

Orde van dienst voor zondag 29 januari 2023

We herdenken de watersnoodramp 31 januari – 1 februari 1953.

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor

Muzikale leiding: dhr. René Strijder

=====

Welkom door de ouderling van dienst

Een kind steekt de kaarsen aan.

Ondertussen zingen we: Nada te turbe, NL 900

1: Nada te turbe, nada te espante;
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante;
sólo Dios basta.

Bemoediging

o: Onze hulp is de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

o: Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons.

g: AMEN.

Lied: Wees stil, mijn ziel, NL 62: 4 en 5

*we zingen dit lied staande.

4: Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

5: Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Groet

v: De Heer zij met u.

g: OOK MET U ZIJ DE HEER.

*we gaan zitten.

Gebed

Herinneringen aan de rampnacht

Lied: Heer, ontferm U over ons NL 413: 3

Voor grote en kleine mensen: Gered uit het water

Lied met de kinderen: Je mag er zijn!

<https://www.youtube.com/watch?v=BMLVwqJykCs>

*Daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

Herinneringen

Rampnacht, Okke Jager, door Hannah van Baars

Lied: Het lied van verwondering (melodie NL 302)

Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden.
Dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden:
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Uit de Bijbel: Psalm 93

Lied: God zij geprezen met ontzag, NL 68:7

7: God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Overweging

Luisterlied: We will dance, The Bowery

Herinneringen

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen en collecten door de diaken
1^e Mercy Ships, 2^e Kerkenwerk

*De kinderen komen terug van de kinderdienst.

Slotlied: Toekomst vol van hoop

*we zingen dit lied staande.

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen. (2x)*

Wegzending en zegen

v:

g: gezongen Amen.

Het licht voor ons uit....

Muziek