



PROTESTANTSE GEMEENTE  
**De Open Hof**  
TE OUD-BEIJERLAND

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: [weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl)

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mevr. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.

Mevr. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN

## **Weekbrief nr. 12 Zondag 19 maart 2023**

### **Vierde zondag van de Veertigdagen**

Liturgisch kleur: roze

### **BIJ DE VIERINGTOCH EEN BEETJE SAMEN DE MENTIMETER**

Ga naar [www.menti.com](http://www.menti.com) en vul de code in.

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden.

### **TIENERDIENST 10.00 uur**

### **IK GA SLAPEN**

Wonderlijk hoe een oude tekst iets in ons beroert. Even waren we terug bij onze eigen jeugd of bij die van onze kinderen. Wij spraken er over met onze dochter en hoe zij dat samen zingen had ervaren. Maar niet alleen bij ons was het na kerktijd onderwerp van gesprek. Tijdens de koffie bij een van de gemeenteleden werden ook couplet 3 en 4 uit het geheugen gevist en zelfs gezongen. Op een briefje kwam het diezelfde middag nog door mijn brievenbus. U vindt ze hieronder. Zorg voor de arme kinderen, Heer en herstel de zieken weer. Ja voor alle mensen saam bid ik U in Jezus' naam. Doe mij dankbaar en gezond opstaan in de morgenstond. Als ik mijn oogjes opendoe, lacht uw zon mij vriendelijk toe. Overigens vond ik nog een couplet: Sta mijn ouders trouw ter zij, wees mijn vrienden ook nabij. Geef ons allen nieuwe kracht, door de rust van deze nacht.

De tekst is misschien niet meer helemaal van deze tijd - het origineel stamt uit het begin van de 19e eeuw - maar dat het in onze gezamenlijke herinnering is opgeslagen zegt toch wel iets. Op zijn minst zegt het ons hoe belangrijk het is om met onze kinderen te zingen en te bidden. Dat beklijft. Wat zingen ouders en grootouders van vandaag bij het naar bed brengen van hun (klein)kinderen? Ik hoor het graag! Met een hartelijke groet voor allen, ds. Lyonne Verschoor-Schuijjer

### **BIJBEL BASICS**

Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt? Op deze zondag staat Johannes 6:25-51 centraal: Jezus legt aan de mensen uit dat Hij het hemelse brood is. Het is de vierde zondag in de veertigdagentijd en volgens de traditie is de liturgische kleur roze. Er licht al iets op van Pasen. Het kinderlied is gekozen door Levi.

### **ORDE VAN DIENST**

bij de kaarsen: Zo vriendelijk en veilig, NL 221: 1

na de bemoediging: NL 221: 2 en 3

zolang er mensen zijn, NL 981

lied met de kinderen: Ken je dit verhaal

uit de Bijbel: Johannes 6:25-51, onderbroken door

Jezus, Heer, levend brood, HH 525

Zoekend naar licht, NL 1005: 1, 3 en 5  
slotlied: Grote God, wij loven U, NL 413: 1 en 3

### **VOOR MIJ GEEN KOFFIE**

Vandaag treft u mij niet aan bij het koffiedrinken na de dienst. Vanaf deze plaats een mooie zondag gewenst!  
Ds. Lyonne Verschoor

### **DE DIENSTDOENDE TAAK- EN AMBTSDRAGERS**

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor;  
taakdrager eredienst: mevr. Ineke Wisse,  
ouderling: dhr. Nico d. Boer; diaken: hr. Arjan van Dijk;  
organist: dhr. Arnout Hobbel lector: dhr. Arie Maaswinkel  
koster: dhr. Arie Maaswinkel. ; kinderdienst:  
mevr. Marjon ten Heggeler; Tienerdienst Marcel  
Vermeulen en Arjan v. Gameren

### **IN MEMORIAM**

Op 17 maart is overleden Marijke Edelman – de Heer. Zij is 81 jaar geworden. De dankdienst voor haar leven zal plaatsvinden op woensdag 22 maart, om 13.00 uur in De Open Hof. Aansluitend zal zij worden begraven. We bidden om troost voor haar kinderen en kleinkinderen, voor haar familie en vrienden. Marijke heeft veel voor hen betekend

### **DE 1<sup>ste</sup> COLLECTE IS VOOR: MISSIONAIR WERK, KLIEDERKERK**



Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én

oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Meer informatie:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-missionair-werk-kliederkerk-40dagentijd/>

De 2<sup>e</sup> collecte is voor het kerkenwerk

Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 *collectemandjes*.

### **BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN VAN DEZE KERKDIENT**

1<sup>e</sup> Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,  
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

2<sup>e</sup> Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,  
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.



**GIFT** U kunt ook via de *Gift-app* bijdragen aan de collecten.

## EXPOSITIE KUNST IN DE KERK



Er hangt in de Omloop werk van Amanda van der Ree, 54 jaar oud, moeder van 2 zonen en woonachtig in Puttershoek.

Ze tekent en schildert al van jongs af aan, tussen de dagelijkse bezigheden van werk en gezin door. De creaties groeiden met haar eigen (bewustzijns) groei mee. Vroeger was ze perfectionistisch. Nu ontstaat haar werk meer vanuit haar gevoel. Haar werk is merendeel meditatief tot stand gekomen.

**KOFFIEDRINKEN** U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in de Huiskamer en de Omloop. Daar is koffie/thee/limonade. Fijn om u en jou daar te kunnen ontmoeten.

## VERVANGING PASTORAAT WESTWIJK

Een ieder uit de westwijk die graag pastoraal bezoek wil of die iemand onder de pastorale aandacht wil brengen, kan dit melden bij **ds. Frits Renes**.

## PASTORALE ONDERSTEUNING WIJK WEST

Per april a.s. legt Ds. Frits Renes zijn taken neer. In overleg met hem en mevr. Sity Smedinga is afgesproken dat in de dienst van 2 april a.s., wanneer ds. Frits Renes onze dienst zal leiden, de taken worden overgedragen. Er zal dan aandacht aan zijn afscheid worden besteed. Mevr. Sity Smedinga zal ook aanwezig zijn en we moeten nog even onderzoeken of er dan een geschikt moment is om haar voor te stellen aan de gemeente.

Tot 1 april is ds. Frits Renes echter nog beschikbaar zoals hij dat tot nu toe altijd is geweest. Indien u vragen heeft kunt u hiervoor terecht bij de scriba, Cobi Crucq. De kerkenraad

**VOEDSELBANK** Hartelijk dank voor uw producten voor de Voedselbank. In de maand maart zien we graag spaghetti, macaroni, rijst en mie in het krat komen. U kunt uw producten altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten. Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen en uw product(en) in het krat zetten. Naast genoemde producten kunt u ook altijd houdbare producten inleveren.

**JARIG** Op deze plaats feliciteren we alle jarigen van deze week en in het bijzonder de jarige kinderen, de mensen in een zorginstelling en de jarigen met een kroonverjaardag.

20 maart: Daan Duifhuizen, 5 jaar

20 maart: Mevr. J.G. Snijders-Blaak, 75 jaar

22 maart: Mevr. A.H. Brussaard-van der Linden, 73 jaar (Rembrandtplein 5, Jan Toorop, kamer 2.

24 maart: Jasmijn Stolk, 15 jaar

24 maart: Dhr. M.L. Strootman, 70 jaar

**BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN** De bloemen uit de dienst zijn met een kaart en een hartelijke groet van ons allen gebracht naar dhr en mevr. Koffijberg. Denkt u aan het tekenen van de kaart, in de Omloop van de kerkzaal?

## GEDENKWAARDIG

Dhr en mevr, v.d Linden-Schipper, zijn deze week 12,5jaar getrouwd.

Namens de gemeente feliciteren we hen met dit jubileum.

**als adem van vreugde  
als wind door hoge bomen  
Gods koninkrijk mijn lief is in  
een hart dat liefde heet**

## DANK U WEL

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen en de daarbij behorende kaart!

Met vriendelijke groet, Ria Koffijberg

## DANK U WEL

Het deed ons heel goed dat we de bloemen kregen vanuit de kerk. Dank jullie wel.

Met vriendelijke groet mevr A Bekker-vd Steenoven en Corine Bekker-Valk.

## MEELEVEN – KAARTJE STUREN

Opgenomen in Antes: Maas Schutte, Poortugaal  
Mw. Rens Mak verblijft tijdelijk op de revalidatieafdeling van Rembrandt.

Uit het ziekenhuis thuisgekomen na een geplande operatie: dhr. Marien Heij,  
Mw. Sophie Kranenburg is ongelukkig ten val gekomen en kan even niet goed uit de voeten.

Na een knieoperatie en vier weken revalidatie in de Open Waard, gaat het nog steeds niet goed met de knie van mevr. Tine van Bellen. Ze heeft veel pijn, kan nog steeds nauwelijks lopen en moet nu twee weken een brace dragen om haar been recht te krijgen. Een kaart als medeleven zal haar erg goed doen.

Dhr. en mevr. Gerrit n Riet van Dienst – Jongekrijg  
Mevr. Louise van der Meijden.

Thuis ziek: Mevr. Ria van de Merwe, en mevr. Grietje Rombout – Jongerius.

Ruben van Gameren 12 jaar.

Dhr. Richard Van Rijn, .

Dhr. Arent Versteeg,  
Dhr. Martin den Haan,

Pastor Esther Roetman, Poortugaal,

Dhr. Ben Middelkoop.

Mevr. Daniëlle Stomp,Strijen.

Mevr. M van der Meijde – Boer, Zorgwaard.

Mevr. L.A. van der Waal, Zorgwaard.

Dhr. Bert Alblas, Zorgwaard.

We denken aan hen en degenen die om een zieke heen staan.

**Help ons om te zien wat goed is  
En wat slecht is, boos of naar,  
Geef dat wij het juiste kiezen,  
Dat we goed zijn voor elkaar. (NL1006).**

**ONDERWEG NAAR PASEN** In de veertigdagentijd nodig ik u uit om samen de tekst van de komende zondag te lezen en er over te praten. Wat betekent het? Wat zegt het ons? Welk gebed vloeit voort uit deze tekst? Woensdagmiddagen van 14.30-16.00 uur in de Ceder.  
**22 maart lezen we met elkaar: Lucas 9: 57-62.**

### MUSICAL DE GROETEN VAN PAULUS

Zaterdag 25 maart 20.00 uur en zondag 26 maart om 15.00 uur wordt de musical De groeten van Paulus opgevoerd.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

De toegang is gratis, bij de uitgang staan de mandjes voor een vrijwillige bijdrage voor de onkosten.

U hoeft geen kaarten te reserveren.

[jankehempel@gmail.com](mailto:jankehempel@gmail.com) 06-27012097 of Désirée Goudzwaard [desiree@parage.net](mailto:desiree@parage.net) 06-21425131

### EEN MUZIKALE REIS DOOR DE RIJKE HISTORIE VAN DE KERKMUZIEK

De stuurgroep van de ring Hoeksche Waard nodigt u dan ook van harte uit voor een prachtige thema-avond op **woensdag 29 maart**, van 20.00 tot 22.00 uur, onder leiding van dr. Hanna Rijken

(Universitair Docent Theologie & Muziek (the Arts) aan de PThU in Amsterdam.)

Het thema voor deze avond is: 'Een muzikale reis door de rijke historie van de kerkmuziek'.

Dr. Rijken zal ons in de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland al zingend meenemen naar de verschillende liturgische tradities die de kerk rijk is. Het belooft een boeiende en afwisselende avond te worden.

Waarbij theorie afgewisseld wordt met veelvuldig zingen. De avond is bedoeld voor gemeenteleden, ambtsdragers en voor iedereen die van (kerk)muziek houdt! De indeling van de avond is als volgt:

19.30 uur: Inloop met koffie en thee

20.00 uur: Opening

21.00 uur: Pauze (tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie en thee)

21.20 uur: Vervolg avond

22.00 uur: Sluiting.

Tijdens de avond zal er een collecte gehouden worden voor de onkosten.

### INPAKKEN PAAASATTENTIES

Op vrijdagmiddag 31 maart gaat de diaconie de paasattenties inpakken. We kunnen daar nog wel een paar helpende handen bij gebruiken. Dat is gezellig en de klus is dan zo geklaard. We beginnen om 13:30 uur met koffie en thee en hopen rond 15:00 uur klaar te zijn. U kunt zich opgeven bij Willy Gerlof, 06-40554585



### RUNNING DINNER!

Op zondag 16 april organiseren wij weer een running dinner voor al

onze gemeenteleden. Een running dinner is een avondje gezelligheid voor jong en oud. Gastgevers maken één gang van een driegangenmenu klaar en verwelkomen zo'n 4 á 5 gasten. Na de eerste gang vertrekken de gasten naar een volgend adres om daar de maaltijd te vervolgen.

De avond duurt van 17.00 tot uiterlijk 21.30 uur. Heeft u zin om ergens te gaan eten of wilt u gastgever zijn? Geeft u dan op via e-mail of persoonlijk bij Ina Yntema, Truus Middelhoek of Willy Gerlof na afloop van een kerkdienst in de omloop van De Open Hof. De aanmelding sluit op zondag 9 april. Het running dinner is dé manier om elkaar beter te leren kennen! Meldt u dus aan, als gast of als gastgever.

### DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 12

**1. Beste mensen**, De Huiskamer is open voor inloop.

Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. De openingstijden zijn *maandag t/m vrijdagmorgen* van 10.00–12.00 uur.

**2. Maandagmorgenwandeling 20 maart.**

Maandagmorgen is er om 10.00 uur een groep wandelaars. Na een uurtje wandelen, samen een kopje koffie/thee drinken en wat napraten in de Huiskamer.

**3. Woensdag 22 maart** zijn we de hele dag open.

Lunch: Bloemkoolsoep en een broodmaaltijd. € 3,50.

Diner: Rijst met chicken tonight en een toetje na.

Kosten: € 5,-. Aanmelden 0186 612936 voor 15.00 uur.

**4. Donderdag 23 maart.** Treft u ds. Lyonne Verschoor in de Huiskamer.

**5. Gezond natuurwandelen vrijdagmorgen 24 maart.**

Om 10.00 uur starten we met een **uurtje** en om 10.30 uur met een **halfuurtje** wandelen met aansluitend gezellig wat drinken in de Huiskamer. Je kan altijd meedoen. Opgeven is niet nodig.

Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!

### DIENST ZONDAG 26 MAART

#### Vijfde zondag van de Veertigdagen

Liturgisch kleur: paars

10.00 uur De Open Hof ds. Lyonne Verschoor

#### Kinderoppas op zondag 26 maart

Ook op onze feestzondag 26 maart is de kinderoppas prima geregeld. Jonge ouders hoeven dus niet bang te zijn dat zij op hun eigen kinderen hoeven op te passen. Sowieso is de kinderoppas geen probleem, omdat meer dan 10 gemeenteleden zich hebben aangemeld, eventueel uit de kerkzaal gehaald te willen worden om op onze kleine gemeenteleden te passen, zodat hun ouders de kerkdienst mee kunnen maken. De lijst met vrijwilligers hangt op het prikbord. Oppas nodig? Zoek iemand uit de lijst op in de kerkzaal (of laat je daarbij helpen)! Op ons jubileumfeest is er dus ook oppas tijdens de feestelijke kerkdienst. Daarvoor en daarna niet, maar ook dan zijn er voor de kinderen in de kerk spelactiviteiten in de ruimte van de jeugd. Wij hopen er met elkaar van te kunnen genieten.

Namens de feestcommissie,

Jan Uittenbroek

### EEN GEZEGENDE TIJD OP WEG NAAR PASEN