

# Protestantse Gemeente De Open Hof

## Startzondag 2019 'Een goed verhaal'

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor-Schuijjer

Muziek: René Strijder en Combo Eljakim

=====

Een kind steekt de kaarsen aan. Ondertussen zingt Eljakim:

Wij zijn verbonden en Let the peace of God reign.

Eljakim: Let the peace of God Reign (vertaling)

Vader van alle leven

houd mij dicht bij U.

Omring mij als ik door het leven ga

en laat uw vrede regeren.

Heilige Geest, vervul mij.

Leer mij uw waarheid kennen.

U bent mijn troost.

Geef mij de kracht om het opgeheven hoofd

door U en voor U te leven.

### Bemoediging

O: Onze hulp is de Naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

O: Hij is voor ons een barmhartige Vader.

A: TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW.

Lied: Jezus roept hier, Lied 975: 1, 2 en 3 (staande)

975:1 Jezus roept hier mensen samen

die in woord, gebed en lied

Gods aanwezigheid beamen,

geen belofte gaat teniet.

Prijs nu God, die goed en trouw is,

prijs de Zoon, die mensen kent,

prijs de Geest die als de Trooster

zich naar ons heeft toegewend.

975:2 Jezus roept ons te belijden

Hem als Heer van het heelal,

hoeder van ons broze lichaam,

redder van wie faalt of valt.

Zing het uit, laat elk het horen,

zing het heilige verhaal,

zeg de wereld: Christus' glorie

is op aarde neergedaald.

975:3 Jezus roept ons tot de ander,  
zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn.  
Ga met vrienden en met vreemden,  
ga met mensen, groot en klein,  
ga met zaligen en zoekers,  
die op zoek naar waarheid zijn.

### **Groet**

V: De Heer zij met u.

A: OOK MET U ZIJ DE HEER. (we gaan zitten)

Eljakim: Als het leven soms pijn doet..

### **Gebed om ontferming**

We zingen Gods lof: Hosanna, praise is rising door Eljakim  
en Heilig, heilig, heilig, Lied 985 door allen

Eljakim: Hosannah! (vertaling)

Een loflied rijst op, ogen richten zich op U.

Wij keren ons tot U.

Hoop roert zich, harten verlangen naar U;

wij verlangen naar U.

Want wanneer wij U zien, vinden we kracht voor vandaag.

In uw nabijheid verdwijnt alle angst.

Hosanna.

U bent de God die ons redt,

U bent ons loflied waardig.

Hosanna.

Kom bij ons. U bent welkom, Heer Jezus.

985:1 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven  
boven ons mensen: de naam van God de Heer!  
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,  
mensen beneden zingen U ter eer!

985:2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,  
zonnen en manen en heel het firmament!  
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,  
machten en krachten, maak zijn naam bekend!

985:3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,  
bloemen en bomen en al wat adem heeft!  
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,  
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

Voor grote en klein mensen

Lied met de kinderen: Goedemorgen, welkom allemaal, Lied 288

\*Daarna gaan de kinderen naar de kinderdienst.

288:1 Goedemorgen, welkom allemaal,  
ik met mijn en jij met jouw verhaal,  
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,  
alles mag er zijn!  
God, ik vraag U, kom in onze kring.  
Wees erbij wanneer ik bid en zing.  
Ik met mijn en U met uw verhaal  
verteld in mensentaal.

Uit de Bijbel: Jozua 2: 6-21 door Rianne Fortuin

Lied: Mijn volk, ik ga geheimen openleggen, Lied 78: 1 en 2

78:1 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.  
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.  
Verborgenheden wil ik openbaren,  
een van oudsher ons doorgegeven mare,  
roemrijke daden door de Heer volbracht,  
zijn grote wonderen en zijn grote kracht.

78:2 Laat ons wat onze vaders vertelden  
doorgeven en aan onze kinderen melden.  
't Getuigenis aan Israël geschonken,  
het heil dat van de hemel heeft geklonken,  
het is een licht dat ons ten leven leidt, -  
ons en al wie door ons wordt ingewijd.

Overweging

Eljakim: De sterkte van uw Naam en I have a dream

Eljakim: I have a dream (vertaling)

Ik heb een droom voor heel de mensheid  
dat wij waarheid zullen kennen en waardigheid,  
dat vrede op aarde werkelijkheid wordt  
en dat op een dag we hand in hand zullen staan.

Ik heb een droom voor alle mensen in de wereld  
dat vrede, hoop en vrijheid zullen aanbreken.

Ik heb een droom voor iedereen  
dat we ooit zullen weten dat échte vrede  
ontstaat als we delen, als we leren lief te hebben.

Ik droom dat alle volken samen zullen vieren,  
dat de angst verdwenen zal zijn  
en dat we als één groot koor  
het lied van de vrijheid zullen zingen.

Ik heb een droom voor iedereen  
dat hoop als de morgenster zal oplichten  
en dat we op die nieuwe dag  
iedereen zullen omarmen.

We nemen afscheid van diakenen Leen Vermaas en Piet Gootjes en van  
ouderlingen Marijke Schipper en Johan van Dijk.

Danklied: Wij moeten Gode zingen, Lied 713: 1 en 2

713:1 Wij moeten Gode zingen  
halleluja,  
om alle goede dingen  
halleluja,  
al zijn wij vreemdelingen  
in schande en in scha,  
Gij zendt uw zegeningen  
halleluja.

713:2 Hij schenkt de levensadem,  
Hij geeft de levensgeest,  
in schande en in schade  
is Hij nabij geweest,  
aan alwie Hem aanbaden,  
aan ieder die Hem vreest,  
komt Hij, de Heer, te stade,  
de minsten allermeest.

Marco Uyl wordt herbevestigd als ouderling. Arjan van Dijk wordt  
voorgesteld als taakdrager diaconie en Nico den Boer wordt bevestigd als  
ouderling-kerkrentmeester.

Gebed om de Geest, belofte door Nico, handoplegging

\*staande: belofte door de gemeente en 'Zegen wens ik je toe'  
belofte van de gemeente

v: Gemeente van Christus,  
belooft u Nico, en ook Marco en Arjan  
te omringen met uw medeleven,

hen bij te staan in onze gezamenlijke dienst aan God en zijn koninkrijk en hen keer op keer te dragen met uw gebed?

g: Ja, dat beloven wij! (blijven staan)

Zingen: Vrede wens ik je toe,  
liefde wens ik je toe.  
Moge God je behoeden,  
leef met zijn liefde,  
Vrede wens ik je toe.  
  
Zegen wens ik je toe,  
aandacht wens ik je toe,  
dat er mensen zijn  
met wie je kunt delen.  
Zegen wens ik je toe

Voorbeden, afgesloten met het gezongen Onze Vader, NL 1006

1006:1 Onze Vader in de hemel,  
U staat zorgzaam om ons heen.  
Geef dat alle mensen weten:  
zoals U is er maar één.  
Doe ons telkens weer geloven  
in een wereld zonder pijn,  
in uw rijk dat eens zal komen  
en dat soms te zien kan zijn.  
Help ons samen goed te leven  
en te doen wat U graag wilt.  
Geef ons elke dag te eten  
tot de honger is gestild.  
En vergeef ons wat we fout doen,  
net als wij niet blijven staan  
bij de fouten van een ander,  
maar weer samen verder gaan.  
Help ons om te zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar.  
Geef dat wij het juiste kiezen,  
dat we goed zijn voor elkaar.  
Onze Vader, wij geloven,  
dat U onze wereld leidt.  
Met uw licht helpt U ons verder.  
Hier en nu en straks. Altijd.  
Amen. Amen.

Mededelingen en inzameling van de gaven

1<sup>e</sup> Kerk in Actie – Bouw de kerk in Syrië weer op, 2<sup>e</sup> Kerkenwerk

\*De kinderen komen terug van de kinderdienst.

Slotlied: Heer, het licht van uw liefde, Lied 289

289:1 Heer, het licht van uw liefde schittert,  
schijnt in donkere diepten, schittert;  
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons  
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.  
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein: Kom, Jezus, kom, vul dit  
land met uw Vaders glorie;  
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,  
stroom, overstroom alle  
naties met uw genade.  
Geef ons uw woord, Heer,  
ontsteek hier het licht.

289:2 Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,  
uit de schaduw in uw nabijheid;  
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,  
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.  
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein:

289:3 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien  
en de weerglans op ons gezicht zien,  
zal ons leven voor anderen stralen,  
het verhaal van uw liefde vertalen.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Zegenbede

Het licht voor ons uit.....

