



Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mevr. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.

Mevr. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN

SEPTEMBER 2020						
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Van harte welkom in de kerk! Nu we vanaf 20 september weer voorzichtig gaan zingen zijn we verplicht om een **duidelijke registratie** bij te houden wie onze kerkdiensten bezoeken. Daarom is het **extra belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt via onderstaande link. Dit kan tot zaterdag 12.00 uur.**

<https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/formulier>

Telefonisch aanmelden bij de scriba, Cobi Crucq, 0612200685.

Weekbrief nr. 39 Zondag 20 september 2020

Vijftiende zondag van de zomer Liturgisch kleur: groen

OUDEWIJVENZOMER Wat een prachtige dagen hadden we de afgelopen week. Temperaturen ruim boven de 20 graden en bijna geen wind. In de volksmond heet dit een oudewijvenzomer. Gelukkig niet omdat dit mooie weer alleen bedoeld zou zijn voor oude wijven. Ik heb tenminste heerlijk in de tuin gezeten, om aan het eind van de middag nog even van de zon te genieten. 'Oudewijven' doelt op de ochtendnevel (witte wieven) die bij deze mooie dagen hoort en op de spinnenwebben die we dan in de tuin zien. Soms glinsterend van de dauw en bijna zilver in het morgenlicht. Alsof het de haren van oude vrouwen zijn, die ze tijdens het kammen zijn verloren. Zo dacht men vroeger dat de spinnenwebben de haren van de godinnen waren die de mensen hun lot toebedeelden.

In de Bijbel lees ik dat geen haar van ons hoofd zal vallen buiten God om. God legt ons geen lot op maar Hij weet wat wij meemaken en Hij is erbij. Op de draden van ons leven legt Hij zijn dauw. Dat is Bijbeltaal voor zegen. 'Zijn goedheid is als morgendauw.'

Een hartelijke groet voor u allen, **ds. Lyonne Verschoor**

SAMENZANG IN CORONATIJD Sinds we weer met gemeenteleden samenkomen binnen de 1,5 meter-kerk wordt het zingen verzorgd door een zanggroep. Daar zijn we nog steeds blij mee. Het liefst willen we als gemeente zelf ook meezingen omdat het zoveel meerwaarde en beleving geeft om met elkaar Gods loflied te zingen. Tegelijkertijd weten we ook dat samenzang risico's met zich mee kan brengen.

Vanuit de PKN is een rekenmodel aangeleverd op basis waarvan we kunnen berekenen wat de mogelijkheden zijn voor De Open Hof. Daarbij wordt gekeken naar de grootte van het gebouw, het aantal kerkgangers, de duur van het zingen en het ventilatiesysteem. We zijn gezegend met een nieuw, modern gebouw dat beschikt over een goed ventilatiesysteem, maar de grootte van het gebouw levert dan weer een beperking op. Dat betekent dat we op beperkte schaal kunnen zingen.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 8 september jl. hebben we uitgebreid en zeer zorgvuldig met elkaar gesproken, waarbij diverse scenario's de revue zijn gepasseerd. We willen graag heel voorzichtig en zorgvuldig een stapje vooruit zetten, maar dan wel zodanig dat de risico's op besmetting zo laag mogelijk blijven. We hebben besloten om met ingang van **vandaag** (zondag 20 september) voorzichtig te starten met samenzang. Voorlopig zal dat beperkt blijven tot één of twee liederen.

De zanggroep blijft de overige liederen zingen.

In oktober zal de kerkenraad evalueren wat de ervaringen en reacties zijn. Gedurende deze periode houden we het verloop van eventuele besmettingen in onze directe omgeving en de rest van de Hoeksche Waard goed in de gaten. Uw reactie of vragen als gemeentelid neemt de kerkenraad graag mee tijdens de evaluatie in oktober. Deze kunt u sturen naar de scriba:

scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

of telefonisch 06 122 00685. De Kerkenraad

BIJ DE VIERING 10.00 uur De Baan **Tienerdienst**

We lezen verder in het verhaal over Elia.

Hij ziet het niet meer zitten. Hij is opgebrand aan zijn taak als profeet. Maar God heeft Elia nodig om de weg naar de toekomst open te houden en hij roept hem naar buiten en terug naar zijn roeping.

ORDE VAN DIENST

Lied om te beginnen: Laten wij zingend,

NL 212: 1 en 3, **samenzang**

Kyrie: NL 301k door voorganger en voorzangers

Gloria: Bless the Lord, NL 103e

Kinderlied: Ik ben het begin

Uit de Bijbel: 1 Koningen 19: 1-16

Niet in 't geweldige geluid, NL 892, voorzang

De moerbeitoppen ruischten, Nicolaas Beets, NL blz. 568 door dhr. Jan van Bellen

Elia, een lied, Willem Barnard, NL blz. 1416 door Ineke Wisse

De Geest van God, NL 691, voorzang

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader door dhr. en mevr. Barendregt

Slotlied: Halleluja, eeuwig dank en ere,

LvdK 257, **samenzang**

De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn: voorganger: ds. Lyonne Verschoor; ouderling: dhr. Marco Uijl en mevr. Ineke Wisse; diaken: dhr. Robbert van Sabben; Tienerdienst: dhr. Jeroen van Schaik en dhr. Arjan van Gameren; kinderdienst: mevr. Daniëlle de Koning; muzikale leiding: dhr. Leo Lommers en kosters: dhr. Arie Maaswinkel en mevr. Janneke Hempel.

COLLECTE Na afloop van de dienst staan bij beide uitgangen de **2 collecte-schalen!**

De 1^e collecte is voor **Kerk in Actie – Versterk de kerk in Syrië.**



De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. De kerk biedt hulp

aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk.

De kerk in Syrië is altijd een pijler van de samenleving geweest. Ze is nu meer dan ooit een baken van hoop. Het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië.

Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven! Zie ook: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-kerk-in-actie-bouw-de-kerk-in-syrie-weer-op

De 2^e collecte is voor het **kerkenwerk.**

Gif of een bijdrage aan de collectedoelen van deze kerkdienst.

1^e Diaconale collecte - NL89 RABO 0373 711905,
f.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.
2^e Kerkenwerk collecte - NL26 RABO 0373 7099 35,
f.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

U kunt ook via de **Givt-app** bijdragen aan de collecten.

FOTOTENTOONSTELLING Momenteel is er in de Omloop een fototentoonstelling te zien van verschillende monumenten en gedenkplaatsen in de Hoeksche Waard. De foto's zijn gemaakt door enkele leden van de commissie Kunst in de Kerk. De foto's zijn ook te bekijken via een QR-code. Als u de camera van uw mobiele telefoon hierop richt, kunt u de foto's bekijken.



JARIGEN Je zult maar jarig zijn in deze tijd! Hieronder noemen we de jarigen met een jubileumverjaardag, maar we wensen natuurlijk iedereen een hele fijne verjaardag toe.
21 sept: mevr. Teuny Visser, 92 jaar
21 sept: Gerben Heij, 35 jaar
22 sept: mevr. A. Aalbers – Aartsma, 60 jaar

22 sept: dhr. André Vader, 70 jaar
22 sept: dhr. A.J. Hoogvliet, 85 jaar
23 sept: mevr. C. de Graaff, 25 jaar
24 sept: mevr. I.C. Saarloos, 55 jaar
24 sept: mevr. A.M.J. Hokke - van Essen, 85 jaar
25 sept: dhr. M.A. Mandigers, 25 jaar
25 sept: mevr. C. Vriens – Kruihof, 60 jaar
27 sept: dhr. Geert-Pieter van Reeve, 45 jaar

SAMENZANG Vanaf zondag 4 oktober kunnen in onze Eredienst gemeenteleden deelnemen aan de zanggroepjes van 6 personen. Altijd aan onze cantor opgeven. Geef voor de gehele maand oktober door welke zondagen u kunt, dan maakt Leo een samenstelling per dienst. Wij repeteren zondags om 09.15 uur!
Leo Lommers leolommers.musicus@gmail.com

SAMEN ZIJN WE DE OPEN HOF Met de start van het nieuwe seizoen willen we als kerkenraad ook graag het gemeentelieven weer gaan opstarten. Binnen de beperkingen die er helaas nog steeds zijn vanwege het Corona-virus willen we toch onderzoeken welke mogelijkheden er wel zijn. Dit willen we graag doen samen met u als gemeenteleden. We willen met elkaar brainstormen wat de mogelijkheden zijn om meer verbinding met elkaar te krijgen en contact met elkaar te hebben, niet alleen op zondag maar vooral ook gedurende de rest van de week; daarnaast hebben sommigen van u mogelijk nog creatieve ideeën of suggesties v.w.b. de eredienst. Op die manier willen we een C-team 2.0 opzetten in wisselende samenstelling. Als u het leuk vindt om hierover mee te praten, neem dan contact op met de scriba scriba@deopenhofoudbeijerland.nl of per telefoon 0612200685.

MET HET OOG OP ZONDAG Een preek maken is doorgaans een eenzame klus. Terwijl de kring van mensen die hem uiteindelijk horen, er iets van vinden, er iets aan hebben, veel groter is. Wie denkt eens mee over de betekenis en impact van de Bijbeltekst voor de zondag?
Maandag 12 oktober denken we na over 2 Koningen 2: 1-14, Elisa volgt Elia op. We komen samen van 20.00-21.30 uur. Vanwege de huidige omstandigheden is het belangrijk dat u zich **aanmeldt**.

KIJK OP DE ZIEL Donderdagavond 24 september en 8 oktober neem ik u graag mee door het boekje 'Kijk op de ziel' van Martine Oldhoff. De auteur gaat op zoek naar de betekenis van de ziel in het christelijk geloof in onze tijd. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt het ons als we zingen: 'Prijs de Heer, mijn ziel'? Wat is de ziel en hoe verhouden zich lichaam en ziel? Op deze en andere vragen gaan we samen in. We komen samen van 20.00-21.30 uur. Vanwege de huidige omstandigheden is het belangrijk dat u zich **aanmeldt**.

BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN

De bloemen uit de dienst zijn met een meelevende groet van ons allen gegaan naar **mevr. Anneke van der Steen**, Hospice Hoeksche Waard, Dorpzicht 1, 3284 CA, Zuid-Beijerland. **Denkt u aan het tekenen van de kaart, in de Omloop van de kerkzaal.**

DANK U WEL Bedankt voor het mooie boekje bloemen uit De Open Hof. Ook hartelijk dank aan iedereen die mij een kaart, met beterschap en sterkte, stuurden! Ik word daar blij van! Mijn herstel gaat heel voorspoedig. Groet, **Ina Weeda - van Ooijen**

MEELEVEN- KAARTJE STUREN

Erasmus MC: **Dhr. Johan de Groot**. Een kaartje naar hem en zijn **vrouw Magda** kan naar hun adres.

Dhr. Addie Moerkerken, Zuidwester, Locatie Hoeve Dijkzigt.
Beneden Oostdijk 22, 3261 KX.

Thuis ziek: mevr. Iet Reiber; mevr. N. Verbaas
en **mevr. Anneke van der Wiel**.

Familie Siwonia – Braun.

Pastor Esther Roetman, De Hooge Werf,
Wiel 2, 3171 BJ Poortugaal,

Mevr. Fia Strijder:

De Herbergier Piershil, Voorstraat 20a, 3265 BV Piershil.

Mevr. W. van der Ham - de Regt; mevr. W. de Man – op de Hoek; mevr. P.J. Polderdijk – Holten en

mevr. Ely Verkerk: Alerimus, Locatie De Buitensluis,
Bernhardstraat 25, 3281 BC Numansdorp.

Mevr. Kitty Edel: Heemzicht Woonzorgcentrum,
Voorstraat 26, 3265 BV Piershil.

Mevr. Janie van der Heiden, Zorgwaard,
locatie Hoge Weide, Grote Weel 144, 3291 DA Strijen.

Mevr. Nel de Rooij: Zorgwaard, locatie Hoge Weide,
Grote Weel 216, 3291 DA Strijen.

Dhr. Jaap de Winter: Zorgwaard locatie 't Huys te Hoecke,
Zomerplein 17, 3297 SE Puttershoek.

Mevr. J.P. Brombacher - Le Grand en **mevr. Gré de Winter:**
Zorgwaard locatie 't Huys te Hoecke,
Schaduwijk 23, 3297 SC Puttershoek.

Meeleven via een kaart doen hen erg goed.

Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
Die ons naam voor naam wilt noemen,

GEDENKWAARDIG Dhr. en mevr. **Lips - Snijders**,
zijn woensdag 23 september **55 jaar** getrouwd.

Dhr. en mevr. **Ledder – Hogeveen**,
zijn vrijdag 25 september **45 jaar** getrouwd.

Dhr. en mevr. **Jan en Annelies van den Berg – Bosch**,
zijn zaterdag 26 september **45 jaar** getrouwd.

Dhr. en mevr. **Aalbers – Aartsma**,
zijn zaterdag 26 september **40 jaar** getrouwd.

Namens de gemeente feliciteren we hen met dit jubileum.

**Wanneer het meevalt
of soms ook tegen
bij zon en bij regen
zal Hij naast je gaan.**

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 39

Beste mensen, alle activiteiten in de Huiskamer
vinden plaats onder de voorgeschreven
Corona- maatregelen van het RIVM.

Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje
of een serieus gesprek.

De openingstijden zijn maandag, woensdag, donderdag
en vrijdagmorgen van **10.00 uur – 12.00 uur**.

De openingstijden op **maandagmiddag** zijn van **13.00 uur**
tot **17.00 uur** en op **woensdag** zijn we er ook tot **17.00 uur**.

ZONDAGSE HUISKAMER LUNCH Vandaag 20 september
willen we met een kleine groep weer gaan lunchen.
We hopen zo dat we steeds een stapje
vooruit kunnen maken.

DE CREA-WORKSHOP op woensdagmorgen is ook weer
begonnen. U kunt vanaf 10.00 uur inlopen en Mirjam
zal u hartelijk ontvangen. Lunchen is dan ook mogelijk,
dat is om **12.30 uur**. Wilt u meedoen, meldt u dan aan
voor 11.00 uur via 612936.

HUISKAMER EN PASTORAAT

De aankomende week treft u mij in de Huiskamer
op donderdagmorgen. U bent daar van harte welkom.
Het kan zijn dat u mij wilt spreken of iets wil doorgeven,
dat kan. Het is ook het moment om bij elkaar te zijn
voor een kopje koffie en een praatje. Ik hoop u te zien!
Wat het pastoraat betreft, we blijven voorzichtig
met elkaar. Ik kom graag bij u op bezoek
maar ben tegelijkertijd terughoudend. Wilt u aangeven
als u mij verwacht! Afspreken in de tuin of in de Wijnstok
is ook mogelijk. **Ds. Lyonne Verschoor**

BLOEMSCHIKKEN 2^e DONDERDAGMIDDAG VAN DE MAAND

We hebben nu losse tafels, voor ieder één, in een grote
kring opgesteld. De volgende keer is op 15 oktober.
Opgeven in de Huiskamer op de lijst of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl



SAMEN WANDELEN OP DE VRIJDAGMORGEN

Iedere vrijdagmorgen wordt er om 10.00 uur gestart
en na afloop drinken we wat met elkaar.
Dit doen we binnen en buiten, zo dat we elkaar de ruimte
kunnen geven. Wilt u meelopen? Stuur dan een berichtje
via WhatsApp of SMS naar Bianca den Ouden,
06-45653886, u ontvangt dan een bevestiging met locatie
en tijd. Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!

DIENST ZONDAG 27 SEPTEMBER

Zestiende zondag van de zomer Liturgisch kleur: groen

10.00 uur De Open Hof ds. Lyonne Verschoor

Diaconale **Collectedoel** van **27 september: Geef licht!**
Een beter leven voor Vluchtelingenkinderen
in **Griekenland (Kerk in Actie)**.

**Wij wensen elkaar een gezegende zondag
en van hieruit een goede week**