

Orde van dienst voor zondag 26 maart 2023

Vijfde zondag in de veertigdagentijd

We vieren het 12 ½-jarig bestaan van De Open Hof.

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor-Schuijjer

Muzikale leiding: dhr. Anton van Driel, m.m.v. De Open Hof Zangers

Welkom door de ouderling van dienst

Een kind steekt de kaarsen aan.

Ondertussen zingen we: Bless the Lord, my soul, NL 103e

- 1: Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Bemoediging

o: Onze hulp is de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

o: Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng Hem hulde, prijs zijn naam:

g: DE HEER IS GOED.

ZIJN LIEFDE DUURT EEUWIG,

ZIJN TROUW VAN GESLACHT OP GESLACHT.

AMEN.

Lied: De vreugde voert ons naar dit huis, NL 280

* staande.

- 1: De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.

God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

- 2: Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

- 3: dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
- 4: Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?
- 5: Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
- 6: Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.
- 7: Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Groet

v: De Heer zij met u.

g: OOK MET U ZIJ DE HEER.

*we gaan zitten.

Aandacht voor de bloemschikking

Gebed bij deze bijzondere dag

Lied: Licht dat ons aanstoot, NL 601

- 1: Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen

zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

- 2: Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
- 3: Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijken.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,

Voor grote en kleine mensen: Een plaats voor de tempel

Lied met de kinderen

*Daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

Lied: Wat hou ik van uw huis, NL 84a

- 1: Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.
- 2: Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.

Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

- 3: Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
- 4: Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U.
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.
- 5: De Heer beveiligd ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis.

Mentimeter: Dit betekent De Open Hof voor mij:

Luisteren: In dit huis, Veldhuis en Kemper

Uit de Bijbel: Lucas 9: 57-62

Lied: Wonen overal nergens thuis, NL 419

- 1: Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan –
mensen veel geluk.

- 2: Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.
- 3: Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.

Overweging

Lied: Een geloofsbelijdenis, HH 344

- 1 Ik geloof dat God mijn Vader,
Bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
Schepper, Herder, Hoeder is.
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.
- 2 Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.
- 3 Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing ik 'amen',
roep ik, God, uw glorie uit.

Voorbeden en Onze Vader

Mededelingen en collecten door de diaken

1^e Werelddiaconaat - Bangladesh, 2^e Kerkenwerk

*de kinderen komen terug.

Slotlied: Vervuld van uw zegen, NL 425 * staande.

- 1: Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Wegzending en zegen

v: , g: gezongen Amen.

Het licht voor ons uit

=====

Aan het einde bij de lunch, NL 418

- 1: God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geweest.
- 2: Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.
- 3: Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
- 4: God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geweest.