



Orde van dienst zondag
13 oktober 2019

Dienst met de Tienerdienst
Voorganger: ds. Lyonne Verschoor
Orgel: dhr. Leo Lommers

De kaarsen worden aangestoken.

Ondertussen klinkt: Love, shine your a light

Bemoediging:

o: Onze hulp in de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

o: God, U bent een lamp voor onze voeten.

g: EEN LICHT OP ONS PAD.

Lied 286 : Waar de mensen dwalen in het donker, (staande)

286:1 Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

286:2 Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

286:3 Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Kyrie

Gloria: Lied 139b; Heer, U doorgrondt en kent mij

139b:1 Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

139b:2 Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Wat is jouw talent?

Lied met de kinderen: In de circustent, Youtube

*Daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

Uit de Bijbel: Matteus 25: 14-30, door de tienerdienst

Lied: Abba, Vader, NL 886

886:1 Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

2; Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Iedereen heeft talent!

Lied: Handen heb je om te geven van je eigen overvloed

The image shows a musical score for the song 'Iedereen heeft talent!'. It consists of two systems of music. The first system is in 4/4 time and contains the main verses. The second system is in 2/4 time and contains the chorus. The lyrics are written below the notes.

1. Han - den heb je om te ge - ven
van je ei - gen o - ver - vloed,
en een hart om te ver - ge - ven,
wat een an - der jou mis - doet.

refrein:
O - pen je o - ren om te ho - ren,
o - pen je hart voor ie - der - een.

2: Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt.
En een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt.

refrein: Open je oren, om te horen,
open je hart voor iedereen.

3: Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman.
En een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.

refrein: Open je oren, om te horen,
open je hart voor iedereen.

4: Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is.
En een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is.

refrein: Open je oren, om te horen,
open je hart voor iedereen.

5: Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is.
En een hart om te geloven
in zijn Geest die liefde is.

refrein: Open je oren, om te horen,
open je hart voor iedereen.

Tekst: Als de zon, Marianne Williamson

Onze diepste angst,
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:
Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend,
begaafd, geweldig te achten.
Maar waarom zou je dat niet zijn.
Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet
door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid,
als de mensen om je heen,
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is
te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.

Gebruik je talent: Alles is nu, Diggy Dex

Gebeden

Gezongen Onze Vader, Lied 1006

1006:1 Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Toelichting bij de omgekeerde collecte

Inzameling van de gaven voor het kerkenwerk
Uitdelen van de gaven voor de actie Opkikker

Slotlied: Lied 289: Heer, het licht van uw liefde schittert,

289:1 Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein: Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer,
ontsteek hier het licht.

289:2 Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein: Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer,
ontsteek hier het licht.

289:3 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Om mee op weg te gaan

Refrein:

Riskeer meer dan wat anderen 'veilig' vinden.
Zorg meer dan wat anderen 'wijs' vinden.
Droom meer dan wat anderen 'praktisch' vinden.
Verwacht meer dan wat anderen 'mogelijk' vinden.
Doe meer dan je dacht dat je kan.
Deel meer dan je dacht dat je kan missen.
Hoop tegen beter weten in.
En wonderen van vrede zullen leven en alles nieuw maken.

Zegen: Vrede voor jou, Lied 421

1^e voorganger, 2^e allen, herhalend....

421:1 Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.

Het licht voor ons uit.