



Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mevr. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.

Mevr. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN

september 2020

ma 01 wo 03 vr 05 za 06
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

OKTOBER 2020

maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag	zondag
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18 ✓
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

november 2020

ma 01 wo 03 vr 05 za 06
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Van harte welkom in de kerk. Er kunnen weer slechts 30 mensen de dienst "live" bijwonen. Daarom is het extra belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt via onderstaande link. Dit kan tot zaterdag 12.00 uur.

<https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/formulier>

Telefonisch aanmelden bij de scriba, Cobi Crucq, 0612200685

Weekbrief nr.43 Zondag 18 oktober 2020 derde zondag van de herfst. Liturgisch kleur: groen

TIENERDIENST: 10.00u. Via "Zoom" Je krijgt een "link" op je tienerappgroep! Geen app? Meld je aan op 0623008089

Ik zou wel eens willen weten

wat doe ik vandaag over een jaar;
zit jij dan nog steeds thuis te werken
en gaan we met weinig ter kerke?
Met een mondkapje op
blijven wij ver van elkaar?
Zeg mij: wat doe ik over een jaar?

Ik zou wel eens willen weten

hoe houden wij dit samen vol?
Zo weinig meer voor ons vertier en
geen mens om je verjaardag te vieren;
En de zorgen om jou
brengen mij soms het hart op hol.
Zeg mij: hoe houden wij dit nog vol?

Ik zou wel eens willen weten

hoe had ik het anders gered
dan met kracht uit de hemel daarboven
en mensen die met mij geloven
dat de hoop op een
nieuw begin bergen verzet.
Daarom hebben wij het gered.
Met een hartelijke groet voor u allen, **ds. Lyonne Verschoor**

VOOR DE KINDEREN

De kinderen hebben in de mail het materiaal en verhaal van Bijbel Basics ontvangen. Op deze zondag staat Matteüs 25:31-40 centraal: een verhaal waarin Jezus vertelt dat de Mensenzoon (Jezus zelf) als koning de mensen in twee groepen zal verdelen: een groep aan zijn rechterkant en een

groep aan zijn linkerkant. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de concrete goede dingen die leerlingen van Jezus kunnen doen: mensen helpen door ze eten, drinken, kleding en een dak boven het hoofd te geven, of ze te bezoeken als ze ziek of gevangen zijn. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de uitspraak van Jezus dat als je iets goeds doet voor iemand die dat nodig heeft, je iets goed doet voor Jezus zelf. Nb. Het materiaal voor de kinderen wijkt af van de lezing die in de dienst centraal staat.

ORDE VAN DIENST

Contactdienst met onze Partnergemeinde in Burg-Spreewald Lied 218: 1, 4 en 5.

Aanvangslied (staande): psalm 78: 1 en 2

Groet uit Burg door Marcel Bülow

Glorialied: 146c : 1,3, en 4

Voor de kinderen

By the rivers of Babylon

Lezing Ezra: 3:10 – 4:5

Lied 659: alle 6

Lezing Mattheüs 22: 15-22

Lofprijzing (we gaan staan): 339a

Overdenking

Lied 538: alle 4

In memoriam: Anneke van der Wiel-de Wit

Lied 216: 1 en 3

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk gesproken Onze Vader.

Mededelingen door de diaken

Slotlied: We will meet when the danger is over(film)

Zending en zegen

Uitzwaaien (Life en film)

De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:

voorganger: dhr. Kees Wisse;

taakdragers Eredienst: dhr. Jaap v.d.Griend en mevr. Marijke

Schipper; diaken: mevr. Siska Wijma; muzikale leiding: dhr.

René Strijder; koster: mevr. Hanny Monster

BIJ DEZE DIENST

By the rivers of Babylon... is gebaseerd op de tekst van psalm 137. Niet ieder heeft in deze omstandigheden het Liedboek bij zich. Daarom hier een verkorte vertaling:

Aan Babels stromen zaten wij gevangen.

We weenden van verlangen naar Sion, Jeruzalem, de tempel. De slechteriken die ons in gevangenschap wegvoerden, eisten dat we zongen over Sion.

Hoe zouden wij een vrolijk lied kunnen zingen in een vreemd land? En daarom hingen ze de lier(=kleine harp) aan de wilgen.

Het slotlied: "We will meet when the danger is over"

is vandaag Duits ondertiteld. Om er een echt Babel – gebabbel van te maken drukken we hier

Ook de tekst van een Nederlandse versie:

Straks bijeen als de dreiging voor bij is.

Straks bijeen, het verdriet van de baan.

Weer bijeen zonder afstand te houden,

opgetogen, de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.

Samen breken we brood, delen wijn.

Wij omhelzen elkaar weer met vrede:

een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,

na het leed dat we hebben doorstaan,

dat wij zien wat het nieuwe betekent

en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren,
in geloof dat de liefde ons leidt,
voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.

IN MEMORIAM

Op 9 oktober is overleden **Jannetje Jozina van der Wiel – de Wit**. Anneke was getrouwd met Henk.
Zij is 68 jaar geworden. De crematieplechtigheid vond plaats op woensdag 14 oktober.
Wij bidden om troost voor Henk en de kinderen met hun gezinnen.

COLLECTE

WERELDDIACONAAAT – voldoende eten - RWANDA

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: "Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden." De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika's, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel.
www.kerkinactie.nl/zustersrwanda



De 2^e collecte is voor het **kerkenwerk**.

Na afloop van de dienst staan bij beide uitgangen de **2 collecte-schalen!**

Gift of een bijdrage aan de collectedoelen van deze kerkdienst.

1^e Diaconale collecte - NL89 RABO 0373 711905,
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.
2^e Kerkenwerk collecte - NL26 RABO 0373 7099 35,
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

U kunt ook via de **Givt-app** bijdragen aan de collecten.

VERANDERING VERKRIJGEN COLLECTEBONNEN

Bas Schelling heeft, na zich vele jaren te hebben ingezet voor het College van Kerkrentmeesters, het stokje overgegeven aan Leo Brussaard. Daarmee komt ook een eind aan de vertrouwde situatie dat u voor of na de kerkdienst in de Wijnstok bij Bas collectebonnen kunt ophalen. Voortaan zullen deze vanaf 1 oktober dus niet meer voor en na de dienst verkrijgbaar zijn in de Wijnstok. U kunt nu collectebonnen bestellen op de volgende manieren:

-**Telefonisch bij Leo Brussaard**: 0186-610734 of 06-2952 6738

-**Per e-mail**: collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

-**Via de webwinkel op de website van de kerk**

Na uw bestelling zullen de collectebonnen bij u thuis worden bezorgd

BROOD EN WIJN

Volgende week staat de viering van het avondmaal op het rooster. Waar we hoopten op een redelijk gevulde kerk zijn we in aantal terug gebracht tot 30. We hebben overwogen om door te schuiven naar een later moment. Maar wanneer? Uiteindelijk hebben we besloten om het toch door te laten gaan omdat het in de maaltijd van de Heer ook gaat om onze hoop op een nieuwe tijd. Het is de gemeenschap met God die ons deze dagen staande en gaande houdt. De gemeenschap met elkaar ervaren wij veel minder; we missen elkaar. Dat betekent niet dat die er niet is. De gemeente van Christus is niet er alleen als wij elkaar op zondag ontmoeten. Die is van alle dagen, van alle plaatsen. Ja, het zal vreemd en leeg zijn om met maar zo weinig in de kerk te zijn als we brood en wijn delen. Maar we zullen de maaltijd vieren als een teken van onze vasthoudende hoop. Dat willen we graag doen in verbondenheid met elkaar. Dekt u voor deze zondagmorgen ook bij u thuis de tafel? Met een kaars, een stukje brood, een glaasje wijn. Nodig iemand uit om samen de dienst te beleven en brood en wijn te delen. En onthoud: daar waar liefde is en vriendschap, daar is God.

ENQUÊTE KERKDIENTEN

De Taakgroep Eredienst is heel benieuwd naar de ervaringen rond de vieringen. We hebben alles al gehad: de gehele dienst online volgen; een kleine groep mensen in de kerk en een grotere groep in de kerk. Hoe beleeft u de dienst thuis? En in de kerk? Waar moeten we op letten? Waar bent u tevreden over, of juist ontevreden? We hopen dat u massaal de enquête zult invullen. Daar leren we van voor de komende tijd. Want dat we geen nieuw normaal hebben bereikt is wel duidelijk. U vindt de knop naar de enquête op de website. De onderstaande QR-code inscannen kan ook.



FOTOTENTOONSTELLING

Momenteel is er in de Omloop een fototentoonstelling te zien van verschillende monumenten en gedenkplaatsen in de Hoeksche Waard.

De foto's zijn gemaakt door enkele leden van de commissie Kunst in de Kerk. De foto's zijn ook te bekijken via een QR-code. Als u de camera van uw mobiele telefoon hierop richt, kunt u de foto's bekijken.



JARIGEN

Je zult maar jarig zijn in deze tijd! We denken aan jullie allemaal; maak er een mooie dag van. Hieronder noemen we de jarige kinderen en de mensen die een kroonverjaardag vieren

19 okt, Mevr. M.J. Snel – Bestebreur, 65 jaar
20 okt, Dhr. P.L. van den Berg, 40 jaar
21 okt, Dhr. Addie Moerkerken, 60 jaar
21 okt, Dhr. Adrie Monster, 70 jaar
22 okt, Dhr. J.H. Feuth, 95 jaar
22 okt, Dhr. T.C. Blinde, 75 jaar
23 okt, Madelief de Koning, 12 jaar
25 okt, Dhr. J. Klok, 65 jaar

BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN

De bloemen uit de dienst zijn met een meelevende groet van ons allen gegaan naar **mevr. Anneke Staal- Stienstra**.

MEELEVEN- KAARTJE STUREN

Addie Moerkerken: Na jarenlang in Oud-Beijerland gewoond te hebben, tot groot genoegen van Addie en zijn familie, heeft Addie aangegeven graag te willen verhuizen naar Middelharnis. Hij wil graag een nieuwe en frisse start in zijn leven maken en heeft hier zelf voor gekozen. Addie houdt van uitdaging en afwisseling in zijn leven en kon dit in Oud-Beijerland niet meer vinden. Als familieleden respecteren wij zijn wens en eigen keuze hierin. Hij wilde zelfs zijn 60ste verjaardag in Middelharnis vieren. Op woensdag 21 oktober is hij jarig. Addie verhuist m.i.v. maandag 19 oktober naar Middelharnis. Langs deze weg willen wij ook graag iedereen bedanken die betrokken is geweest of belangstelling heeft getoond, op verschillende manieren, in het leven van Addie en zijn familieleden.

Zijn nieuwe adres is: Hernesseroord Zuidwester, Hollands Diep 7, 3241 PE Middelharnis.

dhr. Johan de Groot. Erasmus MC
Een kaartje naar hem via zijn vrouw Magda.

Mevr. Riet de Vroed, verblijft vanaf 19 oktober in de Rembrandt, om te revalideren van een beenbreuk.

Dhr. Ben Middelkoop: Tiendweg West 12V, 2941 EP Lekkerkerk.

Mevr. Daniëlle Stomp.

Mevr C. Noordijk: Zorgwaard, Gravinnelaan 11, 3261 AV.
Mevr. L.A. van der Waal: Zorgwaard, Gravinnelaan 9, 3261 AV.
Dhr. Ab van Eijken; mevr. M van der Meyde – Boer en mevr. L. Reedijk - Prins: Zorgwaard, Gravinnelaan 3, 3261 AV.

Mevr. H.J. Bakker – Timmermans: Zorgwaard Rembrandtplein 1, 3262 HW.

Mevr. R.C.J. Duinkerke – Gelton: Zorgwaard, Rembrandtplein 3, 3262 HW. **Mevr. E.M. Ooms – Mourits,** Zorgwaard locatie Johan Vermeer, kamer 5 en **dhr. Karel Pervoost:** Zorgwaard, locatie Rembrandt, Rembrandtstraat 63A, 3262 HN.

Mevr. Anneke Brussaard - van der Linden en dhr. J.D. Huizingh: Zorgwaard, Rembrandtplein 5, 3262 HW.

Mevr. Riet Vermaas (Emmastraat): Zorgwaard, Rembrandtstraat 65a, 3262 HW.

Dhr. en mevr. Barendregt - Troost,

Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren

GEDENKWAARDIG

Dhr. en mevr. Saarloos – Luyendijk, Titiaanstr.10 3262HT vieren 26 oktober hun 55 jarig huwelijk.

Dhr. en mevr. Hoogvliet-van Es, Sportlaan 14, 3261AV vieren 26 oktober hun 25 jarig huwelijk.

Namens de gemeente feliciteren we hen met dit jubileum.

**als adem van vreugde
als wind door hoge bomen
Gods koninkrijk mijn lief is in
een hart dat liefde heet**

VAKANTIE

Aankomende week ben ik niet bereikbaar ivm vakantie. Collega Frits Renes neemt indien nodig waar. Lyonne Verschoor

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS week 43

Beste mensen, alle activiteiten in de Huiskamer vinden plaats onder de voorgeschreven Corona-maatregelen van het RIVM.

Bij inloop een mond/neus masker dragen, als u zit mag het af! Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek.

De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. De openingstijden op maandagmiddag zijn van 13.00-17.00 uur en op woensdag de hele dag tot 17.00 u .

WOENSDAG MORGEN DE CREA-WORKSHOP

U kunt vanaf 10.00 uur inlopen en Mirjam zal u graag ontvangen.

Lunchen is dan ook mogelijk, dat is om 12.30 uur.

Wilt u meedoen, meldt u dan aan voor 11.00 uur via 612936.

HUISKAMER EN PASTORAAT

De aankomende week treft u mij in de Huiskamer op donderdagmorgen. U bent daar van harte welkom. Ds. Frits Renes

WANDELEN OP DE VRIJDAGMORGEN

Iedere vrijdagmorgen wordt er om 10.00 uur gestart. We lopen tijdelijk in groepjes van 4 wandelaars. Na afloop drinken we wat met elkaar, dit doen we binnen op gepaste afstand, zodat we elkaar de ruimte geven. Wilt u meelopen? Stuur dan een berichtje via WhatsApp of SMS naar Bianca den Ouden, 06-45653886, u ontvangt dan een bevestiging met locatie en tijd. Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!

DIENST ZONDAG 25 oktober 10.00u

Vierde zondag van de herfst, liturgische kleur: groen

**Ds. Lyonne Verschoor
Maaltijd van de Heer**

**Wij wensen elkaar een gezegende zondag
en een goede week**