



PROTESTANTSE GEMEENTE
De Open Hof
TE OUD-BEIJERLAND

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mevr. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.

Mevr. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN

Weekbrief nr. 49 Zondag 29 november 2020

Eerste zondag van de Advent Liturgisch kleur: paars

EEN NIEUWE GENERATIE OUDEREN Deze week woonde ik een online conferentie bij over ouder worden en langer thuis wonen. Er is in onze samenleving sprake van een dubbele vergrijzing; er zijn steeds meer ouderen en gemiddeld worden zij veel ouder. Dat geldt ook voor de kerk: De Open Hof telt op dit moment 633 70-plussers, waarvan 117 85-plussers. Het is dus niet te vroeg om na te denken over hoe wij - wij als kerkelijke gemeente, maar ook wij als ouder wordende mensen - tegen ouder worden aankijken en wat het betekent dat mensen langer thuis blijven wonen. Hoe leren we leven met kwetsbaarheid en beperkingen, maar ook hoe zorgen we ervoor dat het leven zijn kwaliteit behoudt?

Een van de online workshops die ik bijwoonde ging over zingeving. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gevoel ergens bij te horen en een taak te hebben belangrijk zijn voor een zinvol leven. Corona is daarin helaas een enorme stoorzender, en niet alleen voor ouderen. Via video deelde een oudere dame wat haar leven zinvol maakte. Dat waren de mensen om haar heen. Zij had veel foto's staan van kinderen en kleinkinderen, maar zij droeg ook de herinneringen mee aan de mensen die betekenisvol waren geweest. Daarnaast noemde zij de dankbaarheid; de kans om elke dag opnieuw te kijken waarvoor je kunt danken. En: 'een dag niet gelachen is een dag niet geleefd', zij zocht wat haar vreugde geeft en gaf. Verbinding, dankbaarheid en levensvreugde lijken me voor onze kerk prachtige thema's om verder over na te denken. In de Bijbel gaat het ook over ouder worden. Twee teksten die mij na aan het hart liggen geef ik u graag mee: Psalm 92 zegt over de mensen die goed leven: 'Zij zullen vruchten dragen voor 's Heren heiligdom tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen.' Laten we op zoek gaan welke vruchten wij kunnen plukken bij elkaar, wat jonger en ouder van elkaar kunnen leren. En in Jesaja 46 lees ik dat God een mensenleven met ons meegaat: 'Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen.' Als God daar is waar mensen zijn, kan het niet anders dan dat wij worden opgeroepen trouw te blijven aan onze ouderen.

Een hartelijke groet voor u allen, **ds. Lyonne Verschoor**

BIJ DE VIERING KINDERDIENST

Deze zondagochtend **29 november**, 1^e advent, zijn alle kinderen (basisschoolleeftijd) welkom voor een **speciale kinderdienst** in de kerk van **10.00 tot 11.00 uur**. We hebben dan een heel uur voor hen in de ruimtes naast de kerkzaal.

De ouders, grootouders of verzorgers kunnen de kinderen bij de hoofdingang brengen. **Na afloop kunnen ze bij de zijuitgang buiten weer opgehaald worden.**



10.00 uur De Baan **Tienerdienst**

LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING

De vijgentak staat voor het goede leven dat wij verwachten maar dat er ook nu al is. De schaal staat voor de plaats waar je wieg heeft gestaan. Het is een open vorm; je mag ontvangen. In de schaal spelen getallen een rol: drie staat voor de onlosmakelijke verbinding tussen mij, God en mijn medemens. Vier staat voor de zondagen van Advent maar ook voor de windrichtingen. Gods belofte van een goed leven is voor iedereen, waar jij ook geboren bent op deze wereld.

TEKST VOOR DE VIERING

Ik open mijn ziel

En vul de schaal van mijn leven met verwachting

Heel mij in kleuren

En geuren van groene hoop

Ontsteek het eerste licht

Dat daagt in het Oosten

Hemel en aarde raken verbonden

Mensen wereldwijd herkennen elkaar

In het teken van de vijgenboom

Nieuw leven breekt door

Kome wat komt.

VANUIT ZUIDZIJDE Het is niet voor de allereerste keer dat ik mag voorgaan in De Open Hof in Oud-Beijerland. Kort na het begin van de coronacrisis mocht ik samen met classispredikant Arie van der Maas en collega Lyonne Verschoor in een van de eerste onlinediensten voorgaan in uw kerkgebouw. Daarnaast mocht ik heel lang geleden, samen met vele RSG-schoolgenoten, op deze zelfde locatie mijn VWO-diploma ontvangen. Er zijn voor mij dus verschillende lichtjes met uw kerk. Niettemin mag het voor mij de eerste keer zijn dat ik in uw midden op eerste advent in een reguliere eredienst mag voorgaan. Ik zie er naar uit!

Op deze eerste advent wilde ik het in de dienst hebben over wat Gods wil met deze wereld zou kunnen zijn. We bidden per slot niet voor niets zondag in en zondag uit 'Uw wil geschiede'. En daarbij gaat het ook over het allereerste licht dat God over zijn schepping heeft uitgeroepen 'Er moet licht zijn'. Dat leken mij bij uitstek woorden om op eerste advent met elkaar te overdenken. Laten we op weg naar kerstmis zo maar een passend eerste begin mogen beleven. Met een hartelijke groet, **ds. Elzo Bijl**

Het zingen van de liederen wordt verzorgd door een zanggroep.

De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:
voorganger: ds. Elzo Bijl; ouderling: mevr. Ina in 't Veld;
diaken: dhr. Arjan van Dijk; kinderdienst:
mevr. Altina Verhorst; mevr. Anne-Marie Schipper;
mevr. Hetty Verhorst; mevr. Marjon ten Heggeler en
mevr. Nelleke van Dueren den Hollander; tienerdienst:
mevr. Jacqueline Overweel en mevr. Diane Schipper;
muzikale begeleiding: dhr. René Strijder en kosters:
dhr. Arie Maaswinkel en mevr. Hannie Monster.

De 1^e collecte is voor **Pameijer–Dagactiviteitencentrum**.

wie anders pameijer
Op de Oost-Voorstraat 79 in Oud-Beijerland bevindt zich het dagactiviteitencentrum (DAC) van Pameijer. Ook in De Open Hof zijn regelmatig diverse mensen die van Pameijer op bezoek komen en diverse activiteiten ondernemen. Degenen die in het 'DAC' hun dagbesteding vinden hebben een breed uiteenlopende psychiatrische achtergrond. Door hun ziektebeeld zijn ze vaak niet in staat om deel te nemen aan het 'drukke' dagelijkse maatschappelijk gebeuren, zij hebben een andere structuur nodig in hun leven. De gevolgen hiervan zijn vereenzaming en vaak ook financiële problemen. In het 'DAC' zijn begeleiders en kan men terecht voor een praatje of ondersteuning op sociaal gebied. Jammer dat sommige bezoekers niet mee kunnen doen aan sommige activiteiten of aan een maaltijd, omdat ze het gewoonweg niet kunnen betalen. Daardoor zit er voor hen een bezoekje of het meedoen aan deze activiteiten die Pameijer organiseert niet in. Met deze collecte willen wij een duit in het zakje doen, van waaruit deze mensen geholpen kunnen worden en wel mee kunnen doen. Zie ook: www.pameijer.nl

De 2^e collecte is voor het **kerkenwerk**.

Gift of een bijdrage aan de collectiedoelen van deze kerkdienst.

1^e Diaconale collecte - NL89 RABO 0373 711905,
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.
2^e Kerkenwerk collecte - NL26 RABO 0373 7099 35,
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

U kunt ook via de **Gifv-app** bijdragen aan de collecten.

Beide uitgangen van de kerkzaal worden na afloop van de dienst gebruikt waar **2 collecte-schalen staan**.

WEEKBRIEF In verband met de komende feestdagen die allebei voorafgaand aan het weekend zijn, verschijnt de **laatste** Weekbrief van 2020 zondag **20 december**. De **eerste** Weekbrief van **2021** verschijnt zondag **10 januari**. De Weekbrief van **20 december** is dus voor **3 weken**. **Wij verzoeken diegenen die kopij aanleveren hier rekening mee te houden.**

VOEDSELBANK In de week van 29 november zamelen we de volgende producten in: **koffie, blikgroenten, jam, hagelslag en billendoekjes**. Ook op werkdagen kunt u onze kerk inlopen en in de Omloop uw product(en) in het krat zetten.

KATERN ACTIE KERKBALANS:

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Ieder jaar plaatsen we in het kerkmagaZIN van januari een katern m.b.t. de Actie Kerkbalans. Met dit katern wil de kerkenraad aan de gemeente duidelijk maken waarom deze actie over de hele breedte van de gemeente zo belangrijk is. De kerkenraad zoekt een aantal mensen die willen meehelpen om dit katern op een creatieve en aansprekende manier te vullen en vorm te geven.

Heeft u leuke ideeën, suggesties of wilt u hieraan meewerken, dan kunt u contact opnemen met de scriba: scriba@deopenhofoudbeijerland.nl of telefonische 0612200685. **Doe dit dan voor 1 december** zodat er nog voldoende tijd is om alles voor te bereiden.

IS UW EMAIL ADRES NOG NIET BEKEND BIJ ONS, LAAT HET ONS DAN WETEN

Juist in deze tijd is het van belang dat we u adequaat van informatie kunnen voorzien of iets toe kunnen sturen. We zijn ervan overtuigd dat velen van u beschikken over een email adres. Het is een snelle manier van communiceren en bovendien duurzaam, het bespaart papier en drukkosten, en het is in deze Corona crisis ook veilig.

Denkt u dat uw huidige email adres nog niet bekend is bij het kerkelijk bureau, dan willen wij u vriendelijk verzoeken dit door te geven aan

kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl



ADVENTSKALENDER Om thuis toe te leven naar Kerst kunt u een gratis adventskalender bestellen bij de Protestantse Kerk en bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

Geef licht, het goede leven met elkaar delen! Dat is het thema van de adventskalender 2020 van de Protestantse Kerk. God gaf ons licht in het donker. U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2020 aanvragen via

www.petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender.

'Vrede op aarde' is het thema van de adventskalender van het NKG: voor veel mensen zijn die woorden uit het Lucas-evangelie onlosmakelijk verbonden met Kerst. Het zijn woorden vol hoop, maar ze roepen ook vragen op. Deze adventskalender is gratis aan te vragen via <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/adventskalender2020>

JARIGEN Nog steeds geen verjaardagsvisite.

Desondanks wensen we alle jarigen een mooie dag toe. Hieronder noemen de jarige kinderen en de mensen met een kroonverjaardag.

2 dec: Sam Saarloos, 12 jaar

3 dec: Sam Andeweg, 9 jaar

6 dec: Mevr. M. van der Meijde – Boer, 91 jaar

6 dec: Merel Toonen, 12 jaar

HOOP EN TROOST Meditatief Moment in het teken van Hoop en Troost. Zondag 6 en 20 december wordt er een Moment van Meditatie gehouden in **De Open Hof**. We steken een kaars aan en zijn stil. Leo Lommers speelt passende muziek op vleugel en orgel. Tevens luisteren we naar een woord van bezinning en een gebed. Maar vooral zijn deze vieringen meditatief, met rust en stilte!

Om **18.45 uur gaat de deur open** en kunnen er **maximaal 30 mensen** in de kerkruimte in stilte verblijven. Dit Meditatief Moment begint om 19.00 uur en zal om 19.30 uur eindigen. Deze viering kunt u volgen via internet en later op ieder gewenst moment via KerkdienstGemist. **U bent welkom.**

Annelies van den Berg - Bosch, Leo Lommers en Jaap van de Griend leolommers.musicus@gmail.com

BLOEMENGROET De bloemen uit de dienst zijn met een meelevende groet van ons allen gegaan naar **Familie Griesdoorn**.

MEELEVEN- KAARTJE STUREN **Mevr. Iet Reiber** is opgenomen in het Albert Schweitzerziekenhuis, Afdeling Hartbewaking, Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht.

Alerimus, Locatie **de Open Waard**, Zoomwijckplein 11, 3262 DA. mevr. T. Brussaard – Groeneweg; dhr. en mevr. Fonkert – Van Dort; mevr. M.E. Hage; mevr. M.T. Hofstede - Gelderblom; dhr. en mevr. Polder; dhr. en mevr. Van 't Veer; mevr. Toos Vermaas en mevr. Tineke van der Zee.

Futurahuis Oud-Beijerland, Vleugel 50, 3261 GH. Dhr. J.H. Feuth; mevr. G.J. Hider – van Weert; mevr. Annie Huijzers; mevr. Eef Leensma; mevr. G. Onnes – Hobbelink en mevr. Teuny Visser.

Mevr. Kora Koekendorp: Heemzicht Woonzorgcentrum, Voorstraat 26, 3265 BV Piershil.

Mevr. Fia Strijder:

De Herbergier Piershil, Voorstraat 20a, 3265 BV Piershil.

Mevr. W. van der Ham - de Regt; mevr. W. de Man – op de Hoek en mevr. Elly Verkerk: Alerimus, Locatie De Buitensluis, Bernhardstraat 25, 3281 BC Numansdorp.

Mevr. Janie van der Heiden, Zorgwaard, locatie Hoge Weide, Grote Weel 144, 3291 DA Strijen.

Mevr. Nel de Rooij: Zorgwaard, locatie Hoge Weide, Grote Weel 216, 3291 DA Strijen.

Dhr. Jaap de Winter: Zorgwaard locatie 't Huys te Hoecke, Zomerplein 17, 3297 SE Puttershoek.

Mevr. Gré de Winter: Zorgwaard locatie 't Huys te Hoecke, Schaduwrijk 23, 3297 SC Puttershoek.

Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
liefde
een Woord met vleugels
van al zo hoge,
een Mens met erbarmen,
ons zo nabij.

HARTELIJK DANK voor vele kaarten die ik mocht ontvangen na mijn knieoperatie, Het heeft mij veel goed gedaan. Nu, na vijf weken revalideren, kan ik weer goed zonder hulpmiddelen lopen en zelfs fietsen gaat weer goed zodat ik hoop in de komende weken weer op mijn beurt naar de kerk te kunnen gaan. Hartelijke groet, **Ineke Wisse**

GEDENKWAARDIG Dhr. en mevr. **Van Ruiven – Ophorst**, zijn vrijdag 4 december **50 jaar** getrouwd. Namens de gemeente feliciteren we hen met dit jubileum.

Liefde
is het licht
waarmee Gij ons vandaag raakt,

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 49

Beste mensen, Het koffiedrinken in de Huiskamer vindt plaats onder de voorgeschreven Corona-maatregelen van het RIVM. Bij inloop een mond/neus masker dragen, als u zit mag dit af.

Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek.

De aankomende week treft u mij, **ds. Lyonne Verschoor donderdagmorgen** in de Huiskamer.

U bent van harte welkom. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van **10.00–12.00 uur**.

DIENST ZONDAG 6 DECEMBER

Tweede zondag van de Advent Liturgisch kleur: paars

10.00 uur De Open Hof ds. Lyonne Verschoor

Anders dan in het laatste kerkmagaZIN staat, wordt op zondag 6 december geen avondmaal gevierd. In januari zullen taakgroep eredienst en diaconie zich beraden op een eventueel volgend moment.

19.00 uur (18.45 uur gaat de deur open)
De Open Hof Meditatief moment



'KOM TOT ONS, DE WERELD WACHT'

Advent!
God kijkt ...
Nee, Hij komt!
God ontfemt Zich!
Bij mensen
woont Hij!
Immanuel