



PROTESTANTSE GEMEENTE
De Open Hof
TE OUD-BEIJERLAND

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.
E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl
Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.
Mevr. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht
50 2241 XV

Weekbrief nr.18 Zondag 2 mei 2021 5^{de} zondag van Pasen

Liturgisch kleur: wit

GEPUZZEL

Door corona ben ik aan het puzzelen geslagen. Nooit achter mezelf gezocht dat ik dat nog eens leuk zou gaan vinden. Waar het me maar met mate lukt om een boek met aandacht uit te lezen of aan een tekening te beginnen, brengt puzzelen rust in mijn hoofd en ik kan ik me erin verliezen. En ik niet alleen. De puzzels lijken niet aan te slepen. Wat zou het toch zijn? De controle die we hebben over al die stukjes? Het feit dat je weet hoe je moet beginnen en dat je het onder je handen wat ziet worden? Of toch de mooie afbeelding op tafel als hij helemaal af is? Was het maar zo dat het leven een puzzel was. Dan had ik de zekerheid dat aan het eind er een beetje samenhang in zat. Dat het, hoewel soms chaotisch en in onbegrijpelijke stukjes, toch iets begrijpelijks werd. Maar zo werkt het niet. Zoveel controle hebben we niet over ons leven en we krijgen het nooit helemaal sluitend. Er zullen losse eindjes blijven. Vragen,. Dingen waar we op terug zouden willen komen. Stukjes die we missen. En met dat onaffe zullen we moeten leren leven. Hoewel... ergens in ons zit kennelijk ook het vermogen om zó te kijken dat we het hele plaatje omarmen. Hoe vaak ik al niet van mensen heb gehoord dat zij met dankbaarheid en vreugde terugkijken op hun leven. Zij zijn tevreden met wat het is geworden. Al hadden zij misschien een ander plaatje in hun hoofd.

Nog even, dan is corona dat stukje van de puzzel dat de hele tijd op tafel lag en je wist maar niet waar of het hoorde. Tot het plotseling toch ergens paste. Daar hoop ik op. Een hartelijke groet voor u allen, ds. Lyonne Verschoor

BIJ DEZE DIENST

Na de grote vreugde van Pasen gaat het leven van alledag weer verder. We lezen uit Handelingen over hoe dat ging in de eerste christengemeente. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om het leven altijd in het perspectief van Pasen te zien. Het lukt Eneas in ieder geval niet om uit zijn verlamming op te staan. En als Tabita sterft, is de gemeente in rep en roer. In alle verdriet lijken ze te zijn vergeten waarop wij in de dood mogen hopen. 'Sta op!' klinkt er luid en duidelijk in het verhaal. Maar hoe dan?

TIENERTALK

Met de tieners luisteren we naar 'I'll rise up', van Andra Day. Over opstaan en uitstijgen boven verdriet en moeilijkheden. Ik vind het zelf een heel mooi lied. In de Top 40 vond ik overigens ook nog 'Rise' van Lost Frequencies en ook Kate Perry (2016) zong een prachtig lied met deze titel. Niet alleen binnen de kerk zoeken mensen naar de moed om op te staan en verder te gaan. Heb jij een tip voor een mooi lied om samen naar te luisteren? Geef het gerust aan me door.

BIJBELBASICS

Deze zondag is de laatste van een blok met vier teksten uit het boek Jesaja, waarin verteld wordt wat de profeet Jesaja namens God aan zijn volk verkondigt. De kinderen hebben via de mail het verhaal ontvangen: Jesaja 55: 1-5 centraal: over eten en drinken waar je niets voor hoeft te betalen.

De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:

voorganger: ds. Lyonne Verschoor ; taakdrager Eredienst: dhr. Hugo Cruca; diaken: dhr. Arjan van Dijk; muzikale leiding: dhr. Leo Lommers en koster dhr. Jan Middelhoek.

COLLECTE



Stichting Opkikker

In Nederland zijn de levens van 250.000 gezinnen op zijn kop gegooid door de ziekte van een kind. Jaarlijks worden 10.000 gezinnen getroffen met dit slechte

nieuws. Samen kunnen we deze gezinnen weer kracht geven. Dankzij uw hulp kunnen wij ze een blijvende Opkikker bieden, een lichtpuntje die vanaf hun Opkikkerdag zal blijven branden en ze kracht geeft in moeilijke tijden! Al vanaf 1995 organiseert Stichting Opkikker Opkikkerdagen voor gezinnen met een ziek kind, waarin ze door middel van heel veel activiteiten de zorgen van ieder gezinslid volledig naar de achtergrond laten verdwijnen. Deze activiteiten zijn talloos en breed. Niets is te gek, alles kan, zelfs in Coronatijd. Ze zijn trots op hun organisatiekunst, waarmee ze duizenden gezinnen helpen en waarbij diezelfde hulp ook nog eens toegesneden is op de individuele gezinssituatie.

Maar de 'Opkikkerdag' is pas het begin. Hierop volgt het Ambassadeerschap met nog vele, bijzondere momenten die het hele gezin keer op keer weer van nieuwe energie zullen voorzien! Door het ambassadeerschap geven we kinderen trots, eigenwaarde, kracht, verantwoordelijkheid en de geborgenheid van een sociaal netwerk. Ze kunnen weer even gewoon kind zijn. Zie ook: <https://opkikker.nl/>

De 2^e collecte is voor het **kerkenwerk**.

Na afloop van de dienst staan bij beide uitgangen de **2 collecte-schalen!**

Gif of een bijdrage aan de collectedoelen van deze kerkdienst.

1^e Diaconale collecte - NL89 RABO 0373 711905,
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.
2^e Kerkenwerk collecte - NL26 RABO 0373 7099 35,
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

U kunt ook via de **Givt-app** bijdragen aan de collecten.

COLLECTEBONNEN OF CONTANTEN

U kunt uw collectebonnen of contanten in een envelop inleveren bij:

- Leo Brussaard, H.B.S.-Laan 34, 3262 JB Oud-Beijerland
- Brievenbus bij de zijingang Laningpark van de Open Hof.
Indien gewenst kunt u aangeven hoe de verdeling tussen diaconie en kerkenwerk moet zijn.

Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen de ingeleverde collectebonnen en contanten evenredig verdeeld worden tussen de diaconie en kerkenwerk.

OPEN KERK

Woensdagavond is de kerk geopend voor een moment om even op te ademen. Je kunt binnenlopen tussen 19 en 20 uur. Er is muziek, gelegenheid om een kaarsje aan te steken en een plaats voor jou om stil te zijn. Om plm 19.15 uur is er een kort meditatief moment met een Bijbellezing, gebed en lied. Welkom.

JARIGEN

Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe. Hieronder staan de jarige kinderen en de mensen die een kroonverjaardag vieren.

2 mei: Mevr. H.E.L. van der Touw - van Rossen, 70 jaar

2 mei, Mevr. A. Paap, 80 jaar
3 mei: Dhr. W. van der Meer, 75 jaar
4 mei: Stein Spruijt, 8 jaar
5 mei: Dhr. P. van Veen, 55 jaar
5 mei: Evy Overwater, 9 jaar
6 mei: Dhr. M.C.C. Wüst, 50 jaar
7 mei: An Sa Vermaas, 4 jaar
9 mei: Mevr. L.A. Zanen – Sluimer, 70 jaar
9 mei: Gertjan Moerkerken, 35 jaar

Voedselbank

Hartelijk dank voor de producten voor de Voedselbank.
In de maand mei zamelen wij afwasmiddel, koffie, houdbare melk, blikgroenten en ontbijtkoek in.

Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen en in de Omloop uw product(en) in het krat zetten.
Bij voorbaat hartelijk dank namens de Voedselbank.

KUNST IN DE KERK "Tuinfoto's"

Genieten van kleine dingen, als je goed kijkt is er zoveel moois te zien. Vindt u, vind jij het ook zo leuk om foto's te maken van een mooie bos bloemen of een gezellig plekje in de tuin? Of heeft u vorig seizoen mooie foto's gemaakt van de tuin/balkon of park?

De komende periode kunnen deze foto's gestuurd worden naar jannekehempel@gmail.com. Wij maken er dan een mooie (digitale) expositie van. We zamelen de foto's in tot 8 mei, dus u heeft nog even de tijd.

Hartelijke groet,

Commissie Kunst in de kerk

BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN

De bloemen uit de dienst zijn met een meelevende groet van ons allen gegaan naar dhr. Nico Tuk en mevr. Minke Horinga.

EINDEXAMEN

Op CSG Willem van Oranje is het nu dan wel meivakantie, maar onze eindexamenkandidaten zijn hard aan het werk! Na de vakantie hebben zij nog twee dagen "les", waarvan één dag eindexamentraining is. Op 17 mei gaan dan de eindexamens van start. Dit jaar mogen de leerlingen kiezen of ze meteen alle examens in het eerste tijdvak doen, of dat ze liever willen spreiden. Er zijn namelijk dit jaar drie tijdvakken. De meeste leerlingen hebben echter voor het "ouderwetse" examen gekozen en gaan dus vanaf 17 mei hard aan de slag. Daarna volgt een spannende tijd van afwachten. Wij wensen alle eindexamenkandidaten veel succes!

MEELEVEN- KAARTJE STUREN

Thuis ziek: Mevr. Anneke van Belle.
mevr. Janny Kleinjan, en mevr. N. Verbaas,

Familie Siwonia - Braun, Naundorfer Strasse 7, 03096 Burg,
Bundesrepublik Deutschland.
Pastor Esther Roetman, De Hooge Werf.

Dhr. Ben Middelkoop: Kwintes.
Mevr. Daniëlle Stomp, Strijen.

Dhr. Ab van Eijken; mevr. M van der Meyde – Boer en mevr. L. Reedijk - Prins: Zorgwaard, locatie Gravin Sophie.
Mevr. L.A. van der Waal: Zorgwaard, locatie Gravin Sophie.
Mevr C. Noordijk: Zorgwaard.
Mevr. Jo van der Sluijs: Zorgwaard Gravin Sophie.
Revalidatieafdeling Zorgwaard, locatie Rembrandt. dhr. Henk van Kasteel (Koninginneplein) en mevr. Frieda van Wattum.
Mevr. R.C.J. Duinkerke – Gelton: Zorgwaard, locatie Rembrandt. Rembrandtplein 3,
Mevr. Riek Bakker; mevr. Anneke Brussaard en dhr. J.D. Huizingh: Zorgwaard, locatie Rembrandt.
Mevr. E. van der Kaaden en mevr. Kora Koekendorp,
Zorgwaard, locatie Rembrandt.

Dhr. C.J. Zuidweg, Zorgwaard, locatie Rembrandt.
Dhr. en mevr. Barendregt - Troost.

**Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
Vader, sla ons steeds in liefde gade;**

GEDENKWAARDIG

Op 9 mei vieren dhr. en mevr. Zwijgers, hun 25 jarig huwelijksfeest.

Op 10 mei zijn dhr. en mevr. van Schaik Weeda, 25 jaar getrouwd

Namens de gemeente feliciteren we hen met dit jubileum.

**als adem van vreugde
als wind door hoge bomen
Gods koninkrijk mijn lief is in
een hart dat liefde heet**

DANK U WEL

Hartelijk dank voor de bloemen uit "De Open Hof" op zondag 18 april 2021 als blijk van verbondenheid en meeleven.
Alie van den Berg

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK18

De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. Het koffiedrinken in de Huiskamer vindt plaats onder de voorgeschreven Corona-maatregelen van het RIVM. Bij inloop een mond/neus masker dragen, als u zit mag dit af, we geven elkaar voldoende ruimte. De komende week treft u ds. Lyonne Verschoor donderdagmorgen in de Huiskamer.

De openingstijden zijn op werkdagen van 10.00–12.00 uur

DIENST

**ZONDAG 9 mei, 6^{de} zondag van Pasen
10.00u voorganger Ds Lyonne Verschoor
10.00u Tiendierdienst**

Liturgische kleur: wit

**een gezegende zondag
en een goede week gewenst!**