



PROTESTANTSE GEMEENTE
De Open Hof
TE OUD-BEIJERLAND

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mevr. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.

Mevr. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN

Weekbrief nr.14 Zondag 31 maart 2024

PAASMORGEN

Liturgisch kleur: wit

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN DE MENTIMETER

Ga naar www.menti.com en vul de code in.

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden.

PAASWAKE Zaterdag 30 maart, Liturgische kleur: wit

22.00 uur: De Open Hof, ds. Anja van Geerenstein

BIJ DE DIENST VAN STILLE ZATERDAG

In de nacht van Stille Zaterdag naar Pasen wordt de Paaswake gehouden. Dan wordt de nieuwe Paaskaars aangestoken en de kerk binnengedragen. In de serie lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament horen we hoe God door alle tijden heen verlossing brengt. Een bijzonder moment is de doopgedachtenis: de doop vertelt ons immers dat wij mét Christus zijn opgestaan. Dit loopt uit op de lezing van het Paasevangelie en de jubel: 'De Heer is waarlijk opgestaan!'

DE DIENSTDOENDE TAAK- EN AMBTSDRAGERS

Ouderling: dhr. Peter van der Wel en dhr. Marc Bijl;
diaken: mevr. Désirée Goudzwaard; lector:
mevr. Geke Mons; muzikale leiding: dhr. Leo Lommers;
m.m.v. De Open Hof Zangers
en koster: dhr. Arie Maaswinkel.

PAASZONDAG Ongetwijfeld zal het in de paasdienst over de opstanding gaan. Ik kan u geruststellen: ook in deze paasdienst 2024 zullen we het hebben over de opstanding van Jezus hebben. Lastig is, dat deze voor ons niet te begrijpen is! Hoe oud of jong, hoe theoretisch of praktisch we ook zijn opgeleid, de opstanding blijft voor ons een mysterie. Misschien schuilt daarin juist wel het mooie van de paasboodschap. Misschien is de gedachte dat tegen beter weten in, tegen alle logica in, er altijd een opening is. We kunnen elkaar oneindig somberen met alles wat vandaag de dag zogenaamd niet goed gaat, maar dat specifieke geloof van ons trapt daar niet in! Wij mogen oprecht blijven geloven dat er zeer zeker licht is, nieuw leven, nieuwe energie. Het licht, Gods licht, heeft het laatste woord!

Graag zie ik u zondag aanstaande en, oh ja...neem nog iemand mee! Ds. Frits Renes

DE DIENSTDOENDE TAAK- EN AMBTSDRAGERS

voorganger: Ds., Frits Renes; taakdrager ouderling, dhr. Jan Uittenbroek en dhr. Nico den Boer; taakdrager diaken: mevr. Sjaan de Geus; kinderoppas: mevr. Marjolein Gerlof; kinderdienst: Lector: mevr. Atie Middelhoek; muzikale leiding: dhr. Leo Lommers en koster: dhr. Arie Maaswinkel.

BIJBEL BASICS PETRUS ZIET DAT HET GRAF LEEG IS.



Deze zondag is de zevende en laatste van een blok met zeven verhalen waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen.

Op deze zondag staat Johannes 20:1-10 centraal: Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven. Petrus en 'de leerling van wie Jezus veel hield' horen van Maria dat het graf van

Jezus leeg is. Ze rennen meteen naar het graf. Wanneer Petrus het graf in gaat, ziet hij de doeken liggen waar Jezus in gewikkeld was. De andere leerling gaat nu ook het graf binnen, en gelooft dat Jezus is opgestaan.

DE 1^E COLLECTE is voor Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca



In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een

rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector.

Via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je kansarme jongeren in Colombia met een opleiding en het vinden van werk. Meer informatie: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2024-werelddiaconaat-colombia-pasen/>

De 2^e collecte is voor het kerkenwerk

Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 *collectemandjes*.



GIFT U kunt ook via de **Gift-app** bijdragen aan de collecten.

BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN VAN DEZE KERKDIENT

1^e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.
2^e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in de Huiskamer en de Omloop. Daar is koffie/thee/limonade.

ACTIE BAANBREKERS Vandaag, Eerste Paasdag, verkopen de Baanbrekers taart na de dienst.

Ook zullen er enveloppen verkocht worden waar u leuke prijzen mee kunt winnen.

Voor de jongere kinderen is er een grabbelton.

De opbrengst is voor de Jeremiah Foundation (opvanghuis voor jonge meisjes) en straatkinderen op de Filipijnen. Sanne Schipper, één van onze Baanbrekers, zal deze projecten in april bezoeken met een reis vanuit de Willem van Oranje. Helpen jullie mee?

Wijziging programma gemeentebezoek uit Burg Van donderdag 4 tot en met zondag 7 april 2024 krijgen wij weer een aantal gemeentelieden uit Burg, Spreewald in het voormalige Oost-Duitsland, op bezoek. In tegenstelling tot eerder vermeld in het vorige KerkmagaZIN brengen we nu op vrijdag een bezoek aan de basiliek in Oudenbosch en is zaterdag de gemeenteavond met een gemeenschappelijke maaltijd in de Huiskamer van De Open Hof, gevolgd door een sjoelcompetitie mét prijzen. Op zondag vieren we met elkaar de eredienst. U bent van harte welkom bij het bezoek aan Oudenbosch op vrijdag, de gemeenteavond op zaterdag en uiteraard bij de dienst op zondag.

Voor deelname aan het bezoek aan Oudenbosch en de gemeenteavond graag aanmelden voor 2 april. Informatie bij Willy Gerlof,

BENOEMING Hanneke Blom definitief

Bij de kerkenraad zijn geen bezwaren ingediend tegen de procedure voor de benoeming van Hanneke Blom als missionair kerkelijk werker. Daarom kon de kerkenraad afgelopen week het definitieve besluit nemen om haar te benoemen m.i.v. 1 mei a.s. Woensdag 27 maart hebben met elkaar de arbeidsovereenkomst getekend. **Zondag 19 mei** wordt zij in de Pinksterdienst bevestigd. We kijken uit naar haar komst.

OP ZOEK NAAR... Een nieuwe dominee Dit is het eerste bericht van de beroepingscommissie op de weekbrief. Er zullen er vast nog meer volgen. De berichten worden ook een aantal keer herhaald, zodat iedereen de kans heeft om dit te lezen. We willen u, hier en in het kerkmagazine, op de hoogte houden van de gang van zaken. Voor u is het in elk geval belangrijk dat u weet dat het een poosje gaat duren. Als kerk zullen we, in deze vacante periode, dus zelf aan de slag moeten om naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Het werk van de beroepingscommissie is gestart, maar voor we echt gaan kijken en luisteren moeten er nog wat zaken vooraf geregeld worden. U kunt ons helpen door namen door te geven van mogelijke kandidaten. Deze namen kunt u doorgeven aan de mensen van de beroepingscommissie. Zodra we meer nieuws hebben, laten we dit uiteraard weten. Martine van de Merwe

VOORGANGERS Inmiddels zijn we sinds zondag 10 maart een gemeente zonder eigen predikant. Ik moet bekennen dat ik de neiging heb dat woord gemeente met een hoofdletter te schrijven. We zijn immers met elkaar een Gemeente van onze Heer. Natuurlijk hebben we allemaal ook een beetje heimwee. Toch hoorde ik de afgelopen weken heel vaak dat we nu genoeg spirit moeten hebben om met elkaar te komende tijd verder te gaan. Trouw blijven dus! De beroepingscommissie gaat aan de slag en ik heb het preekrooster voor een groot deel ingevuld tot aan het begin van de zomer van 2025. Laten we hopen (en bidden mag ook!) dat dat genoeg is. Voor de dagen van Pasen zijn er mooie orden van dienst. En vast ook mooie diensten. Er is hard aan gewerkt om geïnspireerd verder te gaan. Zonder anderen tekort te doen noem ik even Leo Lommers, Leen Vermaas en Anton van Driel die heel wat werk hebben verzet. Fijn als U er ook - een of meer keren - bij bent.

De komende diensten: Ds. Jaap Brederveld is onze voorganger op de eerste zondag van Pasen, 7 april. Beloken Pasen. U kent hem vast nog wel. Hij was o.a. predikant in Rotterdam-IJsselmonde, in de Breepleinkerker, in de Petrakerker in Rotterdam-Lombardijen. In de komende

periode komt hij nog enkele keren. Een andere oude bekende komt op zondag 14 april: ds. Jan de Visser. Hij heeft zijn heel bijzondere loopbaan wel eens verteld. Wat ik mij herinner is dat hij in het onderwijs werkte, sociaal advocaat was en nu predikant is in zijn eerste 'eigen' gemeente, de Exoduskerk in Sommelsdijk. We vragen gastpredikanten altijd iets te vertellen over zichzelf en het onderwerp van de dienst. Vaak leest u dat dan in de Weekbrief maar natuurlijk hebben onze gastvoorgangers niet altijd de tijd voor dat 'extra'. We zijn in elk geval blij dat er elke zondag een voorganger is en wat voor hen geldt geldt ook voor u: Weet je van heel welkom in De Open Hof. Jaap van de Griend

HARTJES voor de examenkandidaten In de omloop kunt u ook dit jaar weer de vaas vinden met hartjes voor examenkandidaten. Voor het vmbo starten vanaf 2 april de praktijkexamens en na de meivakantie starten voor alle examenleerlingen de theorievakken. Een goed moment om hen even een hart onder de riem te steken en hen te laten weten dat we aan hen denken! U mag een hartje meenemen voor iemand die u kent en die examen doet. Het maakt niet uit of iemand bij de Open Hof hoort! We wensen uiteraard iedereen heel veel succes. Wilt u wel uw naam en de naam van de kandidaat in het schriftje schrijven? Dat voorkomt dat sommige mensen er meerdere krijgen. Hartelijke groet namens het jeugdteam, Martine van de Merwe

EXPOSITIE KUNST IN DE KERK

In de Omloop is een expositie te zien van Pauline van Roon. Zij werkt al van jongs af aan met verschillende materialen.



Eerst beschilderde ze voorwerpen, later hield ze zich bezig met textiele werkvormen. De laatste jaren heeft ze het schilderen weer opgepakt. De schilderijen die in de Omloop hangen zijn geïnspireerd door de natuur.

Meer informatie over Pauline van Roon en haar werk kunt u vinden op de website van De Open Hof.

BIJBELJOURNALING Afgelopen woensdag mochten we in de stille week ook bij Bijbeljournaal stilstaan bij de kruisiging en opstanding. We lazen een gedeelte uit Matteus 26 20-50. Daarna zijn we aan de slag gegaan met de voorbeelden om in onze bijbel te plaatsen. Het was een avond met waardevolle gesprekken. De volgende bijbeljournaal is in September a.s. Dus wil je een keer komen; wees welkom. Letta Krau en Lineke de Bie

VOEDSELBANK In de maand maart graag spaghetti, macaroni, rijst of mie. U kunt uw producten altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten. Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen en uw product(en) in het krat zetten. Naast genoemde producten kunt u ook altijd houdbare producten inleveren. Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank.

OPROEP LEIDING KINDERDIENST Een dringende oproep tot leiding van de kinderdienst. We zijn (nog maar) met 4 leiding. U zult begrijpen dat dat erg fragiel is. We zijn dringend op zoek naar ondersteuning. Als u twijfelt, draai dan eens een keer mee. U zult zien hoe leerzaam het geven van kinderdienst kan zijn. De kinderen zijn u/jullie nu al dankbaar! Info/aanmelden bij Anne-Marie Schipper, tel. nr. 06-18689644.

DANK U WEL Dankbaar en verrast was ik toen ik afgelopen zondag een prachtig boeket bloemen vanuit De Open Hof mocht ontvangen. Met een hartelijke groet, Lenie Luitwieler-Degenaar

DANK U WEL Helaas was ik niet thuis om de paasgroet in ontvangst te nemen daarom langs deze weg bedankt, ook aan de bezorger(ster) Iny den Boer-van Dam



HOE WAS HET ... MET DE LIGHTHOUSE PUBQUIZ?

Dikke voorpret had de leiding dit keer met het voorbereiden van alle vragen voor de pubquiz voor 2 maart.

Op hoeveel jongeren we konden rekenen, wisten we niet goed.

Verheugd waren we dat er **14** jongeren waren. Deze veertien jongeren deden in vier groepen mee aan de pubquiz. Uiteindelijk wonnen 'de 4 biggetjes' de wisselbokaal.

Volgende keer is er Lighthouse op **zondag 7 april** 17.00-19.00 uur. Dan bereiden we een gespreksonderwerp voor en sluiten af met pannenkoeken/wraps. Meer informatie: Jolanda Griesdoorn.

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 13

1. Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

2. Woensdag 3 april zijn we de hele dag open. 12.30 Uur lunch: € 3,50. Opgeven tot 11.00 uur. Diner: Nasi sate en gebakken ei. Kosten: € 5,-. Aanmelden 612936 vóór 14.00 uur.

3. Gezond natuurwandelen vrijdagmorgen 5 april. Om 10.00 uur starten we met een uurtje wandelen met aansluitend gezellig wat drinken in de Huiskamer. Je kan altijd meedoen. Opgeven is niet nodig. Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!

4. Vrijdagmiddag 5 april 13.30-16.00 uur



zijn handwerkers van harte welkom. Ook jongeren die willen leren haken of breien, kom gerust een keertje kijken. Het handwerk wordt gegeven aan de Stichting Ondersteuning Sovata in Roemenië.

5. STIJLDANST U MEE? Vrijdag 5 april, is er weer een stijldansavond in De Open Hof. Deze avond is een prettige combinatie van vrijdansen en het aanleren van wat nieuwe passen of techniek. Voor mensen die nog nooit eerder de chacha of wals gedanst hebben, voor wie niet meer weet hoe het ging of voor wie juist ervaren is. Natuurlijk is het gezellig om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. De lestijden zijn als volgt: Vanaf 20.00 uur beginners (men kan daarna blijven bij de gevorderden) en vanaf 20.30-21.45 uur gevorderden. De eerste keer kan men gratis meedoen. Info en aanmelding (graag vooraf) bij Arianne Vermeulen, Aanmelden kan ook zonder danspartner, dan wordt er samen gezocht naar een geschikte danspartner.



6. Donderdagmiddag 11 april om 14.00 uur is er een bloemworkshop o.l.v. Hetty Verhorst. We maken een klein bloemstukje voor de prijs van € 12,50. Aanmelden in de Huiskamer of via de mail

huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl

DIENST ZONDAG 7 APRIL

1^e zondag van PASEN

Liturgische kleur: wit

10.00 uur De Open Hof ds. Jaap Brederveld

WIJ WENSEN ELKAAR EEN GOEDE WEEK