



PROTESTANTSE GEMEENTE
De Open Hof
TE OUD-BEIJERLAND

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mw. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.

Mw. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN.

Weekbrief nr. 11 Zondag 9 maart 2025

Eerste zondag van de Veertigdagen

Liturgische kleur: paars

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN DE MENTIMETER

Ga naar www.menti.com en vul de code in.

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden.

OVER MEZELF JAAP VAN ROOTSELAAR

Als 'blauwvinger' (Zwollenaar) geboren, ben ik opgegroeid in Noord-Groningen.

Middelbare school in de stad Groningen, studie aan de VU te Amsterdam.

Eerste gemeente: Numansdorp (1978), drie kinderen daar geboren (1979-1980-1982);

2e gemeente Wildervank(1982),

twee adopties: 1984 en 1986;

3e gemeente Rhooon (1991) met emeritaat op 11/9 2011;

hulpdiensten in Barendrecht: 2012 tot heden.

BIJ DE DIENST

Op deze eerste zondag van de 40-dagentijd gaat de oudkerkelijke evangelielezing over 'de verzoeking van Jezus in de woestijn' (Lucas 4). In de kinderdienst gaat het over de scheppings-tuin 'Hof van Eden'. Een tuin die terugkeert/opengaat op de Paasmorgen als Maria Magdalena in de 'Tuinman' de opgestane Heer herkent.

Is dit bijbelse spreken over een/de paradijs-tuin 'slechts' een droombeeld, een visioen of geldt juist ook hiervoor het profetische woord:

'Zonder visioen/toekomstbeeld verwildert het volk'?! Het begon ooit als 'Tohoewabohoe'-'woest en ledig' maar het dreigt nu alweer een wereld van tohoewabohoe te worden, toekomst dromen dan maar in de ijskast, of hebben we die meer dan ooit nodig?

'Begint de tuin van Eden (dan) in de woestijn?'



BIJBEL BASICS DE TUIN VAN EDEN

Deze zondag is de eerste van een blok met zeven teksten die we lezen op weg naar Pasen.

Op deze zondag staat Genesis 2:8-25 centraal:

God maakt voor de eerste mensen een prachtige tuin in het land Eden, waar ze in vrede leven met elkaar en met de dieren,

in de nabijheid van God.

Voor de kinderen van 4-12 jaar richten we ons op de prachtige tuin die God voor de eerste mensen maakt, waar ze in vrede leven met elkaar en met de dieren, en in de nabijheid van God.

PROJECT KINDERDIENST IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Voor de kinderdienst volgen we in deze periode het project van Bijbel Basics

'In de tuin – het leven wint'.

Voor de kinderen die de kinderdienst bezoeken hebben we een boekje dat ze naar huis mee mogen nemen om ook thuis toe te leven naar Pasen.

Dit krijgen ze **VANDAAG**

(zondag 9 maart) mee.

Verder staat er voor iedere zondag een Bijbelverhaal in met o.a. een opdrachtje; er staat een Paaschallenge in voor maandag t/m zaterdag en er is ook speciale aandacht voor de Stille Week.



PALMPASENSTOKKEN

Op zondag 13 april is het Palmzondag. De leiding van de kinderdienst is ook al met de voorbereidingen hiervoor begonnen. We gaan dan weer mooie palmzondagstokken versieren.

We missen echter nog diverse

palmzondagstokken van vorig jaar. Heeft u er nog eenje thuis, dan vragen wij u vriendelijk om deze binnenkort mee te brengen naar de kerk.

Als er mensen zijn die het leuk vinden om te helpen op Palmzondag 13 april met het maken van de Palmzondagstokken met de kinderen;

de leiding is om 9.15 uur aanwezig in de Huiskamer, waar helpers welkom zijn.

U/jij kan contact opnemen hierover met de leiding van de kinderdienst: Helma, Hetty, Karin, Lara en Robine



DE 1^E COLLECTE IS VOOR CHINA, TOEVLUCHTSCOORD VOOR MIGRANTEN IN NOOD

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan

dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte alleen voor.

Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale en geestelijke begeleiding en juridische hulp.

Ook kunnen vrouwen cursussen Engels of computervaardigheden volgen en krijgen ze hulp om hun positie te versterken. Meer informatie:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2025-zending-china-veertigdagentijd/>

De 2^e collecte is voor het kerkenwerk.

Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 *collectemandjes*.



GIFT U kunt ook via de **Givt-app** bijdragen aan de collecten.

BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN VAN DEZE KERKDIENTST

1^e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,

t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

2^e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,

t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland

ACTIE DIACONALE VRIJWILLIGE VASTE BIJDRAGE

Bij rampen en noodsituaties in de wereld wordt een beroep gedaan op de diaconie. Wij konden afgelopen jaar bijdragen aan hulp in Gaza, Libanon en Soedan. De diaconie kan op deze vragen snel reageren dankzij de steun van al die gemeenteleden die periodiek een bijdrage leveren. De vraag is echter helaas altijd groter dan onze middelen.

Deze maand voeren we actie voor de diaconale vrijwillige vaste bijdrage. Meer informatie hierover vindt u in het kerkmagaZIN van deze maand.

Mogen wij op uw bijdrage rekenen?



RUNNING DINNER Beste mensen, **Zondag 6 april** organiseren wij weer een running dinner voor al onze gemeenteleden. Een running dinner is een avondje gezelligheid voor jong en oud. Gastgevers maken

één gang van een driegangenmenu klaar en verwelkomen zo'n 4 á 5 gasten. Na de eerste gang vertrekken de gasten naar een volgend adres om daar de maaltijd te vervolgen.

De avond duurt van 17.00 tot uiterlijk 21.30 uur. Heeft u zin om ergens te gaan eten of wilt u gastgever zijn? Geeft u dan op via e-mail bij Ina Yntema: inasmit14@gmail.com of persoonlijk bij Ina Yntema, Truus Middelhoek of Willy Gerlof na

afloop van een kerkdienst in de Omloop van De Open Hof.

De aanmelding sluit op zondag 30 maart.

Het running dinner is dé manier om elkaar beter te leren kennen! Meldt u dus aan, als gast of als gastgever.

Kunst in de Kerk



EXPOSITIE DE OPEN HOF



Els van den Boogaard
- ALS IK SCHILDER STAAT DE TIJD EVEN STIL -
Mijn inspiratie krijg ik in de natuur.

Het is een zoektocht om van een wit doek naar een spannend abstract landschap of semi abstract landschap te komen, is een ontdekkingsreis.

Exponeren doe ik regelmatig in de Hoeksche waard.

Ook neem ik deel aan diverse kunstmarkten.

NASCHOLING Woensdag 12 en donderdag 13 maart

ben ik, **Hanneke Blom, afwezig** in verband met primaire nascholing (blok 4 van de 5 blokken). Tijdens deze dagen gaan we in gesprek over vieringen & rituelen en pastoraat. Ook is er weer gelegenheid om eigen casussen in te brengen en met elkaar te bespreken.



VOEDSELBANKEN.NL

VOEDSELBANK

In maart graag **spaghetti/macaroni, rijst/mie** of **beschuit** in het krat. U kunt ze op zondag in de Omloop in het krat zetten en door de week tussen 10 en 12 uur bent u ook welkom om deze in de krat te zetten. Naast genoemde producten kunt u ook altijd houdbare producten inleveren. Namens de Voedselbank, alvast dank.



HUISPAASKAARSEN

Op 20 april aanstaande vieren we Pasen en wordt de nieuwe Paaskaars de kerk ingedragen.

Ook dit jaar is het weer mogelijk huispaaskaarsen te bestellen en wel in de volgende varianten:

- A: Duif met werelddol (met opdruk én wasreliëf);
- B: De Passiebloem (alleen wasreliëf);
- C: Ik ben de Weg (alleen wasreliëf);
- D: Eucharistie (alleen wasreliëf);
- E: Vredesduif (alleen wasreliëf);
- F: CHI-RHO Kruis (alleen wasreliëf).

De variant A is in 3 lengten te verkrijgen, 30 cm (ad € 32,00), 40 cm (ad € 40,00) en 60 cm (ad € 70,00). De varianten B, C, D, E en F zijn in 4 lengten te verkrijgen, 25 cm (ad € 24,50), 30 cm (ad € 32,00), 40 cm (ad € 40,00) en 60 cm (ad € 70,00).

Indien u een huispaaskaars wilt bestellen, kun u deze met vermelding van letter en lengte, uw adres en telefoonnummer tot uiterlijk 15 maart doorgeven aan Margriet Dijkshoorn, liefst via mail naar margriet.dijkshoorn@gmail.com, maar als dat niet mogelijk is telefonisch op 06-18397706. Op <https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.html> kunt u de voorbeelden van de verschillende varianten ook bekijken.



40DAGENTIJD KALENDER: ALS NIEUW!

Ook dit jaar biedt de PKN/ Petrus weer een mogelijkheid om bewust toe te leven naar Pasen met een kalender: op papier of een mail. Met het thema 'Als nieuw!' sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2024-2025: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'.

Samen verdiepen we ons op weg naar Pasen in thema's als liefde, inkeer en het doorbreken van Gods licht in deze wereld. Voor elke dag is er een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag extra inspiratie, zoals achtergrondartikelen en video's. Via de website

<https://protestantsekerk.nl/onderwerp/pasen/> kan jij een kalender bestellen en/of je inschrijven voor de online-kalender. Van harte aanbevolen!

EEN STUKJE TAART VOOR STICHTING JARIGE JOB

Volgende week zondag (16 maart) kunt u genieten van een lekker stukje taart bij de koffie. De Baanbrekers verkopen deze ochtend na de dienst stukjes taart en cake die ze zelf gebakken hebben. De opbrengst gaat naar Stichting Jarige Job. Hierover hebben de Baanbrekers laatst een voorlichting gehad en ze waren heel enthousiast. Deze verkoop zullen ze in mei nogmaals herhalen om zoveel mogelijk geld op te halen.

In Nederland zijn er kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. € 35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! Tijdens de voorlichting hebben de Baanbrekers gezien wat er allemaal in de doos zit. Het voornemen is om in het najaar met elkaar ook dozen te gaan inpakken in de van Nelle fabriek.

Komt u ook een stukje taart eten zondag 16 maart?

DANK U WEL Beste mensen van De Open Hof, ik wil iedereen bedanken voor alle kaarten, appjes en telefoontjes met bemoedigende woorden die ik de afgelopen weken mocht ontvangen. Het heeft mij goed gedaan, nogmaals heel erg bedankt. Hartelijke groet,
Marry van Pelt.

SENIORENMIDDAG Dinsdag 11 maart is het weer zo ver. We gaan het hebben over spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. De bloemen die het taalgebruik kleur en fleur geven.... of gaven(?) Hoort u ze nog wel eens? Misschien ook wel eens een verhaspeling:
'Al is de leugen nog zo snel, de waarheid komt toch boven water... Wie weet wat we te oren krijgen....
Als het maar geen Babylonische spraakverwarring wordt.
Welkom! **11 maart half 3.**

THEMA-AVOND 20 MAART OVER HULP AAN RWANDA

We doen iets, omdat niets doen geen optie is.

Op **20 maart** is er 's avonds in De Open Hof een boeiende presentatie over Rwanda. Van harte wordt u uitgenodigd om aanwezig te zijn. De sprekers zijn Altina Verhorst, Gertjan van Dueren den Hollander, Peter van der Wel en Ramona v.d. Loo.

Altina begint met een presentatie over de reis die zij in 2024 heeft gemaakt naar het buurland van Rwanda, Uganda. Als tweede komen Peter van der Wel en Ramona van de Loo aan het woord. Beiden zijn meerdere keren in Rwanda geweest en zijn actief in het bestuur van de stichting Support Rwanda.



Als derde spreker komt Gertjan van Dueren den Hollander aan het woord. Ook hij is meerdere keren in Rwanda geweest om zijn kennis en kunde te delen. Hij zal dieper ingaan op de vraag wat we doen om de aardappelboeren daar te helpen en wat er is bereikt. En hij komt met veel foto's!

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot napraten.
Aanmelden is niet nodig maar mag wel.
(Peter: 06-51936138).

TAFELTIJD IN DE OPEN HOF

Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30;
we beginnen om 18.00 uur.

De Tafeltijd is op zaterdag
22 maart. Het thema is **Pasen.**



Op verzoek van het Breed Moderamen van de Classis Delta vermelden we onderstaande uitnodiging.

WILLEM BARNARD LIEDAVOND CLASSIS DELTA

Op **dinsdag 1 april** is er een liedavond over het werk van Willem Barnard. Deze zangavond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en wordt gehouden in de Johanneskerk, Kerkplein 2 (Kerkring), 4306 CL Nieuwerkerk. Deze avond is bedoeld voor alle zanglustigen en liefhebbers van liturgie en kerkmuziek in de classis Delta. Aanmelden bij voorkeur voor 15 maart, door een mailtje aan m.j.wisse@kpnmail.nl
Willem Barnard (1920-2010) is een van de belangrijkste kerklieddichters van de vorige en het begin van deze eeuw. Zijn psalmvertalingen en liederen stonden al in het (rode) Liedboek 1973 en in het huidige Liedboek 2013 staan ze weer. Willem Barnard is bekend van liederen als 'De aarde is vervuld' en 'Alles wat over ons geschreven is'.
In 2023 verscheen bij uitgeverij Skandalon een verzameluitgave van zijn werk: In wind en vuur. Deze Willem Barnard Liedavond wordt verzorgd door Gerda van de Haar, kernredacteur van In wind en vuur en neerlandica. De muzikale leiding is in handen van Marianne van Dijke, dirigente en organiste in Nieuwerkerk. Het zal gaan over liederen voor de Veertigdagentijd, de tijd naar Pasen toe, en van daaruit komen ook andere bekende en verrassende liederen aan bod. We krijgen informatie over de liederen en er zal vooral veel gezongen worden. Met medewerking van een soliste, en meerdere muzikanten en zangers. Het belooft een mooie en inspirerende avond te worden. Namens het breed moderamen van classis Delta, Marjo Wisse, preses

VOORGANGERS

Wat een moeilijke vraag afgelopen zondag: Wie is jouw voorbeeld? Toen ds. Jaap Brederveld daarbij een foto liet zien van professor Schippers en vroeg wie dat was moesten we allemaal het antwoord schuldig blijven. Toch wel iemand die tot de verbeelding gesproken moet hebben. Niet alleen voor veel predikanten maar vast ook voor gewone kerkleden. Maar dan hebben we het wel over de 'jaren zeventig'. Eerlijk is eerlijk: de boodschap van praktische theologie zijn we gelukkig niet vergeten, ook niet als gemeente van De Open Hof. Maar het meest gaf mij te denken dat wij mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Dat geeft wel een heel duidelijke opdracht.

Aanstaande zondag is het de eerste zondag van de 40-dagentijd. Lees vooral wat ds. Jaap van Rootselaar (weer een Jaap!) schrijft. Ik citeer er klein deel van dat U wellicht al gelezen hebt:
Het begon ooit als 'Tohoewabohoe'-'woest en ledig' maar het dreigt nu alweer een wereld van tohoewabohoe te worden. Toekomstdromen dan maar in de ijskast, of hebben we die meer dan ooit nodig?
'Begint de tuin van Eden (dan) in de woestijn?'
Alleen de klank is al fascinerend maar hoe mooi is het dat dit gegeven ook aansluit bij het thema van het project van de kinderdienst en het projectlied. Oefen vast maar eens even op dat 'tohoewabohoe'! En: Welkom uiteraard!

De week daarop is Anneke Klavers weer onze voorganger, een goede bekende inmiddels.

We kijken daar ook naar uit zoals naar alle zondagen in deze bijzondere tijd op weg naar Pasen: 40-dagen!

Jaap van de Griend

DIENST ZONDAG 16 MAART

Tweede zondag van de Veertigdagen

Liturgische kleur: paars

10.00 uur De Open Hof mw. Anneke Klavers

EEN GEZEGENDE TIJD OP WEG NAAR PASEN

**Veertig dagen nog tot Pasen,
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.
Veertig dagen, weken, jaren,
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd en moeite samenging.**

Marijke de Bruijne



De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop. De openingstijden zijn **maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur**. Weet u van harte welkom!

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 11	
Zondag 9 maart	
12.00 uur	Lunch op Zondag (€ 8,50) Ook als je niet hebt opgegeven ben je welkom om te lunchen. Om 12.00 uur starten we met een glaasje; rond 12.30 uur begint de lunch.
Maandag 10 maart	
10.00 uur	Wandelen Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee.
Dinsdag 11 maart	
10.00 uur	Inloop met koffie en thee
14.30 uur	Seniorenmiddag We gaan gezellig aan de slag met spreekwoorden. Voor vervoer kan je bellen naar fam. Wisse 0186-616451 (tot maandag 10-3 12.00 uur).
Woensdag 12 maart	
10.00 uur	Inloop met koffie en thee
11.00 uur	Inloop samen met Pameijer Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 0186-612936 of Pameijer 088-2 716506 (na 11.00 uur).
12.30 uur	Lunch (bijdrage € 3,50)
17.30 uur	Zoete bruine bonenschotel met een toetje (bijdrage € 5,00)
Donderdag 13 maart	
10.00 uur	Inloop met pastor Jolanda Griesdoorn
14.30 uur	Workshop bloemschikken (€ 15,00) O.l.v. Hetty Verhorst gaan we weer een mooi bloemstuk maken.
Vrijdag 14 maart	
10.00 uur	Gezond natuurwandelen Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee.
13.30 uur	Handwerken Samen breien we voor mensen ter bestrijding van armoede.
20.00 uur	Stijldansen Om 20.00 uur starten de beginners. Deze kunnen blijven bij de gevorderden die om 20.30 beginnen. Voor informatie en opgave: Arianne Vermeulen, 0186-613230, arianne@marsenaar.com
Vooruitblik: Donderdag 20 maart	
20.00 uur	Thema avond: We doen iets omdat niets doen geen optie is. Een boeiende avond met diverse sprekers die vertellen over hun ervaringen in Rwanda of Uganda.