



PROTESTANTSE GEMEENTE
De Open Hof
TE OUD-BEIJERLAND

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mevr. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.

Mevr. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN

Weekbrief nr.29 en 30, Zondagen 18 en 25 juli
2021 5^e en 6^e zondag van de zomer Liturgisch kleur: groen

ROUTEKAART

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 20 juni een corona-routekaart (openingsplan) voor De Open Hof vastgesteld. In de kerkzaal mag weer 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt, voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Dat komt voor ons neer op maximaal 100 bezoekers, inclusief kinderen. Het is nog steeds van belang dat u zich aanmeldt, geen klachten heeft, handen desinfecteert bij binnenkomst en 1,5 meter afstand houdt tot niet huisgenoten. Het mondkapje is niet meer verplicht. Volgens het PKN-advies mag er weer samenzang zijn zonder beperkingen. De kerkenraad heeft besloten dit langzaam op te bouwen. Samenzang en voorzang zullen elkaar afwisselen. De kerkenraad is blij en dankbaar dat er steeds meer mogelijk is en we hopen dat we het nieuwe seizoen voluit kunnen starten. We volgen hierbij steeds de adviezen van de PKN, die we zullen beoordelen op onze plaatselijke situatie.

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN:

DE MENTIMETER U kunt voor de dienst laten weten dat u meekijkt door u aan te melden met de Mentimeter. Ga naar www.menti.com en vul de code in. Daarna kunt u zich aanmelden. Dan kunnen we allemaal zien met wie we verbonden zijn.

DANSEN MET JANSSEN

Is het de onduidelijke communicatie van minister de Jonge of de ongrijpbaarheid van het virus dat zich door niets en niemand laat regisseren? Zijn het de jongeren? Maakt het antwoord echt wat uit voor de mensen die gedupeerd zijn of voor diegenen die zich erop verheugd hadden lekker los te gaan met vrienden? Het is verdrietig genoeg dat zoveel vingers beschuldigend naar hen wijzen. In de Bijbel krijgt koning David er van langs als hij voor de ark uit danst. De ark, die Gods aanwezigheid vertegenwoordigt, was lange tijd in de handen van de Filistijnen. Maar David mag hem weer thuis brengen, in Jeruzalem. Niet alleen de ark komt weer thuis, ook God met zijn zegen is weer in hun midden. Wat een feest! David gaat helemaal los. Hij heeft zijn koninklijke kled afgelegd en hij danst en springt in zijn onderhemd. Precies zo'n hemd als de priesters dragen. Het is dan ook een heilige gebeurtenis. Zijn vrouw Michal ziet het gebeuren en kan er geen respect voor opbrengen. Zij houdt van koning David, niet van deze malloot. 'Ik danste om de Heer te eren!' zegt David. Mooi gezegd! Wie danst viert het leven, dat per definitie gegeven is, een geschenk om met twee handen aan te pakken. Het verlangen om te dansen met Janssen lijkt me uiting geven aan dat gevoel. Daarom 'Dans alsof er niemand kijkt. Zing alsof er niemand luistert. Heb lief alsof je nooit bent gekwetst. Leef alsof de hemel op aarde is.' Een hartelijke groet voor u en jullie allemaal. ds. Lyonne Verschoor

BIJ DEZE ZONDAG

Gedragen worden en anderen dragen; daarover gaat het vanmorgen. Jezus zegt: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn. Dat klinkt aantrekkelijk. Je bent gezien in wat je meedraagt

aan last. Tegelijkertijd legt Jezus ook een last op. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Wist u overigens dat u de preken van ds. Lyonne Verschoor kunt nalezen op www.dagdominee.nl.

BIJBEL BASICS

Voor de zondagen van de zomervakantie zal er geen mail worden gestuurd vanuit de kinderdienst. We zullen veel gastpredikanten in ons midden hebben. Zij kiezen doorgaans hun eigen tekst van de zondag.

Het zingen van de liederen wordt verzorgd door

18 juli: Rico Sanders, Lies Oldenmenger, Coby Kuit, Jaap v. Opheusden, Kees Wisse

25 juli: René Strijder, Annelies v.d. Berg, Ineke Wisse, Anton v. Driel, Martin v. der Pol.

De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:

18 juli: Voorganger Ds. Lyonne Verschoor; ouderling :mevr. Ineke Wisse en dhr. Marc Bijl ; diaken: mevr. Willy Gerlof; organist: dhr. Rico Sanders en koster: dhr. Anton v. Driel

25 juli: Voorganger: Ds. Gertjan Robbemond; ouderling: mevr. Ina in 't Veld en dhr. Nico den Boer; diaken: mevr. Siska Wijma organist: dhr. René Strijder en koster: dhr. Arie Maaswinkel.

BESCHIKBAARHEID

In verband met vakantie ben ik niet beschikbaar van 24 juli tot en met 15 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter, mw. Ina in't Veld. Ik wens jullie mooie zomerse weken toe. ds. Lyonne Verschoor

De 1^e collecte is op:

18 juli: Interkerkelijke Stichting Ethiopie/ Eritrea



Gezehara is een dorp in de buurt van Addis Kidane. Gezehara heeft een lagere school, de meeste kinderen gaan daar naar school. Kinderen die na de lagere school verder kunnen en mogen leren zullen dat moeten doen in Addis Kidane, 17 kilometer

verderop. Dit betekent dat kinderen ondergebracht moeten worden bij gastgezinnen. Dat is voor de ouders onbetaalbaar. Bovendien, ouders zijn bang dat meisjes onderweg gevaar lopen, met alle gevolgen van dien. Deze angst is gegrond. Gezehara en omgeving hebben genoeg kinderen om een school voor voortgezet onderwijs te stichten. De ouders en de gemeenschap hebben al 68% bij elkaar gespaard voor de bouw en de inrichting van de school. Voor de resterende € 77.500 wordt een beroep gedaan op de stichting. De stichting heeft € 35.000 toegezegd. De bouw kon hierdoor alvast worden gestart. Uw gift is daarom van harte welkom. Meer informatie vindt u op de website: www.isee-urk.nl

25 juli: De kerk staat op tegen armoede in het dorp. Egypte



Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede. In elke dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan

betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: "Veranderen kan". Meer info bij Kerk in Actie.

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaat-en-armoedebestrijding-koptisch-orthodoxe-kerk/>

De 2^e collecte is voor het **kerkenwerk**.

Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collecte-schalen.

Gift of een bijdrage aan de collectedoelen van deze kerkdienst.

1^e Diaconale collecte - NL89 RABO 0373 711905,
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

2^e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

U kunt ook via de **Gift-app** bijdragen aan de collecten.

COLLECTEBONNEN OF CONTANTEN U kunt uw collectebonnen of contanten in een envelop inleveren bij:

- Leo Brussaard, H.B.S.-Laan 34, 3262 JB Oud-Beijerland

- Brievenbus bij de zijingang Laningpark van De Open Hof.

Indien gewenst kunt u aangeven hoe de verdeling tussen diaconie en kerkenwerk moet zijn. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen de ingeleverde collectebonnen en contanten evenredig verdeeld worden tussen de diaconie en kerkenwerk.

BESTELLEN COLLECTEBONNEN

Bestellen van collectebonnen kan op de volgende 3 manieren:

-telefonisch bij Leo Brussaard: 0186-610734 of 06-2952 6738;

-per e-mail: collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

-via de webwinkel op de website van de kerk

Na uw bestelling zullen de collectebonnen bij u thuis worden bezorgd.

VOEDSELBANK

Hartelijk dank voor uw producten voor de Voedselbank.

In de maanden juli en augustus zamelen we koffie,

blikgroenten, blik soep, beschuit en jam in.

Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof

inlopen en in de Omloop uw product(en) in het krat zetten.

Namens de Voedselbank bij voorbaat hartelijk dank.

EXPOSITIE TUIN De afgelopen periode hebben gemeenteleden foto's van een mooie bos bloemen of een gezellig plekje in de tuin gedeeld. Een deel van deze foto's hangt nu in de Omloop van de kerk. Vindt u het leuk om de digitale expositie te bekijken, dan kunt u de QR-code scannen.



Bent u geïnspireerd geraakt en heeft u ook nog wel een mooie foto op uw computer of mobiel? U kunt uw foto's nog steeds sturen naar jannekehempel@gmail.com. Zij zorgt ervoor dat de expositie wordt uitgebreid.

JARIG De onderstaande mensen vieren hun verjaardag.

De jarige kinderen noemen we natuurlijk ook!

We wensen hen, en alle andere jarigen, een hele fijne dag

21 juli: Dhr. J. van Gijzen, 90 jaar

22 juli: Mevr. J. van Ruiven – Ophorst, 75 jaar

23 juli: Mevr. Marijke Edelman - de Heer, 80 jaar

24 juli: Noor Spruijt, 6 jaar

25 juli: Dhr. A. de Jong, 55 jaar

25 juli: Mevr. R.C.J. Duinkerke – Gelton, 86 jaar

26 juli: Mevr. M.R. van Oost - van IJzendoorn, 65 jaar

26 juli: Mevr. L.J. Zeelenberg - van Duinen, 90 jaar

27 juli: Mevr. P.J.A. de Heus - van der Hoek, 65 jaar

27 juli: Mevr. A.J. Vermaas – Weeda, 90 jaar

27 juli: Dhr. J.D. Huizingh, 94 jaar

27 juli: Mevr. Truus Uyl – Bijl, 80 jaar

27 juli: Mevr. H. Kraan – Schuttevaar, 80 jaar

29 juli: Dhr. L.J. Vliem, 65 jaar

29 juli: Femke Eeltink, 9 jaar

31 juli: Mevr. H. Langstraat - van den Hoonard, 55 jaar

31 juli: Dhr. M. Schop, 20 jaar

1 augustus: Mevr. N.M. Prins – Bouman, 70 jaar

BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van ons allen gebracht naar mevr. Jo van der Sluijs.

VAKANTIEKAARTEN ACTIE

Ook dit jaar organiseert de diaconie weer de vakantiekaarten actie voor mensen waarvan we denken dat ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gaat u de komende weken op vakantie, maar ook als u thuis blijft, stuur dan een vrolijk kaartje naar een gemeentelid. Namen en adressen zijn beschikbaar via het bekende strookje dat beschikbaar is in De Open Hof. Op doordeweekse dagen kunt u ook een strookje ophalen in de huiskamer. Of u kunt mailen naar willygerlof@xs4all.nl U krijgt dan drie adressen toegezonden.

MEELEVEN - KAARTJE STUREN

Opgenomen in het Ikazia ziekenhuis, mw. Alie van den Berg, Montessoriweg 1, 3083 AN R'dam.

20 juli wordt Lenie Opmeer aan haar hand geopereerd

De eerste week van de revalidatie verblijft zij in Leiden.

I. Opmeer, p.a. M. Blik.

Alerimus: Dhr. en mevr. Fonkert – Van Dort; mevr. M.E. Hage; mevr. Dina Kielen, dhr. en mevr. Polder; mevr. N.J. Troost – Hoek, mevr. Coby van 't Veer, mevr. Toos Vermaas en mevr. Tineke van der Zee.

Futurahuis:

Mevr. G.J. Hider – van Weert; mevr. Annie Huijzers; mevr. Eef

Leensma; mevr. G. Onnes – Hobbelink en mevr. Teuny Visser.

Mevr. Fija Griffioen, Piershil.

Mevr. W. van der Ham - de Regt; mevr. W. de Man – op de

Hoek en mevr. Elly Verkerk: Alerimus, Numansdorp.

Mevr. Janie van der Heiden, Zorgwaard, Strijen.

Mevr. Nel de Rooij; Zorgwaard, Strijen.

Mevr. Frieda van Wattum: Zorgwaard Puttershoek

Dhr. Jaap de Winter: Zorgwaard Puttershoek.

Mevr. Gré de Winter: Zorgwaard Puttershoek.

DANK U

Sinds begin april woont mijn moeder, Fija Griffioen-Bergshoeff, in Piershil (Herbergier).

Dit berichtje is om iedereen die aan haar denkt en kaartjes stuurt heel hartelijk te bedanken. Mijn moeder is steeds zo blij als er een kaartje komt en het is zo fijn dat er op die manier aan haar wordt gedacht nu zij niet meer in Oud-Beijerland woont en niet meer naar de Open Hof kan komen.

Met vriendelijke groet,

Harriët Dallinga-Griffioen

DE OPEN HOF

HUISKAMERNIEUWS WEEK 29 en 30

Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek.

Het koffiedrinken in de Huiskamer vindt plaats onder de voorgeschreven Corona-maatregelen van het RIVM. De openingstijden op werkdagen zijn van 10.00–12.00 uur.

Woensdag 21 en 28 juli zijn we de hele dag open en gaan we om 12.30 uur met elkaar lunchen. Op het menu staat balgehakt met broodjes; kosten: € 3,50.

En 's middags wordt er gekookt: rodekool, gebakken aardappelen met een runder braadworstje en een toetje na. Opgeven vóór 15.00 uur. We gaan 17.30 uur aan tafel.

Kosten € 5,-. Van harte welkom!

Donderdagmorgen 22 en 29 juli treft u mij ds. Frits Renes in de Huiskamer!

Gezond natuurwandelen op vrijdagmorgen. Om 10.00 uur starten we met een uurtje wandelen met aansluitend gezellig wat drinken in de Huiskamer. Je kan altijd meedoen. Opgeven is niet nodig. Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!

DIENST ZONDAGEN 1 en 8 augustus, 7^{de} en 8^{ste} zondag van de zomer, in de Open Hof.

Liturgisch kleur: groen

1-08: 10.00 uur Ds Willem van der Vegt.

8-08: 10.00 uur Ds Cees Romkes uit Barendrecht.