

ORDE VAN DIENST 16 januari 2022
PROTESTANTSE GEMEENTE DE OPEN HOF

Voorganger: Piet van Die, Muzikale leiding: René Strijder
Ouderling: Jaap vd Griend, Ina in't Veld, Diaken: Siska Wijma en
lector: Atie Middelhoek

=====

VOORBEREIDING

Woord van welkom door de ouderling van dienst

*Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen **Lied 286: 3***

3: Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Bemoediging en drempelgebed

o: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
o: Laten wij bidden:
..... door Jezus Christus onze Heer.
g: AMEN.

Aanvangslied (staande): Lied 286: 1

1: Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Groet:

vg: De Heer zij met u.
g: Ook met u zij de Heer (gemeente gaat zitten)

**We kijken en luisteren naar Stef Bos met:
'Tijd om de tijd te veranderen'**

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 150a

- 1: Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.
- 2: Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
- 3: Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
- 4: Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Zondagsgebed

DIENST VAN HET WOORD

Aandacht voor de kinderen

Eerste lezing: Exodus 33,18-23

Zingen: Lied 824

- 1: Vroeg ik mijn denken of God wel bestond –
kreeg ik tot antwoord alleen een niet weten.
- 2: Vroeg ik mijn voeten zo lang al op pad –
wisten zij enkel van kuilen en stenen.
- 3: Vroeg ik mijn handen: wat is er rondom –
wisten zij enkel van grijpen in leegte.

- 4: Vroeg ik mijn ogen, op wacht aan hun deur –
wisten zij enkel: het licht is geweken.
- 5: Vroeg ik mijn oren eindelijk gehoor –
weet ik verwonderd: daar is Hij, hoor: spreken.

Tweede lezing: Johannes 2,1-12

Zingen: Lied 525

- 1: Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en met Maria.
- 2: Maria sprak in bekommerdheid:
'Er is niet genoeg te drinken.'
Maar Hij zei: 'Nog is het niet mijn tijd.'
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,
en zal het ons zeker schenken.
- 3: En toen de maaltijd ten einde liep,
zag Hij naar de lege vaten,
en deed ze vullen door die Hij riep,
en scheppen wat Hij te drinken schiep.
Zij proefden: wijn was het water.
- 4: Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.
- 5: Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartenbloed
te Kana in Galilea.

Verkondiging

Zingen: Lied 1000

1: Wij zagen hoe het spoor van God
sporen van mensen kruiste.
Wij zagen licht, een vuur laait op,
feest voor armen in het duister.
refrein: Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
Zaigoed in onze handen?

2: Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde.

Refrein:

3: Wij zagen lammen op het feest,
dansend en opgetogen.
Wij zagen hoe de hoop weer leeft
in de uitgedoofde ogen.

Refrein:

4: Wij zagen rijken diep ontdaan,
konden zichzelf niet geven.
Wij zagen armen binnengaan
in een huis vol licht en leven.

Refrein:

5: Wij zagen God verloren staan,
zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen Gods hart opengaan:
levend water, rijke stromen.

Refrein:

DIENST VAN HET ANTWOORD

In herinnering: mw. Janie van der Heijden-van Leenen
Lied na de gedachtenis: NL23c: 1 en 3.

1: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

- 3: Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen en Inzameling van de gaven

1^e Stichting De Overbrugging, 2^e Kerkenwerk

Slotlied: Een herder is mijn HEER, mijn God (uit: Het liefste lied van overzee)

- 1: Een herder is mijn Heer, mijn God,
ik laat mij door Hem leiden.
Met Hem kent leven geen gemis,
zijn liefde is mijn weide.
- 2: Naar groene heuvels gaat Hij voor,
naar frisse waterstromen,
mijn leven zet Hij op het spoor
van ongedachte dromen.
- 3: Omsluit mij een diepdonker dal
waar nooit de zon zal schijnen,
geen angst verlamt mij, want Hij zal
mij troosten en geleiden.
- 4: Zijn Naam behoedt mij, is voor mij
een stok tegen gevaren,
een staf die nieuwe wegen wijst,
voor dwalen wil bewaren.
- 5: Zijn goedheid en zijn trouw zijn mij
een huis om in te wonen.
Ik schuil bij U mijn leven lang,
Mijn God, mijn onderkomen.

Wegzending en zegen (gezongen amen)

Het licht voor ons uit....

Orgelspel