



PROTESTANTSE GEMEENTE
De Open Hof
TE OUD-BEIJERLAND

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mevr. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.

Mevr. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN

Weekbrief nr.4, 24 januari 2021, 3^e zondag na Epifanie.

Liturgisch kleur: groen

Mentimeter

U kunt voor de dienst laten weten dat u meekijkt door u aan te melden met de Mentimeter.

Ga naar www.menti.com en vul de code in. Daarna kunt u zich aanmelden.

Na de dienst wordt een kort filmpje getoond waarin gemeenteleden de groeten doen aan andere gemeenteleden. Wilt u ook een groet overbrengen aan degene waar u altijd naast zit in de kerk of degene met wie u koffie drinkt? Maak een kort filmpje van uw groet met uw telefoon of laat iemand u helpen. Let op: houd uw mobiel horizontaal. Dit filmpje of uw tekstbericht kunt u appen naar ds. Lyonne Verschoor. Laat weten aan wie u denkt of wie u mist!

ALS JE HAAR MAAR GOED ZIT

Ik weet niet hoe uw haar zit, maar ik verlang toch wel weer naar een bezoek aan de kapper. Sinds vorig jaar maart heet dat een coronakapsel. Als de lengte van ons haar ons grootste probleem is, valt het wel mee, zou je kunnen zeggen. Toch is het ook een beetje belangrijk omdat onze buitenkant kan beïnvloeden hoe het er van binnen aan toegaat. Een bad hair day kan zomaar betekenen dat je je ook van binnen warrig en somber voelt. En 'als je haar maar goed zit' helpt ons om onze zorgen te relativiseren.

In de Bijbel komen we Simson tegen met zijn lange haren. Zij zijn het teken van zijn kracht en zijn toewijding aan God. Daar kwam een einde aan toen Delila er de schaar in zette. Met zijn haren verloor Simson niet alleen zijn kracht maar ook zijn waardigheid. De mensen lachten hem uit. Zo belangrijk is dat hoofd met haar van ons dus en het verliezen, door ziekte of ouder worden, betekent dat je zoveel meer kwijtraakt. Jezus zegt dat alle haren op ons hoofd geteld zijn. Kale mensen vallen daarmee niet buiten de boot, hoor. Want Jezus bedoelt dat zelfs zoiets onbenulligs als een haar op ons hoofd God aan het hart gaat. Er zal geen mus van het dak vallen zonder dat God erbij is en een mens is voor God zoveel meer dan een mus. Hij houdt van ons met huid en haar; Hij is erbij als wij met ons handen in ons haar zitten.

Ik moet nodig naar de kapper. Maar het kan best nog even wachten. Een hartelijke groet voor u allen, **ds. Lyonne Verschoor**.

BIJ DE DIENST

Vandaag gaat het over de nachtelijke ontmoeting van Nicodemus met Jezus. Hij denkt te weten wie Jezus is, maar klopt dat ook? Het kinderverhaal gaat over Robin en zijn opa. Het Bijbelverhaal in kindertaal hebben de kinderen via de mail ontvangen. Farah leest Johannes 3: 1-13 maar ook een mooie tekst van Stef Bos over ontmoeting. Mariette, Feike en Erik Wijma hebben thuis twee popsongs opgenomen. De vertaling vindt u hier onder.

Stand by me, door Mariette en Feike

*Als het nacht is geworden
en de maan over het donkere land
het enige licht is*

*zal ik niet bang zijn
zolang U bij me bent.
Daarom, lieveling,
blijf bij me.*

*Als de hemel naar beneden zou vallen
en de bergen in zee zouden storten
dan zou ik niet huilen,
geen traan zou ik laten
zolang U maar bij me bent.*

Turn turn turn, door Mariette en Erik
Lees de tekst mee in Prediker 3: 1-8.

Ontmoeting, Stef Bos, gelezen door Farah

*Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten
Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn.
Je moet geen doel voor ogen hebben
en je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent.
Je moet niet alles willen verklaren
voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog.
Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.
Je moet je zelf in de ander durven zien
zonder in die ander te verdwijnen.
Het kan opeen, zomaar voor je staan
het lijkt op iets om uit de weg te gaan.
Dat is het vreemde van geluk.
Je maakt het waar of je maakt het stuk
het kan jou bedreigen
het kan je behoeden
maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.*

De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:

voorganger: ds. Lyonne Verschoor; ouderling: dhr. Marco Uijl;
diaken: dhr. Arjan van Dijk; organist: dhr. Anton van Driel en
koster: dhr. Wim Spek

IN MEMORIAM

COLLECTE

24-01-2021: Project Casa Nadar Erwin en Ruth Roemenië



Wij, Erwin en Ruth Zijlstra wonen alweer meer dan een jaar in Nederland. Wat vliegt de tijd en wat is er veel gebeurd. Nathan, ons

wondertje, is alweer bijna 2 jaar en het gaat heel goed met hem. Hij loopt al en is een vrolijk ventje, ondanks zijn hartafwijking. De controles blijven goed, waarvoor we erg dankbaar zijn. Hij moet rond zijn 2e jaar weer een hartoperatie ondergaan, maar daar denken we nog maar niet aan. Rebecca is 5 jaar en is een blijde kleuter. Met onszelf gaat het wisselend, we zijn beiden flink overspannen geweest en weer aan het oprabbelen. Het blijft nog erg wennen aan ons nieuwe leven. We zijn nog steeds betrokken bij Roemenië via de stichting 'Casa Nadar'. Deze club mensen bezoekt het gezin, zorgt voor de financiën en staat Adriana (juf en vriendin) met hulp van ons bij met raad en daad. Het gezin woont ondertussen ook alweer bijna een jaar in hun nieuwe huisje in het dorp Nadar. Moeder Magda, Loti (jongetje) en de meiden Brigi en Madalena. Langzamerhand zijn ze gewend aan de nieuwe situatie. Juf Adriana is hun begeleidster; via haar krijgt de moeder geld om boodschappen te halen en samen betalen ze de rekeningen. We hebben Magda gemotiveerd om werk te gaan zoeken en dat heeft ze gevonden. Nu hopen we dat ze het ook blijft volhouden. Ze werkt in een metaalfabriek en heeft wisselende diensten. Ondertussen zijn de kinderen ook alweer ouder, Brigi is ruim 17 jaar, Loti bijna 13 en Magdalena 14 jaar. Ze moeten naast school meewerken in en rondom huis. Ze hebben 2 varkentjes om te onderhouden dus: werk aan de winkel. Voeren, het hok schoonmaken, het hoort er allemaal bij. Het idee is dat het varken dan geslacht kan worden voor het

vlees, zoals de gewoonte is. In de grote tuin is door de man van Adriana mais ingezaaid, ook hiervoor zullen ze aan het werk moeten. We zijn jullie als kerk dankbaar dat jullie dit gezin niet zijn vergeten. Met jullie financiële hulp lukt het ze om niet terug te vallen in armoede. Ontvang de hartelijke groeten, namens stichting Casa Nadar, Erwin en Ruth Zijlstra. Via www.casanadar.nl kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief!

De 2^e collecte is voor het **kerkenwerk**.

Gift of een bijdrage aan de collectedoelen van deze kerkdienst.

1^e Diaconale collecte - NL89 RABO 0373 711905,
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.
2^e Kerkenwerk collecte - NL26 RABO 0373 7099 35,
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

U kunt ook via de **Gift-app** bijdragen aan de collecten.

JARIGEN

We mogen nog maar een persoon per dag ontvangen. Dat is voor een verjaardag wel heel weinig. We feliciteren alle jarigen en wensen hen ondanks alles een mooie dag toe. Hieronder staan de verjaardagen van de kinderen en de mensen met een kroonverjaardag.

26 jan: **Mevr. A.C.G. Bekker**, 25 jaar
26 jan: **Mevr. C.A. Uyl - de Groot**, 55 jaar
26 jan: **Mevr. M.A. Berger – Schep**, 80 jaar
27 jan: **Marie Heij**, 4 jaar
28 jan: **Dhr. M. Noordzij**, 65 jaar
28 jan: **Mevr. I.E. Visser - van Noort**, 65 jaar
29 jan: **Dhr. J. van Bochoven**, 89 jaar
29 jan: **Mevr. N.C. van Steensel – Scheffer**, 45 jaar
30 jan: **Ninthe de Boer**, 9 jaar
31 jan: **Lars Besseling**, 5 jaar

BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN

De bloemen uit de dienst zijn met een meelevende groet van ons allen gegaan naar dhr. en mevr. den Boer

MEELEVEN- KAARTJE STUREN

Uit het ziekenhuis:

Zowel Rinie als Marien Heij moest deze week worden opgenomen voor een geplande ingreep. Ze zijn weer thuis;

Mevr. Thea van de Wetering Thea en Arie,

Thuis ziek: Mevr. Anneke van Belle, Nieuw-Beijerland; **mevr. Iet Reiber**, en **mevr. N. Verbaas**.

Familie Siwonia – Braun, Deutschland.

Pastor Esther Roetman, De Hooge Werf, tel. nr. 06-25085089.

Mevr. Dina Kielen is weer terug in Oud-Beijerland.

Mevr. Mulder : Zorgpension De State,
Van Beethovenlaan 60, 3055 JD Rotterdam.
Zij revalideert daar na breuken in pols en bekken.

Dhr. Ben Middelkoop: Kwintes, Lekkerkerk.
Mevr. Daniëlle Stomp, Strijen.

Mevr C. Noordijk: Zorgwaard, locatie Gravin Sophie.
Mevr. L.A. van der Waal: Zorgwaard, locatie Gravin Sophie.
Dhr. Ab van Eijken; mevr. M van der Meyde – Boer en mevr. L. Reedijk - Prins: Zorgwaard, locatie Gravin Sophie.

Mevr. H.J. Bakker – Timmermans en mevr. Riet de Vroed
(Merel) ter revalidatie.
Mevr. R.C.J. Duinkerke – Gelton:

Zorgwaard.

Mevr. W.J.G. Hettinga, Zorgwaard.

Mevr. Anneke Brussaard - van der Linden en **dhr. J.D. Huizingh**:
Zorgwaard..

Mevr. Riet Vermaas.

Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.

Vader, sla ons steeds in liefde gade;

DANK U WEL

We waren blij verrast met de prachtige bloemen die Bram Kruit zondag namens DOH kwam brengen. Inge heeft vorige week haar heup gebroken en moest direct geopereerd worden. Ze is inmiddels weer thuis om te werken aan haar revalidatie. Hartelijke groet, Inge en Nico den Boer

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS

De Huiskamer is helaas voor alle activiteiten gesloten.

DIENST ZONDAG 31 januari

10.00u voorganger Ds. Lyonne Verschoor
4^e zondag na Epifanie. Liturgische kleur : groen

Gedurende de “lockdown” zal er geen basiscatechese zijn.

een gezegende zondag
en een goede week gewenst!