

**Hemelvaartsdag 2022**  
**De Open Hof ~ Oud-Beijerland**

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor-Schuijer  
muziek: Leo Lommers

---

**Orgelspel**

**Welkom**

De tafelkaarsen worden aangestoken; er klinkt muziek.

**Bemoediging en toenadering**

- O. Onze hulp is de Naam van de Heer  
A. die hemel en aarde gemaakt heeft.  
O: God, waar bent U?  
Zo vaak lijkt U ver weg,  
een God die zwijgt.  
Bent U voorgoed vertrokken?  
Laat U ons maar roepen?  
A: Wij hebben U nodig, laat ons niet alleen.  
Zie ons. Hoor ons.  
Door Jezus Christus onze Heer. Amen.

**Lied:** Zing ten hemel toe, NL 645: 1, 2, 3 en 6

- 1: Zing ten hemel toe,  
juich en jubel Gode,  
want Hij wordt niet moe  
voor ons uit te gaan  
als een vuur vooraan  
levenden en doden!
- 2: Christus onze Heer  
is voor ons gestorven  
en Hij daalde neer  
in het doodsgebied,  
deed de dood teniet  
in de nieuwe morgen.
- 3: Als een ster zal Hij  
boven ons hoofd stralen,  
ja, Hij maakt ons vrij  
uit het doodsgeding,

uit de wisseling  
van de lotgevallen.

- 6: Daarom, zing Hem toe!  
Hij is onze Heiland.  
Word zijn lof niet moe!  
God is opgestaan  
om de hand te slaan  
aan de oude vijand.

### **Groet**

- V. De Heer zij met u  
A. Ook met u zij de Heer

### **Uit de Bijbel: Psalm 47**

**Lied:** De Heer is koning, NL 93

- 1: De Heer is koning, Hij regeert altijd,  
omgord met macht, bekleed met majesteit.  
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand.  
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.
- 2: Uw troon staat van de aanvang af gesteld  
op vaste pijlers in het oergeweld.  
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,  
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.
- 3: Geweldig dan water en dan wind  
is in de hoogte God die overwint.  
Geweldig is de Here die zijn voet  
plant op de nek van deze watervloed.
- 4: Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,  
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.  
Tot sieraad is uw hoge heiligheid  
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

### **Uit de Bijbel: Handelingen 1: 4-11**

**Lied:** De Heer is opgetogen, NL 666

- 1: De Heer is opgetogen.  
Hij steeg boven ons uit.  
Wij staan met onze ogen  
voor een beslagen ruit.

Daarop heeft Hij geschreven:  
Ik laat je niet alleen.  
Een glimlach van zijn vrede  
valt door die woorden heen.

- 2: De Heer is in de wolken,  
onttrokken aan ons oog.  
Maar Hij heeft alle volken  
zijn Koninkrijk beloofd.  
Al blijft Hij nu verborgen  
in teken en in taal,  
straks, op de nieuwe morgen,  
zien wij Hem allemaal.

**Uit de Bijbel:** Johannes 14:18-20 en 26

**Lied:** Overvloedig geef ik u, NL 428

- 1: Overvloedig geef Ik u;  
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.  
Ga en deel mijn liefde uit;  
vrede zij u.  
Overvloedig geef Ik u;  
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.  
Ga en deel mijn liefde uit;  
vrede zij u.

**Een enkel woord ter overweging**

**Tekst:** Hemelvaart, Jan Coghe

**Muziek**

**Gebeden en Onze Vader**

**Mededelingen en collecten**

1<sup>e</sup> Stichting Exodus, 2<sup>e</sup> Kerkenwerk

**Slotlied:** Kom, laat ons deze dag, NL 672: 1, 2 en 6

- 1: Kom laat ons deze dag  
met heilig vuur bezingen  
en met vernieuwde vreugd,  
want God deed grote dingen.  
Eens gaf de heilige Geest  
aan velen heldenmoed.

Bid dat Hij ons vandaag  
verlicht met Pinkstergloed.

- 2: O Geest der eeuwigheid,  
gij Trooster aller tijden,  
deel thans uw zegen uit  
aan wie uw komst verbeiden.  
O heldere fontein,  
die uit Gods tempel welt,  
gij wordt een brede stroom  
die met de eeuwen zwelt.
- 6: Vul aan wat ons ontbreekt,  
want stukwerk is ons pogen.  
En wat ons afleidt van  
de vrede uit den hoge,  
laat dat, verheven licht,  
in vuur en wind vergaan.  
Houd Gij ons staande door  
het wonder van Gods naam.

## **Zegenbede**

**Het licht voor ons uit .....**

**Orgelspel**