



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Kniepertjes
De wereld is mooier met jou
Nummer 83 - januari-februari



Kniepertjes

Een kniepertje wordt ook wel een nieuwjaarsrolletje genoemd. Het is een traditioneel opgerold koekje dat gegeten wordt op nieuwjaarsdag. Liefst gevuld met slagroom! Het rolletje symboliseert dat het nieuwe jaar nog opgerold voor ons ligt. We hopen natuurlijk op zoete herinneringen en een vet, welvarend leven maar uiteindelijk weten we niet wat het jaar ons zal brengen.

Dat is ook niet aan ons, zegt Prediker. De tijd is een schepping van God en alles heeft daarin van Hem een goede plaats gekregen. Het zoet en het zuur, geboorte en dood, planten en rooien, doden en heel maken, lachen en rouwen, verliezen en zoeken.. Prediker somt alles wat mensen overkomt of veroorzaken op in een lijst van 14 tegenstellingen. Al lijkt het op een eenvoudig schema van oorzaak en gevolg -na regen komt zonneschijn- het geeft ons menselijk bestaan in alle ongerijmdheid weer. Er is geen logica te ontdekken in wat ons overkomt en wat voor regen en zonneschijn wel opgaat, geldt bijvoorbeeld niet voor oorlog en vrede. Was het maar waar. Het is ook niet zo dat er zekere rechtvaardigheid zit in wat mensen meemaken en dat goede mensen geen zwaar lot treft. Per definitie is het onbegrijpelijk en soms zelfs onrechtvaardig in onze ogen.

Ondanks zijn conclusies is Prediker geen chagrijnig mens. We mogen het dan niet begrijpen, maar de tijd, elke nieuwe dag, is wél een geschenk uit Gods hand. Laten we die dag dan ook zo goed mogelijk invullen. Met liefde voor elkaar, met het doen wat God van ons vraagt, en met genieten van al het goede. Op die manier hebben we wel degelijk invloed op de tijd, want helemaal speelballen van het lot zijn we niet.

God, U die ons tijd van leven geeft,
achter ons liggen de herinneringen aan wat voorbij is
en voor ons ligt opgerold de toekomst
die ons vervult met hoop en verlangen
of misschien ook met angst en beven.

Ga mee met ons, als raad en troost en zegen.

Leer ons leven met vandaag en met wat U ons geeft in elke nieuwe dag.

Zeg ons steeds weer toe dat ons lot en ons leven in uw hand zijn.

Amen.

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
21 januari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
28 januari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
4 februari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Werelddiaconaat
11 februari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
14 februari	Aswoensdag		Open Kerk
18 februari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	

 **kerkdienstgemist**. Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl. Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.





LIGHTHOUSE



De Open Hof



Doe jij mee met Lighthouse?

voor jongeren van 12 t/m 18 jr

vrijdag 26 januari
18.00-21.00 u



Pizza eten
Weerwolven spel



zaterdag 2 maart
19.00-22.00 u



Pubquiz
Muziekavond



zondag 7 april
17.00-19.00 u



Gevulde
pannenkoek



Leiding Anne-Marie Schipper,
Marcel Vermeulen, Altina
Verhorst, Marjon ten Heggeler,
Jolanda Griesdoorn

Locatie De Open Hof, W. van
Vlietstraat 2a, Oud Beijerland

**Neem gerust een
vriend of vriendin mee!**

Aanmelden mag, hoeft niet

lighthouse@deopenhofoudbeijerland.nl
06-37474733

Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) zoekt een



PROTESTANTSE GEMEENTE
De Open Hof
TE OUD-BEIJERLAND

Missionair Kerkelijk Werker (v/m) voor 12 – 16 uur per week

Wie zijn wij?

De Open Hof is een middelgrote veelkleurige en inclusieve gemeente in de Hoeksche Waard, die actief midden in de samenleving wil staan. De veranderende samenleving biedt onze gemeente voldoende kansen en uitdagingen. Dit is verder beschreven in ons beleidsplan.

Kansen om onze roeping in de praktijk te brengen en een geloofsgemeenschap te zijn waarin mensen zorgdragen voor elkaar en voor kwetsbare mensen in de samenleving en wereld en uitdagingen om mee te werken aan een samenleving die blijvend naar elkaar omziet.

Wij willen een Open Hof zijn, in de letterlijke en figuurlijke betekenis van het woord. Een mooie plek, met veel enthousiaste medewerkers en vrijwilligers, waar in de hele week ruimte voor ontmoeting met de ander voorop staat. Maar ook een plek om kerkelijke vernieuwing en traditie te verbinden en om iedereen te stimuleren en te groeien in de individuele en gezamenlijke relatie met God en met elkaar.

Wat ga je doen?

Als missionair kerkelijk werker werk je samen met de andere kerkelijk werker en de in 2024 te beroepen nieuwe predikant. Je vormt samen met hen het boegbeeld van De Open Hof. Je richt je in hoofdzaak op het missionaire werkveld.

Wij staan en wij gaan voor een Open Hof die zeven dagen in de week op bepaalde tijden een 'warme' huiskamer aanbiedt voor ontmoeting. Er zijn meer dan tien vaste activiteiten in de maand. De Huiskamer blijkt aantrekkingskracht te hebben. Er zit groei in diverse activiteiten, maar de verdere ontwikkeling en uitbouw van activiteiten is een aandachtspunt voor de missionair kerkelijk werker. De algemene coördinatie en het boeien en binden van vrijwilligers is daarbij ook een belangrijke uitdaging.

Je zoekt naar de ontwikkeling en het ondersteunen van manieren om jeugd, jongeren en gezinnen actief bij De Open Hof te betrekken. Daarbij heb je aandacht voor digitale communicatie en sociale media. Incidenteel zul je de andere kerkelijk werker kunnen vervangen.

Wat vragen wij?

- Je bent bij voorkeur in het bezit van een diploma van de bacheloropleiding Theologie-godsdienst-pastoraal werk of een daarmee vergelijkbare opleiding;
- Je hebt affiniteit en/of enige ervaring met missionair kerkelijk opbouwwerk;
- Je weet op inhoud en met enthousiasme verbinding te leggen naar waar De Open Hof voor staat.
- Je bent een flexibele, inspirerende teamwerker;
- Je hebt een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wat bieden wij?

- Een arbeidsovereenkomst van gemiddeld 12-16 uur (in goed overleg) per week;
- Arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de PKN-regelingen voor kerkelijk werker, schaal 8 of 9;
- Een jaarcontract ingaande april 2024, met de intentie tot verlenging;
- Een fijne en veelkleurig gelovende gemeente, die midden in de samenleving staat;
- Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie dhr. Peter van der Wel, tel. 06-51936138

Hoe verloopt de sollicitatie?

Ben je geïnteresseerd in deze mooie uitdaging, stuur dan jouw sollicitatiebrief met CV uiterlijk 3 februari 2024 per e-mail naar sollicitatiecommissie@deopenhofoudbeijerland.nl.

We kijken uit naar jouw sollicitatie. De sollicitatiegesprekken zullen op 14 febr 2024 plaatsvinden.

Goede wensen

Ze hangen nog aan de kastdeur: alle kerstkaarten die we ontvingen. Hartelijk dank voor al die goede wensen. Ook in de vorm van mail en app. Is het te laat om u al het goede toe te wensen voor het nieuwe jaar? Om maar meteen zelf antwoord te geven, het is nooit te laat om elkaar het allerbeste toe te wensen.

Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering, de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid, de kaalte van het gemis.
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent om de mens op je weg.
God zegene jouw weg, moge jouw leven tot Gods eer zijn.
(tekst: Andries Govaart)

Afscheid

Nu is de tijd van afscheid nemen en afronden toch echt aangebroken. Normaal gesproken gaat een predikant binnen drie maanden na het aannemen van het beroep weg. In ons geval zou dat rond 5 februari zijn. Vanwege de verhuur van de pastorie in Scherpenzeel hebben wij enkele weken extra gekregen. Dat gaf rust in de feestmaand december. De komende weken hoop ik velen van u nog te kunnen begroeten in de kerk, in de Huiskamer of bij u thuis. 'Parting is such sweet sorrow'. Afscheid nemen is zo'n zoet verdriet. Juliet zegt het tegen Romeo tijdens de beroemde balkonscene. De geliefden hebben een plan gemaakt om weg te lopen en te trouwen. Voor dat moment is het moeilijk om afscheid te nemen maar het vooruitzicht om samen te zijn maakt blij. Vandaar de tegenstelling. Voor mij drukt 'zoet verdriet' het gevoel uit dat hoort bij mijn naderende afscheid. Het verdriet zit in het achterlaten van wat zo goed is, de mensen met wie ik zoveel heb mogen delen. Tegelijkertijd is dat ook het zoete, dat wat dankbaar stemt. Ik vertrek met een schat aan ervaringen en gedeelde herinneringen. De afscheidsdienst is gepland op 10 maart. Daarover in het volgende Kerkmagazin dus meer.



Lyonne Verschoor

Vieren

Ook in het komende jaar houden we ons aan het leesrooster van Bijbel Basics. Dit rooster wil kinderen gedurende hun basisschoolleeftijd kennis laten maken met de belangrijkste teksten van de Bijbel. Dat betekent in de praktijk dat ook die verhalen aan de orde komen die buiten beschouwing zouden blijven als we het oecumenisch leesrooster aan zouden houden. Dat is een driejaarlijks rooster waarin vooral de evangelieverhalen aan de orde komen. Het wordt vastgesteld door de Raad van Kerken en is gebaseerd op het oude Romeinse missaal. In de komende weken staan Simson, Ruth en Petrus centraal.

Zondag 21 januari lezen we over Simson. Zijn verhaal leest als een avonturenroman maar wat zouden we er in onze tijd mee kunnen?

Zondag 28 januari vieren we het heilig avondmaal. De Open Hof Zangers verlenen medewerking. Op het rooster staat die prachtige Psalm 8.

Zondag 4 en 11 februari lezen we het prachtige verhaal van Ruth, Naomi en Boaz.

We vieren dit jaar vroeg Pasen. Woensdag 14 februari is het al Aswoensdag. Om 19.00 uur is er een korte gebedsviering waarin mensen elkaar het askruisje kunnen geven.

Zondag 18 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd. In deze tijd trekken we op met Petrus. Van eenvoudige visser werd hij de leerling waarop Jezus zoveel vertrouwde dat Hij hem de rots noemde waarop de kerk gebouwd zou worden. Hij staat vooraan in zijn loyaliteit aan Jezus maar is ook degene die hem verloochende. Toch leert Petrus met vallen en opstaan om Jezus volgeling te zijn.

Zondag 18 februari zal Liam worden gedoopt, zoon van Thomas de Roo en Carina Meeldijk. Andere doopouders zijn welkom om zich aan te melden voor deze feestelijke dienst waaraan het koor Sparkling Voices uit Rhoon zal meewerken.

Agenda

Huiskameravond: Week van de Poëzie
Donderdag 25 januari is de dichter van de Hoeksche Waard, Sabine Alders – du Bosc te gast in de Huiskamer ter gelegenheid van de Week van de Poëzie. Thema van de poëzieweek is: Thuis.

Dichters bouwen huizen uit herinneringen, geuren en kleuren. Ze beschrijven de huizen van onze jeugd en de straten van onze dromen. Poëzie kan mensen vieren, verwelkomen en zich thuis doen voelen. Het kan ook de troost van een warme thuis bieden op moeilijke momenten van afscheid, rouw en verdriet. In het Liedboek, dat niet voor niets als ondertitel 'zingen en bidden thuis' heeft vinden we ook prachtige gedichten.

Deze Huiskameravond zal uit verschillende onderdelen bestaan: Sabine zal iets vertellen over hoe zij te werk gaat bij het schrijven van haar gedichten. We nodigen u en jou van harte uit om je eigen gedicht mee te nemen. Zelfgeschreven of van iemand anders, een gedicht waarin jij je thuis voelt. Dat gedicht delen we met elkaar door het te laten klinken, door jouzelf of iemand anders. Als laatste proberen we onder leiding van Sabine zelf een vorm uit om tot een gedicht te komen. Datum: 25 januari, tijd: 20.00 uur. De toegang is gratis.

Lighthouse

We gaan iets nieuws beginnen voor jongeren; Lighthouse. Heb je het al gehoord?

De tienerdienst is gestopt aan het einde van het vorige schooljaar.

Sindsdien is er voor jongeren alleen de Baanbrekers. Hier gaan we een andere jongerengroep naast opzetten. De nieuwe jongerengroep is bedoeld voor 12 t/m 18/19 jarigen.

We leren elkaar kennen, hebben lol samen, doen spelletjes en gaan in gesprek over allerlei thema's. Doet jouw (klein)kind mee? Schrijf de data: 26 januari, 2 maart en 7 april alvast op.

Meer informatie: zie de flyer, poster en andere aankondigingen of mail naar lighthouse@deopenhofoudbeijerland.nl.

Leiding van Lighthouse zijn Altina Verhorst, Marcel Vermeulen, Marjon ten Heggeler, Anne-Marie Schipper en ikzelf.



(P)ubergeslacht voor ouders met een puber in huis

Wanneer je kinderen mag krijgen, vrezen sommige het moment dat die schattige baby's in de puberteit komen. Mogelijk heb je zelf lekker pubergedrag vertoond en het leven van je ouders onmogelijk gemaakt. Of je kent de verhalen van vrienden. Youth for Christ heeft een boek geschreven '(P)ubergeslacht'. Het is gratis te bestellen. <https://yfc.nl/gratis-pubergeslacht/>

Nu je zelf een (of meerdere) puber(s) in huis hebt, kom je soms in situaties terecht dat je je afvraagt hoe een ander dat doet. Kom dan op donderdagavond 8 februari 20.00 uur naar een avond met andere ouders. We delen ervaringen, meningen over het boek en helpen elkaar bij jouw acute opvoed-puber-probleem. We sluiten de avond af met gebed.

Contact

Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp. Ik werk 24 uur in de week. Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

Jolanda Griesdoorn – van der Pol, 06-37474733 of jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl



Jolanda Griesdoorn

Taartverkoop

Zondag 17 december hebben de Baanbrekers een taartverkoop georganiseerd. De opbrengst was voor Stichting Droomhuis Hoeksche Waard.



Er werd taart gebakken door Sofie, Madelief en Stijn, maar ook door verschillende gemeenteleden. Mede dankzij hen stonden er heerlijke taarten op tafel na afloop van de dienst.

We hebben €173,50 opgehaald!

Het was fijn om dit weer te kunnen doen! We hopen het ook weer vaker te kunnen doen!

In het nieuwe jaar gaan we kijken wat onze volgende actie wordt. Jullie horen van ons!

Groetjes en tot ziens van Stijn, Luka, Madelief, Sanne, Roos, Sofie, Robine, Christiaan, Loïs, Sander en Daniëlle

In herinnering: Anna de Graaff – Witvliet

Op 25 december overleed Anna de Graaff – Witvliet in de leeftijd van 60 jaar. Anja was getrouwd met Arjan; ze was de zorgzame moeder van Mariska en Claudia en de trotse oma van Yara. Ook als dochter, schoondochter en zus zal ze enorm worden gemist. Dankbaar zijn zij voor de vele herinneringen aan vakanties op de camping, wandelingen en het samen zijn als familie.

Anja hield van organiseren en mensen wisten haar te vinden als er iets geregeld moest worden. Zij was trots op haar vrijwilligerswerk voor het Tweedehandsje, later de Waardeloods. Zij stak daar veel tijd en liefde in.



Dat zij ziek werd en niet meer beter kon worden deed haar en haar familie veel verdriet, maar ook in die tijd werd er nog met elkaar genoten van het leven. We hebben afscheid van Anja genomen met de woorden:

‘Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’
Laat de liefde van God en mensen tot troost zijn voor allen die Anja missen.

In herinnering: Arenda Mak, Rens



Op 26 december overleed Arenda Mak, Rens. Zij was de moeder van Remco en de schoonmoeder van Renee. Met bewondering herinneren we ons haar onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Zij had tot enkele jaren geleden haar vaste plekje in ons midden. Zij is jaren lid geweest van de cantorij, bezorgde het kerkblad en de Weekbrief en bleef ook thuis meeleven via de iPad.

De laatste periode van haar leven werd haar lichaam steeds brozer maar zij behield haar scherpe geest, haar humor en pit. Bij haar afscheid moest het gaan over het licht en hoe Gods licht haar gedurende haar leven is voorgedaan als gids en helper.

Rens is 92 jaar geworden.

Wij bidden voor Remco en Renee dat de goede herinneringen als een helder licht mogen schijnen in het gemis van hun moeder en schoonmoeder.



Wie zich aan zijn leven vastklampt,
verliest het, maar wie in deze wereld
zijn leven loslaat, behoudt het voor
het eeuwige leven.

Johannes 12:25

Collecte overzicht

Eerste Rondgang

21 januari

Stichting De Overbrugging
zie uitgelicht

28 januari

Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard
zie weekbrief

4 februari

Werelddiaconaat Bangladesh
zie weekbrief

11 februari

Griekenland, vluchtelingen
zie weekbrief

18 februari

Nederland, omzien naar
gevangenen
zie uitgelicht

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

21 januari: Stichting De Overbrugging

Stichting De Overbrugging is een non-profit instelling welke zich richt op hulp en opvang van mensen met een hulpvraag. Ze helpen en begeleiden mensen die vastgelopen zijn in hun functioneren in de maatschappij en bieden opvang om hen te begeleiden in het leren zelfstandig wonen en leven of het vinden van de benodigde zorg bij een organisatie. In Oud-Beijerland wonen enkele jongeren zelfstandig, met een lichte begeleiding. Het hoofddoel is de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mensen te bevorderen. Dit gebeurt ook door de inzet van jongeren in de 2e handswinkel op de Bosschen. De overbrugging is uitgegroeid tot een professionele instelling. Uw hulp en bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Voor meer informatie:
www.deoverbrugging.org

18 februari: Nederland, omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd, zij zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Voor meer informatie:
<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2024-binnenlands-diaconaat-nederland/>

Opbrengsten collecte

Zondag 5 november 2023	Voedselbank	€ 1227,70
zondag 12 november 2023	Pa en Zoon helpen	€ 541,80
Zondag 19 november 2023	Hongaarse gemeente in Orodea	€ 550,90
Zondag 26 november 2023	Armoedefonds	€ 797,75
Zondag 3 december 2023	Zending Ghana	€ 463,95
Zondag 10 december 2023	Kerstdiner Pauluskerk	€ 624,20

Willy Gerlof heeft een gift van 300 euro gekregen.

Miscommunicatie

Jaap den Boer

Eén van mijn vrienden is onlangs getrouwd in de 'Toren van Babel' in Heerhugowaard. De toren van Babel uit het verhaal van de spraakverwarring ligt een stuk verder weg.



Zoals bekend spraken de mensen tijdens de bouw van de toren allemaal één en dezelfde taal (Genesis 11).

Omdat deze toren God tegen de haren instreek legde Hij het project plat. Hij zei: "Laten wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan.

Rasji, een beroemde joodse geleerde (1010-1106), gaf als voorbeeld van de gevolgen hiervan voor de bouwactiviteit het volgende commentaar: "De één vroeg aan de ander een baksteen, maar de vraagsteller kreeg kalk en werd zo kwaad dat hij hem de hersens insloeg." Pijnlijk gevolg van miscommunicatie.

Welke taal spraken de mensen voordat ze elkaar niet meer konden verstaan? Die vraag heeft vele theologen, filosofen en taalgeleerden hoofdbrekens gekost. In de Talmoed (rabbijnse commentaren) meenden sommige geleerden dat de bouwers in zeventig talen spraken. Een andere groep was van mening dat zij in de enige taal van de wereld spraken, de heilige taal, het Hebreeuws. Volgens hen werd in de Tuin van Eden al Hebreeuws gesproken door Adam en Eva, en tenminste één dier, de slang, het listigste dier van het veld.

Intussen bestaan er meer dan 7000 talen in de wereld, nog los van de dialecten en streektalen.

Paulus zei: "Er zijn in de wereld ik weet niet hoeveel talen, en geen enkele taal kan zonder klanken. Maar als ik de betekenis van een klank niet ken, blijf ik voor de spreker een vreemde en hij voor mij." (1 Kor. 14).

Jammer dat we niet allemaal dezelfde taal meer spreken. Dan zou er minder miscommunicatie zijn.

Kerstviering KOG



Dinsdagmiddag 19 december kwamen we als senioren bij elkaar om Kerst te vieren. Jolanda had de overdenking gemaakt. Het thema van de middag was 'In de Gloria'.

Jolanda begon haar overdenking met het lied 'lang zal ze leven' en dat eindigt op 'in de gloria', maar wat betekent dit nu. Wat heeft het te maken met Kerst?

Het verjaardagslied is een oud katholiek lied, een soort gebed. Dat wisten we natuurlijk niet.

Gloria betekent namelijk: Glorie, Eer of Roem.

Het gaat om de glorie van God. De glans en uitstraling en grootheid van God.

Dus als wij jarigen toezingen, wensen wij hen toe dat dat zij lang mogen leven in de glans en de lof, en roem, die God hen toekent en dat tot in eeuwigheid.

Eeuwig leven bij God, zodat iemand, die we missen, nog altijd bij ons leeft.

Wanneer we in de kerk zingen over gloria, zingen we een lofzang, waarin God wordt geëerd en geroemd.

Tussendoor hebben we glorialiederen gezongen.

Na de pauze nam Lyonne het stokje over en liet ons door diverse intro's raden welk kerstliedje er volgde, nadat het geraden was, zongen we het uit volle borst mee.

Een prachtige middag, waar we met dankbaarheid op terug kunnen kijken.

Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong, Marry van Pelt en Ineke de Haan



De wereld is mooier met jou

Een vraag op een theezakje, die er deze week voor mij uitsprong, was deze : 'Door wie laat jij je inspireren'. Daar hoefde ik niet lang over na te denken, want dat is voor mij hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Door zijn programma's op tv ben ik geïnteresseerd geraakt in studies over hersenen en zijn boeken gaan lezen. Het meest recente boek dat op mijn verlanglijstje stond voor Sinterklaas, mocht ik dan ook in vreugde en dankbaarheid ontvangen. Hij heeft samen met Leonard Hofstra een boek geschreven over Hoop. Dit boek doorbladerend bracht mij op het idee om in het kader van mijn hoop op een mooie wereld met elkaar hier eens wat positieve woorden aan te wijden. Want hoop en positiviteit hebben een relatie met elkaar, veronderstellen zij in hun boek.

Toen ik de eerste alinea las over hun definitie van Hoop, wist ik dat dit alles te maken heeft met de manier waarop ik de verbinding tussen mensen met en zonder beperking wil bewerkstelligen en dat dit stukje een klein zaadje is, wat kan ontkiemen om mensen te enthousiasmeren om naar een inclusieve samenleving toe te leven. Voor mij wil dat zeggen dat zowel mensen met als zonder beperking voor elkaar van betekenis kunnen zijn.

Om mijn doel duidelijk te maken wil ik hun definitie van Hoop graag citeren, want mooier dan zij kan ik het niet bedenken of schrijven.

Wat is hoop?

Hoop kan worden gedefinieerd als een geestesgesteldheid waarbij men gelooft in staat te zijn bepaalde acties te kunnen ondernemen en die ook te kunnen volhouden, om mogelijk een bepaald doel te bereiken. De route naar dat is doel is per definitie vol onzekerheden. Hoop leeft dan ook op als iets wat we heel graag willen en wat dus in de toekomst ligt, onzeker is. Hoop wordt versterkt als het waarschijnlijk is dat er onderweg naar het einddoel al het een en ander bereikt kan worden. Door die tussenstappen voor te stellen kunnen zelfs heel hooggegrepen einddoelen realistisch worden!

Ik hoop dat mijn hooggegrepen doel om voor ieder mens met een beperking een vrijwilliger te vinden realistisch kan worden, zodat ik vanuit het diepst van mijn hart kan zeggen:

“De wereld is mooier met jou”.

Petra Moerkerken
Tel: 06-23216715

**DE WERELD
IS MOOIER
MET JOU**

Loesje

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer van start gegaan.

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken.

Tegelijk met dit KerkmagaZIN valt bij u ook de brief van De Open Hof op de mat.

Als Open Hof willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Ook voor het komende beroepingswerk is een goed resultaat van de actie Kerkbalans belangrijk.

De Open Hof kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

In de week van 29 januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op.

U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL 04 RABO 0373 7099 43 t.n.v. CvK De Open Hof, onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2023'.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen.**



Eerstvolgende seniorenmiddagen. (KOG)



Op de dinsdagmiddagen 23 januari en 20 februari 2024 bent u weer van harte uitgenodigd in de Huiskamer van De Open Hof.

23 januari komen Pieter Jan in t' Veld en Henk Dijkstra ons vertellen over het ontstaan van Oud-Beijerland. Aan de hand van foto's nemen zij ons mee door het dorp, vooral naar verdwenen winkels en panden. Voor 20 februari hebben we nog geen invulling, maar houdt u daarvoor vooral de weekbrief in de gaten.

De bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur en eindigen om 16.30 uur en de thee staat klaar om 14.15 uur.

Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong, Marry van Pelt en Ineke de Haan.



Mannenmanco

Rob van Brakel

Wellicht herinnert u zich Magda Friedländer, de vrouw met Joodse wortels die de machtigste vrouw van het Derde Rijk werd.

Hedwig Kiesler verkeerde in de jaren dertig in een vergelijkbare positie: ook zij was de vrouw van een belangrijk man met sterke banden met de nazi's.



Anders dan Magda, liet zij zich van haar man scheiden en achtte het als Joodse verstandig naar de Verenigde Staten te emigreren, waar zij haar oude beroep van actrice weer oppakte. Hedwig was een veelzijdige vrouw, want in haar vrije tijd ontwierp zij een systeem waardoor torpedo's minder gemakkelijk onderschept konden worden door de vijand: de frequentieverspringing. Merkwaardig genoeg was de US Navy niet geïnteresseerd in haar ontwerp; pas veel later, toen haar patent verlopen was, is men het gaan gebruiken. Met succes; het is tot op de dag van vandaag de basis van onder andere wifi en gps. Hedwig veronderstelde dat het aan haar vrouw-zijn lag

dat ze haar uitvinding niet serieus namen. Ze was ervan overtuigd dat mannen vonden dat vrouwen alleen maar mooi moesten zijn. En 'mooi zijn' betekende volgens haar 'zo dom mogelijk uit je ogen kijken'.

Het is natuurlijk niet alleen een fout van mannen om voorbij te zien aan de werkelijke kwaliteiten van een mens: er is veel talent verloren gegaan omdat de bezitters ervan volgens anderen te dom, te jong, te donker gekleurd, te onbelangrijk, te lelijk, of gewoonweg niet 'ons soort mensen' waren. En dat terwijl zelfs Paulus – met al zijn respect voor de omgangsvormen in de samenlevingen waar de Nieuwe Leer zich vestigde – benadrukt dat al dat onderscheid er niets toe doet, en dat je voor Christus allemaal gelijk bent. Dat hij later in zijn brieven laat merken dat die omgangsvormen er toch weer wel toe doen – onder andere in de brieven waar hij schrijft dat vrouwen hun haren moeten bedekken bij de samenkomsten en hun mond moeten houden – is jammer, maar uitsluitend bedoeld voor toen en daarin die gemeente: de algemene regel is dat iedereen gelijk is. Helaas houden wij ons daar ook veel te weinig aan...

Hedwig Kiesler wist overigens handig gebruik te maken van het door haar geconstateerde manco bij mannen. Zij kon heel goed 'dom uit haar ogen kijken': onder de naam Hedy Lamarr was ze in de jaren veertig en vijftig een van de beroemdste filmsterren van Hollywood. Men rangschikte haar onder de mooiste vrouwen van haar tijd. Het kan verkeren...

Huiskamernieuws december 2023.

We hebben een paar mooie bloemworkshop's gehad onder leiding van Hetty Verhorst.

We ontvingen de volgende brief.

Zuid-Beijerland 19 december 2023.

Geachte heer Middelhoek,

Heel erg bedankt voor de mooie opbrengst van € 500,- het resultaat van de bloemschikactiviteit, die de hospice Hoeksche Waard van De Open Hof mocht ontvangen. Met deze gift stelt u ons in staat iets extra's te doen voor de gasten die hun laatste levensfase bij ons doorbrengen. Bovendien zijn wij aan het sparen om onze nieuwe tuin in te richten, een plek waar onze gasten graag vertoeven. Dus alle financiën worden heel erg op prijs gesteld. Nogmaals heel hartelijk bedankt voor dit sympathieke gebaar.



Met vriendelijke groet,
Hospice Hoeksche Waard
Willy de Vrijer - Schotting, vriendenadministratie

De Wensboom van Rotary Club Hoeksche Waard-Binnenmaas heeft de Huiskamer verrast met een prachtige 360 liter grote vriezer. Allen die dit mogelijk gemaakt hebben zijn we dankbaar voor dit cadeau. We kunnen hiermee de groeiende belangstelling voor onze diners ook in de toekomst mogelijk maken.



Het kerstdiner op 13 december is dit jaar weer een geweldige beleving geweest. Met 55 deelnemers en medewerkers, zien wij dankbaar terug op een geslaagde avond. Wij bedanken ieder, die een bijdrage geleverd heeft: kokers, bediening, opruimers, en zij die ons financieel ondersteunden. Allen hartelijk dank, en we hopen dat we volgend jaar weer een beroep op u kunnen doen.



HAYER-GROENTE-SCHIJF

HAYER-GROENTESCHIJF

Voor 8 personen

Ingrediënten

- 500 g havervlokken
- ½ liter groentebouillon (blokjes of zelf getrokken van bijv. ui, prei en knolselderij)
- 2 winterwortels, fijn geraspt
- 2 kleine preistengels, ui of stengel-ui (bosui) – in de moestuin winterhard
- 2 eieren
- ca. 50 g meel
- zout en peper of andere kruiden naar smaak
- olie om in te bakken

Bereidingswijze

Vermeng de havervlokken met de groentebouillon. Rasp de wortel en snij prei of ui in ringen of stukjes. Vermeng deze groenten met de haver massa. Klop twee eieren los en vermeng deze samen met het meel in de haver-groenten-massa. Knead met de hand tot een bol. Maak platte schijven. Bak deze aan weerskanten in een dun laagje olie enkele minuten aan beide zijden. Als je minder rauwe groenten wilt, kook dan de wortel, prei of ui van tevoren.

Bron: *Steyler Klooster Küche-gesund durchs Jahr*, uitgegeven door Steyler Missionare SVD, Nettetal, z.j.



Op 14 februari, Aswoensdag, begint dit jaar de veertigdagentijd, de voorbereiding op Pasen. Deze periode van veertig dagen is traditioneel verbonden met 'vasten'. Raar woord 'vasten': niet vasthouden maar juist loslaten van allerlei vaste gewoontes zoals het eten van vlees. De oorsprong van het woord 'carnaval' stamt waarschijnlijk uit het Kerklatin: *'Carnem levare'*, dat 'wegnemen van het vlees' betekent. Van oudsher is carnaval een overgangsritueel: het loslaten van vaste gewoontes, ruimte maken om stil te staan bij het goede leven, om daarna te vasten en stil te staan bij het lijden van Jezus en het lijden in de wereld.

LOSLATEN VAN VLEES

Inmiddels is bekend dat minder vlees eten ook goed voor de aarde is. Voor één kilogram vlees zijn acht tot tien kilogram plantaardige producten nodig, zoals soja en mais. Voor één kilogram kaas is gemiddeld tien liter melk nodig. Milieuvriendelijke vleesvervangers zijn graansoorten en peulvruchten die ook in Nederland te telen zijn. Zie ook de recepten onder de kop vleesvervangers/ veertigdagentijd van de website www.sameneerlijketen.nl ■

Vanaf afgelopen september kunt u ons iedere vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur vinden in de Huiskamer. Tot nu toe zijn we een groep van 14 vrouwen waarvan een aantal vanuit hun eigen huis aan het handwerken is. Wanneer het handwerk klaar is halen wij het bij hen op. Wij zouden het heel leuk vinden als u/jij ook een keertje bij ons komt kijken zodat u de onderlinge sfeer en beleving van de breigroep kunt ervaren. Inmiddels zijn er zo'n 50 omslagdoeken, meerdere kinderdekens, kindertruien, sjaals en mutsen weggebracht voor het project SOS in Sovata in Roemenië.



Wij kleden ook poppen aan. Poppen die we krijgen of tegen een lage prijs kunnen kopen bij de tweedehands winkels. (Barbie)poppen en acryl wol voor naalden nummer 4 en de dunnere acryl wol voor de poppenkleding, zijn van harte welkom. Op dit moment staan de aangeklede poppen op het buffet in de Huiskamer, vanaf februari zullen wij daar weer andere handwerken laten zien.

Mee-brei/haak-deken

Vanaf februari willen wij nog meer handwerksters betrekken bij onze handwerkgroep. Wij willen namelijk starten met het breien/haken van de Mee-brei/haak-deken. Iedereen kan vanuit zijn eigen huis mee doen. Na het verzamelen van de lapjes wordt de deken in elkaar gezet. Enige voorwaarde aan het breien of haken van de deken is dat iedereen hetzelfde aantal steken opzet en dezelfde wol gebruikt. Acryl wol van de Wibra of de Zeeman. Bij voorkeur geen lichte kleur wol omdat er in de Roemeense dorpen geen stroom en geen water is.

Patroon voor gebreide kinderdekens

Zet 35 steken op met naalden nummer 4 en brei in totaal 30 ribbels. Er komen 7 vierkantjes naast elkaar en onder elkaar. Ieder vierkantje zal ongeveer 17x17 cm worden. De eenpersoonsdeken wordt met dezelfde afmeting van de vierkantjes gemaakt, alleen het aantal verschilt. Voor extra stevigheid wordt de deken omgehaakt.

Patroon voor gehaakte kinderdekens

Voor een kinderdeken haak je lapjes van 15 bij 15 cm. Dan haak je 25 lapjes en voegt die samen tot een deken. Kun je hem niet zelf aan elkaar haken dan kan dat bij ons gedaan worden.



Wij hopen dat u het leuk en gezellig vindt om mee te doen. Met een hartelijke groet vanuit de handwerkgroep

Lize van Die	06 -36112086
Thea van de Wetering	06 -19479957
Els Meijer	06 -34172184

Leesrooster

Januari / Februari			Februari		
zo	21	Marcus 1:14-20	zo	11	Marcus 1:39-45
ma	22	1 Samuel 4:1b-11	ma	12	Marcus 2:1-12
di	23	1 Samuel 4:12-22	di	13	Marcus 2:13-22
wo	24	1 Samuel 5:1-12	wo	14	Jeremia 14:1-10
do	25	1 Samuel 6:1-12	do	15	Jeremia 14:11-16
vr	26	1 Samuel 6:13-7:1	vr	16	Jeremia 14:17-22
za	27	1 Samuel 7:2-17	za	17	Psalms 130
zo	28	Psalms 111	zo	18	Jeremia 1:4-12
ma	29	Maleachi 3:13-18	ma	19	Jeremia 1:13-19
di	30	Maleachi 3:19-24	di	20	Psalms 116
wo	31	Psalms 18:1-25	wo	21	Jeremia 17:1-18
do	1	Psalms 18:26-51	do	22	Jeremia 17:19-27
vr	2	Leviticus 12:1-8	vr	23	Psalms 27
za	3	Marcus 1:21-28	za	24	2 Petrus 1:1-11
zo	4	Marcus 1:29-38	zo	25	2 Petrus 1:12-21
ma	5	Psalms 31			
di	6	Leviticus 13:1-11			
wo	7	Leviticus 13:12-23			
do	8	Leviticus 13:24-37			
vr	9	Leviticus 13:38-46			
za	10	Psalms 32			



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
nummer 83
januari '24 - februari '24



Hoofredactie

Truus Middelhoek
Joke Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

Rob van Brakel
Arjan van Gameren
Martin van der Pol

Verspreiding & digitale abonnementen

Nico den Boer tel. 06-38583596
nicodenboer55@gmail.com

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Erna Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Atie Middelhoek
Pieta van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
84: 1 feb / 22 feb / 28 mrt

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto:
Danielle de Koning - Pot

PASTORAAT

ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse
Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder
Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

mw. Jolanda Griesdoorn-van der Pol, kerkelijk werker,
Post- en bezoekadres:
W. Van Vlietstraat 2a, 3262 GM Oud Beijerland, tel. 06 3747 4733
e-mail jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl
Werkgebied Wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk,
Zoomwijk, Hoeksche Waard West)

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
Cobi Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 06-122 00685
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Marc Bijl
Klein Zuid-Beijerlandseweg 4
3284 LA Zuid-Beijerland
tel. 06-4118 1319 / 660527
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
Jaap van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
Berto Apeldoorn
Tjerk Hiddesplantsoen 26
3262 EL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936

kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
Leo Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
Arie Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

Of u bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer
Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Diaconie: 824.103.452



Vergeving



KIK

Kikker hoort hoe mevrouw Bontje, de kosteres, in zichzelf loopt te mompelen. 'Ik moet ook altijd alles ALLEEN doen. Hebben we nét Kerstmis gevierd en húp, verzint de dominee weer iets nieuws ... de nieuwjaarskoffie. De posters hangen al in de kerk! En wie mag het allemaal regelen, Berna Bontje! Want de vrijwilligers hoeven niet te werken, ze mogen lekker kletsen, zei de dominee. En als ik nou eens wegloop?' Kik schrikt ervan. Mevrouw Bontje weglopen? Dan wordt de kerk supergezellig! Alles zal stoffig worden, geen zelfgebakken taart meer, de planten gaan dood! Snel huft Kik naar de muizen onder het orgel. Hij vertelt hoe erg het is met de kosteres. 'We moeten helpen!' 'Helpen!' gillen de muizen. Als ze de keuken insluipen, zit de dominee net achter een kopje koffie.

Mevrouw Bontje zegt nogal boos: 'Nog even over die nieuwjaarskoffie ...' 'O ja, Berna,' zegt de dominee, 'Jij mag dan ook gezellig koffiedrinken en praten hoor!! Mijn vrouw en onze kinderen zorgen voor de koffie, limonade, zelfgebakken koekjes, alles!' Mevrouw Bontje lijkt een beetje in de war. 'O, nou, dank u wel.' Als de dominee weg is, wordt het stil. Ze mompelt in zichzelf... 'Hm. Alsof IK helemaal niet NODIG ben in de keuken. Koekjes bakken. Laat MIJ dat toch lekker doen.' 'Hoeraaa!', piepen de muizen zachtjes, 'Ze gaat niet weg!' Dan staat mevrouw Bontje energiek op. 'Hè. Wat ben ik toch een zeurpiet. Wat leuk eigenlijk! nieuwjaarskoffie, ook voor mij!'



Nieuw jaar

Een jaar kan onvergetelijk zijn, bijzonder of bewogen, maar ook vol afscheid, hartenpijn en tranen in de ogen.

Maar als het januari wordt, komt nieuwe hoop tot leven, het oude vuur wordt opgepord, wat fout ging wordt vergeven.



Laat je nieuwe jaar gezegend zijn met tranen in de ogen van geluk, ontroering, zonneschijn, omdat we leven mogen gedragen door de hand van God, die niet loslaat wat Hij startte. Van oud naar nieuw trekt Hij ons vlot, leef het nieuwe jaar van harte!



Uit de Bijbel

God zegt: 'Denk niet meer aan wat vroeger is gebeurd, sta niet stil bij hoe het altijd ging. Want Ik ga iets nieuws maken. Het schiet al op, heb je dat niet door? Een weg in de woestijn, rivieren in het dorre land!'



Naar Jesaja 43:18-19 2

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Juriëns