



De Open Hof

kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND

12.5 jaar!

**DE OPEN
HOF**

Jubileummagazine vol verhalen
Nummer 75- februari/maart 2023



De Open Hof

12.5 jaar!

DE OPEN HOF

"WAT, HOU IK VAN UW HUIS!"

ZONDAG 26 MAART

2023 10.30 - 14.00 UUR

MUSICAL

"De Groeten van Paulus"

ZATERDAG 25 MAART 20.00 UUR

ZONDAG 26 MAART 15.00 UUR

12.5 jaar!
**DE OPEN
HOF**



Voorwoord

Lieve mensen van De Open Hof (DOH) en allen die dit KerkmagaZin onder ogen krijgen en lezen. Voor u/jullie ligt een bijzondere uitgave van het KerkmagaZin van De Open Hof. Het is een jubileumuitgave, vanwege de 75e editie van ons kerkblad en we vieren in maart het 12,5 jarig jubileum van onze kerk De Open Hof. Allen die aan deze uitgaven hebben meegewerkt: redactieleden, columnisten, bezorgers, en iedereen die ik vergeten ben, wil ik heel hartelijk danken. Ook de aanjagers: Jan en Jan en Lyonne, de jubileumcommissie die het feestweekend van 25 en 26 maart heeft voorbereid, uitgewerkt en georganiseerd: heel hartelijk dank. Natuurlijk ook degenen die hun medewerking verlenen aan de musical 'De groeten van Paulus' die wordt opgevoerd. Heel, heel hartelijk dank. En verder iedereen die een bijdrage aan deze feestelijkheden levert; bezoekers, kosters, kerkmusici, de vele vrijwilligers hartelijk dank.

Ter voorbereiding voor het schrijven van dit voorwoord voor ons jubileum heb ik teruggekeken naar het jaar van ingebruikname van ons nieuwe kerkgebouw in 2010. Ik heb het jaaroverzicht van de NOS bekeken en hoopte daar enige inspiratie uit te halen. Dat had ik beter niet kunnen doen. Raad het ook iedereen af. Ik zal jullie alle gebeurtenissen besparen, maar 2010 lijkt wel een rampjaar. Ook 2011 is geen uitzondering als je uitgaat van zo'n jaaroverzicht. En ik vermoed dat dit voor alle daaropvolgende jaren hetzelfde is. Als je naar het landelijke- en het wereldnieuws kijkt, dan lijkt het of er niet veel goeds is. Ook de afgelopen jaren 2020 en 2021 geven veel sombere gebeurtenissen. Dit lijkt geen goed begin voor een feestelijke uitgave van ons KerkmagaZin van de jubilerende De Open Hof.

Toch weet ik dat er ook veel goeds is in de wereld, dat er dagelijks mooie en bijzondere dingen gebeuren waar gewone mensen een rol in spelen en waar we Gods hand in kunnen zien. Zo werd op 18 september 2010 ons kerkgebouw feestelijk in gebruik genomen. Hebben we vele prachtige vieringen hier gehouden. Zijn er mooie trouw- en rouwdiensten geweest. Zijn er kinderen gedoopt en hebben gemeenteleden belijdenis gedaan. Zijn er kerstfeesten en avondmaalsdiensten gevierd. Ieder jaar weer Pasen en startzondagen. Veel vaker kinderkerk en tienerdienst. Zijn er Baanbrekers en World Servants binnen onze gemeente. Er is zoveel waar ik dankbaar voor ben. Dat er een De Open Hof is waar iedereen zichzelf kan zijn, met een Huiskamer die in de hele Hoeksche Waard al 12,5 jaar een begrip is. Waar je gewoon kan binnenlopen voor een kop koffie, een gesprek of zwijgen in het Stiltecentrum. Ben zo dankbaar en blij dat ik lid ben van onze DOH.

Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen, bij de activiteiten in het kader van het jubileum, bij de musical en bij de kerkdiensten die we nog jaren hier gaan houden met elkaar.

Marc Bijl

12.5 jaar!
**DE OPEN
HOF**



Wat hou ik van uw huis

Bijbels gezien is een huis meer dan muren, een dak en een deur. Het Hebreeuwse 'bah-yith' betekent ook: familie, huishouden, dochter, paleis, tempel en zelfs huis van bewaring. Dat laatste horen we terug in het Jiddische 'bajes'. Als we zelf spreken over ons huis bedoelen we ook meer dan dat we warm en droog zitten. Een eigen huis betekent een veilige basis, een thuis. Een plek om op onszelf te zijn en om gastvrij te delen: 'mijn huis is jouw huis'. Het geeft onafhankelijkheid en de mogelijkheid om te groeien. Niet voor niets spreken we over een crisis als het gaat om het tekort aan woningen. Want veel mensen missen die veilige basis en kunnen niet door met hun levensgroei.

Wat zijn we blij met ons huis De Open Hof. In de 12,5 jaar dat het gebouw bestaat hebben we ons kunnen oefenen in de vele betekenissen van dat woord. We oefenen het om als broeders en zusters van één Vader eendrachtig te zijn; we zoeken de binnenkamer op voor ons gebed en zetten de deuren gastvrij open. We bewaren de schat van het Woord en bovenal voelen we ons hier kind aan huis bij God.

Toen Jacob op de vlucht was gegaan voor de boosheid van zijn broer Ezau viel hij in slaap onder de blote hemel en hij droomde van een ladder waarlangs engelen afdaalden en omhoog gingen. Hij hoort in zijn droom een stem die hem bescherming belooft, en dat hij eens zal terugkeren naar zijn eigen huis. Als hij wakker wordt bedenkt hij vol eerbied dat de plaats waar hij lag te slapen het huis van God moet zijn. Op de vlucht, in alle opzichten ver van huis, vindt hij een veilig onderkomen in Beth-El, het huis van God.

Ik zal hier terugkeren, belooft Jacob, om God te danken.

God woont in de tempel, in de kerk, op heilige plaatsen. We trekken er naar toe om hem te ontmoeten. We keren er steeds weer terug om hem te danken. Ik denk dat Hij alleen dán thuis is, als wij er ook zijn. Hij is in ons verlangen naar hem; in onze honger om te horen en in ons gebed. God woont daar waar wij ons openstellen voor hem. Of zoals een joods spreekwoord zegt: God woont daar waar men hem binnenlaat. God heeft in Jezus gewoond. Hij sloeg zijn tenten op in het menselijk bestaan en was herkenbaar in goedheid en oprechtheid. God woont dus tussen mensen, in wat er tussen hen plaatsvindt, in ontmoeting, in gastvrijheid. Zo bouwen we zelf een huis voor hem; wij zijn dat huis.

We vieren feest voor De Open Hof maar eigenlijk vieren we een feest voor God. Die zich steeds weer laat vinden en aanroepen, die we ook ontmoeten in elkaar.

Zondag 26 maart zingen we in ieder geval lied 280: 'De vreugde voert ons naar dit huis' want zo is het. Ons huis heeft in de afgelopen 12,5 jaar veel meegemaakt. Het leven werd hier gevierd van doop tot afscheidsdienst, met gelach en onder tranen. Met eerbied gedenken we hen die hebben meegebouwd, die hier zo thuis waren en nu bij God wonen. 'Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn, de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn?'

ds. Lyonne Verschoor-Schuijjer



Fijne kerk om te zingen

De Open Hof voelt voor mij als een oplaadpunt, een moment van bezinning. Sinds wij hier 23 jaar geleden in Oud-Beijerland zijn komen wonen, zijn wij betrokken bij de gemeente. Natuurlijk als lid en ik ben een tijd jeugdouderling geweest. De jongeren uit die tijd zie ik nu trouwen, kinderen krijgen en laten dopen. Dat vind ik mooi om te zien. Zo word je onderdeel van een generatie in De Open Hof.

Ik ben nu actief in de commissie Beeld en Geluid, die de uitzendingen vanuit de kerk verzorgt, maak deel uit van de redactie van het KerkmagaZin en zing in de zanggroep van Leo Lommers. De Open Hof is ook zeker een fijne kerk om te zingen vanwege de goede akoestiek.

Als gezin zijn wij vooral van 'dingen doen'. Dus als er een actie is voor een goed doel, wordt er gebakken en leveren wij onze bijdrage. Die sociale contacten vinden wij heel belangrijk.

Martin van der Pol

Plek voor sociale contacten

De Open Hof is voor mij in de eerste plaats een punt van rust, dat voelt heel speciaal. Het is bovendien een plek voor sociale contacten. Mijn ouders zijn trouwe kerkgangers en nauw betrokken bij de kerk. Als kinderen en kleinkinderen zijn wij ook betrokken. Met elkaar, en natuurlijk met nicht Anne-Marie, vormen we het Middelhoek-rijtje dat iedereen wel kent.

Toen mijn moeder 65 werd en we allemaal een weekend weg zouden gaan, hebben we dat van te voren laten weten. Als de familie er niet is, valt dat meteen op.

Ik vind het fijn om deel uit te maken van De Open Hof-gemeente. Ook als actief kerklid. Als 16-jarige begon ik bij de kindernevendienst, ruim 30 jaar schrijf ik de notulen van het College van Kerkrentmeesters, ik ben betrokken bij het Running Dinner en maak deel uit van de redactie van het KerkmagaZin. Ik houd van die contacten.

Truus Middelhoek



Een inspirerend proces waar ik met veel plezier aan terugdenk

Als één van de leden van de bouwcommissie heb ik als architect aan de wieg mogen staan van het nieuwe 'huis' voor onze, toen nog, 'samen op weg' gemeente. Al schetsend en pratend ontstond een beeld bij een gebouw dat paste bij ons 'kerk zijn' en de wens om meer midden in de maatschappij te staan. Een inspirerend proces waar ik met veel plezier aan terugdenk, maar waar sommigen betrokken in die tijd wellicht ook grijze haren hebben gekregen.

Het concept bestond uit de elementen Kerk, Kring en Kroeg. De Kerk voor de vieringen, de Kring voor het verdiepen en het elkaar ontmoeten als kerkelijke gemeente en hoewel het woord Kroeg om negatieve associaties te voorkomen werd veranderd in huisKamer, lag met name hierin de verbinding met de samenleving besloten. Het is fantastisch om te zien hoe de Huiskamer vandaag de dag zowel onze kerkelijke gemeente met elkaar en met de samenleving verbindt. Een droom die daadwekelijk invulling heeft gekregen met een ruimte waar iedereen welkom is.

Het licht was voor de Kerk(zaal) het inspirerende thema en nog steeds kan ik genieten van de 'juiste' momenten tijdens een dienst waarop het licht van kleur verandert of sterker of zwakker wordt; je kunt het licht echt beleven als je erop let. Samen met de akoestiek en de symbolische elementen zoals het Labyrint, de kaarsen aan de wand maakt het de ruimte uniek.

Veel van het oorspronkelijke gebouw van De Ontmoetingskerk werd behouden, ja ook toen deden wij al aan circulair bouwen, hierdoor konden we meer m² realiseren voor het beschikbare budget. De 'omloop' is zo'n 'cadeautje' omdat het oppervlak al aanwezig was als onderdeel van de oude kerkzaal. Ondanks het hergebruik zijn de oorspronkelijke ruimtes nauwelijks meer te herkennen en heeft De Open Hof een duidelijk eigen karakter gekregen. Ook aan de buitenkant ontstond door de orangerode kleur en de bijzondere vorm van de kerkzaal een herkenbaar en modern gebouw. Hoewel stilte in de rumoerige maatschappij steeds kostbaarder wordt heeft het Stiltecentrum helaas nog niet haar beoogde waarde voor de samenleving. Maar wie weet komt dat nog.

De verbinding met het verleden is nog dagelijks te zien in het doopfont uit de Ontmoetingskerk en het blad van de avondmaalstafel uit de Thomaskerk. Uiteraard op een nieuw ontworpen rvs-onderstel dat de oude en nieuwe elementen van het liturgisch centrum tot een eenheid maakt.

Mooi dat De Open Hof nu al 12,5 jaar meer is dan een praktisch en functioneel kerkgebouw en dankzij velen een plaats is geworden waar eenieder kerkelijk of niet kerkelijk zich gezien weet.

Victor de Leeuw



Wees zuinig op onze mooie Open Hof

Er is mij gevraagd wat ik met De Open Hof heb. Van oorsprong ben ik met mijn Margot een Thomaskerker en ruim dertig jaar geleden werd ik gevraagd om in de Commissie van Beheer zitting te nemen. Men dacht waarschijnlijk dat ik met mijn bouwkundige hoofd wel wat voor de kerk kon betekenen. Als zelfstandig ondernemer van een bouwkundig adviesbureau paste dat prima. Na enkele jaren kwam de fusie met de Ontmoetingskerk meer op gang en de plannen voor een nieuw gebouw werden snel serieus. Onontkoombaar ontstond er een werkgroep/commissie voor de nieuwbouw.

Tot op de dag van vandaag prijs ik mij bevoorrecht dat ik vanaf dat moment actief mee mocht werken richting nieuwbouw. De bouw-/ontwerpploeg was snel samengesteld met Victor de Leeuw (architect), Gerrit Goudkamp en mijn persoon. Victor maakte duizend schetsen en Gerrit maakte de juiste computertekeningen. Daarna regelde ik de aannemers en installateurs. Aansluitend werd ik belast met het toezicht van de uitvoering.

Tussendoor de vraag: Wat heb ik met De Open Hof? Verdere toelichting is overbodig, lijkt mij. Als kers op de taart, voor mij het volgende:
Bij de start van de bouw schreef ik een keer een stuk in de weekbrief over de start van de bouw en liet het daar bij. Vanuit de kerkgangers kwam daarna een golf reacties waar nou toch het volgende stukje wel bleef. Pfff wat nu? Het resultaat was dat ik daarna iedere week een stukje schreef over de voortgang van de bouw. Jullie raden het al, zo kom je nooit van De Open Hof af. Nu 12,5 jaar later vraagt het mooie gebouw om onderhoud en jawel, aan mij valt de eer dit te mogen regelen en dat doe ik graag.

Samenvatting: Zondags met mijn Margot naar de kerkdienst en door de week klussen in De Open Hof tot ik er bij neer val.
Bekentenis: Ik kan niet zonder DOH en de boodschap is: Wees zuinig op onze mooie Open Hof.

Wim van Dam (Pzn)



Dankbaar voor de verbinding

Ruim 20 jaar kwam ik in een evangelische kerk in Rotterdam. Dat beviel mij prima, alleen de afstand ging parten spelen. Het is lastig om verbonden te zijn wanneer de kerkgangers van heinde en verre komen.

In een periode in mijn leven dat ik naar meer verbondenheid met mensen verlangde, kwam ik in aanraking met Pameijer. Ik hoorde dat Pameijer iedere woensdag een open inloop had in de Huiskamer van De Open Hof. De eerste keer dat ik er kwam, ging ik alleen. Ondanks dat ik alleen binnenkwam en niet veel mensen kende, voelde ik me op mijn gemak. Er werd een kopje koffie aangeboden, en hier en daar knoopte ik een praatje aan. Het smaakte naar meer, en ik kwam vaker. Soms in de ochtend en soms in de middag.

Al snel vernam ik dat ik ook welkom was op donderdagochtend voor een kopje koffie. Het klikte met de mensen die er kwamen. Er waren raakvlakken en dat was fijn. Op deze manier kwam ik in contact met mensen van De Open Hof. Ik werd nieuwsgierig naar de kerk, en naar de diensten. Mede omdat ik zo vriendelijk werd ontvangen door de kerkgangers.

Na de lockdown ben ik met mijn zoontje de diensten gaan bezoeken. Het was wennen, omdat de liedjes anders waren en de diensten anders worden vormgegeven dan wat ik gewend was. Mijn zoontje had het al snel naar zijn zin tijdens de kindernevendienst. Dat is mij ook veel waard.

Wat ik fijn vind aan de diensten van De Open Hof is dat je vaak een overdenking mee krijgt in plaats van een pasklaar antwoord. Dit laatste was ik gewend in mijn vorige kerk.

Ik ben dankbaar dat er ook activiteiten worden georganiseerd waar je de verbinding kan opzoeken met mede-kerkgangers. En dat je over het geloof of andere zaken verder kan praten. Ik ben dankbaar dat ik verbonden ben met De Open Hof.

Carla Lindhout



12,5 jaar De Open Hof. Wat houden wij van dat huis!

Op zondag 26 maart aanstaande is het 12,5 jaar geleden (en één week) dat wij van De Ontmoetingskerk en wij van De Thomaskerk in één prachtig nieuw gebouw samen op weg gingen. En dat is goed gelukt. We weten niet eens meer, of “die nou van de Thomaskerk of van de Ontmoetingskerk is”! Als het om integratie gaat, dan hebben we dat met elkaar fantastisch gedaan. En daarom moeten we dat geluk gewoon vieren. En daarom wachten we ook niet op het derde lustrum, maar vieren we 12,5 jaar samen zijn.

U wordt op zondag 26 maart om 10.30 uur verwacht. Wij wachten u dan op met een kopje koffie of thee of een glaasje fris voor de kinderen en wat lekkers. Het zou leuk zijn, als u dan de gelegenheid zoekt, eens iemand te spreken, die u in de afgelopen 12,5 jaar nog niet gesproken hebt!

Om 11.30 uur neemt dominee Lyonne Verschoor ons mee in een feestelijke viering, die mede door De Open Hof Zangers wordt opgeluisterd.

Om 12.30 uur proosten wij op ons samenzijn en spreekt de voorzitter van de Kerkenraad Marc Bijl een kort woordje. Daarna lunchen we met elkaar.

Om pakweg 14.00 uur sluiten wij de lunch en het samenzijn af, zodat iedereen die dat wil de musical “De groeten van Paulus” kan bezoeken, die om 15.00 uur begint.

Na afloop van de musical bieden wij u om 17.00 uur nog een afsluitend drankje aan.

Namens de feestcommissie,
Jan Middelhoek en Jan Uittenbroek



‘God is denk ik wel blij met deze kerk’

De Open Hof is een fijne ontmoetingsplek voor God en geloofsinspiratie (preek, muziek en boeiende gesprekken). Een plek als welkom voor iedereen en waar we leuke mensen tegenkomen. Het is mooi dat volwassenen ook contact maken met onze kinderen, ze voelen zich dan erbij horen. Wij vinden het ontzettend goed dat de kerk ook veel activiteiten en gelegenheden voor ontmoeting aanbiedt. De kerk is ook waar onze lieve kleine Jesse herdacht kon worden. Ja, de kerk is een hele speciale en dankbare plek voor ons.

Christiaan (11): De kerk is een plek waar geloof in God is en ik een fijn gevoel krijg van de liederen. Ik kom graag in de kerkzaal en plekken waar iets gedaan wordt voor kinderen. (Grinnikt) ‘Oh dat is overall wel eigenlijk’. Ik krijg het meest van het geloof mee door de aardige mensen daar, het uitvoeren van opdrachten en samenwerken met anderen zoals in de basiscatechese. Ik heb in de kerk vooral geleerd dat God er altijd voor je is.

Esther (10): De kerk vind ik een bijzondere plek omdat je vooral leert over God. In gebed merk ik God daar het meeste. Ik vind het heel leuk als er iets nieuws verzonnen is om te doen zoals knutsels, spelletjes en nadenken over onderwerpen. Ik vind het gezellig om zo allemaal bij elkaar zitten in de grote zaal en te zingen. God is denk ik wel blij met deze kerk zolang je met je hart er ook bij bent en niet alleen maar doet wat ‘hoort’ en wat ‘gewoon’ is. Je weet wel, met bidden enzo en dat je ook wel echte aandacht hebt voor een ander.

Daniël (7): Bij de kerk denk ik aan de kinderdienst. Ik leer het meest over God in de kinderdienst met andere kinderen. Want weet je wie God is? Iemand die je niet kan zien maar er wel altijd is.

Hartelijke groetjes van Maarten, Naomi, Christiaan, Esther en Daniël Chen.



Trouwen in De Open Hof

Op zondag 14 mei 2017 ontvingen wij Gods zegen over ons huwelijk. De Open Hof voelt van het begin af aan als ons tweede huis. Samen hebben wij er vele activiteiten mogen organiseren. Kerk Op Pad naar diverse steden en musea, wandelend in alle vroegte over de dijken langs het Spui, abdij-bezoeken, pelgrimages door veld en bos, lezingen over Rembrandt en natuurlijk bijna 15 jaar het FilmHuis. Het waren geweldige tijden waar wij heel veel plezier aan hebben beleefd.

Hierdoor was het voor ons een logisch gevolg om de kerkelijke inzegening van ons huwelijk in De Open Hof te laten plaatsvinden. Het zou voor ons ook nergens anders gekund hebben. Het was dus nog vanzelfsprekender om dit in een reguliere kerkdienst te doen, zodat iedereen hier getuige van kon zijn. Samen met Gertjan Robbemond hebben wij de dienst voorbereid, teksten en muziek uitgezocht. Het was fijn dat Stijn van der Loo en Claire Porter wilden optreden tijdens deze dienst.

Op die manier was het niet alleen een cadeau voor ons, maar gelijk een cadeau van ons aan de gemeente. Een gemeente die ons zeer dierbaar is. Ondanks dat het een reguliere zondagdienst was, voelde het voor ons zeer intiem en warm. Het gedeelte van de dienst rondom ons huwelijk gaf een zeer persoonlijk karakter aan het geheel. Wij bewaren hele goede herinneringen aan de drie liederen die Claire Porter en Stijn van der Loo in de dienst voor ons én voor de gemeente hebben gezongen; Ken je mij, Mijn Huis en You take my breath away. De Open Hof, ons tweede huis, maar ook voor anderen een huis. Hoe toepasselijk is de tekst dan van het lied Mijn Huis. Ook de andere liederen sloten heel mooi aan bij onze trouwtekst uit Romeinen 12; Houd van elkaar, ook als het moeilijk is.

Inmiddels zijn wij alweer ruim 10 jaar samen en ruim 5 jaar getrouwd. Ons leven is helaas niet gemakkelijk, onze gezondheid is niet vanzelfsprekend, maar de liefde voor elkaar is dat wel!

Grietje Jongerius en Raymond Rombout





Centrum

Mijn schoonvader was jarenlang donateur van de stichting Alde Fryske Tsjerken, een organisatie die zich inzet voor het behoud van Friese dorpskerkjes. U kent ze wel: kerkjes op een terp, middenin het dorp, met de huizen in een kring om kerk en kerkhof heen. Na het overlijden van mijn schoonvader ben ik zelf lid geworden, omdat ik het nuttig vind dat een dorp zo'n beeldbepalend gebouw heeft, ook al wordt het na de aankoop door de stichting meestal niet meer gebruikt voor de eredienst. Een keer in de zoveel tijd krijg ik een blad, waarin de nieuwste aankopen worden vermeld, en ook, hoe vrijwilligers de kerken opknappen en een rol spelen bij het verhuren ervan voor bruiloften, begrafenissen en concerten.

Het is natuurlijk jammer dat kerkelijke gemeenten het onderhoud van hun kerkgebouw niet meer kunnen bekostigen, maar dat is een gevolg van het feit dat de kerk niet meer in het middelpunt van de maatschappij staat. Ik vind dat niet verkeerd, omdat de kerk daardoor geen speelbal wordt van de gevestigde machten, zoals in Nederland onder het dictaat van Willem I het geval was. Of, veel extremer, zoals de Russisch-Orthodoxe kerk in Rusland, die zich door Poetin voor nationalistische doeleinden laat misbruiken. De kerk mag best aan de rand van de samenleving staan; misschien hoort de kerk daar ook wel thuis...

Wat me veel meer zorgen baart, is dat Bijbelse waarden niet meer centraal staan in de maatschappij, omdat de boodschap elkaar lief te hebben na al die jaren nog niets van haar waarde verloren heeft. Het is de taak van de kerk die boodschap te verkondigen, en ik denk dat een 'kerk met een keuken', waar Trouw laatst over schreef, daar een goed middel bij kan zijn. Een 'open' kerk. Vandaar dat ik blij ben dat onze gemeente De Open Hof heet en niet de Open Tuin, want een tuin (denk aan het Engelse woord 'town') heeft muren om zich heen, en een hof niet. De Open Hof nodigt nu alweer 12,5 jaar mensen van allerlei rangen, standen en pluimages uit om binnen te komen, en dat is prima. Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan, maar als je niet open staat voor anderen, bereik je de wereld nooit. Want al staan we aan de rand, we willen een centrum voor de wereld zijn.

Rob van Brakel



Direct deel van de gemeenschap

Ik kan mij nog goed herinneren dat we met de gemeente in een lange optocht van de oude Thomaskerk, door het park, naar de nieuwe De Open Hof zijn gewandeld. Wij woonden sinds januari 2010 in Oud-Beijerland en kenden bijna niemand, maar voelden ons direct deel van de gemeenschap.

Ruben, onze oudste, was met Naomi, Kylie en Gwen de eerste die in De Open Hof werd gedoopt. Ik heb er zelf belijdenis gedaan. Op die momenten vond ik het heel speciaal om mijn familie te zien in de kerk waar ik naartoe ga. Dat zijn waardevolle herinneringen. Verder is het gebouw voor mij gewoon een gebouw, functioneel. Toen ik laatst het bericht las dat de verwarming een graadje lager gaat, moest ik denken aan mijn oude kerk op Schouwen-Duiveland. Daar zat je dicht op elkaar en met je jas aan omdat het er altijd koud was. Het is fijn dat de jeugd weer een nieuwe, eigen ruimte heeft in De Open Hof. Dat we alle verschillende ruimten onder één dak hebben, is een goede zaak.

Arjan van Gameren

Mooi als het zonlicht binnenvalt

De Open Hof is voor mij een plek waar ik met enige regelmaat op zondag de kerkdienst bijwoon. Meestal op een vaste plek in de lichte kerkzaal. Ik blijf het steeds weer zo mooi vinden als tijdens de preek of ineens bij de doop het zonlicht stralend naar binnenvalt.

In het Stiltecentrum steek ik op de geboorte- of sterfdag van mijn ouders vaak een kaarsje op. Zij liggen elders begraven, dan is het fijn om in mijn eigen kerk een plek te hebben om bij hen stil te staan. Het maakt van De Open Hof een bijzonder gebouw waar we als kerkelijke gemeente trots op mogen zijn. Dat de jeugd letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgt met een eigen plek, waar ze gebruik van kunnen maken en verantwoordelijkheid voor dragen, vind ik ook een goede zaak. Voor generaties voorgangers is zo'n plek, net als de voormalige De Baan, de basis geweest voor hechte vriendschappen die tot vandaag voortduren.

Joke Waltmans



‘Hier vind ik naastenliefde’

Contact met mensen vind ik heel belangrijk. In De Open Hof vind ik die verbinding met elkaar en met mijn geloof. Ik zie het zo: Als ik hier de verbinding met mensen niet kan maken, kan ik dat dan wel met God? Het geloof in God roept bij mij ook vragen op. Juist daarom vind ik de verschillende gesprekskringen die er zijn zo belangrijk. Daaraan deelnemen geeft voor mij voeding aan mijn geloof.

Het Stiltecentrum vind ik ook een fijne ruimte. In het begin was ik een vaste deelnemer aan het ochtend- en avondgebed in de Stilteruimte, dat daar toen werd gehouden. Na een korte stop heb ik het zelf voortgezet, maar helaas kon dat door corona niet langer. Sinds de coronaperiode mis ik vaste gezichten in de kerk. Er zijn ook mensen die de dienst online volgen. Het is fijn dat dat kan, maar ik ben graag hier.

De Open Hof is voor mij ook de plek van waaruit mijn man is begraven. Deel uitmaken van deze kerkelijke gemeente geeft mij een warm gevoel. Ik vind hier naastenliefde, daar ben ik dankbaar voor.

Ik ga geregeld op huisbezoek bij oudere gemeenteleden. Vaak hebben we bijzondere en diepgaande gesprekken over het geloof. De bemoediging voor die gesprekken vind ik hier in De Open Hof. Er zijn hier zoveel mooie dingen, dat voelt heel goed. Je kunt hier altijd terecht en er is een groot meeleven voor elkaar, zeker ook van de predikanten.

Letta Krau



Een plek van aandacht en warmte

Bij de bouw van De Open Hof maakte ik deel uit van de commissie symboliek onder leiding van Henk Walraad. Dat was een bijzondere tijd, waarin we ook op zoek gingen naar de rots voor in het Stiltecentrum. We hadden er een gevonden, maar bij een tweede bezoek zagen we de rots met de opening die nu in het Stiltecentrum staat. Als symbool van de rots waarop we bouwen. Een stevig fundament waarin de opening zo mooi het mysterie van God weergeeft.

Het labyrinth op de vloer bij de grote entree heb ik destijds ontworpen, evenals het kleurrijke drieliuk achterin de kerkzaal dat geboorte, leven en sterven als overgang naar het volle leven verbeeldt. Als commissie hadden we besproken wat we wilden uitbeelden. Ik ben toen gaan schilderen om het vorm te geven, dat is uitvergroot tot wat er nu staat. Het is geen eeuwige kunst, maar functioneert nu nog wel, al zal het vast wel eens worden vervangen.

De Open Hof is voor mij een plaats van verbinding en verbondenheid, waar je rust vindt, tot inkeer komt en oplaadt. Waar je naar elkaar omkijkt, steun en troost geeft en ontvangt. Hier vind je de essentie van waar het om gaat in het leven. Dat kan zijn tijdens de overdenking of als je samen zingt en een lied je raakt.

De Open Hof is een plek van aandacht en warmte, waar je elkaar opvangt, hoe moeilijk dat soms ook is. Dit is de plek voor ontmoeting waar je elkaar ziet zoals het is bedoeld, met de ogen van God.

Anna Nijdam

De vreugde voert ons naar dit huis

De vreugde voert ons naar dit huis
Waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
En wekt in ons het lied

Dit huis van hout en steen, dat lang
De stormen heeft doorstaan,
Waar nog de wolk gebeden hangt
Van wie zijn voorgegaan,

Dit huis dat alle sporen draagt
Van wie maar mensen zijn,
De pijler die het alles schraagt,
Wilt Gij die voor ons zijn?

Onthul ons dan uw aangezicht,
Uw naam, die mét ons gaat,
Waar Gij ons met uw eng'len troost,
Waar Gij U vinden laat?

Slavernij

Wij, levend in het hier en nu, kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid. Het zijn woorden uit de excuusrede van president Rutte.

Slavernij werd in 1863 bij wet afgeschaft. Niet de slaven maar de slavenhouders in Suriname en de Antillen kregen van de Nederlandse regering een afkoopsom per slaaf. Het ging om 43.946 slaven. De slaven kregen niets!

Het houden van een slaaf was lange tijd een normaal verschijnsel. Er waren honderden plantages waar slaven werden gehouden. Sommige kerken waren zelfs eigenaar van een plantage of verdienden daar geld aan. De kerken hebben zich in het algemeen niet tegen de slavernij verzet. Er werd verwezen naar de oudtestamentische slavenwetten, zoals die in Leviticus 25 waarin God zegt:

“Alle Israëlieten zijn van mij. Ik heb hen uit Egypte bevrijd. Daarom mag een Israëliet niet als slaaf worden verkocht. Als je een slaaf of een slavine nodig hebt, kun je iemand uit een ander volk kopen. Ook vreemdelingen, die bij jullie wonen, en hun nakomelingen kun je als slaaf kopen. Die slaven en slavinnen zijn je bezit.

Je kunt die slaven dus aan je kinderen geven als erfenis. Ze zullen als slaaf voor jullie moeten werken.”

Heftig als je dit zo leest. Maar gelukkig leven wij in het hier en nu. Hoewel, volgens de laatste gegevens leven op dit moment 50 miljoen mensen in moderne slavernij. Denk aan dwangarbeid en kindhuwelijken. Zij mogen dromen om ooit vrij te zijn. Naar de woorden van Martin Luther King: “Eindelijk vrij! Eindelijk vrij! Dank God almachtig. Wij zijn eindelijk vrij!”

Jaap den Boer



Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
26 feb	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
5 maart	10:00u	ds. Tim van de Griend	<i>Tienerkerk speciaal voor 15+</i>
12 maart	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
19 maart	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Tienerkerk</i>
26 maart	10:30u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
2 april	10:00u	ds. Frits Renes	<i>Tienerkerk & Palmzondag</i>

 **kerkdienstgemist**. Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl. Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.



Vieren

Zondag 26 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Met de kinderen lezen we mee in het veertigdagenproject 'Wie? Wat? Waar!' Gaandeweg leren we Jezus kennen aan de hand van de vragen die mensen stelden over hem.

Hij is toch die timmerman? Wie is Hij dat de wind en het water hem gehoorzamen? Wie is Hij dat Hij de zonden van de mensen vergeeft? Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt? Wie is Hij dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt? Ook Jezus stelt een vraag: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Uiteindelijk komen we met Pasen niet uit bij de vraag 'waar?' maar bij de overtuiging dat het waar is: Hij is opgestaan.

Agenda

Onderweg naar Pasen

In de veertigdagentijd nodig ik u uit om samen de tekst van de komende zondag te lezen en er over te praten. Wat betekent het? Wat zegt het ons? Welk gebed vloeit voort uit deze tekst? Woensdagmiddagen van 14.30-15.30 uur in de Ceder. Met uitzondering van woensdag 1 maart.



Afwezig

Woensdag 1 maart tot en met vrijdag 3 maart ben ik niet bereikbaar. Ik trek me terug in Abdijs Koningsoord om, gesteund door de getijdengebeden, me te concentreren op mijn studie 'Preken voor Gevorderden'. Daar hoort ook literatuur bij waar ik mee aan de slag wil. U kunt bij de scriba terecht en als het nodig is neemt zij contact met mij op.

Lyonne Verschoor



In herinnering: Albert (Ab) Weessies

Op maandag 9 januari is op 86-jarige leeftijd overleden Albert (Ab) Weessies. Ab was sinds 2002 weduwnaar van Matje Weessies-Jonkman. Hij woonde in de Sabinastraat in Nieuw-Beijerland. Ab werd geboren in Bedum, in Groningen. Hij ging bij de Shell werken en kwam zodoende naar het westen. Eerst woonden Ab en Matje in Hoogvliet, later verhuisden ze naar Nieuw-Beijerland. Bovenaan de rouwkaart staat: 'Waar liefde en vriendschap elkaar ontmoeten, daar is God'. De familie meldt Abs overlijden met de woorden: 'Dankbaar voor alle liefde en humor die hij ons tot het einde heeft gegeven, hebben wij bij het aanbreken van een nieuwe dag afscheid genomen van onze eigzinnige vader, grappige opa en oude opa'. De dankdienst voor het leven van Ab is gehouden op zaterdag 14 januari hier in De Open Hof. De teraardebestelling heeft daarna plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Kreekkant te Nieuw-Beijerland.



Ab laat twee kinderen, drie kleinkinderen en een achterkleinzoon na. We weten Ab in handen van de Eeuwige. Wij wensen de nabestaanden veel troost, heil en zegen toe.
Ds. Frits Renes

In herinnering: Berber Koster

Berber, genoemd naar oma Burgje, was het eerste kind voor Jo en Corry Koster. Na haar werden haar vier broers geboren, Martin, René, Hans en Edwin. Zij groeiden op aan de Blaaksedijk in Heinenoord. Berber had een heel gewone en gelukkige jeugd. Maar in haar jong-volwassenheid werd het leven psychisch steeds zwaarder. Het was haar grootste verlangen om te zijn als ieder ander. Om te kunnen werken, vriendinnen te hebben en hobby's. Het lukte haar niet. Dat deed haar verdriet.

Berber hield veel van haar ouders. Zij waren een grote steun voor haar. Na hun beider overlijden vereenzaamde Berber en ging zij steeds verder achteruit.

Berber leefde op afstand mee met De Open Hof. Het geloof gaf haar veel vragen. Zou God ook van haar houden als zij niet van zichzelf en haar leven kon houden? Tegelijkertijd vond zij ook troost in het geloof. Vooral in psalm 139, die een plaats had bij het overlijden van haar moeder: Heer, U kent mij, U doorgront mij.

Vlak voor haar overlijden knipte zij iets uit een tijdschrift, dat daarbij aansluit:

'Ik denk dat er maar één manier is. Door te beseffen dat onze waarde niet afhangt van wat we weten en kunnen, maar van wie we zijn voor God. Onze Schepper houdt grenzeloos en onvoorwaardelijk van ieder van ons. Daar kan niets of niemand tussen komen. Wij zijn zijn eigendom. Niet te vervangen door iets of iemand anders. Kostbaarder dan goud of edelgesteente.'

Vol vertrouwen heeft Berber haar leven in Gods handen gelegd. Zij overleed op 5 januari in de leeftijd van 64 jaar. We hebben haar vlak bij haar ouders begraven op 11 januari. Moge de Allerhoogste zich vol liefde ontfermen over haar familie en over allen die haar zullen missen.

Ds. Lyonne Verschoor-Schuijer



*Wie roept de generaties vanaf het begin?
Ik, de HEER, Ik was de eerste en ook
bij de laatsten zal Ik zijn.*

Jesaja 41,4

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling © 2021

Collecte overzicht

Eerste Rondgang

26 februari

Zending - Zambia

zie uitgelicht

5 maart

Zending - Palestina

zie uitgelicht

12 maart

Omzien naar gevangenen

zie uitgelicht

19 maart

Missionair werk - Kliederkerk

zie uitgelicht

26 maart

Werelddiaconaat - Bangladesh

zie uitgelicht

2 april

PaasChallenge

zie uitgelicht

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

26 februari: Zending - Zambia



Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl

5 maart: Zending - Palestina

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeentelieden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl

12 maart: Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar hen ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl

19 maart: Missionair werk - Kliederkerk

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl

26 maart: Werelddiaconaat - Bangladesh

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.

Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl

2 april: PaasChallenge

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus' dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. De collecte is voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk

Meer informatie: www.kerkinactie.nl

Opbrengsten collecte

24 december	Solidaridad	€ 467,48
25 december	Kinderen in de knel	€ 860,50
1 januari	Rossing center	€ 255,40
8 januari	Odensehuis	€ 591,60
15 januari	Goud van Noord	€ 400,20
22 januari	Stichting De Overbrugging	€ 660,50

Huiskamer zoekt...

1. Een gastvrouw of een gastheer
2. Een dag-coördinator

De Huiskamer van De Open Hof is vijf dagen in de week open. Regelmatig zijn er activiteiten en is er aanloop. En voor de periode tussen december '22 en maart bieden we dagelijks (tussen 10:00 en 12:00 uur) een 'Warme Huiskamer' aan, samen met het Leger des Heils.

Velen handen maken licht werk. En, de Huiskamer is van ons allemaal, voor iedereen. Loop ook zo maar eens even binnen en knoop een gesprekje aan.

Gastvrouw of Gastheer

Voor de woensdagmiddag, tussen 14:00 en 16:00 uur zoeken we een gastvrouw of een gastheer. Bezoekers (soms van vaste activiteiten) voelen zich bij u welkom. En u schenkt koffie en thee. U biedt, voor een goed gesprek, een luisterend oor.

Uw aanwezigheid en activiteiten stemt u af met een dag-coördinator.

Dag-coördinator

Voor het openen (om 10:00 uur) en sluiten van de Huiskamer (om 12:00 uur) op de donderdag zoeken we een dag-coördinator. U zorgt ook voor contact met – en aanwezigheid van een gastvrouw of een gastheer. Samen met hen zorgt u ervoor dat de Huiskamer aan het einde van de ochtend weer netjes en gezellig is voor de volgende dag. Een heel enkele keer helpt u bij de ontvangst van kleine goederen.

Ook voor de vrijdag zoeken we een dag-coördinator.

Hebt u belangstelling? Jan Middelhoek (M 06-3390 9215) geeft u graag meer informatie.

Namens de Brainstormgroep Huiskamer 2.0, René Strijder.

Beste Open Hof vrienden,
Regelmatig ontvangen wij giften van bezoekers. Afgelopen tijd zijn wij aangenaam verrast door een gift van een Hoekschewaardse kerk van € 500 en € 300 van 2 gemeenteleden. De ontvangen giften worden gebruikt om gratis maaltijden aan te bieden. Wij bedanken alle gevers voor hun bijdrage!
Taakgroep Huiskamer



Op zaterdag 28 januari bestonden de Baanbrekers 10 jaar! Een goede reden om na de dienst te trakteren op zondag 29 januari. Iedereen had iets gebakken of gekocht! En wat was het gaaf! Het deed ons terugdenken aan de taartverkoop!

Er stond een collectebus en er lag een QR-code om geld op te halen voor onderzoek naar Long Covid. Daar hebben de Baanbrekers €222,- euro mee opgehaald!

Van de diaconie kregen de Baanbrekers iets lekkers voor tijdens de vergadering!



Dit jaar willen de Baanbrekers ook nog een feestje organiseren. Daar wordt aan gewerkt en we hopen jullie daar binnenkort meer over te vertellen.



Helaas heeft Thijn aangegeven te stoppen met de Baanbrekers. We wensen hem heel veel geluk met alles wat hij doet en gaat doen. Gelukkig komen we elkaar vast nog wel tegen!

Groetjes en tot ziens van Dominic, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Luka, Madelief, Sanne, Roos, Sofie, Robine, Loïs, Sander en Daniëlle

Het hart

Het hart is het boeiendste orgaan van ons lichaam.

Van alles waarover je waakt
waak vooral over je hart.
Het is de bron van je leven.
(Spreuken 4:23)

Helaas worden er veel kinderen geboren met een hartafwijking,
Veel mensen krijgen op latere leeftijd te maken met hartproblemen.
Stress is een gemeen wapen voor je hart.

Bezorgdheid maakt een mens neerslachtig,
Een hartelijk woord beurt hem op.
(Spreuken 12:25)

Is er weleens iemand zonder hart geboren?
Heeft er iemand wel eens zijn hart verloren?
Zijn er hartendiefjes?
Of geef je je hart aan madeliefjes?

Het hart staat symbool voor de liefde.
Wordt de roep van je hart niet beantwoord met liefde, dan krijgt je een gebroken hart.
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,
een sombere geest verzwakt het lichaam.
(Spreuken 17:22).

Wat zijn er toch een mogelijkheden om je hart te gebruiken.
Liefde, je hart open stellen voor een ander.
Met hart en ziel houden van...
Een groot hart hebben voor mensen, dieren, bloemen, natuur..

Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt.
(Psalm 37:4)

Gonnie de Keijzer



Het VakantieBureau



Jaarlijks genieten veel mensen van een vakantie week, die het VakantieBureau organiseert. Het VakantieBureau biedt vakantie mogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. Men viert vakantie in een van de vier eigen (aangepaste) of enkele gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland. De vakanties zijn bijvoorbeeld bedoeld voor:

- ouderen, (echt)paren die over een goede gezondheid beschikken, maar het moeilijk vinden (weer) op vakantie te gaan.
- ouderen, (echt)paren van wie een van de partners of misschien allebei (eenvoudige) hulp nodig hebben bij de dagelijkse persoonlijke zorg of verpleegkundige zorg.
- personen die zijn aangewezen op (veel) zorg en/of rolstoelgebonden zijn.

De vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de uimte die men als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact tussen gast en vrijwilliger.

Heeft u interesse, kijk dan op de website: www.hetvakantiebureau.nl U kunt ook contact opnemen met Sjaan de Geus telnr. 06 12302757

Uitnodiging KOG-Paasmiddag.

Op dinsdagmiddag 4 april bent u van harte uitgenodigd voor de viering van het Paasfeest in de Huiskamer van De Open Hof.

Neemt u gerust een gast mee, want iedereen is welkom.

De Paas middag begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

De thee staat klaar om 14.15 uur.

Namens de gastvrouwen

Gerrie de Jong, Marry van Pelt en Ineke de Haan



Aan tafel!

De Open Hof zette op donderdag 19 januari haar deuren open voor gemeenteleden en gasten die via VluchtelingenWerk waren uitgenodigd.

Het betrof hier mensen die al langere tijd in Oud-Beijerland en omgeving wonen en statushouders zijn.

De diaconie organiseerde een gezamenlijke maaltijd, waarbij er gerechten gedeeld werden vanuit de hele wereld. Van stampotten tot 's-Gravendeelse seuters, van Franse quiches, Italiaanse pasta's, tot Syrische en Montenegrijnse specialiteiten, het was er allemaal. We konden rekenen op een grote opkomst, zowel in de Huiskamer als in de omloop was het gezellig druk.

De mensen werden verwelkomd met een lekker drankje en na de opening door de voorzitter van de diaconie was het buffet geopend. Dankzij de inzet van een groot aantal gemeenteleden was de maaltijd heel geslaagd. Er werden voor de kinderen heerlijke frietjes gebakken van Hoeksche Waardse aardappels, geleverd door een betrokken gemeentelid. De kinderen (en sommige volwassenen) werden geschminkt en er werden leuke activiteiten voor hen

georganiseerd, zoals spelletjes en knutselwerkjes.

Het was fijn om elkaar te ontmoeten en, voor wie dat wilde, elkaars gerechten te proeven. Zeker na een periode waarin dit allemaal niet zo vanzelfsprekend was door Corona, werd dit door veel mensen gewaardeerd.

Wist u trouwens dat er op donderdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur een koffie-ochtend wordt georganiseerd voor nieuwe Nederlanders? Onze gemeente blijft verbinding zoeken binnen en buiten onze muren.

*Goede God,
Wij danken u voor deze avond en voor de
mogelijkheid elkaar te ontmoeten.
Wij danken u voor de overvloed aan eten,
Voor de rijkdom in diversiteit van mensen, allen
met verschillende achtergronden, en
Voor de vreugde van nieuwe ontmoetingen.
Wees ons nabij deze avond en geef dat we
verbondenheid met elkaar mogen ervaren rond
deze maaltijd.
Wij vragen U: zegen het eten en ons samen zijn.
Amen*



Leesrooster

Februari / Maart

zo 26 Romeinen 5:12-21
 ma 27 Romeinen 6:1-15
 di 28 Romeinen 6:15-23
 wo 1 Numeri 10:11-36
 do 2 Numeri 11:1-9
 vr 3 Numeri 11:10-23
 za 4 Numeri 11:24-35

zo 5 Psalm 106:1-23

ma 6 Psalm 106:24-48
 di 7 Numeri 12:1-16
 wo 8 Numeri 13:1-3,17-24
 do 9 Numeri 13:25-33
 vr 10 Numeri 14:1-10
 za 11 Psalm 25:1-11

zo 12 Psalm 25:12-22

ma 13 Numeri 14:11-25
 di 14 Numeri 14:26-35
 wo 15 Numeri 14:36-45
 do 16 Psalm 5
 vr 17 Romeinen 7:1-12
 za 18 Romeinen 7:13-25

Maart / April

zo 19 Romeinen 8:1-11
 ma 20 Romeinen 8:12-21
 di 21 Romeinen 8:22-30
 wo 22 Romeinen 8:31-39
 do 23 Numeri 20:1-13
 vr 24 Numeri 20:14-21
 za 25 Numeri 20:22-29

zo 26 Psalm 95

ma 27 Numeri 21:1-9
 di 28 Numeri 21:10-20
 wo 29 Numeri 21:21-22:1
 do 30 Psalm 50:1-15
 vr 31 Psalm 50:16-23
 za 1 Numeri 27:12-23

zo 2 Matteüs 21:1-9

ma 3 Matteüs 21:10-17
 di 4 Psalm 120
 wo 5 Matteüs 26:1-16
 do 6 Matteüs 26:17-75
 vr 7 Matteüs 27:1-56
 za 8 Matteüs 27:57-66



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
nummer 75
februari/maart 2023



Hoofredactie

Truus Middelhoek
Joke Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

Rob van Brakel
Arjan van Gameren
Martin van der Pol

Verspreiding & digitale abbonementen

Nico den Boer tel. 06-38583596
nicodenboer55@gmail.com

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Erna Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Atie Middelhoek
Pieta van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
76: 16 mrt / 14 april / 25 mei

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Martin vd Pol

PASTORAAT

ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse
Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder
Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

Waarneming Wijk West

ds. Frits Renes, predikant, Van Ballegooijsingel 45, 3055 PB
Rotterdam, tel. 06-493 08049, e-mail f.l.renes@gmail.com
Werkgebied Wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk,
Zoomwijk, Hoeksche Waard West)

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
Cobi Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Marc Bijl
Klein Zuid-Beijerlandseweg 4
3284 LA Zuid-Beijerland
tel. 06-4118 1319 / 660527
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
Jaap van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
Berto Apeldoorn
Tjerk Hiddesplantsoen 26
3262 EL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
Leo Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
Arie Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

Of u bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer
Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Diaconie: 824.103.452



Soberheid



KIK

Mevrouw Bontje en de dominee lopen door het zijpad naar de trap die naar de kerkzolder leidt. Kik volgt ze nieuwsgierig. Wat gaan ze doen met die bezems en vuilniszakken? 'EINDELIJK is het zo ver, meneer dominee!', roept de kosteres blij, 'De BEZEM erdoor! Weg met die overbodige spullen!' 'Nou en of,' zegt de dominee, 'want preken over soberheid kan ik wel, maar ik moet ook het goede voorbeeld geven!' Kik klimt achter ze aan, de eerste trap op, en de tweede. Dan staan ze op de enorme zolder onder het schuine dak. Het is er koud en duister. Mevrouw Bontje knipt het licht aan en de dominee krijgt de schrik van zijn leven. De zolder staat stampvol kasten, stoelen, kapstokken, dozen. Er liggen knutsels, kranten en ... muizenkeutels.

'Alle mensen!' kreunt hij, 'Dit wist ik niet. Maar ... dit is te veel werk voor ons tweeën, mevrouw Bontje!' 'Neenee! NU moeten we doorzetten!' zegt zij beslist. 'Als u de knutsels in vuilniszakken stopt, dan doe ik de kranten en de kleren.' De dominee kan het niet goed. Hij wil elk knutselwerk bewaren. Elke krant is interessant. Mevrouw Bontje pept hem op: 'Straks is de hele zolder vrij! Versoberen geeft RUIMTE!' 'Warempel,' mompelt de dominee, 'het kan wel een jongerenzolder worden!!' Ineens gaat het opruimen makkelijk. Kik hupt weer naar beneden. Dit moet ik de muizen vertellen, denkt hij. Maar hoe? ... 'Er komt een jongerenzolder en ... jullie raken je speelplek kwijt.' Versoberen, dát vinden de muizen vast moeilijk!



Versje

Versoberen geeft ruimte en vasten geeft rust.
Soms is het niet nodig, soms is het een must!

Kun jij consuminderen, of koop je steeds meer?
En denk je: vooruit maar, iets nieuws, nog één keer.

Ben je dan tevreden, of jeukt het weer gauw?
Je kast is propvol en waar laat je het nou?

Totdat je tussen zóveel spulletjes leeft
dat niets meer bijzondere betekenis heeft.

Maak veertig dagen ruimte, bid, mijmer en vast.
Maak van je ziel een opgeruimde kast.
Want waar moet God wonen, als in jou niets meer past?

Uit de Bijbel

Jezus zei: 'Maak je geen grote zorgen over wat je zult eten, wat je zult drinken, welke outfit je aan moet trekken. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij.'

Naar Matteüs 6,31-33



de groeten van

Paulus *de musical*



zaterdag 25 maart 20:00

zondag 26 maart 15:00

De Open Hof, W. van Vlietstraat 2a

kunstindekerk.doh@gmail.com

Toegang GRATIS

Vrijwillige bijdrage voor
onkosten bij de uitgang



De Open Hof