



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Kerst en Nieuw Jaar
Adventproject "In een ander licht"
Nummer 64 - December 2021 / Januari 2022



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 64
december-januari 2021



Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Dijk
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Mw. T. v.d. Meer tel. 614739

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. P. van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
65 30 dec / 20 jan / 1 maart

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Janneke Hempel

PASTORAAT

ds. L. (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

ds. M.J. (Marjo) den Bakker, predikant
Achterhakkers 122, 3311 JA Dordrecht
tel. 06-22465129, e-mail ds.marjodenbakker@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijck, Hoeksche Waard West)
Vrij op maandag

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a
3273 LM Westmaas
tel. 06-236 66973 / 571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
B.H. Apeldoorn
Tjerk Hiddesplantsoen 26
3261 EL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
L. Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

RSIN/Fiscaal nummer
-Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Tjerkconie: 824.103.452

Derde Advent

Het kerkmagaZIN komt uit als we op de helft zijn van Advent. Op zondag 12 december is het 3e Advent en die zondag heeft een vrolijke naam meegekregen: zondag Gaudete, verheug u! De kleur is dan even roze in plaats van paars. Ik twijfel altijd een beetje of ik dan m'n heel lichtroze stola zal omdoen. Want ik krijg altijd de opmerking achteraf: je stola is gewoon wit hoor. Maar ja, het is een cadeautje van een groep mensen waarmee ik ooit in Israël was. Zij hebben deze stola voor mij gekocht in Jeruzalem. Misschien te lichtroze of niet, er zit een mooie herinnering aan vast. Belangrijker nog: de symboliek van deze zondag is mooi en hoopvol: het Licht, het wit van het Kerstfeest schijnt al even door het paars heen.

Vorig jaar om deze tijd, was ik gevraagd om voor een groep mensen iets over zingeving te vertellen. Want uit onderzoek is gebleken dat 'zingeving' een factor is die bijdraagt aan gezondheid. Tegelijkertijd is het een lastige, omdat het geloof niet zo populair meer is. En dat was lange tijd een vanzelfsprekende bron van waaruit je zin en richting kon geven aan je leven.



De zon. Edvard Munch

Heel vaak heb ik nagedacht over hoe het gelopen zou zijn als ik niet opgegroeid was met de Bijbelse verhalen. Had ik dan andere bronnen ontdekt om inspiratie op te doen, andere verhalen om me aan te spiegelen en van te leren? Natuurlijk er is veel meer wat me kan inspireren: kunst (zoals bovenstaand schilderij), muziek, literatuur.....Maar de basis blijft voor mij de Bijbel. En blijkbaar is dat een gezonde bezigheid. Tenzij je er elkaar mee om de oren gaat slaan, elkaar angst aanpraat.

Met de mensen die ik vorig jaar trof, wisselden we uit welke bron(nen) van inspiratie we hadden. Dat is heel leuk om dat van elkaar te horen. Ik heb hen niet verteld over derde Advent en de kleur die daar bij hoort en dat ik dat mooi vind. Maar wel hoe belangrijk de Bijbel voor mij is, juist ook in deze tijd. Dat ik blij ben met die Bron en het daar in hoofdzaak bij laat. Daar kan je wel een heel leven mee vullen.

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
12 december	10:00u	ds. Marjo den Bakker	Tienerkerk in de Baan
19 december	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
24 december	22:00u	ds. Marjo den Bakker	Kerstnacht
25 december	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Kerst viering & Tienerkerk
26 december	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Morgengebed
31 december	19:30u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Oudjaar
2 januari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Nieuwjaarsmorgen
9 januari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
16 januari	10:00u	ds. Piet van Die	

kerkdienstgemist

Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Diverse fragmenten zijn ook te vinden op het YouTube kanaal Dagdominee en onze besloten Facebook-pagina

Bovenstaand rooster zoals ingepland volgens jaarplanning.
Momenteel geldt vooraf aanmelden als u persoonlijk bij de dienst in de kerk aanwezig wilt zijn.
Wijzigingen i.v.m. corona worden via andere media gepubliceerd.



Een aantal kerststallen van gemeenteleden.
Fotograaf Hanneke Hempel, genomen in de omloop.



Collecte overzicht

Eerste Rondgang

12 december

Stichting Jarige Job
zie uitgelicht

19 december

Pa en Zoon Helpen
zie uitgelicht

24 december

Solidaridad
zie weekbrief / www.solidaridad.nl

25 december

Kinderen in de knel
zie uitgelicht

26 december

Save the Children
zie uitgelicht

2 januari

Fonds armoedebestrijding
zie weekbrief

9 januari

Goud van Noord
zie uitgelicht

16 januari

De overbrugging
zie weekbrief / www.deoverbrugging.org

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

Giften

Diverse giften (van 5 gevers) voor de kerk: € 285

Diverse giften voor de diaconie: € 285 waarvan €25,- via Ineke Wisse en €40,- via Marijke Schipper

Collectes

12 december

Stichting Jarige Job

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school

vanzelfsprekend. Voor tienduizenden kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag! Zie ook:

<https://stichtingjarigejob.nl>



19 december

Pa en Zoon Helpen

De Stichting Pa en Zoon Helpen staan bekend om hun directe hulp aan kleinschalige projecten en discrete hulp aan kansarme mensen in Sri Lanka. Dankzij de geweldige ondersteuning en het vele medeleven uit de Open Hof realiseren we veel op het gebied van educatie, medische zorg, woonvoorzieningen en hygiëne! Helaas is het na de lock down er niet meer van gekomen om Sri Lanka te bezoeken. Speciaal het Gamini bejaarden tehuis werd flink getroffen. Door de Corona crisis wordt Sri Lanka vooral economisch getroffen. In landen zoals Sri Lanka zie je dat honger, lees voedsel tekort, echt een continu probleem is. Momenteel kunnen we alleen op afstand via Ruzain, onze Sri Lankaanse vriend, verschillende bevolkingsgroepen helpen met de ondersteuning in hun dagelijks levensonderhoud, lees voedselpakketten. Uw steun is helaas hard nodig momenteel. Voor meer project info:

www.facebook.com/paenzoonhelpen

25 december
Kinderen in de knel

Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs.

Zie ook:

[www.https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/kerstcollecte-kerk-in-actie-kinderen-in-de-knel/](https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/kerstcollecte-kerk-in-actie-kinderen-in-de-knel/)

26 december
Save the Children

Save the Children is uitgegroeid tot 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, actief in meer dan 120 landen. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind zijn, heeft onze aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid.

Wereldwijd werken dagelijks ruim 27.000 Save the Children professionals, waarvan ruim 85% vanuit onze lokale veldkantoren, om kinderen in kwetsbare situaties te helpen. Dit kan een acute nood situatie zijn door een (natuur)ramp of door langdurige conflictsituaties zoals oorlog of chronische armoede. Zie ook:

www.savethechildren.nl

9 januari
Goud van Noord

Het Oude Noorden is een oude stadswijk in Rotterdam. In deze levendige wijk wonen heel veel verschillende mensen met uiteenlopende achtergronden en nationaliteiten. Het is een kinderrijke wijk. Een grootdeel van de bewoners moet van het minimuminkomen rond zien te komen. Goud van Noord is een diaconale stichting en iedere dag op zoek naar Rotterdams 'goud'. We doen dit in de overtuiging dat in ieder mens een schat verborgen ligt. Talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten is wat ons drijft. Wij gaan voor een Rotterdam waarin mensen die 'kansarm' genoemd worden de mogelijkheid krijgen hun talenten in te zetten voor de samenleving en zich te ontplooiën. Zo is er het inloophuis, het Zwaanshuis, waar mensen welkom zijn voor een kop koffie of thee, er worden cursussen aangeboden en diensten gehouden. En zo organiseren ze voor kinderen en volwassenen uit het Oude Noorden en Crooswijk diverse activiteiten. Ook is er een maatjesproject voor gezinnen 'Helden van het Oude Noorden'. Het is gestart in 2019 en inmiddels uitgegroeid tot een prachtige verzameling mensen en verhalen. Zie ook: www.goudvannoord.nl

Opbrengsten collecte

26 september	Amnesty International	€ 422,18
3 oktober	Kerk en Israel	€ 374,90
10 oktober	Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard	€ 475,25
17 oktober	Samenwerken stabiele toekomst -Kameroen	€ 608,85
24 oktober	Education gives Hope Foundation	€ 378,15
31 oktober	Hongaarse gemeente Oradea	€ 852,55

In herinnering: Bastiaan Huibert van de Merwe



Op 16 oktober jl. is in de leeftijd van 77 jaar overleden Bastiaan Huibert van de Merwe.

Bas werd geboren in Oud-Beijerland als 5e kind van een gezin met 8 kinderen. Er was een kruidenierswinkel aan huis. Na zijn diensttijd begon hij als SRV-man. Het kruideniersvak zat hem in zijn genen. In 1969 trouwde hij met Ria van Veen. Samen kregen ze twee kinderen: Arjan en Marcel. Hij kon enorm genieten van het bij elkaar zijn als gezin, dat later werd uitgebreid met schoondochters en kleinkinderen.

Muziek was een grote passie voor hem en muziekvereniging de Bazuin zijn 2e familie. Ook de geloofsgemeenschap hier was belangrijk voor hem en hij heeft zich hiervoor ingezet, onder andere als lid van de Pastorale Raad en als koster.

Bas: een man die dankbaar was voor het leven dat hem was gegeven.

We weten Bas geborgen in Gods hand en bidden om troost voor Ria, de kinderen en kleinkinderen.

In herinnering: Johannes Dietrich Huizingh

Op 1 november overleed dhr. Johannes Dietrich Huizingh, Hans, in de leeftijd van 94 jaar.

Hij was getrouwd met Miep Huizingh-Provily die hem al eerder voorging in de dood. Met respect herinneren we ons hoe hij haar jarenlang verzorgd heeft, eerst thuis en later in de Egmontshof. Met Miep kreeg hij drie kinderen, Laurien, Bert en Daniëlle. Het verdriet om de dood van Laurien heeft Hans altijd meegedragen. In dat alles was God zijn licht en behoud. Laten de goede herinneringen aan hem tot zegen zijn voor diegenen die hem missen.



In herinnering: Woutertje Catharina van Gijzen – Langelaar

Op 4 november overleed mw. Woutertje Catharina van Gijzen – Langelaar, in de leeftijd van 89 jaar. Het was nog maar kort geleden dat zij en haar man Jaap hun 65-jarig huwelijksfeest vierden. Dankbaar waren zij dat zij zolang alles met elkaar mochten delen. De laatste tijd werd Woutje voor Jaap meer en meer zijn steun en toeverlaat. Het leven van Woutje is niet altijd even makkelijk en licht geweest. Toch wist zij altijd te benoemen wat haar vreugde was. Hun dochter Tine en schoonzoon Ronald horen daar zeker bij. Haar vertrouwen op God was eenvoudig en blijmoedig: als er voor een musje plaats is bij God, dan ook voor mij.

Moge God zich ontfermen over Jaap, Tine en Ronald.



In herinnering: Wim van der Meer



Op 14 november overleed Wim van der Meer, lieve man van Trudi en vader en schoonvader van Gera, Carina, Albert en Marieke, Peter en Sarin.

Zij herinneren zich Wim als iemand die hield van organiseren, zoals vakanties en familiefeestjes. Het laatste feestje werd niet door hem maar door de kinderen georganiseerd: het 50-jarig huwelijksfeest in augustus jl. Wim was een reislustig mens. Hij reisde veel voor zijn werk voor Opel, maar ook met het gezin en samen met Trudi. Wim was een zorgvuldig mens. Hij had zijn zaken goed op orde en zorgde op die manier voor zijn gezin. Ook de kerk heeft geprofiteerd van Wims liefde voor cijfers toen hij kerkrentmeester was. De laatste jaren nam de gezondheid van Wim

af. Dat is een moeilijke en soms ook eenzame tijd geweest. We zijn dankbaar dat Wim thuis kon blijven tot aan zijn dood.

We namen afscheid van hem met het vertrouwen dat Wim is thuisgekomen bij God bij wie wij voor altijd een schuilplaats hebben. Moge Hij zich liefdevol ontfermen over Trudi en de kinderen.

Cobi en ik kregen van de Bijbelkiosk Hoeksche Waard een eerste exemplaar van de NBV21 uitgereikt op de dag dat deze uitkwam. We vonden het een hele eer. Sinds het uitkomen van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 wordt deze in De Open Hof gebruikt. Toen al werd gezegd dat de vertaling nog niet af was en dat opmerkingen en aanmerkingen van de gebruikers van het boek zouden worden gewogen en eventueel verwerkt in de definitieve versie die de hele 21e eeuw zou moeten mee gaan. Belangrijke wijziging ten opzichte van de eerste is dat in de NBV21 de hoofdletters terug zijn als verwezen wordt naar God of Jezus. Er zijn natuurlijk nog veel meer grote en kleine wijzigingen te vinden. Vanaf nu zal tijdens de diensten worden gelezen uit de NBV21. Soms zult u dat merken als u meeleest in de vorige versie, soms niet.



Zondag 17 oktober was voor Rico Sanders de laatste keer dat hij als organist meewerkte aan een dienst in De Open Hof. Lichamelijk wordt het te zwaar en het zou hem spijten als dat in zijn spel te horen zou zijn. We hebben Rico's inbreng en medewerking altijd gewaardeerd en hebben hem daarvoor ook hartelijk bedankt.

Op 26 oktober jl kwam het C-Team bij elkaar. We zouden onszelf gaan opheffen. Het leek alsof we op de goede weg en aan de beterende hand waren. Al pratend kwamen we echter tot de conclusie dat we in ieder geval rond de donkere dagen voor Kerst nog wel iets wilden organiseren. Corona was toch nog niet helemaal weg. Op dat moment konden we nog niet bevroeden dat het aantal besmettingen zo snel weer op zou lopen. Wilt u een klein beetje licht verspreiden in deze donkere dagen? Wees dan een kerstengel voor iemand. Informatie daarover vindt u ook in deze Kerkmagazin. Vergeet in ieder geval ook niet uw favoriete kerstlied door te geven. Zingen is een mooie motor om te blijven volhouden. Volgens het prachtige lied 'Zolang wij ademen' kunnen we door te zingen zelfs het donker laten verbleken.

Op Allerzielen, 2 november, was tussen 16 en 20 uur de kerk open om een kaarsje te branden in herinnering aan een mens die wordt gemist. Het was een van die momenten waarop ik me realiseer hoe wezenlijk het is om een open hof te zijn; in dit geval door open te staan voor verdriet en een baken van troost te zijn.

Het was een donkere herfst dag. Voor velen ook een verdrietige dag. Maar langzaam lichtte de kerkzaal op. 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend voor dat nooit meer dooft.'



In januari ben ik enkele dagen niet beschikbaar in verband met studie en de voorbereiding daarop, namelijk 10, 12, 17, 24 en 31 januari. Het betreft een training Pastoraat en Psychiatrie. In pastorale contacten komt het voor dat het moeilijk is om iemand goed bij te staan. Het kan dan zijn dat (een bepaalde mate van) persoonlijkheidsproblematiek een rol speelt. Deze training zal helpen om te herkennen wanneer dat zo is en handvatten aanreiken om te blijven communiceren en tegemoet te kunnen komen aan de pastorale zorg van de ander.

Vieren

Zondag 19 december, 4e advent, vieren we een mooi doopfeest. Dan worden John en Denise Neuteboom en hun kinderen Loïs Brianna en Nighel Ingmar gedoopt. Jan Pieter en Carline Uittenbroek houden hun dochter Julie ten doop.

Op kerstmorgen zingen we liederen uit de Top 10 van kerstliederen die door gemeenteleden is samengesteld. Het wordt een feestelijke dienst voor jonger en ouder.

Op oudjaarsavond komen we voor een avondgebed bij elkaar in de kerk. Dit jaar is er geen nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari maar wensen we elkaar op zondag 2 januari 'vrede en alle goeds' voor het nieuwe jaar.

Agenda

Er is weer een enthousiast groepje begonnen met Bijbel journalen, op creatieve wijze verwerken wat je leest in de tekst. Wil je aansluiten, meld je dan bij ds. Lyonne Verschoor. Je wordt dan toegevoegd aan de app-groep waarmee we elkaar op de hoogte houden van de nieuwe data. Het gaat er bij Bijbel journalen niet om of je goed kunt

tekenen of mooi kunt schrijven maar om geïnspireerd raken door wat je leest.

Open Kerk – kerk open

Op 19 januari, in de Week van Gebed voor de Eenheid, is de kerk van 19.00-20.00 uur open voor een moment van reflectie. Er is gelegenheid een kaars aan te steken, er is muziek en om plmn 19.15 uur een kort avondgebed.



Tenslotte, wat ben ik blij met de veerkracht en de draagkracht van zoveel gemeenteleden. Een hartelijke groet voor u allen! ds. Lyonne Verschoor



Nu zo'n 3 maanden werkzaam in Oud-Beijerland en ik kijk uit naar de tijd van Advent en Kerst

in de Open Hof. Ik ga dan net wat meer voor dan in andere maanden en dat is fijn.

Wat me in de rest van het jaar niet regelmatig lukt, lukt me meestal wel tijdens de Advent (en ook tijdens de Veertigdagentijd): het dagelijks mediteren aan de hand van het materiaal van de Jezuïeten. Elke avond krijg je een mail toegestuurd, waarmee je de volgende dag aan de slag kunt. Dit jaar is het thema: Hoop bedriegt niet.

Als je nog wilt mee doen: **kijk dan op www.ignitiaansbidden.org**

Pastorie Pieter de Hooghlaan

We waren van plan om met ingang van 1 december a.s. aan de slag te gaan in de pastorie, maar dat is een maandje uitgesteld. Vanuit het College van Kerkrentmeesters is zorgvuldig gekeken naar wat er vervangen en/of gerepareerd moet worden. Daar zijn we heel blij mee. Wanneer we precies in de pastorie gaan wonen weten we nog niet; we hopen dat het ergens eind januari 2022 lukt.

Vakantie en klussen

Van 26 december 2021 tot en met 10 januari 2022 ben ik vrij; voor een deel daarvan om te klussen in de pastorie.

Vanuit hier wens ik u en jou fijne Feestdagen toe en alle goeds voor 2022!

Hartelijke groet,
Marjo den Bakker





20 oktober zijn de Baanbrekers bij het Odensehuis geweest. Het Odensehuis is een plek waar mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie elkaar kunnen ontmoeten. De Baanbrekers komen hier graag om een spelletje te doen.



Deze ochtend was er een korte workshop van de kunstuitleen. De bezoekers en de Baanbrekers keken met elkaar naar een oude foto van de Lijnbaan in Rotterdam en een schilderij van een stadsgezicht in Frankrijk. Het is fijn om hier samen over in gesprek te gaan. Na deze workshop was er nog tijd voor een spelletje. We hopen het Odensehuis weer vaker te kunnen bezoeken.



Na het bezoek aan het Odensehuis zijn er snel weer nieuwe plannen gemaakt. Met de decembermaand in zicht ontstond al snel het idee iets te doen rond sinterklaas. Er werd druk gebrainstormd en er waren ontzettend goede ideeën. In verband met Corona konden niet alle ideeën worden uitgevoerd. Die bewaren we voor volgend jaar, maar we konden wel pepernoten verkopen! Deze actie loopt nog op het moment van dit schrijven, maar we weten nu al dat het een succes is! Het is fijn om te zien dat de Baanbrekers alles zelf doen. Hierbij kunnen jullie denken aan het maken van posters/flyers, contact met Bakkerij Boender, bestellijst maken, inpakken, verkopen en bezorgen!



In het volgende Kerkmagazin hopen we jullie te vertellen wat we hebben opgehaald voor Pa en Zoon Helpen!

Groetjes en tot ziens van Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Jelte, Madelief, Sanne, Roos, Thijn, Sofie, Loïs, Luka, Julia, Sander en Daniëlle.

AALMOEZEN en AAMBEIEN

Jaap den Boer

Taal verandert. Veel woorden in de nieuwste bijbelvertaling (NBV21) zijn verdwenen. De visuil is een aalscholver geworden. Aalmoezen en aambeien vind je niet meer terug.

De aalmoes is vervangen door gift uit barmhartigheid. De aalmoes heeft een bijklank van armoede dus die keuze begrijp ik wel.

In plaats van aambeien lees je nu gezwel. Het Hebreeuwse woord ofalim heeft iets met bulten te maken. Maar niemand weet precies hoe je dit woord in onze taal zou moeten overzetten.



Aambeien zijn geen pretje. De Filistijnen hebben dat ervaren. Lang geleden werden zij getroffen door een aambeienepidemie en een muizenplaag. Straf van God.

Eigen schuld dikke bult. Hadden zij de ark van het verbond – waarin de tien geboden werden bewaard – maar niet moeten meenemen naar hun eigen land. Ze plaatsten de ark in de tempel van hun god Dagon in de plaats Asdod.

Begrijpelijk dat de God van Israël heel kwaad werd.

De Nieuwe Bijbelvertaling (BV 2004) verwoordt het zo: "De Heer pakte de inwoners van Asdod hard aan. Hij zaaide paniek en trof alle inwoners van het vorstendom met aambeien."

De Staten Vertaling levert de volgende tekst: "Doch de hand des Heeren was zwaar over die van Asdod, en verwoestte hen (met een muizenplaag); en Hij sloeg ze met spenen."

Een nog oudere vertaling – de Vulgaat, een vertaling in het Latijn – geeft aan dat "God de inwoners van Asdod sloeg in het geheime deel van hun billen."



Hoe het ook zij, de Filistijnen krijgen er genoeg van. De ark wordt op een wagen gezet. Een span melkkoeien er voor. Als goedmakertje worden 5 gouden aambeien en 5 gouden muizen in een kistje meegestuurd naar het land Israël. God niet meer boos, de Israëlieten blij en de Filistijnen terug naar het oude normaal. Die kunnen weer zonder problemen gaan zitten.

NIEMANDSLAND

Rob van Brakel

De oudere lezers weten ongetwijfeld nog dat het vroeger een heel avontuur was om naar het buitenland te gaan, niet het minst omdat je als je bijvoorbeeld naar België ging, twee keer langs de douane moest: eerst de Nederlandse, en dan een stukje verder de Belgische. Daar tussenin zat het zogenaamde 'niemandsland'. Na het verdrag van Schengen is het niemandsland uit de EU verdwenen, maar in Oost-Europa bestaat het nog; zo zat ik vorige maand tijdens een rondreis bijna vijf uur gevangen in het niemandsland tussen Transnistrië en Oekraïne. Ter info: Transnistrië is een deel van Moldavië, dat met Russische steun de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, maar verder door geen enkel ander land erkend wordt. Als iemand ervan gehoord heeft, is het vanwege FC Sheriff, een succesvolle voetbalclub.

Het gezelschap waarin ik reisde, kwam in die situatie terecht omdat onze buschauffeur Oekraïne niet in mocht; hij had een boete van

omgerekend 5 euro niet betaald en was nu drie jaar lang persona non grata. Er zat dus niets anders op dan een andere chauffeur uit Moldavië te laten komen, en daar moesten we op wachten. In dat niemandsland was, behalve een winkel met sterke drank, waar je na vijf minuten ook wel uitgekeken was, niets, dus we hebben onze tijd gedood met pubquizvragen. Behalve dat ons



geduld op de proef werd gesteld, hadden we er verder natuurlijk niet zoveel last van, maar we konden op dat moment wel meevoelen met de Afghanen, die in het niemandsland tussen

Wit-Rusland en Polen zitten: het voelt absoluut niet fijn als je tussen twee landen in zit, die jou de rug toegekeerd hebben. Natuurlijk komt zo'n gevoel vaker voor. Geestelijk kun je ook in een niemandsland zitten, als je het gevoel hebt dat de wereld jou de rug toegekeerd heeft. De achtergeblevenen in Kaboel, bijvoorbeeld. Of de mensen, die ten onrechte van fraude beticht worden. Of, veel dichterbij huis, maar wel actueel in deze van oudsher feestelijke decembermaand, mensen die eenzaam zijn. Of ziek. Het gevoel dat het anderen niet interesseert wie jij bent en wat jij voelt, kan dan heel sterk zijn, zeker nu we voor het tweede jaar op rij met beperkende maatregelen zitten. Daarom geldt nu nog meer dan anders: bel die ander eens op, of stuur een kaartje, ga een keertje



langs of nodig die ander eens uit bij je thuis. Keer in ieder geval die ander niet de rug toe.

Ik wens eenieder een Kerst in verbondenheid toe!



Nu we elkaar in de komende periode weer minder spontaan mogen ontmoeten in de kerk, willen we de tijd van advent gebruiken om toch met elkaar in contact te blijven; verbinden en verdiepen. Daarom zullen er tijdens de adventtijd (28 november tot en met vrijdag 24 december) verschillende activiteiten zijn die u/jullie in verbinding brengen met de kerk en met elkaar.

Met dit alles willen we elkaar in de donkere dagen voor kerst licht brengen en elkaar laten weten dat we in Gods Licht vol vertrouwen mogen uitzien naar kerstfeest, feest van licht dat ons leven ook echt in een ander licht zet.

De eerste activiteiten zijn al gestart voordat het KerkMagaZIN uitkwam. In dit artikel geven we een korte weergave van de komende activiteiten.

Kerstallententoonstelling

Vanaf eerste advent, 28 november t/m derde advent 19 november, is er een kerstallententoonstelling in de omloop. Deze is tijdens de opening van de kerk/huiskamer te bezichtigen. Van harte welkom!

Kerstengelactie

Deze actie loopt van zondag 28 november tot vrijdag 24 december, maar als u, als jij alsnog kerstengel wilt zijn; graag!

Als u/jij zich aanmeldt bij Ina in 't Veld dan ontvangt je een naam en adres van iemand uit onze gemeente die een steuntje in de rug kan gebruiken. Iedereen, jong of oud – groot of klein – alleen of als gezin, kan zich aanmelden als kerstengel. Het gaat om een klein gebaar of attentie. Bijvoorbeeld door een kaartje te sturen, een verrassing aan de deur te hangen, wat lekkers te bakken, een tekening te maken, een tekst door te geven, kortom alles wat een engel kan bedenken.



Een engel mag ook contact maken, even een kopje koffie drinken, een praatje maken. Het gaat om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen. We hopen dat de lucht vol raakt van kerstengelen uit De Open Hof!

Kerstengelen maken

Zoals jullie weten staat er ieder jaar een mooie kerstboom in de kerk. Die boom kan dit jaar nog mooier worden als u/jullie mee willen doen.

Wees creatief en maak een kerstengel. Dat kan van papier, hout, stof, wol en alles wat je zelf kunt bedenken. Zorg er wel voor dat de kerstengel kan worden opgehangen. Voor de kinderen die op 12 december in de kerk zijn: jullie gaan tijdens de kindernevendienst een kerstengel maken en die mag dan gelijk in de boom worden gehangen.

De kerstengelen kunnen worden ingeleverd tijdens de openingstijden van de huiskamer en op zondag na de dienst bij de dienstdoende diaken.

Lukt dit niet neem dan contact op met Sjaan de Geus via sdegeus1956@gmail.com dan maken we een aparte afspraak.

We hopen op een veelkleurige boom, passend bij De Open Hof: alle engelen mogen meedoen.



Kerstreceptenactie

Ongetwijfeld heeft u allemaal wel een favoriet recept van iets dat u/jullie speciaal met de kerstdagen klaarmaakt. Zet dit op papier, maak er iets leuks van b.v. met een foto of een tekening erbij. Breng dit recept mee naar de dienst van derde advent, 19 december, en wissel het uit met degene die naast je of in je buurt zit. Vier je de dienst digitaal mee, wissel het recept dan uit via de mail met iemand die je in de kerk, onder normale omstandigheden, ontmoet.



Op deze manieren kunnen recepten die vaak al jaren in de familie circuleren een nieuwe start maken in een ander gezin. We roepen ook uitdrukkelijk kinderen en jongeren op om mee te doen! En wie weet maken we nog eens een "Open Hof kookboek voor feestdagen"

Kerstkransjesactie

Op de laatste zondag van advent willen wij als organisatoren u/jullie trakteren op iets lekkers bij de koffie/thee/limonade. We hopen dat we weer met elkaar kunnen koffiedrinken na de dienst. Als dit nog niet mogelijk is dan vervalt deze actie, dan houdt u een traktatie tegoed.



Kerstliederen top-10

Tijdens de dienst van eerste kerstdag willen we de favoriete kerstliederen van onze gemeenteleden zingen. Daarom roepen wij u/jullie van harte op om uiterlijk 13 december het meest favoriete kerstlied op te sturen via de mail of een briefje af te geven aan ds. Lyonne Verschoor. We zullen dan een top-10 samenstellen en deze liederen worden, hopelijk in een volle kerk, tijdens de dienst op 25 december gezongen.



We hopen dat we met elkaar op deze manier kunnen laten zien dat we samen de gemeente van De Open Hof vormen.

Voor reacties kunt u, kun jij contact opnemen met ds. Lyonne Verschoor of Ina in 't Veld.





SPRUITEN EN KOOL ALS NIEUW BEGIN

Ingrediënten (voor 8 personen)

- 500 g spruiten
- 300 g witte kool
- 200 g uien
- 1 citroenschil (biologisch), geraspt
- 1 el koriander
- 1 el komijn
- ca. 6 el plantaardige olie

Bereidingswijze

Snijd de uien in kleine stukjes. Roerbak of wok de ui ca. 5 minuten in de olie met de geraspte citroenschil en kruiden. Snijdt de witte kool in reepjes of stukjes en halveer de spruitjes. Roerbak het geheel ca. 15 minuten en schep af en toe om.

Combineer het gerecht met bijvoorbeeld aardappelpuree. Met Kerst kunt u het feestelijk aankleden met cranberries. Voor andere variaties: zie www.sameneerlijketen.nl, een groene website van de Raad van Kerken.

Bron:

Een recept van Carolien Looman, kok bij het voormalige milieuklooster Stoutenburg



Een twijg ontspruit, zijn oude takken lopen uit.' In de liederen van advent en Kerst klinkt de tekst van Jesaja 11,1 – 'een nieuwe loot aan een oude stam' – als beeld van de geboorte van Jezus.

Advent is de tijd van uitzien naar nieuwe levenskracht, in de persoon van Jezus. De liturgische kleuren zijn groen (als kleur van de hoop) en wit. Daarom een recept met spruiten en witte kool, beide wintergroenten. Spruiten zijn een beeld van de nieuwe loot aan een oude stam. De wilde spruitkool is al heel oud. Plinius (geboren in 79) vermeldt in *Naturalis Historia* een kool met zachte eetbare uitlopers. Witte kool is verbonden met de uitdrukking: 'hij zat nog in de kool toen ik volwassen was'. De bijbehorende smaakmakers citroen, koriander en komijn waren al bekend in Bijbelse tijden. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

Beste gemeenteleden van De Open Hof, Voedselbank Hoeksche Waard is ontzettend blij met de steun in diverse vormen van de kerken op ons eiland. Zo ook met het initiatief van De Open Hof, wat we luiersfonds hebben genoemd. We willen jullie allemaal hartelijk danken voor dit mooie en praktische idee. De kerk stelt ons een budget beschikbaar om voor onze klanten luiers en maandverband van te kopen. We hebben in 2021 al twee keer €500,- mogen ontvangen. Luiers en maandverband zijn producten die relatief duur zijn, maar waarvan je toch niet graag zonder komt te zitten.

We zijn er zeer content mee dat we ze met jullie steun kunnen aanbieden aan onze klanten.

Wil je meer weten wat we als voedselbank allemaal doen, neem dan eens een kijkje op onze website: voedselbankhoekschewaard.nl



Een hartelijke groet namens het bestuur, Helma Schipper, penningmeester

Ontwerpbegrotingen 2022

Op 16 november 2021 heeft de kerkenraad de ontwerpbegroting 2022 van het College van Diakenen en die van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De samenvattingen van deze ontwerpbegrotingen zijn in een bijlage bij dit kerkmagaZIN opgenomen.

In de periode van 12 december t/m 18 december 2021 ligt een volledig exemplaar van beide ontwerpbegrotingen ter inzage in de Huiskamer.

Een reactie op deze ontwerpbegrotingen kan t/m 19 december 2021 worden gestuurd aan de scriba J.J. Crucq-van Maldegem, Boerderijweg 40, 3262 CC Oud-Beijerland, emailadres scriba@deopenhofoudbeijerland.nl.



Mindfulness en geloven, wat is dat en gaat dat samen?

Mindfulness is de laatste tijd in opkomst. Met aandacht leven in het moment zoals het is, zonder oordeel. Voor veel mensen geeft het volgen van een mindfulness training meer rust, minder piekeren en meer loslaten. Aan de andere kant leven er ook vragen rondom het thema: is het een hype, is het zweverig, heeft het te maken met religie?

Deze vraag kwam naar voren in een gesprek tussen Irene Grootenboer, Trainer Mindfulness en ds. Lyonne Verschoor. Vanuit dit gesprek ontstond een nieuw thema voor de Huiskameravond op donderdag 13 januari as:

Mindfulness en geloven: wat is het ene, wat is het andere en kan dat samen gaan?

Heb je interesse om mee te praten en te ervaren wat mindfulness is en voor jou kan betekenen? Meld je dan aan voor deze Huiskameravond via een mail naar huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl.



Rossing Center

Namens de diaconie berichten wij u over het Rossing Center, een project van Kerk in Actie waar een donatie van € 250 naar toe is gegaan.



Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen.

In het dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet tegen. Het Rossing Center wil kinderen met elkaar in contact brengen. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.

Ze vertellen in de klas over hun leven, geloof, hobbies en school. Zo leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop van de toekomst.

Kerktuinjournaal De Open Hof

Het heeft wat energie gekost maar dan heb je ook wat.



De rand voor het pad ligt er in en langs het hek is een stenen rand aangebracht met de stenen die er al lagen. De eerste zichtlijn is vrij gemaakt, de kornoelje is gerooid met wortel en al. De wortels verwijderen was meer werk dan de struik zelf. Er stonden 3 struiken op een kluitje maar de wortels zaten meters verwijderd van de struik.

Helaas moest het dikkemanskruid, 'pachysandra terminalis', het ontgelden.

Nu is het wachten op de houtsnippers die we krijgen van een hovenier.

Eerst moeten alle bladeren van de bomen zijn voordat zij bomen onder handen gaan nemen. Tijd genoeg om het tuinplan verder uit te werken.

De volgende stap is het pad verder uitgraven en de uitkomende grond gebruiken om op andere plaatsen op te hogen. Om het bodemleven zo min mogelijk te verstoren zal de tuin niet worden omgespit, waarschijnlijk gaan we de grond afdekken met karton. Het karton zorgt er voor dat het gras (wat er van over is gebleven) kan dienen als voeding. Het karton verdwijnt vanzelf.

In de tuin staan twee bomen, 'Sorbus aria' of te wel 'meelbes'. Daar is jaren niet veel aan gedaan, die moeten flink onderhanden genomen worden zodat er ook ruimte komt om er onder door te lopen.

De bestaande stenen bloembakken krijgen ook een opknapbeurt, moet ook wel nu de kornoelje er niet meer staan. Juist deze bloembakken staan in het volle licht, een mooie plek voor zonninnende planten.



Als u dit gelezen heeft is de verwachting dat we al een stukje verder zijn.

Het pad misschien al voorzien van houtsnippers, keuze gemaakt in de planten en de eerste platen gepoot.

Nieuwsgierig geworden, ga gerust even kijken, als de poort aan de parkzijde open is kunt u even een blik werpen.

Anton van Driel

Lijst mogelijke beplanting kerktuin

Akelei	Judaspenning	Spierstruik
Andoorn Kauk.	vergeet mij nietje	Strobloem
Anemoon	Kerstroos	Toorts
Anjer	Kleine maagdenpalm	Twaalf godenkruid
(zomer)Aster	Kogeldistel	Vingerhoedskruid
Blauwe distel, kruisd.	Kogeldistel	(maarts)Violtje
Bosanemoon	Kruisdistel	Vingerhoedskruid
Chrysant	Lelietje van dalen	Vlinderstruik
Dikkemanskruid	Lievevrouwebedstro	Vogelmelk
Kornoelje	Longenkruid	Voorjaarszonnebloem
Duizendknoop	Lupine	Vrouwenmantel
Duizendschoon	Nieskruid	IJzerhard
Ereprijs	Maagdenpalm	Zeepkruid
Gebroken hartje	Prachtriet	Zeeuws knoopje
Gerbera	Rudbéckia	Zegge
Gipskruid	Salomonszegel	Zenegroen
Gladiool	Schaduwkruid	Zonnehoed
Goudsbloem	Schildblad	Zonnekruid
Guldenroede	Skimmia	Zuidewindlelie
Hibiscus	Sneeuwbal	

Op 18 november j.l. gaf Gerda, vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard aan de hand van een powerpoint presentatie een goed beeld van waarom mensen vluchten en hoe de asielperiode verloopt. Redenen om te vluchten: oorlog, geloof, seksuele geartheid. Als we er onderzoek naar zouden doen, zouden we vinden dat onze (verre) voorouders vaak ook wel vluchteling zijn geweest. Tijdens deze avond heeft Kiflai, gevlucht uit Eritrea zijn levensverhaal verteld. Kiflai, afgestudeerd als bouwkundige had een goed leven in Eritrea,



samen met zijn vrouw en twee kinderen. Hij vertelde over zijn land en waar hij woonde. Hij had de supervisie over bouwprojecten, kerken, huizen. Hij had een salaris waar zijn gezin goed van rond kon komen en twee auto's voor de deur. Totdat in 1997 de oorlog begon en hij deel moest gaan nemen aan het leger en alles op moest geven. Zijn broer werd opgepakt en van hem is tot op heden niets meer vernomen. Omdat de levensverwachting steeds slechter werd en hij gezondheidsproblemen had, is het



gezin naar Soedan gevlucht, waar zij drie jaar hebben gewoond in een opvangkamp. Hier zijn twee zoons van hem geboren. Uiteindelijk heeft hij een visum voor Europa gekregen en met financiële hulp van vrienden in Amerika en door het verkopen van alles wat hij nog had. Zo kon hij zijn ticket naar Nederland betalen. In Amsterdam zag hij voor het eerst een trein. Na 3 maanden in Ter Apel en enige tijd in Aalten, woont hij sinds 2015 in Numansdorp. In de periode dat hij in Ter Apel zat, zijn zijn beide ouders overleden. Pas veel later hoorde hij dat. Dat was heel pijnlijk.

In Soedan moest hij drie keer per week aan de nierdialyse. In Nederland heeft hij na een wachttijd van 3 jaar een nieuwe nier gekregen. Nu is hij dankbaar dat hij in Numansdorp woont met zijn gezin. Hij werkt als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en loopt stage bij een bouwbedrijf.



Oogst- en doopdienst



Foto's: Hanneke Hempel - Bron: <https://photos.app.goo.gl/s7vd1YLPKQSnUQSA>

Tienerkerk: Kerst belevenis!

Voor alle tieners is er op kerstmorgen, 25 december om 10:00, een leuke bijeenkomst. Belangrijk om een warme jas aan te trekken omdat we ook naar buiten zullen gaan. Kom dus ook en beleef met ons het kerstverhaal! Groeten van de leiding van de Tienerkerk.



2022

Actie
Kerkbalans



Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief of mail met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker in deze ingewikkelde coronatijd willen we als kerk vooruit blijven kijken. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de week van 15 tot 29 januari 2022 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!



KerkbalansOnline 2022

Met de voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2022 zijn we al weer gestart. Met dit artikel willen we u graag informeren over de mogelijkheid om aan KerkbalansOnline deel te nemen.

Digitaal! Waarom?

Om onze vrijwilligers te ontlasten wordt ook dit jaar gebruik gemaakt van de huidige digitale mogelijkheden. U zult begrijpen dat deze manier van benaderen ook het milieu ten goede komt, omdat er minder papier gebruikt wordt. Ook voor onze kerk is het voordeliger, omdat er minder onkosten worden gemaakt voor drukkosten, enveloppen, papier, enzovoort. En er zijn minder uren op het Kerkelijk Bureau nodig om alles in orde te maken en na de actie alles weer administratief te verwerken.

Digitaal! Hoe?

Denkt u dat uw huidige email adres nog niet bekend is bij het kerkelijk bureau, dan willen wij u vriendelijk verzoeken dit door te geven aan **kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl**. Met uw email adres gaat u via de digitale snelweg ook mee doen aan KerkbalansOnline. Hiermee besparen u en wij tijd.

Als we beschikken over uw email adres krijgt u begin volgend jaar een email met daarin een link. Met enkele eenvoudige muisklikken kunt u de toezegging voor de actie Kerkbalans 2022 direct invullen waarna alles automatisch wordt verwerkt in onze administratie. Daarmee wordt de kans op een eventuele fout sterk gereduceerd.

Deed u begin dit jaar al mee aan KerkbalansOnline en is uw email adres gewijzigd, geeft u dit dan door aan ons emailadres: **kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl**

Als u niet meedoet met KerkbalansOnline ontvangt u in de actieperiode gewoon het papieren toezeggingsformulier.

Als u nog vragen heeft over meedoen aan KerkbalansOnline kunt u die stellen aan

- Leo Brussaard, 06-29526738,

- Henk Edel, 06-45266389.

Alvast hartelijk dank.

De kerkenraad



November, December

De laatste maanden van dit jaar. We maken ons op voor de komende winter. Halloween is geweest. Begin november herdachten wij diegenen ons dit jaar zijn ontvallen. Half september lagen de pepernoten al in de winkel voor het Sinterklaasfeest, waar wij als ouderen wel aan zullen moeten wennen. Die vroege pepernoten is één ding. Maar dat de tradities van een gezellig feest flink bijgekleurd moeten worden en de teksten moeten worden bijgeschaafd.....

Afijn, daar is genoeg over geschreven.

Advent.... Daarna komt het mooiste feest van het jaar. Kerstfeest. Voor velen fijne dagen in een donkere tijd van het jaar, maar voor anderen de meest verdrietige dagen. Velen zijn alleen die dagen en overdenken hoe het was voor ze alleen waren. Zij bekijken de ontvangen kerstkaarten, goed bedoeld maar soms zo pijnlijk: "Prettige feestdagen!" Hoezo prettig? Als je alleen in huis bent., want de kinderen wonen te ver weg of hebben zo hun eigen bezigheden. Of je kunt door een handicap het huis niet uit. Wie komt je bezoeken met deze dagen?

Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw.

Nu ben je nog alleen.

Nu moet je soms nog huilen.

En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.

Stil maar wacht maar alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Nog een paar dagen dan knallen wij dit jaar weer uit om op 1 januari weer aan een nieuw jaar te beginnen. Eerst de schade weer opmaken die veroorzaakt is door het vuurwerk.

De eenzamen verzuchten: 'Gelukkig nieuwjaar, veel heil en zegen, a het goede gewenst.

Ja, dank u wel. '

Uren, dagen maanden jaren, vliegen als een schaduw heen.

Al het heden wordt verleden.

Een nieuw jaar, wat zal het ons brengen? Wat laten wij achter? De Corona? Hopelijk wordt het dit jaar beter.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.....

GEZEGENDE FEESTDAGEN en al het GOEDE voor het nieuwe jaar.

Gonnie Confurius – de Keijzer

LICHTGEVENDE KERSTENGEL

De kersttijd zit vol engelen: Gabriël als aankondiger van Maria's zwangerschap; de engel die Jozef in zijn droom geruststelt en aanspoort; engelenkoren als herauten van Jezus' geboorte aan de herders; een engel die de slapende wijzen waarschuwt niet meer langs Herodes te gaan.

Maak voor Kerstmis deze lichtgevende engel om op tafel te zetten - en misschien je liefste wensen bij neer te leggen!

Nodig:

- + een leeg, schoon melkpak; eventueel goudkarton
- + vier stukken crêpepapier van ongeveer 35 cm breed en 24 cm hoog (rimpels verticaal)
- + stevig papier en kleurpotloden voor hoofd en handen
- + schaar en lijm, waxinelicht in glas

Doen:

- 1. Knip:** rechthoeken uit de vier zijden van het melkpak. Laat het raamwerk heel (fig. 1). Knip de bovenkant af (fig. 2).
- 2. Knip:** 6 reepjes van ca. 2x7 cm uit de resten karton (fig. 3) of uit goudkarton. Knip hoofd en handen uit stevig papier, kleur ze (fig. 4).
- 3. Mouw 2x:** doe lijm op de achterkant van kartonreep A en langs de bovenrand van een stuk crêpepapier. Rimpel-en-plak het crêpepapier vlot (met vingers van beide handen) op de kartonreep. Rimpel-plak de onderrand op reep B (fig. 5). Bolling naar goede kant en op het lijf plakken (fig. 6).
- 4. Jurk 2x:** rimpel-plak crêpepapier alleen op reep A en plak op het lijf (fig. 7).
- 5. Afwerking:** Doe lijm op de polsen en plak ze (vrij hoog) op de mouw (tip: van binnenuit vastknijpen). Knip de jurk onderaan bij. Plak de flappen eventueel ietsje vast. Plak het hoofd aan de binnenrand aan de voorzijde (fig. 8).
- 6.** Laat een helder glas/potje met waxinelicht (of batterij-lichtje) in de opening zakken.

Tip: Ook een mooi kerstgeschenk als je op bezoek gaat!



Allerheiligen



Foto's: Hanneke Hempel



December		December	
zo 12	Jesaja 5:1-7	zo 26	Psalm 98
ma 13	Jesaja 5:8-19	ma 27	Romeinen 15:14-21
di 14	Jesaja 5:20-30	di 28	Romeinen 15:22-33
wo 15	Jesaja 6:1-12	wo 29	Romeinen 16:1-16
do 16	Jesaja 7:1-9	do 30	Romeinen 16:17-27
vr 17	Jesaja 7:10-17	vr 31	Psalm 121
za 18	Jesaja 7:18-25		
zo 19	Lucas 1:57-66		
ma 20	Lucas 1:67-80		
di 21	Jesaja 8:1-10		
wo 22	Jesaja 8:11-23		
do 23	Jesaja 9:1-6		
vr 24	Lucas 2:1-20		
za 25	Johannes 1:1-18		Tijdens verschijnen van deze editie is het NBG leesrooster van 2022 nog niet beschikbaar



Het wordt koud, de muizen werken hard aan hun wintervoorraad. Martje Muis was het eerste klaar en daarna is ze gaan klimmen, in haar eentje, naar het orgel en nog hoger, de toren in. Daar zit ze nu, bij de klokken. Ze kijkt naar buiten. Het is hoog. Het is eng. Maar Martje heeft alleen maar oog voor de verte. Want ze verwacht iemand. Haar zus Geurtje komt logeren met Kerstmis! Er is niets heerlijkers, vindt Martje, dan een gast verwennen. Vooral als het je zus is! Ze tuurt in de verte of ze misschien een glimp van Geurtje ziet, een neus, een staart. Maar nee. Martje voelt zich raar: blij en tegelijk doodongelukkig. Wachten is zó móeijlijk! Ze roetsjt langs de balken terug omlaag en gaat naar Kikker.

Die zit op zijn bloembakje, diep in gedachten. 'Kik, hoe kan ik zó blij én ongelukkig tegelijk zijn?' vraagt ze. 'Tja,' zucht Kik, 'Dat is een typisch adventsgevoel. Je wacht op de komst van je zus. Je zet alles klaar. Je voelt al hoe licht en warm Kerstmis zal zijn. Maar nu is het nog koud en moet je blijven geloven. Probeer glimpen te zien, Martje!' 'Dat héb ik geprobeerd, met het verste uitzicht, maar geen glimp van mijn zus!' Kik neemt haar mee naar de adventskrans. 'Kijk, als alle vier de kaarsjes branden, komt je zus. Elke week een glimp erbij.' Dat stelt Martje gerust. Wachten dus. De krans heeft alvast een heerlijk geurtje...



Puzzel

Uitzien naar ...

Hier zie je zeven puzzelwoorden.
Wat zien ze er raar uit!! Dat komt zo:
de woorden kijken de verkeerde kant op!
Zet jij ze de goede kant op? Let op:
hun beginletter ontbreekt, bij alle zeven
dezelfde letter. Die zit in het woord ADVENT.
Puzzelen maar!

negnalre
gnithcawre
negadnoz rei
neisi
terproo
ressolre
neduohlo



Oplossing: visioen, voorpret, verlangen, volhouden, verwachten, vier zondagen.

Uit de Bijbel

Mijn ziel verlangt naar de Heer,
zoals wachters uitzien naar de morgen.
Ik zie uit naar Hem, nog méér
dan wachters naar de morgen!
Naar psalm 130:6



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns