



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Zomer 2021

Voorgangers in de zomer

Overstapdienst

Nummer 61 - juli / augustus / september 2021



De Open Hof

kerkmagazine van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND

Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 61

juli-augustus-september 2021



Kopij volgende editie
aanleveren uiterlijk
op donderdag
26 augustus
20.00 uur
Activiteiten tot
26 oktober

Hoofredactie

G. Middelhoek

J. Waltmans

kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel

A. van Dijk

A. van Gameren

M. van der Pol

Verspreiding

Mw. T. v.d. Meer tel. 614739

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl

beheerder Mw. E. Hordijk

webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek

Mw. P. van Reeve

weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot

62 26 aug / 16 sept / 26 okt

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto:

Pixabay

PASTORAAT

ds. L (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant

Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland

tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl

werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen,
Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en
Hoeksche Waard Oost)

Vrij op vrijdagmiddag

Vacant:

wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk,
Hoeksche Waard West)

Gedurende de periode dat de vacature niet is vervuld wordt pastorale
ondersteuning verleend door ds. Frits Renes. Van Ballegooijsingel 45,
3055 PB Rotterdam, tel. 06-49308049 e-mail ds.f.l.renes@gmail.com

Overige gegevens

De Open Hof

W. van Vlietstraat 2a

3262 GM Oud-Beijerland

tel. 0186-612936

Scriba

(doop, huwelijk, overlijden)

J.J. Crucq-van Maldegem

Boerderijweg 40, 3262 CC

Postbus 1319

3260 AH Oud-Beijerland

tel. 0186-616363

scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad

Ina in 't Veld-Rentier

Stougjesdijk 77a

3273 LM Westmaas

tel. 06-236 66973 / 571100

voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst

J. W. van de Griend

Rembrandtstraat 61B

3262 HN Oud-Beijerland

tel. 0186-616778

eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:

Margriet Dijkshoorn

eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau

B.H. Apeldoorn

Tjerk Hiddesplantsoen 26

3261 EL Oud-Beijerland

bereikbaar op dinsdagochtend tel.

612936

kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen

L. Brussaard

tel. 06 - 2952 6738

collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw

A.W. Maaswinkel

Poortlaan 45

3261 PA Oud-Beijerland

tel. 06-319 39769

koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.

Protestantse Gemeente

te Oud-Beijerland

vrijwillige bijdragen

NL04 RABO 0373 7099 43

giften, collectebonnen etc.

NL26 RABO 0373 7099 35

diaconie

NL89 RABO 0373 7119 05

RSIN/Fiscaal nummer

-Protestantse Gemeente te

Oud-Beijerland: 002.633.218

Tjerkconie: 824.103.452

Maak heel mijn leven tot een lied
ook als de dag verstilt.
Maak wie ik ben getuige van
uw wezen en uw wil.

We zingen weer! Wat hebben we dat gemist. Het is zo'n belangrijk aspect van de samenkomst van de gemeente op zondag. In de eerste plaats natuurlijk omdat het ons met elkaar verbindt. Onze stem als eenling gaat op in die van de gemeenschap. We zijn er deel van en vooral sámen klinkt het het mooist. Of je nu heel goed kunt zingen of niet. Die eerste zondag dat we samen het slotlied zongen gaf ons weer dat gevoel van samen.

Liederen vragen ons om mee te doen in wat er gebeurt in de liturgie, om te ervaren wat we doen.

Een lied aan het begin trekt ons mee de dienst in. De toon wordt gezet en wij mogen ons daarop afstemmen, ermee instemmen. Zo heeft elk lied een eigen functie en betekenis in de liturgie. Het helpt dat liederen ons ook uitnodigen om zelf positie in te nemen. Vooral de Psalmen laten ons 'ik' zingen. In hoeverre kunnen we onze 'ik' met de 'ik' van de Psalmen verbinden? Zo wordt het zingen nog interessanter en stelt het ons wezenlijke vragen. Ze reiken ons troost of bemoediging aan.

De liederen die ons 'wij' laten zingen nemen ons mee in de vreugde van het geloof of in het samen opnemen van ons werk in de kerk. Het zingen maakt dat we ervaren dat het ook echt over óns gaat. Het betreft ons bij wat er wordt gevierd, gelezen en gebeden. Zingen gaat sowieso over wat we geloven en hoe. Niet voor niets zoeken we soms onze toevlucht bij een liedtekst als we niet kunnen omschrijven wat geloven voor ons betekent.

Wat misschien wel het allerbelangrijkste is van zingen, dat kunnen we niet organiseren. En soms zelfs niet omschrijven. Door het zingen kan er zomaar iets gebeuren waardoor we voelen, weten, dat God erbij is. Alsof we worden opgetild, gedragen door het lied. De kracht van samen zingen is dat we worden meegenomen in een beweging die iets toevoegt aan alles wat wij kunnen bedenken. Iets van hogehand, iets van God, iets dat ons vervult.

Zingen maakt ons ervan bewust hoe wij met God bezig zijn en God met ons. Daarom vind ik bovenstaand couplet van een lied van Sytze de Vries ook zo mooi. Ons hele leven mag een lied zijn. Wij leven om God te eren en van hem te getuigen. Nooit alleen, maar altijd samen.

In wie ik ben, in wat ik doe
in al mijn gaan en staan
klinkt zo de lof aan U, mijn God
en wordt uw wil gedaan.

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
18 juli	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
25 juli	10:00u	ds. Gertjan Robbemond	
1 aug	10:00u	ds. Willem van der Vegt	
8 aug	10:00u	ds. Cees Romkes	
15 aug	10:00u	ds. Kees Schakel	
22 aug	10:00u	Mw. Anneke Klavers	
29 aug	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuij	intrede ds. Marjo den Bakker
5 sep	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuij	Tienerkerk
12 sep	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuij	afscheid en bevestiging ambts- en taakdragers

kerkdienstgemist.

Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Diverse fragmenten zijn ook te vinden op het YouTube kanaal Dagdominee en onze besloten Facebook-pagina

Bovenstaand rooster zoals ingepland volgens jaarplanning.
Momenteel geldt dat een beperkt aantal bezoekers tijdens de dienst aanwezig mag zijn.
Wijzigingen i.v.m. corona worden via andere media gepubliceerd.





Overstapdienst 4 juli 2021



Collecte overzicht

Eerste Rondgang

18 juli

Interkerkelijke Stichting Ethiopië/
Eritrea

www.isee-urk.nl

25 juli

De kerk staat op tegen armoede in
het dorp. Egypte

www.kerkinactie.nl

1 augustus

Fonds Armoedebestrijding

zie uitgelicht

8 augustus

Mercyships

zie uitgelicht

15 augustus

Pakistan Christenen

zie uitgelicht

22 augustus

Rudolph Stichting

zie uitgelicht

29 augustus

Project Casa Nadar - Roemenië

www.casanadar.nl

5 september

Stichting Droomhuis H.W.

www.stichtingdroomhuishw.nl

12 september

Stichting De Overbrugging

www.deoverbrugging.org

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

Collectes

1 augustus

Fonds Armoedebestrijding

Al weer heel wat jaren vragen de kerken om aandacht voor het proces van verarming en verrijking in onze samenleving. Bij veel mensen heeft dit de ogen geopend en meer inzicht gegeven voor de problemen en de oorzaken rondom de armoede. Toch wil die kloof in Nederland maar niet kleiner worden en blijft hij bestaan tussen arm en rijk. Veel mensen, voor het grootste deel alleenstaande vrouwen of éénoudergezinnen, leven op of onder de rand van het maatschappelijk minimum. De Voedselbanken zien niet voor niets het aantal mensen dat daarvan afhankelijk is maar niet kleiner worden. Er gaan wel mensen uit die weer op weg zijn geholpen, maar er komen steeds weer nieuwe mensen bij. Nu met de gevolgen van het Coronavirus komen er ook meer mensen die zich melden bij Voedselbanken. Ook bij diaconieën kloppen er nog steeds mensen aan voor hulp. Reden genoeg voor de kerken om onverkort aandacht te blijven vragen voor dit onrecht, ook hier in onze eigen gemeente en in onze Hoeksche Waard.

Giften

Diverse giften (van 6 gevers) voor de kerk: € 465

Diverse giften voor de diaconie: € 401.34

Collectedoelen

Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd waarom een doel wat u goed kent niet gesteund wordt vanuit De Open Hof. Weet dat u ons altijd kunt benaderen met de vraag een bepaald doel door middel van een collecte te ondersteunen. Het College van Diakenen bekijkt vervolgens of het doel past binnen de gestelde criteria. Opgeven kan via diaconie@deopenhofoudbeijerland.nl

8 augustus Mercyships

Mercy Ships is een internationale christelijke hulpverleningsorganisatie die gratis chirurgische zorg biedt aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Dat gebeurt met de inzet van honderden professionele vrijwilligers, op het grootste particuliere ziekenhuisschip ter wereld.

Mercy Ships werkt nauw samen met gastlanden waar het schip aanmeert. Door lokale gezondheidsprofessionals te trainen en ziekenhuizen en klinieken op te knappen, helpen we landen om de gezondheidszorg structureel te verbeteren. Sinds de oprichting in 1978 door Don en Deyon Stephens heeft Mercy Ships medische zorg verleend in meer dan 70 landen. Daarmee zijn meer dan 2,84 miljoen mensen geholpen. Ook zijn ruim 55.000 lokale gezondheidsprofessionals getraind. Meer info op: www.mercyships.nl

15 augustus Pakistan Christenen staan sterk in hun geloof

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het

christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Meer info op:

<https://kerkinactie.nl/christeninpakistan>

22 augustus Rudolph stichting

Rudolphstichting zet zich in voor de opvang van kinderen in een gezin in een dorpsgemeenschap. Het dorp De Glind is onlosmakelijk verbonden aan de Rudolphstichting. De Glind biedt de combinatie van het gewone dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen; 'de kracht van het gewone leven'. Een veilig thuis voor uit huis geplaatste kinderen.

Meer informatie: <https://www.rudolphstichting.nl>

Opbrengsten collecte

2 mei	Stichting Opkikker	€527,40
9 mei	Syrische vluchtelingen	€ 439,15
13 mei	Stichting Exodus	€ 179
16 mei	Nieuwe kansen straatkinderen Oeganda	€ 525,50
23 mei	Pinksterzending Egypte	€ 517,90
30 mei	Vluchtelingen uit Myanmar	€ 367,60
6 juni	Kwetsbare kinderen en vrouwen Oeganda	€ 565
13 juni	Samen tegen corona	€ 1033

Hulp bij armoede

Neem contact op met de diaconie wanneer u of iemand die u kent incidenteel ondersteuning nodig heeft. Het kan ons allemaal overkomen.

Zo langzamerhand worden/zijn de maatregelen versoepeld. Het is tijd om terug te kijken en proberen te ontwarren wat we in De Open Hof hebben geleerd en misschien wel afgeleerd door corona. We zijn sommige dingen anders gaan doen, kleinere maar ook belangrijke dingen. Wat heeft gewerkt en wat niet is een vraag die we onszelf mogen stellen.

Wat voor mij vermoedelijk blijft is de wekelijkse groet die ik in coronatijd op de Weekbrief ben gaan schrijven. Ik krijg daar regelmatig reacties op. Maar wat ga ik doen met het handen schudden bij het uitgaan van de kerk? Daar ben ik nog niet uit.

We zullen nooit meer kunnen doen alsof alleen de fysieke eredienst telt, nu we weten hoeveel mensen niet meer naar de kerk zullen kunnen komen. Dat betekent iets voor wat we doen in de kerk en hoe, maar ook voor de manier waarop we dat in beeld brengen. We hebben in ieder geval ook ontdekt dat het omzien naar elkaar vele vormen kent. Dat is gelukkig niet stilgevallen. We zijn ons er opnieuw van bewust geworden dat dat omzien een belangrijke kernwaarde is van gemeente-zijn. Zo zijn er meer aspecten van ons gemeente-zijn die we onder de loep kunnen nemen vanuit de vraag wat we hebben geleerd of afgeleerd.

In de loop van de komende maanden zullen we gaan uitvinden wat ons nieuwe normaal kan zijn. Ik kijk er naar uit.

Ondertussen bent u via de Weekbrief en de website al bijgepraat over wat de versoepelingen voor De Open Hof inhouden. Wie nog geen abonnement op de digitale nieuwsbrief heeft, zou ik van harte willen oproepen om dat wel te doen. Zo bent u altijd gegarandeerd van het laatste nieuws en bereiken belangrijke kerkenraadsbesluiten u meteen. Gewoon even een mailtje sturen naar [**weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl**](mailto:weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl)

Eind mei hebben Bas en ik genoten van tien dagen Terschelling. Alsof het niet op kan zijn we ook in juli en augustus even afwezig. Ik ben niet beschikbaar van 24 juli – 14 augustus.

In voorkomende gevallen wendt u zich tot de scribe of voorzitter. En of je nu weggaat of thuisblijft, ik wens iedereen een hele mooie zomervakantie toe.



VIEREN

In de zomerperiode heb ik veel vrije zondagen, terwijl ik geen vakantie heb. Dat heeft te maken met de langetermijnplanning die elke predikant noodgedwongen heeft; preekroostermakers bellen soms al twee jaar van te voren op om afspraken te maken. In onze planning was opgenomen om ergens deze zomer naar Kenia en Tanzania te gaan. Om begrijpelijke redenen gaat dat niet door maar de vrije zondagen staan er nog. Veel andere bekende gezichten dus op de zondagen deze zomer. Het zal voor mij ook fijn zijn om eens hoorder onder de hoorders te zijn.

Vanwege Covid en de naderende zomervakantie is er geen kinderdienst in de kerk, in ieder geval tot en met 22 augustus. Er zal in deze weken ook geen mail uitgaan naar de kinderen.

Zondag 29 augustus

zal ds. Marjo Bakker als predikant aan onze gemeente worden bevestigd en intrede doen. Dat wordt een feestelijke en vrolijke dienst! Houd tzt de website en de Weekbrief in de gaten voor meer informatie.



Zondag 12 september

Deze zondag zullen we afscheid nemen van enkele ambtsdragers: Robbert van Sabben, diaken en Ineke Wisse, ouderling. Ineke zal voorlopig wel aanblijven als coördinator van het pastoraat in Oost. We nemen ook afscheid van ds. Frits Renes. In maart 2020, vlak vóór de eerste lockdown, kwam hij het pastoraat ondersteunen. Ondanks alle beperkingen had hij al snel zijn draai gevonden en wisten mensen hem te vinden. Het was ook fijn om in de erediensten met hem te kunnen samenwerken en als collega's uit te kunnen wisselen. Last but not least heeft Jaap Visser afscheid genomen. Hij was geen ambtsdrager maar wel een gewaardeerde toevoeging aan de kerkenraad en pastorale raad als notulist. We hopen dat wij in september nieuwe mensen gevonden zullen hebben die als diaken of ouderling plaats willen nemen in de kerkenraad. Zij zullen deze zondag worden bevestigd in het ambt. We zijn heel blij dat we al wel een jeugdouderling hebben gevonden in Carina Meeldijk en Peter van der Wel zal worden voorgesteld als taakdrager

kerkrentmeester. Cobi Crucq heeft aangegeven nog aan te blijven als scriba. We zijn heel blij dat deze rots in de branding nog even blijft staan na de roerige periode die -zo hopen wij- bijna achter ons ligt. Ze wordt zondag 12 september herbevestigd. We gebruiken voor deze dienst het jaarthema van de PKN: Van U is de toekomst.

AGENDA

Summerschool: liturgie

In de zomermaanden is er doorgaans weinig te beleven in de kerk. En dat terwijl we elkaar zo gemist hebben de afgelopen maanden. Daarom is er -net als in de zomer van 2019- weer een Summerschool. Dit keer over liturgie.

De zondagse eredienst is tijdens COVID voor velen een ankerpunt geweest. Online of in de kerk was het fijn om onze aandacht ook te richten op wat ons voedt en gaande houdt.

We houden ons vast aan vertrouwde woorden en rituelen maar er was de afgelopen tijd ook veel anders. Er is geëxperimenteerd met andere vormen. We hebben het zingen gemist. Er is geen avondmaal gevierd.

Tijdens twee avonden kijken we naar de verschillende elementen uit de eredienst. Wat is hun oorsprong en wat hun betekenis? Maar ook: hoe beleven wij het? We komen samen in De Huiskamer op dinsdagavond 17 augustus en dinsdagavond 24 augustus van 19.30 – 21.00 uur. Graag opgeven bij ds. Lyonne Verschoor.

Met een hartelijke groet,
ds. Lyonne Verschoor





Voorgangers in de zomer

De zomerperiode is voor een preekvoorzienaar een lastige tijd om voor alle zondagen een voorganger te vinden. Natuurlijk zou je eigenlijk al op 2 januari aan de slag moeten om de diensten dat de eigen predikant niet voorgaat al een jaar van tevoren in te vullen. Maar dat staat me tegen en eigenlijk is het ook een beetje overdreven zover vooruit te werken want er kan veel gebeuren. In elk geval was ons preekrooster al enige tijd ingevuld. Onze eigen predikant, ds. Lyonne Verschoor, is gelukkig heel vaak voorgegaan en ze was er op alle belangrijke momenten in het kerkelijk jaar.

In de komende vakantieperiode van 6 weken is zij ook de voorganger op 18 juli. Zij zal vast dan nog wel aandacht geven aan de kinderen thuis en misschien ook aan de tieners.

Daarna is het de volgende weken bij onze gastpredikanten niet meer vanzelfsprekend. Natuurlijk staat het hen vrij en hopen we dat ze iets voor onze kinderen te vertellen hebben maar het programma loopt dan niet door. Dat pakken we eind augustus weer op.

Op 25 juli is ds. Gertjan Robbemond weer even terug vanuit Woerden. Voor velen van ons zal dat vast vertrouwd voelen. Via zijn kinderen die hier zijn blijven wonen is hij ook nog verbonden met ons dorp en eigenlijk is hij helemaal nog niet zo lang weg. De pastorie aan de Pieter de Hooghlaan wacht zelfs nog op de nieuwe bewoners.

Op 1 augustus is ds. Willem van der Vegt onze voorganger. Hij is door zijn werk als geestelijk verzorger aan de Rembrandt daarmee ook aan onze kerk verbonden. Een goede gewoonte dus dat hij elk jaar een keer voorgaat.

Op 8 augustus begroeten wij ds. Cees Romkes uit Barendrecht. Geen onbekende in de regio want hij was eerder predikant in Westmaas en in Zwijndrecht. Dit jaar gaat hij met emeritaat. Vele jaren was hij voorzitter van de classicale vergadering. Een bijzondere functie in de begintijd van de Protestantse Kerk. Vele vergaderingen heb ik met hem meegemaakt. Een prima voorzitter die ondanks de enorme kerkelijke verscheidenheid in deze regio steeds samenbindend werkte.

Ds. Kees Schakel is – als ik het mij goed herinner in dezelfde tijd als ds. Sietse Visser, die hier onlangs voorging - predikant geweest in de Ontmoetingskerk. Velen kennen hem dus vast nog wel. Vanuit Amsterdam reist hij op 15 augustus af naar De Open Hof in Oud-Beijerland.

De rij gastpredikers wordt op 22 augustus afgesloten door mevrouw Anneke Klavers, ook niet onbekend hier omdat ze in het verleden tijdens haar opleiding hier opbouwend meegewerkt aan het jeugdwerk maar ook omdat ze in de afgelopen jaren verschillende keren hier te gast was als voorganger. Ze woont een eiland verderop in Zuidland en werkt in Spijkenisse.

En dan kijken we op 29 augustus uit naar een wel heel bijzondere gast, maar dan iemand waarvan we hopen dat ze zich heel gauw zal thuis voelen hier, nl. ds. Marjo den Bakker. Maar daar hoeft ik hier niets over te melden.

Jaap van de Griend

REIS

Jaap den Boer



Reizen. Het mag weer. Toch ben ik er nog niet uit. Ik twijfel nog of ik zal kiezen voor een droomreis, een vliegreis, een bootreis, een poolreis of een woestijnreis. Keus genoeg.

Dat was in de tijd van Jezus, Paulus en Jonas wel even anders. Die maakten lange voetreizen. Op goedkope sandalen in de brandende zon. Soms maakten ze een bootreis. Niet op een luxueus cruiseschip maar op een

sempel vissersboot of vrachtboot: zeilschepen, afhankelijk van windkracht. Milieuvriendelijk vervoer. Maar niet ongevaarlijk.

Jezus kwam in een storm terecht op het meer van Tiberias. Het liep daar gelukkig goed af.

Jona kreeg op een schip problemen met een stel matrozen. Op eigen verzoek werd hij overboord gekieperd. Even later werd hij opgeslokt door een grote vis. Na drie dagen verblijf in de buik van de vis werd hij uitgespuugd. Uiteindelijk kwam hij enigszins gehavend in Ninevé aan.

Paulus maakte lange voet- en bootreizen en vertelt van de gevaren onderweg. Hij schrijft:

“Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere maar buiten beschouwing.” Stoere kerel, die Paulus!

Misschien komt het wel door de reisverslagen van Paulus maar ik heb iets tegen bootreizen. Je kunt door piraten worden overvallen, er kunnen besmettelijke ziekten uitbreken en je kunt zeeziek worden. Bovendien kunnen midden op zee de motoren stilvallen. Ik moet er niet aan denken.

Liever kies ik voor een reis naar Mars. Je bent er toch even tussenuit en je krijgt een andere kijk op de aarde. Eerst maar eens informeren wanneer de terugreis is gepland.



Afzien

Rob van Brakel

Iemand zei laatst tegen me, dat de lockdown zijn doel gemist heeft. Dat de kans om een einde te maken aan onze consumptiemaatschappij is verkeken, nu alles weer open gaat en mensen niet weten hoe snel ze een vliegreis moeten boeken omdat ze zo verschrikkelijk hebben moeten afzien. Alsof de 'ontberingen', die we hebben doorstaan, ook maar in de verste verte te vergelijken zijn met dat wat anderen dagelijks meemaken. Ik weet niet of we het zo zwart-wit moeten zien, want het is niet zo vreemd dat bevrijding euforie oproept. We kennen het allemaal in het klein: de eerste slok water als je uitgedroogd terugkomt van een wandeling, de eerste stap buiten de deur als je ziek bent geweest. Daar is dit wel een beetje mee te vergelijken.

Ik ben wel met hem eens, dat we niet terug moeten naar het ongebreideld consumeren van voor de COVID, met allemaal Rupsjes Nooitgenoeg. Nu heeft een mentaliteit van nooit tevreden zijn met wat je hebt, ook te maken met het onbekend zijn met gebrek. In de Middeleeuwen was het heel gebruikelijk te vasten: niet omdat daar een Bijbelse gedachte achter zat, maar omdat het eten op een bepaald moment gewoon op raakte. Volgens Herman Pleij bleef het vlees, ingezouten in november, zo'n drie maanden goed. Het laatste vlees (carne) at men in februari (carnaval), en daarna was het afzien, totdat er met Pasen weer vers eten was. Geen wonder dat Pasen een groot feest was.

Tegenwoordig vasten weinig mensen, want het is geen noodzaak meer. Moslims uitgezonderd; de Ramadan toont elke dag in het klein, wat in de Middeleeuwen gebruikelijk was. Het leert je stilstaan bij het genieten van het kleine, en men zegt dat het veel saamhorigheid geeft. Saamhorigheid, die wij vorig jaar in het begin van de pandemie ook gevoeld hebben, omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zaten. Misschien moeten we Nederland gewoon eens op slot gooien om het monster van de overconsumptie te bedwingen. Niet omdat we dan voorkomen dat we ziek worden, maar omdat we er beter van kunnen worden.

De Bijbel reikt ons genoeg voorbeelden aan: het Sabbatsjaar, waarin het uitputten van de aarde één jaar lang stopt. Het Jubeljaar, waarin alle schulden worden kwijtgescholden en iedereen weer opnieuw mag beginnen. En natuurlijk de zevende dag, waarop de ratrace voor één dag stopt. Keus genoeg; het is aan ons...

Op vrijdag 28 mei was het eindelijk zo ver! Sirkelslag Young! We hadden er allemaal heel veel zin in! Karin was er bij om deze avond scheidsrechter te zijn. Het was fijn om elkaar weer te zien! De meeste Baanbrekers kennen haar natuurlijk nog als leiding van de Baanbrekers.

We hadden deze avond een live-verbinding met de presentatie van Sirkelslag. De spellen werden dan ook eerst uitgelegd en daarna konden wij ze gewoon in de huiskamer van De Open Hof spelen.

We waren superfanatiek en de grootste lol! Met als resultaat een 8e plaats, waar 300 groepen meededen! Hieronder zien jullie wat foto's om een indruk te krijgen.





Op zondag 27 juni sluiten we het seizoen met elkaar af. We gaan met elkaar naar het Spui, eten met elkaar en sluiten de avond af met een paar spellen. We nemen dan ook afscheid van Joeri. Hij is jarenlang Baanbreker geweest. We zullen zijn inzet en aanwezigheid missen, maar we wensen hem natuurlijk heel veel succes met zijn nieuwe opleiding!

In september starten we weer met een nieuw seizoen waar in we weer meer acties hopen te kunnen doen. Natuurlijk zijn er dan ook weer nieuwe Baanbrekers welkom. Iedereen die overstapt naar het voortgezet onderwijs of 13 wordt in het komende jaar is van harte welkom! Jullie krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de eerste vergadering, maar hou ook de weekbrief in de gaten!

Groetjes en tot ziens van Loïs, Joeri, Luka, Julia, Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Jelte, Madelief, Sanne en natuurlijk ook van Sander en Daniëlle

Bevestigings- en intrededienst ds. Marjo den Bakker

Zondag 29 augustus wordt ds. Marjo den Bakker verbonden aan onze gemeente tijdens de bevestigings- en intrededienst om 10.00 uur. Uiteraard gaan we hier een mooie en feestelijke dienst van maken. Het liefst willen we dat natuurlijk doen met de voltallige gemeente, maar op dit moment weten we nog niet met welke versoepelingen/beperkingen we dan te maken hebben. Bij deze dienst is in ieder geval een aantal genodigden aanwezig, zoals familie van ds. Marjo. Indien we tegen die tijd toch nog te maken hebben met het maximale aantal van 100 bezoekers dan rekenen we op uw begrip dat niet alle gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. We nodigen u van harte uit om de dienst dan via de livestream mee te vieren.



We blijven echter positief. Voor die tijd verschijnt er geen KerkmagaZIN meer, dus hou vooral de weekbrief, website en Facebook goed in de gaten. Via deze kanalen houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Ook zullen we tijdens de kerkdiensten voorafgaand mededelingen doen indien deze relevant zijn.



Giften voor het vernieuwen van de multimedia apparatuur

In het KerkmagaZIN van juni 2021 heeft u kunnen lezen dat we bezig waren met de voorbereidingen voor het vernieuwen van een deel van de multimedia-apparatuur. Daarmee zullen we een aanzienlijke verbetering bereiken van zowel de presentatie in de kerkzaal als voor de uitzendingen via de livestream. Inmiddels zijn de voorbereidingen afgerond en is begin juli, na beoordeling van de verkregen offertes van diverse bedrijven, opdracht voor deze klus gegeven aan Schaapsound voor een bedrag van € 27.500,--.



Schaapsound heeft ook de huidige installatie verzorgd. Mede gezien de komende vakantieperiode zal de vernieuwde installatie omstreeks eind september gereed zijn. Om kosten te besparen zullen we, evenals de vorige keer, ook nu weer een aantal voorbereidende werkzaamheden zelf uitvoeren. Dit betreft het bijleggen van kabels naar het nieuwe LED scherm en het aanbrengen van de nieuwe ophangconstructie voor dat scherm.

In de opdracht aan Schaapsound is nog niet voorzien in de wens om te komen tot verbetering van de geluidskwaliteit in de kerkzaal en van de uitzendingen via de livestream. Daarvoor zal in het najaar nog nader onderzoek plaatsvinden.

Inmiddels is een bedrag van € 4.500,-- aan giften ontvangen voor deze verbeteringen. Hierin zit ook de opbrengst van de Open Hof quiz op 19 juni, die € 750,-- netto heeft opgebracht. Daarmee zitten we al op de helft van het gewenste bedrag van € 9.000,--. Alle gevers en deelnemers aan de quiz heel hartelijk dank voor uw donatie en bijdrage.

Maar we zijn er nog niet. Giften of het organiseren van acties om ons doel te bereiken zijn nog van harte welkom. Als u nog niet hebt meegedaan: mogen we een beroep op u doen om de nog ontbrekende geldmiddelen te helpen aanvullen? Bij voorbaat hartelijk dank.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL 26RABO0373709935 onder vermelding van gift multimedia. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

De kerkenraad

Terugblik Open Hof QUIZZ



Zaterdag 19 juni.... het einde van de Coronamaatregelen is al aangekondigd maar vanavond is het nog niet zo ver. Als de eerste mensen binnendruppelen wordt de opluchting voelbaar: we zijn er bijna. Iemand geeft woorden aan de opgetogen stemming; dit voelt als een avondje uit! Tien teams in de kerk en vier thuis online nemen de strijd tegen elkaar op. Wie zou de wijsheid in pacht hebben? Team Berger -voor vanavond graag op zijn Frans uitgesproken-, team De Kolken of misschien The Music Owls? De teams worden getest op hun kennis over de Hoeksche Waard, De Open Hof en de Bijbel. Wie zich gelukkig prijst het antwoord te weten moet daarna ook nog als snelste het antwoord ingeven via de mobiel. Dat nekt sommige deelnemers. Tussendoor wordt er voor ons opgetreden door Elize en Madelief, door Erik en Mariette en door Tamar en Anton. We genieten van hen en de strijd om de prijzen blijft tot het einde spannend. Team Salomo gaat er met de eerste prijs vandoor. Het zal wel aan de naam gelegen hebben. Team De Geuzen en team Berger pakken de tweede en derde prijs. Doel van deze avond was in de eerste plaats om iets gezelligs met elkaar te doen als gemeente. Er was al zoveel niet doorgegaan en we missen elkaar, zowel tijdens de kerkdienst als bij een andere activiteiten. We denken dat we ons eerste doel zeker hebben gehaald. Het is niet uitgesloten dat er nog eens zo'n avondje uit wordt ingepland. In de tweede plaats wilden we aandacht vragen voor de fondsenwerving voor de nieuwe multimedia. Ook dat doel is ruimschoots behaald. Inschrijvingsgeld en verkoop drankjes brachten bij elkaar zo'n 750 Euro op.

Het C-Team: Janneke, Willy, Sjaan, Arjan, Nelleke, Ina en Lyonne



RONDJE SCHIER

Ons noordelijkste pelgrimspad



*Een wereldreis van
een dag*



De Wadden associëren we misschien vooral met natuur, rust en ruimte – met ontspanning en vakantie wellicht. En terecht. Wie de eilanden wel eens bezoekt, weet dat de overtocht per boot al een onthechtend gebeuren is. Alsof

je samen met het vasteland ook de kaders mag loslaten waarin je gewild of ongewild terechtgekomen bent. Kleinheid op de weidse zee geeft innerlijke ruimte. Wind óm je kop, wordt hier al snel wind dóór je kop. Wat de pelgrim op al zijn wegen zoekt, dringt zich hier haast onontkoombaar op.

Niet alleen hierom start het Bonifatius Kloosterpad met een rondwandeling op Schiermonnikoog. Lang geleden al was dit eiland - oog - het domein van kerk en klooster. Het dankt zijn naam zelfs aan de in het grijs - schier - gehulde lekenbroeders van het klooster Claercamp in de buurt van Dokkum. Midden in het dorp herinnert een levensgrote bronzen monnik uit 1961 eraan. Niemand had toen kunnen bevroeden dat de geschiedenis zich zou herhalen en voort zou zetten. Met de komst van een groepje cisterciënzer monniken, kan het sinds een paar jaar opnieuw gebeuren dat iemand in pij je tegemoet komt in het dorp of op de dijk. Op Schier worden de getijden weer gebeden.

Tijdens het rondje van ruim 15 kilometer geniet ik intens van bos, duin en strand. Van wat groeit en bloeit, van wat ritselt en fladdert. Waar het drukker is, groet de een de ander. We lijken afgestemd op ontmoeten en ontvangen. We zijn bereid om wat zich aandient op te zuigen en door te laten dringen, het in te weven in ons zijn. Om vernieuwd en herboren huiswaarts te gaan. Na een wereldreis van een dag.

Het Bonifatius Kloosterpad bestaat uit twaalf aaneengesloten etappen en dertien rondwandelingen van Schiermonnikoog tot Wolvega. Voor de in totaal zo'n 450 kilometer wordt gebruikgemaakt van knooppunten van het Wandelnetwerk, waarmee de routes goed bewegwijzerd zijn. De compact geschreven routegids bevat veel historische verwijzingen. Zie www.bonifatiuskloosterpad.nl. ■



Je moet wel érg veel van deze planten houden om de vensterbank er mee vol te zetten. Ik houd er niet van en ik vind ze nog stinken ook. Hoewel, je hebt ook hele mooie. Maar wát als je niets anders te doen hebt dan er achter te zitten en jezelf bezig moet houden met de lelijke bloemetje te verwijderen?

Niet iedereen heeft een hobby. En zolang je nou nog samen bent gaat het wel, maar zomaar ben je ineens alleen. Het kopje-koffie-samen, drink je nu alleen....Eten doe je omdat het moet, maar weer alleen.

"Ga er eens uit," zeggen jouw omstanders, "blijf niet achter die geraniums zitten."

Oké, dagje weg, gezellig onder de mensen, je hebt een praatje, maar je komt wéer thuis, alleen. Een weekje vakantie, en wéer alleen thuiskomen, je verhaal niet kwijt kunnen hoe je het hebt gehad, en de geraniums hebben het ook opgegeven. Die konden ook niet tegen de eenzaamheid. Ze waren ook hun praatje gewend.

Maar weer nieuwe kopen, hoewel, kunstplantjes zijn ook wel makkelijk natuurlijk. En zo ben je dag in dag uit bezig je verdriet te verwerken. Bezigheden zoeken, hobby's zoeken, familie bezoeken, kennissen opzoeken. Maar ook die willen jouw verhaal en jouw verdriet niet meer dan drie keer aanhoren.

En dan komt er iemand die wel naar je wil luisteren, keer op keer. Want ook die ander heeft dit meegemaakt. Het wordt weer sámen koffiedrinken, dag in dag uit, elkaars verdriet delen, de dag doornemen. "Wat ga je doen, wat heb je gedaan?" En dán: "Heb je zin om eens samen op vakantie te gaan, een busreisje of zo?" Zomaar een dag of vijf? Kan dat, mag dat? Waarom niet? Twee eenzame zielen, die elkaar aanvoelen, hobby's samen delen, interesses delen. Je bent niet meer alleen. Het alleen thuis komen na een fijne dag of week samen doet ineens geen zeer meer.

Een nieuwe vriendschap, samen alleen, samen bij elkaar. Zonder de ander te vergeten. Dat wás nou eenmaal je eerste liefde, en die mág en kún je niet vergeten. Het leven kan zo mooi zijn. Vergeet niet te leven. Houd van het leven. Houd van jezelf, houd van elkaar. En houd je van geraniums? Oké, orchideeën zijn ook mooi, sierlijk en kleurrijker, net als het leven.

Gonnie Confurius-de Keijzer





KOUDE SOEP VOOR ONDERWEG

KOUDE KOMKOMMERSOEP MET BIESLOOK

voor acht personen (voor twee of vier: deel de aantallen en gewichten!)

Ingrediënten

- 4 komkommers
- 100 g boter
- 2 uien, gesnipperd
- 2 liter bouillon (liefst kip, blokjes mogen ook)
- 300 ml yoghurt
- 4 el fijn gehakte bieslook

Schil de komkommers. Snijd ze doormidden en verwijder het zachte deel met zaden. Snijd de komkommers in grove grote stukken. Verhit de boter in de pan en fruit daarin de uien. Bak de komkommer even mee. Voeg de bouillon toe, breng aan de kook en laat 15 minuten zachtjes doorkoken. Wrijf de soep door een zeef of pureer in een blender of keukenmachine.

Laat afkoelen. Roer de yoghurt en bieslook door de gepureerde soep. Als garnering kun je enkele fijngeknipte bieslookstengels op de soep strooien of de soep versieren met bloemetjes van komkommerkruid of bieslook.

Bron: recept van Gert Vos in: *Hemelse Spijzen- een jaarkrans van recepten en hun diepere betekenissen* (Lannoo/Ten Have, 2004)



Zomer: warme dagen die om afkoeling vragen. Vakantie, vrij van beperkingen en afspraken. Daarom dit makkelijke recept om koud te eten of om mee te nemen in een thermoskan voor onderweg.

Het volk van Israël herinnert zich de 'makkelijke' dagen als zij onderweg vanuit Egypte door de warme woestijn trekken naar het land waar hun wortels liggen en dagelijks manna eten. 'We verlangen terug naar de vis die we in Egypte te eten hadden, naar de komkommers en de watermeloenen, de prei, uien en knoflook' (Numeri 10,5).

Waterrijke gewassen zoals komkommer en meloen zijn al eeuwenlang geliefd rond de Middellandse Zee en in Zuid-oost-Azië. Er zijn inmiddels allerlei variaties van komkommer die ook op de 'koude grond' gekweekt kunnen worden.

Allerlei uiensoorten zoals prei en knoflook waren eveneens in het land van de Bijbel bekend. Bieslook (*Allium schoenoprasum*) is een van deze soorten. Het is in potjes verkrijgbaar, maar ook in een bak of tuin zelf te kweken. ■

Het Vakantiebureau

Het vakantiebureau is specialist in senioren vakanties en zorgvakanties. De zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben. Zo'n 1.500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk. De vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact tussen gast en vrijwilliger.

Na een moeilijk jaar, waarin het vakantiebureau veel vakantieweken heeft moeten annuleren, kan men weer (aangepaste) vakanties in Nederland aanbieden.

U kunt dit jaar vakantie vieren in Doorn, Ermelo, Wezep, Mechelen en tijdens een van de vaarvakanties op de Prins Willem Alexander.

Heeft u interesse, kijk dan op de website: www.hetvakantiebureau.nl.

U kunt ook bellen: 0343 745890

Bedankt

Beste mensen,

Op 1 maart ben ik, na meer dan 25 jaar in de Achterhoek te hebben gewoond, vanuit een verzorgingshuis in Eibergen verhuisd naar De Rembrandt. Ik kan u vertellen: dat valt niet mee als je 87 jaar bent. Maar omdat mijn zoon en mijn broer en zussen allemaal in de Hoeksche Waard of directe omgeving wonen, heb ik uiteindelijk besloten de stap te wagen.

Hoe ouder ik werd, hoe meer behoefte ik had in de buurt van mijn familie te wonen.

De achteruitgang in gezondheid heeft daar uiteraard ook een belangrijke rol bij gespeeld.

Nadat mijn verhuizing in uw gemeente bekend was geworden, heb ik verscheidene welkomstkaarten van u gekregen. Dat heeft mij heel erg goed gedaan: ik heb niet alleen een burgerlijke maar ook een kerkelijke gemeente achtergelaten in de Achterhoek. Het is dan erg fijn om je welkom te weten in je nieuwe kerk, ook al ben je een volslagen onbekende. Ik had iedereen graag persoonlijk bedankt voor de hartelijkheid, maar dat laat mijn gezondheid helaas niet toe. Om die reden is de kans dat wij elkaar in De Open Hof treffen tot mijn spijt ook heel erg klein. Daarom doe ik het langs deze weg: heel erg bedankt voor uw warme welkom, het heeft mij heel blij gemaakt.

Vriendelijke groet,

Bep van der Kaaden,

Zorgcentrum De Rembrandt

Afdeling Pieter de Hoogh



Juli

zo 18 Marcus 6:30-44

ma 19 Marcus 6:45-56

di 20 Deuteronomium 10:1-11

wo 21 Deuteronomium 10:12-22

do 22 Deuteronomium 11:1-9

vr 23 Deuteronomium 11:10-21

za 24 Deuteronomium 11:22-32

zo 25 Johannes 6:1-15

ma 26 Johannes 6:16-24

di 27 Johannes 6:25-36

wo 28 Johannes 6:37-46

do 29 Johannes 6:47-59

vr 30 Johannes 6:60-71

za 31 Marcus 7:1-13

zo 1 Marcus 7:14-23

ma 2 Marcus 7:24-37

di 3 Marcus 8:1-13

wo 4 Marcus 8:14-26

do 5 Marcus 8:27-9:1

vr 6 Marcus 9:2-13

za 7 Psalm 74

zo 8 Romeinen 14:1-12

ma 9 Romeinen 14:13-23

di 10 Romeinen 15:1-13

wo 11 Psalm 86

do 12 Spreuken 10:1-17

vr 13 Spreuken 10:18-32

za 14 Galaten 1:1-12

zo 15 Galaten 1:13-24

ma 16 Galaten 2:1-14

di 17 Galaten 2:15-21

wo 18 Psalm 124

do 19 Zacharia 1:1-6

vr 20 Zacharia 1:7-17

za 21 Zacharia 2:1-9

Augustus / September

zo 22 Zacharia 2:10-17

ma 23 Zacharia 3:1-10

di 24 Zacharia 4:1-14

wo 25 Zacharia 5:1-11

do 26 Zacharia 6:1-8

vr 27 Zacharia 6:9-15

za 28 Zacharia 7:1-14

zo 29 Zacharia 8:1-8

ma 30 Zacharia 8:9-17

di 31 Zacharia 8:18-23

wo 1 Galaten 3:1-14

do 2 Galaten 3:15-29

vr 3 Galaten 4:1-11

za 4 Psalm 54

zo 5 Johannes 7:1-13

ma 6 Johannes 7:14-24

di 7 Johannes 7:25-36

wo 8 Johannes 7:37-52

do 9 Galaten 4:12-31

vr 10 Galaten 5:1-12

za 11 Galaten 5:13-26

zo 12 Galaten 6:1-18

ma 13 Psalm 92

di 14 Spreuken 11:1-16

wo 15 Spreuken 11:17-31

do 16 Spreuken 12:1-12

vr 17 Spreuken 12:13-28

za 18 Marcus 9:14-29





ONTSPANNEN



Zomer. De zon schijnt. Tijd om te ontspannen. Maar de muizen zijn nog nooit zo druk geweest. Want achter het orgel, in het voormalige huisje van tante Mies, zijn ze een Bed & Breakfast begonnen. Het was een idee van Martje muis, die niets liever doet dan huishouden. 'Weten jullie wel hoe gestrest iedereen is tegenwoordig? Laten we een plek maken waar ze tot rust kunnen komen! Met orgelmuziek en een excursie door de kerk. Dan zorg ik voor bed en ontbijt!' Na weken timmeren en schilderen zet Martje muis een bord op het kerkplein: 'B&B Het Oude Orgel. WELKOM'. Martje heeft de bedden opgemaakt en koekjes neergezet. De andere muizen gaan eropuit om reclame te maken.

De eerste gasten zijn de libellen Eldert en Elleke. Ze lusten geen koekjes. Ze willen geen bed, maar een rietstengel om op te slapen. Ze vertrekken. Dan komen Paula en Pol de Mol. Die hebben hoogtevrees, ze durven de trap niet op. Daarna kloppen professor Houtrot en doctor Boktor aan. Die zijn niet welkom. Ze vertrekken op hoge poten. De muizen raken er gestrest van. Elke dag maken ze schoon en zorgen ze voor verse hapjes. 'Ontspannen is blijkbaar heel moeilijk!' zuchten ze. 'Misschien moeten we eerst zelf oefenen.' En de muizen eten samen, heel ontspannen, alle lekkere hapjes op. Alleen Martje maakt zich nog vreselijk druk. Ze kan niet gaan zitten en de boel de boel laten. Zij moet het nog leren.



Ontspannen is ...

Ontspannen, dat doe je op jouw manier,
't is anders voor ieder mens of dier,
de luiaard, de leeuw, de bedrijvige mier:
elk heeft zijn ritme, zijn rust en plezier.
Ook mensen, de dokter, de juf, de bankier,
de psychiater, de pater met zijn brevier,
de kapster, de voetballer, de marinier:
de een kan ontspannen met verf en papier,
de ander met vrienden, muziek en bier.
Of je voor stilte kiest of voor vertien,
ontspannen is: zijn in het nu-en-hier!



Uit de Bijbel

'Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden; dan kunnen ook je rund en je ezel uitrusten en kunnen je bedienden en de vreemdelingen die voor je werken op adem komen.'

