



Protestantse Gemeente  
De Open Hof – Oud-Beijerland

Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde

# KerkmagaZIN



Editie 102  
maart-april 2026



Een zonsopgang gezien vanaf ons huis aan het Spui.

## Licht dat ons aanstoot in de morgen

Hoe mooi kunnen liedschrijvers zoals Huub Oosterhuis je ziel raken met in het hart geschoten taal. Zo vind ik het lied 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' van Huub Oosterhuis (lied 601 in het liedboek) een schitterend lied. De eerste zin ontroert me al direct 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'. De omschrijving hoe het Licht ons wakker schudt in de morgen. Zoals een streep zonlicht op je kussen in de lente.

Dit licht doet gelijk denken aan Genesis 1. God spreekt zijn eerste woord. Het is zijn grote verlangen om de duisternis te verdrijven. God wil dat het licht is op die nog onbewoonbare en donkere plek. De eerste regel doet je ook denken aan het nieuwe licht dat komt als Jezus opstaat. Na de duisternis op Goede Vrijdag komt het licht op met Paasmorgen. We worden wakker geschud in ons verdriet om de dood van Jezus. Dan begrijpen we ook gelijk dat dit lied in het liedboek hoort bij het Paastriduüm; de vieringen in de Stille Week van Witte Donderdag tot en met Paaszondag.

Er zijn heel veel liederen in onze traditie waar het licht als metafoor wordt gebruikt. Als een tegenover voor de donkere wereld. Het beeld geeft ons verlangen weer dat we hoop hebben in een wereld die veel donkere kanten heeft. Met het lied van Oosterhuis willen we aangevuurd worden. Aangespoord om voor anderen een licht te zijn. Hoe kunnen jij, ik en wij lichtdragers zijn voor een ander? Matteüs 5: 14-16 beschrijft dit poëtisch in de Bergrede van Jezus. Mensen zijn geroepen om licht te zijn, om de goede dingen die zij doen voor God. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren. Piet Schelling legt dit als volgt uit in een commentaar: "Dat wil zeggen: goed zijn, vrede brengen, honger stillen, dorst lessen, hoop bieden, levensruimte creëren, elkaar nabij zijn. Ofwel de duisternis verjagen..."

Makkelijk is dit zeker niet voor ons, want donker en licht kunnen soms heel dichtbij en soms mijlenver uit elkaar liggen.

Tijdens Pasen komen we samen om deze boodschap te vieren. We delen niet alleen het licht, maar ook onze verhalen, onze vreugde en onze pijn. Samen ervaren we de kracht van de opstanding, wat ons verbindt en ons helpt om te groeien in liefde en begrip.

'Licht dat ons aanstoot in de morgen' is meer dan een prachtig lied; het is een viering van hoop en vernieuwing. Het herinnert ons aan de belofte van Pasen: dat het leven altijd opnieuw kan beginnen. Moge dit Paasfeest ons allemaal inspireren om te leven in het licht.

Jolanda Griesdoorn – van der Pol



**W**aren zij ziek, ik trok een boetekleed aan,  
en bleef mijn gebed onverhoord,  
ik pijnigde mij door te vasten.

*Psalm 35, 13*

*Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21*

## Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
15 maart	10.00u	mw. Rianne Fortuin, Brielle	
22 maart	10.00u	ds. Gertjan Robbemond, Gouda	
29 maart	10.00u	ds. Carla Schoonenberg-Lems	Palmpasen
2 april	19.30u	ds. Carla Schoonenberg-Lems	Witte donderdag
3 april	19.30u	ds. Carla Schoonenberg-Lems	Goede Vrijdag
4 april	21.00u	ds. Carla Schoonenberg-Lems	Paaswake
5 april	10.00u	ds. Carla Schoonenberg-Lems	Paasmorgen
12 april	10.00u	ds. Alexander Noordijk, Monnickendam	
19 april	10.00u	ds. Piet van Die, Mijnsheerenland	



Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl). Daarna kunt u ze twee weken lang terugkijken.





# Passie *Wandeling*

**ZATERDAG 14 MAART**

*Samen op weg naar Pasen.*

RONDWANDELING LANGS 4 KERKEN IN HET CENTRUM VAN OUD-BEIJERLAND.  
VOOR JONG EN OUD; GESCHIKT VOOR GEZINNEN.

STARTEN TUSSEN 16.30 EN 17.30, VANUIT DE OPEN HOF.  
VOOR MEER INFO ZIE: [WWW.DEOPENHOF OUDBEIJERLAND.NL](http://WWW.DEOPENHOF OUDBEIJERLAND.NL)

## **Zien, soms even.....**

Met deze woorden zijn we in De Open Hof op weg naar Pasen. Wat ontstaan is als een experiment en vanuit het verlangen om creatief bij de zondagse diensten betrokken te worden, is uitgegroeid tot een werkvorm die meerdere mensen raakt en aanspreekt. Zo vormen de onderdelen van de zondagse liturgie een kans om mee te doen. Door ook een geel briefje met een klacht, een gebed of een lichtpuntje in te vullen en aan het gerecyclede kruis voorin de kerk te hangen. Of gewoon via de eigen plaats in de kerk of rondom de uitzendingen: uiterlijk en innerlijk kan er wat gebeuren. Want zijn dat niet de lichtpunten van 'Zien, soms even...' die zorgen voor onderlinge ontmoeting en diepere kennismaking? Laat u/je verrassen door ervoor open te blijven staan!

## **Stille Week**

Het projectgroepje rondom het thema 'Zien, soms even...' is ook bezig met de voorbereidingen en uitwerking van de Stille Week. Op Witte Donderdag is er een 'vriendenmaaltijd' waarbij we verschillende soorten brood delen. Niet als 'avondeten' maar om te proeven en te smaken. Zoals eens, bij de uittocht en zoals toen, rondom de laatste maaltijd die Jezus met zijn naaste vrienden hield.

Op Goede Vrijdag staan de koralen van J.S. Bach om de Schriftlezingen heen. Ter bemoediging en ter bevestiging van wat kan voelen als verraad en in de steek gelaten worden.

Tijdens de Paaswake op Stille Zaterdag komen we bij elkaar rondom Schrift en Tafel en is er gelegenheid om (de wens tot) de eigen doop te gedenken. En het Paaslicht wordt ontstoken. Zien, soms even...welkom om zo mee op weg te gaan en Pasen te vieren.

## **Onder de aandacht**

De Passiewandeling op zaterdag 14 maart is ook zo'n nieuw initiatief. Als het goed is, ontvangt u dit kerkblad nog net op tijd om erbij aan te sluiten. De wandeling is voorbereid vanuit onze kerk en de commissie Kunst in de Kerk. Maar deze keer begeven we ons dus ook 'buiten' de kerk! Het was een mooi traject samen met afgevaardigden van de kerken die meedoen. Ik ben benieuwd naar uw/jullie ervaringen!

## **Kring Stille Omgang**

Op dinsdag 17 maart is er gelegenheid om mee te doen met een verstillende bijeenkomst in deze veertigdagentijd. We richten ons tijdens deze bijeenkomst op het langzame Bijbellezen en het herkauwen van wat er staat en wat het in ons leven betekent. De geestelijken in de kloosters doen dit dagelijks en beginnen hun dag vanuit verstillings. Wij sluiten de dag ermee af in de kerkzaal. Inloop vanaf 19.15 uur en start om 19.30 uur. Wie mee wil doen mag zich bij mij melden, zodat er voldoende materiaal is, er voldoende stoelen staan en de rust vanaf het begin van de bijeenkomst gewaarborgd is. De bijeenkomst duurt ongeveer 45 minuten.

## **Vooraankondiging bijeenkomst Ring Hoeksche Waard**

Om geloofsgenoten uit verschillende kerken te leren kennen, organiseert het Ringbestuur (waar ik sinds kort deel van uitmaak) twee bijeenkomsten per jaar. Deze keer gaat het over zending en missie en de vraag hoe je andere mensen wilt bereiken. Spreker is Martijn van den Boogaart. Hij zal het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belichten. De avond vindt plaats op woensdag 15 april om 20.00 uur in De Open Hof. Inloop vanaf 19.30 uur. Een goed vervolg op weg naar Pasen!

Hartelijke groet,  
ds. Carla Schoonenberg



## Lente

We gaan weer richting de lente. De sneeuwkllokjes en het groen van bloembollen pieken boven de donkere aarde uit. Ik vind het elke keer weer een mooi gezicht. Wat eerst niet zichtbaar is, komt langzaam boven en belooft iets nieuws.



## Lighthouse: Paaschallenge



LIGHTHOUSE

De leiding is druk bezig met het programma voor dit najaar. We willen de Paaschallenge gaan doen met elkaar. Dit is een spellenpakket gemaakt door de Protestantse kerk, net als Sirkelslag. De Paaschallenge is een avond vol spellen met het thema 'Kijk om je heen'. De jongeren kijken met nieuwe ogen naar de mensen en de wereld om hen heen. Waar zien ze hoop? Met de creatieve en reflectieve spellen ontdekken de jongeren hoe de Geest leven geeft.

## Waar zijn de Baanbrekers?

Het is een tijd stil rondom de Baanbrekers. Er zijn geen acties geweest in het nieuwe seizoen. Dit komt helaas doordat de leiding Marcelle Bos moest stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden. We wensen Marcelle veel kracht en zegen toe. Oproep: lijkt het jou leuk om leiding te geven aan deze diaconale jongerengroep? Neem contact op met mij om hierover door te praten. Deze taak is prima geschikt om met z'n tweeën te doen, zoals in een duobaan. Zo kun je sparren en taken verdelen. Zie jij het zitten om met onze jongeren diaconale acties op te zetten? Laat het me weten!



## Hoe ging het met... de ontmoetingsbijeenkomst?

Dinsdag 10 februari kwamen er acht gemeenteleden samen in het huis van Elly & Jaap Visser. Met z'n tienden spraken we over het jaarthema 'Kijk laat je verrassen door het werk van de Geest'. Dit deden we op verschillende manieren zoals met een werkvorm om elkaar beter te leren kennen, samen een lied te zingen en te praten over waar we de Geest ervaren. Zo kwamen er antwoorden als dat we de Geest in onszelf ervaren maar dat het je ook kan overvallen, de aanwezigheid van de Geest. Een spontaan lied zingen kan ervaren worden als de Geest die troost biedt. Kon je niet meedoen? Op donderdag 7 mei kun je in de middag of avond aanschuiven bij een gemeentelid thuis. Geef je op bij Carla en bij mij, dan laten we een aantal dagen van te voren weten in welk huis we samen komen.

## Hoe ging het met... jullie teamvormingsdag?

Vrijdag 6 februari reden Carla en ik via de A15 naar de A27 om Hanneke op te halen bij Meerkerk. We reden met z'n drieën naar het dienstencentrum van de Protestantse kerk in Utrecht. Onder leiding van trainer Siemen leerden we elkaar beter kennen door o.a. te praten over onze kernkwaliteiten. Enkele van onze kernkwaliteiten zijn kwaliteitsgericht, creativiteit en empathie. Vrijdag 27 maart hebben we een volgende trainingsdag.

## Contact

Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp. Ik werk 24 uur in de week. Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.  
Jolanda Griesdoorn – van der Pol, 06-37474733 of  
[jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl)



## **Terugblik op de start van 2026**

De start van het nieuwe jaar begon voor mij met het maken van de nieuwe Huiskamerfolder. Het betekent activiteiten afstemmen op elkaar, teksten en foto's verzamelen, soms de teksten wat aanpassen en dan de folder opmaken. Dan is het wachten tot eind januari als de folder wordt gedrukt. Dan begint de verspreiding. Fijn dat dit voor een belangrijk deel samen met het KerkmagaZin kan. Daarnaast dank aan Anton van Driel en René Strijder die ervoor hebben gezorgd dat de folders op andere locaties in de Hoeksche Waard zijn bezorgd.



## **Van harte welkom in de Huiskamer**

Meteen beginnen dan ook de eerste activiteiten en is het afwachten en kijken hoe het aanbod wordt ontvangen. Daarbij ben ik mij bewust dat het aanbod concurreert met gezin, werk, sport, aandacht voor vrienden en familie en andere bezigheden. Daarbij de uitdaging durf te kiezen.

Ik hoop dat de veertigdagentijd ruimte biedt voor inspiratie, verdieping en ontmoeting. Dat er tijd is om naar elkaar te luisteren en we oog hebben voor de mensen om ons heen. Daarbij is de veertigdagentijd een weg die we samen gaan en samen mogen beleven. Kijk in de folder om te zien wat bij je past en weet dat elke werkdag de Huiskamer open is voor een kop koffie of thee en er een gastvrouw of -heer is met een luisterend oor.

## **Tijdelijk geen Tikva**

Ik zie geen Tikva meer op de weekbrief? Dat klopt. Door persoonlijke omstandigheden heeft Daniëlle Baars moeten besluiten om Tikva tijdelijk stop te zetten. Een lastig besluit omdat ze naar deze avond uitkeek. De Tikvalessen werden ook goed bezocht en de intentie was om de lessen in 2026 voort te zetten; eens in de twee weken. Als ze is opgeknapt, wil ze de lessen weer hervatten. Wanneer dat zal zijn is op dit moment onduidelijk en zal t.z.t. op de Weekbrief verschijnen. We bidden haar Gods nabijheid en Zijn helende liefde en kracht toe.

## **Kokers gevonden voor de woensdagavond**

Er hebben zich twee nieuwe kokers gemeld om samen op woensdagavond te koken. Daar zijn we superblij mee. Mocht je het ook leuk vinden om te koken, neem dan contact met mij op en/of schuif een keer aan. Wel graag dan de betreffende woensdag vóór 14.00 uur opgeven voor het avondeten door te bellen naar de Huiskamer, 0186-612936 of naar Pameijer, 088-2716506.



## Themamiddag over het Odensehuis met Henk van Etten

Op donderdag 19 maart is er van 14.30 tot 16.30 uur een themamiddag in de Huiskamer over het Odensehuis. Een middag georganiseerd door de diaconie in samenwerking met de Huiskamer. De koffie en thee staan vanaf 14.15 uur klaar.



**Odensehuis**  
Hoeksche Waard

We horen op deze middag van Henk van Etten meer over het Odensehuis waar niet de ziekte, maar de mens centraal wordt gesteld. Het Odensehuis dat een laagdrempelige informatie- en ontmoetingsplaats is voor mensen met geheugenverlies en beginnende dementie, (hun) partners, kinderen en kleinkinderen, professionals en buurtgenoten.

Daarbij is er veel aandacht voor de psychische en sociale gevolgen voor de persoon met dementie én hun omgeving. En dat doet iets met mensen. Dat ervaren ze bij het Odensehuis in Boezem& Co aan de Boezemsingel 7 in Oud-Beijerland. Vaak zijn de bezoekers in het Odensehuis veel actiever dan wanneer ze thuis zijn. Hoewel niemand verplicht wordt met iets mee te doen. Hoe komt dat? Welke activiteiten worden er in het Odensehuis aangeboden? Het belooft een waardevolle middag te worden voor iedereen die een warm hart heeft voor mensen met dementie en meer over het Odensehuis wil weten. Uiteraard is er deze middag volop ruimte om je vragen te stellen en ervaringen te delen.

## Teambuilding

Op vrijdag 6 februari zijn Carla, Jolanda en ik samen naar Utrecht afgereisd voor onze eerste teambuildingsdag. Een waardevolle dag waarop we stilstonden bij wat maakt dat we in De Open Hof werken, waar we tegenaan lopen, onze talenten en de daarbij horende valkuilen en allergieën. Dit alles om te zorgen dat we elkaars talenten benutten en elkaar versterken. Daarbij past ook om met elkaar te kijken naar de huidige taakverdeling en samenwerking. We kijken uit naar het vervolg!

## Contact

Heb je een tip voor een Huiskameractiviteit of wil je mij spreken? Neem dan contact met mij op via Whatsapp, telefoon of email. Tel. 06-57323416 of [hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl)

Mijn werkdagen zijn in principe de woensdag en vrijdag.  
Een hartelijke groet, Hanneke Blom





---

### In herinnering: Martha Adriana van Dijk - den Boer

---

Op 16 februari 2026 is Martha Adriana van Dijk - den Boer overleden. Ze is 86 jaar geworden. Martha was sinds 2014 weduwe van Aad van Dijk en woonde tot eind vorig jaar aan de Sportlaan. Na een ziekenhuisopname heeft zij nog enkele weken in een zorgcentrum in Woerden gewoond, in de buurt van haar dochter Marjolein. Daarover gingen de woorden van het gedicht dat Marjolein voorlas tijdens de uitvaart op 23 februari: over het meelopen met de ander aan het einde van het leven.

Tot zover het kan. Tot aan de brug. Vanuit het vertrouwen dat een nieuw begin in zicht is. Een weerzien bovendien met wie in liefde en pijn al eerder moesten worden losgelaten, zoals haar zoon Peter op 17-jarige leeftijd en later haar man Aad.

Dat verlangen kwam ook naar voren in de Schriftlezingen uit Psalm 121 en Openbaring 21, over het uitzien naar degenen die de reis al hebben gemaakt en die al in dat nieuwe licht zijn. We luisterden naar liederen over dit vooruitzicht en herdachten Martha als een gelovige en eigenzinnige vrouw die met belangstelling op anderen betrokken was. We hebben haar begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Korte Laning, bij haar zoon en echtgenoot.

We wensen haar dochter Marjolein, haar man Marco en de kleinkinderen veel sterkte nu zij zonder hun (schoon)moeder en oma het leven weer ingaan.



---

### In herinnering: Margaretha Antonia Berger - Schep

---

Op 20 februari 2026 is Margaretha Antonia Berger-Schep overleden. Ze is 85 jaar geworden. Ze werd geboren in Berkenwoude en is later samen met haar man Adri vanuit de Krimpenerwaard naar de Hoeksche Waard verhuisd, de plek waar hun dochters Jacoline en Anita zijn opgegroeid.

Greet heeft in haar leven de zorg op zich genomen voor anderen. Ze deed dit met liefde. Daarnaast verbond ze de familie door de grote levensmomenten met elkaar te vieren. In de kerk is zij wijkouderling geweest en verzorgde zij pastorale bezoeken.

De dankdienst voor haar leven vond plaats op 27 februari in De Open Hof. Daar klonken de persoonlijke herinneringen van haar dochters. De foto's toonden mooie tijden samen in binnen- en buitenland.

We lazen Psalm 84: over de pelgrim die na een lange reis de eindbestemming in dankbaarheid bereikt. Want net zoals de kleine mussen en zwaluwen mogen rusten in de voegen van de altaarstenen, zo mogen mensen schuilen bij God. In het verlengde daarvan luisterden we naar het pelgrimsgebed van Amanda Strydom.

De begrafenis vond plaats in de besloten kring van de familie.

We wensen haar echtgenoot Adri, hun dochters Jacoline en Anita, hun schoonzonen Ron en Arjan en de (achter)kleinkinderen veel sterkte toe.



# ‘Preekvoorziening in vertrouwde handen’

Geschreven door Joke Waltmans

**Dat er iedere zondag een predikant op de preekstoel staat, lijkt heel gewoon, maar daar is ruim een jaar van tevoren al hard aan gewerkt. Bijna 15 jaar heeft Jaap van de Griend de taak preekvoorziening op zich genomen. Sinds begin dit jaar benadert routinier Reina van den Bosch de dominees op haar lijstje voor een gastbezoek.**

„Nog één te gaan, dan is de kalender voor 2027 gevuld,” vertelt Reina op de eerste dag van maart. „Dat is fijn,” reageert Jaap. „In de zomervakantie?” „Nee, ergens in juni,” weet zij. „Oh, dat gaat wel lukken,” weet hij uit ervaring.

Beiden zijn bij elkaar gekomen om meer te vertellen over de preekvoorziening van De Open Hof. Een taak die onzichtbaar blijft voor gemeenteleden, maar meteen opvalt als deze niet goed wordt uitgevoerd. Soms dreigde dat bijna toen een gastpredikant voor een dichte Heinenoordtunnel stond of een ander door hevige sneeuwval eigenlijk niet kon rijden. „Ik heb nooit hoeven preeklezen,” geeft Jaap aan. „Bovendien hebben we een vaste liturgie, die kunnen we altijd volgen, desnoods zonder preek.”



### Nieuw kalenderjaar

Het is nooit nodig geweest, waardoor het preekrooster altijd kon worden gevolgd. In de eerste week van ieder nieuw kalenderjaar staan de seinen op groen om dat te regelen. Dan worden bekende en minder bekende predikanten benaderd om de 'lege plekken' in het preekrooster van De Open Hof op te vullen. De diensten waarin onze eigen predikant Carla Schoonenberg-Lems voorgaat, staan al vast en dan is het taak om de overige zondagen in te vullen. Voor 2027 waren dat er ruim twintig.

Dat betekent bellen en nog eens bellen, uitnodigen en tot een geschikte datum komen. Jaap heeft het jarenlang gedaan en met veel plezier, maar als 75-jarige wil hij op tijd plaatsmaken voor een ander. Naast het samenstellen van het preekrooster was hij ook de contactpersoon voor de gastpredikanten. „Die contacten blijft Jaap dit jaar nog doen, want hij is ook degene die met hen de afspraken heeft gemaakt. Volgend jaar ben ik dat,” legt Reina uit.

### Top 10

Die taak is haar niet vreemd. In de jaren dat ze actief was voor de Protestantse Gemeente in Numansdorp regelde zij de preekvoorziening. De contacten die ze toen heeft opgebouwd, kon ze nu ook weer gebruiken. „Ik heb zelf wel een top 10 van namen die ik heb benaderd,” geeft ze aan. „Het kan dus best zijn dat ik van Jaap z'n briefje afwijk,” zegt ze lachend. Die heeft daar geen enkele moeite mee. Zeker niet nadat hij de namen hoort van predikanten die al hebben toegezegd. „Het gaat erom dat de gastpredikanten wel bij De Open Hof moeten passen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Bij sommigen beluister je daarom eerst een dienst via de livestream, dan weet je wat je kunt verwachten. Gemiddeld genomen zijn het eigenlijk kanjers van predikanten,” vindt Jaap.

Reina sluit zich daar graag bij aan. „Het kan zijn dat sommige predikanten worden gemist. Dan heb ik ze misschien wel gevraagd, maar zijn ze verhinderd. We kunnen het nu eenmaal niet met een schaarstje knippen.”

## Lieve mensen van De Open Hof,

In dit artikel leest u over onderwerpen die binnen de kerkenraad besproken worden of zijn en dat wat speelt binnen de organisatie van onze gemeente. De kerkenraad heeft in haar werkplan gezet dat we meer bekendheid hieraan gaan geven. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben neemt u dan gerust contact met mij op. Het makkelijkste is dat via mijn e-mailadres: [voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl).

## Bijna op sterkte:

Het is fijn dat ik u kan melden dat we als kerkenraad bijna op sterkte zijn. De start van het seizoen 2025-2026 verliep onrustig. Binnen de kerkenraad speelde het vertrek van Cobi Crucq als scriba. Haar termijnen zaten er op. Ze heeft meer dan 12 jaar ontzettend veel voor onze gemeente gedaan. Door de jaren heen heeft Cobi zich ingespannen voor vele zaken die binnen onze kerk spelen. Haar kennis en deskundigheid is groot en ze wordt zeker gemist! In de kerkenraad hebben we gesproken over taken en functies binnen de kerkenraad en de termijnen die leden van de kerkenraad zitting hebben. Er is besloten actiever te gaan werven voor openstaande functies en taken. We hebben een nieuwe ouderling voor het pastoraat gevonden. We zijn helaas nog steeds op zoek naar een jeugdouderling en nieuwe leiding voor de Baanbrekers. Ook hebben we besloten om te gaan zoeken naar een nieuwe scriba. Met het vertrek van Cobi zou de urgentie duidelijk zijn voor de gemeente. En dat heeft inderdaad gewerkt. Er heeft zich iemand aangediend met veel kerkelijke ervaring, die bereid is de taak van scriba op zich te nemen. Na het vertrek van Cobi als scriba heeft de kerkenraad, ouderling Ina in 't Veld bereid gevonden om als scriba ad interim op te treden. Wilma Petersen die 11 januari bevestigd is als ouderling zal na een periode dat ze in de kerkenraad heeft meegedraaid de taak van scriba op zich nemen.

Ook hebben we in de oogstdienst van 9 november afscheid genomen van Nico den Boer, ouderling-kerkrentmeester en tevens voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Zijn termijnen waren nog niet verstreken, maar door zijn avontuur in het buitenland kon hij dit niet combineren. Ook hij heeft zich vanuit het kerkrentmeesterschap jarenlang ingezet voor onze gemeente. Verder heeft Hugo Crucq, die al vanaf 2010 kerkrentmeester is en secretaris van het college van kerkrentmeesters, gevraagd uit zijn taak ontheven te worden. In de dienst van 11 januari is dit gedaan, ook hij heeft zijn sporen verdiend, zoals u in het vorige KerkmagaZIN heeft kunnen lezen. Gelukkig zijn er ook voor dit college nieuwe mensen opgestaan, die een taak gaan vervullen. Zo hebben we in diezelfde dienst van 11 januari, Janneke Hempel bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Zij is dan tevens lid van de kerkenraad. En Jan Pieter Uittenbroek is in deze dienst bevestigd als kerkrentmeester en hij heeft de taak van secretaris op zich genomen. Zo zijn we gelukkig bijna weer op sterkte. Door omstandigheden waren er in het afgelopen seizoen meerdere diensten van afscheid en bevestiging. De kerkenraad streeft er echter naar om dit in het nieuwe seizoen te beperken tot 1 dienst. Wel willen we u, jou oproepen met ons mee te denken over de vacatures in het jeugdwerk, onze kinderen en jongeren verdienen het dat er mensen voor hen opstaan.

## **Veilige kerk**

Dit onderwerp staat op de agenda van de kerkenraad. Binnen de Protestantse Kerk Nederland, waar onze kerk bij aangesloten is, is er veel informatie over dit onderwerp. Daarnaast is er ook een platform Veilige Kerk met de nodige informatie en materialen om hier binnen je eigen kerk over in gesprek te gaan en er beleid op te ontwikkelen. Het afgelopen jaar is het onderwerp ook meerdere keren binnen de kerkenraad besproken en hebben leden van de kerkenraad in het land congresdagen hierover bijgewoond. Ook hebben we een vertrouwenspersoon binnen onze gemeente.

Anita Berger Protestantse Gemeente De Open Hof, Oud-Beijerland

E-mail: [vertrouwenspersoon@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:vertrouwenspersoon@deopenhofoudbeijerland.nl)

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in de kerk voel je je veilig. Helaas komen ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik ook in de Protestantse Kerk voor. Door mijn werk als huisarts ben ik bekend met dit onderwerp. U kunt bij mij terecht met uw verhaal, vragen, vermoedens en meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Hierbij is mijn taak luisterend en ondersteunend, uiteraard onder geheimhouding.

Verder hebben we als kerkenraad een projectgroep Veilige Kerk ingesteld. Deze projectgroep zal de gemeente informeren over de ontwikkeling van beleid op dit gebied. De leden van deze projectgroep zijn: Marjon ten Heggeler, Marion van de Merwe en Anita Berger (vertrouwenspersoon). Ds. Carla Schoonenberg begeleidt deze projectgroep vanuit de kerkenraad.

## **Meerjarenbeleid DOH**

(Zoals u waarschijnlijk wel heeft begrepen staat de afkorting DOH voor: De Open Hof.)

Binnen de kerkenraad wordt er natuurlijk ook over de toekomst van onze kerk gesproken. We willen bouwen aan een vitale kerk richting 2033!

Vandaar dat de kerkenraad een beleidsadviesgroep heeft ingesteld met betrekking tot het meerjarenbeleid van De Open Hof. In deze beleidsadviesgroep zitten leden vanuit de kerkenraad en ook andere gemeenteleden. Zij hebben een gemeenteavond georganiseerd op 11 maart. Ten tijde dat dit bericht wordt gepubliceerd is deze al geweest. Ik hoop op een zinvolle, fijne avond met een goede opkomst door alle generaties heen.

Marc Bijl, voorzitter van de kerkenraad.

**Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan (Math. 25:40)**

De diakenen zijn de handen van de kerk. Met het woord kerk wordt dan niet het gebouw of de organisatie bedoeld, maar de gemeente.

Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt. De diakenen hebben de taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven.

Wekelijks wordt gecollecteerd voor een diaconaal doel. Naast deze collecten, die rechtsreeks aan het gekozen doel ten goede komen, verleent de diaconie ook steun waar dat nodig is. Rechtstreeks in de eigen gemeente of via regionale en landelijke instellingen die zich inzetten voor armoedebestrijding, vluchtelingen en mensenrechten.

En ook de landelijke kerk vraagt voor haar diaconale werk een jaarlijkse verplichte bijdrage. De diaconie kan haar werk alleen doen met de steun van de gemeenteleden, van u dus. De inkomsten van de diaconie worden gevormd door giften en de diaconale vaste vrijwillige bijdragen. Deze bijdrage staat los van de Vaste Vrijwillige Bijdrage die voor de kerk wordt gevraagd. Circa 80 pastorale eenheden dragen middels hun periodieke bijdrage zo'n 11.000 euro bij.

Een aanzienlijk deel van de gemeente draagt hier dus ook nog niet aan bij. Willen we het werk van de diaconie kunnen blijven voortzetten, dan is ook uw bijdrage hard nodig.

Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op u. Overweeg a.u.b. of u uw bijdrage wellicht kunt verhogen, of als u nu nog niet bijdraagt, een vaste vrijwillige bijdrage te gaan geven. Dat kan per maand, per kwartaal of per jaar. Mogen wij op u rekenen?

Bij voorkeur ontvangen wij uw bijdragen op onze SKG-bankrekening NL89 RABO 0373 711 905, onder vermelding van DVVB.

**Belastingaftrek**

De Diaconie van De Open Hof is ANBI geregistreerd, zodat uw periodieke bijdrage tot belastingaftrek kan leiden. Wanneer u besluit om uw bijdrage te doen middels een vaste periodieke schenking voor tenminste vijf jaar is deze zelfs geheel aftrekbaar.

Op onze website [www.deopenhofoudbeijerland.nl](http://www.deopenhofoudbeijerland.nl) vindt u daarover informatie. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Harm Bakker (06-33186916 of [penningmeestercvd@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:penningmeestercvd@deopenhofoudbeijerland.nl) )

**Wat ons drijft is de liefde van Christus  
2 Korintiërs 5:14a**

### De Taakgroep Eredienst.

De eredienst staat centraal. In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. Hier klopt in zekere zin het hart van de gemeente. De diensten zijn ook het meest bepalend voor 'het gezicht' van onze gemeente; hierin wordt onze identiteit zichtbaar. De eredienst is nooit tijdloos maar heeft alles te maken met de tijd waarin wij leven.

### Samenstelling

De Taakgroep Eredienst (TE) wordt gevormd door de cantor-organist, de predikant, een vertegenwoordiger van de Diaconie en enkele gemeenteleden.

Secretaris: Margriet Dijkshoorn, Voorzitter: Ed Stierman.

Leden: ds. Carla Schoonenberg-Lems, Leo Lommers, Jaap van de Griend, Nel Koudijs (aftredend), Arjen van Dijk( diaken) en Jack van den Bosch .

Ineke Wisse en Reina van den Bosch houden zich als verlengstuk van de TE intensief bezig met resp. jaarrooster en preekvoorziening.

De TE komt 6 x per seizoen bij elkaar en is verantwoordelijk voor:

#Praktische organisatie van de eredienst

De TE is verantwoordelijk voor het rooster van predikanten, musici, lectoren en vieringen.

Daarnaast voor het inplannen van bijzondere vieringen en de medewerking van koren.

### #Bezinning en voorlichting: wat doen we en waarom?

De TE bewaakt de kwaliteit van de vieringen, initieert liturgische vernieuwing en is aanspreekpunt voor gemeenteleden. Daarnaast kan de TE gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kerkenraad.

### #Coördinatie en communicatie

De TE overlegt met allen die een taak hebben in de eredienst, toetst en faciliteert initiatieven van gemeenteleden, draagt zorg voor de paaskaarsen en andere kaarsen en houdt contact met de commissie 'liturgisch bloemschikken' Jaarlijks worden de cie. 'Kunst in de kerk' en het Beamerteam uitgenodigd. Er worden tijdig afspraken gemaakt rondom de Startdienst en de Gedachtenisdienst en hoogtijvieringen.

Momenteel houden we ons bezig met de veertigdagentijd, de opzet van de Gedachtenisdienst en de vanzelfsprekendheden van een dienst. Op 10 maart organiseert de TE een avond voor betrokkenen rondom consistorie- en drempelgebed.

Mocht uw interesse gewekt zijn na deze uiteenzetting of heeft u vragen naar aanleiding van een onderwerp, neem gerust contact op met een van ons.

Met vriendelijke groet,  
Ed Stierman- voorzitter



## Gastvrijheid

Jaap den Boer

In bijbelse tijden was gastvrijheid een erezaak. Een bijzonder verhaal over gastvrijheid lees je in Genesis 24.

Hier zegt Abraham tegen zijn oudste knecht dat hij een vrouw moet gaan zoeken voor zijn zoon Izaäk. De knecht gaat op pad en neemt 10 kamelen mee.

Buiten de stad Nachor laat hij de kamelen tegen de avond neerknielen bij een waterput. De knecht en de kamelen hebben een lange reis achter de rug en ze hebben dorst.

Ze zijn nog maar net gearriveerd of Rebekka komt de stad uit. Ze loopt naar beneden, naar de bron, vult haar kruik en komt weer terug. De knecht komt haar tegemoet. Hij vraagt of hij haar wat water wil geven en ze geeft hem te drinken.

Dan staat er een zin waar je gemakkelijk overheen leest: Rebekka zegt: "Ik zal ook voor de kamelen water putten tot ze genoeg te drinken hebben gehad." Rebekka doet het en nog op een draffie ook. De knecht steekt geen poot uit.

Een kameel kan per keer 100 liter water drinken. Dat betekent dat Rebekka voor 10 kamelen 1000 liter water moet hebben geput.

Stel dat een kruik of emmer 10 liter water kan bevatten dan moet zij 100 keer heen en weer naar de bron hebben gelopen.

Reken dat zij 3 minuten nodig had om elke kameel water te geven dan is zij daar minstens 5 uur mee bezig is geweest. Een indrukwekkende prestatie maar ook het summum van gastvrijheid.

Petje af voor Rebekka!



## Beeldverhaal

Rob van Brakel

Tegenwoordig zijn we gewend aan stripverhalen waarin de handeling in een aantal plaatjes achter elkaar beschreven wordt, maar in de Middeleeuwen had men die mogelijkheid veelal niet, want perkament was duur. Op de kerkmuren en op wandkleden waren wel eens stripverhalen te zien, maar dat kon lang niet altijd. Schilders zaten met het probleem dat ze, zeker in het geval van Bijbelverhalen, graag het hele verhaal wilden weergeven, en dat kon alleen maar door alle opeenvolgende gebeurtenissen in een voorstelling te verwerken.

Middeleeuwse schilderstukken zijn dan ook vaak zoekplaatjes.

In het voormalige Sint Janshospitaal in Brugge, nu een museum, hangt een schilderij van de Barmhartige Samaritaan. Het is van een onbekende schilder uit de 16e eeuw, die duidelijk zijn best gedaan heeft het hele verhaal te verbeelden. Zo zien we, in een 16e-eeuwse omgeving, op de voorgrond de Samaritaan, die de gewonde verzorgt. Op de achtergrond zien we de priester en de leviet, die geen aandacht aan het slachtoffer besteedden, nog lopen. Ook zien we op diezelfde weg de Samaritaan de gewonde op zijn rijdier vervoeren, en helemaal aan de rechterkant is te zien dat hij de overvallen man onderbrengt in een herberg en voor zijn verblijf betaalt. Dat alles in één schilderij.



Het is een beetje verwarrend, want je moet door hebben dat wat je ziet niet op hetzelfde moment gebeurt, maar het is ook een goede les voor ons. Uiteindelijk komt alles samen in deze wereld: achteloos voorbij lopen aan een medemens in nood wordt tegenover een helpende hand geplaatst, en vervolgens betekent helpen naast A ook B zeggen, ook als dat de helper iets kost. De priester en de leviet verspilden geen tijd of geld aan iets wat hen niet aanging, de Samaritaan wel. De priester en de leviet hadden daar voor hun gevoel goede redenen voor. De een doet dit, de ander dat, en allemaal lopen we wel eens door, want niemand is volmaakt. In de discussies vandaag de dag ontbreekt vaak oog voor het geheel. Het is logisch dat we allemaal de Samaritaan willen zijn zolang we veilig in onze eigen cocon zitten, maar het is de vraag hoe wij echt handelen als we in zo'n situatie terechtkomen. Het feit dat de priester en de leviet duidelijk zichtbaar zijn, mag een waarschuwing zijn voor de toeschouwer, net zo goed als diezelfde toeschouwer zich ook op mag trekken aan de menslievendheid van de Samaritaan. Eens zal het Pasen worden, maar het is het nog niet...

## Collecte overzicht

### Eerste Rondgang

**15 maart**

Moldavië, kinderen en ouderen worden gezien

zie uitgelicht

**22 maart**

Burkina Faso, meer voedsel en inkomen voor boerinnen

zie uitgelicht

**29 maart**

Rwanda, met zusters werken aan gezond eten

zie uitgelicht

**5 april**

India, onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

zie weekbrief

**12 april**

De Overbrugging

zie weekbrief

**19 april**

Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard

zie uitgelicht

### Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

## Collectes

### 15 maart: Moldavië, kinderen en ouderen worden gezien

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben.

In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze een warme maaltijd en zorg, en kunnen ze in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. Meer informatie:

[www.kerkinactie.protestantsekerk.nl](http://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl)



### 22 maart:

### Burkina Faso, meer voedsel en inkomen voor boerinnen

In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van de landbouw. Ieder gezin verbouwt groenten op een eigen stukje grond.

Door onvoorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten in deze Sahelregio regelmatig. Dan is er te weinig te eten. Boerinnen en boeren leren gewassen verbouwen die goed tegen droogte kunnen. Als ze zorgvuldig omgaan met de vruchtbaarheid van de bodem verbetert de oogst en kunnen ze erosie tegengaan. Ze maken eigen compost en beperken bestrijdingsmiddelen. Dat verbetert hun oogst. Via spaar- en kredietgroepen krijgen met name vrouwen de kans om kleine bedrijven te starten, waardoor hun inkomsten toenemen en hun positie versterkt wordt. Meer informatie: [www.kerkinactie.protestantsekerk.nl](http://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl)



## 29 maart : Rwanda, met zusters werken aan gezond eten

In het kleine dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van de landbouw. De grond is vruchtbaar, maar omdat er te weinig beschikbaar is voor alle inwoners leeft 40 procent van de mensen onder de armoedegrens. Rwandese zusters-diaconessen leren arme gezinnen hoe ze zo efficiënt mogelijk gezond voedsel kunnen verbouwen en samen kunnen sparen en investeren. Sommigen gaan kleinvee houden. De zusters begeleiden moeders intensief, zodat ondervoeding stopt en kinderen naar school kunnen gaan. Meer informatie: [www.kerkinactie.protestantsekerk.nl](http://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl)



## 19 april: Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard

Wij vragen uw aandacht voor vluchtelingenwerk en in het bijzonder Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard. Vluchtelingen zijn er ook in de Hoeksche Waard. Ook hier in Oud-Beijerland wonen meerdere vluchtelingen en ook in de andere delen van de Hoeksche Waard. Meestal zijn het kleine gezinnen of alleenstaanden die hier asiel aanvragen. Tijdens deze asielpcedure biedt Vluchtelingenwerk HW de asielzoekers ondersteuning. Ook helpt Vluchtelingenwerk ze bij het hele inburgeringsproces waar veel bij komt kijken zoals het aanvragen van ziektekostenverzekeringen, huursubsidies, energieleverancier, telefoon, inboedelverzekeringen, contacten met DUO. Vluchtelingenwerk draait heel sterk op vrijwilligers en is zeer gebaat bij donaties. Daarnaast zoeken ze ook mensen die een 'maatje' willen zijn voor een vluchtelingengezin. Denk daarbij aan zaken als boodschappen doen, hulp bij het wegwijs maken in het dorp waar ze zijn komen wonen, leren fietsen, hulp bij al het papierwerk wat er op je afkomt! Al dat soort inburgeringszaken kost geld. Hiervoor is een fonds opgericht, met deze collecte willen we een bijdrage geven aan dit fonds.

Zie o.a.: [www.vluchtelingenwerk.nl](http://www.vluchtelingenwerk.nl)



## Opbrengsten collecte

04 januari 2026	Goud van Noord - Rotterdam	€401,50
11 januari 2026	Kerk in Actie, Oekraïne	€796,35
18 januari 2026	St. Ondersteuning Studentenpastoraat Rotterdam	€451,19
25 januari 2026	Pofta Buna	€848,65

## Op pad met de diaconie

Op zaterdagmorgen vroeg vertrokken we in de bus van Piet naar Utrecht naar de Armoededag van Kerk In Actie. Na flink wat files onderweg kwamen we aan bij de volle Mattheuskerk voor het plenaire programma. We luisterden naar de verhalen van een 'ervaringsdeskundige' en werden geraakt door de woorden die haar dochtertje had gesproken: "Vindt Sinterklaas mij dan niet lief?" De cadeautjes die zij had ontvangen, waren niet te vergelijken met die van haar klasgenootjes.

Na een mooie overdenking van de predikant, zongen we enkele liederen met elkaar. Vervolgens speelden we de grote armoedequiz. Er waren verschillende stellingen waarop je kon reageren met: waar of niet waar. We deden onze uiterste best en tot onze grote verrassing wonnen wij de hoofdprijs: het boek 'Armoede uitgelegd aan mensen met geld' van Tim 's Jongers. U mag het boek gerust van ons lenen!

Na nog een kop koffie met koek en voorzien van een tas met een heerlijke lunch, startten de diverse

workshops in het dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland. Eén van deze workshops had de prikkelende titel: 'Waarom arme mensen domme dingen doen'.

Interessant was ook de workshop 'Armoede op het spoor komen'. Dit bleek een thema te zijn waar meer diaconieën tegen aanlopen. Het was goed om na te denken over hoe vindbaar je nu eigenlijk bent als diaconie. Andere workshops hadden thema's zoals bijvoorbeeld: Red je het wel (Schuldhelpmaatje), Maak gebruik van je kerkgebouw en Help ik ben rijk!

Het was ook fijn om andere diakenen te ontmoeten, zo leer je weer van elkaar. Ook was het leuk om te zien dat er zoveel mensen zijn die graag anderen willen helpen.

Aan het eind van de middag gingen we weer vol inspiratie met Piet zijn bus terug naar de Hoeksche Waard. We konden elkaar gelijk bijpraten over alles wat we hadden opgestoken.

Bent u nu na het lezen van dit verslag enthousiast geworden over iets doen voor een ander?

Schiet ons dan gerust eens aan om te vragen wat wij in de diaconie allemaal doen. We zijn een gezellige club die graag de handen uit de mouwen steekt en zouden het fijn vinden als er gemeenteleden bij komen!



Hartelijke groet van  
Harm, Arjan, Sjaan, Piet, Willy en Désirée

## **Niet echt mijn ding... Of toch wel?**

Soms doe je dingen waarvan je dacht dat je ze nooit zou doen. Dat had ik met de taakgroep Duurzaamheid. Ik heb niet zo veel met duurzaamheid. Gewoon net als ieder ander let ik er wel op en ben ik me milieubewuster gaan gedragen. Ik koop bijvoorbeeld linnen tasjes, gebruik een plastic zakje meerdere malen. En ik draag eerder een vest dan dat ik de verwarming hoger zet. Het zijn van die kleine dingen, die toch iets bijdragen denk ik dan maar.



Maar ik ben me niet altijd bewust van duurzaamheid, gewoon uit onwetendheid of desinteresse of gewoon uit luxe. Zo was er ook een verschil tussen Rob en mij in het bijhouden van de tuin. Ik hou van een nette tuin, waar niet al te veel bladeren liggen. Rob daarentegen laat de bladeren gewoon liggen. Hij attendeerde mij erop dat die bladeren juist goed zijn voor de grond en voor de insecten enzo. Nooit bij stilgestaan eigenlijk. Dan ga je toch anders kijken naar een tuin. Ook als we voortuintjes van mensen bekeken, viel ik toch wel meer op de verzorgde tuinen met mooie strak aangelegde tegels en wat plantenbakken. Rob daarentegen totaal niet. Want het water kan helemaal niet meer zo goed wegstromen op deze manier. Dat gaat op den lange duur echt problemen opleveren. Ook daar sta ik eigenlijk niet zo bij stil.

Hierdoor ben ik wel meer met duurzaamheid bezig. Geïnspireerd door deze nieuwe inzichten sprak ik Anton vorig jaar aan op duurzaamheid in onze Open Hof tuin. Het leek mij wel een goed idee om ook als 'groene' kerk een goed voorbeeld uit te dragen door regen op te vangen in regentonnen. Laat nou net deze opmerking Anton ertoe aangezet te hebben mij te vragen om deel te nemen aan de taakgroep Duurzaamheid. Tja...daar zit je dan met je goede gedrag en wat doe je dan? Ik moest er even over nadenken, ik besloot om het maar eens te proberen, al was het alleen maar voor mijn eigen bewustwordingsproces van duurzaamheid.

Wel jammer dat als ik een keer een deur open laat staan er nu hard geroepen wordt: DEURZAAMHEID! Maar dat even terzijde. Of dit echt wat voor mij is, dat weet ik niet, de tijd zal het leren. Door het bewustwordingsproces viel mijn oog hierdoor ook op een krantenartikel wat ik anders links zou laten liggen. Dat gaat over het dataverbruik van foto's en hoe milieuvriendelijk dat is. Ook zoiets waar ik echt niet over nadenk. Het wordt de volgende tip van de maand. Kijk eens op de website: <https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/groenekerkerk> En verder worden er best wel leuke activiteiten georganiseerd, waarbij verbinding met elkaar weer heel belangrijk is en dat is weer echt mijn ding. Ik zou zeggen, sluit eens aan. Het is leuk en goed om hier met elkaar over te praten en elkaar bewust te maken, door ervaringen te delen.

Heb je vragen laat het ons weten.  
Namens de taakgroep Duurzaamheid,  
Petra

## ***Een tas vol hoop - Dankzij U***

---

Lieve kerkgangers en leden van de Open Hof, namens de Tassenactie van Ron en Annemieke Steenbergen voor minima zonder andere hulp, van harte bedankt voor wederom uw steun in 2025.

De Tassenactie biedt al 16 jaar ondersteuning aan zo'n 40 minima's/gezinnen die net buiten andere hulp vallen in de Hoeksche Waard. Wij doen dit als particulieren samen met vrienden die net als jullie meehelpen.

Ons gebed om hulp heeft er toe bijgedragen dat ook u als kerkgemeente door het jaar heen bijspringt met uw bijdragen. Ook voor uw bijdrage aan de kerstactietas zijn wij als organisatie zeer dankbaar.

Daarom namens de Tassenactie voor minima zonder andere hulp een dankjewel-gedicht:

*Bij kerk De Open Hof staan steeds als pracht,  
voor wie het moeilijk heeft en zoekt naar kracht.  
de harten open met handen, warm als vuur,  
brengen jullie hoop gedurende het juiste uur.*

*Met gaven, groot en beslist niet heel klein,  
vult u de tassen met liefde en hoop.  
Voor wie vaak eenzaam en afhankelijk moet zijn,  
geeft u Gods zegen en vertrouwen dat verder loopt.*

*Elk jaar opnieuw dat mooie gebaar,  
voor minima zonder andere steun.  
Uw trouw en zorg, zo zichtbaar daar,  
zijn voor velen een blijvende steun.*

*Daarom klinkt dank uit onze naam,  
voor alles wat u heeft gedaan.  
Dat uw goedheid voort mag gaan,  
en voor velen tot zegen mag blijven staan.*

*Dank u wel voor uw hulp,  
voor uw warmte en uw tijd.  
Uw steun maakt echt verschil,  
en brengt licht in minima's moeilijke tijd.*

Godszegen aan u allen gewenst voor de steun aan deze groep gezinnen.

Annemieke Steenbergen  
Westmaas, 18 februari 2026



## Vier je verjaardag in de kerk

Op 7 febr jl was er weer een 'Vier je verjaardag in de kerk'. Naast allerlei lekkers van de hightea was er ruimte voor gesprek en waren er mooie woorden bij de opening en sluiting van Jolanda Griesdoorn en Wilma Petersen. We kunnen weer terugkijken op een fijne middag.

Nel vd Sluijs, Marianne Apeldoorn, Wilma Petersen, Ina in 't Veld en Dianne van den Berg.



## De Queeste

Datum : donderdag 16 april 2026

Tijdstip : 20.00 uur. - Inloop vanaf 19.30 uur

Locatie : Huiskamer De Open Hof

Op donderdagavond 16 april is de boeiende documentaire 'De Queeste' te zien in de Huiskamer. Een queeste is een zoektocht die het karakter heeft van een levenstaak. Wij volgen akkerbouwer Mees Visser, glastuinbouwer Frank de Koning en strokenteler Cornelis Mosselman in hun worsteling om hun verlangen naar een duurzame voedseltransitie vorm te geven. Hun verhalen worden in een historische context geplaatst. Tevens worden relevante onderwerpen belicht in de gesprekken die zij voeren. Mees Visser en Gertjan van Dueren den Hollander zijn aanwezig om na afloop in gesprek te gaan onder het genot van een drankje. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.



## Pasen

Zo'n 4 maanden terug vierden wij de geboorte van onze Heer. Jezus werd geboren in een stal in Bethlehem. Wij versierden onze kamer met een kerstboom, kaarsen en slingers. Sterren, hertjes, rendieren verlichtten menige tuin. Mooi en leuk, maar soms gaat het wel erg ver. Deze mensen kunnen een hoge energierekening tegemoet zien.

Om over het eten maar te zwijgen. Rollades en heel veel vlees voor het gourmetten, kerstbrood, kransjes, wijnen enzovoort.

Maar nu wordt het Pasen. Wat zien wij daarvan aan de buitenkant?

Vooraf Palmpasen met broodhaantjes en slingers. Drukke winkels. paasbrood, chocolade paaseitjes, en nog meer. Geen verlichte paashazen en konijnen, deze liggen gebraden en wel op de feesttafel, hoewel niet verlicht. Als kind keek ik heel anders naar deze feestdagen. Kerst, kadootjes onder de kerstboom, met Pasen eieren verven. 's Morgens gekleurd eitje aan de ontbijttafel, eieren zoeken in de tuin. Een feest.

Wat begreep ik in die tijd van het Paasverhaal? Ik vond het ook zo erg dat zo kort nadat Jezus was geboren dat hij toen moest sterven. Op school werd het hele verhaal verteld, ik denk dat ik ook nog een Palmpaasstok had, maar dan na mijn 10e jaar. Voorheen woonde ik in Rotterdam, daarna naar een dorp verhuisd, daar werd dat meer gedaan. Weer terug in Rotterdam werd er op de school van mijn kinderen ook niets gedaan. De kinderen vonden het eieren verven wel leuk.

En nu: Op weg naar Pasen, veertigdagentijd, voorbereiden op het sterven van Jezus, de Stille Week, en dan mogen wij het feest vieren dat Hij is opgestaan uit de dood. De Heer is waarlijk opgestaan. Hoe mooi is dat? Geen gekleurde eieren meer. Twee rustige dagen overdenken wat er toen gebeurde. Paasvakantie vieren soms ver van huis, in de file op weg naar andere bestemmingen. Nee dank u wel. Pasen betekent zoveel meer. En dan; Hemelvaart, en Pinksteren. De lente is begonnen, nieuw leven overal te zien.

U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer  
Amen

Gonnie Confurius de Keijzer

## Leesrooster

Maart		April	
<b>zo 15</b>	<b>1 Samuël 16:14-23</b>	<b>zo 5</b>	<b>Matteüs 28:1-20</b>
ma 16	1 Samuël 17:1-15	ma 6	Hebreeën 1:1-9
di 17	1 Samuël 17:16-30	di 7	Hebreeën 1:10-2:4
wo 18	1 Samuël 17:31-40	wo 8	Hebreeën 2:5-12
do 19	1 Samuël 17:41-54	do 9	Hebreeën 2:13-18
vr 20	1 Samuël 17:55-18:5	vr 10	Hebreeën 3:1-11
za 21	1 Samuël 18:6-16	za 11	Hebreeën 3:12-19
<b>zo 22</b>	<b>1 Samuël 18:17-30</b>	<b>zo 12</b>	<b>Hebreeën 4:1-13</b>
ma 23	1 Samuël 19:1-17	ma 13	Psalm 95:1-11
di 24	1 Samuël 19:18-24	di 14	1 Petrus 1:1-12
wo 25	Romeinen 8:1-11	wo 15	1 Petrus 1:13-25
do 26	Romeinen 8:12-21	do 16	1 Petrus 2:1-10
vr 27	Romeinen 8:22-30	vr 17	Psalm 35:1-10
za 28	Romeinen 8:31-39	za 18	Psalm 35:11-28
<b>zo 29</b>	<b>Matteüs 21:1-9</b>	<b>zo 19</b>	<b>Hebreeën 4:14-5:10</b>
ma 30	Psalm 15:1-5	ma 20	Hebreeën 5:11-6:8
di 31	Psalm 140:1-14	di 21	Hebreeën 6:9-20
wo 1	Matteüs 26:1-16	wo 22	Hebreeën 7:1-10
do 2	Matteüs 26:17-75	do 23	Hebreeën 7:11-19
vr 3	Matteüs 27:1-66	vr 24	Hebreeën 7:20-28
za 4	Psalm 16:1-11	za 25	Psalm 77:1-21



Kerkblad Protestantse Gemeente  
te Oud-Beijerland

Editie 102  
maart-april



### Hoofdredactie

Truus Middelhoek  
Joke Waltmans  
[kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl)

### Redactieleden

Arjan van Gameren  
Martin van der Pol

### Verspreiding & digitale abbonementen

Janneke Hempel  
tel. 06-27012097  
[coördinatiekmddeopenhof@gmail.com](mailto:coördinatiekmddeopenhof@gmail.com)

### Website De Open Hof

[www.deopenhofoudbeijerland.nl](http://www.deopenhofoudbeijerland.nl)  
[scriba@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:scriba@deopenhofoudbeijerland.nl)

### Weekbrief

Atie Middelhoek  
Pietta van Reeve  
[weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl)

### Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot  
103: 2 april / 23 april / 4 juni

**Aanleveren** donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Joke Waltmans

### PASTORAAT EN MISSIONAIR WERK

ds. Carla Schoonenberg-Lems, predikant,  
tel. 0619050530, E-mail: [predikant@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:predikant@deopenhofoudbeijerland.nl)  
Spuifront 30, 3262 AR

Wijk Oost: Spuioever, Centrum-Noord, Oosterse Gorzen, zorggebouw  
Rembrandt, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, Hoeksche  
Waard-Oost (ten oosten van de A29, incl. Heinenoord).

mw. Jolanda Griesdoorn-van der Pol, kerkelijk werker,  
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag. tel. 06 3747 4733  
e-mail [jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl)

Wijk West: Centrum-Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk,  
Hoeksche Waard-West (ten westen van de A29), en alle adressen  
buiten de Hoeksche Waard.

mw. Hanneke Blom, missionair kerkelijk werker,  
werkdagen: woensdag en vrijdag. tel. 06 5732 3416,  
e-mail: [hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl)

### Overige gegevens

De Open Hof  
W. van Vlietstraat 2a  
3262 GM Oud-Beijerland  
tel. 0186-612936

Scriba - vacant  
(doop, huwelijk, overlijden)  
Postbus 1319  
3260 AH Oud-Beijerland  
[scriba@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:scriba@deopenhofoudbeijerland.nl)

Voorzitter Kerkenraad  
Marc Bijl  
Klein Zuid-Beijerlandseweg 4  
3284 LA Zuid-Beijerland  
tel. 06-4118 1319  
[voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl)

Voorzitter Taakgroep Eredienst  
Ed Stierman  
Thielmonde 37, 3261 VE  
Oud-Beijerland  
[edstierman@gmail.com](mailto:edstierman@gmail.com)

Secretaris Taakgroep Eredienst  
Margriet Dijkshoorn  
[margriet.dijkshoorn@gmail.com](mailto:margriet.dijkshoorn@gmail.com)

Voorzitter Taakgroep Pastoraat  
Rob van Brakel  
[pastoraat@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:pastoraat@deopenhofoudbeijerland.nl)

Vertrouwenspersoon  
Anita Berger  
[vertrouwenspersoon@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:vertrouwenspersoon@deopenhofoudbeijerland.nl)

Kerkelijk bureau  
Berto Apeldoorn  
Tjerk Hiddesplantsoen 26  
3262 EL Oud-Beijerland  
bereikbaar op dinsdagochtend tel.  
612936  
[kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl)

Bestellen collectebonnen  
Leo Brussaard  
tel. 06 - 2952 6738  
[collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl)

Koster en verhuur gebouw  
Arie Maaswinkel  
Poortlaan 45  
3261 PA Oud-Beijerland  
tel. 06-319 39769  
[koster@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:koster@deopenhofoudbeijerland.nl)

Bankrekeningen t.n.v.  
Protestantse Gemeente  
te Oud-Beijerland  
vrijwillige bijdragen  
NL04 RABO 0373 7099 43  
giften, collectebonnen etc.  
NL26 RABO 0373 7099 35  
diaconie  
NL89 RABO 0373 7119 05

Of uw bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer  
Protestantse Gemeente te  
Oud-Beijerland: 002.633.218  
Diaconie: 824.103.452



# Opstaan



**KiK**

Martje muis verheugt zich op Pasen. Dat gaat ze vieren bij haar zus Geurtje, die in de andere kerk woont, verderop in het dorp. In die kerk hebben ze óók een paaswake in de nacht. In de stikdonkere kerk zal een vuurtje worden aangemaakt en dan zingen de mensen over het licht. Met het vuur worden de kaarsen van de mensen aangestoken. De hele kerk is dan verlicht en iedereen is blij, heeft Geurtje gezegd, en er zal ook paasbrood zijn! Martje muis gaat vroeg slapen. Midden in de nacht staat ze op en gaat naar buiten. Ze loopt om de kerk heen, waar het nóg donkerder is. Dan door de tuin. Ze dwaalt tussen de planten en scharrelt door hoog gras. Het is pikkedonker.

Waar ben ik, denkt ze, waar zijn mijn paadjes? Plof! Ze landt in een molshoop en wurmt zich eruit. Au! Ze prikt zich aan een egel die opgerold ligt te slapen. Ze rent en zoekt urenlang, wordt moe, valt in een plas, krabbelt eruit. Ze is alleen. Geen zusje. Geen vrienden, geen kerktoren. Martje is helemaal de weg kwijt. Snikkend gaat ze onder een struik liggen. Ineens, KU-UUUU, hoort ze een haan. En dan gloeit het eerste zonlicht over de aarde. De kippen worden wakker. De bloemen vangen het eerste zonlicht. En ineens ziet Martje hem, de kerktoren waar Geurtje woont. Even later buitelen de zusjes over elkaar heen en begint een nieuwe dag vol licht, bijpraten en paaslekkers!



## Rebus

 -N	 P = H	 VO = I	 H = W	 D = L				
 -D	 -LD	 BAN = ST	 -N	 N+	 N = S	 BR = D + S	 B = V	
 -LD	 M = G	 B = H	 B = L	 -I	 SL = J			

De Heer is waartijk opgestaan, de nacht des doods voorbij gegaan... halleluja!

## Uit de Bijbel

Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die Hem hadden vergezeld en die nu om Hem treunden en rouwden.

Marcus 16:9-10



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: M. Jurriëns