

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mw. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.

Mw. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN.

Weekbrief nr. 17 Zondag 20 april 2025

Paasmorgen Liturgische kleur: wit

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN DE MENTIMETER

Ga naar www.menti.com en vul de code in.

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden.

BIJBELBASICS



Deze zondag is de zevende van een blok met zeven teksten die we lezen op weg naar Pasen. Op deze paasmorgen staan twee teksten centraal: Johannes 20:1, 11-18 en Openbaring 22:1-5. Bij Johannes lezen we over

Maria die bij het lege graf van Jezus komt. Ze denkt dat ze daar de tuinman ziet. Wanneer Hij haar naam noemt ontdekt ze dat het Jezus is – Hij is opgestaan uit de dood. In Openbaring lezen we over Gods toekomst voor ons: in de nabijheid van God en Jezus zal er voor altijd licht en vrede zijn. De prachtige tuin van het begin zal er voor altijd zijn, met bomen die eeuwig leven geven. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Maria die bij het lege graf van Jezus komt. Ze denkt dat ze daar de tuinman ziet. Wanneer Hij haar naam noemt ontdekt ze dat het Jezus is – Hij is opgestaan uit de dood. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het lege graf in de tuin vlak bij Golgota dat een perspectief opent op de nieuwe wereld die God ons belooft. Daar zullen we in Gods nabijheid verkeren; er zal vrede zijn en eeuwig leven, net als in de tuin van Eden

1^e COLLECTE: IS VOOR OEKRAÏNE



Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van een oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma's. Meer info:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2025-noodhulp-oekraïne-pasen/>

De 2^e collecte is voor het kerkenwerk.

Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 *collectemandjes*.



GIFT U kunt ook via de **Givt-app** bijdragen aan de collecten.

BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN VAN DEZE KERKDIENT

1^e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,

t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

2^e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,

t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland

KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in de Huiskamer en de Omloop. Daar is koffie/thee/limonade.



KERKMAGAZIN Op 29 mei (Hemelvaartsdag) gaat niet Ds. Frits Renes voor, maar Ds. Carla Schoonenberg

VRIJ MEIVAKANTIE Vanaf vrijdag 25 april t/m maandag 5 mei ben ik, Jolanda Giesdoorn, vrij. Voor vragen tijdens mijn afwezigheid kun je terecht bij onze scriba Cobi Cruca.

ZIEK mw. Anneke Klavers zit ziek thuis. Het ziek zijn en het overlijden van haar schoonmoeder raakt haar enorm. Ze hoopt na de Pasen weer te kunnen werken voor onze gemeente. Voor pastorale ondersteuning in wijk oost kunt u terecht bij Ineke Wisse. Indien gewenst kunt u contact opnemen met de scriba:

scriba@deopenhofoudbeijerland.nl of 0612200685.

LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING WITTE DONDERDAG; naar Johannes 13 vers 1 – 15.

De voetwassing en het laatste Avondmaal.

Centraal staat Jezus → de orchidee met het kruis.

De glazen kom met water samen met de witte doek symboliseren de voetwassing.

In het water drijven vlijtige liesjes.

Symbolische betekenis:

- Orchidee = warmvoelend hart
- Het kruis + al zo dichtbij
- Vlijtige liesjes = genegenheid en verbondenheid.
- Witte doek = dienstbaarheid en nederigheid.
- De druiven, beker en matzes staan voor het laatste avondmaal.

GOEDE VRIJDAG.

Langs de weg van het kruis hebben wij toekomst.

Het kruis ligt centraal op de stenen.

Als wij het goed willen zien, moeten wij het hoofd buigen.

Tussen de stenen staan rode anjers, ook wel nagelbloemen genoemd, verwijzend naar de nagels waarmee Jezus aan het kruis werd geslagen.

Rood is de kleur van Jezus bloed, Zijn pijn en Zijn verdriet.

PAASWAKE Stille zaterdag.

Naar Genesis 9 vers 8 – 17 en Marcus 16 vers 1 – 8.

Links Genesis 9.

Glazen rond vaasje met water.

Weergave van Gods belofte om nooit meer een alles verwoestende overstroming over de aarde te laten komen vers 11.

De drijfring met de zuidewindlelie, de vergeet me nietjes en de klimop symboliseren Gods wijsheid, Zijn ware liefde en trouw.

De regenboog symboliseert Gods belofte en is een teken dat Hij altijd over ons aanwezig is vers 12 en 13.

Marcus 16.

De boomstronk staat voor het graf met de opzij geschoven steen vers 3 en 4.

De witte eustoma n het open graf staat voor de jongeman in het wit gekleed die vertelt dat Jezus is opgestaan, eustoma staat voor goede mond en goede boodschap, vers 5.

Rechts de witte bloemen die symboliseren de vrouwen op weg naar het graf.

Het gipskruid geeft de verwarring van de vrouwen weer, zij vertelden niemand wat ze gezien hadden = de dicht gebonden eustoma vers 8.

PASEN. Paasmorgen

Naar Genesis 2 vers 4b – 25 en Johannes 20 vers 1 – 18.

Weergegeven de tuin van Eden uit Genesis en de Paastuin uit Johannes 20.

Het graf is open, de steen is opzij geschoven.

Op de steen afgebeeld de overwinning van het Lam. In het open graf de doeken van Jezus vers 6 en ook 2 engelen uit vers 12 uitgebeeld door zuidewindlentie. Links groen vaasje met orchidee die het warm voelende hart van Jezus en de schoonheid van de opgestane Heer weergeeft.

Het lage bloemvormige bakje staat voor Maria Magdalena. Nadat zij eerst neergebogen en verblindt was door tranen (glazen steentjes) en verdriet om haar Meester richt zij zich op naar boven als zij de stem van Jezus herkent → de witte calla.

De calla betekent luisteren en spreken vers 18.

De rechterkant laat de Schepping zien die opbloeit.

VOORGANGERS

Onnodig had ik me zorgen gemaakt: afgelopen zondag was ds. Frits Renes al bijtijds aanwezig ondanks de Marathon van Rotterdam.

In De Open Hof ging het overigens over twee heel andere stoeten. Mooi om daarbij stil te staan: De stoet met de dode jongeling van Naïm en de stoet van de intocht van Jezus met de palmtakken, toen nog met een luid 'Hosanna'. De stoet van de Levende die stuit op de stoet van de dode. En Jezus staat stil bij de moeder, staat bij haar en staat haar bij. De opstanding overschrijdt de grenzen van leven en dood.

Nu is het de Stille Week begonnen. Heel veel voorwerk gedaan om met elkaar de dagen naar Pasen. Op Witte Donderdag vierten we de Maaltijd van de Heer. Op Goede Vrijdag leggen we de witte bloemen bij het kruis en doven we het licht van de Paaskaars. Dan wordt het Stil: Stille Zaterdag tot de Paaswake. Dan dragen we met de Paaskaars het Licht weer de kerk binnen als opmaat naar de Paasdienst van Paaszondag, de morgen waarin we elkaar begroeten met : De Heer is waarlijk opgestaan. In alle diensten staat er ook weer een betekenisvolle symbolische bloemschikking, gemaakt door Wilma en Wim van 't Noordende. Op de website kunt u die nog terugzien en de uitleg erbij lezen; van harte aanbevolen!

Daarna beginnen we aan de zondagen na Pasen. Eerst nog met een aantal gastpredikanten. Ds. Peter van Ankeren uit Papendrecht is de eerste, voor ons en voor hem een wederzijdse kennismaking, om naar uit te kijken.. Op 4 mei volgt dan ds. Elzo Bijl van de Zuidzijde. Op 11 mei ds. Frits Renes en een week later ds. Anja van Geerenstein. Dan zijn we gekomen bij 25-05-25 en dan verwelkomen we onze nieuwe predikant, ds Carla Schoonenberg-Lems. Mooie tijden in het verschieft. Laten we trouw blijven en met elkaar blijven optrekken. Welkom!!
Jaap van de Griend

JONGEREN SPORTAVOND 17 MEI

De jeugdleiding van de Gedachteniskerk nodigt onze jongeren tussen de 10 en 22 jaar uit om een avond samen te sporten. Er worden verschillende sporten gedaan zoals basketbal en volleybal. Datum: zaterdag 17 mei 2025 vanaf 19.00 -23.00 uur. Locatie: sportzaal 't Paradijs .Opgeven: Vóór 14 mei bij Altina Verhorst of

Jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl Jongeren van de Baanbrekers, Lighthouse en de Basiscatechese worden expliciet uitgenodigd, maar laat het vooral weten als je mee wilt doen! Je bent van harte uitgenodigd.

Kunst in de Kerk

CATJA NIJBOER

In 1975 heeft Catja Nijboer een cursus tekenen en schilderen gevolgd. Omdat olieverf haar op dat moment het meeste aansprak is zij daar een paar jaar mee



verder gegaan. Na jaren gestopt te zijn heeft zij de draad in 1990 weer opgepakt en zich toegelegd op het schilderen met aquarelverf, pastelkrijt, acrylverf en olieverf op waterbasis. Om deze technieken in de vingers te krijgen heeft zij enkele jaren bij verschillende kunstenaars lessen gevolgd. Vanaf 1998 tot 2008 is zij lid geweest van de Hoekse Waardse Tekening en Schilderkring. In 2001 en 2002 heeft zij lessen gevolgd bij de Vrije Academie voor Beeldende Kunst in Rotterdam.

Jaarlijks volgt zij schilderweken aan de Kunstacademie Friesland in Leeuwarden. De werken van Catja zijn figuratief en abstract of ook wel figuratief met een geabstraheerde toets. Regelmatig schildert Catja ook buiten op verschillende locaties in Nederland, Duitsland en België. De schilderijen van Catja Nijboer zijn ook te zien op haar website www.catjanijboer.nl

VOEDSELBANK.



In de maand april graag ontbijtkoek, beschuit, jam, hagelslag en pindakaas. U kunt uw producten altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten. Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen en uw product(en) in het krat zetten. Naast genoemde producten kunt u ook altijd houdbare producten inleveren. Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank.

GEZOCHT: JONG TEKEN-EN SCHILDERTALENT



De Commissie Kunst in de Kerk van De Open Hof organiseert regelmatig wisselende exposities in de Omloop van onze kerk. Tot nu toe hebben we voornamelijk volwassen kunstenaars de kans gegeven om hun werken te tonen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat er ook veel verborgen talenten zijn onder de jeugd, zowel binnen onze kerk als daarbuiten. Dit hebben we enkele jaren geleden al gezien, toen leerlingen van CSG Willem van Oranje hun kleurrijke creaties tentoonstelden.

Daarom willen we graag opnieuw een expositie organiseren, dit keer met tekeningen en schilderijen van kinderen en jongeren. Ben jij zo'n talent, of ken je iemand die prachtig kan tekenen of schilderen? Misschien is jouw kind, kleinkind, neefje, nichtje of een leerling op school wel creatief met potlood of penseel. Dit is een geweldige kans om te exposeren en jouw kunstwerken te delen met een breed publiek!

We denken aan een periode in de tweede helft van 2025 voor deze bijzondere expositie. Heb je vragen, of wil je je aanmelden? Stuur dan een e-mail naar kunstindekerk@deopenhofoudbeijerland.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met Janneke Hempel op 06-27012097.

We kijken ernaar uit om samen met jullie de creativiteit van de jeugd te vieren!

DANK U WEL

Aangenaam verrast was ik toen zondag 6 april de bloemen uit de kerk bij mij gebracht werden! Ik heb er 14 dagen volop van genoten. Hartelijke groet, Hannah van Baars

KOMENDE DIENSTEN

DIENST 27 APRIL

10.00 uur Ds. Peter v. Ankeren (Papendrecht)
Liturgische kleur wit

We wensen u Fijne Paasdagen en een goede week.

De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop. De openingstijden zijn **maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur**. Weet u van harte welkom!

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 17	
Maandag 21 april: 2^e Paasdag	
De Huiskamer is gesloten	
Dinsdag 22 april	
10.00 uur	Inloop met koffie en thee
Woensdag 23 april	
10.00 uur	Inloop met koffie en thee
11.00 uur	Inloop samen met Pameijer Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 0186-612936 of Pameijer 088-2 716506 (na 11.00 uur).
12.30 uur	Lunch (bijdrage € 3,50)
17.30 uur	Rode koolschotel met gehakt en een toetje (bijdrage € 5,00)
20.00 uur	Bijbel journaling We gaan weer creatief aan de slag met een Bijbelverhaal.
Donderdag 24 april	
10.00 uur	Inloop met pastor Hanneke Blom Met een inspiratiemoment rondom een Bijbelverhaal.
19.30 uur	Tafelgesprek De Leerlingen o.l.v. Hanneke Blom Waardering is belangrijk. Waarin en bij wie zoek jij bevestiging? En wat zeg Jezus daarover? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.
Vrijdag 25 april	
10.00 uur	Gezond natuurwandelen Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee.
10.30 uur	Beij ons aan tafel (€ 10,00) Je bent van harte welkom voor een lekkere driegangenmaaltijd. We beginnen met koffie en een activiteit. Graag aanmelden bij Ellen Stok van Welzijn Hoekse Waard via e.stok48@live.nl of 06-15903230.
13.30 uur	Handwerken Samen breien we voor mensen ter bestrijding van armoede.
20.00 uur	Stijldansen Om 20.00 uur starten de beginners. Deze kunnen blijven bij de gevorderden die om 20.30 beginnen. Voor informatie en opgave: Arianne Vermeulen, 0186-613230, arianne@marsenaar.com
Vooruitblik: Vrijdag 9 mei	
20.00 uur	De Poppenspeler van Warschau Een aangrijpende voorstelling over levens die zich verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend én vijand. De voorstelling is gratis. Je hoeft geen ticket te kopen of een plek te reserveren.