

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: [weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl)

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mw. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.

Mw. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN.

**Weekbrief nr. 16 Zondag 13 april 2025**  
**Palmzondag** Liturgische kleur: paars

**BASISCATECHESE** Vandaag de laatste keer dat we samen komen dit seizoen!'

**BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN DE MENTIMETER**

Ga naar [www.menti.com](http://www.menti.com) en vul de code in.

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden.

**BIJ DE DIENST** Er zijn op deze dag heel wat stoeten te zien. De stoet waarbij Jezus op een ezel zit en door de mensenmenigte wordt toegejuicht bijvoorbeeld ademt de tweeslachtige sfeer van bejubelen en verguizen, van leven en dood. We kijken vandaag echter met name naar twee andere stoeten, die elkaar kruisen, bij de poort van een stad. De ene vertegenwoordigt leven, de andere dood. In wezen gaat het hier over de confrontatie die voor ons het allerbelangrijkst is: die van leven en dood. Hoe kunnen we daarmee verstandelijk en gevoelsmatig toch in het reine komen? En welke rol speelt ons geloof daar eigenlijk in? Hierover gaan we in de dienst van aanstaande zondag met elkaar nadenken. Ik hoop u daar te zien, en ... oh ja, neem nog iemand mee! ds. Frits Renes

**BIJBEL BASICS JEZUS WORDT BEGRAVEN IN EEN TUIN VLAK BIJ GOLGOTA**



Deze zondag is de zesde van een blok met zeven teksten die we lezen op weg naar Pasen.

Op deze zondag staat Johannes 19:38-42 centraal: Jezus is gekruisigd en gestorven op Golgota; daar vlakbij is een tuin waar Hij begraven wordt.

**1<sup>o</sup> COLLECTE: KLIEDERKERK VOOR JONG EN OUD**



Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De Protestantse Kerk in Nederland steunt

lokale kliederkerken met materiaal trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten. Meer info: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2024-missionair-werk-kliederkerk-veertigdagentijd/>

De 2<sup>e</sup> collecte is voor het kerkenwerk.

Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 *collectemandjes*.



**GIFT** U kunt ook via de **Givt-app** bijdragen aan de collecten.

**BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN VAN DEZE KERKDIENT**

1<sup>e</sup> Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,

t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

2<sup>e</sup> Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,

t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland



**KOFFIEDRINKEN** U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in de Huiskamer en de Omloop. Daar is koffie/thee/limonade.

**COMBO ELJAKIM** verleent voor de laatste keer medewerking aan onze dienst. We voelen ons bevoorrecht dat het Combo na jaren van prettige samenwerking nog eenmaal onze kerk wilde aandoen. Na 50 jaar houdt Combo Eljakim helaas op te bestaan en wel op 17 mei met een jubileum/ afscheidscapconcert in Hoogvliet, Dorpskerk, 19.30u.

**ZIEK** mw. Anneke Klavers zit ziek thuis. Het ziek zijn en het overlijden van haar schoonmoeder raakt haar enorm. Ze hoopt na de Pasen weer te kunnen werken voor onze gemeente. Voor pastorale ondersteuning in wijk oost kunt u terecht bij Ineke Wisse. Indien gewenst kunt u contact opnemen met de scriba: [scriba@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:scriba@deopenhofoudbeijerland.nl) of 0612200685.

**HEEFT U HET AL GEZIEN?** Ik denk het niet. Als u dit stukje leest zit u al in de kerk of nog thuis. Maar voor diegene die al op hun plekje zitten moet toch iets zijn opgevallen. Ik ga het uitleggen: Ons mooie kerkgebouw is ca. 15 jaar geleden opgebouwd met rode gevelstenen. In één week tijd is de kleur van de gevels veranderd van een groene was tot een helder rode kleur. Deze groene was is in de afgelopen 15 jaar ontstaan en dan valt het niet op. Op diverse plaatsen is de groene was veranderd in een laagje mos. Als we dit laten zitten ontstaat er bij vorst schade aan het metselwerk en dat willen we natuurlijk niet. Afgelopen week heeft onze glazenwasser alle gevels met hogedruk gereinigd en alle groen is verdwenen. Er staat nu weer een frisse rode kerk. Hier en daar zit nog een klein vlekje groen en wat rode sporen op de bestrating en dat wordt nog in orde gemaakt. Over een jaar of tien/vijftien kijken we weer verder. Gefeliciteerd met ons mooie gebouw en dat is het ! Met vriendelijke groet Wim van Dam Pzn.

**VOORGANGERS** 'Kruisdragen' noemde ds. Jan Wilschut het thema van zijn overdenking van afgelopen zondag. Simon van Cyrene was het die 'bij toeval' het kruis van Jezus mee mocht dragen. Zo wordt Simon een leerling. Bij mij bleef dan ook naklinken het mee-lijden: Compassie. Daar kunnen en mogen we iets mee.

Komende zondag weer een feestje: Palmzondag. Natuurlijk 'Palmzondagstokken', een lange rij kinderen die enthousiast de kerkzaal binnenkomen. Maar ook al is dit het feestje, we beseffen ook dat dit de inleiding is naar De Stille Week. Lees wat ds. Frits Renes schrijft als inleiding op de dienst. Medewerking van Eljakim, koor en combo hebben de afgelopen jaren regelmatig meegewerkt. Fijn dat ze er ook nu weer zijn. In de Stille Week ontmoeten we elkaar op Witte Donderdag, we vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer. Voorganger is ds. Piet van Die. Op Goede Vrijdag een ingetogen viering, een mooie orde van dienst met rijke liederen, teksten en gebeden. We doven de Paaskaars en gaan in stilte onze weg. Op Zaterdagavond komen we opnieuw samen om het doorbreken de dood te vieren: De Paaswake. Het licht wordt binnengedragen met de nieuwe Paaskaars. Ds. Frits Renes is opnieuw onze voorganger. Op

Paasmorgen vieren we opnieuw het Hoogfeest van Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan. Als gastpredikant verwelkomen we ds. Cees Romkes. Met elkaar mogen we zo de komende tijd, een bijzondere tijd in het kerkelijk leven vieren, Dat samen te mogen doen maakt het extra betekenisvol. Nogmaals: Welkom!!! Jaap van de Griend

## Kunst in de Kerk



### CATJA NIJBOER

In 1975 heeft Catja Nijboer een cursus tekenen en schilderen gevolgd. Omdat olieverf haar op dat moment het meeste aansprak is zij daar een paar jaar mee verder gegaan. Na jaren gestopt te zijn heeft zij de draad in 1990 weer opgepakt en zich toegelegd op het schilderen met aquarelverf, pastelkrijt, acrylverf en olieverf op waterbasis. Om deze technieken in de vingers te krijgen heeft zij enkele jaren bij verschillende kunstenaars lessen gevolgd. Vanaf 1998 tot 2008 is zij lid geweest van de Hoekse Waardse Tekening en Schilderkring. In 2001 en 2002 heeft zij lessen gevolgd bij de Vrije Academie voor Beeldende Kunst in Rotterdam. Jaarlijks volgt zij schilderweken aan de Kunstacademie Friesland in Leeuwarden. De werken van Catja zijn figuratief en abstract of ook wel figuratief met een geabstraheerde toets. Regelmatig schildert Catja ook buiten op verschillende locaties in Nederland, Duitsland en België. De schilderijen van Catja Nijboer zijn ook te zien op haar website [www.catjanijboer.nl](http://www.catjanijboer.nl)

**VOEDSELBANK** Heel fijn dat het krat voor de Voedselbank ook de afgelopen maand steeds weer behoorlijk gevuld was. In de maand april graag ontbijtkoek, beschuit, jam, hagelslag en

pindakaas. U kunt uw producten altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten. Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen en uw product(en) in het krat zetten. Naast genoemde producten kunt u ook altijd houdbare producten inleveren. Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank.

### PROJECT KINDERDIENST IN DE VEERTIGDAGENTIJD



Voor de kinderdienst volgen we in deze periode het project van Bijbel Basics

'In de tuin – het leven wint'.

Voor de kinderen die de kinderdienst bezoeken hebben we een boekje dat ze naar huis mee mogen nemen om ook thuis toe te

leven naar Pasen. Verder staat er voor iedere zondag een Bijbelverhaal in met o.a. een opdrachtje; er staat een Paaschallenge in voor maandag t/m zaterdag en er is ook speciale aandacht voor de Stille Week.

**RONDBRENGEN PAASGROET** De diaconie organiseert ook dit jaar weer een paasgroet. Op 13 april, de zondag van Palmzondag, ontvangen de oudere en zieke gemeenteleden van de Open Hof een paasattentie. Hiervoor willen wij u om hulp vragen.

Wilt u na afloop van de kerkdienst 1 of meerdere paasattenties mee nemen en deze, bij de mensen thuis bezorgen? Wat later in de week mag natuurlijk ook. Vele handen maken immers licht werk en het is fijn om op deze manier iets voor een ander te betekenen. Zo kunnen we samen gemeente zijn. Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank hiervoor!

**PALMPASEN HULP** Palmzondag (zondag 13 april) gaan we met de kinderen tijdens de kerkdienst in de Huiskamer Palmzondagstokken maken. Dit is een leuke activiteit. Daarbij kunnen we wel wat **extra handen** gebruiken om

de kinderen te assisteren bij het decoreren van hun stok. De leiding is om 9.15 uur aanwezig in de Huiskamer, waar helpers welkom zijn. U/jij kan contact opnemen hierover met de leiding van de kinderdienst: Helma, Hetty, Karin, Lara en Robine. **Zijn er nog stokken van vorig jaar thuis, graag meebrengen.**

### PALMPASEN en Palmzondagstokken versieren

Zondag 13 april is het alweer Palmzondag. Ook dit jaar willen we met de kinderen weer Palmzondagstokken versieren. De leiding van de kinderdienst heeft al heel veel spullen hiervoor ingekocht en er zijn extra Palmzondagstokken gemaakt. We hopen dat er veel kinderen komen. Ze gaan aan het begin van de dienst direct naar de Huiskamer zodat ze allemaal aan het einde van de dienst met een mooi versierde Palmzondagstok in een feestelijke optocht de kerk binnenkomen.

### De betekenis van de versiering van de Palmzondagstok:



- Het palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag)
- Het brood van het haantje : Jezus verdeelt brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag)
- De haan herinnert ons aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag)
- Het kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf (Goede Vrijdag)
- De eieren zijn het symbool van de steen die voor het graf werd weggerold en als teken van nieuw leven (Paaszondag)

Verder:

- Slingers met ronde vormen die symbool staan voor de kringloop van het leven (geboren worden / sterven / opstaan na de dood)
- Een slinger met 12 ongepelde pinda's als symbool voor de twaalf apostelen
- 30 rozijntjes aan een slinger als symbool voor de 30 muntstukken die Judas betaald kreeg voor het verraden van Jezus.
- Versiering met gele strikken of bloemen als symbool voor de lente, hoop en vertrouwen in wat komt.
- Mandarijntjes als symbool voor de spons met water en azijn die Jezus te drinken kreeg toen Hij aan het kruis hing
- Lekkere snoepjes om te vieren dat het feest is: Jezus staat op uit de dood.

### LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING in de Veertigdagentijd op



weg naar Pasen 2025 6<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd, zondag 13 april 2025 Intocht in Jeruzalem Lucas 19 vers 37-42 Het bloemstuk symboliseert de mensen die Jezus toejuichen en Hem begroeten als Koning. Dit is weergegeven door de rode looper, de rode gerbera's ( die blijde boodschap betekenen). De palmtakken en de buxus symboliseren zege en

overwinning. Maar er zijn ook oranje anjers in verwerkt die symboliseren hier de grilligheid van de mensen: Heden Hosanna, morgen kruisigt Hem. De narcissen (brengers van een boodschap) en de stenen verwijzen naar vers 40 waar zelfs de stenen het uitschreeuwen als de menigte het zwijgen opgelegd zou worden. De witte roos met de alstroemenia (= bewogenheid) staan voor Jezus liefde en medelijden met de weduwe uit Nain uit Lucas 7 vers 11-17. Het kruis komt steeds dichterbij. Cobi Cruq.

## BELEEF DE PASSION MET ELKAAR IN DE HUISKAMER



Kijk jij mee naar de Passion op witte donderdag 17 april in de Huiskamer? The Passion is een muzikale eigentijdse paasvertelling over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus met een universele boodschap van geloof,

hoop en liefde voor iedereen. Dit jaar wordt de Passion uitgezonden vanuit Terneuzen met als thema 'Ik ben bij je'. In een tijd van verdeeldheid en onzekerheid is het belangrijker dan ooit om elkaar te laten weten dat we er voor elkaar zijn. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Van harte welkom en neem gerust iemand mee. In de Huiskamer liggen kaarten waarmee je mensen kunt uitnodigen om mee te gaan. Donderdag 17 april start om 20.15 uur in de Huiskamer; inloop vanaf 20.00 uur.

## GEZOCHT: JONG TEKEN-EN SCHILDERTALET



De Commissie Kunst in de Kerk van De Open Hof organiseert regelmatig wisselende exposities in de Omloop van onze kerk. Tot nu toe hebben we voornamelijk volwassen kunstenaars de kans gegeven om hun werken te tonen. Maar wij zijn

ervan overtuigd dat er ook veel verborgen talenten zijn onder de jeugd, zowel binnen onze kerk als daarbuiten. Dit hebben we enkele jaren geleden al gezien, toen leerlingen van CSG Willem van Oranje hun kleurrijke creaties tentoonstelden.

Daarom willen we graag opnieuw een expositie organiseren, dit keer met tekeningen en schilderijen van kinderen en jongeren. Ben jij zo'n talent, of ken je iemand die prachtig kan tekenen of schilderen? Misschien is jouw kind, kleinkind, neefje, nichtje of een leerling op school wel creatief met potlood of penseel. Dit is een geweldige kans om te exposeren en jouw kunstwerken te delen met een breed publiek!

We denken aan een periode in de tweede helft van 2025 voor deze bijzondere expositie. Heb je vragen, of wil je je aanmelden? Stuur dan een e-mail naar [kunstindekerk@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:kunstindekerk@deopenhofoudbeijerland.nl). Je kunt ook telefonisch contact opnemen met Janneke Hempel op 06-27012097.

We kijken ernaar uit om samen met jullie de creativiteit van de jeugd te vieren!

**DANK U WEL** Lieve mensen van de Open Hof, Bedankt voor alle lieve ,bemoedigende kaartjes, telefoontjes en berichtjes die wij ontvangen. Het doet ons goed in deze intensieve periode van zorgen omtrent de gezondheid van Ruben.

Wij hopen dat Ruben over 6 weken een hartkatherisatie kan ondergaan en dat daarmee zijn hartproblemen kunnen worden opgelost. H♥rtelijke groet,  
Arnold, Marlies, Ruben en Sophie van den Berg

De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop. De openingstijden zijn **maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur**. Weet u van harte welkom!

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 16	
<b>Zondag 13 april</b>	
<b>12.00 uur</b>	<b>Lunch op Zondag (€ 8,50)</b> Luncht u ook mee? Ook als u niet hebt aangemeld, bent u welkom! We beginnen met een glaasje vooraf om 12.00 uur. Rond 12.30 uur begint de lunch.
<b>Maandag 14 april</b>	
<b>10.00 uur</b>	<b>Wandelen</b> Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee.
<b>Dinsdag 15 april</b>	
<b>10.00 uur</b>	<b>Inloop met koffie en thee</b>

## DIENST WITTE DONDERDAG 17APRIL, 19,30 u

Liturgische kleur wit **'Maaltijd van de Heer'**  
Ds. Piet van Die; taakdragers: mw. Carin Uyl-de Groot en dhr. HugoCrucq; diaken: mw. Willy Gerlof; muziek: dhr. René Stijder; lector: mw. Ineke Wisse; koster: dhr. Arie Maaswinkel.

## DIENST GOEDE VRIJDAG 18 APRIL, 19,30u.

Liturgische kleur rood  
Ouderlingen: dhr. Nico den Boer en dhr. Peter v.d.Wel  
Diaken: dhr. Arjen v. Dijk; muziek: dhr. Leo Lommers; Lector: dhr. Arie Maaswinkel; koster: dhr. Arie Maaswinkel

## DIENST PAASWAKE 19 APRIL. 21.00u

Liturgische kleur: wit  
Ds. Frits Renes; Ouderling, taakdrager: mw. Coby Crucq en mw. Ineke Wusse; Diaken:: mw. Willy Gerlof; muziek: dhr. Leo Lommers; lector: mw. Cobi Crucq; koster: dhr. Arie Maaswinkel.

## DIENST PAASMORGEN

10.00 uur **Ds.Cees Romkes (B'drecht)**  
Liturgische kleur wit

## EEN GEZEGENDE TIJD OP WEG NAAR PASEN

**JEZUS,  
DIEP IN DE WOESTIJN,  
VEERTIG LANGE DAGEN,  
BLEEF HET IN DE ZWARE STRIJD  
MET GODS WOORDEN WAGEN**

<b>14.30 uur</b>	<b>Seniorenmiddag</b> Van harte welkom bij de Paasviering met als thema "vallen en opstaan" o.l.v. Jolanda Griesdoorn. Voor vervoer kan je bellen naar fam. Wisse 0186-616451 (tot maandag 14-4 12.00 uur).
<b>Woensdag 16 april</b>	
<b>10.00 uur</b>	<b>Inloop met koffie en thee</b>
<b>11.00 uur</b>	<b>Inloop samen met Pameijer</b> Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 0186-612936 of Pameijer 088-2 716506 (na 11.00 uur).
<b>12.30 uur</b>	<b>Lunch</b> (bijdrage € 3,50)
<b>17.30 uur</b>	<b>Zoetzure wok met kipstukjes en een toetje</b> (bijdrage € 5,00)
<b>Donderdag 17 april</b>	
<b>10.00 uur</b>	<b>Inloop met koffie en thee</b>
<b>20.15 uur</b>	<b>The Passion kijken</b> Beleef het indrukwekkende Paasverhaal samen in de Huiskamer. Kom kijken, laat je raken door de muziek en de boodschap. Inloop is vanaf 20:00 uur en start rond 20.15 uur. Na afloop is er ruimte om na te praten en iets te drinken. Voor meer info, zie elders weekbrief.
	
<b>Vrijdag 18 april</b>	
<b>10.00 uur</b>	<b>Gezond natuurwandelen</b> Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee.
<b>13.30 uur</b>	<b>Handwerken</b> Samen breien we voor mensen ter bestrijding van armoede.