

Orde van dienst voor zondag 21 mei 2023

Zevende zondag van Pasen

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor-Schuijjer

Muzikale leiding: dhr. Leo Lommers

Welkom door de ouderling van dienst

50 jaar gemeentecontact met Burg

Een kind steekt de kaarsen aan. Ondertussen zingen we:
God heeft het eerste woord, NL 513.

- 1: God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
- 2: God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
- 3: God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
- 4: God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Bemoediging

o: Onze hulp is de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

o: De Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig.

Zijn trouw van geslacht op geslacht.

a. AMEN.

Lied: Juich Gode toe, NL 100

* staande.

- 1: Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksofdom, zijn
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.
- 2: Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'
- 3: Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
- 4: Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Groet

v: De Heer zij met u.

g: OOK MET U ZIJ DE HEER.

*we gaan zitten.

Kyrie

Gloria: Alle eer en alle glorie, NL 305

- 1: Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!
- 2: Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3: Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Voor grote en kleine mensen

Lied met de kinderen: Ik moet weggaan

<https://www.youtube.com/watch?v=svT0yLVEsnQ>

*Daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

Uit de Bijbel: Matteus 28: 16-20

Lied: Ik zal er zijn, HH 460

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

**

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

**

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Uit de Bijbel: Handelingen 1: 1-14

Lied: De Heer is opgetogen, NL 666

- 1: De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.
- 2: De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn Koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.

Overweging

Lied: Al heeft Hij ons verlaten, NL 663

- 1: Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2: Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Mededelingen en collecten door de diaken
1^e Stichting Rwanda Support, 2^e Kerkenwerk
*de kinderen komen terug.

Slotlied: Overvloedig geef Ik u, NL 428 * staande.

1: Overvloedig geef Ik u;
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.
Ga en deel mijn liefde uit;
vrede zij u.
Overvloedig geef Ik u;
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.
Ga en deel mijn liefde uit;
vrede zij u.

Wegzending en zegen

v:

g: gezongen Amen.

Het licht voor ons uit

*Deze zondag staan we stil bij 50 jaar gemeentecontact met Burg.
Ik maak daarvoor een korte inleiding, samen met Rika Manschot.
Aansluitend daaraan worden de tafelkaarsen aangestoken.
Die kaarsen zijn voorzien van een opdruk, gelijk aan de kaarsen
die zijn meegenomen naar Burg.
We zingen lied 513, dat ook daar in de dienst gezongen wordt.*