

# Orde van dienst zondag 4 juni 2023

Zondag Trinitatis

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Anton van Driel

---

## VOORBEREIDING

**Woord van welkom** door de ouderling van dienst

**Terwijl de tafelkaarsen** worden aangestoken, zingen: Lied 287:1, 2

- 1: Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede;  
wie in voor- of tegenspoed  
zegen zoekt, mag binnentreden, –  
bij de Heer zijn wij hier thuis,  
kind aan huis.
- 2: Rond het boek van zijn verbond  
noemen wij elkaar bij name,  
roepen wij met hart en mond  
levenswoorden: ja en amen –  
als de kerk van liefde leest  
is het feest!

## Bemoediging en drempelgebed

- o: Onze hulp is de Naam van de Heer  
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
o: Laten wij bidden: ..... door Jezus Christus onze Heer.  
g: AMEN.

**Aanvangslied** (staande) : 213: 2

- 2: Laat als milde morgendauw  
uw genade tot ons komen  
en de dorstige landouwen  
van ons leven overstromen,  
ja, verkwik ons door uw troost  
onverpoosd.

## Groet:

- vg: De Heer zij met u.  
g: Ook met u zij de Heer (gemeente gaat zitten)

## Kyriegebed

**Glorialied:** 304

- 1: Zing van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen:  
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:  
houd Hem in ere!
- 2: Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
luister naar Hem het woord van alzo hoge:  
houd Hem in ere!
- 3: Zing van de Geest, de adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  
houd Hem in ere!

## Zondagsgebed

### DIENST VAN HET WOORD

**Aandacht voor de kinderen** waarna wij  
Zingen: 'Wij gaan voor even uit elkaar'.

**Eerste lezing:** Ruth 2, 1-9

**Lied:** Psalm 136: 1, 12 en 13

- 1: Loof de Heer, want Hij is goed,  
trouw in alles wat Hij doet.  
Want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid.
- 12: Loof de Heer, die al wat leeft  
dagelijks zijn spijze geeft,  
die ons laaft en die ons voedt.  
Eeuwig is Hij trouw en goed.
- 13: Aan de God des hemels zij  
eer en dank en heerschappij,  
want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid.

**Tweede lezing:** Lucas 6, 1-11

## Lied: 314

- 1: Here Jezus, om uw woord  
zijn wij hier bijeen gekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort  
uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.
- 2: Ons gevoel en ons verstand  
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in 't licht der waarheid.  
't Goede denken, doen en dichten  
moet Gij zelf in ons verrichten.
- 3: O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen.

## Verkondiging,

### Lied: 647

- 1: Voor mensen die naamloos,  
kwetsbaar en weerloos  
door het leven gaan,  
ontwaakt hier nieuw leven,  
wordt kracht gegeven:  
wij krijgen een naam.
- 2: Voor mensen die roepend,  
tastend en zoekend  
door het leven gaan,  
verschijnt hier een teken,  
brood om te breken:  
wij kunnen bestaan.
- 3: Voor mensen die vragend,  
wachtend en wakend  
door het leven gaan,

weerklinken hier woorden,  
God wil ons horen:  
wij worden verstaan.

- 4: Voor mensen die hopen,  
wankel gelovend  
door het leven gaan,  
herstelt God uit duister  
Adam in luister:  
wij dragen zijn naam.

## **DIENST VAN HET ANTWOORD**

**In herinnering: Wilhelmina Dijkshoorn - Boot      \*we gaan staan**

**Lied:** Psalm 146:3

- 3: Heil wien Jakobs God wil bijstaan,  
heil die God ter hulpe riep.  
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,  
God is trouw aan wat Hij schiep.  
Wat in hemel, zee of aard  
woont, is in zijn hand bewaard.

**Dankzegging, voorbeden, stilgebed, met gezamenlijk Onze Vader**

**Mededelingen en collecten door de diaken**

1<sup>e</sup> Fonds Armoedebestrijding, 2<sup>e</sup> Kerkenwerk

**De kinderen uit de kinderdienst komen terug voor het slotlied**

**Slotlied:** 425

\*We zingen dit lied staande.

- 1: Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

**Wegzending en zegen (gezongen amen)**

**Het licht voor ons uit....**