

Voorganger: Kees Burger

Muzikale leiding: Leo Lommers

=====

VOORBEREIDING

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij psalm 33 vers 8

8: Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Vg: Moment van inkeer, waarna 'Bemoediging en Groet'

Aanvangslied (staande): lied 210 vers 1 en 2

1: God van hemel, zee en aarde Vader, Zoon en heil'ge Geest, die ons deze nacht bewaarde, onze wachter zijt geweest, houd ons onder uw gezag, ook in deze nieuwe dag.	2: Neem mijn dank aan, deze morgen, dat Gij alle dagen weer al mijn angsten, al mijn zorgen met mij delen wilt, o Heer. Nooit ben ik geheel alleen: Gij zijt altijd om mij heen. (gemeente gaat zitten)
--	---

Kyriegebed, vrij naar de woorden van psalm 42, waarna lied 745 vers 4 en 2

4: Voor wie reizen in den vreemde, voor wie overvallen wordt door de stormen, door de schemer, door de honger, door tekort, die geen eigen grond meer hebben, die gevluucht zijn om het brood; God, dat wij elkaar behoeden én in weelde én in nood.	2: Voor het kind dat niet kan spelen en geen veilig huis meer kent; dat geen kans krijgt om te leren, uitgebuit wordt en miskend; dat geweld gewoon gaat vinden en gepantserd verder leeft... God, behoed al deze kinderen, dat uw aarde toekomst heeft.
---	---

Opmaat tot het Gloria

Glorialied: 150 a

1: Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2: Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3: Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

- 4: Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Gebed bij de opening van de Bijbel

DIENST VAN HET WOORD

Aandacht voor de kinderen – (afbeeldingen kamelen)

Kinderlied: 'Wij gaan voor even uit elkaar'.

De tien woorden eigentijds

Wij zingen lied 834

- 1: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
- 2: Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
- 3: Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Lezing: Marcus 10: vers 17-27 (vertaling Marie van der Zeyde)

Toen Jezus nu zijn tocht wou vervolgen liep er iemand vol haast op hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg: 'Ach Rabbi, u die zo goed bent, wat moet ik doen, dat het eeuwige leven mijn deel wordt?' Jezus echter antwoordde hem: "Waarom zégt u dat van mij: goed? Niemand is goed dan de Enige, God. De geboden kent u: Gij zult niet doden, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niemand iets ontnemen, en: eer uw vader en moeder.' De ander antwoordde: 'Rabbi, dat alles, daar heb ik van jongsaf steeds naar geleefd.' Jezus zag hem aan, en zijn liefde ging naar hem uit. Toen sprak Jezus: 'Dat ene ontbreekt er bij u: Ga heen, verkoop uw gehele bezit, geef het aan mensen die arm zijn en u bent rijk in de hemel. Kom dán bij mij en word mijn volgeling.' Maar bij dat woord betrok zijn gezicht en ging hij verdrietig naar huis; want hij was zeer vermogend.

Jezus zag de kring van zijn leerlingen rond en zei tegen hen: 'O, hoe moeilijk is het voor mensen met veel bezit, om het rijk van God binnen te komen.' De leerlingen stonden verslagen om die uitspraak van hem. Maar Jezus herhaalde het: 'Kinderen, wat is het een moeilijk ding om het rijk van God binnen te komen. Met meer gemak komt een kameel door het oog van een naald heen, dan dat een rijke de toegang vindt tot het koninkrijk Gods.'

Nu waren zij nog veel erger ontdaan en zij vroegen zich af: 'Maar wie kan er dan worden behouden?' Jezus zag hen eens aan en hij zei: 'Bij mensen is dat ook onmogelijk, maar dat geldt niet bij God. Immers: Alles is mogelijk bij God.'

Lied 837 vers 1 en 2

- 1: Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
- 2: Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door -
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

Verkondiging,

aansluitend orgelspel,

uitlopend op lied 833 (eerst Engelse tekst en dan Nederlandse tekst, en deze 2x.)

- 1: Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.
- 2: Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen en collecten door de diaken

1^e Bolivia, duurzame landbouw in de hoge Andes, 2^e Kerkenwerk

Slotlied: 'Wij leven van verwondering' (mel. lied 302) * Staande

- 1 Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.
- 2 Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks vóór-en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.
- 3 Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat boven al ons denken uit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.

Wegzending en zegen (gezongen amen)

Het Licht voor ons uit

Muziek