

Orde van dienst zondag 25 februari 2024, De Open Hof, Oud-Beijerland

Tweede zondag in de veertigdagentijd:

Zondag Reminiscere (Gedenk)

Voorganger: ds. Frits Renes

Organist: Art de jonge

---

**VOORBEREIDING**

Woord van welkom door de ouderling van dienst.

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij Lied 287: 1

1: Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede;  
wie in voor- of tegenspoed  
zegen zoekt, mag binnentreden, –  
bij de Heer zijn wij hier thuis,  
kind aan huis.

**Bemoediging en drempelgebed**

o: Onze hulp is de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

o: Laten wij bidden: ..... door Jezus Christus onze Heer.

g: AMEN.

**Aanvangslied** (staande) : Lied 275: 1, 2, 4 en 5

1: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
en hoe onzegbaar ons nabij.  
Gij zijt gestadig met ons bezig,  
onder uw vleugels rusten wij.

2: Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,  
niet hoog en breed van ons vandaan.  
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden  
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

4: Gij zijt in alles diep verscholen,  
in al wat leeft en zich ontvouwt.  
Maar in de mensen wilt Gij wonen  
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
waar ook ter wereld mensen zijn.  
Blijf zo genadig met ons bezig,  
tot wij in U volkomen zijn.

**Groet:**

vg: De Heer zij met u.

g: Ook met u zij de Heer (gemeente gaat zitten)

**Kyrie**

**Lied:** Lied 23c: 1, 3 en 5

1: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  
wijst mij een groene streek;  
daar rust ik aan een stille stroom -  
en niets dat mij ontbreekt.

3: Al moet ik door het doodsravijn,  
U gaat steeds aan mijn zij.  
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf  
geeft steun en veiligheid.

5: Uw trouw en goedheid volgen mij,  
uw liefde, dag aan dag;  
en wonen zal ik in Gods huis  
zo lang ik leven mag.

**Aandacht voor de bloemschikking**

**Zondagsgebed**

**DIENST VAN HET WOORD**

**Aandacht voor de kinderen**

Wij zingen: 'Wij gaan voor even uit elkaar'.

1e schriftlezing: *Psalm 25,1-10*

**Zingen:** Lied 863: 1, 2, 5 en 6

- |  |   |
|--|---|
| 1: Nu laat ons God de Here dankzeggen en Hem eren, want goed zijn alle dingen die wij van Hem ontvingen. | 2: Want lijf en ziel en leven heeft ons de Heer gegeven. Hij zal ze ook bewaren in allerlei gevaren.      |
| 5: Wij bidden U, Algoede: wil altijd ons behoeden; de kleinen en de groten, houd ze in uw hart besloten. | 6: Bewaar ons in uw waarheid, geef ons op aarde vrijheid, met alle mensen samen uw rijk, Heer, te beamen. |

**2e schriftlezing:** *Marcus 9,30-37*

**Zingen:** Lied 910: 1 en 2

- |   |  |
|---|--|
| 1: Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt: de Heer is 't die met vleugels van liefde hem omringt. Loopt alles ons ook tegen, Hij zal ons 't goede doen, Hij geeft na donkere regen een mild en klaar seizoen. | 2: Goddank, wij overdenken 't geheim van onze Heer, het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer. Bevrijd van onze zorgen begroeten wij de dag en vrezen niet de morgen, wat hij ook brengen mag. |
|---|--|

## Verkondiging

**Zingen:** Lied 997: 1, 2, 3 en 4

- 1: – en vele duizenden, ontheemd, gevlicht uit eigen land, beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand; genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
- 2: Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
- 3: En binnen heerst de bitt're twist, het woord wordt tot verwijt, dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd; genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
- 4: O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

## DIENST VAN HET ANTWOORD

**In herinnering:** Adriaantje Geertrui (Adri) de Wit - Konijnendijk

**\*We gaan staan**

**Zingen:** Abba Vader

Abba, Vader, U alleen, U behoer ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen, Abba, Vader, U alleen, U behoer ik toe.	Abba, Vader, laat mij zijn, slechts voor u alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij, d'uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan, Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.
---	---

**Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader**

**Mededelingen en collecten** door de diaken

1<sup>e</sup> Kinderen in Rwanda, 2<sup>e</sup> Kerkenwerk

De kinderen uit de kinderdienst komen terug voor het slotlied

**Slotlied:** Lied 413:1 t/m 3

1: Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.

3: Heer, ontferm u over ons,  
open uwe vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –  
laat ons niet verloren gaan.

\*We zingen dit lied staande.

2: Alles wat U prijzen kan,  
U, de Eeuwige, ongeziene,  
looft uw liefde en zingt ervan.  
Alle engelen, die U dienen,  
roepen U nooit lovensmoe:  
'Heilig, heilig, heilig' toe!

**Wegzending en zegen**, beantwoord met gezongen amen

Het licht voor ons uit....

**Muziek**