

ORDE VAN DIENST 24 nov. 2024, PROTESTANTSE GEMEENTE DE OPEN HOF

Aangepaste gezinsdienst: JUICHT VOOR DE HEER

Voorganger: dhr. Piet Gootjes

Mmv: Keruchma o.l.v. Wim Schelling, Keruchmaband, Keyboard Arnoud Hobbel

=====

VOORBEREIDING

Voor aanvang zingt Keruchma: Jucht, want Jezus is Heer

Woord van welkom door de ouderling van dienst

De tafelkaarsen worden aangestoken, we zingen: Gij zijt ons lieve Heer, hier saam – Mel. Ps134

1: Gij ziet ons lieve Heer, hier saam
Wij bidden U in Jezus' Naam
Gij roept ons hier, o, help ons nu
Te luis'tren naar het Woord van U
Amen

Bemoediging en drempelgebed

o: Onze hulp is de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
o: Laten wij bidden: door Jezus Christus onze Heer.
g: AMEN.

Aanvangslied (staande) : Welk een Vriend is onze Jezus - 2 coupletten

1: Welk een Vriend is onze Jezus Die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht, dat ik door Hem Altijd vrij tot God mag gaan Dikwijls derven wij veel vrede Dikwijls drukt ons zonde neêr Juist omdat wij 't al niet brengen In 't gebed tot onzen Heer.	2: Zijn wij zwak, belast, beladen En terneêr gedrukt door zorg! Dierbr'e Heiland! onze Toevlucht! Gij zijt onze Hulp en Borg! Als soms vrienden ons verlaten Gaan wij biddend tot den Heer In Zijn armen zijn wij veilig Hij verlaat ons nimmermeer.
--	---

Groet:

vg: De Heer zij met u.
g: Ook met u zij de Heer (gemeente gaat zitten)

Kyriegebed, acclamatie Lied 413: 3 (Heer, ontferm U over ons)

3: Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan

Glorialied: Lied 413: 1 en 2 (Grote God wij loven U)

1: Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, Blijft Gij ook in eeuwigheid.	2: Alles, wat U prijzen kan, U, de eeuwge, Ongeziene, Looft uw liefd' en zingt ervan. Alle engelen, die U dienen, Roepen U nooit lovensmoe : Heilig, heilig, heilig toe!
---	---

DIENST VAN HET WOORD

Aandacht voor de kinderen

Keruchma zingt: Hoe groot zijt Gij en God van Trouw

Lezing: Psalm 23 door Frieda

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.
Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand.
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven.
Ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.

Samen 1: 1: Lied 14: 1, 4 en 5 en 2: Jezus is de goede Herder

1:	De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust: Hij zal mij geleiden naar grazige weiden; Hij voert mij al zachtkens aan waatren der rust.	zijn hemelse gaven: Hij wil mij versterken met brood en met wijn.
4:	De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn verkwikken en laven	5: De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd; 'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heeren: zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd.

Jezus is de goede Herder:

Refrein: Jezus is de goede Herder
Jezus, Hij is overal
Jezus is de goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent,
Denk dan eens aan al die schaapjes
Die de Heer bij name kent.

Refrein: Jezus is de

En wanner je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede Herder
Hij vergeet zijn schaapjes niet.

Refrein: Jezus is de

Samenzang: Halleluja, eeuwig dank en ere

Halleluja, eeuwig dank en ere
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht.
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon, des Vaders, schenk ons uw genade;
Uw gemeenschap, Geest van

Lezing: Johannes 10: 11 - 16 door Linda

Jezus zei: 'Ik ben de goede herder.
Luister! Een goede herder geeft zijn leven om zijn schapen te redden.
Maar iemand die ervoor betaald wordt om op de schapen van een ander te passen, doet
dat niet. Dat is geen echte herder.

Hij zorgt niet goed voor de schapen, want ze zijn niet van hem. Als er een wolf aan komt, laat zo iemand de schapen in de steek en vlucht weg.
Dan valt de wolf de schapen aan en jaagt ze uit elkaar.
Ik ben de goede herder.
Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorg ik voor de mensen die bij mij horen.
Ik geef mijn leven voor die mensen.
Want ik ken hen, en zij kennen mij.
Net zoals ik de Vader van dichtbij ken, en zoals hij mij van dichtbij kent.
Ook buiten Israël zijn er mensen die bij mij horen.
Ook voor hen moet ik zorgen.
En ook zij zullen naar mij luisteren en mijn volgelingen worden.
Alle mensen die bij mij horen, zullen één grote kudde met één herder zijn.'

Keruchma zingt: Psalm 139 (2 coupletten) en Lichtstad met je paarden poorten

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in de Here God
Onze Vader, die alles gemaakt heeft :
de wolken, de bloemen
de dieren en de mensen.

Wij geloven in de Here Jezus Christus
de Zoon van God,
die geboren werd in Bethlehem
gestorven is aan het kruis
en ook begraven is,
maar na drie dagen weer
is opgestaan uit de dood.

Wij geloven dat de Here Jezus
naar de hemel is gegaan
en dat Hij terugkomt op deze aarde
om alles nieuw te maken.

Wij geloven in de Heilige Geest
Die bij ons gekomen is
op het Pinksterfeest
en wil wonen in onze harten.

Wij geloven in één christelijke kerk
waarin wij allemaal bij elkaar horen.
Wij geloven dat onze zonden
vergeven zijn.

Wij krijgen straks een nieuw lichaam
en mogen altijd bij Jezus zijn.
Amen.

Samenzang: Ik zal er zijn (opwekking 770)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar
geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn
naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn
Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of
pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn
bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend
dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
2x

DIENST VAN HET ANTWOORD

Samen 2: 1: 'k stel mijn vertrouwen, 2: Er is een Heer, 3: Collectelied

1: 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet : Hij is mij steeds nabij!

2: Jezus sprak hier op aard : Mensen kom tot mij.
Dat is Mij alles waard, Ik maak waarlijk vrij.

Refrein: Er is een Heer (4x)
Alleen Hij wacht totdat Hij ook voor jou zorgen mag.

Stel niet uit, zeg tot Hem, wees nu ook mijn Heer.
Luister steeds naar Zijn stem, Hij geeft leven weer.

Refrein: Er is

Spoedig komt Christus weer. Heel de schepping buigt
vol ontzag zich terneer. Hij is aller Heer.

Refrein: Er is

3: Beetje bij beetje van jou en van mij.
Beetje bij beetje zo geven wij blij.
Beetje bij beetje van jou en van mij.
Beetje bij beetje zo geven wij blij.

Beetje bij beetje, wij geven ons deel
Beetje bij beetje en zo wordt het veel.
Beetje bij beetje, wij geven ons deel
Beetje bij beetje en zo wordt het veel.

Alles bij alles, nu wordt het nog meer.
Alles bij alles voor God onze Heer.
Alles bij alles, nu wordt het nog meer.
Alles bij alles voor God, onze Heer.
Alles bij alles voor God, onze Heer.

Gebeden, uitlopend op het gezongen Onze Vader

Mededelingen en collecten door de diakenen.

1^e Pa en Zoon helpen, 2^e Kerkenwerk

Samenzang: Lied 416: 1 – 4

1: Ga met God en Hij zal met je zijn
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2: Ga met God en Hij zal met je zijn
Bij gevaar, in bange tijden
Over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3: Ga met God en Hij zal met je zijn
In zijn liefde je bewaren
In de dood je leven sparen
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4: Ga met God en Hij zal met je zijn
Tot wij weer elkaar ontmoeten
In zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Slotlied: lied 425 (Vervult van uw Zegen)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Het licht voor ons uit....

Keruchma zingt: Omdat Hij leeft en O happy day