

**ORDE VAN DIENST 23 Maart 2025, PROTESTANTSE GEMEENTE DE OPEN HOF**  
**3<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd**

**Voorganger: ds. Anja van Geerenstein**

**Muzikale leiding: René Strijder**

=====

**Woord van welkom** door ouderling van dienst

**Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij Hemelhoog 164**

Blijf bij Mij en waak hier met Mij,  
 wakend en biddend, wakend en biddend.

**Bemoediging en drempelgebed**

o: Onze hulp is de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

o: Laten wij bidden: ..... door Jezus Christus onze Heer.

g: AMEN.

**Aanvangslied: Lied 25: 7 en 8**

7: Gods verborgen omgang vinden  
 zielen waar zijn vrees in woont;  
 't heilgeheim wordt aan zijn vrienden  
 naar zijn vreeverbond getoond.  
 D'ogen houdt mijn stil gemoed  
 opwaarts, om op God te letten:  
 Hij, die trouw is, zal mijn voet  
 voeren uit der bozen netten.

8: Zie op mij in gunst van boven,  
 wees mij toch genadig, Heer!  
 Eenzaam ben ik en verschoven,  
 ja, d'ellende drukt mij neer.  
 'k Roep U aan in angst en smart,  
 duizend zorgen, duizend doden  
 kwellen mijn bekommerd hart:  
 voer mij uit mijn angst en noden!

**Groet:**

vg: De Heer zij met u.

g: Ook met u zij de Heer (gemeente gaat zitten)

**Kyriëgebed**

**Lied 25a: 1 en 2**

1: Mijn ogen zijn gevestigd  
 op God, of Hij mij redt.  
 Mijn hart, hoezeer onrustig,  
 heb ik op Hem gezet.  
 Kan ik de nacht verduren,  
 waarin Gij verre zijt?  
 Gij zult mijn voeten sturen  
 in 't duister van de tijd.

2: Maar wees mij dan genadig  
 en richt mijn leven op,  
 dat ik opnieuw gestadig  
 kan gaan in 's levens loop.  
 Mijn hart, hoezeer onrustig,  
 heb ik op U gezet,  
 Mijn ogen zijn gevestigd  
 op U, tot Gij mij redt.

**Gebed bij de opening van het Woord**

**Kindermoment met animatie-filmpje Bijbel Basics**

**Kinderlied "In de tuin"**

1: In een tuin, in een tuin lang geleden  
 Leefden Adam en Eva tevreden  
 Maar de slang spuugde gif en venijn  
 In die mooie tuin

2: In de tuin in de tuin van gebeden  
 Daar heeft Jezus gehuild en geleden  
 Om de mensen hun zonden en pijn  
 In die donk're tuin

3: In de tuin in de tuin die zal komen  
 Waar de mensen al zo lang van dromen  
 Zal het vrede in eeuwigheid zijn  
 In die mooie tuin  
 In die mooie tuin.

*Elly en Rikkert Zuiderveld*

*De kinderen gaan tijdens het naspel van dit lied naar de kindernevendienst*

**Uitleg bij de liturgische bloemschikking**

**Schriftlezing Oude Testament: Exodus 6:2-8 (lector)**

**Lied 103: 1 en 2**

1: Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,  
laat al wat binnen in mij is Hem eren,  
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,  
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,  
die u geneest, die uit het graf uw leven  
verlost en kroont met goedertierenheid.

2: Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,  
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,  
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.  
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,  
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,  
op Israël zijn zegen uitgestort.

**Nieuwe Testament: Lucas 13:1-9 (lector)****Lied 548: 1, 2 en 4**

1: Het heeft de Heilige behaagd  
mij in armoede te bewonen,  
een schamel huis, een onderkomen  
van niets, waarin het licht zich waagt  
en wordt getemperd door de wanden,  
maar mild in schijnselen blijft branden.

4: Om hier te horen en te zien  
een afglans van uw hoge lichten,  
waarvoor zelfs serafijnen zwichten

2: Lamp die in mij te wiegen hangt,  
naam die mij woorden zacht leert spreken,  
wijsheid die niet meer wil ontbreken  
in mij die naar uw licht verlangt,  
ik wil nu gaan op rechte wegen.  
Geen tegenstander houdt mij tegen.

als vuur dat vuur tot branden dient,  
komen de mensen moe van strijden  
op adem bij mij in mijn lijden.

**Preek****Hemelhoog 298: 1, 2, 3 en 4**

1: Genade, zo oneindig groot.  
Dat ik, die 't niet verdien  
Het leven vond, want ik was dood  
En blind, maar nu kan 'k zien.

3: Want Jezus droeg mijn zondelast  
En tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
En brengt mij veilig thuis.

2: Genade die mij heeft geleerd  
Te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook – als ik mij tot Hem keer  
Dat God mij nooit verlaat.

4: Als ik daar in zijn heerlijkheid  
Mag stralen als de zon,  
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid )  
Dat ik genade vond. 2x)

**In herinnering: mw. Gerrie de Vroed-de Vries****Lied: Psalm 23b:1**

1: De Heer is mijn herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan wat'ren der rust.

\* We gaan staan

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader****Mededelingen en collecten door een diaken**

1<sup>e</sup> Kinderen een toekomst in Moldavië, 2<sup>e</sup> Kerkenwerk

**Slotlied 978: 1, 2 en 4**

1: Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren,  
het vaste land, de onzekere zee.  
Van U getuigen dag en nacht.  
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

4: Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.

2: Gij roept het jonge leven wakker,  
een tuin bloeit rond het open graf.  
Er ruisen halmen op de akker  
waar zich het zaad verloren gaf.  
En vele korrels vormen saam  
een kostbaar brood in uwe naam.

**Heenzending en zegen met gezongen  
amen.**

**Het licht voor ons uit....**

**Muziek**