

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2022

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor

Muzikale leiding: Leo Lommers, mmv De Open Hof zangers

=====
Welkom door de ouderling van dienst

De kaarsen worden aangestoken; In deze stilte, Sela
=afwisselend Voorzang en Allen

Voorzang: Geef ons uw vrede, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

Allen: Geef ons uw vrede, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

Voorzang: Geef ons uw vreugde, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

Allen: Geef ons uw vreugde, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

Voorzang: Geef ons uw zegen, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

Allen: Geef ons uw zegen, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

Gezongen bemoediging en groet: Onze hulp en onze verwachting
= 1^e zangers en 2^e allen

Zangers: Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Allen: Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.

Halleluja, halleluja, amen!

Gebed om ontferming

Loflied: Gezegend is de Vader = 1 Zangers, 2 en 3 allen

Zangers: Gezegend is de Vader,
die ons gezegend heeft.
Ons liefdevol gekozen
en deel aan Christus geeft.
Met Hem zijn wij gestorven,
begraven in zijn dood,
om opgewekt te leven;
te leven van de hoop!

Allen: Geworteld zijn in Christus,
die ons zijn vruchten geeft,
van hoop, geloof en liefde;
de vruchten van de Geest.
Vergevende de ander,
Verdragende elkaar,
gekleed in medeleven;
zo dienen wij elkaar!

Allen: Geprezen is de Vader,
die ons verzekerd heeft.
van liefde en genade;
een leven door de Geest.
Wat kan ons van Hem scheiden?
Geen leven en geen dood.
Wij roepen: Abba Vader;
uw goedheid is zo groot!

Voor grote en kleine mensen

Lied met de kinderen: Zie de zon

<https://www.youtube.com/watch?v=Kz5NvNVvXMk>

*Daarna gaan zij naar hun eigen ruimte.

Uit de Bijbel: Marcus 10:13-16

Lied: Ubi caritas et amor, =zangers

Ubi caritas et amor, Ubi caritas et amor,
Deus ibi est.

Overweging

Lied: Avondmaal, door Tamar en Rebecca

1^e Tamar, 2^e Tamar en Rebecca, 3^e Tamar, 4^e Tamar en Rebecca, en
na instrumentaal spel = 4e Allen

*Ondertussen worden de tafels klaargemaakt.

Tamar: Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond:
Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt;
dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk
en ik proef de wijn; zo wordt uw liefde uitgestort.

Tamar en Rebecca: Wie meer dan U deelt ons bestaan;
hoe diep ons leven ook zal gaan.
Begraven als het goede graan,
bent U voor ons weer opgestaan.

Tamar: Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen:
Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt.
Ik smaak hoe goed U voor mij bent met al mijn zinnen
en zie ik Uw liefde fonkelen in rode wijn.

Tamar en Rebecca/ na instrumentaal dit vers allen!
Nu geef ik U mijn leven Heer
en wil ik leven tot uw eer.
U geeft zoveel, nog meer, het meest.
Eer aan de Vader, Zoon en Geest.

Voorbeden, Voorbedelied 1^e x Voorzang, 2^e x allen
Heer, doe meer dan wij kunnen denken.
Laat uw kracht zien.
Laat uw liefde merken.

Tafelgebed

Gezamenlijk Onze Vader

Vredegroet

Lied: Agnus Dei = 1^e en 2^e Zangers, 3^e allen

Zangers: Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons.

Zangers: Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons.

Allen: Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede overal.

We delen brood en wijn.

Ondertussen zingen we:

-Heel het duister, NL 139d

Heel het duister is vol van luister
door uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder.

-Eat this bread, Taizé

Eat this Bread, drink this Cup.
Come to Me and never be hungry.
Eat this Bread, drink this Cup.
Trust in Me and you wll not thirst.

-Prijs de Heer, mijn ziel

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel; die mij het leven geeft.

Mededelingen en collecten door de diaken

1^e Kerk & Israël, 2^e Kerkenwerk

Slotlied: Ik zal er zijn = Allen *staande.

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

<=>

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

<=>

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Wegzending en zegen

v:

g: gezongen Amen.

Lied: Toekomst vol van hoop = Allen

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Het licht voor ons uit

Muziek