

**Orde van dienst zondag 2 mei 2021**  
**De Open Hof ~ Oud-Beijerland**

5<sup>e</sup> zondag van Pasen: Cantate 'Zingt'

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor-Schuijer  
muziek: Leo Lommers

---

**VOORBEREIDEN**

**Orgelspel:** Partita - Jesu, meine Freude, Johann Gottfried Walther (1684-1748)

**Welkom**

**De tafelkaarsen worden aangestoken;** ondertussen klinkt:

Geef ons uw vrede, in deze stilte, breng onze onrust tot rust.

Geef ons uw vreugde, in deze stilte. Breng onze onrust tot rust.

Geef ons uw zegen, in deze stilte. Breng onze onrust tot rust.

**Bemoediging**

- O. Onze hulp is de Naam van de Heer
- A. die hemel en aarde gemaakt heeft.
- O. Laat heel de aarde juichen voor de Heer.  
Juich, en zing een lied voor hem.
- A. Amen.

**Lied:** Laat heel de aarde een loflied wezen, NL 98:3

- 3 Laat heel de aarde een loflied wezen,  
de psalmen gaan van mond tot mond.  
De naam des Heren wordt geprezen,  
lofzangen gaan de wereld rond.  
Hosanna voor de grote koning,  
verhef, bazuin, uw stem van goud,  
de Heer heeft onder ons zijn woning,  
de Heer die bij ons intocht houdt.

**Groet**

- V. De Heer zij met u
- A. Ook met u zij de Heer

## Kyrie

**Gloria:** Zolang wij ademhalen, NL 657: 1, 2 en 4

- 1           Zolang wij ademhalen  
              schept Gij in ons de kracht  
              om zingend te vertalen  
              waartoe wij zijn gedacht:  
              elkaar zijn wij gegeven  
              tot kleur en samenklank.  
              De lofzang om het leven  
              geeft stem aan onze dank.
- 2           Al is mijn stem gebroken,  
              mijn adem zonder kracht,  
              het lied op and're lippen  
              draagt mij dan door de nacht.  
              Door ademnood bevangen  
              of in verdriet verstild:  
              het lied van Uw verlangen  
              heeft mij aan 't licht getild.
- 4           Ons lied wordt steeds gedragen  
              door vleugels van de hoop.  
              Het stijgt de angst te boven  
              om leven dat verloopt.  
              Het zingt van vergezichten,  
              het ademt van uw Geest.  
              In ons gezang mag lichten  
              het komend bruiloftsfeest.

## DIENST VAN HET WOORD

**Voor grote en kleine mensen**

**Tienertalk:** I'll rise up, Andra Day

**Uit de Bijbel:** Handelingen 9: 32-42

**Orgelspel:** Freu dich sehr, o meine Seele, Sigfrid Karg-Elert  
1877-1933

**Overweging**

**Lied:** Dit is het wonder, NL 682

- 1 Dit is het wonder: de kracht van de Geest  
baart stralend nieuw leven op 't Pinksterfeest.  
In een onzeker en kwetsbaar bestaan  
ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan:  
sta op en vat moed  
en weet het voorgoed  
dat goddelijke liefde de wereld begroet.
- 2 Dit is het wonder: de kracht van de Geest  
herschep, en wekt op wat als dood is geweest.  
Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt.  
Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft  
aanschouwd  
wat ons is voorzegd:  
na bitter gevecht  
zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht.

## **DIENST VAN HET ANTWOORD**

### **Gebeden**

d: Hoor ons bidden:

A; Heer, doe meer dan wij kunnen bidden.  
Heer, doe meer dan wij kunnen denken.  
Laat uw kracht zien. Laat uw liefde merken.

### **Mededelingen en collecten**

1<sup>e</sup> Stichting Opkikker, 2<sup>e</sup> Kerkenwerk

**Slotlied:** Sta op, een morgen ongedacht, NL 630: 1 en 3

- 1 Sta op! Een morgen ongedacht,  
Gods dag is aangebroken,  
er is in één bewogen nacht  
een nieuwe lent' ontloken.  
Het leven brak door aarde en steen,  
uit alle wond'ren om u heen  
spreekt, dat God heeft gesproken.
- 3 Al wat ten dode was gedoemd  
mag nu de hoop herwinnen;  
bloemen en vogels, – alles roemt  
Hem als in den beginne.  
Keerde de Heer der schepping weer,

dan is het tevergeefs niet meer  
te bloeien en te minnen.

## **Zegenbede**

## **Wilhelmus**

## **Het licht voor ons uit .....**

**Orgelspel:** Choralfantasie - Erschienen ist der herrlich Tag  
Hans Friedrich Micheelsen (1902-1973)