

## Orde van dienst voor zondag 19 maart 2023

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor-Schuijer

Muzikale leiding: dhr. Arnoud Hobbel

=====

**Welkom** door de ouderling van dienst

**Een kind steekt de kaarsen aan.** Ondertussen zingen we:

Zo vriendelijk en veilig, NL 221: 1

- 1: Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.

### **Bemoediging**

o: Onze hulp is de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

o: Wij hebben U broodnodig, God,

om ons te troosten

om ons de goede weg te wijzen

om ons te vergeven.

Wees in ons midden aanwezig.

Voed onze ziel met uw Woord

en sterk ons

U tot eer en onze medemens tot heil.

g: AMEN.

**Lied:** NL 221: 2 en 3

\* staande.

2: Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd  
waakt over mij en over al mijn gangen.

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid

om, als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.

Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3: Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

## Groet

v: De Heer zij met u.

g: OOK MET U ZIJ DE HEER.

\* we gaan zitten.

## Gebed om ontferming

**Lied:** Zolang er mensen zijn, NL 981

- 1: Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft.
- 2: Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam.
- 3: Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen  
en al mijn dagen zijn geteld.
- 4: Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,  
Gij redt de wereld van de dood.  
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,  
zijn lichaam is het levend brood.
- 5: Daarom moet alles U aanbidden,  
uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

## Voor grote en kleine mensen

**Lied met de kinderen:** Ken je dit verhaal

<https://www.youtube.com/watch?v=FVLfjawGSSo>

\*Daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

## Aandacht voor de bloemschikking

**Uit de Bijbel:** Johannes 6:25-51, **onderbroken door**

**Lied:** Jezus, Heer, levend brood, HH 525

Jezus, Heer, levend brood,  
al wie komt tot U krijgt nooit honger.  
Jezus, Heer, opgestaan,  
wie vertrouwt op U krijgt nooit dorst.

## Overweging

**Lied:** Zoekend naar licht, NL 1005: 1, 3 en 5

- 1: Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.  
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
schijn in de donkere nacht.  
Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
- 3: Zoekend naar brood lijden zij honger,  
zoekend naar water lijden zij dorst.  
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  
U bent de vredevorst.  
Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
- 5: Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis.  
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
totdat uw rijk hier is.  
Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

**Voorbeden en gezamenlijk Onze Vader**

**Mededelingen en collecten** door de diaken

1<sup>e</sup> Missionair werk: Kliederkerk, 2<sup>e</sup> Kerkenwerk

**\*de kinderen komen terug.**

**Slotlied:** Grote God, wij loven U, NL 413: 1 en 3 \* staande.

- 1: Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.
- 3: Heer, ontferm u over ons,  
open uwe vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –  
laat ons niet verloren gaan.

### **Wegzending en zegen**

V: .....

g: gezongen Amen.

**Het licht voor ons uit .....**

**Muziek**