

Hervatting van de kerkdiensten

Het Pinkstervuur mag deze zondag worden aangestoken, we weten ons verbonden door Gods Heilige Geest. Ook in coronatijd wordt er weer een vuur aangestoken, nl de hervatting van de kerkdiensten. Daarover wil ik mij vooraf aan deze dienst tot u, tot jullie richten.

Ds. René de Reuver, de scriba van de PKN verwoorde het als volgt: "God dank, kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten. Tegelijkertijd is het een bitterzoet advies. Kerk-zijn in een anderhalve meter setting is echt een andere beleving dan dat we gewend zijn. Het spontane is er af. Er komen veel regels om rekening mee te houden. Respecteer die regels ten allen tijde, maar wees vooral verheugd over het feit dat we weer samen kunnen komen rond het evangelie van Jezus Christus."

In overleg met de overheid hebben landelijke de gezamenlijke kerken besloten om plaatselijke gemeenten te vragen om in de maand juni alvast samen te komen met 30 mensen, als een soort oefenperiode. Morgen is het 1 juni en we kunnen ons voorstellen dat dit bij u/ bij jullie verwachtingen en vragen oproept. Verwachtingen van "wat gaan we met deze oefenperiode in de Open Hof doen? En vragen over "wat mag er nu wel en wat mag er niet?"

De verruiming van de richtlijnen geeft ons weer een beetje ruimte om elkaar te ontmoeten in De Open Hof rond de kerkdiensten. We zijn ons daarbij bewust van de verantwoordelijkheid naar elkaar en naar onze omgeving. Zorgvuldigheid is dus geboden. Op basis van de reactie die we tot nu toe ontvangen ervaren de meesten van u/jullie de manier waarop we nu invulling geven als warm, nabij en betrokken. Dat willen we zeker vasthouden, ook als we weer langzaam aan met meer mensen lijfelijk aanwezig mogen zijn.

We zijn een veelkleurige gemeente en dat blijkt ook uit alle reacties die ons bereiken. Het ene gemeentelid staat bij wijze van spreke nu al te trappelen bij de deur, de ander zegt "als ik niet mag zingen en niet naast mijn kerkvriendin mag zitten, blijf ik net zo lief thuis kijken". Dat zijn reacties die we begrijpen en waar we rekening mee moeten houden.

Op basis van het protocol van de PKN heeft het College van Kerkrentmeesters in overleg met onze koster een Gebruiksplan opgesteld wat a.s. dinsdag in de

Kerkenraad wordt besproken. Dit Gebruiksplan hebben we nodig om in de maand juni te kunnen onderzoeken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van het samenkomen op zondagmorgen. Daarbij houden we natuurlijk ook rekening met al die mensen die niet in de kerk zijn en nog steeds online meevieren.

Er kan veel niet. We kunnen niet met elkaar zingen maar er is wel voorzang. We kunnen geen koffiedrinken na de dienst maar we kunnen elkaar wel weer zien. Het zal vreemd zijn om niet zomaar te kunnen binnenlopen maar ons te moeten houden aan regels en voorschriften.

We kunnen oefenen met het Gebruiksplan en ons voorbereiden op de maand erna, waarin er maximaal 100 mensen aanwezig zouden mogen zijn.

Gaan we die stap al zetten? En op welke wijze dan? En hoe houden we contact met degene die thuis kijken? Allemaal vragen die de kerkenraad zullen passeren. Voor nu is het belangrijk dat u weet dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan alle mogelijkheden en dat we rekening houden met alle wensen, beperkingen en de verwachtingen. Na dinsdag zult u op de hoogte worden gebracht van de besluiten die de kerkenraad hierin heeft genomen.

Kerk-zijn in 2020 zal waarschijnlijk nooit meer hetzelfde zijn, wat we hadden zullen we moeten loslaten en dat geeft ook weer ruimte en mogelijkheden voor de toekomst. Maar één ding blijft zeker, God blijft dezelfde ook in een onzekere tijd, aan Hem mogen we ons vasthouden en vertrouwen hebben in de toekomst van Zijn kerk. Ik eindig met enkele woorden van Nelson Mandela:

Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,

Maar groeien en leven voor de toekomst.

Loslaten is minder vrezen en meer beminnen.