

Orde van dienst zondag 29 augustus 2021

De Open Hof te Oud-Beijerland

In deze dienst wordt ds. Marjo den Bakker verbonden aan onze gemeente.

Voorgangers: Ds. Lyonne Verschoor en ds. Marjo den Bakker

Muzikale leiding: Dhr. Leo Lommers

m.m.v. (zang) Rebecca, Ida, Ineke, Lies, Ed, Anton, Kees, Jaap en Jeanine (viool)

VOORBEREIDING

Welkom door de ouderling van dienst

De tafelkaarsen worden aangestoken en we zingen: Veni sancte Spiritus, NL 681 door de voorzangers

1 Veni Sancte Spiritus,
 tui amoris ignem accende.
 Veni Sancte Spiritus,
 veni Sancte Spiritus.

Bemoediging en openingsgebed

O. Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft.

O:

Aanvangslied: De Geest van God, NL 691 *staande

1 door de voorzangers, 2 en 3 door allen

1 De Geest van God waait als een wind
 op vleugels van de vrede,
 als adem die ons leven doet,
 deelt ons een onrust mede
 die soms als storm durft op te staan,
 geweld en kwaad durft tegengaan,
 een koele bries die zuivert.

2 De Geest van God is als een vuur,
 als vlammen felbewogen,
 verterend wat aan onrecht leeft,
 een gloed vol mededogen.
 Een vonk van hoop in onze nacht,
 een wenkend licht dat op ons wacht,
 een warmte in hart en ogen.

3

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

VERBINTENIS

Inleidend woord

Vraag aan de gemeente

Wilt u van harte ds. Marjo den Bakker in uw midden aanvaarden
als uw voorganger, haar helpen en terzijde staan?

Belooft u ook met haar en met ons allen

de weg ten leven te gaan,

en elkaar steeds rekenschap te geven van de hoop die in ons is?

g: Ja, dat beloven wij.

Belofte van Marjo

Gebed om de Geest en handoplegging

Lied: Ga met God en Hij zal met je zijn *staande

NL 416: 1 en 2 door allen

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

DIENST VAN HET WOORD

Muzikaal intermezzo: Le Onde, L. Einaudi

Groet

v: De Heer zij met u.

g: Ook met u zij de Heer.

Voor grote en kleine mensen

Uit de Bijbel: Johannes 15: 1 - 8

Lied: NL 970 door de voorzangers

- 1 Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.
- 2 Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.
- 3 Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.
- 4 Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.
- 5 Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus' lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Overweging

Lied: NL 833 1^e voorzang, daarna door allen

833 Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en collecten

1^e Project Casa Nadar, Roemenië, 2^e Kerjnenwerk

De beste wensen voor Marjo...

Via de Mentimeter kunt u een bondige wens of welkom voor Marjo achterlaten.

Slotlied: NL 657 - 1, 2 voorzang, 3 en 4 door allen *staande

- 1 Zolang wij ademen / scheid Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen / waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven / tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven / geeft stem aan onze dank.
- 2 Al is mijn stem gebroken, / mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen / draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen / of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen / heeft mij aan 't licht getild.
- 3 Het donker kan verbleken / door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen: / zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken / aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent / dit lieve leven lang.
- 4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven / om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, / het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten / het komend bruiloftsfeest.

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Het licht voor ons uit . . .