



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



20-jarig jubileum Koffie-ochtend
Happen en stappen
Nummer 68 - juni /juli 2022



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 68
juni-juli 2022



Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Dijk
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Dhr. N. de Boer tel. 06-38583596

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. P. van Reeven
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
69 23 juni / 14 juli / 30 aug

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: onbekend

PASTORAAT

ds. L. (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

ds. M.J. (Marjo) den Bakker, predikant
Pieter de Hooghlaan 41, 3262 RD Oud-Beijerland
tel. 06-22465129, e-mail ds.marjodenbakker@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijck, Hoeksche Waard West)
Vrij op maandag

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a
3273 LM Westmaas
tel. 06-236 66973 / 571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
B.H. Apeldoorn
Tjerk Hiddesplantsoen 26
3261 EL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
L. Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

RSIN/Fiscaal nummer
-Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Diaconie: 824.103.452

Help!

“En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn.” Johannes 14: 16, Bijbel in Gewone Taal

We kunnen allemaal wel eens een beetje hulp gebruiken. Ook in de kerk. Er gaat geen zondag voorbij, er begint geen nieuwe week, zonder dat we de verwachting -of het vertrouwen- hebben uitgesproken dat onze hulp de Naam van de Heer is. De Naam die betekent ‘ik ben’ en die verbonden is met het moment dat God zich bekend maakte aan Mozes. ‘Ik ben’ wil ik heten voor jullie en voor alle generaties na jullie. Waarmee de hulp die wij verwachten alles te maken heeft met aanwezigheid en trouw, met meegaan langs hoogte- en dieptepunten.

Mensen zijn zo geschapen, om een helper te zijn voor elkaar en om elkaar bij te staan. Toen er eenmaal één mens was, bedacht God dat het niet goed was dat een mens alleen is. Bij de dieren vond de mens niemand die bij hem paste. Daarom schiep God nóg een mens. Een die wel bij hem paste, een helper. In de geschiedenis is dat nog wel eens misverstaan als zou de vrouw ten dienste van de man geschapen zijn, maar dat staat er niet. Mensen zijn bedoeld om elkaar bij te staan. Precies zoals God de mensen bijstaat. Het een roept het ander op. In de Bijbel zijn ze niet los verkrijgbaar.

Als Jezus mensen helpt -hen geneest, troost, onderwijst, vergeeft- weerspiegelt Hij God. Sprekend zijn Vader. Zo heeft Hij leerlingen gevonden, vrienden gemaakt. Mensen die geraakt werden door zijn liefdevolle optreden en hem daarin wilden volgen. Jezus kent ze goed en weet dat ze het zonder hulp niet zullen redden als Hij van hen weg is gegaan naar de hemel. En daarom belooft Hij hen een nieuwe helper, de heilige Geest. Zodat zijn volgelingen in zijn geest verder durven gaan.

Die Geest als helper ken ik. Soms overvalt ze me. Bijvoorbeeld als de ouderling van dienst voor mij bidt om Gods Geest, vlak voor de dienst begint. Ben ik tot op dat moment bezig met gesprekken en me overal mee te bemoeien, dan komt de rust over mij en ik voel dat ik geholpen zal worden. Soms is ze het duwtje in mijn rug of het juiste woord op mijn lippen.

Eigenlijk is de Geest een helper die ons helpt elkaar te helpen.

ds. Lyonne Verschoor-Schuijer

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
5 juni	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Tienerdienst in De Baan</i>
12 juni	10:00u	ds. Piet van Die	
19 juni	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Tienerdienst in De Baan</i>
26 juni	10:00u	ds. Chris Kors	
3 juli	10:00u	ds. Willem van der Vegt	<i>Tienerdienst in De Baan</i>
10 juli	10:00u	ds. Frits Renes	

 **kerkdienstgemist.nl**

Alle kerkdiensten zijn live en later online te bekijken luisteren via kerkdienstgemist.nl.





Happen en trappen

voor beter onderwijs in Afrika

Een prachtige fietstocht door de
Hoeksche Waard vol met lekkere hapjes

18 juni

Vertrek tussen 10:00 en 12:00

Vertrek vanaf de Open Hof

Deelname:

Volwassen (13+) €25,- / Kind €10,50

Aanmelden via oblworldservants@gmail.com



Collecte overzicht

Eerste Rondgang

5 juni

Zuid-Afrika, bijbel brengt arme boeren in actie

zie uitgelicht

12 juni

Stichting De Hoop

zie weekbrief / www.dehoop.org

19 juni

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

zie uitgelicht

26 juni

Het vakantiebureau

zie uitgelicht

3 juli

Missionair Vrijwilligerswerk

zie weekbrief

10 juli

Werelddiaconaat, India – onderwijs

zie uitgelicht

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

Giften

Er zijn verschillende giften voor de diaconie: € 140,- waarvan € 50,- voor Oekraïne

Collectes



5 juni: Zuid-Afrika, bijbel brengt arme boeren in actie

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al

generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van 'jong geleerd, oud gedaan' investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Meer info:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-zending-pinksteren-zuid-afrika/>



19 juni: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Nederland telt zo'n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen

bleven na een mislukte asielpprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

Meer info:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/hulp-en-perspectief-voor-mensen-zonder-papieren/>

26 juni: Diaconaal vakantiewerk



Jaarlijks genieten veel mensen van een vakantieweek, die het VakantieBureau organiseert. Het VakantieBureau biedt vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. Men viert vakantie in een van de vier eigen (aangepaste) of enkele gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland. De vakanties zijn bijvoorbeeld bedoeld voor:

- ouderen, (echt)paren die over een goede gezondheid beschikken, maar het moeilijk vinden (weer) op vakantie te gaan.
- ouderen, (echt)paren van wie een van de partners of misschien allebei (eenvoudige) hulp nodig heeft / hebben bij de dagelijkse persoonlijke zorg of verpleegkundige zorg.
- personen die zijn aangewezen op (veel) zorg en/of rolstoelgebonden zijn.

Voor info en/of aanmelding zie:
www.hetvakantiebureau.nl of via telefoon: 0343 745890

10 juli: Werelddiaconaat, India – onderwijs



In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie deze kinderen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Tijdens voor- en naschoolse opvang in de Bala Bata's krijgen de kinderen huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

Meer info:
<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/onderwijs-voor-dalit-kinderen/>

Opbrengsten collecte

Zondag 13 maart	Binnenlands diaconaat	€ 422,00
Zondag 20 maart	Werelddiaconaat Indonesië	€ 411,70
Zondag 27 maart	Kliederkerk	€ 408,30
Zondag 3 april	Moldavië	€ 788,50
Zondag 10 april	JOP Jeugdwerk	€ 468,15
Zondag 17 april	Libanon, Kansen voor jongeren in achterstandswijk	€ 521,57
Zondag 24 april	Mercy Ships	€ 408,15

In herinnering: Lijntje Cornelia van Sintmaartensdijk



De afgelopen tijd moesten wij Lenie van Sintmaartensdijk – Verbaas uit handen geven aan de dood. Op 22 april overleed zij, door een plotseling opkomende ziekte, in de leeftijd van 75 jaar. Haar leven liet zich kenschetsen door een grote zorgzaamheid naar eenieder om haar heen. Ze zocht er altijd naar om eenieder in haar omgeving recht te doen en deze zorgzaamheid heeft ze dan ook een levenlang betoond.

Velen konden op haar een beroep doen want ze stond altijd klaar voor wie er maar op haar weg kwam.

Zo heeft ze altijd op haar eigen manier willen zorgen. Groot was ook haar genegenheid voor haar dierbaren, zeer in het bijzonder voor haar levenspartner, kinderen en kleinkinderen. Zonder veel woorden wist ze zich gedragen door de Eeuwige en gedragen door de liefde en genade van Christus. Zo heeft haar stille vertrouwen in dat gedragen zijn haar tot op het laatst vergezeld. Bij haar uitvaart op 29 april mochten woorden van dankbaarheid en zorgzaamheid klinken. Een echo van de liefde en zorgzaamheid die zij een leven lang had uitgedeeld. Het licht dat zij in haar dierbaren ontstoken heeft zal nooit meer doven. Zo legden wij haar in de handen van de Eeuwige, in het vertrouwen dat zij thuis heeft mogen komen in het licht van Gods eeuwige liefde.

Ds. Elzo Bijl

In herinnering: Albert van Eijken

Op 28 maart is overleden dhr. Albert van Eijken, echtgenoot van Riny van Eijken-Barends. Hij is 88 jaar geworden. Ab was een schipperskind. Maar tegen de verwachtingen in werd hij geen schipper. Hij wilde leren en werkte zich op tot een goede baan bij Shell. Wel bleef het water trekken en op het door hem opgeknapte schip beleefde hij zorgeloze momenten met zijn vrouw, en met zijn dochters Jet, Erna en Agnes. Ab wordt herinnerd als een betrokken en behulpzame vader en opa. Het was verdrietig dat hij meer en meer de touwen uit handen moest geven toen hij de ziekte Parkinson kreeg. De laatste anderhalf jaar van zijn leven woonde hij in huisje De Hoeve van Zorgwaard. Bij zijn afscheid lasen we over de storm op het meer en hoe Jezus Petrus de hand reikt en hem optrekt uit het water. Precies zo grijpt God ons bij de hand en trekt ons door de dood heen naar het nieuwe leven.

Moge zijn vrouw Riny daarin troost vinden.

ds. Lyonne Verschoor-Schuijjer



Even bijpraten

Afgelopen maand stond voor mij voor een deel in het teken van studeren. Met een tweedaagse op Hydepark begon de opleiding 'Preken voor Gevorderden'. Deze opleiding duurt 3 jaar en is bedoeld om de praktijk van het preken weer eens onder loep te nemen. Als je iets al langer doet, is het goed om weer eens te bekijken



waarom je de dingen doet zoals je ze doet en of het ook niet anders kan. Ook is het mooi om eens te onderzoeken welke waarde niet alleen ikzelf maar ook de gemeente toedicht aan de preek. Het traject bestaat uit studiedagen op Hydepark, literatuurstudie en supervisie. Een heel verdiepend programma dus en ik hoop na de studie een mooi antwoord te kunnen geven op de vraag 'wat doe ik als ik preek?'

Overigens zijn mijn preken altijd terug te vinden op www.dagdominee.nl en kunt u altijd bij mij terecht met vragen of opmerkingen n.a.v. de preek.

Vanwege corona heeft ook het studeren een beetje stilgestaan en dat haal ik nu in want ik volgde deze week ook een tweedaagse over 'Veelkleurig zingen'. In het Nieuwe Liedboek is een grote verscheidenheid aan liederen te vinden. Dat geeft enorme ruimte maar hoe dat werkt in de praktijk van de gemeente is vers twee. Tijdens deze tweedaagse hebben we ook verschillende bundels verkend en kennis genomen van de vele nieuwe vormen om te zingen en te vieren.

C-Team 2.0

Twee keer eerder heeft het C-Team geprobeerd zichzelf op te heffen en twee keer werden we ingehaald door een nieuwe ervaring van Covid. We hebben, zeker in die eerste moeilijke maanden, geprobeerd om op een creatieve manier verbindingen te leggen tussen gemeenteleden en om gewone dingen, die plotseling niet meer mogelijk waren, toch doorgang te laten vinden op een nieuwe manier. Al die tijd hebben we het vertrouwen gekregen van de kerkenraad, van de gemeente. Dat was fijn en goed. Nu is het echt mooi geweest. Vol vertrouwen gaan we op een nieuwe, gewone manier verder. Een hartelijke groet van Arjan van Dijk, Sjaan de Geus, Janneke Hempel, Willy Gerlof, Ina in't Veld, Nelleke van Dueren den Hollander, Marjo den Bakker en Lyonne Verschoor.

'Alweer?'

In verband met onze zomervakantie ben ik niet beschikbaar van maandag 20 juni tot en met zondag 10 juli. Bas en ik maken een rondreis door IJsland. De mensen die net als wij voor de grote vakantie uit vrij zijn, wens ik een hele mooie tijd toe. Rust uit, beleef avonturen, laad op, geniet van stilte of juist van reuring, ontdek, sta stil en vooral: kom veilig terug.



Vieren

Pinksteren, het feest van de Geest. De kleur is rood! Wat trekt u aan?

De cantorij zingt, Hans Niese speelt klarinet. We



vieren de lichtheid van het bestaan zonder wat ons zwaar valt weg te relativieren. Het lezingenrooster van Bijbel Basics neemt ons na Pinksteren mee door het boek Handelingen. We lezen over de eerste christengemeente en over Petrus, die groeit in zijn rol als leider van de gemeente.

Zondag 19 juni is de overstapdienst. Met kinderen van groep 8 en hun ouders staan we stil bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs, van kinderdienst naar tienerdienst. Kleintjes worden groot en dat mogen we vieren. De ouderavond, ter voorbereiding op de overstapdienst is op donderdag 9 juni. Op 19 juni zullen we ook de reiszegen meegeven aan Altina, Stijn, Farah en Jeroen. Zij gaan deze zomer op project met World Servants naar Malawi en Zambia.

Zij gaan trouwen!

Zaterdag 16 juli trouwen David Vermaas en Nina Ngyuen. Aansluitend vragen zij om een zegen over hun huwelijk. We wensen hen, hun kinderen Kim Ly, An Sa en Mai Lan, hun ouders en verdere familie een prachtige dag toe.



Lyonne

Waarneming ds. Marjo den Bakker

De kerkenraad heeft ds. Frits Renes bereid gevonden om gedurende de periode van ziekte van ds. Marjo den Bakker voor haar waar te nemen in het pastoraat van wijk West. Voor velen van u is ds. Renes geen onbekende en daarom zijn we blij dat hij deze waarneming op zich wil nemen.

Hij is rechtstreeks bereikbaar op nummer 06 49 30 80 49, via het wijkteam West of via de scriba; Cobi Crucq-van Maldegem. Zijn mailadres is: ds.f.l.renes@gmail.com

Heeft u, heb jij behoefte aan pastorale zorg, aarzel niet om ds. Frits Renes te bellen, te mailen of via de genoemde kanalen een afspraak te maken.

Wij wensen ds. Frits Renes veel succes in de hem reeds bekende wijk en bidden hem in dankbaarheid Gods zegen toe.

De kerkenraad.



ZWAK VLEES

Jaap den Boer

'De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak.'

Mannen met zwak vlees zijn van alle tijden. Ze zijn overal te vinden. Onder presidenten, koningen, programmamakers, bisschoppen en dominees. Vrouwen moeten dan oppassen. De verhalen zijn bekend. Hot nieuws in de media en wij spreken er schande van.

De volksheld koning David van Israël is een man met macht. Hij heeft zijn goede kanten. Maar regelmatig staat zijn verstand op nul.

Na een middagslaapje staat hij op zijn dakterras. Hij gluurt bij de burens en ziet dat een vrouw een ritueel bad neemt. Zij is mooi. Bathseba is haar naam. Getrouwd met Uria, generaal. David kan zich niet beheersen. Zijn vlees wordt zwak. Hij eist dat Bathseba bij hem komt. (er was voor haar geen ontkomen aan).



Hij maakt haar zwanger en wil op een slinkse manier voorkomen dat hij als vader wordt aangewezen. David zegt daarom tegen Uria: "Ga naar huis en ontspan u wat." (m.a.w. Ga naar bed met Bathseba).

Uria weigert en blijft op zijn post. David wil nu van hem af. Hij stuurt Uria met voorbedachten rade naar de frontlinie op de gevaarlijkste plek. Uria sneuvelt. Volgens plan.

Maar David heeft meer op zijn kerfstok. In Jeruzalem laat hij tien vrouwen uit zijn harem levenslang opsluiten.

Koning Saul vraagt aan David als bruidsschat voor zijn dochter Michal om 100 voorhuiden van Filistijnen mee te brengen. En wat doet David. Hij levert geen 100 voorhuiden af maar het dubbele aantal: 200!. ("Goed zo, jongen. Maar dit had je niet hoeven doen.")

David deed nog meer wat God verboden heeft. Toch wordt hij de man naar Gods hart genoemd. Positief nieuws voor mannen met zwak vlees!.

De laatste jaren is er veel te doen over standbeelden. Vooral in de Verenigde Staten, maar ook hier in Nederland: het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn bijvoorbeeld is behoorlijk omstreden. Een standbeeld waar je nooit iemand over hoort, is dat op de Grote Markt in Haarlem. Ik was er vorig jaar voor een tentoonstelling van werken van Constable. Op een prominente plaats staat daar Laurens Janszoon Coster, de uitvinder van de boekdrukkunst. In 1856, toen het beeld er werd neergezet, was men er namelijk van overtuigd dat deze brave Haarlemmer het drukken met losse letters had uitgevonden. Helaas – gaat het verhaal - werd zijn uitvinding gestolen door een louche knecht, genaamd Johannes Gutenberg, die er in Duitsland goede sier mee maakte en deed alsof hij het zelf bedacht had.

Inmiddels weten we dat Gutenberg toch echt de uitvinder is, en dat Laurens Janszoon Coster een verdienstelijk drukker was, maar niet meer dan dat. In de 19e eeuw wist men dat eigenlijk ook wel, maar in een eeuw vol van nationale prietpraat waren de geesten daar nog niet rijp voor. Het was de tijd van 'helden', die op een voetstuk werden geplaatst: Jan van Speijk ('dan liever de lucht in') en kroonprins Willem (II), de held van Waterloo. Allemaal omgeven door een aura van onwaarheden, die met elkaar de mythe creëerden. Ook andere landen deden daar kwistig aan mee, zoals Zwitserland (Wilhelm Tell) en Engeland (Richard Leeuwenhart).

Sommige mythes waren minder onschuldig, zoals de verderfelijke dat de Joden zich in het geheim verbonden hadden de wereldheerschappij na te streven, of die van Cham. Het verhaal heeft een Bijbelse oorsprong: Cham, een zoon van Noach, moest volgens Genesis 9 dienstbaar zijn aan zijn broers, omdat hij zijn vader bespot had. Vanaf de 16e eeuw verspreidde zich de mythe – onder andere door Maarten Luther - dat Cham zwart was, en dat deze tekst dus bepaalde dat donkere mensen dienstbaar hoorden te zijn aan andere volken. Natuurlijk staat dat er niet, maar deze uitleg is heel lang voor waar gehouden, want waarschijnlijk was bij de slavenhouders de wens de vader van de gedachte.

In reactie op de standbeelden van de 19e eeuw, verdient zo'n mythe een tegenstandbeeld. Gelukkig is dat ook gebeurd. Zo'n standbeeld kunt u vinden in het Lloydkwartier, in Rotterdam.

In het werkplan van de kerkenraad voor 2022 staat dat we meer bekendheid willen geven aan de onderwerpen waar we ons als kerkenraad mee bezig houden. Daarom zal er voortaan in elk KerkMagaZIN een verslag komen vanuit de kerkenraad. Vragen en opmerkingen zijn uiteraard van harte welkom. De eerste 2 artikelen willen we wijden aan ons organisatiemodel, voor velen zal dit onbekend zijn en het is goed om te weten hoe de bestuurlijke organisatie van de kerk eruit ziet en wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Dit eerste artikel richt zich op de kerkenraad, in het volgende artikel gaan we in op de taakgroepen.

Kerkenraad De Open Hof

Sinds het najaar van 2018 wordt er gewerkt met een kleine kerkenraad en met meer verantwoording binnen de taakgroepen en colleges. Er was een behoorlijk zware vergadercultuur waarbij sommige agendapunten door drie bestuurlijke lagen werden besproken. Dat maakt het niet aantrekkelijk om lid te willen worden van de kerkenraad of een taakgroep/college. Daarnaast gaven sommige kerkenraadsleden aan dat zij het wel leuk vinden om b.v. diaken te zijn, maar niet zaten te wachten op het meer beleidsmatige werk in de kerkenraad. Sindsdien wordt er gewerkt met een organisatiemodel dat er als volgt uitziet:



Samenstelling kerkenraad

- Beide predikanten, voorzitter en scriba
- 2 pastorale ouderlingen, onder wie de voorzitter van de taakgroep pastoraat;
- 2 diakenen, onder wie de voorzitter van het college van diakenen;
- 2 ouderlingen-kerkrentmeester, onder wie de voorzitter van het college van kerkrentmeesters;
- jeugdouderling, tevens voorzitter van de Jeugdraad;
- voorzitter taakgroep eredienst, tevens ouderling.

Wilt u weten wie wie is kijk dan op de website van De Open Hof.

Samenstelling moderamen (dagelijks bestuur)

- Voorzitter kerkenraad;
- Scriba;
- Eén van de predikanten, tevens vicevoorzitter.

We hebben de afgelopen periode ondervonden dat het werken met een kleine kerkenraad meer ruimte biedt voor discussie en elkaars mening beluisteren. Er is een goede sfeer, we kunnen op elkaar vertrouwen en nemen besluiten in consensus. En dat is zeker in de afgelopen moeilijke (corona-)jaren van groot belang gebleken.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen en/of opmerkingen dan horen wij dit graag. Namens de Kerkenraad vriendelijke groet,
Cobi Crucq-van Maldegem (scriba) en Ina in 't Veld-Rentier (voorzitter)

Resultaten actie Kerkbalans

In januari van dit jaar werden de folder en het antwoordformulier bij iedere pastorale eenheid bezorgd. Bij 530 eenheden was dit op papier en bij 440 adressen werd het materiaal digitaal bezorgd via de email.



Het resultaat tot nu toe van de actie is dat er nu door 687 eenheden € 249.200 is toegezegd. Tijdens de actie van 2021 was het resultaat begin mei € 251.800.

We zijn dan ook hoopvol dat we voor 2022 het begrote bedrag van € 253.950 kunnen realiseren. In een grafiek kunt u de cijfers van de twee jaren nog wat beter vergelijken.



De ongeveer 280 eenheden waar we nog geen reactie van hebben gekregen, willen we vragen dit alsnog te doen. Dit kan door uw toezegging te mailen aan het mailadres kerkbalans@deopenhofoudbeijerland.nl

Uw bijdrage kunt u overmaken op de IBAN NL 04 RABO 0373 7099 43 t.n.v. CvK De Open Hof.

Wanneer u voor volgend jaar digitaal aan de actie Kerkbalans wilt mee doen, kunt u zich aanmelden op het mailadres kerkbalans@deopenhofoudbeijerland.nl

Het is duurzaam, het bespaart papier, enveloppen en drukkosten!

Daarnaast bespaart het ook de kerkrentmeesters veel werk.

Namens de kerkrentmeesters, Leo Brussaard.

Zoals beloofd kunnen we nu meer vertellen over onze grote actie! Na lang wikken en wegen hebben we ervoor gekozen om een Zip Your Lip-actie te organiseren voor de World Servants! Wij dragen dit doel altijd al een warm hart toe, maar dit jaar gaat Stijn mee met de World Servants! Dat is nog een extra reden om de World Servants te steunen na een moeilijk Coronajaar.

Altina heeft in de vergadering van 19 april verteld wat de World Servants doen, zodat alle Baanbrekers weten waar ze actie voor voeren. Tijdens de Zip Your Lip-actie van 10 op 11 juni zullen de Baanbrekers 24 uur niet eten en alleen water drinken van 8.00 's morgens tot 8.00 de volgende dag. In de avond van 10 juni komen we bij elkaar in de kerk en daar slapen we ook. De volgende dag kunnen we dan met elkaar ontbijten. Natuurlijk hopen we daar veel geld mee op te halen Daar kunnen jullie ons ook mee helpen door te sponsoren. Dit kan door een mail te sturen naar jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl of even te bellen naar Daniëlle de Koning (0186-625555). Natuurlijk vinden wij het gezellig als jullie op vrijdag 10 juni even langskomen in de kerk. Dat kan van 19.00-21.00 uur. We houden jullie op de hoogte!



Inmiddels is er al weer een hele lijst met plannen voor de komende maanden. We zijn blij dat we dit weer op kunnen pakken!

Zo zijn we in de meivakantie op bezoek geweest bij het Odensehuis. Hier komen mensen met beginnende dementie. De Baanbrekers komen daar graag voor een spelletje of een praatje. Deze keer begonnen we, nadat we iets hadden gedronken, met een spelletje hockey! Dat was erg leuk! Daarna hebben we nog verschillende spelletjes gedaan zoals pim pam pet, sjoelen en schaken. De foto's op de volgende pagina geven wel een idee hoe leuk dit was.

JeugdDiaconaat

Voor informatie: email:jeugdDiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl
Daniëlle de Koning Julia Stolk Luka Wüst
Sander van Bochove Loïs Ensering



Volgende keer meer nieuws van de Baanbrekers!

Groetjes en tot ziens van Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Madelief, Sanne, Roos, Thijn, Sofie, Loïs, Luka, Julia, Sander en Daniëlle

World Servants update



Vooraankondiging happen en trappen

Op 18 juni is er vanuit World Servants Oud-Beijerland weer een leuke nieuwe actie! Hierbij is er een prachtige route door de Hoeksche Waard uitgestippeld waarbij u onderweg kan bijkomen en genieten van heerlijke hapjes. Alle opbrengst gaat naar actiegroep World Servants. Kosten: volwassen (13+) €25,- / kind €10,50
Vertrek tussen 10:00 en 12:00 uur vanaf De Open Hof.
Aanmelden via oblworldservants@gmail.com

Vorbereiding project

In april zijn de projectgroepen voor het eerst bij elkaar gekomen. Gedurende dit voorbereidingskamp hebben we in een weekendje elkaar goed leren kennen. Het was erg mooi om zo veel gedreven mensen bij elkaar te zien. Met die prachtige groep mensen gaan we in de zomervakantie naar Malawi en Zambia om in deze landen mee te bouwen aan beter onderwijs.



Palmzondag



Fotos: Rinie Heij

Dinsdag 26 april werd ons gemeentelid Leen Vermaas benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze eer en waardering viel hem te beurt o.a. vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij gedurende een groot aantal jaren voor De Open Hof gedaan heeft en nog steeds doet. Uit de lange opsomming van activiteiten van hem noemen we het vele werk dat hij als diaken en penningmeester van de diaconie heeft gedaan; in deze functies heeft hij vele nevenactiviteiten gedaan die veelal onzichtbaar zijn maar van onschatbare waarde. Daarnaast is zijn inzet onmisbaar voor het beamerteam, zowel tijdens de zondagse kerkdiensten, als ook bij rouw- en trouwdiensten of tijdens evenementen in de kerkzaal.



Daarnaast is Leen actief voor de Wereldwinkel in Oud-Beijerland als penningmeester/financiële administratie, verkoopmedewerker, inkoop, inrichting en onderhoud winkelpand, beheer website. Kortom zeer terecht en zo enorm verdiend dat Leen deze mooie eervolle onderscheiding heeft ontvangen. Wij feliciteren hem hiermee van harte en uiteraard deelt zijn vrouw Riet hierin mee.



Ons gemeentelid de heer Cor Quist werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Cor Quist is sinds 1996 actief als vrijwilliger bij de Stichting Vesting Hoek van Holland, die het Atlantikwallmuseum beheert en exploiteert. Hij heeft een zeer grote rol gespeeld bij het behouden van dit stukje erfgoed. Door zijn inspanningen wees de provincie de Atlantikwall in 2013 aan als een van de erfgoedlijnen waarin geïnvesteerd zou worden. Hij zette zich in voor het behoud van het militair erfgoed

en in 2019 plaatste de gemeente Rotterdam alle bunkers in het Voorduin in Hoek van Holland op de gemeentelijke monumentenlijst. Hierdoor werd de sloop afgewend.

Ook de heer Cor Quist feliciteren we van harte met deze prachtige en welverdiende onderscheiding die hem in Rotterdam werd opgespeld door burgemeester Aboutaleb.

De Regenboog

Een prachtige boog in de lucht. Een boog van het begin tot het einde. En aan het einde die pot met goud.....? Maar waar moet je beginnen te zoeken? Volgens mij is hij allang gevonden. Maar ach, wat zou je ermee moeten? Maakt het goud je gelukkig?

Alleen het woord 'geluk' kent al zoveel betekenissen. Geluk heb je als je gezond mag zijn, je de dag mag doorkomen met voldoende eten. Vooral het mensen om je heen hebben die van je houden is een belangrijke geluksbrenger.

De regenboog, symbool van vrede, hoop en troost een teken aan de hemel dat bemoedigend kan werken. Die 7 kleuren die altijd in dezelfde volgorde staan: rood, oranje, geel groen, blauw, indigo en violet (paars). Bemoediging, vrede, troost, hoop....

Ook voor hen die het allemaal met minder moeten doen of de hoop soms laten varen en de troost moeten zoeken. Maar waar en bij wie?

Er is altijd een nieuw begin, zelfs na de grootste ramp, wil de regenboog ons zeggen. Soms moeten mensen dat zelf maken Of helpen te maken. De regenboog als opdracht...

Zijn dit allemaal toevalligheden?

Er zijn ook heel veel mooie liedjes geschreven over de regenboog, maar ook over de maan en sterren. Zie je vallende sterren dan mag je een wens doen. Wat wil je wensen? Weer die pot met goud? Nee. Wens liever dat je die vallende sterren mag blijven zien, dat je mag blijven genieten van die mooie kleuren van de regenboog. Dat je elke morgen je ogen mag openen om aan de nieuwe dag te beginnen. Wens dat je alle jaargetijden met hun grilligheden mag beleven. Wens alle mensen het goede. Maar vergeet dan ook niet de Schepper van dit alles te danken. Elke dag zijn er wonderen. We zien ze niet altijd maar ze zijn er wel. Of het nu gaat om genezing van iemand waarvan het niet was verwacht, of zomaar een bloemetje dat tussen de stenen komt groeien. Wat zijn wij gelukkig dat wij die schoonheid mogen beleven.

Dat wij nog heel veel wensen mogen hebben. Hiervoor bidden en danken. Hoop en troost zoeken bij Hem die je alleen kunt aanroepen, alleen HIJ hoort jou.

Ik vertrouw alleen op HEM.

Amen.

Gonnie Confurius de Keijzer

11 juli 2002: 'De kerk open in vakantietijd...'

Onder dat motto nodigde de toenmalige Samen op Weg-gemeente (Ontmoetingskerk en Thomaskerk) in Oud-Beijerland belangstellenden uit voor een wekelijkse ontmoetingsochtend op elke donderdag gedurende de zomervakantie. Initiatiefneemster is mevrouw Niesje van den Heuvel: "In de vakantieperiode zijn de (klein)kinderen vaak op reis...een stille periode voor onze ouderen. Laten we een plekje in de kerk creëren waar zij een kopje koffie of thee kunnen komen drinken en elkaar ontmoeten"



Vanaf de eerste keer groeide de belangstelling en werd besloten ook na de vakantie door te gaan. Met de ingebruikneming van De Open Hof (18 september 2010) werd besloten de Huiskamer elke dag open te stellen voor ontmoeting, uiteraard met een kopje koffie of thee. Het is fijn om elkaar te zien, om een praatje te maken, soms ook spontaan in een serieus gesprek te geraken. Er wordt naar uitgekeken! Van 10.00 – 12.00 uur heten wij iedereen van harte welkom. Elke donderdagmorgen is één van onze predikanten aanwezig.

*** 11 juli 2022: 20-jarig jubileum Koffie-ochtend...

Dat mogen we toch vieren! En daarom nodigen wij u uit voor een extra feestelijk kopje koffie/thee donderdag 14 juli. Als trouwe gast, maar ook als u niet eerder in de gelegenheid was om aan deze gezellige ontmoetingen deel te nemen...voel u welkom! Uiteraard hopen wij u dan vaker te mogen begroeten. Hoewel: u hoeft echt niet tot die datum te wachten: de Huiskamer staat altijd voor u open. De koffie-ochtend en alle andere activiteiten staan vermeld op de website van De Open Hof én op de Weekbrief.

Hartelijk welkom op onze jubileum koffie-ochtend:
donderdag 14 juli 2022 van 10.00 – 12.00 uur

Als gastvrouw begroet ik u graag!

Liedy van Putten



Juni / Juli		Juli	
zo 5 juni	Psalm 147	zo 3 juli	Lucas 10:1-16
ma 6 juni	Lucas 7:18-35	ma 4 juli	Lucas 10:17-24
di 7 juni	Lucas 7:36-50	di 5 juli	Lucas 10:25-37
wo 8 juni	Psalm 105:1-22	wo 6 juli	Lucas 10:38-42
do 9 juni	Psalm 105:23-45	do 7 juli	Psalm 140
vr 10 juni	Lucas 8:1-8	vr 8 juli	1 Koningen 1:1-21
za 11 juni	Lucas 8:9-21	za 9 juli	1 Koningen 1:22-40
zo 12 juni	Psalm 135	zo 10 juli	1 Koningen 1:41-53
ma 13 juni	Lucas 8:22-39	ma 11 juli	1 Koningen 2:1-12
di 14 juni	Lucas 8:40-56	di 12 juli	1 Koningen 2:13-25
wo 15 juni	Lucas 9:1-9	wo 13 juli	1 Koningen 2:26-35
do 16 juni	Lucas 9:10-17	do 14 juli	1 Koningen 2:36-46
vr 17 juni	Lucas 9:18-27	vr 15 juli	1 Koningen 3:1-15
za 18 juni	Lucas 9:28-36	za 16 juli	1 Koningen 3:16-28
zo 19 juni	Lucas 9:37-45	zo 17 juli	Psalm 15
ma 20 juni	Lucas 9:46-50	ma 18 juli	1 Koningen 4:1-20
di 21 juni	2 Korintiërs 8:1-9	di 19 juli	1 Koningen 5:1-14
wo 22 juni	2 Korintiërs 8:10-15	wo 20 juli	1 Koningen 5:15-32
do 23 juni	2 Korintiërs 8:16-24	do 21 juli	1 Koningen 6:1-18
vr 24 juni	2 Korintiërs 9:1-15	vr 22 juli	1 Koningen 6:19-38
za 25 juni	2 Korintiërs 10:1-11	za 23 juli	Psalm 141
zo 26 juni	2 Korintiërs 10:12-18		
ma 27 juni	2 Korintiërs 11:1-15		
di 28 juni	2 Korintiërs 11:16-29		
wo 29 juni	2 Korintiërs 11:30-12:10		
do 30 juni	2 Korintiërs 12:11-21		
vr 1 juli	2 Korintiërs 13:1-13		
za 2 juli	Lucas 9:51-62		



ADEM



KIK

In de kerk, onder een bank, ligt een muis. Niks bijzonders, zou je denken, maar deze keer is het anders. Alle muizenvriendjes komen eromheen staan. Niemand kent de muis, die op zijn rug ligt. 'Hij ademt niet!' zegt Martje muis. 'We moeten hem beademen!' Martje is dapper. Ze ademt diep in en blaast tegen de doodstille muis aan. En nog eens. Er gebeurt niets. 'Roep Kik erbij, hij heeft grotere wangen!' Natuurlijk komt Kik meteen helpen, met wangen vol lucht en grote zwempoten. Ze houden hun adem in, wat zal er gebeuren? Kik blaast en blaast. Niets. Dan duwt hij zacht op de muis z'n buik. Ze horen een piepje. Dat geeft hoop!! Kik drukt nog eens. En weer piept het meisje, hard. Piep-piep!

Maar bewegen of ademen, ho maar. Dan duwt Kik de patiënt om en ... begint te lachen. 'Vrienden!' zegt hij, 'Zien jullie dat?' Uit de rug van de muis steekt een etiket met 'Nici' erop. 'Dit is een knuffel!' De vriendjes zijn dolblij. Deze muis is gezond! Eerst willen ze Nici meenemen. Maar dan denken ze aan het kindje dat de muis heel erg mist. Ze doen Nici in de doos met gevonden handschoenen en brillen. Algauw verschijnt er een vader met een stil meisje. Ze fleurt helemaal op als ze Nici ziet en weer kan knuffelen. 'Aaah, kijk', fluistert Martje muis, 'Nici ademt niet... maar hij kan wel een kindje aan het lachen maken!'



Versje

De vrienden van Jezus zijn super bedroefd.
Ze durven niet zonder Hem verder.
Ze blijven in huis, zonder lucht, zonder moed,
lamme schapen, zonder hun herder.

Maar dan, onverwachts komt Jezus weer langs,
ineens staat Hij daar in hun kamer.
En waren ze eerst nog benauwd van de angst,
ze krijgen weer lucht door zijn adem!

De pinksterwind waait nu de wereld rond
en verjaagt al het grijze en grauwe,
want God blaast ons Adem in de mond
om te leven vol hoop en vertrouwen!



Uit de Bijbel

Toen maakte God, de Heer, de mens.
Hij maakte hem van aarde.
Hij blies adem in zijn neus,
en toen ging de mens leven.

Genesis 2,7



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns