



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Afscheid van ds. Lyonne
Paasnummer
Nummer 85 - april/mei 2024

Meditatie

In Trouw las ik het gedicht Troost (22 december 2023). Het raakte me. Een gedicht met de oproep tot verbinding. Het is geschreven door de Rotterdamse stadsdichter Elfie Tromp.



troost wordt gewantrouwd
zeker in de poëzie
.
die wil te graag
waardoor het juist
irriteert
.
het moet achtelozer
zoals een hand
die je jas aanneemt
.
na een lange dag
je op de schouder klopt
.
een kaars aansteekt
bij binnenkomst
.
zo werkt troost
.
dat je op de drempel van dit gedicht
mij kaars ziet schrijven en
zo lang als je dit leest
de warmte voelt

Mijn werk als pastoraal bezoeker gaat vaak over troost. Hoe bied je de ander troost? Is dat wat de ander op dat moment nodig heeft? Ik probeer dan vaak, als men dit wil, een stuk uit de Bijbel te lezen dat troost biedt. Ik kom dan vaak bij de Psalmen uit. In de Psalmen is er herkenning en troost voor veel mensen. Dit gedicht laat me zien dat er ook andere manieren van troost zijn. Het is niet alleen te vinden in tekst, in woorden.

In deze veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. We leven toe naar het moment van de Stille Week waarin we het lijden en sterven van Jezus doorleven. In de cyclus van vier kerkdiensten kunnen we dit beleven. Op Goede Vrijdag sterft Jezus aan het kruis. De volgelingen van Jezus zijn vol verdriet en verbijstering. Dan met Paasmorgen lezen we over de opstanding van Jezus. Hij staat op uit de dood. Wat een wonder, die paasmorgen! Het verhaal van God met mensen gaat door. En zo wordt Pasen ook een feest van troost.

Jolanda Griesdoorn – van der Pol

Voorgangers komende tijd

Met vaste predikanten was de taak van preekvoorzienner een simpele bezigheid. Er hoefde maar een enkele predikant gezocht te worden. Toen alleen ds. Lyonne als vaste predikant bleef viel het allemaal nog wel mee. Maar liefst 35 diensten per jaar naam zij voor haar rekening. Dat betekende dat er 17 diensten nog ingevuld moesten worden. Dat lukte gelukkig steeds zonder al te veel problemen. Vanaf 10 maart wordt het een andere tijd. Dan hebben we geen eigen predikant meer en dus alleen nog gastpredikanten. Afwisselend? Leuk? Soms wel, natuurlijk niet altijd. We zullen de binding met onze vaste predikant gaan missen. Gewoon even een woordje bij het verlaten van de dienst of in de Huiskamer, op straat, in het park of waar dan ook. U zult ook zien dat verscheidene predikanten vaker voorgaan. We zijn daar heel blij mee omdat we hopen dat daarmee de verbondenheid met onze Open Hof en met elkaar alleen maar versterkt wordt. Het gaat beslist wat vragen van ons allemaal om trouw te blijven aan onze gemeente en regelmatig de diensten te blijven bijwonen. Toch blijft het bijzonder om wekelijks elkaar te ontmoeten rond de woorden van Het Woord. Om wekelijks versterkt te worden in ons geloof. Met elkaar luisteren, zingen, bidden, aandacht geven aan de kinderen en met de zegen de nieuwe week weer in mogen, vanzelfsprekend is dat nooit. En dat ontmoeten zetten we voort in de Omloop bij de koffie en bij andere activiteiten. Zelfs elke morgen is er gelegenheid om in de Huiskamer even op adem te komen. Verder hopen we u bijtijds nader te informeren over de voorgangers. Natuurlijk vragen we hen ook iets te vertellen in De Weekbrief over de viering van die zondag.

Voor de komende weken vast een korte vooruitblik:

17 maart ds. Frits Renes, een goede bekende, Hij meldde zelf onlangs al dat hij dan weer onze voorganger is.

Op palmzondag (24 maart) is Anneke Klavers de voorganger. In de weekbrief van volgende week stelt ze zich weer even voor. Voor velen een bekende die in de afgelopen jaren ook regelmatig in De Open Hof was.

In de Stille week is op Witte donderdag, als we met elkaar de maaltijd van de Heer vieren ds. Piet van Die is de voorganger.

Op Goede vrijdag is er een liturgische viering waarin we bloemen leggen bij het kruis en het licht wordt gedoofd.

In de Paaswake wordt het licht binnengebracht en gedeeld. Onze voorganger is dan ds. Anja van Geerenstein, predikant in de Protestantse kerk van Rhooen.

Op Paasmorgen vieren we de opstanding van de Heer. Ds. Frits Renes is dan onze voorganger. Muzikale medewerking wordt dan verleend door The Credo-Singers.

Op hun site (waar natuurlijk meer te vinden is) las ik: "Het koor The Credo Singers, in 1963 opgericht te Rotterdam, heeft zich tot een landelijk bekend en veel gevraagd koor ontwikkeld. Dit, nu 82 leden tellend, Christelijk gemengd koor is dan ook op veel plaatsen in het land te beluisteren in kerkdiensten, zang- en orgelavonden. Ook voor concerten of andere evenementen zijn ze een graag gehoorde en geziene gast. De leden van het koor zijn afkomstig uit Rotterdam en omstreken".

Jaap van de Griend, preekvoorzienner

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
31 maart	10:00u	ds. Frits Renes	Paasmorgen
7 april	10:00u	ds. Jaap Brederveld	
14 april	10:00u	ds. S. de Visser	
21 april	10:00u	ds. C. Romkes	
28 april	10:00u	mevrouw Wilma Blaak	
5 mei	10:00u	ds. Tim van de Griend	
9 mei	10:00u	ds. Jaap Brederveld	Hemelvaartsdag
12 mei	10:00u	mevrouw Sity Smedinga	

 **kerkdienstgemist**. Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl. Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.



Pastorale ondersteuning

Het is voor de eerste keer dat, na het vertrek van een predikant, er geen predikant overblijft in De Open Hof. Hierdoor ontstaat dus ook een flink gat voor de pastorale ondersteuning, stervensbegeleiding en uitvaarten, met name in wijk Oost. Dit kan en mag niet uitsluitend rusten op de schouders van de kerkelijk werkers, omdat zij ook andere taken hebben.

Het moderamen is al enkele maanden druk bezig om pastorale ondersteuning te zoeken voor de vacante periode, maar helaas is het (bij het schrijven nu) nog steeds niet gelukt om een ambulante predikant te vinden. Het wijkteam Oost wil de leegte, waar door het vertrek van Lyonne dit het meest merkbaar zal zijn, zo goed mogelijk invullen. Om dit met elkaar goed te kunnen doen vraagt het wijkteam Oost uw aller aandacht en medewerking, maar uiteraard geldt dit voor alle wijken. Ziet of hoort u over gemeenteleden die (pastorale) zorg nodig hebben of heeft u zelf die zorg nodig, geef het dan door aan uw wijkcoördinator of aan één van de wijkteamleden. Zij zullen dan zo goed mogelijk daarin voorzien. Dit is dus als volgt.

Wijk Oost: Ineke Wisse (en hopelijk binnenkort een ambulante predikant)

Wijk West: Fredrike Damsteegt of Jolanda Griesdoorn-van der Pol

Uitvaart (of evt. stervensbegeleiding en voorbereiding op een uitvaart): scriba Cobi Crucq; zij overlegt dan met wie u, of uw familie, het beste in contact kan worden gebracht.

Huwelijk en doop: de scriba

De komende tijd zijn we nu meer op elkaar aangewezen. Laten wij met elkaar laten zien dat wij samen gemeente van Christus mogen zijn en in Zijn naam zorg voor elkaar dragen.

De kerkenraad

Ontwerpjaarrekeningen 2023

Op 12 maart 2024 heeft de kerkenraad de ontwerpjaarrekening 2023 van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De samenvattingen van deze jaarrekeningen zijn weergegeven in een bijlage bij dit KerkmagaZIN. De volledige jaarrekeningen zullen van 31 maart t/m 7 april 2024 ter inzage liggen in de Huiskamer. De Huiskamer is geopend van maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00. Daarnaast kunt u voor inzage een telefonische afspraak maken met Hugo Crucq.

Een reactie op deze jaarrekeningen kan t/m 9 april 2024 worden gestuurd aan de scriba J.J. Crucq-v. Maldegem, e-mailadres scriba@deopenhofoudbeijerland.nl.

Foto-impressie: afscheid Lyonne en Bas



Foto-impresie: afscheid Lyonne en Bas



In herinnering: Adri de Wit - Konijnendijk



Op zaterdag 10 februari jl. overleed Adriaantje Geertrui de Wit - Konijnendijk in de leeftijd van 83 jaar. Adri is geboren in Zuid-Beijerland. Ze was 61 jaar getrouwd met Cor de Wit. Ze kregen een zoon Marcel.

Adri heeft in haar werkzame leven in de huishoudelijke dienst van ziekenhuizen en de thuiszorg gewerkt. Dit werk zette ze voort in haar eigen huis. Het huishouden deed ze gedisciplineerd en precies. Ze was een bezige bij.

Adri en Cor hadden een goed leven samen. Vaak gingen ze overwinteren in Benidorm voor 14 weken. Ze maakten reizen en gingen op stap met de caravan. Ze maakten ook lange fietstochten.

Adri kreeg dementie. Cor zorgde eerst thuis voor haar totdat dit niet meer ging. Anderhalf jaar geleden verhuisde ze naar een eigen appartement van Alerimus in de Open Waard. Ze had het

er naar haar zin. Cor bezoekt haar elke dag.

Cor zat op het Christelijk Hoekschevaards mannenkoor. Het koor bracht Cor en Adri weer in de kerk. De liederen die het koor zong, vond ze mooi. Adri wist zich gedragen door God. God was als een Vader voor haar. We bidden om troost van God voor Cor, Marcel en zijn vriendin Willeke.

In herinnering: Jannigje Elisabeth Kokken – de Roon

Op 1 februari overleed Jannigje Elisabeth Kokken – de Roon.

Boven de kaart stond:

‘Ik hield van het leven maar meer nog hield ik van jullie.’ Jeanette heeft van het leven genoten, samen met Piet. Hij overleed in februari 2020, na een liefdevolle en intensieve periode van zorg door Jeanette. Jeanette had een grote liefde voor haar broers en zussen. Al toen zij jong was werd haar de zorg over hen toevertrouwd en zij voelt voor hen als een tweede moeder. Dat is zeker zo voor haar twee zussen, Wilma en Cora. Haar liefde voor hen strekte zich uit naar de volgende generaties, de kinderen en kleinkinderen, voor wie zij de lieve tante Jannie was. Zij vulden voor haar en Piet ook de leegte van hun ongewenste kinderloosheid.

Jeanette hield van mooie dingen en vooral van mode. Zij werkte in gerenommeerde kledingwinkels en deed tot op hoge leeftijd werk als mannequin. De laatste periode van haar leven was zwaar en er was steeds meer mantelzorg en zorg nodig. Bijgestaan door haar familie is zij vredig overleden. Zij is 85 jaar geworden. We bidden om troost van God en mensen voor haar broers en zussen, voor haar neefjes en nichtjes en hun kinderen.

In herinnering: Rina Duinkerke – Gelton

Op 6 februari overleed Rina Cornelia Johanna Duinkerke – Gelton in de leeftijd van 88 jaar. Lang heeft Rina gewoond op de gesloten afdeling in Rembrandt. Dementie had haar beroofd van haar woorden maar in haar ogen was af te lezen dat zij genoot van de liefdevolle zorg. Rina is getrouwd geweest met Ton, die al eerder overleed. Samen kregen zij drie dochters: Lia, Annette en Marina. Liefdevol kijken zij terug op het leven van hun moeder dat niet altijd makkelijk is geweest. Rina zal herinnerd worden vanwege haar zorgzaamheid en humor. Haar geloof brachten wij bij het afscheid ter sprake door het lezen van de trouwtekst: "Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken." Rina heeft God altijd dichtbij geweten. Zij zocht Hem in haar dankbaarheid en met de vragen en twijfels, die ze ook had. Wij weten Rina nu geborgen in Zijn hand. Wij bidden dat de goede herinneringen de dochters en hun gezinnen mogen troosten.



Collecte overzicht

Eerste Rondgang

31 maart

Jongeren in Colombia
zie uitgelicht

7 april

Fonds Armoedebestrijding
zie uitgelicht

14 april

Voedselbank
zie weekbrief

21 april

Pofta Buna
zie uitgelicht

28 april

Pa en Zoon Helpen
zie uitgelicht

5 mei

Stichting Oekraïne
zie weekbrief

9 mei

Stichting Exodus
zie uitgelicht

12 mei

Stichting Opkikker
zie weekbrief

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

31 maart: Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende

kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf

willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector. Via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je kansarme jongeren in Colombia met een opleiding en het vinden van werk.

Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl



7 april: Fonds armoedebestrijding

Al heel wat jaren vragen de kerken om aandacht voor het proces van verarming en verrijking in onze samenleving. Bij veel mensen heeft dit de ogen geopend en meer inzicht gegeven voor de problemen en de oorzaken rondom de armoede. Toch wil die kloof in Nederland maar niet kleiner worden en blijft hij bestaan tussen arm en rijk. Veel mensen leven op of onder de rand van het maatschappelijk minimum. De voedselbanken zien het aantal mensen dat daarvan afhankelijk is alleen maar groter worden. Er gaan wel mensen uit die weer op weg zijn geholpen, maar er komen steeds weer nieuwe mensen bij. Ook bij diaconieën kloppen er nog steeds mensen aan voor hulp. Reden genoeg voor de kerken om onverkort aandacht te blijven vragen voor dit onrecht, ook hier in onze eigen gemeente en in onze Hoeksche Waard.

21 april: Pofta Buna

Pofta Buna is een plek in de plaats Campina in Roemenië waar mensen in



nood 3x per week een warme maaltijd kunnen krijgen, een luisterend oor vinden en waar ze God beter leren kennen. Ook worden maaltijden aan huis geboden voor diegenen die niet meer in staat zijn naar Pofta Buna te komen. Op dit moment zijn er 67 mensen die hier gebruik van maken. In de toekomst wil men doorgroeien naar maaltijden voor 150 mensen. Daarnaast wil men materialen aanschaffen om alfabetiseringslessen te kunnen geven aan kansarme kinderen en sociale activiteiten aan te bieden om zo vereenzaming en uitsluiting tegen te gaan. Pofta Buna is een project van Stichting Asociatia Crestina Nehemia.

28 april: Pa en Zoon Helpen

De stichting Pa en Zoon helpen staat bekend om zijn discrete hulp aan kansarme mensen in Sri Lanka. Dankzij de geweldige ondersteuning en het vele medeleven uit De Open Hof realiseren we veel op het gebied van educatie, medische zorg, woonvoorzieningen en hygiëne! De nood is hoog. Er is als gevolg van de enorme inflatie armoede en daarmee

honger. Er zijn weer de nodige voedselpakketten uitgedeeld. Medicijnen zijn door de crisis in Sri Lanka moeilijk verkrijgbaar. Het is gelukt deze in India te kopen. Enkele scholen zijn voorzien van een aansluiting op het waterleidingbedrijf. De kinderen hebben zo heerlijk vers water en ze kunnen na schooltijd een flinke voorraad mee naar huis nemen. De scholen zijn weer voorzien van schriften en ander leermateriaal. Op de school met weesmeisjes is de voorraad maandverband weer aangevuld. Meer informatie:

www.facebook.com/paenzoonhelpen

9 mei: Stichting Exodus

Stichting Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun gevangenisstraf. Wel moeten zij gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te blijven. Deze (ex-)gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Ook biedt men hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. Exodus gaat uit van vier sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. Door de samenwerking tussen de Exodushuizen en het vrijwilligerswerk is bovendien een solide keten ontstaan waarin pastoraat en begeleiding geboden wordt vanaf het begin van detentie tot ver in het weer vrije leven daarna.

Meer informatie: www.exodus.nl

Opbrengsten collecte

21 januari	De Overbrugging	€ 545,20
28 januari	Vluchtelingenwerk	€ 688,30
4 februari	Werelddiaconaat Bangladesh	€ 547,45
11 februari	Griekenland, vluchtelingen. Kerk in Actie	€ 581,05

TafelTijd vrijdag 5 april



VRIJDAG 5 april is er weer een TafelTijd, inderdaad voor deze keer op vrijdag omdat alle zaterdagen de Huiskamer en keuken al gereserveerd zijn. Geloof je en ben je LHBTI+, of gewoon geïnteresseerd of betrokken? Iedereen is van harte welkom dus ook als je geen lid bent van De Open Hof.

TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk, een organisatie die zich inzet voor gelovige LHBTI+'ers, om door het land heen met LHBTI+'ers en betrokkenen samen kerk te zijn.

We gaan met elkaar aan tafel, steken de kaars aan, delen brood en wijn en onder het genot van een fijne maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over zingeving en geloof.

Het thema voor 5 april is Roddel en Zegen. We gaan met elkaar praten over

- Hoe denk je dat anderen je zien en hoe wil jij gezien worden
- Hoe ga je om met roddel
- Hoe wil jij tot Zegen zijn

We lezen hierbij o.a. Matheus 7: 4-5 en 2 Kor. 10.

Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de liefde van Jezus Christus.

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meebrengt om te delen met de anderen.

Het is fijn, maar niet verplicht, als je jezelf van tevoren aanmeldt, dit kan via het volgende email adres: tafeltijddeopenhof@gmail.com

Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur

De volgende TafelTijd is op zaterdag 8 juni.

Afscheid Lyonne

Op 10 maart namen we met een lach en een traan afscheid van ds. Lyonne Verschoor en haar man Bas, met een mooie kerkdienst en een gezellig informeel samenzijn in de middag. Elders kunt u nog eens terugkijken naar de foto's en ze zijn ook op de website terug te vinden.

Op 17 maart deed Lyonne intrede in haar nieuwe gemeente De Achthoek. Er was een mooie afvaardiging aanwezig van De Open Hof. Dat geeft op zo'n moment de beleving dat we haar netjes hebben 'overgedragen' en dat de periode 'Lyonne en De Open Hof' echt is afgesloten.

Beroepingswerk

Na het afscheid van Lyonne ligt de weg open om het beroepingsproces op te starten. De kerkenraad heeft al diverse voorbereidende werkzaamheden gedaan, maar we konden nog niet alles doen. Wel hebben we een profielschets gemaakt van de te beroepen predikant en diverse andere noodzakelijke documenten geactualiseerd. Inmiddels is er ook een beroepingscommissie en deze is op 24 maart aan de gemeente voorgesteld en heeft een zegen mogen ontvangen voor de verantwoordelijke taak die ze op zich nemen. Voorlopig zal er nog niet zoveel te melden zijn over dit proces, maar u kunt er op vertrouwen dat we u op de hoogte houden.

Consulent

Nu we vacant zijn is het verplicht om een consulent te hebben; voor deze functie hebben we ds. Madelon Vroonland van de PKN Nieuwland in Westmaas bereid gevonden. Sinds 17 mei 2020 is zij als predikant verbonden aan de protestantse gemeente Nieuwland. De taak van een consulent is het begeleiden van de kerkenraad en de beroepingscommissie in het beroepingsproces. Haar taken liggen dus niet in het pastoraat of op andere terreinen.

Nogmaals een dringende oproep!

Daarnaast hebben we zoals al diverse keren gemeld nog vacatures op een aantal cruciale plaatsen. De komende periode moeten we als gemeente echt samen de schouders eronder zetten. Een pastorale ouderling en een ouderling eredienst zijn dringend noodzakelijk om de kerkenraad op sterkte te krijgen; na het vertrek van ds. Lyonne is deze vertegenwoordiging niet of slechts gedeeltelijk in de kerkenraad aanwezig is. We zijn een prachtige en levendige gemeente waar we met z'n allen trots op zijn. Laten we er met elkaar voor zorgen dat dit zo blijft, ook in vacaturetijd, zodat het voor een potentiële nieuwe predikant ook aantrekkelijk is om te solliciteren naar de vacature van onze gemeente. Neem eens contact op iemand van de kerkenraad als u er meer over wilt weten. We rekenen op u!

Leiding Kinderkerk

Ook de leiding van de kinderkerk zit dringend te springen om extra ondersteuning. Het groepje leiding is erg klein en kwetsbaar. We vinden het belangrijk dat het voor onze (klein)kinderen aantrekkelijke en leuk is om naar de kerk te komen en dat er een fijne zinvolle kindernevendienst is. Je hoeft echt niet alles zelf te bedenken of te verzinnen. Er wordt heel veel leuk materiaal aangeboden dat eenvoudig te gebruiken is. Neem eens contact op met Anne-Marie Schipper of iemand anders van de leiding. Zij kunnen je er alles over vertellen. We kunnen het toch niet laten gebeuren dat er binnenkort helemaal geen kinderen meer naar de kerk komen?

De kerkenraad

Midden in Arnhem ligt een groot park, Sonsbeek. Ik was een jaar of tien toen ik daar met twee nichtjes op een lenteavond ging midgetgolfen. Het was gezellig zo zonder volwassenen, dus het werd wat later dan gepland, vandaar dat het al donker was toen we terug liepen. Nu was er in dat deel van het park geen verlichting, dus we zagen bijzonder weinig. We liepen met zijn drieën tussen stille, donkere boomvormen heen naar huis, elkaar goed vasthoudend en luidkeels zingend: "Wij zijn niet bang!" Wat we wel waren, natuurlijk, ook al gebeurde er onderweg niets, maar je bent vaak nu eenmaal banger voor je eigen fantasiebeelden dan voor de werkelijkheid. Mensen doen rare dingen als ze bang zijn, ook al is die angst vaak nergens op gebaseerd. Als het volk Israël op zijn tocht door de woestijn bij de berg Sinäï komt, en Mozes daar naar boven gaat om met God te praten, zijn ze bang dat het wel eens niet goed af zou kunnen lopen, en dat ze vanaf dat moment hun leider moeten missen. Naarmate Mozes langer en langer wegblijft, groeit die angst, tot ze tenslotte zo groot wordt, dat ze Aaron dwingen voor hen een gouden kalf te maken. In hun ogen een 'Gouden Kalf', een beschermende macht die in ieder geval zichtbaar is en zo een deel van hun angst kan wegnemen. Natuurlijk maakt Mozes na zijn terugkeer korte metten met die zogenaamde beschermer, waarna hij opnieuw weg gaat, maar nu halen ze het niet meer in hun hoofd zoiets te doen.



De tijd tussen Pasen en Pinksteren, en zeker die tussen Hemelvaart en Pinksteren, is ook een tijd waarin de leerlingen bang zijn. In het begin hebben ze nog steun aan de verschijningen van Jezus, maar na zijn vertrek kruipen ze bij elkaar in de zaal van het Laatste Avondmaal, bang voor alle donkerte om hen heen, en ze komen zodoende helemaal niet toe aan dat wat hun taak is: de Opstanding van Jezus verkondigen. Pas de emotie van Pinksteren brengt hen ertoe die taak aan te pakken.

Het is nog geen Pinksteren. We zitten, niet alleen in de kerkelijke tijd, maar ook in de echte wereld, tussen Pasen en Pinksteren in. En net zoals Pasen en Pinksteren nooit op één dag vallen, doen de Belofte en het begin van de uitvoering ervan dat ook niet. Er zit een angstige tijd tussen. Maar we hebben weet van Pasen, dus we zijn niet bang meer.

De volgende actie van de Baanbrekers komt eraan!

Ze hebben besloten om geld te willen ophalen voor een project van Jeremiah Foundation. Het gaat om een opvanghuis voor jonge meisjes op de Filipijnen. Sanne gaat hier heen met een reis die georganiseerd wordt vanuit De Willem van Oranje. Tijdens de vergadering op 4 maart heeft Sanne hier over verteld.

Op zondag 31 maart (1e Paasdag) zullen de Baanbrekers taart verkopen. Ook verkopen zij lootjes waarmee leuke prijzen te winnen zijn! Voor de kleine kinderen is er een grabbelton. Wij hopen op een leuke opbrengst!



Verder zijn we heel blij dat we kunnen zeggen dat Marcelle Bos heeft aangegeven het stokje van Daniëlle over te willen nemen! Marcelle heeft al een berg aan ervaring in het jeugdwerk en heeft nu al aangegeven er heel veel zin in te hebben!

Groetjes van Stijn, Luka, Madelief, Sanne, Roos, Sofie, Robine, Christiaan, Loïs, Sander en Daniëlle



Ouder & Kind workshop De Grote Oversteek

Afcheid nemen van de basisschool en starten in de brugklas: het is een enorme verandering. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders/opvoeders. Tijdens deze ouder- en kindworkshop neem je alvast een kijkje in de wereld die komt. Je praat samen over waar je zin in hebt, kinderen interviewen hun ouders over hoe zij de brugklas vonden en met z'n tweeën bedenk je hoe je elkaar de komende tijd kunt helpen. De workshop zal in De Huiskamer zijn op donderdagavond 30 mei. Graag nodig ik opvoeders en kinderen die in groep 8 van de basisschool zitten uit. Meer informatie in het volgende KerkmagaZIN en de weekbrief.

Hoe was het ... bij die puberavond?

De puberavond was goed. Er waren acht pubermoeders. We spraken over de veranderingen in het brein van pubers die veel typisch pubergedrag verklaren. Over meidenvenijn, karakters en hoe jongeren aan te spreken. Het boekje van Youth for Christ gaf sturing aan het gesprek. Als ouders is het vooral belangrijk om authentiek te blijven, het voorbeeld te geven en in gesprek te blijven. Je bent übergeschikt als ouder.

Hoe was het ... met de Lighthouse pubquiz?

Dikke voorpret had de leiding dit keer met het voorbereiden van alle vragen voor de pubquiz. Op hoeveel jongeren we konden rekenen, wisten we niet goed.

Verheugd waren we dat er 14 jongeren waren. Deze veertien jongeren deden in vier groepen mee aan de pubquiz.

Uiteindelijk wonnen 'de 4 biggetjes' de wisselbokaal.

Volgende keer is er Lighthouse op zondag 7 april 17.00-19.00 uur. Dan bereiden we een gespreksonderwerp voor en sluiten af met pannenkoeken/wraps



LIGHTHOUSE

Contact

Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp. Ik werk 24 uur in de week. Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

Jolanda Griesdoorn – van der Pol, 06-37474733
of jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl



Jolanda Griesdoorn

Engels in Nederland

Wanneer is dat begonnen? Al heel lang geleden, ik denk dat ik amper kon lezen en al op diversen apparaten on/off stond. Er werd mij toen uitgelegd dat het Engels was en dat het aan en uit betekent. Oké, ik ken nu 2 woordjes Engels, dacht ik.

Later op school leerde ik er wat bij, ik had ook net een voldoende, maar na 2 jaar hield dat op. Een ieder van mijn generatie die met 14 / 15 jaar van school ging om te werken, en er verder niets meer aan deed, weet er van mee te praten. De woorden die je geleerd had blijven wel hangen, ze actief gebruiken was een andere zaak.

Maar dan, grote bordes in vele winkels SALE! SALE? Wat betekent dit? Ik las natuurlijk wat er stond, sprak het ook zo uit. Het heeft even geduurd, uitverkoop betekent het. Waarom moet dit in het Engels? Omdat het korter is en het beter 'bekt'?

Zo komen er van lieverlee steeds meer Engelse woorden in onze spreektaal, die je niet had geleerd vroeger op school. Wij groeien er wel in mee, maar toch.... Het 'Happy Birthday' wordt

gezongen in bejaarden- en verzorgingstehuizen bij/voor mensen die misschien nooit Engels hebben geleerd. Hoewel..... het 'Lang zal ze leven' is ook zo fraai en niet altijd toepasselijk. Maar ook in de kerken worden er (bij tijden) Engelse liederen gezongen. Veel mensen kunnen die niet meezingen, waarom dan toch? Wordt er in Engeland of waar dan ook Nederlands gezongen? Zijn we als klein land met een mooie taal toch wat vaker aan een vreemde taal overgeleverd? Misschien speelt het een belangrijke rol dat het handel drijven een belangrijke bestaansbron was/is.....

In Nederland worden er ook dialecten gesproken. Van Groningen tot Maastricht en van den Haag tot Enschede. Ik noem maar wat uithoeken. Er zijn wel 2000 dialecten in Nederland. Vooral in kleine dorpen spreekt men onderling nog in dialect. Hoe lang nog?



Gonnie Confurius de Keijzer

Wijziging programma gemeentebezoek uit Burg

Van donderdag 4 tot en met zondag 7 april 2024 krijgen wij weer een aantal gemeenteleden uit Burg, Spreewald in het voormalige Oost-Duitsland, op bezoek.

In tegenstelling tot eerder vermeld in het vorige KerkmagaZIN brengen we nu op vrijdag een bezoek aan de basiliek in Oudenbosch en is zaterdag de gemeenteavond met een gemeenschappelijke maaltijd in de Huiskamer van De Open Hof, gevolgd door een sjoelcompetitie mét prijzen.

Op zondag vieren we met elkaar de eredienst. U bent van harte welkom bij het bezoek aan Oudenbosch op vrijdag, de gemeenteavond op zaterdag en uiteraard bij de dienst op zondag.

Voor deelname aan het bezoek aan Oudenbosch en de gemeenteavond graag aanmelden voor 2 april.

Informatie bij Willy Gerlof, 06 40554585

Uitnodiging seniorenmiddag (KOG)

Op dinsdagmiddag 7 mei sluiten wij het seizoen weer af. De invulling van de middag weten we nog niet. Let u hiervoor goed op de Weekbrief tegen die tijd!

Maar het wordt sowieso een middag waar de gezelligheid en contact voorop staan.

U bent van harte uitgenodigd om elkaar een fijne en een zo gezond mogelijke zomer toe te wensen!

Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong tel 06 40279085, Marry van Pelt en Ineke de Haan

**DE WERELD
IS MOOIER
MET JOU**

Loesje

De wereld is mooier met jou

De zoektocht naar vrijwilligers valt niet mee. Dat is iets wat ik niet alleen kan doen. Eigenlijk moet je zoiets samen doen, samen dragen. Ik hoop met mijn stukjes mensen te prikkelen door hierover na te denken. Of misschien nog wel beter, door hierover te praten. En het misschien zo ter sprake te brengen, dat mensen hierover na gaan denken. Het zou ook mooi zijn als u iemand weet, die geschikt is om vrijwilliger of maatje te worden. De ouderwetse tactiek van mond-op-mondreclame, mensen die al vrijwilliger of maatje zijn, werkt vaak nog het best. Als geen ander kunnen zij anderen enthousiasmeren. Zo ken ik zelf wel een aantal mensen uit onze gemeente die ik tijdens de soosperiode enthousiast heb gemaakt om vrijwilliger te

worden. Wellicht willen zij ook wel iets schrijven: een stukje een volgende keer in deze rubriek, wat het met hen heeft gedaan. Ik nodig u/jou dan ook uit om een stukje te schrijven voor het volgende Kerkmagazin waarom het zo mooi is om vrijwilliger te zijn, voor mensen die anders begaafd zijn. Helpt u/jij me mee, in mijn zoektocht geschikte vrijwilligers/maatjes te vinden?

Petra Moerkerken, Tel: 06-23216715

Elisa

Jaap den Boer

In het Nieuwe Testament worden heel wat wonderen van Jezus vermeld. Hij verandert water in wijn, loopt over water en geneest blinden en doven. Overbekende verhalen.

Maar ook de profeten in het Oude Testament konden er wat van. Neem de profeet Elisa.

Eén van de verhalen gaat – kort samengevat – als volgt: De profetenschool van Elisa wordt te krap en moet worden uitgebreid. Tijdens de verbouwingswerkzaamheden schiet een ijzer van één van de bijlen los en valt in het water. De bouwvakker roept van schrik: “Het was een geleende bijl!”

Bijlen waren een kostbaar bezit in die tijd. Hij zou een hoge schadevergoeding moeten betalen.

Dan komt Elisa in actie en hij werpt een stuk hout in het water en wat gebeurt? Het ijzer komt bovendrijven. Bouwvakker blij.

In het volgende verhaal treedt Elisa op als profeet.

In de stad Sunem woont een rijke (jonge) vrouw, getrouwd met een oude man.

Gedwongen huwelijk misschien? Zij nodigt Elisa uit om bij haar te komen eten. Iedere keer als Elisa in de stad komt gaat hij bij haar langs.

De vrouw zegt tegen haar man:

“Deze profeet is een heilige man. Laten we een kamer voor hem in orde maken. Dan heeft hij een plek voor zichzelf als hij bij ons is.” Wat een gastvrijheid zou je zeggen. Of is er sprake van een romantische verhouding?

Een poosje later vraagt Elisa aan zijn knecht Gehazi: “Kunnen wij iets betekenen voor deze vrouw?”

Antwoord van Gehazi: “Ja hoor, ze heeft geen zoon en haar man is al oud.”

De vrouw komt daarna bij Eliza. Die zegt tegen haar: “Precies over een jaar (!) zul je een zoon in je armen houden.”



En wat gebeurt? De vrouw wordt zwanger en precies een jaar later krijgt zij een zoon. De profetie van Elisa is uitgekomen. Een wonder? Of zou Elisa de vader van het kind zijn geweest?

Foto-impressie: Biblejournaling en Kerkenraad afscheid met Lyonne en Bas



Afscheid van de Bijbel journal groep. In 2018 begonnen we met een klein groepje. Nu telt de BiJo groep bijna 20 vrouwen, variërend in leeftijd van ergens in de 20 tot ergens in de 80. Ik was er altijd graag een onderdeel van. Ze hebben me verrast met een nieuwe journal bijbel, met van elk een persoonlijke pagina. De lege pagina's ga ik vullen in Scherpenzeel. Wie weet met een nieuwe groep.....

Afscheidsetentje met de kerkenraad. Na alle lekkere lunches, dineetjes en taart dreig ik alsnog een zware dominee te worden 😊



De zondagse lunch.

Gemiddeld 1 keer per maand.

Met zo'n 20 tot 30 deelnemers! Na de Corona-periode is de belangstelling eerder toegenomen dan afgenomen.

Voor sommigen is de zondag een lange dag. Of je nu eerst een kerkdienst bezoekt of niet.

Een aantal vrouwen stellen in de voorafgaande dagen het menu samen en doen de boodschappen.

Op de lunchdag is het vanaf 09:30 aantreden en voorbereiden. De lunches worden geroemd! Uit alle windstreken komen er belangstellenden op af, waaronder Numansdorp en Nieuw-Beijerland.



Wandelen op vrijdag.

Gezellige boel hoor. De vrijdag-wandelinggroep viert haar lustrum (in 2023). Naast en na gezond wandelen in de Beijerlandse natuur, even bijpraten. Je kunt het wel zien, want ze zitten aan het gebak. Dus gezond maar ook gezellig. Om 10:00 uur een uur wandelen door de natuur. Met gemiddeld zo'n 15 wandelaars. Onderweg een paar natuurmomenten: bv. paddestoelen en vogels kijken. Natuurlijk niet bij code rood. Want dan waaien leden weg.

Na het wandelen begonnen we met een kwartiertje nazitten. Dat is inmiddels $\frac{3}{4}$ uur geworden....

Herhaalde oproep: Dag coördinator Huiskamer

Voor de donderdag, voor minimaal 1 jaar.

De Open Hof wil 't liefst zeven dagen in de week, op bepaalde tijden, een Huiskamer bieden voor ontmoeting.

U opent de Huiskamer om 9:45 uur en sluit om 12:15 uur. U maakt afspraken met de algemeen coördinator en de gastvrouwen of gastheren. En u beoordeelt of de ruimte in orde is om bezoekers te ontvangen.

U bent tijdens de openingstijd telefonisch bereikbaar maar u hoeft niet aanwezig te blijven. Eén keer in de maand is er middagactiviteit. Dan opent u ook om 13:45 uur en sluit om 16:30 uur.

U kunt starten in overleg. U hoeft het niet alleen te doen. U kunt het ook samen doen, met uw partner, vriend of vriendin of goede bekende. Informatie: bij de Algemeen Coördinator Jan Middelhoek

Wilt u zich voor een andere activiteit vrijwillig inzetten? Neem dan contact op met Jan Middelhoek (06-33909215).

Leesrooster

april		april / mei	
		zo 21	Johannes 10:11-18
ma 1	Marcus 16:9-20	ma 22	Psalm 65
di 2	Jeremia 33:12-18	di 23	Deuteronomium 3:1-17
wo 3	Jeremia 33:19-26	wo 24	Deuteronomium 3:18-29
do 4	Deuteronomium 1:1-18	do 25	Deuteronomium 4:1-9
vr 5	Deuteronomium 1:19-33	vr 26	Deuteronomium 4:10-20
za 6	Deuteronomium 1:34-2:1	za 27	Psalm 22:1-22
zo 7	Deuteronomium 2:2-15	zo 28	Psalm 22:23-32
ma 8	Deuteronomium 2:16-25	ma 29	Deuteronomium 4:21-31
di 9	Deuteronomium 2:26-37	di 30	Deuteronomium 4:32-40
wo 10	1 Johannes 1:1-7	wo 1	Psalm 107:1-9
do 11	1 Johannes 1:8-2:2	do 2	Psalm 107:10-22
vr 12	1 Johannes 2:3-11	vr 3	Psalm 107:23-32
za 13	1 Johannes 2:12-17	za 4	Psalm 107:33-43
zo 14	Micha 4:1-8	zo 5	1 Johannes 4:1-10
ma 15	Psalm 4	ma 6	1 Johannes 4:11-21
di 16	1 Johannes 2:18-27	di 7	1 Johannes 5:1-12
wo 17	1 Johannes 2:28-3:8	wo 8	1 Johannes 5:13-21
do 18	1 Johannes 3:9-17	do 9	Psalm 47
vr 19	Psalm 33	vr 10	Handelingen 1:1-14
za 20	Johannes 10:1-10	za 11	Handelingen 1:15-26



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 85
april-mei '24



Hoofredactie

Truus Middelhoek
Joke Waltmans

kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

Rob van Brakel
Arjan van Gameren
Martin van der Pol

Verspreiding & digitale abonnements

Nico den Boer tel. 06-38583596
nicodenboer55@gmail.com

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Erna Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Atie Middelhoek
Pieta van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
86: 25 april / 16 mei / 11 juli

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto:
Pixabay

PASTORAAT

mw. Jolanda Griesdoorn-van der Pol, kerkelijk werker, werkdagen:
maandag, dinsdag en donderdag

Post- en bezoekadres: W. Van Vlietstraat 2a, 3262 GM
Oud-Beijerland, tel. 06 3747 4733 e-mail

jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

Werkgebied Wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk,
Zoomwijck, Hoeksche Waard West)

Predikant: vacant

Coördinator wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse
Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder
Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)

mw. Ineke Wisse, tel. 0186-616451 of 06 2165 7625

e-mail: inekewisse47@gmail.com

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
Cobi Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 06-122 00685
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Marc Bijl
Klein Zuid-Beijerlandseweg 4
3284 LA Zuid-Beijerland
tel. 06-4118 1319 / 660527
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
Vacant

Secretaris
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
Berto Apeldoorn
Tjerk Hiddesplantsoen 26
3262 EL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936

kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
Leo Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
Arie Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

Of u bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer
Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Diaconie: 824.103.452



Licht



KiK

De muizen zitten verstopt onder de piano. Ze kijken hoe vier vrijwilligers met emmers witte verf de muren van het zaaltje opknappen. 'Kijk nou hoe mooi LICHT het wordt!' roept de ene dame. De andere valt in: 'Eindelijk die SMERIGE nicotinevlekken weg! BAH, wat hebben JULLIE hier zitten roken! Jarenlang!' Een man zegt beteuterd: 'Ik wist niet dat het zo'n grauwe aanslag zou geven!'. 'Precies!' zegt de andere, 'Ook in onze longen natuurlijk! Wisten wij veel dat het dodelijk was!' 'Gelukkig LEVEN jullie nog!' roept de mevrouw, 'En hier is het ook weer LICHT! Helemaal in de sfeer van Pasen!' 'Net op tijd!' juicht de andere. Na het laatste stukje plafond gaan ze pauzeren. De muizen kruijen nieuwsgierig naar de verfbakken.

Het is er verblindend licht. Ze proberen over de rand te kijken, klauteren omhoog, en ineens, HUP, kantelt de bak om en zitten ze onder de witte smurrie. Ze proberen de verf af te vegen, rollen over de grond, niets helpt. 'We moeten naar huis. Douchen!' zegt de oudste. 'Wat zal mama boos zijn!' De volgende avond is de paaswake. Het is zo donker in de kerk dat je niet ziet hoe ontzettend veel mensen er zitten. Dan gaat er een vuur aan. Een paaskaars gaat door het middenpad, en iedereen krijgt een vlammetje van dat licht, dat NIEUW LEVEN betekent. Vanonder de kerkbanken kijkt de familie Muis toe, op hun paasbest. En sommigen lijken wel een beetje ... lichtgevend!



Paasversje

Heer Jezus is de hele weg gegaan.
Wij hebben langs zijn lijdensweg gestaan.
Maar na die nacht spreekt ons een engel aan:
't is Pasen, jullie Heer, Hij leeft voortaan!

Dus keer je hart naar licht, geloof het maar
en zeg 'Gezegend Pasen!' met elkaar.
De dood is weg, het leven zonneklaar
en Pasen het lichtste feest van heel het jaar!



Uit de Bijbel

Binnengestapt in het graf zagen ze tot hun schrik rechts een jongeman zitten in een wit gewaad. Maar hij zei hun: Schrik niet. Jullie zoeken Jezus van Nazareth die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt.



Uit Marcus 16,5-6a

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns