



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Interview met onze nieuwe kerkelijk werker Jolanda
Start van Seizoen 2023 - 2024

Nummer 79 - augustus/september 2023

Hij houdt er open hof.

Wie wel eens in het stiltecentrum zit weet deze woorden te vinden in het kleurrijke raam. Ze komen uit Psalm 87. De dichter van dit lied bezingt met het nodige gevoel van trots zijn stad Jeruzalem. Dat is niet alleen de allermooiste stad in zijn ogen, maar ook de woonplaats van God. Daar laat Hij zich ontmoeten. Daar houdt Hij open hof. Iedereen mag komen.

We kunnen ons voorstellen dat dit lied gezongen is door pelgrims die naar de stad getrokken zijn en elkaar op het tempelplein ontmoeten. Van alle windrichtingen zijn ze gekomen, allemaal verschillende mensen, maar wat een feest van herkenning! Ik vergelijk het maar met de vreugde van de zondagmorgen, als we blij zijn elkaar weer te zien en te spreken, verwachtingsvol voor de eredienst.

Maar er zit een angel in de psalm. Het is niet alleen ons kent ons. Rahab (daarmee wordt Egypte bedoeld), Babel, Filistea, Tyrys en Nubië zijn ook gekomen. De eerste vier zijn van oudsher aartsvijanden van Israël met wie tal van conflicten uitgevochten zijn. Hun namen kunnen niet worden genoemd zonder de herinnering aan oorlog en geleden onrecht. Door de geschiedenis van Israël heen zijn zij altijd 'de anderen' maar de dichter droomt ervan dat iedereen welkom is in Jeruzalem. Liefst zou hij zelf in alle paspoorten als geboorteplaats zetten: Jeruzalem. Dan is iedereen gelijk en even welkom in de stad van God, binnen zijn poorten die bescherming bieden en vrede garanderen.

Het is een ideaal dat ver weg lijkt want we leven in een wereld waarin we elkaar zien als vreemdelingen, buitenstaanders, anderlingen. Dat wordt zichtbaar in ons eigen land, in de politiek, in hoe we omgaan met diversiteit. Het wordt duidelijk op al die plaatsen waar strijd wordt geleverd, waar discussie wordt gevoerd over de hoofden van vluchtelingen heen. En zelfs in Jeruzalem.

Het is een kritische psalm, een prangende vraag of wij zelf open hof houden; in de kerk, in ons huis, in onze samenleving. Met de naam De Open Hof hebben we dus een grote verantwoordelijkheid en een langdurige verplichting op ons genomen. We hebben ons getooid met het hoge ideaal dat in God mensen één zijn. Dat betekent winst want er vinden prachtige ontmoetingen en gesprekken plaats in Omloop, Huiskamer en kerkzaal. Het betekent soms ook dat je moet inleveren. De prijs voor een warm welkom aan iedereen, de prijs voor diversiteit, is dat je bereid moet zijn te erkennen dat jouw manier van doen slechts een van de vele is en niet per se beter.

In de stad van God hoort iedereen erbij. Er wordt gemusiceerd en gedanst. Er wordt gezongen: 'In U zijn al onze fonteinen.' In alle veelkleurigheid wordt geput uit de ene bron. Dát is wat God voor iedereen wil zijn, een bron van levenskracht en levensvreugde. Uit die bron putten wij als we samenkomen op zondag en we drinken in dat dát bepalend is; niet iemands afkomst, of leeftijd, of geaardheid, of wat niet al. Waar God open hof houdt mag iedereen naar binnen. Een hoog ideaal en tegelijkertijd ontzettend praktisch én haalbaar.

Mooi om dit nog eens tegen elkaar te zeggen aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen met het jaarthema 'Ga mee!' dat vooral aandacht wil vragen voor de diversiteit.

HUISKAMER DE OPEN HOF 2023 - 2024



Huiskamer De Open Hof
Willem van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud Beijerland
0186-612936
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl

**Heeft u de seizoen 2023-2024 Huiskamer-folder al gezien ?
Een aantal activiteiten wordt nader toegelicht in dit
Kerkmagazin.**

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
3 september	10:00u	ds. Jaap Brederveld	
10 september	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	bevestigen ambtsdragers
17 september	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Maaltijd van de Heer
20 september	19:00u		meditatief moment, vredesweek
24 september	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
1 oktober	10:00u	mw. Eline van den Beukel-Renes	

 **kerkdienstgemist**. Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl. Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.



Ondertekening arbeidsovereenkomst met Jolanda

Maandag 31 juli, een regenachtige middag maar in de Huiskamer van De Open Hof hebben we even een feestje gevierd: de ondertekening van de arbeidsovereenkomst met onze nieuwe kerkelijk werker Jolanda Griesdoorn-van der Pol. Zowel de voorzitter en secretaris van het College van Kerkrentmeesters als de voorzitter en scriba van de kerkenraad moesten diverse handtekeningen zetten en uiteraard Jolanda zelf ook. Voorzitter Marc benadrukte nog eens dat de kerkenraad, maar ook de gemeente, erg blij en dankbaar is met de benoeming van Jolanda en uitkijkt naar een plezierige samenwerking met de kerkenraad, met ds. Lyonne en de gemeente. Marc bedankte ook Peter, als voorzitter van de sollicitatiecommissie, voor het vele en zorgvuldige werk dat de commissie verricht heeft. Na alle formaliteiten overhandigde Marc haar de arbeidsovereenkomst, vergezeld van een boeket bloemen. Daarna is er onder genot van een kleine traktatie nog wat nagepraat en vooruitgekeken. Op zondag 10 september zal Jolanda worden bevestigd.



Vieren

Schatgraven

Zondag 10 september wordt een feestelijke en vrolijke viering met muziek van Combo Eljakim. Het thema is 'schatgraven'. In deze dienst zal Jolanda Griesdoorn-van der Pol worden bevestigd in het ambt van ouderling-kerkelijk werker. Met ingang van 1 september is zij aan De Open Hof verbonden voor het pastoraat. We zijn blij dat Nico den Boer en Erik-Jan Los te kennen hebben gegeven nog een ambtsperiode door te willen gaan als resp.

ouderling-kerkrentmeester en penningmeester en we nemen in deze dienst afscheid van Sity Smedinga (pastoraal werker), Petra Jumelet (pastoraal bezoeker), Jaap van de Griend (ouderling, taakveld eredienst) en Marco Uyl (ouderling, taakveld pastoraat). Helaas is het nog niet gelukt om de vacatures voor deze twee ouderlingen (taakveld pastoraat en taakveld eredienst) in te vullen. Alsjeblieft, stap naar voren en neem een van deze taken op je. De kerkenraad is een leuke en inspirerende club mensen. Wie wil zet het feest 's middags voort in de aangepaste gezinsdienst die om 15.00 uur in De Hoeksteen in Numansdorp wordt gehouden.

Zondag 17 september staat Psalm 46 op het leesrooster 'Bij God is het goed'. Mooi om daar deze zondag ook letterlijk van te proeven als we brood en wijn delen.

Jaarthema 2023-2024 'Ga mee!'

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde
Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: "De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de

hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven."

In ons activiteitenprogramma zoeken we naar deze verbinding met elkaar en de wereld om ons heen. 'Ga mee!' is een krachtige oproep van jongeren aan ouderen, of andersom; van actieve mensen aan mensen aan de zijlijn; van de kerk aan de wijk waarin we kerk zijn.



Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk.

De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding.

Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.

Agenda

Tegelijkertijd met dit Kerkmagazin komt de nieuwe Huiskamerfolder uit. Daarin vindt u alle activiteiten voor het komend kerkelijk jaar. Een gevarieerd programma is het geworden.

Open Kerk

Woensdag 20 september staan we met een Open Kerk-moment stil bij de Vredesweek. De kerk is open van 19.00-20.00 uur. Er is muziek, ruimte om een kaarsje te branden. Om plm 19.20 uur is er een kort avondgebed.

In therapie bij Jezus

Donderdag 21 september is de eerste van drie avonden rond dit boek van Anselm Grün over de helende kracht van Bijbelverhalen. Grün laat zien hoe de moderne mens kracht en genezing kan putten uit de gelijkenissen en genezingsverhalen. Aanmelden kan bij ds. Lyonne Verschoor. Data en tijd: 21 september, 5 oktober en 26 oktober, 20.00-21.30 uur.

Boek op tafel

Wegens succes in de herhaling: Boek op tafel. We lezen met elkaar een boek en bespreken dat. De eerste keer is 20 september, 20.00 uur. We lezen: Zonder ons geen nieuwe dag van Liesbeth Goedbloed. Aanmelden kan bij ds. Lyonne Verschoor.

Vredesweek 16-24 september

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de Vredesweek. Dit jaar vraagt PAX aandacht voor onze eigen democratie die onder druk staat. Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht. Met zeggenschap voor lokale gemeenschappen. Met sterke democratische waarden en instituten. In Nederland geloven we graag dat wij die zaken op orde hebben. Maar onze democratie staat onder druk. Steeds meer mensen wantrouwen de rechtstaat, de politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer en als we eerlijk naar de stand van zaken kijken zien we dat het systeem in Nederland piept en kraakt onder structureel onrecht, dat de verdeling van macht scheef is en dat het sociale weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt afbreekt. Wij weten als geen ander welke gevaren op de loer liggen als machtsverhoudingen steeds verder uit balans raken en mensen het vertrouwen in instanties en elkaar kwijtraken. En daar moeten we iets mee. Want hoe kunnen we in buitenlandse

conflictgebieden aan vrede en veiligheid bouwen, als de basis waarop ons eigen land is gebouwd op haar grondvesten staat te schudden? Voor meer info:

<https://paxvoorvrede.nl/vredesweek>

Israëlzondag

Zondag 1 oktober is het Israëlzondag. Waarom hebben we eigenlijk zo'n zondag? In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo'n aparte markering in het kerkelijk jaar. Uiting geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël en gebed voor het volk Israël. Vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoending, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld. Vanaf het begin zijn er ook vragen. Komen we Israël niet elke zondag tegen in de liturgie: in het zingen van de Psalmen en de schriftlezingen en bovenal in het besef dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël? En wat wordt er dan bedoeld met Israël? Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen joden en Palestijnen. Met alle vragen en met verschillende roepingen die kunnen botsen en schuren is het juist van belang rond de grote feesten in het Jodendom extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk. Dit jaar bestaat de staat Israël 75 jaar. Het heeft een voorgeschiedenis van duizenden jaren, van ups en downs. Wie er meer over wil horen kan luisteren naar de theologiepodcast, waarin Tom Mikkers in gesprek gaat met Piet van Midden, Israël-kenner, oprichter van reisbureau Drietour, voorzitter van de Vereniging Hebreeuws en van het OJEC, het Overlegorgaan van Joden en Christenen. De link naar de podcast vindt u hier: <https://www.theologie.nl/israelzondag-2023>

In herinnering: Elly Jacoba Verkerk – Andriessen

Op 20 juli 2023 is op 90-jarige leeftijd overleden Elly Jacoba Verkerk - Andriessen. Zo'n 10 jaar geleden is ze verhuisd naar de Buitensluis in Numansdorp, omdat alleen wonen niet meer ging. Vanaf het eerste moment heeft ze zich thuis gevoeld in de Buitensluis. Er werd voor haar gezorgd! Elly had als jonge vrouw de gelegenheid om een opleiding als onderwijzeres te volgen. Na haar trouwen is ze blijven werken, want thuis zitten dat was niks voor Elly. Haar man Jan overleed op jonge leeftijd, daardoor stond Elly er alleen voor en samen met de kinderen vormden ze een hecht gezin. Elly stond heel ruim in het leven. Het maakte haar niet uit hoe die ander leefde, of geloofde.

Mens en dier waren bij haar welkom. Zo kwamen we op de tekst uit Johannes 14: 1 en 2a: 'In het huis van mijn Vader zijn vele woningen'. Elly is erg betrokken geweest bij de kerk in Oud-Beijerland. Ze heeft veel kerken zien samenvoegen en werkte daarin mee. Ze is ruim 12 jaar diaken geweest en tot vlak voordat ze naar de Buitensluis verhuisde was ze betrokken bij de pastorale dienst Zuid. Met grote nauwkeurigheid heeft ze jaren de bloemen in de kerk verzorgd. Ze had haar plek hier in de gemeente en ze deed wat ze kon en wat ze nodig vond, om haar werk hier in deze gemeenschap en in de samenleving te doen. Ze leefde haar geloof. Elly heeft zich in haar leven op haar eigen-wijze, eigenzinnig ingezet voor haar gezin, voor haar werk in het onderwijs en het werk in de kerk. In de laatste dagen waarin ze ineens heel snel achteruitging, waren haar woorden: 'ik wil naar huis'. Haar leven was klaar geleefd. Ze wilde naar God. Na een paar dagen is ze vredig ingeslapen.

In de dienst klonk muziek die paste bij het leven van Elly en waar de dochter, zoon en kleinkinderen ook een verbinding mee hebben.

In herinnering: Tony Brand

Tony Brand overleed op 20 juli in de leeftijd van 76 jaar. Hij was getrouwd met Mieke en samen kregen zij een prachtig gezin. Tony wordt herinnerd als een man die niet met veel woorden maar met liefdevolle en zorgzame daden zijn liefde toonde. Er zijn veel huizen waarin hij heeft geklust of iets heeft gerepareerd. Niet alleen door zijn familie zal hij worden gemist, maar door een brede kring van vrienden en bekenden van alle leeftijden. Bij het afscheid lasen we uit Hooglied: 'De liefde is een vlammend vuur, een vuurgloed van de Heer'. De laatste maanden werd Tony overrompelend snel zieker en zwakker maar de liefde was sterk. Door Mieke en Tony samen, maar ook met het gezin, werden momenten bewust beleefd, geleefd. God, van alle liefde de bron, was steeds dichtbij. Tony is bij zijn Vader in de hemel. Moge God zich ontfermen over Mieke, Monica, Sandra en hun gezinnen.

In herinnering: Hilbrand Veenema

Woensdag 9 augustus 2023 is op 97-jarige leeftijd overleden dhr. Hilbrand Veenema.

Dhr. Veenema stond tot het eind toe actief in het leven. Hij wilde overal bij zijn, bleef op de hoogte van wat er in de samenleving gebeurde en was betrokken bij zijn kinderen, kleinkinderen en achter kleinkinderen.

Als lijfspreuk had hij: 'Gij Heer, zijt mijn schild en de betrouwe'. En: 'Mijn tijden zijn in uw hand'. Ook hoorde je hem vaak zeggen: de horizon komt dichterbij.

Dhr. Veenema is geboren op een Skutsje in Harlingen, als 7e van de 9 kinderen. Toen hij 4 jaar was, is het gezin aan de wal gaan wonen in Sneek. Toen hij 14 jaar oud was brak de oorlog uit. Hij vertelde ons, tussen 14 en 60 jaar was het

leven roerig. Roerig in oorlogstijd, daarna de heftige jaren in Indonesië. Ook zijn werk bij de politie en als groepscommandant waren zeer intensief. Hij vertelde dat hij meermalen de dood in de ogen had gekeken. Zeker als het kinderen betrof vond hij dat erg moeilijk.

Terugkomend uit Indonesië was er in die tijd geen plek om zijn verhaal te kunnen vertellen.

Binnen zijn werk bij de politie had hij zijn beroepsgeheim.

Hij had zijn geloof nodig om het meegemaakte te kunnen dragen en als een schild te kunnen afweren.

Na zijn pensionering werd hij lid en medeoprichter van de Probus Oud Beijerland, hij speelde twee keer per week bridge, ontmoette en sprak veel mensen. Zo bleef zijn geest scherp.

Dhr. Veenema, een diepgelovig mens, maatschappelijk zeer betrokken, een krachtig man, een doorzetter, een blijmoedig mens

Hij laat een lege plek achter, maar met veel goede herinneringen.

We wensen de familie veel kracht en steun toe.



‘Contacten houden je geloof levend’

Jolanda Griesdoorn heeft zin in nieuwe functie als kerkelijk werker

Geschreven door: Joke Waltmans

‘Wil jij niet solliciteren?’ Van verschillende kanten kreeg Jolanda Griesdoorn-van der Pol (47) die opmerking na het openstellen van de vacature voor kerkelijk werker in De Open Hof. Na enige twijfel, vooral vanwege de fulltime functie, schreef ze haar sollicitatiebrief. Daarna ging het snel, met ingang van 1 september is Jolanda voor 24 uur per week kerkelijk werker binnen onze kerk.

Jarenlang was ze een gemeentelid zoals zovelen. Rustig op de achtergrond, maar soms ook met handen die jeukten om iets aan te pakken en een hoofd vol opborrelende ideeën. Het schrijven van de bewuste sollicitatiebrief ging dan ook best snel en een tweede gesprek met een commissie van zes mede-kerkleden benauwde haar niet. „Ik had echt zo’n gevoel van ‘kom maar op’ en bovendien al echt zin in deze functie.”

Het is enkele dagen nadat voor aanvang van de kerkdienst bekend is gemaakt dat Jolanda is benoemd tot kerkelijk werker van protestantse gemeente De Open Hof. Jolanda zit zelf in de kerk en krijgt meteen van alle kanten enthousiaste blikken toegeworpen. Een vriendin appt al tijdens de dienst haar felicitaties. „Het voelde als een mooi welkom,” klinkt het bescheiden.



Jeugd en jongeren

Met man en kinderen van 20, 17 en 14 jaar woont Jolanda al ruim 20 jaar in Oud-Beijerland.

De afgelopen 9 jaar is zij jeugd- en gezinswerker bij protestantse gemeente de Levensbron in Ridderkerk, de 14 jaar daarvoor werkt zij bij De Heuvel, adviesbureau voor jeugd- en jongerenwerk. Ze begeleidt club- en buurthuizen, kerken en geeft trainingen. In Ridderkerk werkt ze vooral met gezinnen, ook wel de middengeneratie genoemd, maar daar blijft het niet bij. Ze zet ook jongerencatechese op, organiseert christen-moslimontmoetingen voor jongeren, onderhoudt contacten met basisscholen en introduceert de Kliederkerk voor gezinnen.

„Onderling contact binnen een kerkelijke gemeente is heel belangrijk. Het is fijn als kinderen leeftijdsgenoten ontmoeten en jij als ouder fijn contact hebt met andere ouders. Zelf mis ik bijvoorbeeld leeftijdgenoten in de kerk. Dat kan ook voor anderen zo zijn. Contacten zijn belangrijk om je geloof levend te houden. Bovendien is het fijn om gezien te worden binnen een gemeenschap als De Open Hof.”

“Contacten zijn belangrijk om je geloof levend te houden”



Jolanda ontvangt bloemen bij ondertekening contract

Uitvaartleider

Vanuit een behoefte aan meer theologische kennis begon Jolanda enkele jaren geleden aan een studie Theologie. De coronaperiode zorgde voor vertraging maar ze behaalde haar associate degree Pastoraal Werk. „Binnenkort start ik met de training ‘uitvaarten leiden’. Ik vind dat een mooie uitdaging en een kans om mij verder te ontwikkelen, zodat ik kan groeien en leren van en voor mijn werk.”

In haar nieuwe functie richt Jolanda zich niet alleen op de middengeneratie, maar ook op de ouderen in de kerk. „Dat is nieuw voor mij, maar ook dat zie ik als een mooie uitdaging. Ik heb er vooral heel veel zin in en vind het leuk om aan de slag te gaan.”

Ze zei: "Ik zie God door jou".

Deze uitspraak raakte mij enorm, want ik zie God juist door haar, Lerna. Iemand die haar eigen kinderen in Nederland achterlaat, om zelf van onschatbare waarde te zijn in 23 van de 103 dagcentra van Youth for Christ in Oekraïne.

Afgelopen zomer, geen World Servants project voor mij, maar een alternatief project met stichting Present. Het bijzondere aan dit project vond ik niet zo zeer de hulp aan de Nederlandse medemens die het soms opgegeven heeft in het leven. Natuurlijk is het mooi dat we voor diverse personen wat hebben kunnen betekenen in het opruimen van een tuin, een garage of het schilderen van een woning. Maar belangrijker is denk ik het licht van de liefde dat we met elkaar hebben mogen uitstralen richting deze mensen!

Maar op nummer één stond voor mij de tijd met de groep. Een groep Oekraïense deelnemers, zes van hen leven momenteel in Oekraïne, tussen al het oorlogsgeweld gaat hun leven door. Twee van hen waren sinds acht maanden in

Nederland, gevlucht met of zonder familie om hier een veilige thuisbasis te vinden. Twee anderen hebben een grote verantwoordelijkheid in het draaiend houden van dagcentra waar duizenden kinderen en ouders geholpen worden.

Het doel van deze reis was om de jonge leiders iets te leren over het helpen van de ander. In Oekraïne is het niet gebruikelijk om met hulp achter de voordeur te komen. Anderzijds was het doel om deze jongeren even 'uit' de oorlog te



halen en een moment van onbezorgdheid te geven. Dat laatste is zeker gelukt! Door alle taalbarrières heen hebben we onwijs veel plezier met elkaar gemaakt! Ik was ook diep onder de indruk van de manier waarop zij God aanbidden, nog steeds met zoveel passie en vertrouwen. Ik vraag mij dan af hoe ik dat zelf zou doen als ik in hun schoenen zou staan, zou ik mijn geloof behouden? Als de wereld om je heen zo oneerlijk is...Ik ben dankbaar voor de tijd, de verbinding en de vriendschap die mocht ontstaan en mijn gedachten en gebeden zijn bij hen die in oorlog leven. En ik hoop dat God mij inderdaad gebruikt om een sprankje hoop en licht te geven aan deze mensen, een groep die het vaak voor de oorlog ook al niet gemakkelijk had.

Het programma deze week stond vol Present-projecten, we hebben meerdere tuinen opgeknapt. Een woning geleverd, geholpen in een voedseltuin en meegedraaid in het wijkcentrum waar we sliepen. Daar werd veel georganiseerd voor de kinderen in de achterstandsbuurt in Groningen. Samen met hen hebben we gesport en gespeeld. In de avonden was er tijd voor verdieping en spel. Op dinsdag kregen we een tour door Groningen, Pieterburen en het strand mochten niet ontbreken en onderweg naar huis zijn we op zaterdag langs een zwembad geweest, iets wat ook een heel nieuwe ervaring voor ze was!

Kortom, ik heb ervan genoten!

Altina Verhorst

Op het moment dat ik dit schrijf zit de zomervakantie er bijna op. Dat betekent dat er een nieuw seizoen begint voor de Baanbrekers! Een kleiner groepje, maar vast niet minder gemotiveerd. De eerste plannen zijn er al!

Op woensdag 6 september staat de eerste vergadering gepland. Die begint om 19.00 uur in de kerk. Natuurlijk zijn er dan ook weer nieuwe Baanbrekers welkom. Iedereen die overstapt naar het voortgezet onderwijs of 13 wordt in het komende jaar is van harte welkom! Jullie krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de eerste vergadering. MAAR.....ook als je al langer op het voortgezet onderwijs zit ben je van harte welkom om eens te komen kijken bij een vergadering!

Dat geldt trouwens ook voor gemeenteleden die denken dat het leuk zou zijn om leiding te willen geven aan deze enthousiaste jongeren....Kom gerust eens kijken bij een vergadering!

Iedereen is welkom bij de Baanbrekers!

Groetjes en tot ziens van

Stijn, Luka, Madelief, Sanne, Roos, Sofie, Robine, Loïs, Sander en Daniëlle



Twee nieuwe luidsprekers, maar wat zit er achter

De installatie van de nieuwe speakers is inmiddels afgerond; we hebben Maarten Chen gevraagd daar toelichting over te geven.

Over de speakers



Ik ben vooral blij dat ik met mijn kennis & ervaring heb kunnen bijdragen aan het beter maken van het geluid in de kerkzaal. Omdat ik de luidsprekers van Pan Acoustics vaak tot mijn beschikking heb, kon ik het niet laten (uiteraard na overleg) om deze in een proefopstelling te laten horen. Het geluid in de kerk was echt niet zo slecht maar écht goed was de verstaanbaarheid niet. Wat ik voorheen hoorde was geluid dat qua niveau prima was, maar het kwam overal vandaan. Dit maakte het geluid wat dromerig en zweverig.

Na installatie door Schaapsound (de leverancier van alle regiedesk-spullen) staan er nu in plaats van acht speakers, twee nieuwe Pan Acoustics luidsprekers vooraan.

Dit kan omdat deze luidsprekers een speciale techniek gebruiken: Beam Steering. Deze luidsprekers kunnen geluid in het verticale vlak (de hoogte) richten en bundelen. Daarom staan deze luidsprekers ook helemaal rechtop, de techniek zorgt voor de rest. Voor de beeldvorming, een luidspreker voor thuisgebruik straalt vaak af in een 60 graden horizontaal en verticaal (openingshoek). Een traditionele kerkkolom-luidspreker richt het geluid heel breed, maar in de hoogte beperkt deze zich tot zo'n 20 graden. Maar als de energie zich over zo'n 20 graden moet verspreiden lukt het nog niet om een egale dekking van vooraan tot achteraan te krijgen. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat er later meerdere luidsprekers zijn toegevoegd bij De Open Hof.

Bij de Pan Beam - PB08 - is het mogelijk om het geluid (de hoge tonen) verticaal te bundelen tot een smalle 3 graden openingshoek. Dat is echt een hele smalle bundel. Bij De Open Hof staat deze nu op zo'n 6 graden.



Doordat alle energie heel smal te bundelen is, gebeuren er twee belangrijke dingen:

- Er wordt minder van de galm van de kerk aangesproken. Er komen nu ook geen (of minder) storende reflecties van het plafond. Hierdoor blijft het geluid rustiger en wordt de verhouding tussen de versterkte stem en de 'galm' beter.
- Doordat al het geluid, alle energie in een smalle bundel wordt gedaan, straalt de luidspreker veel verder. Hierdoor zijn er minder luidsprekers nodig.

Doordat er maar twee luidsprekers nodig zijn, komt de spraak van voren als één geluidsgolf naar de luisteraar. Richting horen is belangrijk, mensen met een gehoorapparaat zullen dit beamen. Dat is nu wat er veranderd is. Nu is het alsof je echt luistert naar de spreker. Dit gecombineerd met het feit dat deze luidspreker meer frequenties weergeeft, is het veel 'echter'. Het klinkt rustiger, je zit veel meer in het gesproken woord. Zeker voor mensen met een iets minder gehoor, is dit vele malen beter.

Over Maarten.

Sommige mensen hebben één specialiteit en blinken daar in uit. Ik combineer in mijn werkzame leven twee expertises.

Als Register Makelaar in de Hoeksche Waard en gecertificeerd taxateur mag ik mensen begeleiden bij een vaak ingrijpende volgende stap rond een woning.

Daarnaast ben ik met mijn technische conservatorium-achtergrond als accountmanager werkzaam bij ACS. Acoustic Control Systems is de Nederlandse fabrikant van een systeem voor variabele akoestiek.

Daarnaast heeft ACS al jarenlang een samenwerking met Pan Acoustics (het merk van de nieuwe luidsprekers) op het gebied van productontwikkeling.

Vastgoed met akoestiek. Het is een unieke combinatie. Beide zijn erg leuk en interessant (vind ik). En zodra je doet wat je leuk vindt, hoef je bijna nooit te werken. Tenminste, zo voelt het niet!



Een van de vragen, waarmee ik in mijn loopbaan als docent mijn leerlingen wat algemene kennis probeerde bij te brengen was: wie is de beroemdste Britse vrouwelijke wiskundige? Altijd bleef het oorverdovend stil, ook nadat ik eraan toegevoegd had dat ze in de 19e eeuw leefde, veel aan statistiek deed en het pooldiagram, een specifiek cirkeldiagram, heeft uitgevonden. Het feit dat



ze het Engelse ziekenhuiswezen gereorganiseerd had, hielp evenmin. Pas na de mededeling, dat ze ook wel de 'Lady with the Lamp' genoemd werd, kwam een slimmerik met het antwoord: Florence Nightingale. Eigenlijk is het niet zo raar dat zo'n vraag onbeantwoord blijft: nog steeds worden vrouwen in onze maatschappij geassocieerd met zorgzaamheid, en niet met getallen. Florence Nightingale is voor ons alleen een verpleegster, niet een wiskundige. Wat overigens een tweede misverstand is, want ze was weliswaar de leidster van een groep verpleegsters tijdens de Krimoorlog, maar ook directrice van een Londens ziekenhuis, oprichtster van een verpleegstersopleiding, en later als wetenschapster de drijfveer achter belangrijke sociale hervormingen. Niet alleen de Taliban willen de rol van de vrouw in de

maatschappij minimaliseren, wij in West-Europa konden/kunnen er ook wat van. Konden, omdat vrouwen vroeger zelden de waardering voor hun prestaties kregen die hun toe kwam, denk aan Lise Meitner of Mileva Marić. Kunnen, omdat vrouwen nog steeds achtergesteld worden: zo krijgen vrouwen vaak ten onrechte minder betaald dan gelijkwaardige manlijke collega's. Wat zegt de Bijbel hierover? Minder dan men ons van oudsher wilde laten geloven. Na het zogenaamd verraad van Eva (verergerd door de slapheid van Adam) worden er desondanks veel belangrijke vrouwen in de Bijbel genoemd, bijvoorbeeld de profetessen Mirjam en Deborah, de aartsmoeders, de Moabitische Ruth en de eerste getuige van de Opstanding, Maria van Magdala. Vrouwen, die ook nog wel andere bekwaamheden bezaten dan alleen hun zorginstinct. Jezus zegt ook nergens dat de vrouw thuis moet zitten of onderdanig moet zijn; hij laat zich zelfs de les lezen door de Syro-Fenicische vrouw (Marcus 7) als hij haar met een kluitje in het riet wil sturen, waarna hij toegeeft aan haar wens. Er wordt vaak gezegd dat vrouwen het als bestuurders beter zouden doen. Ik vraag me af of dat zo is, want vrouwen met veel macht gedragen zich vaak niet veel anders dan mannen. Respect voor elkaar hebben, man of vrouw of anders voelend, lijkt me veel belangrijker. En die waardering in het salaris tot uitdrukking brengen, natuurlijk...

Vierde gebod

Jaap den Boer

'Vindt u dat God ons de zondag heeft gegeven zodat iedereen zich goed voelt?'. De vraag werd gesteld in een enquête van de gemeente Hoeksche Waard over de zondagse rustdag.

Wat doe je zondag? in de Hoeksche Waard?

Ik heb geantwoord dat ik mij goed voel op zondag maar niet weet of dit door God komt.

'Houd de sabbat in ere als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de Heer, uw God, dan mag u niet werken!'

Wie weet nog van het bestaan van dit vierde gebod? De tijd is voorbij dat de tien geboden nog werden voorgelezen in de kerk.

Wij houden de sabbat, de zevende dag, al lang niet meer. Keizer Constantijn de Grote bepaalde in het jaar 321 dat de zondag (dag van de zon) voor heel het Romeinse Rijk als zevende dag (rustdag) zou gelden.

Houden wij de zondag dan als zevende dag in ere als een heilige dag?. Daar kun je vraagtekens bij zetten. We gaan 's ochtends

naar de kerk en dat is het dan. Daarna naar het strand, de bossen of de Efteling. Naar de meubelboulevard of de Koopgoot.

In de Hoeksche Waard zijn er aardig wat mensen die de zondag een sabbatachtig tintje geven. Zij gaan na de kerkdienst naar huis, doen aan bijbelstudie en brengen de dag binnenshuis door met gezin of familie. Fietsen op zondag is verboden en er wordt absoluut niet gewerkt of geklust.

Voor niet gelovigen is de zondag ook een soort van heilige dag. Een dag voor ontspanning na een week hard werken. Verder zijn er allerlei groeperingen met eigen opvattingen en belangen.

Hoe de uitkomsten van de enquête ook zullen uitvallen, het gemeentebestuur zal voor een moeilijke beslissing komen te staan.

De tijd lijkt rijp om het vierde gebod eens uit de kast te halen.



*G*ij woont waar mensen zij aan zij
elkanders tochtgenoten zijn
en voelbaar maken het geheim
hoe wij in u verbonden zijn.

Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas

De zwaan

We zien ze het hele jaar door, die sierlijke, maar o zo arrogante vogels, die zich gracieus door de sloten en vijvers voortbewegen, soms met een houding van 'wat ben ik toch mooi hè?' Ja, inderdaad, je bent mooi. Zeker in de lente wanneer je met je partner en jullie kindjes liggen te pronken in het park. Nee, ik kom niet dichterbij, ik laat jullie mooi met rust. Beschermen jullie je kroost maar. Dat doen wij mensen ook.

Als ik deze schoonheid zie, kan ik mij best voorstellen dat er 2 componisten uit vorige eeuwen geïnspireerd raakten om een mooi werk op papier te zetten. Camille Saint Saens, met het ballet van De stervende zwaan, (1887) en Tsjajkovski, (1877) met Het Zwanenmeer.

Ook Luther bedacht dat de zwaan staat voor zuiverheid, gratie, liefde en trouw. Dat er dus als symbool de zwaan op Lutherse kerken moest komen te staan.

Ja, er worden heel wat veren op je hoofd gezet, schoonheid, kracht, transformatie, waarheid, zelfkennis, verstandig en vlug van begrip. Wij weten allemaal dat de zwaan monogaam is, dat zij na de dood van de partner enkele maanden treuren, maar in de lente gaan zij toch weer op zoek naar een nieuwe partner.

Ja, waarom alleen blijven? Zwanen kunnen wel 20 jaar worden. Als je nog een lange tijd voor je hebt, waarom niet? Maar ze zijn wel kieskeurig. Ik heb eens gelezen dat een vrouwtjeszwaan bij een eenzame mannetjeszwaan gezet werd. Het mannetje was hier helemaal niet op gesteld en bleef bijten en uiteindelijk verdronk hij haar. Ook in de dierenwereld komt dat dus voor.



Uit een oud psalmen en gezangenboek (1938) gezang 240:

Gelijk als de witte zwanen
zingen op hun levens end,
zoo vergieten niet hun tranen
Godes vrienden in d' ellend.
blij gemoed zij zingen
Lof aan God.
Ja van vreugde zij opspringen
Om hun lot.

Collecte overzicht

Eerste Rondgang

3 september

werelddiaconaat Israël
zie uitgelicht

10 september

Noodhulp - Ethiopië
zie uitgelicht

17 september

Werelddiaconaat Myanmar
zie uitgelicht

24 september

Vredesweek collecte Syrië
zie uitgelicht

1 oktober

Israëlzondag collecte
zie uitgelicht

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

3 september: Werelddiaconaat Israël

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli's – voor hun verplichte militaire diensttijd begint – meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

Voor meer informatie: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl>

10 september: Noodhulp Ethiopië



Vandaag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië honger nood. Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook leren ze andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl>

17 september: Werelddiaconaat Myanmar



In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda's om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen. Meer informatie: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl>

24 september: Vredesweek collecte Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstellfonds helpt kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst. Meer informatie: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl>

1 oktober: Israëlzondag collecte

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap. Meer informatie: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl>

Opbrengsten collecte

18 juni	Pauluskerk	€ 605,45
25 juni	Werelddiaconaat Colombia	€ 446,50
2 juli	Werelddiaconaat Indonesië	€ 453,50
9 juli	Diaconaal vakantiewerk	€ 502,25
16 juli	Missionair vrijwilligerswerk	€ 452,20
23 juli	Stichting Jarige Job	€ 469,45
30 juli	Interkerkelijke stichting Ethiopië/ Eritrea	€ 572,42



SPELT-WORTELTAART

Ingrediënten voor een springvorm van 24 cm.

- 4 eieren: gesplitst in dooiers en eiwit
- 150 g suiker
- 150 g speltmeel
- 200 g geraspte wortelen
- 100 g fijngemalen walnoten
- ½ (biologische) citroen, geraspte schil en sap
- 1 tl kruidnagelpoeder
- 1 tl kaneel
- 1 zakje vanillesuiker
- 1 zakje bakpoeder
- 1 beschuit
- boter en meel voor bakvorm

Bereidingswijze

Klop eigeel en suiker schuimig. Voeg daaraan citroensap en geraspte schil, kaneel en kruidnagelpoeder, geraspte wortels, vermalen noten, vanillesuiker en een verkruidde beschuit toe. Vermeng goed. Voeg daaraan speltmeel en bakpoeder toe. Vermeng tenslotte het geheel met de stijfgeslagen eiwitten. Beboter en bestuif de springvorm met meel. Voeg het geheel toe. Bak op 170 °C in ca. 55 minuten.

Bron: naar een recept uit Speltkookboek naar de heilige Hildegard, uitgave van Hildegard-vriendenkring, Kortrijk, 2e druk 2015

SPELT-WORTELTAART:

SAMEN VIEREN EN DELEN



September: de start van een nieuw school- en kerkseizoen met vaak een speciale startzondag om samen te vieren. We maken nieuwe afspraken nu het aantal vrijwilligers ook in kerken afneemt. Deze kwetsbaarheid kun je samen dragen en delen. Bruggen kun je samen bouwen. Verbondenheid, over grenzen heen, kun je samen vieren.

GRAAN EN WORTELS

Vanaf het feest op 25 juli van Sint-Jacob, de apostel voor wie velen naar zijn kerk in Santiago de Compostella lopen, begint traditiegetrouw de graanoogst die in september is voltooid.

Ik denk aan Pasen: het beeld van de graankorrel. De graankorrel die moet sterven in de aarde en weer tot leven komt. Die ene korrel groeit uit tot een aar met vele korrels die, opnieuw vermalen, brood voor velen wordt.

Ik denk ook aan Hildegard van Bingen (1098-1179), een abdis van een benedictinesserklooster. Zij beschreef de heelkracht van kruiden en granen. Met name spelt beschouwde zij als belangrijk graan voor een goede gezondheid. Samen kerk-zijn is ook stilstaan bij verdieping en inspiratie rond geloven en doen. Daarom gebruik ik wortels in dit recept. Wortels die zich 'verdiepen' in de aarde, die ze laat groeien. Samen met spelt een taart om te vieren en te delen. ■



Vier je verjaardag in de kerk

In de visie en missie van De Open Hof staat dat we verbonden willen zijn met onze gemeenteleden op bijzondere momenten in hun leven. En daar horen zeker de verjaardagen bij van gemeenteleden die 85+ zijn! Volgens Psalm 90 de leeftijd van de allersterksten. Daarom introduceren we een nieuwe activiteit:

VIER JE VERJAARDAG IN DE KERK!

Op deze bijeenkomsten zetten we gemeenteleden die 85 jaar of ouder zijn geworden, feestelijk in het zonnetje. Gemeenteleden die in het kwartaal ervoor jarig zijn geweest ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Bovendien mogen ze ook iemand meenemen.

Het Vier-je-verjaardag-in-de-kerk-team verzorgt een feestelijke middag in de Huiskamer met een aangeklede koffie & thee en een hapje & drankje. Kortom, een gezellige en smakelijke ontmoetingsmiddag met elkaar.

De verjaardagsvieringen zijn elke eerste zaterdag van het nieuwe kwartaal voor de jarigen van het kwartaal ervoor. Op zaterdagmiddag van 14.30-16.30 uur in de Huiskamer. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Ds. Lyonne Verschoor en Jolanda Griesdoorn, kerkelijk werker zullen afwisselend aanwezig zijn.

Data: 30-09, 06-01-2024, 06-04-2024 en 06-07-2024.

Het Vier-je-verjaardag-in-de-kerk-team: Marianne Apeldoorn, Dianne van den Berg, Letta Krau, Nel van der Sluijs en Ina in 't Veld.

Uitnodiging KOG

Op dinsdagmiddag 3 oktober is alweer de 2e KOG-middag van het seizoen. U wordt hiervoor weer van harte uitgenodigd en neem gerust een gast mee want iedereen is weer welkom. De invulling is nog niet bekend, maar houd daarvoor de weekbrief in de gaten.

Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong, Marry van Pelt en Ineke de Haan.

Stijldansen, doet u mee?

De komende stijldansavonden staan gepland op 8 en 29 september. Vanaf 20.00 uur beginners (deze kunnen blijven bij de gevorderden) en vanaf 20.30-21.45 uur gevorderden. U bent welkom via de zij-ingang van De Open Hof. De eerste keer kunt u gratis meedoen. Aanmelden kan ook zonder danspartner, dan wordt er samen gezocht naar een geschikte danspartner. Info en aanmelding (graag vooraf) bij Arianne Vermeulen, 0186-613230, arianne@marsenaar.com



Dansen is voor ons een leuke gelegenheid om samen iets te doen. Ook is het goed voor je conditie!
- Nico



Dansen in de Open Hof is ongelooflijk leuk
- Wilma



Graag zou ik meedoen, wie weet er een danspartner?
- Dicky



Dansen is voor mij leuk plezierig en aangenaam zwieren voor twee!
- Dirk



Ik ben heel blij dat ik door mijn vriendin weer kan dansen. Ik geniet er met volle teugen van. Voel me weer jong.
- Rini



Dansen maakt je blij. Even je zorgen vergeten gaat vanzelf.
- Hans



EEN BOOST VOOR DE KERK

Opvang van Oekraïners

“Toen de Oekraïense oorlog begon, had ik dezelfde dag nog contact: we denken aan jullie en we bidden voor jullie. En als we wat voor jullie kunnen doen, zijn we er ook voor jullie.” De hervormde Hoeksteengemeente in IJsselmuiden, waar Marleen Kragt toen nog jeugdwerker was, had al langer nauwe banden met Oekraïne doordat de jeugd er jaarlijks vrijwilligerswerk deed. “Tijdens een gezamenlijke gebedsdienst, de zondag daarna, waren we er online getuige van dat onze partners de schuilkelders in moesten omdat het luchtalarm afging. Dat maakte enorm veel indruk. We zagen ze met hun laptops aan de sjouw, iemand ging in de badkamer zitten, verbindingen vielen weg...”

Op maandag kreeg Marleen het bericht: ‘we vertrekken nu met een aantal jongeren. Kun je ons opvangen?’ Voorbereidingstijd was er amper, maar allerlei balletjes gingen rollen. De rooms-katholieke parochie stelde haar leegstaande pastorie ter beschikking, het Rode Kruis had bedden, en met hulp van velen werden binnen twee dagen 21 plekken gerealiseerd. Snel volgden meer vluchtelingen. Een leegstaand bedrijfspand werd aangeboden, het

zalencentrum van een kerk in Kampen werd ingericht, de pastorie van nog weer een andere gemeente kwam erbij en particuliere verhuurders stelden woningen beschikbaar. Op 12 locaties vangt De Hoeksteen nu 70 Oekraïners op. En dat is nog maar een van de kerkelijke initiatieven gericht op de opvang van vluchtelingen in de regio Kampen. De burgerlijke gemeente steunt deze waar mogelijk.

“Uit liefde, omdat we er wilden zijn voor onze naasten, zijn we hiermee aan de slag gegaan”, vertelt Marleen. “Maar het heeft onze kerk ook een enorme boost gegeven. Samen kwamen we in beweging en elke zondag ontmoeten we nu de mensen waar we samen voor zorgen. Dat verbindt. Ook de contacten brengen je veel. Samen bidden, samen huilen, samen lachen... Van mensen van wie het leven totaal op z’n kop staat, heb ik het afgelopen jaar ontzettend veel geleerd over hoop en vertrouwen.”

*Samen bidden, samen
huilen, samen lachen...*

TafelTijd zaterdag 2 september 2023

Samen eten
Samen praten
Samen geloven



TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk, een organisatie die zich inzet voor gelovige LHBT+ers, om door het land heen met LHBT+’ers en betrokkenen samen kerk te zijn.

Geloof je en ben je LHBT+, of gewoon geïnteresseerd of betrokken?
Iedereen is van harte welkom dus ook als je geen lid bent van De Open Hof.

We gaan met elkaar aan tafel, steken de kaars aan, delen brood en druivensap en onder het genot van een fijne maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over zingeving en geloof.
Het thema voor 2 september is: Kwetsbaarheid.

Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de liefde van Jezus Christus.

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meebrengt om te delen met de anderen.
Het is fijn als je jezelf van tevoren aanmeldt, dit kan via het volgende email adres:
tafeltijddeopenhof@gmail.com

Datum: zaterdag 2 september 2023

Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur

Locatie: huiskamer van De Open Hof, W. van Vlietstraat 2a, Oud-Beijerland.

Je bent van harte welkom, kom gewoon zoals je bent en breng familie of vrienden mee.

De volgende data voor TafelTijd zijn zaterdag 14 oktober en zaterdag 9 december.

Donderdag 28 september herfstworkshop bloemschikken.
Dit jaar is Hospice Hoeksche Waard Zorg
het goede doel waaraan we een bijdrage leveren.



Op 28 september houden we een grote workshop en maken we een mooi bloemstuk voor de herfst.
Er zijn op die dag 3 mogelijkheden om mee te doen:
10.00-12.00 uur, 14.30-16.30 uur en 19.00-21.00 uur.
De kosten zijn ± € 30,00 - € 32,50 incl.
Aanmelden kan via de opgavelijst in de Huiskamer, of per e-mail: huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl.

De wereld is mooier met jou

Deze uitdrukking is officieel van 'Loesje', maar ik kreeg 'm een keer, al jaren geleden, in een mailwisseling als compliment. Ik heb dat toen eens goed tot me door laten dringen, en werd me ervan bewust, dat dit echt een hele mooi en liefdevol compliment is. Ik vond hem zo mooi, dat het mijn levensmotto is geworden, in mijn 'levensdoel/missie' mensen met en zonder beperking met elkaar te verbinden o.a. dmv vrijwilligers. Ik gebruik dit motto dan ook om vrijwilligers te werven voor de doelgroep waar mijn passie ligt.

**DE WERELD
IS MOOIER
MET JOU**

Loesje

Op dit moment werk ik in Oud-Beijerland, bij Humanitas-DMH (dienstverlening voor mensen met een hulpvraag). Hier wonen 24 mensen die begeleiding krijgen bij het wonen, de één wat intensiever dan de ander, afhankelijk van de mate van beperking. Er is een gezellige centrale ontmoetingsruimte, waar ze met elkaar kunnen eten, drinken, en een spelletje met elkaar kunnen doen of als dit nodig is even een begeleider spreken.

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een klein sociaal netwerk en hebben daarom behoefte aan een vrijwilliger die wat leuks met hen wil doen of praktisch van betekenis kan zijn. Dit kan uiteenlopen van wandelen, fietsen, winkelen, koken, bakken, de tuin bijhouden of een fietsband plakken. De locatie waar ik werk, heeft nog veel vrijwilligers nodig. Wil jij de wereld ook mooier maken? Je zult gauw genoeg merken, dat jouw wereld ook mooier wordt, als je van betekenis kunt zijn voor die ander. Maar die ander misschien ook wel heel verrassend voor jou. Dat laat de volgende uitspraak wel zien van iemand die onlangs vrijwilliger is geworden.

"In de kennissen kring wordt vaak gezegd: goed dat je dat doet!

Maar als ik eerlijk ben, doe ik het misschien wel vooral voor mijzelf. Het is echt zo leuk die mannen mee te nemen in mijn passie voor fotografie!

En wat de fotomannen betreft (want zo heten ze thuis 😊) die geven je echt alles terug wat je er aan informatie en passie in stopt.

En dat maakt voor mij vrijwilliger zijn een mooi tweewekelijks uitje!"

Petra Robbertsen-Moerkerken

meer info: 06-2321671 5 of email: moerkerkenpetra@gmail.com

Leesrooster

September		Oktober	
zo	3 Matteüs 17:14-23	zo 24	Matteüs 20:1-16
ma 4	2 Koningen 18:13-25	ma 25	Matteüs 20:17-28
di 5	2 Koningen 18:26-37	di 26	Matteüs 20:29-34
wo 6	2 Koningen 19:1-13	wo 27	2 Koningen 22:1-13
do 7	2 Koningen 19:14-28	do 28	2 Koningen 22:14-20
vr 8	2 Koningen 19:29-37	vr 29	2 Koningen 23:1-14
za 9	Matteüs 17:24-18:9	za 30	2 Koningen 23:15-30
zo 10	Matteüs 18:10-20	zo 1	2 Koningen 23:31-24:7
ma 11	Matteüs 18:21-35	ma 2	2 Koningen 24:8-17
di 12	Psalm 6	di 3	2 Koningen 24:18-25:7
wo 13	2 Koningen 20:1-11	wo 4	2 Koningen 25:8-17
do 14	2 Koningen 20:12-21	do 5	2 Koningen 25:18-30
vr 15	2 Koningen 21:1-18	vr 6	Matteüs 21:18-22
za 16	2 Koningen 21:19-26	za 7	Matteüs 21:23-32
zo 17	Jona 1:1-16		
ma 18	Jona 2:1-11		
di 19	Jona 3:1-10		
wo 20	Jona 4:1-11		
do 21	Psalm 7		
vr 22	Matteüs 19:1-15		
za 23	Matteüs 19:16-30		



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
nummer 79
augustus-september 2023



Hoofredactie

Truus Middelhoek
Joke Waltmans

kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

Rob van Brakel
Arjan van Gameren
Martin van der Pol

Verspreiding & digitale abonnements

Nico den Boer tel. 06-38583596
nicodenboer55@gmail.com

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Erna Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Atie Middelhoek
Pieta van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
80: 14 sept / 5 okt / 9 nov

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Joke Waltmans

PASTORAAT

ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse
Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder
Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

mw. Jolanda Griesdoorn-van der Pol, kerkelijk werker,
A.W. Lipsstraat 4, 3262 GA Oud-Beijerland, tel. 06 3747 4733 e-mail
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl
Werkgebied Wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk,
Zoomwijk, Hoeksche Waard West)

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
Cobi Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 06-122 00685
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Marc Bijl
Klein Zuid-Beijerlandseweg 4
3284 LA Zuid-Beijerland
tel. 06-4118 1319 / 660527
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
Jaap van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
Berto Apeldoorn
Tjerk Hiddesplantsoen 26
3262 EL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936

kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
Leo Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
Arie Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

Of u bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer
Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Diaconie: 824.103.452



Samenwerken



KIK

Op de zondag na de vakantie zit de kerk vol. Maar wat is het stil! Het zangkoor is er niet. Eén mevrouw zingt de liederen voor, maar in de kerk zingt niemand mee. Dan zegt de dominee: "Zoals u weet zijn we op zoek naar een nieuwe koordirigent. Als u iemand kent, geef het door!" Ook die woensdagavond blijft het stil. Geen koorrepetitie. Geen pauze met koffie en koekjes. De muizen gaan teleurgesteld weg. Maar Kik ziet drie mensen in de keuken zitten: de dominee, de voorzitter van het koor en een onbekende vrouw. "Wilma," begint de voorzitter, "wat fijn dat je ons als dirigente wilt komen helpen. Maar er is een probleem." Wilma knikt: "Mijn katholieke koor oefent óók op woensdagavond en wil niet verschuiven naar dinsdag!"

De voorzitter vervolgt: "En ons protestantse koor wil wel naar de dinsdag, maar dan kunnen 20 van de 35 zangers niet." "Dan kan het NIET doorgaan," zegt de dominee. Wilma glundert: "Maar als we nu eens SAMEN gaan oefenen, gewoon op woensdag?" De voorzitter kijkt verbluft: "Dat wordt een MEGA-KOOR!" De dominee kijkt zuinig. "Jullie zingen toch héél andere liedjes dan wij?" Wilma glimlacht. "Ik heb het bekeken en zeker de helft is hetzelfde, dat komt wel goed!" De dominee probeert nog een bezwaar te bedenken. Maar de voorzitter zegt: "Onze bassen zullen het fijn vinden om steun te krijgen!" De muizen zijn dolblij. Stel je voor hoeveel koekkrumels er zullen liggen als zeventig mensen samen zingen en koffiedrinken!



Samen schrijven

Kun je samen een verhaal schrijven? Dit schrijfspelletje kun je met z'n tweeën doen, maar ook met veel meer, hoe meer hoe leuker! Elke deelnemer krijgt een leeg blaadje en een pen. De spel leider zegt:

1. We beginnen met **WIE**: schrijf bovenaan je blad een persoon, vouw het beschreven stukje naar voren dicht en vouw het dan naar achteren weg. Schuif het blaadje door naar je linkerbuur.
2. Schrijf nu bovenaan het blad dat voor je ligt een **WERKWOORD** (wat doet iemand?), vouw die regel ook weer weg en schuif door.
3. Schrijf nu op **WAAR** het gebeurt, vouw om, schuif door.
4. Schrijf op **WANNEER** het gebeurt, vouw om, schuif door.
5. Schrijf op **WAAROM**, dus: 'omdat ...' of 'want ...' en schuif door.

Vouw nu de blaadjes open en lees hardop om de beurt het verhaal dat is ontstaan.

TIP 1: Doe het nog een paar keer dan leer je beter samenwerken om grappige uitkomsten te krijgen.
TIP 2: Voeg meer categorieën toe, bijvoorbeeld: hoe vaak, samen met ..., met behulp van ..., ondanks ..., enzovoort!



Uit de Bijbel

'In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en stuurde hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan.' (Uit Lucas 10:1)



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns