



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND

de groeten van

Paulus

de musical



sollicitatiecommissie aan de slag
afscheid en voorstellen
Nummer 76 - april /mei 2023

‘Waarom huil je?’

Maria uit Magdala is in alle vroegte -het is nog donker- bij het graf van Jezus gekomen. Ze heeft gezien dat de steen van het graf is weggehaald. Het graf is leeg. Huilend buigt ze zich naar het graf en ziet binnen twee engelen zitten, aan hoofd- en voeteneinde van de plek waar Jezus heeft gelegen. Waarom huil je?

Waarom zou je huilen bij een graf? Dat kunnen die engelen toch zelf wel bedenken. Bij het nog verse graf moet soms het besef nog landen. Bij een volgende gang zijn we ons des te pijnlijker bewust van al die gelegenheden die voorbij gegaan zijn zonder die ene. En ook als er jaren voorbij zijn gegaan dragen we het verdriet als een litteken mee. Natuurlijk huilt Maria.

‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’ Het is al erg genoeg dat Hij is gedood maar zelfs zijn lichaam en zijn grafrust zijn kennelijk niet heilig.

‘Waarom huil je?’ Opnieuw die vraag. Nu wordt hij gesteld door Jezus. Maria ziet hem voor de tuinman aan en geeft hetzelfde antwoord als zij de engelen gaf. Zij huilt om Jezus’ lichaam. Ze wil het meenemen, verzorgen, koesteren. Velen die het lichaam van een geliefde voor de laatste keer hebben verzorgd, aangekleed, zullen dat verlangen begrijpen. In het lichaam en het lichamelijke van het wassen en verzorgen kun je iemand nog even vasthouden. We weten vervolgens ook dat we dat niet kunnen. Wij laten onze geliefde doden los en God houdt ze vast.

Ik denk dat Maria dat door haar verdriet niet kon zien. Ze was zo verblind door haar tranen dat ze Jezus niet herkende; zo overmand dat ze het perspectief dat Hij had geopend uit het oog verloren was. Ik ga naar de Vader, had Hij toch gezegd? En Hij had hun voorspeld dat de wereld blij zou zijn om zijn dood terwijl zij zouden huilen. Maar ook dat hun verdriet zou veranderen in vreugde omdat ze zouden begrijpen. Met Pasen vieren we dat begrijpen, dat niet in woorden uit te drukken weten van leven door de dood heen.

‘Houd me niet vast’ zegt Jezus als Maria begrijpt met wie ze praat. Zijn lichaam kan ze niet meer vasthouden. Waar zij hem zoekt, daar is Hij niet meer. Hij is de Opgestane Heer. Voortaan zal Hij op een andere manier deel uitmaken van haar leven. Jezus laat zich maar op één manier vasthouden, en dat is door de liefde. Precies zoals wij onze geliefden vasthouden door liefdevol over hen te blijven spreken, door te gaan in hun voetstappen en te handelen in hun geest.

Vlak voor zijn dood drukt Jezus zijn leerlingen op het hart om elkaar lief te hebben, elkaar te dienen. Zij mogen handelen in zijn geest, en met zijn Geest.

‘Waarom huil je?’ We zullen altijd huilen om onze geliefden, maar niet zó dat wij uit het oog verliezen dat we door Jezus’ dood en opstanding eens zullen opstaan in het huis van de Vader met die vele kamers.







Stille Week: De weg van de liefde

Witte donderdag vieren we met elkaar het heilig avondmaal. We doen dat omdat Jezus ons heeft opgedragen om hem te gedenken in brood en wijn. We lezen dat Jezus zijn leerlingen voordoet wat Hij bedoelt met de weg van de liefde. Hij wast hen de voeten in een gebaar van volkomen dienstbaarheid. Hij maakt de anderen belangrijker dan Hij zelf wil zijn.



Goede vrijdag staan we stil bij het lijdensevangelie in gesproken en gezongen woord, in stilte. Jezus kon maar op één manier trouw blijven aan zijn geloof en roeping en dat was door het lijden te aanvaarden. Dat is pas liefde.

We laten oude woorden klinken in het Beklag Gods. Daarin horen we Gods teleurstelling en verwijt over de onwil die Hij ontmoet bij de mensen. Hij heeft zoveel voor hen gedaan maar het krijgt geen respons. Hij vraagt zich af: Wat had ik nog meer moeten doen? Ook wij buigen ons hoofd. Wie dat wil kan een bloem neerleggen bij het kruis en na de viering nog even blijven zitten.

In de viering op **stille zaterdag** begroeten we het paaslicht. De lezingen gaan allemaal over water, het Bijbels beeld voor chaos en dood. Dat is niet het enige dat de lezingen gemeen hebben. Ze gaan ook allemaal over redding en bevrijding door God. We staan stil bij onze doop in de doopgedachtenis. Paulus zegt over de doop dat wij in Christus' dood zijn

begraven en in de doop weer opgestaan. Nieuwe mensen zijn we voor God. Na de viering mag iedereen zijn wakekaarsje aansteken aan de nieuwe Paaskaars: Gods licht gaat met ons mee. Wie dat wil geeft zichzelf of een ander bij het doopvont een kruisteken.

Paasmorgen vieren we het feest van de opstanding. Vanaf tien voor tien zingen we al enkele paasliederen. We lezen over twee mensen, samen onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. Onderweg komt een vreemdeling naast hen lopen die naar hun teleurstelling luistert en de Schrift uitlegt. Pas als ze samen eten herkennen ze hem in de manier waarop Hij het brood breekt. Het wordt een feestelijke dienst waarin Frieda van der Steen en Carola van Schaik belijdenis doen van hun geloof.



De zondagen na Pasen

Na Pasen lezen we met de kinderen mee verder in het boek Exodus. Mozes heeft zijn volk uit Egypte uitgeleid en nu zwerft hij met hen door de woestijn. Wel veertig jaren. Geen makkelijke reis, geen makkelijke tijd. Later zullen de Israëlieten het een leerschool noemen. Wat zij hebben geleerd in de woestijn ontdekken we in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren.

Donderdag 18 mei vieren we **Hemelvaartsdag** met een dienst om 10 uur. Hoe redden we het 'met zonder Jezus?'



Agenda

Tafelgesprekken: Moderne Profeten

De podcast-serie Moderne Profeten van Kees van Ekris gaat op zoek naar woorden voor vandaag die toekomstbestendig zijn. Hij zoekt die bij mensen uit de recente geschiedenis, die geweten hebben van crisis, maar hun leven had tegelijkertijd een geheim, een profetische kracht. Kunnen we daar de vinger op leggen? Waar haalden zij hun moed vandaag; waarom zeiden ze wat ze deden en deden ze wat ze deden? We gaan samen ontdekken wat we van hen kunnen leren. Op maandagavond 24 april beginnen we met Desmond Tutu. We luisteren met elkaar naar de podcast (duurt 30 minuten) en bespreken daarna wat we hebben gehoord. De profeten voor de volgende twee keer kiezen we samen. data: 24 april, 15 mei en 5 juni.

Tijd: 20.00-21.30 uur.

Aanmelden bij ds. Lyonne Verschoor

Vakantie

In verband met vakantie ben ik niet beschikbaar in de periode 27 april – 13 mei.

Studiedagen

In verband met mijn studie Preken voor Gevorderden ben ik niet aanwezig op 30 en 31 mei. Dan volg ik colleges op locatie.

Appgroep Keek op de Preek

Een preek maken is een eenzaam proces. Ik probeer dat minder eenzaam te maken door de lezing van de aankomende zondag in te brengen in pastorale bezoeken, door het onderwerp op tafel te leggen op de donderdagse koffiemorgen of -zoals in de tijd voor Pasen- er met elkaar voor te gaan zitten tijdens een kring.

Tussen Pasen en Pinksteren nodig ik u uit om deel te nemen aan een besloten appgroep over de preek. Voor de zondagen dat ik voorga ontvangt u op maandag de tekst in de app met daarbij een of meer vragen. U kunt daarop reageren op uw eigen moment. Uw antwoorden en inzichten, en mogelijk ook het gesprek met elkaar in de appgroep helpen mij bij het schrijven van de preek en het levert voor u een meer betrokken luisterhouding op op zondag. Dat is in ieder geval wat ik terug hoor van mensen die bij de preekvoorbereiding betrokken zijn geweest. Meedoen? Stuur even een appje.



Lyonne Verschoor

Naamswijziging

Jaap den Boer

In de nieuwste bijbelvertaling, NBV21, komen zes nieuwe dieren voor in vergelijking met voorgaande vertalingen.

Zo is de visuil (Leviticus 11:17) vervangen door de aalscholver, de zwarte gier (Lev. 11:13) door de monniksgier, de katuil (Lev. 11:18) wordt kerkuil, de rode wouw (Deuteronomium 14:13) wordt zwarte wouw, de kippoor (Sefanja 2:14) is geen stekelvarken meer en wordt de roerdomp.



De bijbelvertalers hadden het moeilijk. Zo is er geen Hebreeuwse dierenencyclopedie uit de tijd van de bijbel beschikbaar. Ze konden niet precies bepalen naar welke diersoort een Hebreeuws woord verwijst. Dus raadpleegden zij ornithologen en andere deskundigen om tot een zo goed mogelijke vertaling te komen.

Het zesde dier, de kameel, werd in een aantal gevallen veranderd in dromedaris. De dromedaris is een soort kameel met één bult op de rug. De kameel heeft twee bulten. Beide soorten kwamen in Israël voor.

Jezus sprak in Mattheus 19 de bekende woorden "Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan."

In de oorspronkelijke Griekse tekst staat *Camelus*. Maar je hebt de *Camelus bactrianus*, de kameel, en de *Camelus dromedarius*, de dromedaris. In Mattheus 19 zou dus voor kameel net zo goed dromedaris kunnen worden gelezen.

Maar de vertalers zagen hiervan af om historische redenen.

Het maakt eigenlijk niet zo veel uit. Ook voor een dromedaris (één bult) is het niet gemakkelijk om door het oog van een naald te gaan.

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
6 april	19:30u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Witte Donderdag, maaltijd vd Heer</i>
7 april	19:30u	ds. Tim van de Griend	<i>Goede Vrijdag</i>
8 april	22:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Paaswake</i>
9 april	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Paasmorgen</i>
16 april	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Tienerkerk
23 april	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
30 april	10:00u	ds. Jaap Brederveld	
4 mei	18:15u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Dodenherdenking</i> Kerk vd Vrijzinnigen Beneden Molendk 35
7 mei	10:00u	ds. Chris Kors	Tienerkerk
14 mei	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
18 mei	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Hemelvaart</i>
21 mei	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Wezenzondag</i> Tienerkerk



kerkdienstgemist. Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl
Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.



Middelste foto: Kaarsen ontstoken bij de Vrijzinnigen door basiscatechisanten tijdens kerken speurtocht.

In herinnering: Maartje Barendregt – Troost

Op 20 februari overleed Maartje Barendregt – Troost. Marry was getrouwd met Cor Barendregt, die 14 maart 2022 overleed. Zij waren een hecht stel en daarbij was hun motto: 'dient elkander door de liefde'. Samen kregen ze twee zonen, Ad en Wim. Zij herinneren zich hun moeder als lief en zorgzaam tot het laatste toe. Boven de rouwkaart staat 'Liefde houdt niet op waar het leven eindigt'. Het is voor de kinderen en kleinkinderen een troost om te geloven dat Cor en Marry weer samen zijn, herenigd in de dood maar ook in het nieuwe leven bij God de Vader.

Marry had geen angst om te sterven. Zij wist naar Wie zij toeging. Na moeilijke laatste weken is zij in de rust van de slaap heen gegaan. Op vrijdag 24 februari is zij bij haar man Cor begraven. We danken voor de liefde die zij heeft verspreid en bidden om troost voor allen die haar zullen missen.







In deze serie vertellen mensen met een blijvende ziekte of beperking over verdriet, dood en geloof. Ditmaal **Jannica van Barneveld**.

Foto: Peter Boer

*Ik voel mij een
hemelbewoner op
aarde*

ZWEVEN TUSSEN HEMEL EN AARDE

'Lijden vertelt mij nu dat God goed is'

"God is samen met mij door lijden gegaan. Hij heeft mij er doorheen gesleept. Hoe heb ik naar Hem kunnen schreeuwen?" Het is in april vijf jaar geleden dat het leven van Jannica van Barneveld (33) aan een zijden draadje hing door acuut leverfalen. Zonder levertransplantatie en een donorlever was ze er nu niet meer geweest. Van Barneveld is spreker, aanbiddingsleider en lid van de evangelische gemeente Mozaiek0318 in Veenendaal. "Het was alsof God tegen mij zei: 'Je gaat nog zieker worden dan je nu bent, maar je zult volledig herstellen.' Ik lag toen alleen op mijn kamer in het ziekenhuis in Ede. Ik had geen idee wat er met mij zou gaan gebeuren, maar de woorden gaven rust. Het voelde alsof God hiermee zei: "Jannica, ik weet wat er gaat gebeuren, maar je bent van mij en ik weet de uitkomst al." Eigenlijk is dat heel lief van God. Maar voor de uitkomst moest ik wel door een hel. En vooral mijn man en familie ook. Uiteindelijk bleek dat deze belofte mijn geliefden veel hoop heeft gegeven op momenten dat mijn situatie kritiek werd, hoorde ik achteraf. In het ziekenhuis werd vrij snel duidelijk: mijn eigen lever komt er niet meer bovenop. Alleen een levertransplantatie kan mij redden. Door mijn eigen lijden is Goede Vrijdag meer gaan leven. Het reddingsverhaal van God, die niet heldhaftig met vuur naar beneden komt en alles oplost, vind ik zo mooi. Hij gaat zelf door het proces van lijden en daarmee laat hij zijn aanstootgevende, ontwapenende en wilde liefde zien. Ik begrijp zijn lijden nu beter dan voorheen en daarom begrijp ik zijn liefde ook beter. Lijden vertelt mij dat God goed is. Door naar Goede Vrijdag te kijken, weet ik dat ik thuis ben. Ik voel mij een hemelbewoner op aarde." ■

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Ga voor meer van deze verhalen naar www.nd.nl/uit-de-diepte U kunt voordelig kennismaken met het Nederlands Dagblad door de QR-code te scannen.



De man in de scootmobiel vroeg me of ik zijn hond even wilde ophalen. Het duurde even voordat tot me doordrong wat hij bedoelde, en daar was wel enige uitleg van zijn kant bij nodig. Het bleek dat hij aangeboden had om de hond van zijn zieke vriendin te verzorgen, maar hij kon haar telefonisch niet bereiken. En omdat zij op een bovengalerij woonde en hij beneden in zijn scootmobiel zat, was er een patstelling ontstaan; als toevallige voorbijganger kwam ik dus goed van pas. Om een lang verhaal kort te maken: ik ben naar boven gegaan, waar de hond al stond te blaffen en de vriendin gelukkig wel op de deurbel reageerde, en ik heb de hond bij de scootmobiel-man afgeleverd, die zich er verder over ontfermde.

Natuurlijk kon die man in dit geval niet veel anders, al had hij vermoedelijk de zaak liever zelf opgelost. Zelfstandig willen zijn is iets dat in onze genen zit. Kinderen roepen al heel jong dat ze de dingen 'zelf' willen doen, wat zeker bij eten vaak ontaardt in een kliederboel.

We willen wel heel veel zelf doen, maar dat lukt niet altijd. Ook later in ons leven, als we soms veel te lang hulp van een ander afhouden en daardoor onszelf alleen maar tekort doen. We willen nu eenmaal niet afhankelijk zijn van anderen. Hulp krijgen voelt niet goed, want je voelt je schuldig tegenover de hulpgever. Hulp vragen is bovendien je zwakke plek blootgeven; wie wil dat nu?

Aan de andere kant: bidden is natuurlijk niets

anders dan hulp vragen aan God. Het Onze Vader staat vol hulpvragen. Misschien hebben we met bidden minder moeite omdat we God niet recht in de ogen hoeven te kijken bij het vragen. God kun je nooit overvragen, en mensen misschien wel.

Wellicht moeten we het van de andere kant bekijken: die van de hulpgever. Ik weet niet hoe het met u is, maar het voelt fijn als je wat voor een ander kunt doen. Je voelt je meer mens als je iemand helpt, als je iets van jezelf geeft. Die ander hoeft zich daarover niet bezwaard te voelen. Integendeel: juist in de Paastijd gedenken we dat Jezus tot het uiterste gaat voor de ander, en dat doen we niet voor niets. Zijn hulp is voor ons allemaal en daar hoeven we ons echt niet schuldig over te voelen.

Ik wens u een liefdevol Pasen!

TafelTijd zaterdag 13 mei 2023

Samen eten, Samen praten, Samen geloven

TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk, een organisatie die zich inzet voor gelovige LHBT+ers. om door het land heen met LHBT+’ers en betrokkenen samen kerk te zijn. Geloof je en ben je LHBT+, of gewoon geïnteresseerd of betrokken? Iedereen is van harte welkom dus ook als je geen lid bent van De Open Hof. We gaan met elkaar aan tafel, steken de kaars aan, delen brood en druivensap en onder het genot van een fijne maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over zingeving en geloof. Het thema voor 13 mei is: God’s Koninkrijk! Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de liefde van Jezus Christus.

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meebrengt om te delen met de anderen.

Het is fijn als je jezelf van tevoren aanmeldt, dit kan via het volgende email adres: tafeltijddeopenhof@gmail.com

Datum: zaterdag 13 mei 2023

Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur

Locatie: huiskamer van De Open Hof, W. van Vlietstraat 2a, Oud-Beijerland.



Je bent van harte welkom, kom gewoon zoals je bent en breng familie of vrienden mee.

Gedachten

De zoveelste column van Gonnie staat elders in dit kerkmagaZIN. Ooit heb ik de vraag gesteld: ‘Wil jij een stukje schrijven voor het kerkmagaZIN?’ Sindsdien komt er een gestage stroom van columns in mijn postvak. De onderwerpen geven goed weer waar Gonnie zich mee bezighoudt: alledaagse dingen die het leven inhoud en kleur geven. Een 15-tal van die overpeinzingen zijn nu gebundeld en voorzien van karakteristieke en fraaie foto’s. ‘Gedachten die mij bezig houden’ is de treffende titel van het boekje, het is te koop voor € 7,50.

De opbrengst van de verkoop is bestemd voor ‘Alzheimer Nederland’.

Doe uzelf een plezier en/of verras een relatie met een ander cadeautje dan een bosje tulpen of een fles wijn.

Te bestellen via email gonnie.2010@gmail.com of appje/telefoon 06 42335560 o.v.v. naam, adres en telefoonnummer.

Kees Wisse

De Baanbrekers zijn druk bezig om een feestje te organiseren op zaterdag 3 juni. Hoe dat eruit moet gaan zien daar zijn ze het wel over eens. Dat horen jullie later!

De praktijk is echter dat je daar tijd en energie in moet steken en dat is nog wel eens lastig, want als Baanbreker heb je ook nog een leven buiten de Baanbrekers. En vooral voor de oudere Baanbrekers is ook dat leven, logischerwijs, belangrijk!

Afgelopen vergadering hebben we met elkaar gepraat hoe je iets organiseert en welke voorwaarden daarbij om de hoek komen kijken. De Baanbrekers blijven zeker enthousiast, maar merken ook dat ze soms meer willen dan dat ze kunnen. Juist door met elkaar in gesprek te blijven, kunnen we kijken wat er mogelijk is.

We houden jullie op de hoogte!

Baanbrekers

Enthousiasme

Vergaderingen

Tijd

Vrienden

Feest

10 Jaar

Gezellig

Groetjes en tot ziens van Dominic, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Luka, Madelief, Sanne, Roos, Sofie, Robine, Loïs, Sander en Daniëlle

Zoveel kerken, zoveel verschillen, maar toch zeker ook overeenkomsten!

De basiscatechese ging in februari met de kinderen de kerk uit. Het was een bijzondere bijeenkomst! We gingen namelijk de kerk uit, op zoek naar verschillen en overeenkomsten tussen diverse kerken. Middels een speurtocht kwamen we langs de Hervormde Dorpskerk, de kerk van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap en de Rooms-katholieke kerk.

De kids keken hun ogen uit! En luisterden vol aandacht naar alle verhalen. Vol verbazing en trots mochten wij ook genieten van alle (Bijbelse) kennis die deze jonge mensen al hebben! Maar ook van het respect en de oprechte interesse in de ander. Geen (moeilijk) onderwerp bleef onbesproken!

in de Hervormde Dorpskerk wisten ze bijna alle verhalen aan de ramen te koppelen, ook waren ze onder de indruk van het feit dat er ooit mensen begraven lagen in deze kerk. In de kerk van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap concludeerden de kinderen al snel dat ze hun vragen niet hoefden te stellen. Deze vragen gingen namelijk over verschillen en acceptatie daarvan. Maar er werd ons uitgelegd dat een ieder welkom was.

In de katholieke kerk leerden we veel! Over het licht dat altijd brandt, maar ook over kledij en de historie van het pand. Onze groep wekte ook hun interesse, afgesproken is dat de kinderen binnenkort bij ons een rondleiding gaan geven!

Onze tocht eindigde bij onze eigen dominee voor ons standaard broodje knak en de beslissende vraag om zo de winnaars van de speurtocht bekend te krijgen.

De meiden deden enorm hun best! Maar de heren waren toch net iets sneller!

Zit jij in groep 6, 7 of 8 en vind je het leuk om ook eens langs te komen? Komend jaar komen we nog een paar keer bij elkaar:

Zondag 16 april (11.15 uur)

Zondag 4 juni (11.15 uur)

Een trotse groet,
Jolanda en Altina



World Servants 2023

Vorig jaar heb ik, Jeroen Vermeulen, met eigen ogen mogen zien hoe de mensen in de arme delen van Afrika leven. Toen heb ik samen met een hele groep in Zambia twee lerarenwoningen mogen bouwen voor een school voor kinderen met een beperking. Dit heeft mij diep geraakt en gemotiveerd om terug te keren om met World Servants verder mee te bouwen aan verandering.

Hiervoor ga ik in de zomervakantie in Rwanda drie weken lang bouwen aan een school om onderwijs voor meer mensen beschikbaar te maken. Een deel van de school staat er al, en daar krijgen op dit moment zo'n 700 kinderen les. Voor de kleuters uit het dorp is er alleen nog geen plek en is er nog geen start gemaakt met kleuteronderwijs. Hierdoor is de start op de basisschool een stuk moeilijker en zijn de prestaties in het eerste jaar op school nog niet zo goed.

Samen met een groep zal ik hier verandering in brengen. Maar dit kan niet zonder hulp. Binnenkort zult u weer deel kunnen nemen aan een te gekke actie. En donaties zijn natuurlijk ook altijd welkom. Doneer via geef.ws/Jeroen

Hartelijke groet,
Jeroen Vermeulen



Collecte overzicht

Eerste Rondgang

9 april

Werelddiaconaat Moldavië
zie uitgelicht

16 april

Fonds armoedebestrijding
zie weekbrief

23 april

Pofta Buna in Roemenië
zie uitgelicht

30 april

Pa en Zoon helpen
zie uitgelicht

7 mei

Noodhulp Oekraïne
zie weekbrief

14 mei

Stichting Opkikker
zie uitgelicht

18 mei

Stichting Exodus
zie uitgelicht

21 mei

Stichting support Rwanda
zie weekbrief

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

Ontvangen giften

Er zijn 7 giften voor de kerk van
totaal € 210 ontvangen

9 april: Werelddiaconaat Moldavië

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Meer informatie: www.kerkinactie.nl

23 april: Pofta Buna in Roemenië



Pofta Buna is een plek in de plaats Campina waar mensen in nood 3x per week een warme maaltijd kunnen krijgen, een luisterend oor vinden en waar ze voor God beter leren kennen. Ook worden maaltijden aan huis geboden voor diegenen die niet meer in staat zijn naar Pofta Buna te komen. Op dit moment zijn er 67 mensen die hier gebruik van maken. In de toekomst wil men doorgroeien naar maaltijden voor 150 mensen. Daarnaast wil men materialen aanschaffen om alfabetiseringslessen te kunnen geven aan kansarme kinderen en sociale activiteiten aan te bieden om zo vereenzaming en uitsluiting tegen te gaan. Pofta Buna is een project van Stichting Asociatia Crestina Nehemia.

Meer informatie: www.poftabunacampina.wixsite.com

30 april: Pa en Zoon helpen

De stichting Pa en Zoon helpen staat bekend om zijn discrete hulp aan kansarme mensen in Sri Lanka. Dankzij de geweldige ondersteuning en het vele medeleven uit De Open Hof realiseren ze veel op het gebied van educatie, medische zorg, woonvoorzieningen en hygiëne! Op het moment van schrijven (half maart) is Robert Andeweg weer in Sri Lanka. De nood is hoog. Er is als gevolg van de enorme inflatie armoede en daarmee honger. Er zijn weer de nodige voedselpakketten uitgedeeld. Medicijnen zijn door de crisis in Sri Lanka niet verkrijgbaar. Het is gelukt deze in India te kopen. Enkele scholen zijn voorzien van een aansluiting op het waterleidingbedrijf. De kinderen hebben zo heerlijk vers water en ze kunnen na schooltijd een flinke voorraad mee naar huis nemen. De scholen zijn weer voorzien van schriften en ander leer materiaal. Via, via zijn de schriften in India gekocht omdat het papier in Sri Lanka schaars en duur is. Op de school met weesmeisjes is de voorraad maandverband weer aangevuld.

Meer informatie: www.facebook.com/paenzoonhelpen

14 mei: Stichting Opkikker

In Nederland zijn de levens van 250.000 gezinnen op zijn kop gegooid door de ziekte van een kind. Jaarlijks worden 10.000 gezinnen getroffen met dit slechte nieuws. Samen kan stichting Opkikker deze gezinnen weer kracht geven. Dankzij uw hulp kunnen

wij ze een blijvende Opkikker bieden, een lichtpuntje die vanaf hun Opkikkerdag zal blijven branden en ze kracht geeft in moeilijke tijden! Al vanaf 1995 organiseert Stichting Opkikker Opkikkerdagen voor gezinnen met een ziek kind, waarin ze door middel van heel veel activiteiten de zorgen van ieder gezinslid volledig naar de achtergrond laten verdwijnen. Meer informatie: <https://opkikker.nl/>

18 mei: Stichting Exodus

Stichting Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun gevangenisstraf. Wel moeten zij gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te blijven. Deze (ex-)gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Ook biedt men hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. Exodus gaat uit van vier sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. Door de samenwerking tussen de Exodushuizen en het vrijwilligerswerk is bovendien een solide keten ontstaan waarin pastoraat en begeleiding geboden wordt vanaf het begin van detentie tot ver in het weer vrije leven daarna. Meer informatie: www.exodus.nl

Opbrengsten collecte

29 januari	Mercy Ships	€ 511,70
5 februari	Werelddiaconaat Pakistan	€ 564,95
12 februari	Noodhulp slachtoffers aardbeving Syrië	€ 2861,95
19 februari	Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard	€ 416,50
26 februari	Zambia Kerk in Aktie	€ 528,20
5 maart	Palestina Kerk in Aktie	€ 465,24

Voorzitter sollicitatiecommissie
Protestantse Gemeente De Open Hof
te Oud-Beijerland
tel.: 06 51 93 61 38
website: www.deopenhofoudbeijerland.nl
email: sollicitatiecommissie@deopenhofoudbeijerland.nl



Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) zoekt een Kerkelijk Werker voor 32 - 36 uur (0,8-1,0 fte)

Wie zijn wij?

Protestantse Gemeente De Open Hof is een warme gemeente, die graag een thuis wil zijn voor iedereen. Onze speerpunten zijn: verbreding, vernieuwing en (ver)binding. We willen niet alleen een ontmoetingsplaats zijn voor kerkgangers, maar ook maatschappelijk betrokken zijn in de buurt. We zijn een veelkleurige gemeente die activiteiten organiseert voor jong en oud. Met een gezellige huiskamer waar doordeweeks veel activiteiten zijn, zoals een actieve groep jongeren, een ruime middengroep en ook een actieve groep ouderen, zien wij onszelf als een hele diverse kerk waar veel mensen uit de Hoeksche Waard zich thuis voelen. We willen ons nog meer naar buiten gaan richten op onze buurt en onze gemeente.

Wie ben jij?

Je hebt een afgeronde opleiding Godsdienst Pastoraal Werk / HBO Theologie;
Je staat ingeschreven in het register Kerkelijk Werkers van de Protestantse Kerk in Nederland of hebt de mogelijkheid om dat te doen;
Je hebt een geldige VOG verklaring;
Je hebt een levend geloof en bent belijdend lid bij de Protestantse Kerk in Nederland;
Je hebt affiniteit en/of ervaring met pastorale zorg aan ouderen;
Je hebt oog voor de veelkleurigheid binnen onze gemeente;
Je bent flexibel inzetbaar;
Je bent een teamwerker die het fijn vindt om samen te werken met de predikant, de kerkenraad, taakdragers en de vrijwilligers bij diverse activiteiten;
Je weet mensen van alle leeftijden en uiteenlopende culturen te inspireren en te binden;
Je hebt ervaring met de vele mogelijkheden van social media.

Wat ga je doen?

Je verleent pastorale zorg aan ouderen;
Je ondersteunt betrokkenen en naasten bij stervensbegeleiding, gaat voor in rouwdiensten en verleent nazorg aan nabestaanden;
Je stuurt de activiteiten en vrijwilligers aan m.b.t. de huiskamer, onze pastorale pleisterplaats; hiertoe hoort ook het behouden en ontwikkelen van de activiteiten;
Je verricht opbouwwerk voor de 30 t/m 50 jarigen.
Je overlegt en werkt samen met de predikant;
Je wordt bevestigd in het ambt van ouderling-kerkelijk werker en als zodanig ben je lid van de kerkenraad.

Voorzitter sollicitatiecommissie
Protestantse Gemeente De Open Hof
te Oud-Beijerland
tel.: 06 51 93 61 38
website: www.deopenhofoudbeijerland.nl
email: sollicitatiecommissie@deopenhofoudbeijerland.nl



Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) zoekt een **Kerkelijk Werker** voor 32 - 36 uur (0,8-1,0 fte)

Wat bieden wij?

Arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de PKN-regeling voor kerkelijk werkers, bij voorkeur schaal 9;

Een jaarcontract ingaande 1 september 2023, met intentie tot verlenging;

Een fijne en veelkleurige gemeente die midden in de samenleving staat.

Waar kan ik informatie opvragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie dhr. Peter van der Wel, tel. 06-51936138

Ben je geïnteresseerd in deze mooie uitdaging, stuur dan je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 15 mei 2023 per mail naar sollicitatiecommissie@deopenhofoudbeijerland.nl



Terugblik gemeenteavond en hoe nu verder

Dinsdagavond 21 februari was er een gemeenteavond om u als gemeente te informeren, te horen en met elkaar in gesprek te gaan hoe we nu met elkaar verder gaan na de ontstane vacature. Het voorstel van de kerkenraad was om in te zetten op het benoemen van een kerkelijk werker. Van de gemeente wilde de kerkenraad graag horen wat men hiervan vond en op welke specifieke terreinen of doelgroepen de taakomschrijving gericht zou moeten zijn. De kerkenraad kijkt met veel voldoening terug op deze gemeenteavond. Met een volle huiskamer van gemeenteleden hebben we op een plezierige en positieve manier met elkaar van gedachten gewisseld, informatie en ideeën gedeeld.

Op dinsdag 28 februari is er een extra kerkenraadsvergadering geweest zodat er voortgang blijft in het proces en heeft de kerkenraad besloten definitief op zoek te gaan naar een kerkelijk werker. Er is o.a. ook gebrainstormd over de advertentietekst en de taakomschrijving en deze zijn later ook vastgesteld.

Sollicitatiecommissie

Inmiddels is er ook een sollicitatiecommissie samengesteld; deze bestaat uit de volgende personen:
Peter van der Wel, voorzitter
René Strijder, secretaris
Jack van den Bosch, waarnemend voorzitter
Wouter Yntema, waarnemend secretaris
Anne-Marie Schipper
Dianne van den Berg



De leden hebben alle benodigde documenten ontvangen om hun verantwoordelijke taak te kunnen uitvoeren. Op woensdag 22 maart is de commissie op uitnodiging van de kerkenraad bij elkaar geroepen en zijn de leden geïnstalleerd. Aansluitend hebben ze een start gemaakt. De advertentie die gebruikt wordt voor de werving van kandidaten is opgenomen in dit KerkmagaZIN. Daarnaast staan de advertentie evenals alle relevante documenten binnenkort ook op de website. Voor u als gemeenteleden is het mogelijk om potentiële kandidaten voor te dragen aan de commissie. Hiervoor kunt u contact opnemen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, Peter van der Wel, tel. 06-51936138. Hij zou daarbij graag een email-adres ontvangen van de kandidaat die u voordraagt. Wij wensen de sollicitatiecommissie een goede tijd met elkaar, goede onderlinge samenwerking met uiteindelijk een positief resultaat. We bidden hen hierbij Gods zegen toe.

De kerkenraad

Besluit over nieuwe geluidsinstallatie

Op 15 en 22 januari 2023 is er een proefopstelling geweest met twee nieuwe geluidsboxen. Doel was om te testen of dit een verbetering zou zijn t.o.v. de huidige boxen. We hadden hier een enquête aan gekoppeld. Van de 90 reacties waren er 74 die een verbetering aangaven, 13 ervaarde geen verschil en in drie reacties werd aangegeven dat het geen verbetering was. Naar aanleiding van de vele positieve reacties is een offerte opgevraagd bij onze vaste beeld- en geluidsleverancier Schaapsound voor levering, installeren en afstellen van de nieuwe geluidsboxen. Het totale bedrag van deze offerte is afgerond € 14.000 (incl. btw).



Het CvK heeft op basis van de door de penningmeester opgestelde ontwerpjaarrekening 2022 geconcludeerd dat er in 2023 voldoende investeringsruimte is voor het besteden van een bedrag van € 14.000 voor verbetering van de geluidskwaliteit in de kerkzaal. Op basis van de positieve ervaringen met de proefopstelling en de beschikbare investeringsruimte heeft de kerkenraad besloten in te stemmen met de aanschaf van de nieuwe geluidsinstallatie. Inmiddels is opdracht verleend en de verwachting is dat de uitvoering in mei zal plaatsvinden. We bedanken Maarten Chen voor zijn initiatief en inzet om ons te attenderen op en te adviseren bij deze mogelijkheden voor verbetering van de geluidskwaliteit.

We hopen dat u, nadat e.e.a. is geïnstalleerd, met nog meer plezier naar onze erediensten komt en kunt luisteren.

De kerkenraad

Ontwerpjaarrekeningen 2022

Op 28 maart 2023 heeft de kerkenraad de ontwerpjaarrekening 2022 van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De samenvattingen van deze jaarrekeningen zijn weergegeven in een bijlage bij dit KerkmagaZIN. De volledige jaarrekeningen zullen van 9 t/m 16 april 2023 ter inzage liggen in de Huiskamer. De Huiskamer is geopend van maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00. Daarnaast kunt u voor inzage een telefonische afspraak maken met Hugo Crucq.

Een reactie op deze jaarrekeningen kan t/m 18 april 2023 worden gestuurd aan de scriba J.J. Crucq-v. Maldegem, e-mailadres scriba@deopenhofoudbeijerland.nl.

Pastorale ondersteuning wijk west

We zijn heel blij dat ds. Frits Renes onze gemeente pastoraal ondersteund heeft in deze vacatureperiode. Ondanks dat hij het nog steeds erg fijn vindt om te doen, heeft hij recent aangegeven hiermee toch te willen stoppen voordat de zomervakantieperiode begint. De kerkenraad begrijpt en respecteert zijn keuze, maar vindt het wel erg jammer.

We zijn direct op zoek gegaan naar iemand anders die zijn taken over kan nemen tot de periode dat de vacature is ingevuld. Op 9 maart hebben we een gesprek gehad met mevrouw Sity Smedinga uit Strijensas. Zij heeft veel ervaring als kerkelijk werker en dan in het bijzonder in het ouderenvestorataat. De kerkenraad is heel blij dat ze de taken op dezelfde manier zoals ds. Frits Renes wil vervullen totdat de vacature is ingevuld. De kerkenraad heeft er alle vertrouwen in dat zij een waardige vervangster is.

In overleg met ds. Frits Renes en mw. Sity Smedinga is afgesproken dat op 1 april a.s. de taken zijn overgedragen. 'Toevallig' ging ds. Frits Renes op zondag 2 april voor in de eredienst in De Open Hof. We hebben toen aandacht besteed aan zijn afscheid en hem hartelijk bedankt voor de plezierige manier waarop hij onze gemeente pastoraal heeft ondersteund. Mw. Sity Smedinga was ook aanwezig in deze dienst en heeft zich voorgesteld; na afloop was er gelegenheid om kennis met haar te maken. We zijn heel blij dat Sity de taken van ds. Frits Renes wil overnemen totdat de vacature definitief is ingevuld. In dit nummer schrijft de 'gaande man' iets over zijn vertrek en de 'komende vrouw' vertelt kort iets over zichzelf.

De kerkenraad

Er gaat een dominee voorbij...

Het is een bekend gegeven: een dominee komt, maar op een gegeven moment vertrekt hij weer. In veel gevallen heeft hij met dat vertrek een andere kerkelijke gemeente op het oog. Soms verlaat een dominee een gemeente omdat zijn emeritaat zich aandient. Nu ligt het in mijn geval een beetje anders. Op 1 januari 2020 ging ik met emeritaat. In begin maart daaropvolgend werd ik door De Open Hof gevraagd parttime bijstand pastoraat te verlenen, aangezien er een vacature bestond. Met veel genoegen heb ik dat anderhalf jaar gedaan.

Aangezien er m.i.v. september 2022 opnieuw behoefte was aan bijstand in het pastorale werk, werd ik gebeld en heb ik met enthousiasme deze parttime taak weer opgenomen.

Maar ja, u begrijpt uit de titel van dit stukje en uit bovenstaande wellicht dat daar nu een einde aan gaat komen. Ik beëindig mijn pastorale beschikbaarheid in deze mooie gemeente per 1 april aanstaande. Dat is wel snel, maar gelukkig heeft de kerkenraad (eveneens per 1 april) een uitstekende opvolgster gevonden, namelijk Sity Smedinga.



Ik beëindig mijn werken in uw gemeente enigszins met pijn in het hart. In die jaren heb ik velen van u persoonlijk leren kennen. In al die relaties was er altijd een onuitgesproken besef van vertrouwdheid en warmte. Ik hoop dat u dat op dezelfde wijze hebt ervaren.

De redenen waarom ik mijn werkzaamheden beëindig, zijn de volgende. Midden in de komende zomer word ik 70 jaar! Soms voelt het alsof 70 het nieuwe 21 is, maar toch! Een andere reden is het drukke verkeer waar ik (als Rotterdammer) altijd rekening mee moet houden. Dat is een lastig element, zeker dit jaar, waarin er zich, vanwege de afsluiting van de Heinenoordtunnel soms dramatische verkeerssituaties voordoen.

Dit alles overwegende besloot ik zoals boven beschreven. We zullen elkaar nog vele malen zien, aangezien ik als gastpredikant diverse malen per jaar de kansel van De Open Hof mag betreden. Voor pastorale gesprekken ben ik dus tot 1 april nog beschikbaar.

Ik groet u met een warme groet!

Ds. Frits Renes

Even voorstellen

Ik ben Sity Smedinga, vanaf 1 april neem ik de pastorale ondersteuning over van ds Frits Renes voor wijk west. 7 jaar geleden zijn mijn man Hans Makkenze en ik verhuisd van Rijswijk naar Strijensas, naar zorgboerderij Beversoord. We hebben 3 volwassen kinderen met hun partners en 1 kleindochter van 2 jaar.

Na jaren in de verpleging gewerkt te hebben, ben ik in 2006 met de opleiding HBO Theologie begonnen. Vanaf 2010 ben ik werkzaam als kerkelijk werker. Eerst 5 jaar in een wijkgemeente in Leiden, daarna 5 jaar in een wijkgemeente in Den Haag. In deze laatste gemeente was mijn belangrijkste taak het ouderenpastoraat.

In mijn leven, in mijn werk, is omzien naar elkaar een belangrijk thema. Ieder mens wil graag gezien zijn. In mijn werk in de zorg, in mijn werk in de kerk heb ik gemerkt dat mensen opveren als hun levensverhaal gehoord wordt.

Nu ben ik gastvoorganger in een aantal gemeenten hier in de Hoeksche Waard, in de verpleeghuizen Huys te Hoecke en Hoge Weide. De pastorale ondersteuning in Oud Beijerland is een mooie aanvulling op het gastvoorganger zijn.

Voor pastorale vragen ben ik bereikbaar op telefoon nummer: 06 2132 5570 of via de mail: sity.smedinga@kpnmail.nl





.....ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

....."Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."

In De Open Hof wordt in januari actie gevoerd voor de instandhouding van de eigen gemeente: Aktie Kerkbalans. Deze inkomsten zijn hard nodig om ons kerkgebouw, de predikanten en alles daaromheen te kunnen betalen. Soms wordt ten onrechte nog wel eens gedacht dat uit deze VVB ook de diaconie wordt betaald.

Dat is niet het geval. In april voeren we daarom actie voor onze naaste middels de actie voor de Diaconale Vaste Vrijwillige Bijdrage.

Waar nodig ondersteunt de diaconie gemeenteleden met materiële of financiële problemen. In deze tijd, waarin voor meer mensen het bestaan onzeker wordt, moeten wij er zijn. Bij verzoeken om een steuntje in de rug wordt serieus en vertrouwelijk gekeken wat wij als kerk kunnen betekenen.

Daarnaast dragen wij bij aan regionale en landelijke instellingen die zich inzetten voor armoedebestrijding, vluchtelingen en mensenrechten en de landelijke kerk vraagt voor haar diaconale werk een jaarlijkse (verplichte) bijdrage van onze gemeente.

De kosten hiervan worden bestreden uit de vrijwillige bijdragen en giften en de periodieke collecten voor het Fonds Armoedebestrijding. Vorig jaar bracht dit circa €17.000,- op. We hebben in 2022 besloten ook een deel van de reserve aan te wenden voor ondersteuning, waardoor we €29.000,- hebben kunnen uitgeven. Dat kunnen we echter niet nog veel jaren volhouden. Uiteindelijk kan de Diaconie niet meer uitgeven dan dat zij ontvangt.

Willen we het werk van de diaconie kunnen blijven voortzetten dan is, en blijft, uw bijdrage hard nodig. Daarom doen wij graag een beroep op u om te kunnen blijven voldoen aan de opdracht van de Heer. Overweeg, als u nu nog niet bijdraagt, een Diaconale Vaste Vrijwillige Bijdrage te geven, of overweeg uw bijdrage wellicht te verhogen.

Uw bijdrage kan per maand, per kwartaal of per jaar. Wij ontvangen uw bijdragen graag op onze bankrekening NL89 RABO 0373 711 905, onder vermelding van DVVB.

Kunnen wij op u rekenen?

Belastingaftrek

De Diaconie van De Open Hof is ANBI geregistreerd, zodat uw periodieke bijdrage tot belastingaftrek kan leiden. Wanneer u besluit om uw bijdrage te doen middels een vaste periodieke schenking voor tenminste vijf jaar is deze zelfs geheel aftrekbaar.

Op onze website www.deopenhofoudbeijerland.nl vindt u daarover informatie. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Harm Bakker: 06-33186916 of penningmeestercvd@deopenhofoudbeijerland.nl

The ANBI logo consists of the letters 'ANBI' in a white, bold, sans-serif font, centered on a solid orange rectangular background.

Uitnodiging KOG-middag

Op dinsdagmiddag 16 mei bent u weer van harte uitgenodigd voor de laatste KOG-middag van het seizoen in de huiskamer van De Open Hof.

Het wordt een gezellige middag. De invulling ervan weten we nog niet, maar houdt u tegen die tijd vooral de weekbrief in de gaten voor de laatste gegevens.



Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong,
Marry van Pelt en Ineke de Haan.

Goed nieuws uit Rwanda; project nu 'in uitvoering'!

Vorig jaar op 22 mei was de collecte in De Open Hof bestemd voor het werk van de stichting Noodhulp Rubengera Rwanda met de fantastische opbrengst van € 1.000. Dank daarvoor!

Wat was de situatie in Rwanda? In maart 2022 zijn de huizen van drie door ons ondersteunde families door de extreme regenval ernstig beschadigd. Een ramp voor de daardoor getroffen gezinnen, omdat zij geen enkele financiële buffer hebben om het dringend noodzakelijke herstel zelf uit te (laten) voeren. Deze families worden voor langere tijd door onze stichting financieel en inhoudelijk ondersteund. Maar de beoogde positieve effecten daarvan zijn als gevolg van deze ramp behoorlijk onder druk komen te staan. Juist daarom wilden wij als bestuur al het mogelijke doen om de voor de noodzakelijke reparaties benodigde financiële middelen alsnog te verkrijgen. Daarom is de gehele opbrengst van de collecte in De Open Hof aangewend voor het herstel van deze woningen.

Op basis van een door ons uitgevoerde inventarisatie hebben wij een projectplan opgesteld. Om dit project goed te kunnen laten uitvoeren was het nodig om met een sterke lokale partnerorganisatie samen te werken. Wij hebben de Zusters in Rwanda (diaconessen) bereid gevonden om dit project gezamenlijk te trekken en de resultaten te monitoren. Pluspunt voor deze keuze was dat wij al eerder succesvol met hen hebben samengewerkt. Tevens is vanuit deze organisatie een vierde als gevolg van regenschade te repareren huis toegevoegd aan dit project.

De vier te repareren huizen worden bewoond door vijf families, waarvan er drie bestaan uit een alleenstaande moeder met drie kinderen. Bij één van die families woont ook een

grootmoeder in. Daarnaast zijn er nog twee alleenstaande moeders met resp. twee kinderen en één kind. In totaal gaat het om 18 personen. Het totale projectbudget bedraagt € 3.500.

Vervolgens is het project ingediend bij de stichting Wilde Ganzen voor een financiële bijdrage en inmiddels is duidelijk dat we hiermee de bekostiging van ons project rond hebben. Dankzij de bijdragen van de stichting (€ 1.000 vanuit De open Hof), de stichting "Vrienden van de zusters in Rwanda" (€ 750) en de premie van de stichting Wilde Ganzen (€ 1.750) is het project nu 'in uitvoering'! Wij zijn erg blij met dit fantastische resultaat en houden u als gemeente graag op de hoogte van de uitvoering en het eindresultaat. Op 21 mei a.s. is de collecte opnieuw bestemd voor de stichting Support Rwanda. Als het allemaal goed gaat, dan kan ik u dan het eindresultaat laten zien en kort iets vertellen over ons nieuwe project. Wilt u meer informatie, kijk dan op www.supportrwanda.com.

Met dank en hartelijke groet,
Peter van der Wel,
voorzitter stichting Noodhulp Rwanda.

PS: mocht een van uw (klein)kinderen een spreekbeurt moeten houden op school, we hebben een interessant informatiepakket hiervoor. Uit ervaring, een aanrader!



Bomen

Ik zie door de bomen het bos niet meer
Mijn pc staat aan om wat foto's te bekijken en te sorteren en zoals het spreekwoord al zegt: ik zie door de bomen het bos niet meer...oftewel, ik zag het even niet meer wat... en hoe ik het moest doen.

Als ik ergens ben, wil ik alles wat ik mooi, leuk of interessant vind vastleggen, zodat ik nu een gigantisch aantal mappen heb met (veel dubbele) foto's. Wij gaan vaak naar bossen, parken en diverse natuurgebieden. Het is er heerlijk wandelen en vaak lekker rustig.

Een paar jaar terug, op zoek naar een mooi wandelgebied gingen wij naar een pinetum, (naaldbomenverzameling).

Ik had er nog nooit van gehoord. Maar er zijn er heel veel hier in Nederland. Ook botanische tuinen met heesters of coniferen, meestal arboretum genoemd. Als je daar dan zo wandelend je ogen de kost geeft, kun je je verbazen over de verscheidenheid aan bomen. Een hortus botanicus (wetenschappelijke kruidentuin) is prachtig en rustgevend. Je blijft je verbazen over alles wat de schepping biedt.

De verscheidenheid aan bomen houdt me bezig. Dan denk ik bij mijzelf: je kunt de bomen vergelijken met mensen. Er zijn lange bomen en korte bomen, evenals lange mensen en korte mensen. Er zijn hele dikke bomen en hele dunne bomen, er zijn hele gezonde bomen, en hele zieke bomen. Er zijn bomen die fier rechtop blijven staan, en andere, zowel grote als kleine bomen die geknakt zijn. Al deze voorbeelden zijn ook te vinden bij de mensen.

Toch is het maar goed dat wij geen bomen zijn. De zieke bomen worden geruimd, de zieke mens wordt verzorgd. De geknakte boom blijft liggen, de geknakte mens wordt geholpen. De bomen worden gebruikt en misbruikt, er worden namen in gekerfd. De bomen bieden ons bescherming. De mens kan beschermen. De bomen staan er meestal niet alleen voor, wij mensen hoeven er ook niet alleen voor te staan. Wij kunnen ons nog verplaatsen, bomen kunnen dat niet.

Allemaal overdenkingen, We kunnen er wel een boom over opzetten. Hoewel geen kerstbomen meer.

Gonnie Confurius de Keijzer.

Leesrooster

April / Mei

zo 9 Matteüs 28:1-15
ma 10 Matteüs 28:16-20
di 11 Psalm 139:1-12
wo 12 Psalm 139:13-24
do 13 Nehemia 1:1-11
vr 14 Nehemia 2:1-10
za 15 Nehemia 2:11-20

zo 16 Nehemia 3:1-10

ma 17 Nehemia 3:11-21
di 18 Nehemia 3:22-32
wo 19 Nehemia 3:33-4:8
do 20 Nehemia 4:9-17
vr 21 Nehemia 5:1-13
za 22 Nehemia 5:14-19

zo 23 Psalm 23

ma 24 Nehemia 6:1-9
di 25 Nehemia 6:10-19
wo 26 Nehemia 7:1-7a(-60)
do 27 Nehemia 7:61-72a
vr 28 Nehemia 7:72b-8:12
za 29 Nehemia 8:13-18

zo 30 Nehemia 9:1-8

ma 1 Nehemia 9:9-17
di 2 Nehemia 9:18-28
wo 3 Nehemia 9:29-37
do 4 Nehemia 10:1-34
vr 5 Nehemia 10:35-40
za 6 Psalm 149

Mei

zo 7 Nehemia 12:27-43

ma 8 Nehemia 12:44-13:3
di 9 Nehemia 13:4-14
wo 10 Nehemia 13:15-22
do 11 Nehemia 13:23-31
vr 12 Psalm 26
za 13 Jakobus 1:1-18

zo 14 Jakobus 1:19-27

ma 15 Jakobus 2:1-13
di 16 Jakobus 2:14-26
wo 17 Psalm 68:1-19
do 18 Psalm 68:20-36
vr 19 Jakobus 3:1-12
za 20 Jakobus 3:13-18

zo 21 Psalm 39

ma 22 Jakobus 4:1-10
di 23 Jakobus 4:11-17
wo 24 Jakobus 5:1-6
do 25 Jakobus 5:7-12
vr 26 Jakobus 5:13-20
za 27 Psalm 119:1-8

Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
nummer 76
april / mei 2023



Hoofredactie

Truus Middelhoek
Joke Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

Rob van Brakel
Arjan van Gameren
Martin van der Pol

Verspreiding & digitale abbonementen

Nico den Boer tel. 06-38583596
nicodenboer55@gmail.com

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Erna Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Atie Middelhoek
Pieta van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
77: 4 mei / 25 mei / 13 juli

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Janneke Hempel

PASTORAAT

ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse
Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder
Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

Waarneming Wijk West

mw. Sity Smedinga, kerkelijk werker, Sassedijk 8, 3292 LD
Strijensas, tel. 06 2132 5570 e-mail sity.smedinga@kpnmail.nl
Werkgebied Wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk,
Zoomwijk, Hoeksche Waard West)

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
Cobi Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 06-122 00685
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Marc Bijl
Klein Zuid-Beijerlandseweg 4
3284 LA Zuid-Beijerland
tel. 06-4118 1319 / 660527
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
Jaap van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
Berto Apeldoorn
Tjerk Hiddesplantsoen 26
3262 EL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
Leo Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
Arie Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

Of u bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer
Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Diaconie: 824.103.452



Verrijzenis



KIK

De kinderen Muis ontdekken een hele rij schilderijen in de kerk. Ze bekijken ze allemaal. Van schrik rennen ze naar Kikker. 'Kik, er is iets ergs!' 'Vertel eens,' vraagt Kik rustig, want meestal is hun paniek voor niks. 'De schilderijen langs de muren,' zeggen ze, 'die vertellen een verhaal over Jezus... Maar het is helemaal niet leuk!!' Met grote ogen vertellen de muizen: 'Jezus werd vastgebonden! En toen kreeg hij een prikkende kroon op! En toen ... moest hij een heel zwaar kruis dragen!' Ze kijken ontdaan. 'Hij viel steeds op de grond, zo zwaar was het! En toen ... en toen...' Nu beginnen ze echt te huilen. 'Ik weet het, muisjes,' zegt Kik, 'Het is een droevig verhaal'.

De muisjes snikken: 'Waarom hangt dat in de kerk??' Kik vindt het een goede vraag. 'Om niet te vergeten wat Jezus heeft meegemaakt. Wat zag je op het laatste schilderij?' Ze snikken: 'Hij werd in een graf gelegd. Dood!' 'Ja,' zegt Kik. 'Maar daarna gebeurde er iets. Op Paasmorgen kwamen vrouwen bij het graf. Het was leeg. Er zat een engel, die zei: "Jezus is verrezen uit de dood! Vertel het aan je vrienden!" Zo begon een nieuw, BLIJ verhaal!' 'Waarom is dáár geen schilderij van?' piept Mitzi. Kik denkt na. 'Het is er wel, maar geen schilderij. Het is ... Licht. Let maar op.' En in de nacht van Pasen zien de muisjes het: de Paaskaars! Eén vlammetje licht breekt de duisternis. De kerk is ineens vol leven!



Versje

Wat we elke Paasmorgen weer lezen,
dat de Heer uit het graf is verrezen,
geloof jij dat dat te bewijzen is?
Of geloof je in de verrijzenis?

Geloof jij wat je ziet met je ogen
als de lente weer komt aangevlogen,
dat er méér dan het grauwe en grijze is?
Geloof jij in de verrijzenis?

Al het leven is zegen van boven,
of je 't wel of niet wilt geloven.
En maar één die daarvoor te prijzen is:
Dank U, God, voor de verrijzenis!



Uit de Bijbel

Als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan,
moeten wij ook geloven dat God de mensen
die vol vertrouwen in Jezus zijn gestorven,
bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.

Naar 1 Tessalonicenzen 4,14



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns