



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Nieuwe voorzitter kerkenraad: Marc komt, Ina gaat
Wijnproeven in de kerk
Nummer 71 - oktober 2022



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 71
oktober 2022



Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Dhr. N. de Boer tel. 06-38583596

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. P. van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
72: 20 okt / 10 nov / 13 dec

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Joke Waltmans

PASTORAAT

ds. L. (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

ds. M.J. (Marjo) den Bakker, predikant
Pieter de Hooghlaan 41, 3262 RD Oud-Beijerland
tel. 06-22465129, e-mail ds.marjodenbakker@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijck, Hoeksche Waard West)
Vrij op maandag

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Marc Bijl
Klein Zuid-Beijerlandseweg 4
3284 LA Zuid-Beijerland
tel. 06-4118 1319 / 660527
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
B.H. Apeldoorn
Tjerk Hiddesplantsoen 26
3261 EL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
L. Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

Of u bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer
-Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Diaconie: 824.103.452

Er is een land van louter licht

*Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn
nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.*

*There is a land of pure delight,
where saints immortal reign;
infinite day excludes the night,
and pleasures banish pain.*

Mijn moeder leerde mij dit lied. Na het Bijbellezen aan tafel, of bij de afwas, zong zij haar lievelingsliederen en wij zongen ze haar na. Ik hoor soms nog haar stem; een lyrische sopraan, daar was ze trots op. Het was niet meer dan logisch dat we dit lied zongen toen we afscheid van haar namen. Zo zal iedereen wel een lied of een tekst hebben die onmiddellijk de herinnering oproept aan een geliefde. Zondag 30 oktober noemen we de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn gestorven, maar anderen zijn nooit ver weg. We dragen ze mee in ons hart en af en toe komen ze even langs 'in bloemengeuren of een lied, dat opklinkt uit verdriet.' Op die zondag vertrouwen we ons toe aan liederen die stem geven aan wat we zo graag willen geloven maar niet altijd kunnen geloven; dat onze doden bij God zijn, in louter licht geborgen. 'Pure delight' zegt het Engelse origineel. Pure vreugde. Laat dat tot troost mogen zijn!

Mijn liefde voor dit lied raakt ook aan mijn liefde voor Mozes en het verhaal van de uittocht. Mozes ging Gods volk voor naar beloofd land. Hij zou er nooit binnentrekken maar mocht het wel zien. Vanaf de berg Nebo liet God hem het uitzicht zien. Zijn leven lang was hij er naar op weg geweest. De droom had hem in leven gehouden en met die droom voor ogen is hij gestorven. Zijn reis door de woestijn, de reis van zijn leven, is nooit zonder perspectief geweest. Wat wacht ons na dit leven? Wat weten we ervan. Misschien is de droom van de overkant vooral bedoeld om het tijdens dit leven uit te houden. En geeft de belofte van louter licht ons leven de lichtheid die we nodig hebben. In alle kwetsbaarheid en sterfelijkheid leven we altijd vanuit de hoop.

Het verhaal gaat dat de dichter Isaac Watts (1674-1748) aan de kust van Southampton stond en aan de overkant de contouren zag van het eiland Wight. Misschien heeft hij wel gedacht: zo moet Israël gestaan hebben bij de Jordaan met aan de overkant het beloofde land. En zullen we niet ooit allemaal eens zo staan, slechts door de doodsrivier gescheiden van dat zalig land. We hoeven daar niet aan te twijfelen. Dát is de uiteindelijke boodschap van dit lied. De mist en het wolkendek zo zwart, die Watts het uitzicht benamen op de overkant, hoeven ons vertrouwen niet te verdonkeren. We hoeven niet bang te zijn voor de dood.

*O could we make our doubts remove,
those gloomy doubts that rise,
and see the Canaan that we love
with unobscured eyes;*

*Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.*

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
9 okt	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Roze zondag <i>Tienerdienst in De Baan</i>
16 okt	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
23 okt	10:00u	ds. Frits Renes	
30 okt	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer/ ds. Marjo den Bakker	Herdenken van de overledenen <i>Tienerdienst in De Baan</i>
6 nov	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Oogstdienst

 **kerkdienstgemist**. Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.



In deze onzekere tijden waarin oorlogsgeweld, klimaat-, migratie- en energiecrisis en oplopende inflatie van toenemende invloed zijn op ons dagelijks leven, zijn veel mensen op zoek naar houvast. Onlangs las ik het onderstaande gedicht dat mij persoonlijk weer moed gaf om te blijven geloven in een toekomst waarin alles weer goed zal komen.

BLIJVEN GELOVEN

*Blijf geloven in de toekomst,
ook al lijkt de kans maar klein.*

*Blijf geloven in de wereld,
die jouw wereld ook kan zijn.*

*Blijf geloven in het leven,
in je denken en je doen.*

*Blijf geloven in oprechtheid
en in normen en fatsoen.*

*Blijf geloven in vrede
en een simpel kort gebed.*

*Blijf geloven in de mens,
die zich voor jou heeft ingezet.*

*Blijf geloven in een wonder,
dat jouw angsten overwint.*

*Blijf geloven in de onschuld
en de glimlach van een kind.*

*Blijf geloven dat een ander
ook voor jou wat overheeft.*

*Blijf geloven in de liefde,
alle dagen dat jij leeft.*

*Blijf geloven in de waarde
en het doel van het bestaan.*

*Blijf geloven dat de mensen
eenmaal samen zullen gaan.*

Nico den Boer
*Bron: Voeks Regio Arnhem

Collecte overzicht

Eerste Rondgang

9 oktober

Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard

zie uitgelicht

16 oktober

Javaanse boeren in Indonesië

zie uitgelicht

23 oktober

Werelddiaconaat Myanmar

zie uitgelicht

30 oktober

Hongaarse gemeente Oradea

zie uitgelicht

6 november

Voedselbank

zie uitgelicht

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

9 oktober:

Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard

Wij vragen uw aandacht voor vluchtelingenwerk en in het bijzonder Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard. Vluchtelingen zijn er dus ook in de Hoeksche Waard. Ook hier in Oud-Beijerland wonen meerdere vluchtelingen en ook in de andere gemeenten van de Hoeksche Waard. Meestal zijn het kleine gezinnen of alleenstaanden die hier asiel willen aanvragen. Tijdens deze asielprocedure biedt Vluchtelingenwerk HW de asielzoekers ondersteuning. Ook helpt Vluchtelingenwerk ze bij het hele inburgeringsproces waar veel bij komt kijken zoals het aanvragen van ziektekostenverzekeringen, huursubsidie, energieleverancier, telefoon, inboedelverzekeringen, contacten met DUO. Vluchtelingenwerk draait heel sterk op vrijwilligers en is zeer gebaat bij donaties. Daarvoor zoeken ze ook mensen die een 'maatje' willen zijn voor een vluchtelingengezin. Denk daarbij aan zaken als het boodschappen doen, hulp bij het wegwijs maken in het dorp waar ze zijn komen wonen, leren fietsen, hulp bij al het papierwerk wat er op je afkomt! Al dat soort inburgeringszaken kosten geld. Hiervoor is een fonds opgericht, met deze collecte willen we een bijdrage geven aan dit fonds. Zie o.a.: www.vluchtelingenwerk.nl

16 oktober: Indonesië, een beter inkomen voor Javaanse boeren

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. zie ook <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl>

23 oktober: Werelddiaconaat Myanmar, een volwaardige plek voor mensen met een beperking.



Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra medische kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

Meer informatie: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl>



6 november : Voedselbank

Er zijn steeds weer mensen die geen goede vooruitzichten hebben, bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding. Ook door de gevolgen van de hoge inflatie, de hoge energiekosten zijn er steeds weer mensen (139 gezinnen in de HW) die financieel in de knel komen en daardoor een beroep moeten doen op de Voedselbank. Stichting Voedselbank Hoeksche Waard wil helpen door producten aan te bieden in hun 'supermarkt' waar zij de benodigde boodschappen voor een week kunnen meenemen. Ze werken uitsluitend met vrijwilligers die belangeloos hun diensten ter beschikking stellen, doch zonder financiële giften en goederen kunnen zij niets beginnen. Kosten voor vervoer en huisvesting zijn zonder uw hulp niet op te brengen. In overleg met de Voedselbank hebben we vanuit De Open Hof een luiersfonds opgericht voor de aanschaf van luiers en maandverband. De Voedselbank in Oud-Beijerland doet een dringend beroep op particulieren, fabrikanten, de groothandel, winkels, cateringbedrijven, bedrijfsrestaurants en tuinders in de Hoeksche Waard om producten die niet verkocht worden, en nog niet over de datum zijn, ter beschikking van de voedselbank te stellen. De Voedselbank kan met deze producten de noodzakelijke ondersteuning aan mensen die het nodig hebben geven. Met de opbrengst van deze oogstdienstcollecte willen we hen financieel steunen. Zie ook: www.voedselbank-oudbeijerland.nl

Opbrengsten collecte

7 augustus	Noodhulp Afrika	€ 477,65
14 augustus	Opstaan tegen armoede Egypte	€ 466,95
21 augustus	Stichting Droomhuis	€ 790,--
28 augustus	Project Roemenië, Casa Nadar	€ 404,25
4 september	Noodhulp Pakistan	€ 1645,95

In herinnering: Pieterella Sara Schot–Kamp

Op 13 augustus overleed Pieterella Sara Schot–Kamp in de leeftijd van bijna 98 jaar. Nelly was 71 jaar lang de lieve vrouw van Cor met wie zij een hecht team vormde. Tijdens hun arbeidzame leven samen op het binnenvaartschip, als vader en moeder van Tineke, Frans en Jacqueline en ook aan de wal zijn ze altijd samen geweest; eerst aan de Lange Meet, de laatste maanden in Heemzicht. Groot is de leegte die Nelly achterlaat voor haar man. Groot is ook de dankbaarheid voor wat zij heeft betekend voor hem, en voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Toen we afscheid van haar namen klonken woorden die ze zelf had klaargelegd: 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' Nelly heeft geleefd vanuit het vertrouwen op Jezus Christus en in vrede is zij gestorven: het Vaderhuis wachtte op haar. Wij bidden dat haar geloof allen mag troosten die haar zullen missen.

In herinnering: Hendrik Willem Wichert Beskers

Op zondag 4 september is Thuisgehaald door zijn Heer en Heiland Hendrik Willem Wichert Beskers. Ze waren nog jong toen Wim Beskers en An van de Ketterij elkaar ontmoetten op de dijk in IJmuiden. Ze mochten bijna 70 jaar getrouwd zijn. Wim was niet opgegroeid met geloof maar ging met An mee naar de toenmalige gereformeerde kerk. Het raakte hem en hij dankte God die hem zo rijk had gezegend met een lieve vrouw, met 4 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ja zelfs een achter- achterkleinkind.

'Doe wel en zie niet om' was een van zijn motto's en Wim zette zich in voor de politiek, de EHBO, de speeltuinvereniging, de kerk. Befaamd zijn zijn appeltaarten. De Baanbrekers konden voor de taartverkoop voor World Servants altijd op zijn bijdrage rekenen.

Wim werd plotseling ziek en moest naar het ziekenhuis. Hij en An hebben afscheid van elkaar genomen. Het was goed zo. In dit leven moesten zij elkaar loslaten maar eens -zo vertrouwen zij- zullen zij elkaar weerzien. Wim is 92 jaar geworden.

In herinnering: Maaïke Janna van den Heuvel–van Vliet

Op 7 september overleed Maaïke Janna van den Heuvel–van Vliet.

Maddy heeft altijd met haar man Piet aan de H.B.S. Laan gewoond.

Daar werden de kinderen geboren en daar verzamelde Maddy burens en vrienden om haar heen.

Zij had een rijk sociaal leven en kon daar enorm van genieten.

Het verlies van haar man Piet heeft haar veel verdriet gedaan.

En het verlaten van haar woning aan de H.B.S. Laan vond zij niet makkelijk.

Toch wist zij steeds weer de moed te vinden om er iets van te maken.

Door haar kinderen en kleinkinderen wordt zij herinnerd als liefdevol, toegewijd en belangstellend.

Zij zal worden gemist als de spil van haar familie.

Maddy is 93 jaar geworden.

Inmiddels ligt de zomervakantie alweer een poosje achter ons en komt de herfstvakantie dichterbij. Ondanks dat we geen 'startzondag' hebben gehouden zijn we wel fantastisch van start gegaan met een dienst die in het teken stond van de mensen die De Open Hof gezicht geven en draaiend houden. Voor en achter de schermen, groter en kleiner, met hoofd en handen, zijn er zoveel mensen die we in het zonnetje zouden kunnen zetten. Bescheiden als de meesten zijn zullen ze dat van de hand wijzen, want natuurlijk dragen ze hun steentje bij. Toch is het ook fijn, en soms heel erg nodig, om gezien te worden en gewaardeerd in het werk dat je doet. Zondag 11 september vierden we met een bos bloemen het zilveren jubileum van Atie Middelhoek als redacteur van de Weekbrief. En Ina in't Veld, scheidend voorzitter, ontving de Erepennig met Oorkonde voor ruim 37 jaar kerkenwerk. Verdiend, zo vinden de meesten. Maar, voegde iemand na afloop van de dienst mij toe, die en die doet het misschien al wel 40 jaar. Dat klopt. We zijn dankbaar voor zoveel trouw van zoveel mensen. En in de waardering voor Atie en Ina komt heel veel waardering voor heel veel anderen als zij mee.

We leven in een andere tijd. Mensen binden zich niet meer zo vanzelfsprekend aan een organisatie of taak. En zeker niet voor een langere periode. Toch blijft gelden dat het gezicht van de kerk nog altijd door de mensen wordt gevormd. Door u en jullie dus. Slechts vier jaar is de kerkordelijke lengte van het ambt of voor een taakdrager. En bedenk ook: hoe meer mensen er zijn voor bijvoorbeeld kinderdienst of tienerdienst, des te minder je taak drukt op je agenda. Er zijn ook altijd korte of eenmalige klussen. Zo was het bijvoorbeeld inspirerend voor mij om -eenmalig!- samen met een klein groepje gemeenteleden ons te buigen over het toerustingsprogramma voor aankomend

seizoen. Aarzel niet om te informeren welke taak er past bij jouw talent en tijd of bied jezelf aan.

Petrus Magazine



Ontvangt u het blad Petrus van de Protestantse Kerk Nederland al? Het is een gratis blad dat vier keer per jaar verschijnt. Het is gevuld met inspirerende teksten, nieuws uit de kerk(en) en interviews. Abonneren kan via www.petrus.protestantsekerk.nl/ De website zelf is ook de moeite waard voor mensen die een mooie tekst of gebed zoeken; op de hoogte willen blijven van de landelijke kerkelijke ontwikkelingen of op zoek zijn naar een lees- of kijktip. Via Petrus kan binnenkort ook een gratis adventkalender worden besteld. Zowel op papier als digitaal.

Vieren

Een kleine vooruitblik op de vieringen in oktober. Voor deze zondagen staan verhalen uit het evangelie van Marcus op het leesrooster van Bijbel Basics.

Zondag 9 oktober vieren we, vooruitlopend op Coming Out-dag op 11 oktober, voor de tweede keer een regenboogdienst. We vieren ons kleurrijke menszijn en nodigen daarbij LHBTIQ+-mensen en andere betrokkenen van harte uit. We lezen het verhaal van de blinde Bartimeus in Marcus 10.

Zondag 16 oktober is het Michazondag; in veel kerken wordt stil gestaan bij onze verantwoordelijkheid voor de aarde en de mensen die daarop wonen. De dienst wordt mee vorm gegeven door de werkgroep duurzaamheid. We gebruiken het landelijke thema ON OFF Schuldig – Voel jij je thuis in een schuldig systeem? Het klinkt als een pittig thema en dat is het ook wel. We wonen nu eenmaal in deze wereld en zijn met alles verbonden en gebonden aan hoe goed en hoe slecht het met de aarde gaat. Voelen we ons daar schuldig over? En hoe gaan we met dat gevoel om? Wat kunnen we doen? We lezen vandaag het verhaal van de rijke jongen die het te moeilijk vond om afstand te doen van zijn bezit, in Marcus 9.



Zondag 30 oktober gedenken we de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. We steken een kaars aan aan de Paaskaars. Hun levenslicht is gedoofd maar ook opgegaan in het licht van God; en zij zijn dan wel niet meer bij ons maar hun licht brandt nog in ons midden als verhalen, herinneringen, liefde die in ons brandt. Familie ontvangt voor deze dienst een persoonlijke uitnodiging. De zanggroep van De Open Hof verleent medewerking aan deze dienst.

Zondag 6 november vieren we oogstzondag. Het is een oud gebruik om samen te bidden. In de Middeleeuwen waren er vaste biddagen vanwege oorlog, honger en andere rampen. Ook na de Reformatie bleef dit gebruik behouden en de Synode van Dordrecht bepaalde in 1578 dat er in tijden van oorlog en nood met elkaar gebeden moest worden. Wanneer een tijd om een bid- of dankdag vroeg, werd dat door de overheid uitgeschreven. Zo werd halverwege de 17e eeuw ook een vaste dankdag vastgesteld: 'een Generale Dankdag voor de veelvoudige verkregen zegeningen en weldaaden zal worden gecelebreert.' Ook wij danken voor veelvuldige zegen en goedheid. Het is tenslotte niet alleen onze verdienste dat we kunnen oogsten en werken. Aan deze dienst werkt het Interkerkelijk koor Sparkling Voices uit Rhoon mee. Zij staan onder leiding van Arjen Uitbeijerse. Na afloop van de dienst nodigt de wijncommissie u uit om wijn te proeven en te bestellen.

Agenda



7 oktober Filmavond: Boy Erased.

Jared Eamons is de zoon van een baptische pastoor uit een klein Amerikaans dorp. Op 19-jarige leeftijd komen zijn ouders te weten dat hij homoseksueel is. Onder druk en uit angst om uit de gratie te raken van zijn familie, vrienden en geloofsgemeenschap neemt hij deel aan een bekerings therapie voor homo's. Na afloop praten we na. Deze dramafilm is uit 2018 en gebaseerd op de memoires van Garrard Conley. De hoofdrollen worden vertolkt door Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe en Joel Edgerton.

Aanvang 19.00 uur; entree inclusief consumptie: 5 euro.

Tafelgesprek: Van God los?!

In de zomer bezocht een groep gemeenteleden de tentoonstelling Van God los?! Een overzicht van de onstuimige jaren zestig en hoe die van invloed is geweest op het kerkelijk leven. Er ging veel overboord in die tijd. Maar er kwamen ook mooie vernieuwingsprocessen op gang. In dit tafelgesprek willen we stilstaan bij wat we zelf overboord hebben gegooid in ons geloof, maar ook wat we koesteren. Welke vernieuwingen en veranderingen hebben we zelf ondergaan? Deze avond wordt voorbereid en geleid door Jaap Visser en ds. Lyonne Verschoor. Donderdag 13 oktober, 20.00-21.30 uur.

Leeskring De Open Hof

Maandag 17 oktober komt de nieuw op te zetten leeskring voor het eerst bij elkaar. We lezen De Achtste Dag van Annemarie Haverkamp. Tijd: 20.00 uur.

Woensdag 2 november: Open Kerk Allerzielen

We gedenken wie ons zijn voorgedaan in de dood. De kerk is open van 16.00-20.00 uur om een kaarsje aan te steken, even stil te zijn of juist met elkaar te praten. Ds. Lyonne Verschoor is in ieder geval aanwezig. Tussen 19.00-20.00 uur is er muziek en een kort avondgebed.



ONMOGELIJKHEDEN

Rob van Brakel

Een paar maanden terug zag ik de film 'Déja Vú', waarin tijdens een onderzoek na een terroristische aanslag zich opeens de mogelijkheid voordoet terug in de tijd te reizen. De chercheurs gebruiken deze techniek en proberen daarmee de aanslag te vrijdelen (en de persoon te redden waarop de hoofdpersoon verliefd is), maar alle waarschuwingen die ze naar het verleden sturen om mensen ertoe aan te zetten actie te ondernemen, veranderen niets aan het onbevredigende heden: alles wat tot de aanslag geleid heeft, blijft gebeuren. Tenslotte gaat de hoofdpersoon zelf naar het verleden, en ook dan blijft alles onontkoombaar naar het fatale eind leiden, tot het moment dat de hoofdpersoon zijn leven zelf in de waagschaal stelt.

Veranderen

Natuurlijk is het maar een film. In onze alledaagse werkelijkheid moeten we leven met het heden, ook al bevat ons dat niet, en kunnen we niets veranderen aan het verleden om tot een ander heden te komen. Dat is frustrerend: hoe graag hadden we niet die vrachtwagen tegengehouden? Of een asielbeleid gehad waarin niet alles vastliep? Of die ene vervelende opmerking niet gemaakt? Er is zoveel wat we achteraf anders hadden willen zien, maar achteraf heeft altijd iedereen gelijk, en gedane zaken nemen geen keer. We moeten leven met de nare gevolgen; met de

onvolmaaktheid en de pijn die onze wereld kenmerkt.

Wat we wel kunnen leren, is dat we niet tevreden hoeven te zijn met de toekomst. Dat we pogingen moeten en kunnen ondernemen om daar iets anders, iets beters van te maken. In onze toekomst kunnen we wel naar iets streven dat volmaakter is, ook al mislukken veel van die pogingen. Misschien mislukken ze ook wel omdat we eerder geneigd zijn anderen aan te sporen zich anders te gedragen, dan dat we zelf onze nek uitsteken.

Actie voeren

Anderen de les lezen over hun inconsequenties is gemakkelijk, maar je kunt beter naar jezelf kijken. Actie voeren om minder vlees te eten en zo het milieu te sparen is prima, maar weinig geloofwaardig als je zelf te pas en te onpas de auto pakt. Zo zijn er meer voorbeelden, zoals het gebruik van windenergie toejuichen, maar geen windmolen in de buurt willen hebben. Mijn eigen inconsequentie is dat ik zoveel mogelijk fiets en loop, maar afgelopen zomer toch ook weer in het vliegtuig heb gezeten.

Wat we zouden willen bereiken lijkt vaak onmogelijk, maar is wel noodzakelijk, willen onze (klein)kinderen ook nog iets aan deze wereld hebben. Struikelen hoort erbij, als we daarna dan maar weer opstaan!

COLLECTEZAK

Jaap den Boer

Ik heb iets tegen collectemanden. Wegens gebrek aan privacy. Iedereen kan zien of je veel geeft of minder dan je zou mogen verwachten. Geef mij de collectezak maar.

Collectezakken zijn er in verschillende modellen. Er is de doorgeefcollectezak die van hand tot hand gaat. Ook is er de hengelcollectezak. In dit geval bevindt de zak zich aan het eind van een lange stok. De diaken gaat de rijen langs en houdt iedere kerkganger de zak voor. Een aardig ritueel.



De voordelen van de collectezak ten opzichte van de collectemand zijn duidelijk:

- de bijdrage die je geeft is niet openbaar; privacy is gewaarborgd;
- je hoeft niet meer te geven dan je eigenlijk kunt missen;
- de aanraking van de fluwelen stof van de zak geeft een aangenaam gevoel;
- tijdens het rondgaan van de zak is er volop

gelegenheid om te zingen en een praatje te maken;

- eventueel kun je de zak 'dank je wel' laten zeggen.

De collectezak kent ook nadelen:

- je kunt er je hand insteken zonder dat je echt geeft;
- er kunnen kauwgum, pepermuntjes en knopen in worden gedeponed;
- het risico dat iemand een greep in de zak doet is niet uit te sluiten;
- bij de hengelcollectezak is enige spierkracht van de diaken vereist (de hengel kan doorbuigen).

Maar of je nu bijdraagt via de collectemand, de collectezak of op een andere manier: Laat ieder geven wat hij zelf besloten heeft zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft (volgens Paulus).

Uit liefde voor de gemeente

Voorzitterschap kerkenraad wordt in vertrouwen overgedragen

Geschreven door: Joke Waltmans

Op het juiste moment. Zo voelt voor Ina in 't Veld-Rentier (65) haar afscheid als voorzitter van de kerkenraad van De Open Hof. Dat gevoel deelt zij met haar opvolger Marc Bijl (59) die vol vertrouwen zijn nieuwe taak op zich neemt.



Ruim 37 was Ina in 't Veld in allerlei functies actief binnen de kerk, waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter van de kerkenraad. In die functie maakte Marc, in zijn rol als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, haar vaak mee. „Ina was altijd goed voorbereid. Ik vond het knap hoe zij de discussie samenvatte, goed op de tijd lette en altijd hoffelijk bleef. Het waren prettige vergaderingen. Ina heeft het hart op de goede plek,” vertelt Marc Bijl. Bij haar afscheid als voorzitter van de kerkenraad op zondag 11 september werd Ina overladen met complimenten. „Ik hou vreselijk veel van deze gemeente. Uit liefde heb ik deze gemeente willen dienen. Zeker in coronatijd heb ik dat heel sterk ervaren. Aan het begin van de online diensten begon ik daarom ook steeds met ‘Lieve mensen van De Open Hof’, omdat ik dat ook zo voel,” klinkt het openhartig.

'Uit liefde heb ik deze gemeente willen dienen'



Zoektocht

Vorig jaar al kondigde Ina aan dat zij na de zomer van 2022, als haar werk in de zorg zou stoppen, het voorzitterschap van de kerkenraad zou beëindigen. Op dat moment begon de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Ook Marc hoorde ervan en dat zette hem aan het denken. „In 2020 ben ik ongelooflijk ziek geweest door corona, gevolgd door een lange revalidatie. Nu bruis ik weer van de energie en heb ik mijn leven op een andere wijze ingevuld. Dit is het moment om tegen deze moeilijke taak, die ik als een roeping zie, ja te zeggen.”

'Nu bruis ik weer van de energie!'

Beiden zijn blij dat voor de vrije plek binnen het College van Kerkrentmeesters een goede opvolger is gevonden in de persoon van Nico den Boer. „Een wisseling zorgt vaak voor aarzeling. Als je op de ene plek iemand weghaalt, moet je die wel weer opvullen,” geeft Ina aan. Dat is een taak waar zij zich niet meer druk om hoeft te maken. „Daar was je vaak wel mee bezig. Dan zat ik tijdens de dienst toch rond te kijken wie ik eventueel zou kunnen vragen. Nu kan ik weer gewoon gemeentelid zijn,” klinkt het met een lach.

Verbonden

Marc neemt die 'zorg' graag van haar over. Eveneens uit liefde voor de gemeente. Een plek waar hij zich thuis voelt, waar hij als

5-jarige met z'n ouders meekwam, waar hij met z'n broer de eerste steen legde voor de nieuwbouw, waar z'n zusje werd gedoopt, waar hij trouwde en waar z'n kinderen ook mee verbonden zijn. „Aan ons nu de uitdaging om de mensen weer net zo betrokken te krijgen bij de gemeente als voor corona. Liefst ook in de kerk, al is het ook mooi om te zien dat veel mensen de diensten online volgen. Zelfs meer dan in coronatijd.”

Ina deelt de zorg van Marc, maar is vooral positief. „Als ik denk aan alle creatieve ideeën en initiatieven die tijdens de coronaperiode tot uiting kwamen, heb ik er vertrouwen in dat alles op z'n pootjes terecht komt.”



Bezoek partnergemeente Burg

In het weekend van 2, 3 en 4 September ontvingen wij in onze gemeente 12 mensen uit onze partnergemeente Burg in het oosten van Duitsland. We kijken terug op een kort maar fijn bezoek. Op zaterdag werd er een bezoek aan Gouda gebracht, georganiseerd door onze voormalige predikant Henk van den Heuvel. De gezamenlijke maaltijd daarna in de kerk was sfeervol. Zondag na de kerkdienst werd de thuisreis aanvaard. Hartelijke groeten werden meegenomen naar Burg.

We kijken nu al uit naar ons bezoek volgend jaar aan Burg. Dan hopen we het 50-jarig bestaan van onze contacten te vieren.

Namens de werkgroep Internationale contacten
Ineke Wisse



Oude vriendschappen herleven bij het ontmoeten van elkaar.

Zondag 28 augustus hebben wij ons seizoen afgesloten. Door omstandigheden was dit voor de zomer niet gelukt. Dus eigenlijk was deze afsluiting gelijk ook de start van ons nieuwe seizoen! We hebben in het park gekubbt. Ook hebben we afscheid genomen van Julia en Iris. Zij hebben foto's gekregen van hun jaren bij de Baanbrekers en natuurlijk kregen zij een kei. Ze zijn tenslotte een Kei! Julia en Iris, nogmaals bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan! Na dit afscheid hebben we met elkaar gegeten in De Huiskamer en natuurlijk weerwolven gespeeld!



Diezelfde week hadden we de eerste vergadering, want de voorbereidingen voor het feest van Ontspanningsvereniging Krooswijk zijn in volle gang! In het volgende Kerkmagazin zullen we vertellen hoe dit geweest is.

Luka heeft in deze vergadering aangegeven dat hij geen leiding meer kan zijn bij de Baanbrekers. Gelukkig blijft hij wel Baanbreker!

De afgelopen weken hebben we op zondag na de dienst in de Omloop gestaan om mensen te vragen ons te helpen bij het maken voor een buffet voor Krooswijk. Het is fijn om te merken dat veel mensen zich daarvoor hebben ingeschreven! Kortom, er gebeurt genoeg bij de Baanbrekers!



Groetjes en tot ziens van Dominic, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Madelief, Sanne, Roos, Thijn, Sofie, Loïs, Luka, Sander en Daniëlle

Wie gelooft, gaat voor groen

De werkgroep Duurzaamheid organiseert op donderdagavond 3 november 2022 in De Open Hof - aanvang 19.45 uur - een korte workshop van anderhalf uur met Kees Posthumus. Dit n.a.v. het recent uitgekomen boek van hem, getiteld 'Geloof en een hoop zonnepanelen'.

Kort samengevat gaat het makkelijk leesbaar boekje (zie onderstaande foto) er over dat veel kerken en kerkleden op zoek zijn naar een meer duurzame manier van leven. De weg naar een duurzame wereld vraagt om lange adem, om geloof en hoop, theologie, inspiratie en om navolgbare voorbeelden. In dit boek vind je het allemaal. In de vorm van reportages en interviews, recepten en verhalen, gebeden en praktische tips. Het boekje stimuleert om niet alleen je eigen leven, maar ook je kerk te verduurzamen.

De werkgroep Duurzaamheid heeft Kees uitgenodigd voor het houden van een workshop. Kees Posthumus is verhalenverteller, theatermaker en kerkjournalist en organiseert workshops en voorstellingen. Voor meer informatie zie www.keesposthumus.nl

Kees vertelt deze avond een aantal scheppingsverhalen, gaat samen met ons 'Soep van Tante Carmen' koken en gaat met ons in gesprek over geloof en duurzaamheid.

U wordt van harte uitgenodigd voor deelname aan deze workshop. Wel graag vooraf aanmelden. Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk. Bij overschrijving van het aantal deelnemers komt er nog een tweede workshop. Graag aanmelden via mail@peterc.nl of een telefoontje naar 06-51936138.

Peter van der Wel
Voorzitter Werkgroep Duurzaamheid



Zorgen stijging energiekosten



Zoals u zelf mogelijk ook al heeft ondervonden in uw privésituatie, zijn de energiekosten enorm gestegen en het einde is nog niet in zicht. Ook in De Open Hof zullen we volgend jaar hierdoor getroffen worden.

Voor wat betreft het stroomverbruik mogen we daarbij nog van geluk spreken dat we zonnepanelen op het dak hebben. Deze leveren jaarlijks genoeg stroom op om in het eigen gebruik te voorzien, zo'n 22.000 kWh per jaar.

De situatie omtrent de ontwikkelingen van de gasprijs baart echter wel grote zorgen. Het jaarlijks gemiddelde gasverbruik ligt op 10.500 m³. De Open Hof is aangesloten bij het collectief Energie voor Kerken (EvK). Het EvK heeft altijd scherpe prijzen die telkens in december voor het volgende jaar worden vastgesteld en deze zijn gebaseerd op de inkoopresultaten uit het najaar. Begin september heeft EvK ons nu al gewaarschuwd dat er voor 2023 rekening gehouden moet worden met een zeer hoge prijs. Dit jaar betalen we nog totaal € 0,59/m³ incl. energiebelastingen en BTW. De voorspelling is dat dit in 2023 wel eens € 2,27/m³ zou kunnen worden en mogelijk op basis van de huidige ontwikkelingen nog hoger. Het gasverbruik zal in 2022 uitkomen op ca. € 6.000. Met de huidige prijsontwikkeling zal dat volgend jaar richting € 24.000 gaan, dus maar liefst € 18.000 hoger! Dit zal heel zwaar op de begroting van volgend jaar drukken. Bij een verantwoord financieel beleid zullen we, als de inkomsten niet flink stijgen, dan ergens bezuinigingen moeten zien te vinden. Voor wat extra inkomsten is te denken aan energietoeslag bij verhuur. Voor wat betreft het energieverbruik zouden bezuinigingen o.a. gevonden kunnen worden in het (flink) verminderen van het gasverbruik door b.v. de thermostaten in het gebouw lager te zetten.

De kerkenraad zal in de komende weken in overleg met het College van Kerkrentmeesters zoeken naar nog meer mogelijkheden om het effect van de stijging van de energieprijzen enigszins te drukken. We zullen er allemaal rekening mee moeten houden dat we in de wintermaanden niet slechts een 'warme truienzondag' hebben maar mogelijk zelfs een 'warme truienwinter'.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en de besluiten. Mocht u zelf suggesties hebben, dan ontvangen we die uiteraard graag.

Kerkenraad

't Is weer voorbij...

Ja, het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou ja, nog niet helemaal. Maar toch.....

De R zit weer in de maand, de vakanties zijn weer achter de rug, de kinderen zijn weer naar school. Maar wij als pensionado's hebben altijd vakantie. Wij hoeven ons huis niet uit om vakantie te houden.

Ik was beslist niet jaloers op de mensen die uren in de rij bij en op Schiphol moesten staan om 14 dagen (en dan mogelijk zonder bagage), naar warme landen te vertrekken. Het zal je maar overkomen, dat je je koffer kwijt raakt. Anderen, hier meer in de buurt, stonden uren in de file om een strand te bereiken om daar in de bloedhete zon te liggen bakken. Dat is in ieder geval is niets voor mij.

Ik vind het heerlijk in mijn eigen tuin, of in die van een ander. Maar ook een dagje uit naar een rustig gebied, om daar te genieten van de natuur, is wel aan mij besteed. We moeten wel beseffen dat dit niet voor iedereen mogelijk is. Financieel kan het bezwaarlijk zijn, terwijl we ook te maken krijgen met lichamelijke ongemakken. Het is mooi oud te worden, maar we willen niet oud zijn. Bovendien onderneem je zo'n tochtje niet graag alleen. Op leeftijd komend krijgt een ieder elk jaar wel te maken met het verlies van een dierbare. En hoe ouder je wordt hoe meer mensen je gaat verliezen. Als het erg dichtbij komt, komt de klap vaak ook harder aan.

Ja, verdriet, wie kent er geen verdriet.?

Wij bidden elke dag of God ons weer veilig mag thuis brengen na een lange reis, en danken Hem daar dan ook weer voor. Wij bidden voor hen die ziek zijn en vragen Hem hen weer te genezen. Ja God heeft het maar druk met ons. En tonen wij onze dankbaarheid genoeg? Nou , als ik zo om mij heen kijk zeg ik : 'Nee!' Wat doen wij de natuur niet aan ? Als wij ons er al boos over maken, hoe teleurgesteld moet God dan wel niet zijn ?



Heer vergeef het ons, en geef ons wijsheid om te handelen zoals U van ons verwacht.

AMEN

Gonnie Confurius-de Keijzer

Wijnproeverij zondag 6 november

Beste wijnliefhebbers van De Open Hof en ver daarbuiten.

De wijncommissie prijst zich blij en gelukkig om binnenkort weer een wijnproeverij te organiseren.

Als gevolg van corona moesten wij in 2020 en 2021 verstek laten gaan.

Jullie kelders en wijnkasten zijn natuurlijk helemaal leeg. Dit wordt dan een grote inhaalslag !! Natuurlijk gaat de opbrengst naar een goed doel. Over dit doel zijn we aan het nadenken.

De proeverij is op zondag 6 november 2022 na afloop van de Oogstdienst. Alle andere gemaakte afspraken zegt u natuurlijk even af en kom gewoon naar de kerk. Kom op tijd want vol is vol. Tot ziens bij een mooi glas wijn.

De Wijncommissie.



Van de koster...

Na vele jaren toegewijde inzet stopt Hannie Monster met het vervullen van kosterdiensten.

En dat feit verdient hier onze aandacht.

Hannie kende het werk en deed het met liefde en plezier. Niets was Hannie te veel en het woord 'aanpakken' is dankzij Hannie opgenomen in het woordenboek.

Zo stond Hannie ook klaar om stevast op de 1e Kerstdag de kosterdienst te doen.

Wij zijn Hannie dankbaar voor haar trouwe dienst en wensen haar alle goeds voor de komende tijd.

Arie Maaswinkel
mede namens het College van Kerkrentmeesters.



DANKBAAR GEDENKEN

HAZELNOOTKOEKJES

ca. 12 stuks

Ingrediënten

- 100 g (on)gebrande hazelnoten
- 100 g suiker
- 1 zakje vanillesuiker
- 1 ei
- margarine of boter

Bereidingswijze

Bij ongebrande hazelnoten: verwarm de noten ca. 15 minuten in een oven op 150 graden. Splits het ei en klop het eiwit stijf. Hak de gebrande hazelnoten fijn en vermeng de suiker en vanillesuiker met het stijfgeklopte eiwit.

Vet het bakpapier in en maak 12 hoopjes (het worden platte koeken).

Plaats de ovenplaat in het midden van de oven die voorverwarmd is op 150 graden. en bak ca. 25 minuten. Haal de koekjes voorzichtig van de bakplaat en leg op een koude ondergrond.

De overgebleven eidooier kan je nog gebruiken om bijvoorbeeld een omelet te maken.

Bron:

Recept van zr. Chiara Bots in: *Gezond leven, bezielde eten*. Ten Have, 2008



Najaar: een tijd om stil te staan bij de vruchten van een mensenleven.

Hazelaars komen al eeuwenlang voor rond de Middellandse Zee. In kerk- en kloostertuinen, parken en de natuur kun je in het najaar hazelnoten vinden – als eekhoorns je niet voor zijn geweest.

Verhalen uit Griekse, Germaanse en Keltische tradities zijn in het christendom overgenomen. Zoals het geloof dat de takken van de hazelaar bijzondere krachten bevatten. De staf van Mozes, waarmee hij door de Rode Zee een pad baande, zou een tak van de hazelaar zijn. Tijdens de vlucht van Maria naar Egypte bood een hazelaar bescherming tijdens een onweersbui.

Een Germaanse traditie was het strooien van hazelnoten bij bruiloften. Ook at men ze bij een begrafenis. De hazelaar bloeit namelijk als een van de eerste na Kerstmis en werd zo een beeld van eeuwigdurende levenskracht.

Daarom koekjes met hazelnoten om samen te gedenken in dankbaarheid, en stil te staan bij de levenskracht en de vruchten van bomen en mensen. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge



Oktober			Oktober / November		
zo	9 okt	1 Koningen 22:1-12	zo	30 okt	2 Koningen 5:1-19a
ma	10 okt	1 Koningen 22:13-28	ma	31 okt	2 Koningen 5:19b-27
di	11 okt	1 Koningen 22:29-40	di	1 nov	Psalm 84
wo	12 okt	1 Koningen 22:41-54	wo	2 nov	2 Koningen 6:1-7
do	13 okt	Psalm 113	do	3 nov	2 Koningen 6:8-23
vr	14 okt	2 Koningen 1:1-18	vr	4 nov	2 Koningen 6:24-7:2
za	15 okt	2 Koningen 2:1-14	za	5 nov	2 Koningen 7:3-20
zo	16 okt	2 Koningen 2:15-25	zo	6 nov	2 Koningen 8:1-6
ma	17 okt	2 Koningen 3:1-19	ma	7 nov	2 Koningen 8:7-15
di	18 okt	2 Koningen 3:20-27	di	8 nov	2 Koningen 8:16-29
wo	19 okt	2 Koningen 4:1-7	wo	9 nov	2 Koningen 9:1-13
do	20 okt	Lucas 18:31-43	do	10 nov	2 Koningen 9:14-29
vr	21 okt	Lucas 19:1-10	vr	11 nov	2 Koningen 9:30-37
za	22 okt	Lucas 19:11-28	za	12 nov	Lucas 20:20-26
zo	23 okt	2 Koningen 4:8-24			
ma	24 okt	2 Koningen 4:25-37			
di	25 okt	2 Koningen 4:38-44			
wo	26 okt	Lucas 19:29-40			
do	27 okt	Lucas 19:41-48			
vr	28 okt	Lucas 20:1-8			
za	29 okt	Lucas 20:9-19			



Danken



KIK

De muizen zijn door het dolle heen, want kosteres mevrouw Bontje heeft inkopen gedaan voor het grote dankfeest. Ze rennen naar Kikker en roepen: 'Er liggen wel h nderd pakken koekjes op de tafel ... en broodjes, appels, chocola, z veel lekkers!' Kik lacht: 'Zozo. Dan moeten jullie nog veel geduld hebben.' 'Hoezo??' piepen de kleinsten verbaasd. 'Om te zien wat er zondag voor jullie overblijft natuurlijk!', zegt Kik. Mopperend drentelen de muizen naar buiten: 'Kik begrijpt het niet. Geduld hebben ... wat is dat? We hebben trek! Pfff!' 's Middags, als mevrouw Bontje naar huis is, sluipen de muizen de keuken in, klimmen op tafel en beginnen te knabbelen en te smullen. Als ze tonnetjerond zijn, slenteren ze naar buiten. Kik begrijpt het meteen.

De keuken is een ravage. Wat zal mevrouw Bontje schrikken. Met grote sprongen gaat Kik de muizen zoeken. 'Jullie zijn ondankbare gasten!' briest hij. De muizen hebben hem nog nooit zo boos gezien. Ze piepen: 'Het was heel lekker, Kik, bedankt!' Kik blaast: 'Bedank mij niet. Het was niet mijn lekkers.' De muizen denken na. 'O. We moeten mevrouw Bontje bedanken!' Weer schudt Kik zijn hoofd: 'Zij heeft het jullie niet geg ven. Jullie hebben het GEPIKT. Je kunt alleen bedanken voor wat je krijgt!' Hij gaat door: 'Altijd wordt er voor jullie gezorgd. Nu krijg je niks. Misschien nooit meer!' De muizen schamen zich. Ze hebben het dankfeest verknald. Hoe komt het ooit goed? 'Dank je wel, Kik' zeggen ze zacht.



Versje

Franciscus van Assisi (1181-1226) deed niets liever dan God bedanken. Op het eind van zijn leven maakte hij een lied van alles waar hij dankbaar voor was. Dit noemen we het Zonnelied.

Hoogste God, ik moet wel zingen
om de honderd miljoen dingen
die u met kracht geschapen hebt,
alles waar u plezier in scheid!
Broertje zonn, die staat te stralen
en ons licht laat ademen.
Zusje maan en wolken sterren
die ons groeten van zo verre,
allemaal door u bedacht
als een feest van dag en nacht.
Dank voor broertjes weer en wind,
elk seizoen ons goedgezind.
Dank u wel voor zusje water
met haar heldere geklater.
Dank u ook voor broertje vuur,

die ons leidt door 't donker uur,
mooi en vrolijk zijn gezicht,
stoer en huppelend geeft hij licht.
Voor zusje aarde, onze moeder
die ons allen weet te voeden
met vruchten, groenten, volle struiken,
bloemen heerlijk om te ruiken.
Dank u voor mensen die niet klagen,
maar tegenslag en ziekte dragen,
die anderen hun schuld vergeven.
Ze zijn een teken van uw vrede.
Dank u zelfs voor zusje dood,
daarin blijkt uw liefde groot.
Wie leeft met God gaat niet verloren.
Zing en dank Hem, laat je horen!



Uit de Bijbel

Niemand kan alle daden van God beschrijven, niemand is hem dankbaar genoeg. Zo machtig en zo goed is hij. Gelukkig zijn mensen die leven volgens zijn regels, die altijd het goede doen. psalm 106:2-3 BGT



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriens