



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Foto's **stijldansen**
Ervaringen **World Servants**
Nummer 70 - september 2022



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 70
september 2022



Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Dijk
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Dhr. N. de Boer tel. 06-38583596

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. P. van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
71 15 sept / 6 okt / 8 nov

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Joke Waltmans

PASTORAAT

ds. L. (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

ds. M.J. (Marjo) den Bakker, predikant
Pieter de Hooghlaan 41, 3262 RD Oud-Beijerland
tel. 06-22465129, e-mail ds.marjodenbakker@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijck, Hoeksche Waard West)
Vrij op maandag

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a
3273 LM Westmaas
tel. 06-236 66973 / 571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
B.H. Apeldoorn
Tjerk Hiddesplantsoen 26
3261 EL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
L. Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

Of u bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer
-Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Diaconie: 824.103.452

Alle zegen komt van boven

Iemand vroeg me hoe het nu zat met de handen van de dominee, als zij (hij) de zegen uitspreekt. Het was haar opgevallen dat de vingers gespreid waren. Maar waarom?

Het is voor mij altijd een voorrecht geweest -en nog- om de zegen uit te mogen spreken aan het eind van de dienst. Het is mij toevertrouwd. Zo voel ik dat. Toevertrouwd door de gemeente die mij geroepen heeft.

Bij het uitspreken van de zegen spreid ik mijn armen zo breed mogelijk. Aan de kinderen leg ik graag uit dat het een enorme knuffel lijkt. Een warm gebaar van genegenheid van de Eeuwige zelf. En daarom zijn mijn vingers ook gespreid. Ik ben het immers niet; dit gebaar is mij ook toevertrouwd door God. Alle zegen komt van boven. Als zonlicht schijnt zijn liefde tussen mijn vingers door. Daarom sluit ik ze niet. Tussen haakjes: bij het gebed zijn mijn vingers juist gesloten, mijn handpalmen naar boven. Wat God te geven heeft wil ik niet morsen. Het mag niet zomaar tussen mijn vingers door vallen.

Liefst gebruik ik de woorden van de zegen van Aaron, uit Numeri 6:24-26 in de vertaling van 1951:

De Here zegene u en behoede u;
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Oude woorden. Ik ben er nooit toegekomen om de woorden uit de Nieuwe Bijbelvertaling te gaan gebruiken. Misschien wel omdat het ook in de nieuwere woorden te groots blijft om te begrijpen.

God die zijn aangezicht laat lichten. Zijn gezicht licht op bij het zien van de mensen. Als een grote glimlach, mild en liefdevol. En dat Hij zijn aangezicht over ons verheft wil vanuit het Hebreeuws zoveel betekenen als dat Hij oogcontact zoekt. Het tegenovergestelde staat ook in de Bijbel: het aangezicht laten vallen is de blik afwenden. Maar God wendt zich niet af, Hij wendt zich naar ons toe. Hij wil nabij zijn op onze wegen en bij gevaar in bange tijden over ons zijn vleugels spreiden. Om het maar met de woorden van een geliefd lied te zeggen.

In de zegen komt de vrede mee. Shalom. Bijbelse vrede betekent dat de relatie met God heel is. Er zit geen ruis op de lijn. En datzelfde geldt voor de relatie met de ander, met jezelf en met de aarde. Bijbelse vrede is heelheid en die wordt over ons uitgesproken als zegen.

De dominee in mijn jeugd zei: Ga dan heen in vrede, dragende de zegen van de Heer. Als een opdracht om die heelheid te zoeken, om er verantwoordelijkheid voor te dragen. Gezegend ben jij, om wat gebroken is te helen, om wat verkeerd ging recht te zetten, om wat is misgedaan te vergeven. Wees gezegend om tot zegen te zijn.....

Moge het oog van de Eeuwige op je rusten
grootmoedig en zacht
en moge zijn aanschijn over je lichten
bij dag en bij nacht.

ds. Lyonne Verschoor

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
4 sept	10:00u	ds. Frits Renes	
11 sept	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	afscheid/bevestigen ambtsdragers <i>tienerdienst in De Baan</i>
18 sept	10:00u	ds. J. M. Boers-de Jong	
25 sept	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>tienerdienst in De Baan</i>
2 okt	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Maaltijd van de Heer

 **kerkdienstgemist** Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.





September

zo 4 sep Lucas 14:25-35

ma 5 sep Psalm 143

di 6 sep 1 Koningen 14:21-31

wo 7 sep 1 Koningen 15:1-8

do 8 sep 1 Koningen 15:9-24

vr 9 sep 1 Koningen 15:25-16:7

za 10 sep 1 Koningen 16:8-22

zo 11 sep Lucas 15:1-10

ma 12 sep Lucas 15:11-32

di 13 sep Psalm 142

wo 14 sep 1 Koningen 16:23-34

do 15 sep 1 Koningen 17:1-16

vr 16 sep 1 Koningen 17:17-24

za 17 sep 1 Koningen 18:1-15

zo 18 sep 1 Koningen 18:16-29

ma 19 sep 1 Koningen 18:30-46

di 20 sep 1 Koningen 19:1-9a

wo 21 sep 1 Koningen 19:9b-21

do 22 sep Psalm 128

vr 23 sep Lucas 16:1-9

za 24 sep Lucas 16:10-18

September / Oktober

zo 25 sep Lucas 16:19-31

ma 26 sep Psalm 131

di 27 sep 1 Koningen 20:1-12

wo 28 sep 1 Koningen 20:13-22

do 29 sep 1 Koningen 20:23-34

vr 30 sep 1 Koningen 20:35-43

za 1 okt Lucas 17:1-10

zo 2 okt Lucas 17:11-19

ma 3 okt Lucas 17:20-37

di 4 okt Lucas 18:1-8

wo 5 okt Lucas 18:9-17

do 6 okt Lucas 18:18-30

vr 7 okt 1 Koningen 21:1-16

za 8 okt 1 Koningen 21:17-29

nBg

Collecte overzicht

Eerste Rondgang

4 september

Werelddiaconaat Myanmar

zie uitgelicht

11 september

De Overbrugging

zie uitgelicht

18 september

Syrië, de kerk als plek van hoop en
herstel

zie uitgelicht

25 september

Amnesty International

zie uitgelicht

2 oktober

Kerk & Israël

zie uitgelicht

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

Collectes

4 september: Werelddiaconaat Myanmar,
een volwaardige plek voor mensen met
een beperking

Gezinnen in Myanmar
met een gehandicapt
kind of gehandicapte
volwassene zijn extra
kwetsbaar. Zij
behoren vaak tot de
allerarmsten en
hebben daarnaast te



medische kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze
gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar
helpt mensen met een handicap ook bij het vinden
van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en
gemeenschappen voorlichting en training over hoe
zij mensen met een beperking een volwaardige plek
kunnen bieden en hen diaconaal kunnen
ondersteunen.

11 september: De Overbrugging

Stichting De Overbrugging is een non-profit instelling
welke zich richt op hulp en opvang van mensen met
een hulpvraag. Ze helpen en begeleiden mensen die
vastgelopen zijn in hun functioneren in de
maatschappij en bieden opvang om hen te
begeleiden in het leren zelfstandig wonen en leven of
het vinden van de benodigde zorg bij een
organisatie. Dit alles gebeurt nu nog vanuit de oude
Thomaskerk. Die functioneert nu als een centrum van
waaruit de stichting - en ook andere stichtingen - hun
activiteiten organiseren. O.a. met een spreekuur voor
de maatschappelijk werkenden en voor pastorale
zorg; Stay clean-avonden; deeltijdbehandeling i.s.m.
andere regionale organisaties zoals stichting De
Hoop; het verzorgen van weerbaarheidstrainingen;
het hebben van dagbesteding op deze locatie. Elders
in het dorp wonen enkele jongeren

zelfstandig met een lichte begeleiding. Het hoofddoel is de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mensen te bevorderen. Dit gebeurt ook door de inzet van jongeren in de 2e handswinkel. De Overbrugging is uitgegroeid tot een professionele instelling. Uw hulp en bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Voor meer informatie: www.deoverbrugging.org

18 september Syrië, De kerk als plek van hoop en herstel

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De



kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschap. Herstel van de kerk – het hart van de christelijke gemeenschap – betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

25 september Amnesty International

Amnesty zet zich in voor de rechten van ieder mens. Dat je mag denken en geloven wat jij wilt, je mag voor je mening uitkomen en niemand mag jou discrimineren. Dat zijn mensenrechten en ze gelden ook voor jou, voor iedereen, altijd en overal. Maar helaas worden veel mensenrechten nog onnodig geschonden. Nog altijd zijn er mensen die gevangenzitten omdat ze kritiek hebben of hadden op de situatie in hun land. En zijn er kinderen die moeten vechten als soldaat of hard moeten werken. In veel landen zijn gevangenissen waar marteling nog de normaalste zaak van de wereld is. Dat zijn allemaal schendingen van mensenrechten. Zolang er landen zijn die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten zal Amnesty zich hier tegen verzetten en opkomen voor die mensen die zelf soms geen stem meer hebben.

2 oktober Kerk & Israël: onopgeefbaar verbonden

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden.

Opbrengsten collecte

19 juni	Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren	€ 488,25
26 juni	Diaconaal vakantiewerk	€ 505,40
3 juli	Missionair vrijwilligerswerk	€ 406,50
10 juli	Werelddiaconaat, India - onderwijs	€ 455,50
17 juli	Interkerkelijke St. Ethiopië/ Eritrea	€ 354,--
24 juli	Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg	€ 338,80
31 juli	Fonds Armoedebestrijding	€ 802,10

In herinnering: Jaap de Winter

Op 21 juli jl. is Jaap de Winter op 88-jarige leeftijd, na een periode van inleveren aan gezondheid, rustig overleden. Hoewel hij en zijn vrouw Gre al tien jaar in Huys 't Hoecke te Puttershoek wonen, bleef hij verbonden met De Open Hof, omdat hij de maatschappelijke betrokkenheid van deze kerk erg waardeerde. Jaap was niet zo kerks, bezocht ook niet onze weeksluitingen. Hij was veel in de geborgenheid van zijn kamer. Daar overdacht hij zijn leven, hield van een goed gesprek en las graag.

Een keer in de week kwam zijn vrouw Gre vanuit de PG-woning op bezoek en dronken ze samen een goed glas wijn. Het deed hem verdriet dat de laatste jaren tussen hen zo moeizaam zijn gegaan.

Hoe anders was het vroeger geweest, zeker bij zijn werkzaamheden als onderwijzer en hoofdmeester in Oud-Beijerland, was zij zijn spiegel en klankbord geweest. Jaap was leraar in hart en nieren en heeft alles voor zijn leerlingen gegeven om ze een goede toekomst te geven. Jaap was erg verdrietig dat hij zelf geen kinderen mocht krijgen. Dat ongewild kinderloos zijn raakte ook aan zijn geloof in God. Het leverde hem vele vragen op en hij kon niet mee in 'waarheden' van anderen en onderzocht zelf graag zijn vragen.

Het verdriet maakte dat hij niet makkelijk met anderen over zijn twijfels en vragen kon spreken. Op het laatst van zijn leven, hebben wij er samen over gesproken, is zijn intense pijn benoemd, zijn vragen en twijfels gedeeld en daarnaast een voorzichtig vertrouwen uitgesproken.

Het afscheid van Jaap was in De Open Hof. Zelf heeft hij de liederen en teksten gekozen voor de afscheidsdienst die donderdag 28 juli jl. heeft plaatsgevonden. Het 'Loflied op de Liefde' heeft centraal gestaan. Aansluitend hebben wij het lichaam van Jaap te rusten gelegd op de Algemene Begraafplaats van Oud-Beijerland.

Dat Gre zijn vrouw, Gods kracht en onze zorg en liefde mag ervaren om door te kunnen gaan. Geestelijk verzorger Zorgwaard Therese van Kampen-van der Sluijs.

Wat een heerlijke zomer. In ieder geval tot nu toe. Ik schrijf dit op 3 augustus. Nog even en de zon valt door de ramen van mijn werkkamer en dan is het te warm om hier nog te werken. Er ligt een warme vakantie week nog in het verschiet die we in Limburg zullen doorbrengen. Ik voorzie luie dagen langs de Geul met een boek. Dat hoort u nog. In IJsland hebben we het in ieder geval niet warm gehad. Wie met ons mee heeft geleefd via Facebook heeft ons gezien met warme truien en een muts op. Tijdens de KOG-middag in oktober zal ik iets meer vertellen over dit prachtige land van ijs en vuur. Mogelijk volgt er ook nog een avond.

Dit nummer valt op de mat als we weer aan het opstarten zijn. Alsof het kerkenwerk ooit stilvalt... We hebben met elkaar meegeleefd door vakantiekaarten te sturen, naar elkaar om te zien; de Huiskamer is niet dicht geweest; we hebben met elkaar genoten van de Psalmen in de Summerschool en het was inspirerend om met collega Madelon Vroonland te werken met het zomerthema: Vrouwen met invloed. Mocht u overigens een preek van mij willen nalezen, dat kan via mijn eigen website www.dagdominee.nl.

Ook dit seizoen ga ik verder met mijn opleiding Preken voor Gevorderden. In het voorjaar zal ik daarvoor enkele dagen op locatie zijn voor collegies. Gedurende het jaar zijn er enkele dagen supervisie en verder zal ik op zoek gaan naar een goed thema voor literatuurstudie. Preken is een solistisch gebeuren. Feedback stel ik dan ook zeker op prijs.

VIEREN

Startzondag 1: ambts- en taakdragers

Zondag 11 september is het Startzondag. Op deze zondag staan we stil bij de ambts- en taakdragers die aantreden, aanblijven of hun ambt/taak neerleggen. Ina in't Veld legt haar taak als ouderling-voorzitter neer. Zij heeft deze taak met heel veel liefde voor de gemeente gedragen en ons door uitdagende tijden heen geloodst: de vacature na het vertrek van Gertjan, de hele coronaperiode. We zijn haar daar veel dank voor verschuldigd. Al meen ik ook te weten dat zij dit ambt alleen op zich heeft kunnen nemen omdat zij zich daartoe geroepen voelde en gedragen door de Eeuwige. Ina geeft de voorzitterskamer door aan Marc Bijl. In hem krijgen we een zorgvuldige bestuurder erbij, met evenveel hart voor de gemeente. Alsof het zo heeft moeten zijn, kwam de vraag om voorzitter te worden op het juiste moment. We wensen hem Gods zegen toe en zeggen hem toe dat wij hem

zullen steunen en dragen in ons gebed. Ook Marc geeft een voorzitterskamer door, namelijk die van het College voor Kerkrentmeesters. Peter van der Wel, nu nog taakdrager binnen het CvK, zal worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Willy Gerlof heeft toegezegd als diaken aan het College voor Diakenen verbonden te willen blijven. Daar zijn we blij mee. De diaconie is een prachtig team om een plaats in te hebben. Siska Wijma gaat de diaconie verlaten en legt haar ambt als diaken neer. Met heel veel liefde heeft zij haar ambt gedragen en ik herinner me vooral de maaltijden met vluchtelingen die door haar perfect werden georganiseerd. In de pastorale wijk Oost legt Riet Vermaas haar taak als pastorale bezoeker neer. Velen kennen haar, maar nog belangrijker, zij kent ook velen. Haar betrokkenheid bij de mensen in de Gorzen en wijk Oost was groot.

We zijn heel blij met de versterking van Janny Los. Zij draait al even mee in het pastorale team maar zal in de dienst op 11 september worden voorgesteld zodat u allemaal weer weet welk gezicht bij haar naam hoort.

Wat zijn we blij met mensen die hun tijd, talent en deskundigheid willen inzetten voor de kerk. Het gebeurt vaak tussen de bedrijven door van het gezin, mantelzorg of werk, naast een hobby of als hobby erbij. Er zijn nog altijd mensen nodig. Maar dat weet u natuurlijk best. Wijk West kan best mensen gebruiken; de diaconie ook. Misschien is het wat voor u om leiding te zijn van de kinderdienst of af en toe mee te helpen in de oppasdienst. Natuurlijk bent u al druk maar we zijn gewend om daar rekening mee te houden. Steek uw licht eens op. En dat bedoel ik ook in de zin van Matteus 6:16.

Startzondag 2: Aan tafel

Dat is het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk.

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus' leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.

Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol.

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te

leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.

We gaan een seizoen lang met dit thema aan de slag. Het zal zijn uitwerking krijgen op verschillende manieren. Dat varieert van de bezinning op de Maaltijd van de Heer tot samen eten, en van de zorg om wat er op tafel staat bij mensen die het niet zo breed hebben -Voedselbank en Armoedefonds- , tot tafelgesprekken over wat ons bezighoudt. Een deel van het programma vindt u in de Huiskamerfolder. Houdt u verder de aankondigingen in Kerkmagazin en op de Weekbrief in de gaten.

Startzondag 3: Veelkleurigheid en verbinding

We houden van bloemen in De Open Hof. Om weg te geven als groet of ter bemoediging, sprekende schikkingen in de tijd van Advent en de Veertig Dagen. Op Startzondag willen met elkaar de schikking maken. In aanloop hebben we alvast potjes en potten nodig; of kleine vaasjes die u toch al eens naar de kringloop had willen brengen. Tijdens openingsuren van de Huiskamer of op zondagen kunt u die afgeven. Dat is een. Twee is dat we iedereen vragen om op zondag 11 september een bloem uit eigen tuin of van de bloemist mee te brengen. Deze bloemen krijgen een plek in de potjes die dan in de kerk zullen staan. Mag er een bloemenzee ontstaan! De schikking die ontstaat zal een spiegel zijn van wie wij zijn als gemeente. Kernwoorden zijn: samen, verbinding, kleurrijk, verwondering.

Op vrijdag 16 september trouwen Lisette Watermulder en Jeroen Naaktgeboren in de Hervormde Kerk van 's-Gravendeel. Ik mag voorgaan in die dienst. We wensen hen en hun familie een liefdevolle en vrolijke dag toe. 'Gij moogt vertrouwend lopen, God houdt de toekomst open.'

Kerk Open

In de Vredesweek is de kerk open op woensdagavond 21 september van 19-20 uur. Er is muziek, ruimte voor stilte of een kaarsje aansteken. Om ong. 19.20 uur is er een kort avondgebed.

Zondag 2 oktober vieren we de Maaltijd van de Heer. Sinds kort gebruiken we voor alle bekeraanstaande. We vinden dat passen bij een inclusieve gemeente. Iedereen drinkt hetzelfde en er is geen onderscheid, geen aparte tafel of beker. Als het we het ooit weer zouden invoeren: iedereen drinkt uit dezelfde beker.

Tijdens deze dienst zullen er vooral liederen van Sela worden gezongen. Het is deze zondag ook Israëlzondag. Dat wordt een beetje veel van het goede. Daarom zal daar op 25 september aandacht aan worden besteed.

AGENDA

Het programma voor de Huiskamer vindt u in de Huiskamerfolder die binnenkort uitkomt.

Aan tafel!

Met dat thema in gedachten hebben we het toerustingsprogramma voor het komend seizoen opgezet. Drie keer in het najaar en drie keer in de winter/voorjaar zal er een tafelgesprek zijn met een thema dat raakt aan samenleven en geloven. De avonden zijn los van elkaar bij te wonen. U hoeft zich dus niet voor het hele seizoen aan te melden. Voor het eerste tafelgesprek schuiven Heleen en Arie Commijs van Hoeksche Zuivel aan. Wat betekent het hele stikstofdebat voor hen en hun bedrijf. Waar raakt het aan ons geloof? Dit tafelgesprek is op donderdag 15 september, 20.00-21.30 uur. Aanmelden kan bij ds. Lyonne Verschoor.

Het volgende tafelgesprek is op 13 oktober. Ook van 20.00-21.30 uur. Van God los? Alles mag op tafel: wat hebben wij van onze ouders meegekregen en is dat nog steeds waardevol

of hebben we dat inmiddels naast ons neergelegd?

Wat draagt ons en wat is afgedragen?

In hoeverre zijn wij van God los? Of van de kerk? Dit gesprekstema wordt voorbereid door Jaap Visser en ds. Lyonne Verschoor en is geïnspireerd op de gelijknamige tentoonstelling over de invloed van de zestiger jaren op kerk en geloof. Een aantal gemeenteleden bezocht deze tentoonstelling in de zomer maar de uitnodiging voor dit tafelgesprek geldt voor iedereen. Aanmelden kan bij Lyonne Verschoor.

Over de tafel

Als voorbereiding op de viering van de Maaltijd van de Heer op 2 oktober bespreken we het boekje Tastbare nabijheid, van Klaas-Willem de Jong. Hoe is een avondmaalsviering opgebouwd? Wat vieren we eigenlijk en wat beleven we daarbij? Komen we ervoor naar de kerk of blijven we juist liever thuis? Het is niet noodzakelijk om het boekje aan te schaffen. Voor wie dat wel wil doen: het is uitgegeven bij Kok Boekencentrum en kost 8,99. Woensdagmiddag 21 september, 14.30-16.00 uur.

Leeskring

Een boek op tafel... Dit seizoen willen we kijken of er animo is om met elkaar enkele boeken te lezen en te bespreken. Het eerste boek is De Achtste Dag van Annemarie Haverkamp en de eerste bijeenkomst op maandagavond 17 oktober, 20.00-21.30 uur. De overige boeken en data worden in onderling overleg gekozen. Voor de eerste keer graag aanmelden bij ds. Lyonne Verschoor.

Een hartelijke groet voor u allen!
ds. Lyonne Verschoor-Schuijjer



GEHEIMTAAL

Rob van Brakel



Toen ik pas in de Hoeksche Waard woonde, viel me op dat hier woorden gebruikt werden die ik niet kende. 'Deemstig' bijvoorbeeld. Ik weet nu dat het iets is, wat ik heilig zou noemen, maar toen kwam het me volkomen onbekend voor. 'De bietenbrug op', was ook een uitdrukking die ik niet kende. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Omgekeerd weet u waarschijnlijk niet wat een 'meizoentje' is. Natuurlijk gebruiken we zo'n woord niet om een ander de loef af te steken; het komt gewoon voort uit je opvoeding, en je spreekt het uit zonder er over na te denken. Anders wordt het, als je taal gebruikt om anderen buiten te sluiten. Zoals de kerk in de middeleeuwen het Latijn gebruikte in de mis. Het volk kon niet lezen, maar wel luisteren, en de volkstaal gebruiken zou best eens kunnen leiden tot vragen bij het volk over de macht en de rijkdom van de kerk. De eerste Bijbels in gewone taal gaven dan ook een belangrijke aanzet tot de Reformatie. Vandaag de dag wordt het Latijn meestal niet meer gebruikt om mensen onwetend te houden, nu is het veelal Engels. Iedereen, die een studie wil gaan doen, belandt in een woud van studies met Engelse namen, die in

veel gevallen moeten verhullen dat het om een vrijwel lege huls gaat. Managers hebben er ook een handje van, hoewel vage Nederlandse woorden ook heel geschikt zijn voor het doel: 'reorganisatie' bijvoorbeeld in plaats van 'ontslagronde'.

Zijn wij als kerk wel altijd duidelijk? In de middeleeuwen was wat er verteld werd vaak hocus pocus voor de gelovigen. Letterlijk, want zo verstond men de Latijnse spreuk 'Hoc est corpus': 'Dit is mijn lichaam'. Maar beseffen wij altijd wat er gezegd wordt? Een woord als 'zonde' lijkt duidelijk, maar voor niet-gelovigen is het een woord dat wij op hun doen en laten plakken als ze iets doen wat ons niet bevalt. Je gebruikt het als iets bedorven is, of als je iets stuk hebt laten vallen, maar voor ons houdt het nog veel meer in dan dat. Maar wat dan precies? Of is het zo'n woord waarmee we ons van die ander afkeren, net zoals de priesters in de middeleeuwen met hun Latijn? Zo kunnen we doorgaan. Wat denkt u van 'vrede'? Of van 'vergeving'? Er is veel om aan anderen uit te leggen, want zodra de buitenwereld ons niet meer begrijpt, zijn we gedoemd tot de marge.

MANNELIJK/VROUWELIJK.

Jaap den Boer



Sinds kort gebruik ik de HogeNood-app. Handig als je nodig moet plassen tijdens het reizen. Als je op zoek bent naar een gescheiden toilet (m/v) kun je zo eenvoudig de locatie vinden.

Er zijn heel wat mensen, die zich ongemakkelijk voelen met hun sekse. Die kunnen een genderneutraal toilet opzoeken. Een paar cijfers: ongeveer 4 procent van de Nederlandse bevolking herkent zich niet in het geslacht dat is geregistreerd bij de geboorte. Zij worstelen met hun identiteit.

Dit is niet van vandaag of gisteren. Al in de Talmoad (verzameling commentaren van rabbijnen van zo'n 2000 jaar geleden) worden mensen ingedeeld naar geslachtskenmerken. Genoemd worden bijvoorbeeld zij, die geboren zijn zowel met vrouwelijke als mannelijke kenmerken. Ook zij, die als vrouw geboren zijn maar later mannelijke kenmerken ontwikkelen en andersom.

De rabbijnen meenden dat Adam, de eerste mens, zowel mannelijk als vrouwelijk was. Verwezen wordt naar Genesis 1 vers 27: "En God schiep de mens (Hebreeuws ha Adam)

naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen."

Ja, het staat zo in de Hebreeuwse tekst en niet man en vrouw zoals je dit in vertalingen tegenkomt.

Ik heb lange tijd een mannelijk godsbeeld voor ogen gehad. Daar ben ik nu niet meer zo zeker van.



Duurzaamheid en 'het gedrag in het kleine'



Protestantse gemeente De Open Hof heeft in haar beleid uitgesproken dat zij een duurzame geloofsgemeenschap wil zijn. Zij wil actief open staan en initiatieven nemen op het brede terrein van duurzaamheid. Dit vanuit de opdracht om een goed rentmeester te zijn voor Gods schepping. Daarbij gaat het enerzijds om het realiseren van diverse 'technische maatregelen' zoals zonnepanelen, isolatie, verlichting en energiebeheersing, maar anderzijds ook om een voortdurend proces van bewustwording over het met elkaar gestalte geven aan een duurzame samenleving. De Open Hof is aangesloten en erkend als Groene kerk. Om duurzaamheid structureel aan te pakken is er door de kerkenraad een werkgroep duurzaamheid ingesteld om het proces van verduurzaming te monitoren, initiatieven te ontwikkelen, te ondersteunen en hierover te communiceren. De eerdergenoemde technische maatregelen hebben afgelopen jaren – terecht – veel aandacht gekregen. Er is veel gerealiseerd. Natuurlijk zijn er nog nieuwe initiatieven te verwachten, maar voor nu willen wij ons richten op een ander aspect van de uitwerking van de duurzaamheidsvisie en wel dat van 'het gedrag in het kleine'. We gaan ervanuit dat wij ons willen inzetten als goed rentmeester van Gods schepping. Dat doen we dus als geloofsgemeenschap De Open Hof, maar ook individueel wordt er al het nodige gedaan. Veel gemeenteleden kopen zonnepanelen, gaan bewust om met het gebruik van water en pakken wat vaker de fiets. En toch denken wij dat er meer mogelijk is. Het zou mooi zijn als we hierover van elkaar kunnen leren.

De kerkdienst van 16 oktober a.s. zal in het teken staan van duurzaamheid. Het is die week ook Michaweek. Het landelijke thema is 'Genieten van Genoeg'. We zouden graag voor deze themadienst allerlei kleine duurzaamheidsinitiatieven en -suggesties in kaart brengen, die we vervolgens weer met elkaar kunnen delen. Van consumeren naar consuminderen is daarbij de rode draad! Een paar ideeën zijn:

- Ik koop deze week vooral losse artikelen en geen verpakte
- Ik ga deze week minder vaak douchen
- Ik eet twee dagen van deze week geen vlees
- Ik ga deze week op de fiets of lopend naar de kerk
- Ik zet de CV twee graden lager en trek een trui aan
- Ik kijk of er tegels uit de tuin verwijderd kunnen worden

U begrijpt dat er nog veel meer initiatieven zijn te bedenken. Bij deze willen wij u oproepen om allemaal 1 suggestie in te dienen. U kunt dit naar onderstaand mailadres sturen of een briefje aan de koster geven. Een app kan ook. Door met elkaar invulling te geven aan duurzaamheid zal het geheel sterker zijn dan de som der delen!

Namens de werkgroep,
Peter van der Wel

Uw suggestie over duurzaamheid en 'Gedrag in het kleine' kan naar:
mail@peterc.nl of app/bel 06-51936138
of geef een briefje aan de koster.

TafelTijd zaterdag 8 oktober

- Samen eten
- Samen praten
- Samen geloven



TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk, een organisatie die zich inzet voor gelovige LHBT+ers. om door het land heen met LHBT+ers en betrokkenen samen kerk te zijn.

De Open Hof heeft het initiatief genomen om dit ook te organiseren en dan niet uitsluitend voor de eigen gemeenteleden.

Geloof je en ben je LHBT+? Of gewoon geïnteresseerd? Ga met elkaar aan tafel, onder het genot van een fijne maaltijd, in gesprek over zingeving en geloof, meestal aan de hand van een thema. Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de liefde van Jezus Christus.

Iedereen is van harte welkom.

Binnenkort volgt meer informatie via de weekbrief en de lokale media. Het is fijn als u zich van tevoren aanmeldt, dit kan bij de scriba: scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Datum: zaterdag 8 oktober

Tijdstip: definitief tijdstip volgt, maar mogelijk vanaf ca. 17.30

Locatie: huiskamer van De Open Hof, W. van Vlietstraat 2a

Volgende TafelTijd: 28 november of 3 december.

Lieve mensen van De Open Hof,

Nog even en dan neem ik afscheid als diaken, omdat mijn termijn er opzit. Ik heb de achterliggende periode als zeer zinvol ervaren. Het was mooi om het initiatief te nemen voor een maaltijd met vluchtelingen, wat een groot succes werd, maar dat had ik nooit alleen gekund. Ik heb mogen ervaren dat veel mensen mij behulpzaam waren.

Het mooie van het werken in de diaconie is, dat je er niet alleen voor staat. Dat er altijd collega-diakenen zijn waar je met je vragen terecht kunt.

Als diaken mag je meewerken aan de eredienst. Toen mij destijds gevraagd werd of ik diaken wilde worden, was het eerste wat ik zei: "Als ik maar niet voor in de kerk moet gaan staan bidden". Dat hoeft ook helemaal niet, kreeg ik als antwoord.

Misschien zijn er meer mensen die hier tegenop zouden zien. Aan hen wil ik zeggen: je kunt altijd hulp krijgen van de predikant en het is heel verrijkend als je zelf een aandeel in de dienst mag hebben.

Al met al kijk ik terug op een mooie periode waarin ik veel geleerd heb.

De gemeente van De Open Hof is een prachtige gemeente. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen en hoop dat we elkaar nog regelmatig mogen ontmoeten.

Siska Wijma



Op dinsdag 21 juni was de laatste vergadering van de Baanbrekers. Aangezien Sofie haar been had gebroken wilden we natuurlijk wel onze naam op haar gips zetten!

Op maandag 4 juli hebben we geholpen bij een pannenkoekenfeestje voor de deelnemers van de Soos. De Soos is gestopt, maar dat wilde Petra niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er werden vooraf al pannenkoeken gebakken door Baanbrekers en gemeenteleden, maar ook tijdens deze avond werd er gebakken. Het was een erg gezellige avond!



We hebben het seizoen nog niet officieel afgesloten. Dat doen we op zondag 28 augustus. Dit is tegelijkertijd de start van het nieuwe seizoen. Helaas nemen we dan afscheid van Julia en Iris. We zullen hen uitgebreid in het zonnetje zetten.

We starten het seizoen met een grote activiteit. Dit is een feestavond op zaterdag 24 september met buffet voor alle deelnemers en vrijwilligers van 'Ontspanningsvereniging Krooswijk'. Hierover in elders in dit Kerkmagazin meer.

Tijdens de eerste vergadering zijn er natuurlijk ook weer nieuwe Baanbrekers welkom. Iedereen die overstapt naar het voortgezet onderwijs of 13 wordt in het komende jaar is van harte welkom! Jullie krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de eerste vergadering, maar hou ook de weekbrief in de gaten!

Groetjes en tot ziens van Dominic, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Madelief, Sanne, Roos, Thijn, Sofie, Loïs, Luka, Sander en Daniëlle



In het vorige Kerkmagazin schreven we al dat de Baanbrekers en de Diaconie op zaterdag 24 september een gezellige avond organiseren voor alle deelnemers en vrijwilligers van 'Ontspanningsvereniging Krooswijk'. Dit zal tegelijkertijd het afscheid zijn van 'Krooswijk'. We hopen hen een buffet aan te bieden, maar daar hebben we ook de hulp van gemeenteleden bij nodig!

Enige weken voor 24 september zullen de Baanbrekers na de dienst klaar staan met lijsten waarop u kunt inschrijven wat u wilt maken voor het buffet. Zo kunnen we met elkaar deze avond voor 'Krooswijk' tot een groot succes maken.

Doet u ook mee?

Abonnementsbijdrage KerkmagaZIN 2022

Tegelijk met dit KerkmagaZIN is ook een brief bezorgd waarin wordt gevraagd om een abonnementsbijdrage voor ons mooie kerkblad. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer **NL26 RABO 0373 7099 35** ten name van **CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland** onder vermelding van "Abonnementsbijdrage KerkmagaZIN".

Stijldansen



STIJLDANST U MEE?

2 en 16 sept, 7 en 21 okt, 11 en 25 nov

20.00 uur -21.45 uur

zij-ingang van De Open Hof

Gezellig samen een drankje

eerste keer gratis

Info en aanmelding
(ook zonder danspartner)

Arianne Vermeulen,
0186-613230,
arianne@marsenaar.com



Uitnodiging KOG-middag.

Op dinsdagmiddag 4 oktober komt Ds. Lyonne Verschoor ons over haar reis door IJsland vertellen, wat ongetwijfeld erg boeiend zal zijn.

U bent van harte welkom in de huiskamer van De Open Hof. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt om 16.30 uur.

Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong, Marry van Pelt en Ineke de Haan.

Muziek in de Kerk

Muziek is voor velen een belangrijke geloofsbeleving en verdient onze aandacht. In De Open Hof is dat niet anders.

Zoals vele dingen om ons heen blijft ook muziek zich doorontwikkelen en spreekt verschillende muziek, mensen verschillend aan. In onze diensten komen o.a. het Nieuwe Liedboek, Oosterhuis, Sela, Bach en zelfs Jackson voorbij. Muziek in alle verscheidenheid, voor een gemeente die veelkleurig is.

Op initiatief van de taakgroep eredienst is begin dit jaar een aantal gemeenteleden bij elkaar gekomen om te overleggen over muziek in de kerk. De kaders waren gegeven voor de taakgroep rondom 3 deelthema's Verbinding, Verbreding en Verdieping.

De groep is een veelkleurige groep bestaande uit voornamelijk kerkleden die zelf nu en dan muzikaal bijdragen en met nieuwe gezichten vanuit de jeugd. Wij hebben gesproken en ideeën gecreëerd voor de muzikale invulling binnen onze kerkdiensten maar ook daarbuiten zoals een musical of 'De Open Hof got Talent'.

Voor de invulling van de kerkdiensten gaan we werken met een rooster dat we invullen met een grote diversiteit aan bekende en nieuwe initiatieven.

Belangrijke input voor dit rooster zijn u en jij!

Wij vinden het belangrijk dat we een goed beeld hebben van suggesties om in te roosteren. Dus heeft u een goed idee, wilt u af en toe meezingen, bespeelt u een instrument.... laat het weten bij ondergetekenden. Ook als u denkt dat wij het al weten.

Leo Lommers als cantor en algemeen muzikaal leider in de kerkdiensten is verantwoordelijk voor de invulling van het rooster in overleg met de voorgangers en taakgroep eredienst.

namens de muziek groep

Martin van der Pol (familievdpol@gmail.com)

Leo Lommers (leolommers.musicus@gmail.com)

Jeroen over Zambia

De afgelopen drie weken ben ik, met dank aan u, naar Zambia geweest en heb daar met een groep van 36 man twee lerarenwoningen gebouwd voor een school met mensen met een beperking. Dit waren drie enorm indrukwekkende weken. Het begon allemaal met de bus die ons om 4 uur in de ochtend op het vliegveld zou ophalen. Om 6 uur kwam de bus, die al half vol zat met Zambianen. Dat werd dus staan gedurende de 12-uur-durende rit, waarbij we meer naast dan op de weg reden door het enorme aantal gaten in de weg. De drie daaropvolgende weken hebben we met het hele team geploeterd in 30°C om de woningen zo snel mogelijk af te hebben. Samen met de lokale bevolking zijn we een heel eind gekomen. Gedurende deze drie weken aten we elke dag hetzelfde, hadden we geen telefoon en geen douche. Erg sneu voor de mensen die naast ons zaten in het vliegtuig op de terugweg;). Het was erg bijzonder om te zien hoe dankbaar de mensen waren met onze komst. Tijdens een huisbezoek waarbij wij pannenkoeken maakten voor de bewoners, die zelf niets aan bezit hadden, gaven zij ons hun laatste kip omdat ze ons zo dankbaar waren voor het werk dat wij deden en het eten dat wij hun gaven. Ook hadden we voetballen meegenomen, waar de jongens dankbaar gebruik van maakten als vervanger voor hun doek met een touwtje eromheen wat zij als bal gebruiken. Ook de kinderen waren erg enthousiast met onze komst. Na een paar weken hoorden we in de verte als we langsliepen zelfs de kabouterdans, die ze inmiddels foutloos mee konden zingen. Waar de bevolking erg dankbaar was voor onze komst, ben ik erg dankbaar dat ik deze reis heb mogen maken. Een reis als dit is niet in woorden te omschrijven. Het is een levenservaring om nooit te vergeten. Ik bedank u hartelijk voor het mogelijk maken!



Altina over Malawi

Zelden was ik op zo'n mooi plekje in de wereld! Midden in de bergen, compleet afgesloten van de buitenwereld! Nog nooit eerder ervaarde ik zoveel hulp en betrokkenheid vanuit de lokale gemeenschap. Elke dag waren er zeker 40 tot 50 mensen aanwezig om te helpen: mannen, vrouwen, kinderen, iedereen deed mee! De lokale chairman liep elke dag rond om alles in de gaten te houden en vroeg mij dagelijks wat hij voor ons kon betekenen. Ook had ik het voorrecht om als hoofdleader heel direct samen te werken met de lokale projectcoördinator Mussa. Wat een inspirerende man was dat! Al meer dan 15 jaar was hij werkzaam voor CCAP en werkte hij mee aan de projecten. Zijn hart lag bij de community's, voor hem ook ver van zijn huis, maar iedereen kende hem!

Samen met 38 jongeren mochten we meebouwen aan 2 klaslokalen. Als het goed is, wordt de school per september officieel erkend en komen er 2 bevoegde leraren. Op deze manier hoeven de kinderen niet meer kilometers te lopen voor onderwijs en wordt het onderwijs voor veel meer kinderen toegankelijk.

Het gebouw was zo goed als klaar toen we vertrokken en is inmiddels helemaal klaar voor gebruik!

Voldaan en gevuld met liefde van de lokale mensen in onze harten betrokken we weer richting Nederland.



Terugkomavond

Wij (Altina, Jeroen, Stijn en Farah) zullen u binnenkort uitnodigen om met verhaal en beeld te vertellen over onze reizen. Houd de weekbrief hiervoor in de gaten.



Er is een Roos ontloken.....

Er is een roos ontloken..., op een zomerse dag in juni.

Een prachtige, zalmkleurige roos uit een struik van wel 15 jaar oud en dit jaar met veel meer bloemen dan vorige jaren. Ik zag de 1e knop verschijnen en na misschien wel 14 dagen liet zij zich in al haar schoonheid zien. En ieder jaar verbaas ik mij er over dat ze zo groot is aan zo 'n tengere steel. Zo groot en toch zo kwetsbaar.

De volgende dag sloeg het noodlot al toe. De regen, zo welkom voor de andere planten, maakte een eind aan dit korte bestaan. Maar jawel, na een week of twee zag ik dat er nieuwe knoppen aanzaten. En nu kijk ik weer tegen zo'n prachtige roos aan. Maar ook nu weer van korte duur. Jammer, zelfs een eendagsvlieg leeft langer dan deze roos.

De roos is symbool van de liefde ondanks de doornen.

De Roos, symbool van onze Heer, zo'n 2000 jaar geleden ontloken... had geen doornen, maar kreeg een doornenkroon voordat Hij gekruisigd ging worden.

O, Roos als bloed zo rood. God komt zijn volk bezoeken.

In een boekje uit 1977, *De taal der bloemen*, staan enkele gedachten bij de roos. Verschillende rozen, verschillende betekenissen of symbolen.

Hier volgen er een paar.

Een rode rozenknop staat voor zuiver en lieflijk.

De bruidsroos staat voor gelukkige liefde.

De Carolinaroos staat voor de liefde is een hachelijke zaak.

Een donkerrode roos voor schaamte.

De kerstroos voor verlicht mijn vurig verlangen.

De theeroos voor bekoelde liefde.

Dan zijn er nog rozen zonder doornen en dat staat voor jeugdige verbintenis.

Ondanks de doornen blijven rozen toch de meest geliefde bloemen. Terwijl er nog meer prachtige stekelige bloemen en planten zijn. De cactus staat voor warmte. En denk aan de distel die staat voor bewondering, maar ook voor soberheid. De vuurdoorn voor troost in tegenslag.

Mijn God, wat een verscheidenheid in bloemen en kleuren, planten en dieren, en mensen.

Ik dank U God voor al deze schoonheid.

Amen.

Gonnie Confurius de Keijzer



Inzamelen ansichtkaarten, geboortekaartjes en postzegels

In de omloop staat een doos waar u uw ansichtkaarten, geboortekaartjes en postzegels in kunt stoppen.

Afgelopen week heb ik doos leeggemaakt. Wat fijn dat u zoveel ingeleverd heeft !

De opbrengst gaat naar het zendingswerk van Kerk in Actie en GZB (Gereformeerde Zendingsbond)

Hoe kunt u de postzegels het beste inleveren : knip geen postzegels van ansichtkaarten.

Knip de postzegels ruim van de envelop. De losse postzegels in een zakje of envelop inleveren.

Lever alleen ansichtkaarten in, dit zijn de kaarten met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel.

Dit zijn verhandelbare kaarten , ongeacht de afbeelding.

(Bijna) alle dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.

Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels .

Ook welkom zijn geboortekaartjes.

Wat gebeurt er met de kaarten en postzegels waardoor het zoveel opbrengt ?

U brengt de kaarten en postzegels naar de kerk en ik haal ze daar op en breng ze naar een inzamelpunt in Strijen.

Van daaruit gaan de kaarten en postzegels naar het landelijk dienstencentrum in Utrecht, om vervolgens door vrijwilligers verder uitgezocht te worden.

De postzegels worden via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen verhandeld.

De ansicht- en geboortekaartjes worden verkocht aan verzamelaars op beurzen of te koop aangeboden via websites als Marktplaats

In 2021 heeft de landelijke inzameling van kaarten en postzegels 17.245 euro opgebracht !

Een bijdrage die onmisbaar is in het leven van mensen ver weg.

Hartelijk dank voor uw bijdrage voor Kerk in Actie /GZB !

Ria Bergsma





GROEI



K&K

Er is een grote vergadering in het kerkzaaltje. De heer Pennings, die voor het geld van de kerk zorgt, staat voor een bord. Onderaan schrijft hij jaartallen op een rij: 1990, 2000, 2010, 2020, tot nu. Daarboven tekent hij een blauwe lijn van links naar rechts. Die begint hoog en zakt langzaam af. 'Dit zijn de kerkbezoekers' zegt hij ernstig. 'Het worden er steeds minder!' Daarboven tekent hij een rode lijn, ook naar beneden, 'Dit is het geld. Er komt steeds minder binnen.' Dan volgen lijnen voor de doopsels en de huwelijken ... allemaal omlaag. De mensen in het zaaltje zuchten. De heer Pennings pakt een paarse stift. Gelukkig, die lijn loopt omhoog. 'Dit ... zijn de kósten! Alles wordt duurder.' Pfff... hoor je in de zaal, nóg meer slecht nieuws. 'Wij moeten groeien!' besluit de heer Pennings. 'Anders houdt de kerk op. Dank voor uw aandacht.'

De dominee staat op. 'Lieve mensen,' zegt hij, en neemt een nieuw vel papier, 'Graag wil ik een bloempot tekenen'. Daaromheen mogen de mensen briefjes opplakken met wat ze GOED vinden gaan en waar ze BLIJ van worden. Al gauw zit het bord vol briefjes! De dominee tekent lijnen vanuit de bloempot naar elk briefje. 'Kijk,' zegt hij, 'GROEI! Dat komt door wat er is geplant.' Hij tekent een stipje op de pot. 'Een mosterdzaadje. Puur geloof. Moet u zien hoe dat groeit!' Iedereen wordt weer vrolijk. Ze tekenen er vogels tussen en bloemen en bijen. En ... een paar muizen.



Puzzelversje

Er staan acht bloempotten op een rij, wat zit erin, kun jij erbij?

In elke pot zit een ander zaad, je bent heel knap als je het raadt. Klim steeds omhoog tot aan de rand, dan lees je wat er is geplant.

En als dat opkomt, groot en sterk, dan groeit en bloeit de hele kerk! De negende pot staat niet rechtop. Groeit daar een plant in, op zijn kop? Vul de letters in, zodat je het ziet. O nee ... die wil je liever niet!



Uit de Bijbel

De mannen die alvast in het beloofde land hadden rondgekeken, zeiden tegen Mozes: 'We zijn in het land geweest waar u ons naartoe stuurde. Het is een vruchtbaar land. Er is inderdaad meer dan genoeg te eten voor iedereen. Kijk maar, dit zijn de vruchten die er groeien! *Naar Numeri 13,27*



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns