



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Start 2022

Duurzaamheid / Stichting Droomdag

Nummer 65 - januari / februari 2022



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 65
januari-februari 2022



Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Dijk
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Mw. T. v.d. Meer tel. 614739

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. P. van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
66 10 feb / 3 maart / 12 april

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Jos Waltmans

PASTORAAT

ds. L. (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

ds. M.J. (Marjo) den Bakker, predikant
Achterhakkers 122, 3311 JA Dordrecht
tel. 06-22465129, e-mail ds.marjodenbakker@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijck, Hoeksche Waard West)
Vrij op maandag

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a
3273 LM Westmaas
tel. 06-236 66973 / 571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
B.H. Apeldoorn
Tjerk Hiddesplantsoen 26
3261 EL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
L. Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

RSIN/Fiscaal nummer
-Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Tjerkconie: 824.103.452

Zij die geloven haasten zich niet. Het is bijna spreekwoordelijk geworden. U heeft het me misschien wel eens horen zeggen, om iemand die loopt te rennen af te remmen of om mijzelf te verontschuldigen voor traagheid bij een van mijn taken. Het staat in de Bijbel maar niet helemaal. En ook de betekenis heeft een eigen loop genomen.

Het correcte citaat moet zijn: Hij die gelooft haast niet. Het staat in Jesaja 28:16. Tenminste, als u de oude vertaling er op naslaat. In de NBV21 komt de oorspronkelijke bedoeling beter uit de verf. 'Maar dit zegt God, de HEER: Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie vertrouwen heeft, vlucht niet weg.

Jesaja waarschuwt de leiders van Jeruzalem: in hun angst voor dreiging van vijand Assyrië zijn ze van plan om hun huid te verkopen aan Egypte door een verbond met hen te sluiten. Zij zouden misschien hun vijand ontvluchten maar in die beweging zouden zij zich ook afkeren van de Eeuwige, die hen juist bevrijd heeft uit Egypte. Als zij maar vertrouwen zouden hebben op hem en hun toevlucht bij hem zouden zoeken en zich niet weghaasten. Voor de christengemeenten is die hoeksteen Jezus Christus. 'Wie daarop vertrouwen komt niet bedrogen uit.' (1 Petrus 2:6)

Het nieuwe jaar begint niet heel geruststellend en er is nog veel onduidelijk rond Covid-19. Daarnaast zijn er genoeg andere uitdagingen en problemen waar we voor staan of komen te staan. Het is verleidelijk om dan je heil ergens anders te zoeken. Het voelt soms veiliger om een escape te zoeken in..... u kunt zelf wel invullen waarin u wegvlucht bij verdriet of moeilijkheden. Misschien wel in bed met de dekens over uw hoofd. Al die schuilplaatsen storten een keer in, zegt Jesaja. Ze zijn niet veilig. Zelfs je bed is te kort om je op uit te strekken en de deken te smal om je in te wikkelen.

Ik wens ons een nieuw jaar met geduld en vertrouwen. Met een oud lied:
Al is het einde ook verborgen voor 't oog,
dat door geen nevels ziet,
God zal voor onze toekomst zorgen:
zij, die geloven, haasten niet.

Ds. Lyonne Verschoor-Schuijjer

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
23 januari	10:00u	ds. Marjo den Bakker	
30 januari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
6 februari	10:00u	ds. Marjo den Bakker	
13 februari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
20 februari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
27 februari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	

kerkdienstgemist

Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Diverse fragmenten zijn ook te vinden onze besloten Facebook-pagina

Bovenstaand rooster zoals ingepland volgens jaarplanning.
Momenteel zijn alle diensten online op enig moment kan gelden vooraf aanmelden als u persoonlijk bij de dienst in de kerk aanwezig wilt zijn.
Wijzigingen i.v.m. corona worden via andere media



Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Romeinen 15,13



*Deze Bijbeltekst is ontleend
aan de Nieuwe Bijbel
Vertaling © 2004*

Collecte overzicht

Eerste Rondgang

23 januari

Casa Nadar in Roemenië

zie uitgelicht

30 januari

Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard

zie uitgelicht

6 februari

Werelddiaconaat Oeganda

zie uitgelicht

13 februari

Noodhulp Nepal

zie uitgelicht

20 februari

Stichting Jaffa Project

zie weekbrief / www.jaffaproject.nl

27 februari

Pa en Zoon Helpen

zie weekbrief /

www.facebook.com/paenzoonhelpen

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

Inzamelingsactie voor de Voedselbank Hoeksche Waard

Omdat ook dit jaar in de week voor Kerst geen inzamelingsactie van producten bij de supermarkten kon plaatsvinden is er een oproep gedaan via de weekbrief om geld over te maken ten behoeve van de Voedselbank. Dit heeft het mooie bedrag van € 1065,- opgeleverd. Namens de Voedselbank onze hartelijke dank hiervoor.

Collectes

23 januari

Casa Nadar in Roemenië

Stichting Casa Nadar is opgericht om het gezin Varga in Roemenie te ondersteunen, geholpen door Juf Adriana die het gezin aldaar begeleidt. Vorige keer konden we al melden dat moeder Magda werkt in de metaalfabriek. Zij houdt dit goed vol. Dochter Brigi is 19 jaar en heeft sinds enkele weken een baan gevonden in een recyclingsbedrijf in Oradea. Haar broertje Loti is 14 jaar en bezig met zijn examenjaar op de basisschool (De basisschool is 2 jaar langer dan bij ons in Nederland). Magdalena is 16 jaar en gaat naar de middelbare school. Zij hoopt dat ze over 2 jaar kan gaan studeren. Bij hun huis hebben ze een varken, kippen en een moestuin. Magda kan met haar salaris zichzelf en de kinderen voorzien van eten, drinken, kleding en andere noodzakelijke kosten. De kosten voor goede vervolgopleidingen kan zij niet betalen. Dat is de reden dat de stichting doorgaat met financiële ondersteuning. Zo hebben de kinderen een kans op een goede studie en daarmee een goede toekomst. Het bestuur kijkt in de omgeving van Nadar of er andere kinderen zijn die zij kunnen ondersteunen zodat ook zij de mogelijkheid hebben om naar school te gaan en een goede toekomst op te bouwen. Via www.casanadar.nl kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief!

30 januari

Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard

Wij vragen uw aandacht voor vluchtelingenwerk en in het bijzonder Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard. Vluchtelingen zijn er dus ook in de Hoeksche Waard. Ook hier in Oud-Beijerland wonen meerdere vluchtelingen en ook in de andere gemeenten van de Hoeksche Waard. Meestal zijn het kleine gezinnen of alleenstaanden die hier asiel willen aanvragen. Tijdens deze asielprocedure biedt Vluchtelingenwerk HW de asielzoekers ondersteuning. Ook helpt Vluchtelingenwerk ze bij het hele inburgeringsproces waar veel bij komt kijken zoals het aanvragen van

ziektekostenverzekeringen, huursubsidies, energieleverancier, telefoon, inboedelverzekeringen, contacten met DUO. Vluchtelingenwerk draait heel sterk op vrijwilligers en is zeer gebaat bij donaties. Daarvoor zoeken ze ook mensen die een 'maatje' willen zijn voor een vluchtelingengezin. Denk daarbij aan zaken als het boodschappen doen, hulp bij het wegwijs maken in het dorp waar ze zijn komen wonen, leren fietsen, hulp bij al het papierwerk wat er op je afkomt! Al dat soort inburgeringszaken kost geld. Hiervoor is een fonds opgericht, met deze collecte willen we een bijdrage geven aan dit fonds. Zie o.a.: www.vluchtelingenwerk.nl

6 februari Werelddiaconaat Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de



Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst

beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering.

Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens én natuur.

Zie ook: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda

13 februari Noodhulp Nepal

Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen

laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze



jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten in één klap weg.

Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

Zie ook: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl

Opbrengsten collecte

7 november	Voedselbank	€ 863,10
14 november	Muziekgroep Krooswijk	€ 471,45
21 november	Fonds armoede	€ 585,42
28 november	Pameijer - dagactiviteitencentrum	€ 379,75
5 december	Noodhulp vluchtelingen Wit-Rusland - Polen	€ 1105,43
12 december	Stichting Jarige Job	€ 709,85
19 december	Pa en Zoon Helpen	€ 679,25

Allereerst ontzettend bedankt voor alle lieve kerstkaarten, attenties en wensen per mail. Ze voegden extra warmte toe aan de feestdagen. Ik hoop dat u ook terugkijkt op goede dagen en ik wens u voor het nieuwe jaar veel heil en zegen.

Verder is de geplande cursus Pastoraat en Psychiatrie uitgesteld en ben ik op de eerder gepubliceerde voorbereidings- en studiedagen gewoon bereikbaar en beschikbaar.

Het was jammer en verdrietig dat de geplande kerstactiviteiten niet door konden gaan. Op dit moment is het onduidelijk hoe het er na 14 januari uit zal gaan zien en daarom vindt u in dit Kerkmagazin weinig activiteiten. Ik hoop dat we snel weer plannen kunnen gaan maken voor bijvoorbeeld het Bijbel-journalen of een leuke gesprekskring. Pastoraal bezoek doe ik wel, maar alleen op uitnodiging of telefonisch. Wilt u, of iemand die u kent, mij spreken, waag er dan alstublieft een telefoontje of appje aan.

Tot slot deze Ierse zegen:

*God geeft jou
voor elke storm een regenboog,
voor elke traan een glimlach,
voor elk verdriet een belofte,
voor moeilijke tijden een zegen,
voor ieder probleem
een trouwe vriend om je te steunen,
voor elke zucht een prachtig lied,
en voor ieder gebed een antwoord.*

VIEREN

Leesrooster

Bij het kiezen van de lezingen van de kerkdiensten houden we ons over het algemeen aan het rooster van Bijbel Basics, van het Nederlands Bijbelgenootschap. We zijn het nieuwe jaar begonnen met het lezen van de verhalen van het begin in het boek Genesis. In februari openen we het evangelie van Marcus en dan lezen we over het begin van Jezus' optreden.

Lectoren

Sinds december worden de schriftlezingen verzorgd door lectoren. Zodra dat weer mag, zullen de lectoren bij elkaar komen om elkaar feedback te geven en voor een lectorentraining.

Het ambt van lector was al in de vroege kerk bekend. Het was toen een taak met aanzien, want deze mensen konden lezen en schrijven. Ook nu is het een belangrijke taak. De lector leest niet alleen de gemeente voor, maar leest vooral namens de gemeente. In hem of haar is de gemeente inbegrepen. Daarom is het ook correct om te zeggen: 'We gaan lezen..' en daarmee de gemeente actief te betrekken in wat er volgt. Voor mij als predikant is het fijn om te horen hoe een ander de tekst laat klinken. Ik heb er dan al zo dicht op gezeten dat een beetje afstand heilzaam is.

ds. Lyonne
Verschoor-Schuijjer



Als dit KerkmagaZin uitkomt, is het al een eindje in januari. Maar alsnog de wens voor u en jou dat 2022 een mooi en inspirerend jaar mag worden!

Ik mag graag kijken naar het programma 'Podium Witteman' op zondagavond. Een programma vol met muziek. Het trof me dat de presentatoren van dit programma zeiden dat ze zich bevoorrecht voelden in deze tijd dit programma te mogen maken. Zo voel ik me vaak ook: gezegend dat ik bezig kan zijn met Bijbelverhalen en daar iets van te maken om door te geven. In ieder geval was het fijn om een aantal keren tijdens de Advent en op Kerstavond te kunnen voor gaan in De Open Hof. En ik denk dat we in De Open Hof ons gezegend mogen voelen met de muzikale mogelijkheden die er zijn. In ieder geval geniet ik er van en het inspireert mij ook.

Pastorie Pieter de Hooghlaan

Als ik dit schrijf, zijn we inmiddels begonnen met schilderen in de pastorie. Een prima bezigheid om je gedachten even te verzetten. Ik kwam een super leuke app tegen waarmee je in een foto van je eigen interieur allerlei kleuren kan zetten. Enthousiast vertelde ik dat tegen een aantal mensen. Zij keken ietwat meewarig en vroegen hoelang het geleden is dat ik een kleur verf heb uitgezocht. Want die app bestaat al een flinke tijd.....
Hoe dan ook het heeft geholpen en voorlopig zullen de vrije uurtjes gaan zitten in het schilderen.



Hartelijke groet,
Marjo den Bakker

Ik wil, ook namens de kinderen, iedereen bedanken voor de vele kaarten die we mochten ontvangen en de aanwezigheid bij de afscheidsdienst van Wim. Dat heeft ons erg gesteund in de tijd van afscheid nemen.

Hartelijke groet,
Trudi van der Meer en de kinderen.

DICHTBIJ

Iemand van wie we in deze tijd geen 1,5 meter afstand hoeven te houden is God. Door de stilte die is gevallen ben je misschien meer met grote vragen bezig.

Online worden er prachtige teksten en vieringen aangeboden. Maar je kunt ook naar je boekenkast lopen en dat ene boek eruit nemen: de Bijbel, over God en ons.

Elf tips voor mensen met drempelvrees.

1. Als je geen ervaren Bijbellezer bent, wees gerust: je weet er meer van dan je denkt, door kerkbezoek, religieuze kunst, feesten, gebruiken en verhalen.
2. Begin niet per se met Bijbellezen zoals je een roman leest, van voor naar achter.
3. Bedenk dat de Bijbel uit meer dan 60 boeken bestaat in één kافت. En dat die boeken heel verschillend zijn.
4. Drempelvrees is begrijpelijk: dit boek is een eeuwenoud monument. Maar een ontmoeting met God begint vaak met 'Vrees niet!'. Het boek wil de goede weg wijzen.
5. Lees niet te veel per keer. De Bijbel is een 'calorierijk' boek, je kunt aan een paar regels genoeg hebben om over na te denken. Wil je een heel boek (bijvoorbeeld Genesis, Job, Ruth, Matteüs) achter elkaar lezen, dan kan dat ook.
6. Blader eerst eens door je Bijbel en lees hier en daar een stukje, om teksten te 'proeven'. Kom je saai of onbegrijpelijke stukken tegen, heb dan geen oordeel, maar blader verder.
7. Als je een passage vindt die je boeit, stop dan met bladeren en besluit dat dit jouw tekst wordt voor vandaag. Leg het boek neer, installeer je, steek eventueel een lichtje aan.
8. **Tip:** lees de tekst rustig hardop. Dan komt er zuurstof bij, krijgt ze ruimte en gaat ze spreken.
9. Word stil en vraag je af: waarom sprak deze tekst me direct aan? Welke zin bevat voor mij de kern? Wat heeft die met mijn leven nu te maken?
10. Misschien kun je hierover iets opschrijven in een speciaal schriftje.
11. Besluit met een moment van rust, gebed, dank.

**Hoe kostelijk uw woorden te proeven;
bij het zeggen zoeter dan honing.**

Psalm 119, vers 103





"Groene Kerk ben je nooit. Je bent altijd bezig het te worden", vindt Johan van Dalen (links op de foto) van De Inham, de protestantse gemeente Hoogland. Oud papier inzamelen, afval scheiden en Fairtrade-producten gebruiken deed de kerk al langer. Tot steeds sterker doordrong dat mensen elders op de wereld te lijden hebben onder onze luxueuze leefwijze. Achter de kerk is een tuin aangelegd waar vrijwilligers groente kweken. Er wordt geen gif gebruikt en als er water gegeven moet worden, komt dat uit de regenton. De oogst wordt na de kerkdienst verkocht aan kerkgangers en de opbrengst gaat naar de Voedselbank. Een heel eenvoudig concept. "Het is leuk om te doen, het is een daad van solidariteit met de armen en het milieu wordt niet belast door transport. Tegelijk komt gesprek en bewustwording op gang over onze manier van leven en hoe we die zouden moeten veranderen ten behoeve van onze naasten." Op het dak van de kerk liggen zeventig zonnepanelen. Een forse investering, waarover lang gepraat is. Uiteindelijk zullen ze wel renderen. Veel

belangrijker vindt de kerk de enorme reductie van broeikasgassen waarvoor ze zullen zorgen. "Duurzaamheid en klimaatgerechtigheid mogen best iets kosten."

Als je christen bent start je bij jezelf, stelt Martin Snaterse, predikant van deze kerk. Het evangelie roept op tot nederigheid en bekering. Van daaruit kun je een voorbeeld zijn voor je omgeving – net als Jezus. "Breng in praktijk wat je gelooft." De kerk is uiteindelijk geen gebouw, maar een levend voorbeeld van toewijding aan de Heilige Geest. "We zijn medeverantwoordelijk voor de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen zullen leven." En wanneer we ons inzetten voor de toekomst van de aarde, bewegen we ons in lijn met Gods inzet voor de hele schepping. "We doen dat als christenen vanuit de hoop. Niet zozeer de hoop dat God de wereld wel zal redden of dat hij óns zal redden. Wel de hoop dat God in Christus met ons zal zijn. Altijd - wat er ook gebeurt."

*Breng in praktijk
wat je gelooft*

KUSSEN

Jaap den Boer



Het is al lang geleden dat ik iemand met een kus heb begroet. Nu is het een elleboogstoot. Triest natuurlijk maar het heeft ook voordelen. Je hoeft er niet meer over na te denken of je de rechterwang of de linkerwang van iemand het eerst zal kussen.

Het is niet bekend wanneer de eerste kus is uitgedeeld. Zouden Adam en Eva of Eva er mee zijn begonnen? Ons woord voor kus ontstond later.

In de Bijbel kom je allerlei vormen van kussen tegen. Je vindt er de handkus, het kussen van de zoom van iemands kleren, de grond wordt gekust en er worden kalveren gekust. Ook komt

de voetkus voor. Dit lijkt mij niet zo hygiënisch.

Een merkwaardige kus vind je in het verhaal over Jozef in Egypte. Er staat: "En op jouw mond zal heel mijn volk kussen." Heftig. Maar hier heeft het kussen – gelukkig voor Jozef – een andere betekenis.

De mooiste kus wordt wat mij betreft beschreven in het boekje Hooglied. Daar zegt de bruid als zij aan de bruidegom denkt: "Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond." Mooie klankherhaling. Poëzie.

Paulus beveelt aan elkaar te groeten met een heilige kus als teken van verbondenheid. Dat liep na verloop van tijd uit de hand. Bij de niet-christenen gaf dit aanleiding voor roddels. Kerkelijke autoriteiten adviseerden in de vierde eeuw dan ook om de heilige kus alleen tussen gelijke seksen uit te wisselen



Zou het niet mooi zijn om de heilige kus te herwaarderen in de kerken? Onder drie voorwaarden: uitsluitend op één wang, zonder onderscheid der seksen en maximaal één seconde. Of het gevoel van verbondenheid hierdoor zal worden versterkt zal moeten blijken.

VERLEDEN

Rob van Brakel

'Altijd als ik een formulier moet invullen, aarzel ik bij de vraag naar mijn land van geboorte. Is het Polen? Oekraïne? Sovjetunie? Toen mijn ouders trouwden, lag Lwów in Oostenrijk en heette het officieel Lemberg. Toen ik geboren werd lag het in Polen. Nu ligt het in de Sovjetrepubliek Oekraïne.' De schrijver en journalist Milo Anstadt, overleden in 2011, schreef dit voor 1991,



anders had hij Oekraïne nog aan zijn lijstje kunnen toevoegen. En de stad heet wéér anders: Lviv.

Voor de Eerste Wereldoorlog was Lemberg een multiculturele en vooruitstrevende stad, waar Polen en Joden, Duitsers en Russen, Armeniërs en Oekraïners naast elkaar woonden. Er was weinig contact onderling, wat machthebbers de mogelijkheid bood om de afzonderlijke bevolkingsgroepen te verjagen als hen dat zo uitkwam. Lemberg (Lemberik in het Jiddisch) was een belangrijke stad voor de joodse cultuur. Er waren 45 synagogen. Martin Buber

en Sjolem Alejchem (op wiens werk de musical Fiddler on the Roof gebaseerd is) groeiden hier op. In 1942 zijn de joden van de stad samengedreven in een getto en is het grootste deel van hen vermoord. Joodse gebouwen werden vernietigd: onder andere de Gouden Roos synagoge uit 1582 werd opgeblazen.

Toen ik in Lviv was, dat met zijn koffiehuisen en chocoladefabriekjes nog steeds een Oostenrijkse indruk maakt, heb ik met iemand uit de groep de restanten van de synagoge bezocht. Verder was er niemand, dus we hadden ruim de gelegenheid de teksten op de



gedenkstenen te bekijken, onder andere de tekst op de foto van Milo Anstadt over zijn grootvader, die 'naar het verleden gekeerd' leefde. Hij keurt daarbij diens aandacht voor het

verleden niet af. Integendeel, er zijn weinig Nederlandse schrijvers die zoveel over het vooroorlogse Lviv hebben geschreven als hij. Ik vermoed dat hij bedoelt dat je niet alléén in het verleden kunt leven; als je geen oog voor de gevaren om je heen hebt, kom je er ook niet: de ouders van Milo Anstadt zijn op tijd naar Nederland gegaan; zijn grootvader niet.

«Afgezien van wat tot de strijd om het bestaan behoorde, leefden mijn grootvader en zijn familie naar het verleden gekeerd. Het allerbelangrijkste was voor hen de religie, die wortelde in het land Israël, in de vijf boeken van Mozes.»
Milo Anstadt

Het is de vraag of de grootvader van Milo Anstadt

anders wilde: uit de verhalen over hem krijg ik de indruk dat de man het geestelijke belangrijker vond dan het wereldlijke. Dat is het ook, maar je kunt beter wel oog houden voor de realiteit, zoals Jezus zegt over het op de sabbat redden van iemand uit een put, al denk ik dat niemand had kunnen voorspellen tot welke onmenselijkheden mensen in staat zijn.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Tegelijk met dit KerkmagaZIN valt bij u ook de brief van De Open Hof op de mat.



Kerkbalans vraagt u, vraagt jou om bij te dragen aan een levende kerk, een levende De Open Hof tijdens en na corona.

De Open Hof kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden.

Door vandaag te geven, kan De Open Hof blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen.

Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 31 januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op.

Alvast veel dank voor uw bijdrage!





VOLK EN ELITE

Auteur:

Mechteld Jansen

Prijs: € 13,00

ISBN: 978-9043- 537575



Recensent **Teun-Jan Tabak** is journalist, gespecialiseerd in kerkelijke en religieuze berichtgeving.

THEOLOOG OP SCHAATSSEN

We voelen het allemaal: de afstand in de samenleving wordt groter, de polarisatie neemt toe. Kan de kerk, met haar gereedschapskist van de theologie, een bijdrage leveren om de kloof tussen volk en elite te dichten? Theoloog Mechteld Jansen, gespecialiseerd in misologie, denkt van wel. Ze schaatsste in de winter van 2021 door Waterland en zag dat schaatsen het volk verenigt. Of je nu de mooiste schaatsen hebt of het snelste pak, iedereen moet op de scheuren letten, iedereen informeert elkaar over de kwaliteit van het ijs elders.

Ter gelegenheid van haar afscheid als rector van de Protestantse Theologische Universiteit schreef Jansen het essay *Volk en elite, samen schaatsen op glad ijs*.

Herstel van vertrouwen, daar gaat het volgens haar om. Ze laat zich daarbij inspireren door de overleden Britse opperrabbijn Jonathan Sacks en door paus Franciscus. Sacks leert haar dat joden en christenen met hun religieuze verhalen kunnen bijdragen aan het geheel van verhalen waaruit de samenleving is voortgekomen. Van Franciscus leert Jansen dat de kerk een 'veldhospitaal' kan zijn voor mensen die gefrustreerd raken in de procedures van de democratie, en waar aandacht is voor mensen die het meest gekneusd, gewond en vuil zijn.

Bij het bestrijden van de verdeelde samenleving dienen theologen volgens Jansen vooral wegeen aan te wijzen die vreedzaam ontmoeten en samenleven mogelijk maken, over de scheidslijn heen.

Goed dat Mechteld Jansen de tweedeling analyseert, en richtingen wijst voor het tegengaan ervan. Als kerk ben je er voor héél de samenleving. Maar als lezer ben ik wel nieuwsgierig of en hoe de kerk(en) het helen van de kloof tussen volk en elite kunnen oppakken. Wachten op strenge vorst is geen optie. ■

Op zondag 19 december hebben enkele Baanbrekers, na de dienst, bekend gemaakt wat zij met de sinterklaasactie hebben opgehaald voor Pa en Zoon Helpen.



Er waren nog verschillende plannen voor de kerstvakantie. Helaas konden deze niet doorgaan in verband met de lockdown.

We hopen in januari weer bij elkaar te kunnen komen. Het liefst ontmoeten we elkaar in het echt, maar als het niet anders kan doen we dat online.

Groetjes en tot ziens van Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Jelte, Madelief, Sanne, Roos, Thijn, Sofie, Loïs, Luka, Julia, Sander en Daniëlle



LIEFDE GAAT DOOR DE MAAG

Ingrediënten

- 250 g boter
- 200 g bruine basterdsuiker
- 300 g biscuits of haverkoekjes
- 40 g cacao
- 1 ei
- 4 el sterke koffie
- 1 el korianderzaden, fijn gemalen
- kleine vlaavorm (of hartvorm)

Bereidingswijze

Verkruimel de biscuits of koekjes (gebruik een deegroller). Klop het ei schuimig. Smelt de boter en vermeng met basterdsuiker, cacao, koriander en koffie tot een glad bruin mengsel. Voeg het ei en de koekkrum toe. Bekleed de vorm met bakpapier en schep het mengsel erin. Laat het minimaal acht uur opstijven in de koelkast.

Je kunt de koek met poedersuiker bestrooien en het midden met een hartvorm van papier bedekken, zodat er een hart 'open blijft', als beeld van de liefde die centraal staat in de trouw aan de ander.

Bron:

naar een legende en recept uit: *Meiraap, eettradities & familie-recepten* van Simone Kroon en Mariët Willems, Good Cook, 2013



Februari is een spannende maand voor verliefden: rond 14 februari kun je een kaartje of bloemetje krijgen met "liefs van jouw Valentijn". Die datum is de gedachtenis van priester Valentijn uit Rome, die de dochter van de stadhouder

genas van haar blindheid. Toen deze stadhouder uit dankbaarheid vele christenen uit hun gevangenis bevrijdde, was dat tegen de wil van de keizer en daarom werd Valentijn gedood in 269. Volgens een legende ontving het meisje dat hij van haar blindheid genas na zijn dood een bloem met de tekst: "Liefs van je Valentijn".

Liefde gaat door de maag. Daarom een geliefd recept, dat ook duurzaam is: er is geen oven nodig. Een soort cake met chocolade in een ronde vorm. Een cirkel kent geen begin of eind: het is een beeld van eeuwige trouw zoals de ringen die geliefden uitwisselen.

Het korianderzaad herinnert aan het 'brood uit de hemel' dat het volk van Israël in de woestijn ontving: "Het leek op korianderzaad, maar dan wit, en het smaakte als honingkoek" (Exodus 16,31). ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

Een droom over duurzaamheid

Het is nu ruim vier jaar geleden dat de kerkenraad het beleidskader Duurzaamheid heeft vastgesteld. Terugkijkend zijn er heel veel initiatieven genomen om als kerk actief bezig te zijn met het thema duurzaamheid. Van de gerealiseerde projecten zal ik er een paar noemen: de plaatsing van zonnepanelen waardoor we vrijwel geen elektriciteit meer in hoeven te kopen, de plaatsing van LED-verlichting, het drukwerkbeleid waardoor er minder geprint wordt, het gebruik van Fairtrade-producten in de kerk en recent ook de ontwikkeling van een eigen natuurtuin achter De Open Hof. De erkenning dat we goed bezig zijn met het thema duurzaamheid is dat De Open Hof al enkele jaren toegelaten is tot de groep van GROENE kerken (zie www.groenekerken.nl). We hebben dus al best veel bereikt. Het zogenaamde 'laaghangende fruit' is geplukt, zou je kunnen zeggen. Nu moet het hoger hangend fruit – dat moeilijker te plukken is – gezocht en geplukt worden. In dat verband moest ik aan het volgende verhaaltje denken (bron onbekend):



In een droom liep ik een winkel binnen.
Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: "Wat verkoop je hier?"
"Alles wat je wilt, zei de engel.
"O", zei ik, "echt waar?"
Ik wil dan graag vrede op aarde;
Opheffing van onderdrukking;
Geen honger meer in de wereld;
Een huis voor alle vluchtelingen;
Heel veel vrienden;
Een.....".
"Wacht even", zei de engel, "Je begreep me verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten, enkel zaden!"

Als we de boodschap van deze droom vertalen naar hoe we als kerk verder gaan met het thema duurzaamheid, dan zijn er al meerdere zaadjes die ontkiemd kunnen gaan worden.

Voorbeelden zijn het gaan houden van een themadienst duurzaamheid, het organiseren van een lezing over duurzaamheid, het doen van een energiescan, beheersing van afval en watergebruik, het meedoen aan de warme truiendag op 11 februari, etc.

Om de ontwikkeling van duurzaamheid binnen de kerk en de gemeenschap van De Open Hof verder op te pakken hebben we mensen nodig die het komende jaar mee willen helpen in de Werkgroep Duurzaamheid. Helpen bij het zoeken naar “het goede zaad”, de voorbereiding van de grond, het zaaien en uiteindelijk ook het oogsten.



Behalve mensen hebben we ook ideeën nodig om te weten welk zaad we gaan zaaien en laten ontkiemen. Bij deze oproep om als je zin hebt om in 2022 mee te helpen bij de activiteiten van de Werkgroep Duurzaamheid of als je leuke interessante gedachten hebt m.b.t. duurzaamheid en kerk om deze door te geven. Je kunt me bellen of mailen. Hoor graag!

Peter van der Wel
Lid CvK / voorz. Werkgroep Duurzaamheid
T: 06-51936138
E: info@petervanderwel.nl

Al het goede gewenst...

Zo, dat hebben we ook weer gehad....

""Hoe gaat het met u?"

" O, dat gaat wel hoor.... En met u?"

"Nou, dat is wat minder..., ik heb.....

"Zo, dat is niet leuk. Zeg zullen we eens een keertje afspreken?"

"Prima!"

Er gaan dagen, weken, maanden overheen.

"Goedendag, hoe gaat het met u? We zouden nog eens afspreken, weet u nog?"

"Geen tijd gehad... , vergeten. Ik heb het zo druk. Maar sorry, ik heb nu een afspraak. Ik bel je nog wel."

Herkenbaar?

Wij hebben geen tijd meer, wij vergeten veel. Ja , dat hoort bij het ouder worden.

Vergeten... en vergeten worden. Als er beloftes vergeten worden zijn anderen de dupe.

Voorals je al alleen bent, niet meer de mobiliteit hebt ergens heen te gaan, kijk je vaak uit naar bezoek. Ook gehoorproblemen kunnen gevoelens van eenzaamheid versterken.

Misschien heeft iemand ooit gezegd: "Als ik iets voor je kan doen, je vraagt het maar..."

Vraag je dan: "Kom eens bij me praten, zo gezellig!?"

Ik vraag nooit: "Zal ik eens bij je komen?" Ook niet: "Zou je wat voor mij willen doen?"

Wat is dit toch? Wij willen geholpen worden en wij willen ook helpen. Maar het komt er uiteindelijk niet van. Is er verlegenheid een ander te belasten? Het goede wensen doen we uitbundig, maar is er aarzeling het nodige te doen?

Er is er EEN die we zonder schroom alles kunnen vragen en van wie we het respecteren als onze vraag niet direct beantwoord wordt.

"Lieve God, wilt U ons helpen, in pijn verdriet, eenzaamheid.

Wilt U ons helpen de mensen te leren begrijpen in al onze tekortkomingen.

Wilt U ons helpen U te aanvaarden al begrijpen wij U soms niet.

Wij weten dat U het beste met ons voor heeft.

Op U vertrouwend,

Amen."

Gonnie Confurius – de Keijzer



Al vele jaren organiseert Hetty Verhorst een aantal keren per jaar bloemenworkshops, meestal rondom Pasen, de herfst en Kerst en soms nog eens een extra moment. Alle deelnemers betalen de materialen van het bloemstuk en een extra bedrag voor een goed doel. Tijdens de workshop geeft Hetty duidelijke

instructies en helpt de deelnemers als ze er even niet meer uitkomen hoe verder te gaan. Op 19 december vond de kerstworkshop plaats in de kerkzaal zodat er voldoende ruimte was om afstand te bewaren ten opzichte van elkaar. Vanwege Corona konden in 2021 niet alle workshops doorgaan en daardoor is het totale bedrag aanmerkelijk lager dan andere jaren.

Maar uiteindelijk kon er toch een prachtig bedrag van € 525,- worden overgemaakt aan Stichting Droomdag.

Deze stichting geeft droomdagen aan gezinnen met een ouder die oncologisch en/of levensbedreigend ziek is en waar het jongste kind onder de 16 jaar is. Op deze dag creëren zij een blijvende herinnering van onschatbare waarde. Op deze bijzondere dag krijgt een gezin de kans om alle zorgen even te vergeten, en van elkaar te genieten en om herinneringen te maken voor het leven. Een dag vol verrassingen, volledig gericht op de wensen en dromen van het gezin. Waar kinderen gewoon weer kind kunnen zijn, zelfs als één van hun ouders ernstig ziek is. Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de fysieke mogelijkheden van de zieke ouder. Een vrijwilliger begeleidt de droomdag en legt alle verrassingen vast in beeld en geluid. Waar de dag van morgen onzeker is, is het cadeau van een onbezorgde dag genieten met het volledige gezin een blijvende herinnering. Het bedrag is inmiddels overgemaakt en de volgende dag ontvingen we al een mooie bedankbrief. Op de website kunt u deze brief lezen, evenals een mooi filmpje. Meer informatie kunt u lezen op de website <https://www.droomdag.nl>



Het leesrooster zoals opgenomen in ons KerkmagaZin is afkomstig van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Hieronder de inleidende woorden behorend bij het bijbel leesrooster 2022.

De redactie.

Voor elke dag van 2022

Hierbij bieden we u ons jaarlijkse bijbelleesrooster aan. Voor elke dag van 2022 een bijbeltekst. In het najaar van 2021 hebben we de presentatie van onze vernieuwde vertaling, de NBV21, aangegrepen om de Bijbel onder de aandacht te brengen. Dat deden we bijvoorbeeld met abri-posters, radiospotjes en online. Steeds was de slogan 'Mijn Bijbel', gevolgd door een werkwoord. Bijvoorbeeld 'Mijn Bijbel troost,' 'Mijn Bijbel geeft kracht' of en 'Mijn Bijbel inspireert.' Ik wens u toe dat het leesrooster ook u helpt dagelijks een betekenisvolle ervaring te hebben met de Bijbel, Gods boodschap van liefde voor de wereld!

Rieuwerd Buitenwerf,
Directeur Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Uitleg bij het leesrooster

Dit dagelijks leesrooster houdt gelijke tred met wat op zon- en feestdagen volgens het Oecumenisch leesrooster in de kerk gelezen wordt. Dat is in 2022 vooral het evangelie naar Lucas. In de eerste maanden ligt dit jaar ook het Johannesevangelie open.

Het Lucasevangelie is het enige nieuwtestamentische boek waarin de profeet Elisa genoemd wordt. In een door zijn eigen dorpsgenoten als aanstootgevend ervaren uitspraak, zet Jezus de grenzen open: 'In de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman' (Lucas 4:27). Die Elisaverhalen uit het boek 2 Koningen komen in het najaar uitgebreid aan de orde. Om ze in hun verband te kunnen plaatsen wordt voorafgaand, al vanaf de zomer, ook het hele eerste Koningenboek gelezen.

Het bijbelleesrooster van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wordt jaarlijks samengesteld door **ds. Klaas Touwen**, protestant predikant te Deil en Enspijk.



Januari / Februari

zo 9 jan Johannes 1:19-28

ma 10 jan Johannes 1:29-42

di 11 jan Johannes 1:43-51

wo 12 jan Psalm 46

do 13 jan Lucas 3:1-9

vr 14 jan Lucas 3:10-22

za 15 jan Lucas 3:23-38

zo 16 jan Johannes 2:1-12

ma 17 jan Johannes 2:13-25

di 18 jan Psalm 66

wo 19 jan Jesaja 42:14-25

do 20 jan Jesaja 43:1-7

vr 21 jan Jesaja 43:8-13

za 22 jan Jesaja 43:14-21

zo 23 jan Jesaja 43:22-28

ma 24 jan Jesaja 44:1-8

di 25 jan Jesaja 44:9-17

wo 26 jan Jesaja 44:18-23

do 27 jan Jesaja 44:24-45:7

vr 28 jan Jesaja 45:8-13

za 29 jan Lucas 4:1-13

zo 30 jan Lucas 4:14-30

ma 31 jan Lucas 4:31-44

di 1 feb Psalm 9

wo 2 feb Jesaja 45:14-19

do 3 feb Jesaja 45:20-25

vr 4 feb Jesaja 46:1-13

za 5 feb Psalm 48

zo 6 feb Lucas 5:1-11

ma 7 feb Lucas 5:12-16

di 8 feb Lucas 5:17-26

wo 9 feb Lucas 5:27-39

do 10 feb Psalm 1

vr 11 feb Jesaja 47:1-15

za 12 feb Jesaja 48:1-11

Februari / Maart

zo 13 feb Jesaja 48:12-22

ma 14 feb Jesaja 49:1-7

di 15 feb Jesaja 49:8-13

wo 16 feb Jesaja 49:14-26

do 17 feb Psalm 3

vr 18 feb Lucas 6:1-11

za 19 feb Lucas 6:12-26

zo 20 feb Lucas 6:27-38

ma 21 feb Lucas 6:39-49

di 22 feb Lucas 7:1-10

wo 23 feb Lucas 7:11-17

do 24 feb Amos 1:1-10

vr 25 feb Amos 1:11-2:5

za 26 feb Amos 2:6-16

zo 27 feb Amos 3:1-8

ma 28 feb Amos 3:9-4:3

di 1 mrt Amos 4:4-13

wo 2 mrt Amos 5:1-9

do 3 mrt Johannes 11:1-27

vr 4 mrt Johannes 11:28-44

za 5 mrt Johannes 11:45-57



HOOP



KIK

Het was januari en de feesten waren voorbij. Het werd koud en guur buiten. De muizen kropen steeds dichter bij elkaar. Maar Kik had geen last van kou. 'Vrienden,' bromde Kik, 'Ik ga lekker naar buiten. Ik ga mijn winterdutje doen!'. 'Nou wij gaan niet mee hoor, brrrrr!', piepten de muizen, 'Slaap lekker!' Kik hopte naar buiten, over het plein, naar de vijver. Hij kroop onder een hoop bladeren en kneep zijn ogen dicht. Doodstil lag hij, als een blaadje tussen de blaadjes. De muizen verhuisden naar het verwarmingshok van de kerk en maakten het gezellig. Maar toen ze al hun spelletjes hadden gedaan en al hun liedjes hadden gepeept, was Kik nog niet terug. Ze begonnen zich te vervelen. Ze maakten ruzie en vochten om elk kruimeltje.

Ze stelden vragen, maar Kik was er niet om ze te beantwoorden. 'Wat duurt dat winterdutje lang!' 'Kik is vast bevroren!'. Hem zoeken durfden ze ook niet. Toen zei Maarten Muis: 'Weet je wat we nu nodig hebben?? HOOP!' 'Jaaa,' piepten de muizen, 'een hoop koekjes!'. 'Nee,' zei Maarten, 'HOOP is ... zéker weten dat het goedkomt, ook al wéét je het niet.' De muizen knikten en probeerden hárd te hopen. Intussen, in de hoop bladeren, werd Kik wakker. Hij kroop eruit en liet zich warmen door de zonnestralen. 'Een nieuwe dag', dacht Kik. 'Ik hoop dat mijn vrienden me nog kennen'. Vol HOOP huppelde hij naar de kerk.



Opgeladen

Het kerstfeest duurt nog wel een tijdje, 't blijft te zien op ons gezicht, ons hart is als een batterijtje opgeladen met Jezus-licht! Door die boodschap en die power brengen wij de wereld hoop.

geven we liefde en vertrouwen, helpen we mensen uit de knoop. Allemaal door dat ene kindje dat voor ons ter wereld kwam. Er is leven in de winter, er groeit hoop aan elke stam.



Uit de Bijbel

Als je bewondering voelt voor de Heer heb je niets te vrezen, ken je geen angst, want de Heer zelf is jouw hoop!

Naar Sirach 34:16



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns