



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Work in progress: onze nieuwe tuin
Baanbrekers update
Nummer 63- oktober/november 2021



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 63
november 2021



Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Dijk
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Mw. T. v.d. Meer tel. 614739

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. P. van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
64 18 nov / 9 dec / 18 jan

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Arjan van Dijk

PASTORAAT

ds. L. (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

ds. M.J. (Marjo) den Bakker, predikant
Achterhakkers 122, 3311 JA Dordrecht
tel. 06-22465129, e-mail ds.marjodenbakker@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijck, Hoeksche Waard West)
Vrij op maandag

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a
3273 LM Westmaas
tel. 06-236 66973 / 571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
B.H. Apeldoorn
Tjerk Hiddesplantsoen 26
3261 EL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
L. Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

RSIN/Fiscaal nummer
-Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Tjerkconie: 824.103.452

Namen

In mijn kast staat een tegeltje met daarop 'Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen'. Achterop staat in mijn handschrift 25 november 1989. Ik ben dan 21 jaar, derdejaars theologiestudent in het verre Groningen. Ongetwijfeld heb ik een gesprek met mijn moeder over dat tegeltje. En grappend zegt zij: 'Schrijf je naam er maar op. Dan is het later voor jou.' We spraken nooit zo openlijk over het geloof thuis. Toch hing dat tegeltje er en heeft het voor mijn moeder betekenis gehad. Nu ik zelf dochters heb begrijp ik het wel. Er komen momenten dat je armen als ouders te kort zijn. Al zou je willen, je kunt hen niet beschermen tegen onheil en verdriet. Laat God dan toch met hen mee gaan! 'Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen, maar wees Gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang...' Ik weet dat er mensen zijn die bidden. Zij hebben een lijstje, in de Bijbel, in hun hoofd en hart, een lijstje met diegenen die zij met naam en toenaam aan God willen opdragen. Zo bidden zij voor hun (klein)kinderen, de mensen die genoemd worden op de weekbrief. Ik sta ook op sommige lijstjes en dat voelt fijn, dat liefdevol uitgesproken gebed om God aan mijn naam te herinneren.

Als wij de namen noemen van de mensen die we missen, geliefden die zijn overleden, dan doen we dat vanuit vertrouwen. God vergeet ons niet. Hij laat niet los, zelfs niet in de dood. God hoeft maar in zijn handen te kijken, want daarin staan onze namen gegrift voor altijd. In de doop wordt onze naam verbonden met die van God, die Vader is en Zoon en heilige Geest. En bij het graf spreken we opnieuw uit dat de naam waarmee we gekend zijn bij God en mensen niet verloren zal gaan. Die naam, die mens, blijft in Gods hand. Ook wij zullen de naam van onze liefste naasten blijven noemen en gedenken. Zo blijven ze deel van ons leven. En al worden ze gemist op belangrijke momenten en stille dagen, zij zijn er toch bij.

In Openbaring staat dat wij een witte steen krijgen met een nieuwe naam. (2:17) God wil ons als nieuw leren kennen. Zou het te maken hebben met de Romeinse rechtspraak waar de rechter een verdachte een zwarte of een witte steen gaf? De zwarte steen betekende dat de verdachte werd veroordeeld. Kreeg de verdachte de witte steen, dan was die vrijgesproken. Dan is de naam op de witte steen de naam van iemand die vrij voor God mag staan.

Naam mogen hebben, gekend te zijn door God en mensen, is wat ons leven rijk maakt en wat ons in leven houdt, voor nu en altijd.

*Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken.
waarop het wachten is.*

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
31 okt	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Allerzielen, Tienerkerk
7 nov	10:00u	ds. Marjo den Bakker	Doopdienst
14 nov	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Tienerkerk
21 nov	10:00u	ds. Jaap Brederveld	
28 nov	10:00u 19:00u	ds. Marjo den Bakker	Credo Singers, Tienerkerk Vesper
5 dec	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Schrift en Tafel

kerkdienstgemist.

Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Diverse fragmenten zijn ook te vinden op het YouTube kanaal Dagdominee en onze besloten Facebook-pagina





Collecte overzicht

Eerste Rondgang

31 oktober

Hongaarse gemeente Oradea

zie uitgelicht

7 november

Voedselbank

zie uitgelicht

14 november

Muziekgroep Krooswijk

zie uitgelicht

21 november

Fonds Armoedebestrijding

zie uitgelicht

28 november

Pameijer - Dagactiviteitencentrum

zie uitgelicht

5 december

Stichting Jaffa Project

zie uitgelicht

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

Giften

Diverse giften (van 8 gevers) voor de kerk: € 335

Diverse giften voor de diaconie: € 261 waarvan €25,- via Ineke Wisse en €25,- via Marijke Schipper

Collectes

31 oktober augustus

Hongaarse gemeente Oradea

Ds. Herdean heeft nog steeds haar werkterrein in Oradea een stad in Roemenië. Zij is daar predikant van de Hongaars Gereformeerde Gemeente. In de mailwisselingen die we met ds. Herdean hebben geeft zij aan verstoeld te staan dat er mensen zijn die hen niet kennen en hen dan toch willen helpen. En bijzonder blij te zijn met de gift die zij krijgen. Want de financiële middelen van deze kerk zijn zeer beperkt. Veel gemeenteleden zijn al 'op hoge leeftijd' en hebben over het algemeen heel veel extra aandacht en hulp (financiële - voedsel - kleding) nodig. Daarbij komt nog eens dat de economische situatie in Roemenië niet zo rooskleurig is en ook daar het Coronavirus de nodige problemen met zich meebrengt. Eén maal per jaar, vlak voor Kerstmis, deelt de diaconie aldaar voedselpakketten uit. Tenminste dat is hun streven, maar aan voldoende geld daarvoor ontbreekt het nog wel eens. Laten wij daarom er ook dit jaar weer voor zorgen dat er rond de Kerst met ruime hand gedeeld kan worden in Oradea!

7 november

Voedselbank

Er zijn steeds weer mensen die geen goede vooruitzichten hebben, door scheiding, nu ook door de gevolgen van het Coronavirus en door het niet kunnen vinden van werk wat voldoende inkomen inbrengt. Doordat ook de voorzieningen steeds meer 'uitgekleed' worden, zijn er ook steeds weer mensen (ruim 120 gezinnen in de HW) die financieel in de knel komen te zitten en daardoor een beroep moeten doen op de Voedselbank. Stichting Voedselbank Hoeksche Waard wil helpen door producten aan te bieden in hun "supermarkt" waar zij de benodigde 'boodschappen' voor een week kunnen meenemen. Maar daarvoor hebben zij uw hulp hard nodig. Ze werken uitsluitend met vrijwilligers die belangeloos hun diensten ter beschikking stellen, doch zonder financiële giften en goederen kunnen zij ook niets beginnen.

Collectes

Kosten voor vervoer en huisvesting zijn zonder uw hulp niet op te brengen. De Voedselbank in Oud-Beijerland doet dan ook een dringend beroep op particulieren, fabrikanten, de groothandel, winkels, cateringbedrijven, bedrijfsrestaurants en tuinders in de Hoeksche Waard om producten die niet verkocht worden, en nog niet over de datum heen zijn, ter beschikking van de Voedselbank te stellen. Zij komen het graag bij u ophalen. De Voedselbank kan met deze producten de noodzakelijke ondersteuning aan mensen die het nodig hebben geven. Met de opbrengst van deze oogstdienstcollecte willen we hen financieel steunen. Zie ook: www.voedselbank-oudbeijerland.nl

14 november Muziekgroep Krooswijk

Het is voor de leden van de muziekgroep Krooswijk en de toehoorders steeds weer een feest als er een optreden is. Dat feest begint al op de wekelijkse muziekavond, dan zie je hoeveel plezier deze mensen beleven in het bespelen van hun instrument. Alles onder de bezielende leiding van Piet Gootjes en zijn vele vrijwilligers. De muziekgroep is een ontspanningsvereniging voor mensen met een verstandelijke en soms ook een lichamelijke beperking. De leden moeten altijd opgehaald en teruggebracht worden naar en van de wekelijkse bijeenkomsten en concerten. Voor de inkomsten is de vereniging afhankelijk van contributies, donaties, subsidies en van opbrengsten uit

optredens. Alleen het optreden in de kerk kan ook dit jaar helaas niet doorgaan. Maar toch verdienen zij onze aandacht! Zie ook: www.krooswijk.org

28 november Pameijer - Dagactiviteitencentrum

Op de Oost-Voorstraat 79 in Oud-Beijerland bevindt zich het dagactiviteitencentrum (DAC) van Pameijer. Ook in De Open Hof zijn regelmatig diverse mensen die van Pameijer op bezoek komen en diverse activiteiten ondernemen. Degenen die in het 'DAC' hun dagbesteding vinden hebben een breed uiteenlopende psychiatrische achtergrond. Door hun ziektebeeld zijn ze vaak niet in staat om deel te nemen aan het 'drukke' dagelijkse maatschappelijk gebeuren, zij hebben een andere structuur nodig in hun leven. De gevolgen hiervan zijn vereenzaming en vaak ook financiële problemen. In het 'DAC' zijn begeleiders en kunnen ze terecht voor een praatje of ondersteuning op sociaal gebied. Jammer dat sommige bezoekers niet mee kunnen doen aan sommige activiteiten of aan een maaltijd, omdat ze het gewoonweg niet kunnen betalen. Daardoor zit er voor hen een bezoekje of het meedoen aan deze activiteiten die Pameijer organiseert niet in. Met deze collecte willen wij een duit in het zakje doen, van waaruit deze mensen geholpen kunnen worden en wel mee kunnen doen. Zie ook: www.pameijer.nl

Opbrengsten collecte

8 augustus	Mercy Ships	€ 397,25
15 augustus	Pakistan, christenen staan sterk in hun geloof	€ 346,95
22 augustus	Rudolph stichting	€ 364,95
29 augustus	Project Casa Nadar	€ 384,95
5 september	Stichting Droomhuis Hoeksche Waard	€ 611,12
12 september	De Overbrugging	€ 518,86
19 september	Syrië, de kerk als plek van hoop	€ 431,66

In herinnering: Willem Gerard van Griethuijsen

Op 9 september is overleden dhr. Willem Gerard van Griethuijsen.

Wim is 54 jaar getrouwd geweest met Henny met wie hij twee kinderen kreeg, Robert en Mirjam. Wims hart klopte voor het onderwijs: als onderwijzer en later hoofd van de school, als leraar op de middelbare school. Hij genoot van het lesgeven en was ook begaan met de thuissituatie van zijn leerlingen. Hij was een trotse opa; samen met Henny tuinierde hij graag. De laatste periode van zijn leven leed Wim aan dementie. Henny heeft als mantelzorger thuis voor hem kunnen zorgen tot hij verhuisde naar De Rembrandt. Op de deur naar zijn kamer stond: Meester Wim van Griethuijsen. We weten Wim geborgen in Gods hand.

Een goed moment om voor het KerkmagaZIN wat te mijmeren over de eerste 6 weken in Oud-Beijerland. Zoals dat gaat als je begint in een nieuwe gemeente, duizelde het me de eerste weken. Ontmoeten van nieuwe mensen, er achter komen hoe de dingen hier gaan en vooral ook het ritme vinden tussen De Open Hof en De Gereformeerde Kerk in Puttershoek-Maasdam.

Wat dat ritme betreft: afgesproken is dat ik in principe op de woensdag werk in Puttershoek-Maasdam en op dinsdag, donderdag en vrijdag in Oud-Beijerland. Over een half jaar bekijken we met elkaar of dit een werkbare situatie is.

De eerste weken heb ik zoveel mogelijk vergaderingen bijgewoond. Dat was leerzaam, maar er valt nog veel te ontdekken. Gelukkig worden de contouren al wat meer zichtbaar en dat voelt goed. Het is fijn dat Lyonne en ik voor nu een taakverdeling hebben kunnen maken. Ik zal de Taakgroep Huiskamer op me nemen en de Kerkenraad en de Pastorale Raad zullen we samen doen.

Wat betreft de Taakgroep Huiskamer: voor de opleiding Kerk naar Buiten is het de bedoeling dat ik de komende tijd een missionair experiment zal uitvoeren. Er ligt een wens en een verlangen om te brainstormen over de Huiskamer. Er gebeurt al veel, maar is er verbreding/verdieping mogelijk? Met een groepje gemeenteleden zullen we hierover gaan brainstormen. Gedurende het proces van brainstormen zullen we meer mensen van binnen en buiten De Open Hof vragen om mee te denken. Ik zal dit gebruiken voor de opleiding. Het mooie hiervan is dat dan op twee zaterdagen tijdens de opleiding, ons brainstormgroepje begeleiding krijgt van docenten.

7 november a.s.

Op zondag 7 november a.s. zal Teun, zoontje van Helma van Dijk, worden gedoopt. Het is dan ook Oogstzondag en vanuit de diaconie is er voor deze zondag iets creatiefs bedacht. Elders in het KerkmagaZIN leest u daar meer over. We hopen op een feestelijke dienst!

Vakantie

Bij het verschijnen van deze editie ben ik nog op vakantie: van 25 oktober tot en met 1 november.



Met een hartelijke groet,
ds. Marjo den Bakker

En toen leek het of 'ineens' alles weer normaal was. Nou ja, bij de ingang van de bioscoop moesten we onze QR-code laten scannen. Nog steeds probeer ik mensen de ruimte geven, al merk ik ook hoe fijn het is om af en toe de grens van de anderhalve meter over te steken. En over het geven van handen moet ik nog even nadenken. Toch is het fijn om te denken dat we het ergste waarschijnlijk hebben gehad. De winst voor onze thuissituatie is dat Bas nog steeds thuis werkt en slechts af en toe een dag naar kantoor gaat. Hij mist de files niet. Verder zijn we natuurlijk intens dankbaar dat we gezond zijn.

Waar ik verder mee bezig ben geweest... een opfriscursus vanuit Alzheimer Nederland rondom Samen Dementievriendelijk. Het blijft belangrijk om elkaar te trainen in het omgaan met mensen die lijden aan dementie. Zo kunnen zij en hun naasten zo lang mogelijk deel blijven uitmaken van kerk en samenleving. Onlangs zag ik de film *The Father* waarin je als kijker wordt meegenomen in de werkelijkheid van iemand die aan dementie lijdt. Personen leken niet meer wie ze waren; het was alsof kamers kleiner werden en meubilair veranderde. Kortom, het voelde vervreemdend, verwarrend en het maakte onzeker. Heel knap hoe de regisseur ons als kijkers meenam in de gevoelens die bij dementie horen. Het maakt ons er des te meer van bewust dat wij in de werkelijkheid van de mens met dementie moeten meegaan om contact te kunnen blijven maken.

Verder was de aanloop naar de regenboogweek heel enerverend. Waar we in alle argeloosheid aan begonnen -natuurlijk hoort iedereen erbij want we zijn allemaal geschapen naar Gods beeld- bleek veel publiciteit en reuring op te leveren.

Wat ben ik er trots op om mijzelf als predikant van De Open Hof zó te hebben kunnen presenteren.

Marjo en ik hebben inmiddels de kaarten in alle voorlopigheid geschud. Zij zal de taakgroep Huiskamer onder haar hoede nemen; de taakgroepen Jeugd en Eredienst blijven bij mij, evenals het College van Diakenen; de Kerkenraad en Pastorale Raad doen we allebei. Dan weet u waar u ons op kunt aanspreken.

VIEREN

Wat fijn dat we steeds meer mensen kunnen begroeten in de kerk: vertrouwde gezichten, soms ook nieuwe. We weten ook dat er mensen zijn die niet meer naar de kerk kunnen komen of (nog) niet willen komen. We blijven echter diezelfde ene gemeente, met oog en aandacht voor elkaar. Daarom zullen we ook met evenveel inzet de kerkdiensten blijven uitzenden voor de mensen thuis. Terwijl we langzaam teruggaan naar wat we voorheen 'gewoon' vonden, zijn er ook wat bijzonderheden te melden rond de komende kerkdiensten waarin ik voega.

Zondag 31 oktober gedenken we de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen hun namen en ontsteken een kaars aan de Paaskaars. Hun levenslicht op aarde is gedoofd maar we weten hen geborgen in Gods licht. Thema van de dienst zal zijn 'dwarrelende bladeren'. We lezen teksten over bomen en hun bladeren, over herfst en verval, maar ook over God die al dat vallen opvangt in zijn liefdevolle handen.

Zondag 28 november begint de Advent. Het thema van het project waarmee we toelevan naar Kerst is 'Tel je mee?' De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist 'kleine' mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij hem hebben; ze tellen mee.



Zondag 5 december vieren we avondmaal. Voor het eerst weer sinds juli vorig jaar. In dit sacrament, in het delen van brood en wijn, vieren we de verbondenheid met Christus én met elkaar. De gemeente is immers zijn lichaam op aarde. Dat lichaam is lang niet compleet geweest. We hebben een gevoel van gebrokenheid en gemis ervaren. Nu willen we ook vieren dat we er vertrouwen in hebben dat we ooit weer 'heel' zullen zijn. Natuurlijk gaan we dit heel zorgvuldig doen. Daarover zullen we u te zijner tijd informeren via de Weekbrief.

AGENDA

Open Kerk – Kerk open op 2 november
Dinsdag 2 november is het volgens de kerkelijke kalender Allerzielen.

Dat is sinds eind van de 10e eeuw de dag waarop de overledenen worden herdacht. Op dinsdag 2 november is de kerk geopend van 16.00 tot 20.00 uur. U kunt binnenlopen om een kaars te branden, voor een gesprek of een kopje koffie. De beide predikanten zullen aanwezig zijn. Om 19.00 uur is er muziek door Leo Lommers en een kort avondgebed om plm. 19.20 uur. Voel je welkom.

Huiskameravond dementie

Wat doet het met je als je, zelf of in je directe omgeving, te maken krijgt met dementie? En hoe ga je er, na de eerste ongerustheid en onzekerheid, mee om? Hierbij willen we stilstaan tijdens een Huiskameravond rond dementie. Dat doen we op de Dag van de Mantelzorger, donderdag 11 november. Muziek speelt deze avond een rol; om naar te luisteren, om te verklanken waar we geen woorden voor hebben en misschien zelfs wel om rust en heelheid in te vinden. Aan deze avond werken mee: Ria Los van het Alzheimer Trefpunt, Angelina Schoor, harpiste en coach en ds. Lyonne Verschoor. Datum: donderdag 11 november 2021. Tijd: 20.00-21.30 uur.

VAKANTIE

Van 21- 28 november ben ik niet beschikbaar.

Met een hartelijke
groet,
ds. Lyonne Verschoor



Eigen kerktuin voor De Open Hof

'Als we hier nou eens een kerktuin van maken' bedacht Anton van Driel tijdens het maaien van de grasstrook achter De Open Hof, 'het zijn meer (on)kruiden dan gras'. Hij sloeg aan het schetsen en maakte een ontwerp dat uitstekend past bij een Groene Kerk.

Tekst: Joke Waltmans



„Het is nu een rommeltje hoor,“ verontschuldigt Anton zich voor de groenstrook grenzend aan het terras achter het “de Baan”. Het is herfst, er liggen bladeren en afgevallen takken op het gras. Maar je ziet ook al de contouren van een pad, aangegeven door een kunststof rand. Het zijn de eerste tekenen van wat over enige tijd de kerktuin gaat worden.

In de Wijnstok-kamer legt Anton het ontwerp voor zich op tafel. Als bouwkundig tekenaar heeft hij alles exact uitgewerkt. „Dat is altijd mijn werk geweest, dus zo’n tekening wilde ik nu ook maken. Maar het is begonnen met een schets van het idee.”

Op de tekening is te zien hoe het pad, dat wordt gevuld met houtsnippers, in de hele breedte door de tuin slingert. Op drie punten steekt er een ronding uit die tussen de planten en bloemen komen te liggen. Als mensen die elkaars hand vasthouden. Met dit idee volgt hij de adviezen van de bekende tuinarchitect Piet Oudolf. „Hij zegt dat je van alle kanten door en over de tuin moet kunnen kijken. Dat kan op deze manier,“ vertelt Anton, terwijl hij Oudolfs boek ‘Droomplanten’ erbij pakt. „Dit boek inspireert mij, net als een ander tuinboek dat ik ooit kreeg.”

Om zeker te zijn van de juiste opzet, laat hij zich adviseren door kenners Johan van Dijk en Dick Hempel. Marten Eppinga helpt bij de uitvoering. Op Antons verzoek stuurden Wim en Wilma van ‘t Noordende hem o.a. een lijst met planten en bomen die in de Bijbel genoemd worden. Anton gaat het allemaal gebruiken voor zijn beplantingsplan waarin onder meer de winterroos (Helleborus), de duizendknoop (Persicaria) en de zonnehoed (Echinacea) een plek krijgen. Ook voor de vlinderstruik wil hij een plaatsje vrijhouden. „Ik vind het mooi om hier mee bezig te zijn, het heeft ook geen haast.



Misschien is de tuin over een jaar klaar of over twee jaar. De weg ernaartoe is ook al erg leuk.”

*„De tuin wordt een
mooie plek
van ontmoeting”*

In gedachten ziet Anton de tuin al voor zich, als een plek waar iedereen kan genieten van de bloeiende planten, er rustig gaat zitten of een praatje maakt over het hek. „De tuin wordt een mooie plek van ontmoeting, die toegankelijk is als het hek aan de kant van het park open is. Dat past toch helemaal bij een Groene Kerk? Dat vond het College van Kerkrentmeesters ook, vandaar dat het mij volledig fiat heeft gegeven.”

Stekjes

Als het beplantingsplan voor de kerktuin klaar is en er geplant kan worden, wordt de lijst met benodigde planten t.z.t. in het KerkmagaZin geplaatst. Anton hoopt er op dat er kerkleden zijn die stekken van eigen planten willen schenken, zodat niet alles gekocht hoeft te worden. „Dan maken we met elkaar de tuin mogelijk.” Een financiële bijdrage is natuurlijk ook altijd welkom.

ZONDVLOED

Jaap den Boer

Zit er een nieuwe zondvloed aan te komen? Dat sluit ik niet uit.

De aarde is al een tijdje boos. Geen wonder want zij is behoorlijk verminkt. Nu slaat zij terug met tot gevolg: aardbevingen, hittegolven en overstromingen. Ook dicht bij huis.

In de loop van de tijd hebben wij er een zootje van gemaakt. Zou God ook boos zijn?



In de biblebelt maken ze zich geen zorgen. Daar is de bijbel waar van kaft tot kaft. Zij verwijzen naar het boek Genesis. Daar zegt God – na de eerste zondvloed – tegen Noach: "Ik beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest." Een mooi geconstrueerd verhaal. Geruststellend voor wie het wil geloven.



Maar nu ziet het er anders uit. Toen waren er veel minder mensen op de aardkloot. Intussen zijn dat er 8 miljard die consumeren en te veel consumeren, bomen kappen, uitlaatgassen produceren, rivieren en zeeën verontreinigen met plastic troep. Er zijn chemicaliën die de grond verpesten en chemische stoffen die in de voedselketen en in cosmetica terechtkomen. Overvolle koeien-, geiten- en varkensstallen waar stikstoffen worden geproduceerd.

In het begin van het Genesisverhaal zegt God: "Wees vruchtbaar en word talrijk." Aan die opdracht heeft de mens ruimschoots voldaan. Als God van tevoren geweten had dat het er zo veel zouden worden dan had hij zich eerst nog wel eens achter de oren gekrabbd.

De natuur- en milieuproblemen zijn gigantisch en nauwelijks te overzien. Er valt veel te repareren. Het is te veel gevraagd om van God alleen een oplossing te verwachten. Laten wij hem er een handje bij helpen. Mogelijkheden genoeg!



VERGEVING

Rob van Brakel



Op de zender Arte zijn vaak films te zien, die tot nadenken stemmen. Zo zag ik een paar weken terug de film 'Die Wand', waarin een vrouw tijdens een bergwandeling het contact met de rest van de wereld kwijt raakt. Letterlijk, want er is een glazen wand opgetrokken tussen haar en de anderen, waar ze niet doorheen komt. Een andere film, iets langer geleden, heette 'Frantz' en gaat over een Duits meisje, van wie de verloofde is gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog, dat op een dag een onbekende bij zijn graf ziet staan. Een Fransman. Iemand die haar Frantz gekend heeft. Deze Adrien raakt bevriend met het meisje en met Frantz' ouders, en al vrij snel in de film blijkt dat hij Frantz maar oppervlakkig heeft gekend. Heel oppervlakkig zelfs, want hij is de soldaat die hem heeft doodgeschoten. Opvallend genoeg is dit niet het einde van de film. Zo hoort het ook, want het leven kan pas weer verder als er vergeven is. Adrien zoekt naar die vergeving, en krijgt hem ook, en ook al heeft de film geen

gelukkig einde, dit neemt niemand hen meer af.

Laatst hoorde ik iemand op tv de dader vergeven van een ernstig misdrijf, dat een van zijn geliefden had getroffen. Op de vraag van de verslaggever of de dader daar ook om gevraagd had, antwoordde de man dat dat niet het geval was, maar dat hij zelf rust had gevonden door het zo te doen. Ik denk dat er iets voor deze benadering te zeggen valt, maar volgens mij heeft dit weinig te maken met vergeving. Het lijkt er meer op dat de persoon in kwestie het kwaad een plaats heeft gegeven in zijn leven en nu verder wil. Het is een actie van één persoon, terwijl je vergeven samen doet. Alle mensen, die Jezus, vergeeft, komen eerst zelf naar hem toe. Wil je echt verder kunnen met je leven, dan is er een actie van de dader nodig.

Op dit moment lopen er zowel processen zowel betrekking tot de ramp met de MH 17 als de aanslagen in Parijs. Het kan de nabestaanden opluchten hun verhaal te doen, maar ze zouden meer gediend zijn met een toenadering van de daders. Helaas zal dat niet gebeuren: ze zitten vast in hun eigen gelijk, achter hun eigen opgetrokken glazen wand. Natuurlijk kunnen we wel zelf het goede voorbeeld geven en bij al die kleine conflicten die we dagelijks meemaken af en toe eens sorry zeggen; daarvan is nog nooit iemand doodgegaan.



De kop is eraf!

Het Baanbrekersseizoen is gestart en we kunnen wel zeggen dat het een goede start was! Op zaterdag 11 september hebben we met alle Baanbrekers in 'De Baan' geslapen. Niet voor een actie, maar gewoon omdat dat heel gezellig is en we het afgelopen jaar niet veel hebben kunnen doen.



Op woensdag 15 september was de eerste vergadering. Er waren 3 jongeren die al snel aan hebben gegeven dat zij ook Baanbreker willen worden. Daar worden we heel blij van! Thijn Schipper, Sofie ten Heggeler en Roos Andeweg. Welkom! Met elkaar maken we er een topjaar van!



Op zaterdag 25 september hebben enkele Baanbrekers geholpen bij Stichting Droomhuis Hoeksche Waard. Zij stonden op de herfstmarkt in Strijen. Loïs, Sijmen, Julia en Madelief hebben hun beste beentje voorgezet en heel veel lootjes verkocht.

Dus...de kop is eraf! De Baanbrekers hebben er zin in!



Groetjes en tot ziens van Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Jelte, Madelief, Sanne, Roos, Thijn, Sofie, Loïs, Luka, Julia, Sander en Daniëlle



BROOD IN DE STORMVLOED

SINT-ELISABETH BROODTAART

Ingrediënten:

- 5 eieren
- 150 g rietsuiker
- 300 g roggebrood, verbrosseld
- 100 g rozijnen
- 100 g walnoten, gehakt
- 1 theelepel kruidnagel
- 1 eetlepel citroensap
- ronde taartvorm ca. 25 cm
- boter of olie om in te vetten
- bloem om te bestuiven

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 160 graden. Meng de eieren met de suiker. Voeg het verkrumelde roggebrood toe en meng opnieuw. Schep de rozijnen, walnoten, kruidnagel en citroensap erdoor.

Smeer de taartvorm in met olie of boter en bestuif met meel. Giet het beslag in de vorm en bak ca. 45 minuten in de oven.

Bron:

Beatrijs Corveleyn in: *Clara's bron*, Berne Media, 2017



November, wolken jagen door de lucht... zou er storm komen, die het zeewater het land in stuwt?

Dat gebeurde 600 jaar geleden in de nacht van 18 op 19 november 1421. Grote delen van Zuid-Holland en Zeeland kwamen onder water te staan. Vele mensen en dieren verdronken. De Biesbosch ontstond. Deze storm werd bekend als de Elisabethvloed, naar de heilige Elisabeth van Thüringen. Haar gedachtenis viel vroeger op 19 november, tegenwoordig valt deze op 17 november. Toen koningsdochter Elisabeth weduwe was geworden, volgde zij Franciscus en Clara van Assisi in hun levenswijze. Zij schonk brood aan de armen en werd zo de 'koningin die bedelaars diende'.

Een moderne versie van dit brood beschreef de claris Beatrijs Corveleyn. Belangrijke ingrediënten zijn roggebrood en walnoten. Rogge was lange tijd het graan voor het brood van de armen. Walnoten waren bestemd als reserve voor de winter, tegenwoordig zijn het gezonde vleesvervangers. Deze eenvoudige broodtaart smaakt heerlijk bij koffie of thee. ■

Mededelingen

Op donderdagavond 18 november 2021 is er in de Huiskamer van De Open Hof een voorlichtingsavond over vluchtelingenwerk van 19.30 tot 21.00 uur.

Op deze avond zal Gerda Tunca voorlichting geven over waarom mensen vluchten. Iemand zal zijn vluchtverhaal vertellen, en wat dat voor hem betekent. Ook wordt ingegaan op de situatie met de Afghaanse vluchtelingen op dit moment.

Het is een interactieve presentatie, waarbij vragen gesteld kunnen worden. Informatie wordt gegeven over wat vrijwilligers van Vluchtelingenwerk doen en aan welke vrijwilligers behoefte is.

U bent van harte welkom op deze avond.

Aanmelding kan door het sturen van een email naar diaconie@deopenhofoudbeijerland.nl of telefonisch bij Siska Wijma

06-50641185



Op 7 november 2021 is de oogstdienst met het thema "Delen uit dankbaarheid".

Tijdens deze viering willen we stil staan bij alles waar wij dankbaar voor zijn.

Om u of jou als gemeentelid hierbij te betrekken, liggen er op 7 november bij de ingang briefjes klaar waar opgeschreven kan worden waar u of jij dankbaar voor bent. De mensen die de dienst thuis volgen, kunnen dit aangeven via de Mentimeter.



Bij deze dienst willen wij ook delen uit dankbaarheid. Daarom vragen wij u om de komende weken zelfgemaakte (of anders gekochte) jam mee te nemen naar de kerk. Deze potten kunnen in de kerk worden ingeleverd in een daarvoor bestemde krat.

Na de oogstdienst kunnen de gemeenteleden een jampot meenemen om deze te geven aan iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken.

Alvast hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,
De Diaconie

STIJLDANST U MEE?

Op vrijdag 22 oktober en 5 november zijn er weer stijldansavonden in de Open Hof te Oud-Beijerland. Deze avonden zijn een prettige combinatie van vrijdansen en het aanleren van wat nieuwe passen of techniek. Voor mensen die nog nooit eerder de chacha of wals hebben gedanst, voor wie niet meer weet hoe het ging of voor wie juist ervaren is. Natuurlijk is het gezellig om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje.



De lestijden zijn als volgt: vanaf 20.00 uur beginners (men kan daarna blijven bij de gevorderden) en vanaf 20.30-21.45 uur gevorderden. De avonden vinden niet wekelijks plaats, maar eens in de twee tot drie weken, totaal 7 lessen per half jaar. U bent welkom via de zij-ingang van de Open Hof. De eerste keer kan men gratis meedoen. Info en aanmelding (graag vooraf, ook i.v.m. corona maatregelen) bij de Arianne Vermeulen, 0186-613230, arianne@marsenaar.com. Aanmelden kan ook zonder danspartner, dan wordt er gezocht naar een geschikte danspartner.

Beste mensen,

Op zondag 21 november organiseren wij weer een running dinner voor al onze gemeenteleden.

Een running dinner is een avondje gezelligheid voor jong en oud. Gastgevers maken één gang van een driegangsmenu klaar en verwelkomen zo'n 4 à 5 gasten. Na de eerste gang vertrekken de gasten naar een volgend adres om daar de maaltijd te vervolgen.

De avond duurt van 17.00 tot uiterlijk 21.30 uur.

Heeft u zin om ergens te gaan eten of wilt u gastgever zijn?

Geeft u dan op via e-mail bij Ina Yntema:

inasm14@gmail.com of persoonlijk bij Ina Yntema, Willy Gerlof of Truus Middelhoek na afloop van een kerkdienst in de omloop van De Open Hof.



De aanmelding sluit op zondag 14 november.

Het running dinner is dé manier om elkaar beter te leren kennen! Meldt u dus aan, als gast of als gastgever.

Oktober 2021

Ja, na september komt oktober. Ik vind dit van de herfstmaanden de mooiste van het jaar. Waarom?

Allereerst, mijn dochter is in die maand geboren en wel op de zelfde dag als de tweede zoon van prinses Beatrix. Oktober heeft meestal ook veel mooie dagen wat het weer betreft. Oktober is de wijnmaand, hoewel ik niet direct een wijnliefhebber ben, vind ik het wel wat hebben.

Wijn werd in de tijd van Jezus al gedronken. Zouden er toen ook zoveel soorten wijn geweest zijn? Droge, zoete, hoeveel soorten zijn er wel niet? Ik ben geen wijnkenner. Deze zomer waren wij in een wijnhotel in Duitsland en op een dag was er een huifkarrentocht die ons meenam naar heel hoog op de berg waar de druiven groeien. We kregen de nodige uitleg en konden verschillende wijnen proeven. Voor hen natuurlijk in de hoop dat er veel besteld werd. Het was niet aan mij besteed. Oké, 1 wijnsort was wel favoriet maar toch maar niet gedaan.

Ik heb zo ook nog even op internet gekeken wat er allemaal over oktober staat. Allereerst dat oktober de 10e maand is, dat wisten wij al, maar dat octo 8 betekent. Het was in een heel ver verleden ook de 8e maand. Ga ik hier niet uitleggen, krijgen we een heel ander verhaal. Ook heeft oktober wel meer dan 15 Nederlandse gedenk- en feestdagen.

Tegen de tijd dat het nieuwe KerkmagaZin uitkomt zijn de meeste al voorbij, dus het heeft geen zin om ze weer te geven. Er worden er genoeg in het nieuws genoemd. Wij hoeven ook niet naar elk feestje.

Misschien nog wel de Nationale Bijbelzondag waarop ongetwijfeld wel aandacht aan besteed gaat worden.

Dan krijgen we maandag de 25e, dag van de vlaai. Hoe verzinnen ze het, het is tevens wereldpastadag. Ook een gezonde maaltijd voor de maandag.

Gaan we de 27e met z'n allen naar Woerden? Daar is het Koeiendag, gaan we gelijk bij Gertjan op de koffie. De 31e sluiten we af met Halloween om dan 's nachts weer de klok te gaan verzetten.

Oktober, stoppen met roken maand. Ik heb nooit gerookt dus voor mij niet van belang. Moet er nog iets aan de tuin gedaan worden? Nee niet te veel weghalen, 't is allemaal goed voor de beestjes die je niet ziet.

Ik wil toch nog eens zeggen dat oktober best een mooie maand is, de herfst met de prachtige kleuren, menig fotograaf die hier weer de mooiste plaatjes schiet. Het spinrag waar je regelmatig doorheen loopt maar dat ook zo prachtig is. De spin die er zoveel werk van maakt in de hoop dat er genoeg in zijn val terecht komt zodat hij kan overleven, maar ze kunnen heel lang zonder eten en drinken.

Wonderen der natuur. Prachtig. Oktober, laten we er nog even van genieten, november volgt, vaak nat en koud, en voorbereidingen maken voor de winter.

Gonnie Confurius-de Keijzer

KOG-middagen (Contact voor onze gemeenteleden)

De KOG-middagen zijn op dinsdagmiddagen en worden in de Huiskamer gehouden, waardoor we een fijn samenzijn kunnen hebben.

Meestal is één van de dominees aanwezig, die dan één of twee keer per seizoen een middag invullen. Ook leiden zij onze kerst- en paasmiddagen.

Regelmatig nodigen wij iemand uit.

Op onze eerstvolgende middag 9 november is dat Kees Wisse, hij gaat ons vertellen over de natuur in de buurt!

De Huiskamer gaat open om 14.00 uur en de thee wordt geschonken om 14.15 uur en de bijeenkomst begint om 14.30 en eindigt om 16.30 uur.

Neem gerust een gast mee jong of oud, want iedereen is welkom.

Voor vervoer kunt u bellen met Gerrie de Jong tel nr 0186 617385 tot maandagochtend 8 november 10.00 uur.

Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong, Marry van Pelt en Ineke de Haan



Basiscatechese 2021/2022

Blij zijn we dat we weer fysiek kinderen van de basiscatechese kunnen ontmoeten. We hebben er veel zin in. 'Basics', zo heet de methode die we bij de basiscatechese gebruiken. Basiscatechese is een soort ontdekkingsreis door het christendom voor kinderen van groep 6, 7 en 8.

Dit seizoen gaan we het hebben over God, Jezus en over dopen. We doen weer in november mee met Sirkelslag, een landelijk spel tussen groepen kinderen. De laatste ontmoeting kijken we film.

Elke basiscatechese sluiten we af met een lunch verzorgd door één van de ouders van de kinderen. Uw/jouw (klein)kind is van harte welkom.

We starten dit seizoen op **zondag 7 november** om 11.30 uur in De Baan. Laat u weten of uw/jouw (klein)kind meedoet?

Data basiscatechese:

2021 : zondag 7 november, vrijdag 19 november (19.15 -21.30 u), zondag 12 december

2022 : zondag 16 januari, 13 februari, 13 maart, 15 mei, 19 juni

Tijd : 11.30 – 13.00 uur inclusief lunch, alle keren behalve 19-11-'21

Informatie en opgave: Altina Verhorst en Jolanda Griesdoorn,
basiscatechese@deopenhofoudbeijerland.nl .

Foto's roze kerkdienst





Oktober / November		November / December	
zo 31	Johannes 9:35-41	zo 21	Johannes 10:31-42
ma 1	Psalm 33	ma 22	Marcus 13:3-13
di 2	Spreuken 15:1-18	di 23	Marcus 13:14-23
wo 3	Spreuken 15:19-33	wo 24	Marcus 13:24-37
do 4	Jesaja 32:9-20	do 25	Sefanja 1:1-13
vr 5	Jesaja 33:1-12	vr 26	Sefanja 1:14-2:3
za 6	Jesaja 33:13-24	za 27	Sefanja 2:4-15
zo 7	Johannes 10:1-10	zo 28	Lucas 1:1-25
ma 8	Johannes 10:11-21	ma 29	Lucas 1:26-38
di 9	Psalm 65	di 30	Lucas 1:39-56
wo 10	Marcus 11:27-33	wo 1	Maleachi 1:1-9
do 11	Marcus 12:1-12	do 2	Maleachi 1:10-2:9
vr 12	Marcus 12:13-27	vr 3	Maleachi 2:10-16
za 13	Marcus 12:28-37	za 4	Maleachi 2:17-3:5
zo 14	Marcus 12:38-13:2	zo 5	Maleachi 3:6-12
ma 15	Genesis 18:1-15	ma 6	Maleachi 3:13-18
di 16	Genesis 18:16-33	di 7	Maleachi 3:19-24
wo 17	Genesis 19:1-14	wo 8	Psalm 28
do 18	Genesis 19:15-29	do 9	Sefanja 3:1-13
vr 19	Genesis 19:30-38	vr 10	Sefanja 3:14-20
za 20	Johannes 10:22-30	za 11	Psalm 72



De muizen hebben iets geweldigs gehoord. Binnenkort gaan de kinderen in het donker langs de deuren om liedjes te zingen, dan krijgen ze snoep van de bewoners. Wat een feest! Dat ze daar zélf niet aan gedacht hebben! Altijd-hongerige-muis roept haar kinderen bij elkaar en leert ze een liedje. Het gaat zo: 'Miezer mager muisje, wie klopt er aan uw huisje? Wees zo goed, mevrouw, mijnheer. Geef ons snoep, dan gaan we weer.' De muisjes staan klaar als de kinderen zich bij de kerk verzamelen. Die hebben lampions bij zich met kaarsjes erin. Wat een prachtige optocht. De muizen trippelen dapper mee. Wel jammer dat het zulk slecht weer is! De lampionnen wapperen in de wind, mutsen waaien af, handjes worden blauw.

Bij het eerste huis bellen de kinderen aan en zingen hun lied. De mevrouw zegt door de kier van de deur: 'Mooi hoor! Hierzo, een toffee voor iedereen.' De deur klapt dicht, nog voordat de muizen hún lied hebben kunnen zingen. De groep loopt door. De wind blaast nog harder. 'Mijn lampion is uit!' kermt een jochie. 'De mijne ook!' roept een ander. 'Koude handen! Mammáááá!' Ineens vliegen alle kinderen ervandoor. De muisjes vinden het maar jammer. Ze klimmen door een brievenbus naar binnen en zingen dapper Miezer mager muisje, maar niemand luistert. Alleen de hond. Die blaft enthousiast en brengt ze hondensnoepjes. Van schrik vliegen de muizen - roetsj - terug door de brievenbus. Dan maar liever met tegenwind naar huis!



Versje

Soms heb je wind mee, en dan weer wind tegen.
Soms baal je van iets wat je hebt gekregen:
een niet coole trui, of een vët stom cadeau.
Dan wil je wel schreeuwen, dat voelt dan zo.
Je zou haast vergeten hoe gelukkig je bent:
gezond, een mooi huis en met speelgoed verwend.
Bedenk dan maar wat échte tegenwind is:
ziekte en honger, onvrijheid, gemis.
Dus als jij wind mee hebt en een ander niet,
zeg niet: 'Die heeft pech, wat een zielenpiet',
maar déél je geluk, geef hen wind in de rug,
doneer en trakteer en kom over de brug!
Bedenk dat de herfst, als de tegenwind blaast,
de tijd is van Maarten en Sinterklaas!



Uit de Bijbel

Soms blijft de zon onzichtbaar,
terwijl ze achter de wolken straalt,
maar daarna komt de wind
en blaast de hemel schoon.

Job 37:21



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Juriëns