



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Veertigdagentijd
Getwitter van vogels
Nummer 58- maart 2021



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 58
maart 2021



Kopij volgende editie
aanleveren uiterlijk
op donderdag
11 maart
20.00 uur
Activiteiten tot
5 juni

Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Dijk
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Mw. T. v.d. Meer tel. 614739

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. P. van Reeven
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
59 11 mrt / 1 april / 2 juni

Aanleveren donderdag 20:00 uur

foto: Mohamed Nohassi/Unsplash

PASTORAAT

ds. L (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

Vacant:

wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk, Hoeksche Waard West)
Gedurende de periode dat de vacature niet is vervuld wordt pastorale ondersteuning verleend door ds. Frits Renes. Van Ballegooijsingel 45, 3055 PB Rotterdam, tel. 06-49308049 e-mail ds.f.l.renes@gmail.com

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a
3273 LM Westmaas
tel. 06-236 66973 / 571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
T. Nobels
Lange Hille 24
3261 TL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
L. Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

RSIN/Fiscaal nummer
-Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
- Diaconie: 824.103.452

Getwitter van vogels

We deden mee aan de Nationale Vogel telling. We wilden onze vrienden graag genoteerd hebben. We voeren hen dagelijks bij en we zijn blij dat ze ons weten te vinden, de heggemus, het roodborstje, de twee Turkse tortels die zich komen melden als het voer op is. Nog even, dan trekt de koolmees weer in het kastje. Op het dak van de buurman zit de merel zich alweer uit te sloven. 's Avonds maar ook 's morgens heel vroeg zingt hij zijn lied. Het is dan nog donker. Zo'n moment dat wie slaapt zich nog eens lekker omdraait; zo'n moment dat wie wakker ligt verzucht dat de morgen nog ver is. Maar de merel weet: de morgen komt eraan; de lente komt eraan.



Rabindranath Tagore vergelijkt geloof met de merel: 'Geloof is de vogel die licht voelt en zingt als de dageraad nog donker is.' De winter gaat over in de lente, de nacht in de morgen... het is een bijna vanzelfsprekend gegeven dat het licht overwint en dat het leven doorgaat. We blijven elkaar voorhouden om moedig te blijven, door te zetten, vertrouwen te houden. Als merels in de nacht.

Inge Lievaart schrijft het zo: 'Lang is de nachtwaak maar hoor – het begint weer/ een eerste voorzichtig gefluit/ nog dun en ijl/ dan manifest/ een lied nog voor de morgen/ die inzet in de nacht. Dat naderzingen van het licht/ o kleine gelovige keel/ iets vromers ken ik niet/ nu moet de dag wel komen.' Alsof wij de morgen tevoorschijn zingen!

In het Nieuwe Liedboek komen we de merel ook tegen. De 'blackbird' van 'Morning has broken' (NL 216) is vervangen door zingende vogels maar de boodschap blijft hetzelfde; God zal ons steeds een nieuwe morgen geven.

Ook een prachtig, maar mij onbekend lied, is de bewerking van Psalm 57. David schrijft deze Psalm als hij voor Saul op de vlucht is en zich verbergt in een grot. Hij bidt God om hulp en vertrouwt dat hij mag schuilen onder Gods vleugels. In de bewerking is dat geworden: 'De merel fluit als morgenopening het lied dat bange nachten sluit'. De componist van de melodie stopte er de prachtige hoge triller van de merel in.



Hoe benard situatie van David ook is, hij weet dat hij een schuilplaats heeft. Zoals een merel in een boom, zoals de zanger in zijn lied, mag hij schuilen bij God. David weet zich daar veilig omdat hij de Allerhoogste altijd als een liefdevolle en betrouwbare vriend aan zijn zijde heeft gehad. Davids vertrouwen op God is zo groot dat hij bidt om een merel in de morgen te mogen zijn 'Ontwaak, mijn ziel, ontwaak met harp en lier, ik wil het morgenrood wekken.'

Ik verlang naar de lente, naar het optrekken van de somberte en de zwaarte van de winter en het langer worden van de dagen. Ik verlang naar het einde van deze crisis, naar verjaardagen met visite en een middag op een terras. Van dat verlangen wil ik hoopvol zingen.

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
28 februari	10:00u 19:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	2e zondag Veertigdagentijd Vesper Rooms Katholieke kerk
7 maart	10:00u 19:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	3e zondag Veertigdagentijd Vesper Rooms Katholieke kerk
14 maart	10:00u 19:00u	ds. Frits Renes	4e zondag Veertigdagentijd Vesper Rooms Katholieke kerk
21 maart	10:00u 19:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	5e zondag Veertigdagentijd Vesper Rooms Katholieke kerk
28 maart	10:00u 19:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Palmzondag Vesper Rooms Katholieke kerk

kerkdienstgemist

Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Diverse fragmenten zijn ook te vinden op het YouTube kanaal Dagdominee en onze besloten Facebook-pagina

Bovenstaand rooster zoals ingepland volgens jaarplanning.
Momenteel geldt nog dat er geen bezoekers tijdens de dienst aanwezig zijn.
Wijzigen i.v.m. corona worden via andere media gepubliceerd.



Collectes

Collecte overzicht

Eerste Rondgang

28 februari

Voor iedereen een kerk

Info: www.kerkinactie.nl/40dagentijd

7 maart

Zending -Libanon

Info: ww.kerkinactie.nl/40dagentijd

14 maart

Binnenlands Diaconaat

zie uitgelicht

21 maart

Indonesië, een beter inkomen voor

Javaanse boeren

zie uitgelicht

28 maart

Stichting Pa en zoon helpen

info: www.facebook.com/paenzoonhelpen

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

Giften

Diverse giften (van 13 gevers) voor de kerk: € 1130

Diverse giften voor de diaconie: € 360

14 maart

Binnenlands Diaconaat

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio's als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven.

De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio's in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel.

Meer info op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd

21 maart

Indonesië, een beter inkomen voor Javaanse boeren

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

Meer info op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Opbrengsten collecte

6 december	Open House/ St Jaffa project	€ 480,12
13 december	Amnesty	€ 332,49
20 december	Stichting Pa en Zoon helpen	€ 1100,-
24 december	Solidaridad (kerstnacht)	€ 625,-
25 december	Kinderen in de knel	€ 825,-
27 december	Noodhulp-Actie sprinkhaan	€ 650,-
3 januari	Fonds Armoedebestrijding	€ 327,-
10 januari	Goud van Noord	€ 403,-

In herinnering: Reinier Schravendeel

Op 5 januari is de heer Reinier Schravendeel overleden in de leeftijd van 63 jaar. Hij woonde in de Wilhelminastraat 16 te Nieuw-Beijerland. Reinier was een aimabele man. Op een verbindende en goed overwegende wijze zocht hij altijd naar de juiste harmonieuze oplossing. In alle situaties wilde hij vooral 'de mens' zien achter drijfveren en gebeurtenissen. Te allen tijde was hij bereid om mensen te helpen. Zijn benadering van het leven was altijd rustig bekijken hoe iets in elkaar zit en dan tot een oplossing komen. Tijdens de jaren van zijn erger wordende ziekte legde hij nog steeds die houding aan de dag. Hij was echt een buitenmens. In de natuur zijn en tuinieren was voor hem bijzonder belangrijk. Reinier heeft enkele jaren geleden, toen hij al ziek was, iets op papier gezet. Hij begint met: 'Vertrouwen'. En direct daaronder vermeldt Reinier de aanleiding van zijn schrijven, namelijk: 'Als het niet goed gaat'. Zijn eerste zin is dan: 'Ik vertrouw op God die de mensen liefheeft'. Dat vaste, troostrijke vertrouwen heeft hij tot het laatst toe behouden. In de ochtend van 5 januari is Reinier thuis gestorven. Reinier laat een echtgenote (Jeanette) en twee dochters (Michelle en Elsbeth) na.
ds. Frits Renes



In herinnering: Niek van 't Veer

Op 7 januari is op 88-jarige leeftijd overleden de heer Niek van 't Veer. Hij was de echtgenoot van Cobi van 't Veer-voor den Dag. Twee jaar geleden zijn zij in De Open Waard komen wonen, aangezien de noodzaak van wonen in een zorg-omgeving toch wel was aangebroken. Op voorstel van hun kinderen is er een nieuw thuis gevonden in Oud-Beijerland. Voordien woonden ze in Spijkenisse, waar zij zich buitengewoon thuis voelden, ook kerkelijk. Niek is altijd een echte familieman geweest, een liefdevolle vader en echtgenoot. In zijn werkzame leven was hij elektromonteur. Daarnaast was hij een groot muzikliefhebber. Hij ging veel naar orgelconcerten en zong 60 jaar lang als tenor in een Oratoriumvereniging. De uitvaartdienst en de teraardebestelling hebben woensdag 13 januari plaatsgevonden. Niek laat een echtgenote, drie kinderen, acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen na.
ds. Frits Renes



In herinnering: Willempje Boender – van Bochove

Op 7 januari overleed Willy Boender - van Bochove in de leeftijd van 91 jaar. Willy van Bochove werd geboren in Nieuw-Beijerland en was de jongste van vijf zussen. Zij groeide op tijdens de crisisjaren en de jaren van de oorlog. Zij leerde haar man David Jan Boender kennen en trouwde met hem in 1953. Samen trokken zij naar Oud-Beijerland, waar zij op verschillende plaatsen hebben gewoond. Mw. Boender had geen kinderen maar zij zal worden gemist als tante en oud-tante. Bij haar afscheid lasen we uit Micha 6 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.' We herkenden er haar eenvoudige en vriendelijke manier van doen in. Door de beperkingen van haar hoge leeftijd was de laatste tijd thuis niet makkelijk. Liefst was zij nogmaals verhuisd. Dit keer naar een woning met zorg. Het heeft niet zo mogen zijn. Wij weten haar nu veilig thuis bij God de Vader.
ds. Lyonne Verschoor

In herinnering: Marinus Willem Griffioen

Op 25 januari overleed onverwacht Wim Griffioen, geliefde man van Feya, in de leeftijd van 88 jaar. In zijn werkzame leven was Wim docent Engels aan de christelijke MULO en de latere CSG Willem van Oranje. Hij richtte ook de Moeder Mavo op waardoor veel volwassenen alsnog hun diploma konden halen. Maar de leraar is ook altijd leerling gebleven. Wim las veel en had een brede belangstelling. Daarnaast genoot hij ervan met anderen te discussiëren en te filosoferen, bijvoorbeeld met zijn kerkvrienden over theologische kwesties.

Wim heeft veel betekend voor de kerk en het verenigingsleven. Dat hij daarvoor ook gedecoreerd is als lid van de Orde van Oranje Nassau heeft hem trots gemaakt.

We zullen hem herinneren als een aimabel mens, correct in zijn omgang met mensen, liefdevol voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Bij zijn afscheid lazen we wat Wim geloofde en bemoedigde: eens zullen wij ons aardse lichaam verruilen voor een plaats bij God in de hemel. Wij bidden dat dat ook ons mag troosten.

ds. Lyonne Verschoor

In herinnering: Maria Martina Vermaas – van der Pijl

Op vrijdag 29 januari is in de leeftijd van 76 jaar mevr. Maria Martina (Riet) Vermaas - Van der Pijl overleden. Sinds twee jaar verbleef zij op de PG-afdeling (Woongroep 'Pieter de Hoogh') van de Rembrandt. Haar man Cees was elke dag bij haar te vinden. Hij zette daar koffie en kookte in de Rembrandt.

Het was een nare ervaring voor hem toen hij i.v.m. de coronacrisis haar een tijd niet mocht bezoeken. Op de rouwkaart staat te lezen: *'Stralende dagen - huil niet omdat ze voorbij zijn, maar glimlach omdat ze er waren.'*

Tevens vermeldt de kaart de eerste regel uit Psalm 23:

'De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.' En onder haar naam staat te lezen:

'is overgegaan naar het Licht en nu in onze herinneringen.' Riet laat een man, vier kinderen en kleinkinderen na. Haar dankbare man en kinderen schrijven: *'Zij was een 'bezige bij'. Zeer vaardig met naaimachine, naald en draad. Ook een vaardige typiste, die meer dan 25 jaar de kerkkrant heeft getypt en later digitaal verwerkt. Maar vooral creëerde zij een warm thuis voor man en kinderen. Ze was als moeder altijd beschikbaar met een luisterend oor en een kopje thee met wat lekkers. Veel kon en (bijna) alles mocht. Wij zijn dankbaar voor de ruimte die zij ons allen gaf om, ieder op zijn eigen wijze, zich zo te ontplooiën tot de mensen die wij nu zijn. Haar woonadres was meer dan 50 jaar: Emmastraat 20 te Oud-Beijerland.'*

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben plaatsgevonden in familiekring, op donderdag 4 februari jongstleden.

Wij weten haar in de nabijheid van de Eeuwige. We bidden Hem om steun voor de nabestaanden.

ds. Frits Renes



Het is bij ons verplichte kost:

The Sound of Music.

Een van de mooiste scènes is dat gouvernante Maria de bange kinderen Von Trapp troost tijdens een nachtelijk onweer. Zij zingt over haar 'favorite things', leuke dingen die haar gelukkig maken: regendruppels op rozen en snorharen van kittens, warme wanten en pakjes met een lint er omheen.

Wat ons op dit moment gelukkig maakt is Saar, onze pup. Ze is een vrolijke afleiding in een sombere tijd, die niet alleen bij ons zijn tol begint te eisen. Daarnaast tellen we onze zegeningen. Ik hoop dat het jullie ook lukt en dat jullie je hoofd vrij kunnen maken voor 'favorite things'.



Het C-Team nodigt ons uit om een favoriet gedicht of lied aan iemand anders op te sturen. U vindt bij dit Kerkmagazin een briefje met een naam en adres van gemeenteleden.

Steekt u hem/haar/hen een hart onder de riem met een mooie kaart en uw tekst!?

Een van mijn lievelingsteksten is van Judith Herzberg en die krijgt u alvast:

*Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn, wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was
als iedereen niet iedereen
op handen droeg.*

Verder in dit kerkblad weinig plannen, weinig nieuws. Dat brengt deze tijd nu eenmaal met zich mee. Via de Weekbrief, de website en Facebook blijven we u van het actuele nieuws op de hoogte houden. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben voor de mailinglist van de

Weekbrief, dan is dat geen slecht idee om het wel te doen. Ook via de Facebookgroep bent u altijd van het laatste nieuws op de hoogte.

VIEREN

De Veertigdagentijd is begonnen. We tellen ons naar Pasen toe: 40 dagen en 6 zondagen. We houden ons voor de zondagen aan het leesrooster van Bijbel Basics en volgen het project 'Een spoor van liefde'.

Op 28 februari lezen we dat Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. Deze lezing uit Johannes 13 komt normaal gesproken voorbij op Witte Donderdag. Dan zijn er meestal geen kinderen in de kerk. Het is goed dat we nu samen, grote en kleine mensen, dit prachtige verhaal horen en erover kunnen nadenken. Welke betekenis heeft Jezus' daad voor ons vandaag?

Zondag 7 maart gaat ds. Frits Renes voor.

Op het rooster staat Johannes 14. Jezus vertelt dag Hij de weg is naar de Vader. Het is geen makkelijke maar voor veel mensen wel een heel dierbare tekst. Veel kamers in het huis van God, wat zou Jezus daarmee bedoelen?

Ook Zondag 14 maart gaat ds. Frits Renes voor. Op het leesrooster staat opnieuw Johannes 14, Jezus spreekt over vrede.

Op 21 maart gaat het over Jezus' liefde voor zijn leerlingen en de opdracht om ook elkaar liefhebben. Het is een tekst (Johannes 15:9-17) die ook veel gelezen wordt in huwelijksvieringen.

Op Palmzondag horen we dat Jezus wordt verraden. Mensen weten niet wat ze met hem aan moeten en Hij wordt gezien als concurrent voor de religieuze leiders. Straks gaat iedereen in Jezus geloven! Dat moeten ze niet hebben. We hopen -als de maatregelen het toestaan- dat we deze zondag met de kinderen kunnen samenkomen in de kerk. Wat een feest zal het zijn om elkaar te zien en met feestelijk versierde palmpasenstokken door de kerk te lopen. Houd u vooral de weekbrief en de website in de gaten.

Een hartelijke groet! ds. Lyonne Verschoor

Iedere keer als we elkaar spreken via app of online is er al snel de vraag: "Wanneer kunnen we weer afspreken in de kerk?" Dat is een vraag die iedereen herkent!

Helaas valt daar op het moment dat we dit schrijven nog niets over te zeggen, maar we kijken er allemaal naar uit!

We proberen er met elkaar het beste van te maken. Plannen maken is lastig, maar het leuk hebben met elkaar kan altijd! Zo hebben we tijdens de online vergadering van woensdag 20 januari bingo gespeeld met elkaar. Iedereen maakte zijn eigen bingokaart. We hadden 2 winnaars. Dat waren Jelte en Pieter. Zij kregen de volgende dag hun prijs aan huis bezorgd.



Op vrijdag 5 februari hebben we Sirkelslag YOUNG online gespeeld. Na een gezamenlijke start op YouTube speelden we onderling diverse spelletjes tegen elkaar. Er werden spulletjes gezocht in huis en suikerklontjes gestapeld, maar er werd ook bingo met muziek en 'Wie ben ik' gespeeld. Het was een gezellige avond, die iets langer duurde dan we van tevoren hadden gedacht! Sijmen was deze avond de winnaar! Sanne werd tweede en Madelief derde.



Op vrijdag 28 mei hopen we weer mee te doen met Sirkelslag, maar dan in 'De Baan', tegen andere jeugdgroepen.

Groetjes en tot ziens van Loïs, Joeri, Luka, Julia, Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Jelte, Madelief, Sanne en natuurlijk ook van Sander, Anne Mae en Daniëlle

Deelname



Aantal deelnemers:



84

Hoe vaak woonde u voor de Corona crisis een dienst bij?



Totaal van Wat is uw leeftijd? per Wat is uw leeftijd?



Totaal van Wat is uw leefsituatie per Wat is uw leefsituatie



In september vroegen we uw medewerking door het invullen van een enquête rond de kerkdiensten. Directe aanleiding was de overgang van alles vooraf opgenomen en online naar live samenkomsten in de kerk in de zomer.

We zijn heel blij met de ingevulde enquêtes en met de waardering en feedback. Hieronder vindt u de uitkomsten. Wat buiten beschouwing is gelaten, omdat het nu niet ter zake doende is, zijn de vragen over het zingen in de kerk en het boekingsstelsel.

Tops

- waardering voor de inzet van iedereen
- zorgvuldigheid mbt de maatregelen
- gevoel van verbondenheid
- participatie via Mentimeter
- invoeren Tienertalk

Tips

- de collecte op een andere manier regelen
- overzichtsbeeld van de hele kerkzaal
- jonge mensen in de zanggroep
- verscheidenheid aan muziek
- meer medewerking van gemeenteleden ivm levendigheid
- verandering en vernieuwing graag met mate
- geluid in een lege kerk

Kijkcijfers kerkdiensten

In onderstaande grafiek ziet u per kerkdienst het aantal keren dat de dienst bekeken is, rechtstreeks of op een later moment, door één of meerdere mensen tegelijk. In de maanden juli-december tellen we daar ook nog wisselend 30 tot 100 kerkgangers bij. We zijn dankbaar voor deze cijfers. We lezen er aan af dat de vieringen in deze tijd in een behoefte voorzien en dat doet goed. Het viel en valt niet altijd mee. De toenemende beperkingen, de lege kerk, de vermoeidheid hebben ook vat de mensen die op de een of andere manier zijn betrokken bij de kerkdiensten. Maar we weten ons gesteund en gedragen door u en jullie thuis en door Hem die wij willen eren en danken als wij zondagmorgen 'samen komen' rond om zijn Woord.



Er is na de zomer alweer veel veranderd. Van 100 kerkgangers gingen we terug naar 30; van een lege kerkzaal met voorzangers naar een lege kerk zonder voorzangers. En op het moment dat ik mijn kopij moet inleveren, begin februari, hebben we geen idee hoe het er in maart zal uitzien.

Wat we wél weten is dat we ontzettend blij zijn met de feedback van mensen.

Regelmatig geven mensen gevraagd en ongevraagd reacties op de inhoud van de diensten of de technische aspecten ervan. Daarin proberen we lerend te zijn en voor zover het in ons vermogen ligt zullen we er ook iets mee doen. Mocht u iets kwijt willen, een tip of een top, dan ontvangen we die graag.

De Taakgroep Eredienst

Inleveren collectebonnen

De kerkenraad heeft de vraag bereikt of het mogelijk is collectebonnen of contant geld in te kunnen leveren voor de collecten.

U kunt uw collectebonnen of contanten in een envelop inleveren bij:

- Leo Brussaard, H.B.S.-Laan 34, 3262 JB Oud-Beijerland
- Brievenbus bij de zij-ingang Laningpark van de Open Hof.

Indien gewenst kunt u aangeven hoe de verdeling tussen diaconie en kerkenwerk moet zijn. Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen de ingeleverde collectebonnen en contanten evenredig verdeeld worden tussen de diaconie en kerkenwerk.

Telefoon

Jaap den Boer

Sinds kort heb ik een nieuwe telefoon. Merk Apple. Ik behoor tot de groep gelovigen die menen dat Apple doet wat het belooft.

Het logo van Apple wekt vertrouwen. Het stelt een appel voor maar de appel mist een hapje aan de rechterkant. Het zou verwijzen naar Eva, die van de verboden vrucht eet. En als je daarvan eet dan word je slimmer.



Er zijn opvallende overeenkomsten vastgesteld tussen het gebruik van Apple producten en het bijwonen van een kerkdienst. Bij mensen die een kerkdienst bezoeken worden namelijk dezelfde hersenactiviteiten waargenomen als bij degenen die gebruik maken van een Apple product.

Dat ervaar ik niet zo. Een kerkdienst beleef ik heel anders. Daar overkomt mij een warm gevoel en meer.



Ik ben nog op zoek naar een hoesje voor de telefoon. Eén met een aansprekende tekst als steuntje in de rug in deze barre tijd. De woorden uit Jozua 1 vers 9 spreken mij wel aan. Hier zegt God tegen Jozua: "Wees vastberaden en vol vertrouwen! Wees dus nooit bang. Want ik ben bij je, waar je ook gaat."

Maar met het gedicht "Avondklok" van Marieke Lucas Reineveld kan ik ook uit de voeten:

*"Denk je buiten, denk de wind door je haren, de regen, denk de zomer aan je zijde,
denk de dagen langer en niet versomberen,
denk je bij iemand die warm en zacht, denk je de avond en steeds langer licht."
(fragment).*

Nu maar hopen dat deze woorden op het hoesje passen.

Vals

Rob van Brakel

Op 4 maart 1829 werd Andrew Jackson geïnaugureerd als 7e president van de Verenigde Staten. Zijn voorganger, John Quincy Adams, was er niet bij. De verkiezingscampagne was weliswaar ongekend hard geweest, maar belangrijker was dat Adams Jackson een ruwe boerenkinkel vond, die helemaal niet in het Witte Huis thuis hoorde. Adams had gestudeerd, maar Jackson was een man van het volk. Adams had de gewone man altijd op afstand gehouden, maar Jackson nodigde het gepeupel uit in zijn ambtswoning. Kortom, een clown.

Adams had ergens wel gelijk: Jackson was aan de macht gekomen door een coalitie te smeden met pioniers, slavenhouders en conservatieve plattelanders, en de goede dingen die hij deed worden in het hedendaagse beeld van hem overschaduwd door de manier waarop hij zwarten en indianen behandelde. Toch had Adams beter in gesprek kunnen blijven met Jackson; nu zag iedereen hem alleen maar als een slecht verliezer, waar toch niet naar geluisterd hoefde te worden.

Ook de Bijbel kent zo zijn verongelijken: koning Saul natuurlijk, die aan invloed verliest naarmate hij zich meer laat kennen. Lot, die denkt dat Abraham hem de beste stukjes land wil afsnoepen en door zijn eigen schuld in Sodom belandt. Judas, die meent dat hij het beter weet dan Jezus en daardoor de catastrofe over hen en over zichzelf afroept. Of Kain, die zich zo'n slecht verliezer toont na het afwijzen van zijn offer dat hij zijn broer de hersens in slaat.

Zelf zijn we waarschijnlijk ook niet helemaal vrij van het virus. Ik kijk maar naar mezelf: een spelletje mens-erger-je-niet ontaardde bij mijn ouders thuis altijd in ruzie, omdat ik meende dat de dobbelsteen alleen voor mij zo ongunstig rolde. Ieder kind dat zichzelf net iets belangrijker vindt dan een ander, kan er slecht tegen dat een uitslag ongunstig is voor hem of haar. Ik zal me wel iets beter hebben gevoeld dan de rest; die deden er dus goed aan me in mijn sop te laten gaar koken en me niet helemaal serieus meer te nemen.

Als Jezus de gelijkenis van de zaaier vertelt, waarbij een deel van het graan op de rotsbodem valt en niet opkomt, kun je als voorbeeld voor die rotsgrond, waardoor de boodschap niet overkomt, ook aan dit soort zelfoverschatting denken, waardoor mensen zich afsluiten van anderen. Natuurlijk roepen zij dat de ander vals speelt, maar wat veel valser is, zijn hun eigen noten.





Toen ik het voorlaatste KerkmagaZin nr. 56 doornam, zag ik mijn column. Deze stond er in nr. 55 ook al in. Jammer, want in deze kerstuitgave was het de bedoeling dat er een kerstverhaal in kwam te staan. Oké, dan volgend jaar weer.

Ach, eigenlijk is het niet zo heel erg. Een menselijke fout, wie maakt die niet?

Het is maar goed dat, voordat deze column geplaatst wordt, deze wordt gecontroleerd en gecorrigeerd. De Nederlandse taal is moeilijk. Ik word herhaaldelijk op mijn schrijffouten gewezen, maar de ene fout is de andere niet.

De Nederlandse taal is verschillende malen aangepast. Voor de oorlog schreef men bij veel woorden eindigend op s. ch, bijvoorbeeld: mensch, vleesch, enz. Maar er zijn woorden waarbij ik denk: wat is hier nou mis mee? Neem nou: pannenkoek of pannekoek. Smaakt een pannenkoek lekkerder? En dan: wat ik vind, vind jij ook, maar hij of zij vindt dat weer niet.... Je schrijft met een d of dt, maar verschil hoor je niet.

Hoewel ik er zelf matig trots op ben, zag ik in Rotterdam het levenslicht. De meeste Rotterdammers herkennen het wel: je zegt en schrijft te pas en te onpas achter veel woorden een t. Oké, geen t dan, geef dan maar koffie. Genoeg over de taal.

Foutjes in het verkeer, die zijn pas zeer kwalijk. Foute keuzes die mensen maken door gebruik te maken van geweld zijn onvergeeflijk, zeker als er slachtoffers zijn. Bij een leugen of diefstal: "Oké, ik vergeef het je, maar doe het niet weer." Maar soms kan je die ander niet vergeven.

Voorals niet als jouw dierbaren iets wordt aangedaan. Hoe vaak wordt jou om vergeving gevraagd? Hoe vaak vraag je zelf om vergeving? En niet alleen aan je naaste. "Vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaren vergeven." Is dat zo?

Onze schulden worden vergeven, omdat Hij onze schulden op zich heeft genomen. Het vertrouwen dat onze schulden worden vergeven maakt ons sterk ook onze schuldenaren te vergeven.

Amen.

Gonnie Confurius de Keijzer



Februari/ Maart		Maart / April	
zo 21	1 Petrus 3:13-22	zo 14	Jozua 5:2-12
ma 22	1 Petrus 4:1-11	ma 15	Jozua 5:13-6:14
di 23	1 Petrus 4:12-19	di 16	Jozua 6:15-27
wo 24	1 Petrus 5:1-14	wo 17	Jozua 7:1-15
do 25	Psalm 38	do 18	Jozua 7:16-26
vr 26	2 Petrus 1:1-11	vr 19	Jozua 8:1-13a
za 27	2 Petrus 1:12-21	za 20	Jozua 8:13b-29
zo 28	Psalm 99	zo 21	Jozua 8:30-35
ma 1	2 Petrus 2:1-10a	ma 22	Jozua 9:1-15
di 2	2 Petrus 2:10b-22	di 23	Jozua 9:16-27
wo 3	2 Petrus 3:1-9	wo 24	Jozua 10:1-15
do 4	2 Petrus 3:10-18	do 25	Jozua 10:16-28
vr 5	Psalm 19	vr 26	Jozua 10:29-43
za 6	Jozua 1:1-9	za 27	Jozua 11:1-15
zo 7	Jozua 1:10-18	zo 28	Marcus 11:1-11
ma 8	Jozua 2:1-14	ma 29	Marcus 11:12-26
di 9	Jozua 2:15-24	di 30	Psalm 118
wo 10	Psalm 126	wo 31	Marcus 14:1-11
do 11	Jozua 3:1-17	do 1	Marcus 14:12-72
vr 12	Jozua 4:1-14	vr 2	Marcus 15:1-47
za 13	Jozua 4:15-5:1	za 3	Psalm 88



Veertig dagen onderweg

Met enkele enthousiaste gemeenteleden hebben we een eigen Open Hof kalender voor de Veertigdagentijd gemaakt. Dagelijks vindt u een korte aanzet tot bezinning in uw mailbox of in de Facebookgroep. Wilt u deze ook ontvangen?

Geef dan uw mailadres door aan ds. Lyonne Verschoor.



SOBER LEVEN 🍌 KIK

De dominee houdt een vergadering in de keuken met mevrouw Bontje en Henk Hartman van het zangkoor. De muizen luisteren stiekem mee, want ze horen graag welk feest eraan komt en hoeveel lekkers er dan klaarstaat! "Punt één. De veertigdagentijd!" galmt de dominee. "Dat is de voorbereidingstijd op het paasfeest. Veertig dagen gaan we ons bezighouden met Jezus' lijden, met vasten, inkeer, sóber leven. Is dat geen mooi thema, Sober Leven?" Henk Hartman kucht. "Maar dominee, is dat nu wel zo'n goed idee?" zegt hij. Mevrouw Bontje staart naar het plafond. Ook de muizen rollen met hun ogen, want sober leven, daar houden ze nu eenmaal niet van. "Wat bedoel je, Henk?" vraagt de dominee, "We doen dit toch elk jaar, veertig dagen vasten?"

"Jawel," zegt Henk, "maar ... de mensen zijn al een heel jaár sober aan het leven. We mochten van alles NIET. Niet op reis, niet winkelen, niet feesten, niet knuffelen, niet naar de kerk, het was verschrikkelijk!" "We hebben al gevast!" zegt mevrouw Bontje met een traan op haar wang, "Het is genóég geweest. Ik wil een feestelijke veertigdagentijd! Een fleurige vasten!" De dominee is even stil. "Ik geloof dat jullie gelijk hebben. Jezus houdt van het leven." Mevrouw Bontje schenkt koffie in. "Op het leven!" roept ze. "Op het leven!" antwoordt de rest. En dan gaan ze plannen maken voor een feestelijke vasten "Op het leven". Met veel gezelligheid en ... koek. Dát gaan de muizen gauw aan Kikker vertellen!



Puzzel

In plaats van...

In plaats van jezelf naar binnen te keren in de veertigdagentijd, kun je je ook naar buiten keren. Hiernaast voorbeelden van 'In plaats van ...' Raad de letters die hier ontbreken. Als je ze goed hebt ingevuld, lees je waar de puzzel over gaat!

	 Boek lezen	Boek <input type="checkbox"/> oorlezen aan iemand	
	 Geen koek	Samen b <input type="checkbox"/> kken en uitdelen	
	 Muziek draaien	Samen zingen en <input type="checkbox"/> pelen	
	Alleen wandelen	Met z'n allen op s <input type="checkbox"/> ap	
	Kale kamer	<input type="checkbox"/> ersiering en bloemen	
	Voor het scherm zitten	Naar de ke <input type="checkbox"/> k gaan	
	Huiskap en slossen	M <input type="checkbox"/> oie kleren en geurtje	
	Kaartjes en appjes	Handen en omhe <input type="checkbox"/> zingen	
	Thuisblijven	Mensen opzoeken en bl <input type="checkbox"/> maken	
	Water en brood	Lekker <input type="checkbox"/> oken voor elkaar	
	Heer, ontferm U	God zij dank <input type="checkbox"/>	

Uit de Bijbel

Deel je feestmaal met mensen die niets hebben. Droog je tranen en wees blij met wat de Heer voor jullie doet. (Nehemia 8,10)



Vast vrolijk!

Tekeningen: Jansje
teksten: Marjet de Jong