



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Advent en kerst 2020
Is uw email adres al bekend?
Nummer 56 - december 2020 / januari 2021



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 56
december 2020



Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Dijk
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Mw. T. v.d. Meer tel. 614739

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. P. van Reeven
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
57 24 dec / 14 jan / 23 feb

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Jos Waltmans

PASTORAAT

ds. L (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

Vacant:

wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk, Hoeksche Waard West)
Gedurende de periode dat de vacature niet is vervuld wordt pastorale ondersteuning verleend door ds. Frits Renes. Van Ballegooijsingel 45, 3055 PB Rotterdam, tel. 06-49308049 e-mail ds.f.l.renes@gmail.com

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a
3273 LM Westmaas
tel. 06-236 66973 / 571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
T. Nobels
Lange Hille 24
3261 TL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
L. Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

RSIN/Fiscaal nummer
-Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
- Diaconie: 824.103.452

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
6 december	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Maaltijd van de Heer
	19:00u	Leo Lommers	Meditatief moment
13 december	10:00u	ds. Frits Renes	Tienerkerk in de Baan
20 december	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Jongeren dienst
	19:00u	Leo Lommers	Meditatief moment
24 december	22:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Kerstnacht
25 december	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Kerst viering
27 december	10:00u	ds. A. Groenendijk - Meindersma	Tienerkerk in de Baan
31 december	19:30u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Oudjaar
25 december	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
3 januari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
10 januari	10:00u	ds. Jaap Brederveld,	Tienerkerk in de Baan

kerkdienstgemist

Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Diverse fragmenten zijn ook te vinden op het YouTube kanaal Dagdominee en onze besloten Facebook-pagina

Bovenstaand rooster zoals ingepland volgens jaarplanning.

Momenteel geldt nog max. 30 bezoekers en vooraf aanmelden als u persoonlijk bij de dienst in de kerk aanwezig wilt zijn,

Wijzigen i.v.m. corona worden via andere media gepubliceerd.



Habakuk zei: 'Heer, hoe lang moet ik nog om hulp roepen? U luistert niet! Er is zo veel geweld, ik schreeuw het uit. U helpt niet! Waarom moet ik zo veel ellende meemaken? Uw volk heeft het moeilijk. (Hab 1: 2)

Habakuk zei: 'Ik ga boven op een toren staan, zodat ik ver kan kijken. Misschien kom ik te weten wat de Heer tegen mij wil zeggen. Misschien geeft hij antwoord op mijn vragen.' (Hab 2: 1)

Nooit eerder was Advent zo geladen met hoop en verwachting op lichtere tijden. In alle onzekerheid over Covid -hoe lang nog?- verlangen we naar een nieuw normaal, naar nabijheid in plaats van afstand, naar antwoorden in plaats van vragen. We hebben het er moeilijk mee. Habakuk is niet zuinig met zijn klacht. U leest hierboven één vers maar het gaat 17 verzen zo door. In beeldende taal legt hij God zijn bezorgdheid voor. Kerkvader Hieronymus vond de toon die de profeet aansloeg godslasterlijk. Klagen, dat doe je niet. Nog altijd hoor ik van mensen de gevleugelde woorden 'niet klagen maar dragen en vragen om kracht'. Klagen heeft vaak voor mensen te maken met ondankbaarheid, met te weinig vertrouwen hebben. Terwijl je ook kunt zeggen: een zucht geeft lucht.

In de Bijbel wordt heel wat af geklaagd. Sla er de Psalmen op na. Zelfs Jezus heeft zijn nood geklaagd in zijn diepste uur. Het is dus niet de Bijbel die ons zegt dat we niet mogen klagen. Het zijn de uitleggers van de Bijbel die ons dat hebben opgelegd.

Het kan maar zo zijn dat je, in wat je overkomt of om je heen ziet gebeuren, door vragen wordt overweldigd. Vragen naar het waarom, naar de aanwezigheid van God. Habakuk redeneert zijn opstandige gevoelens niet weg. Hij uit ongegeneerd zijn gevoelens jegens God.

Al is het in het klagen en vragen, daarmee blijft er wel een verbinding met God. Hij houdt een plaats in wat er wordt geleden en gestreden. 'Niet klagen maar dragen' ontnemt mensen de ruimte om het gevecht met God en zichzelf aan te gaan en vragenderwijs toch met God in verbinding te blijven. Want wie vraagt, hoopt op een antwoord. Zullen we ooit zien en begrijpen hoe God onze vragen beantwoordt? Misschien niet. Elie Wiesel schreef erover: 'De mens verheft zich tot God door de vragen die hij Hem stelt. Dat is het werkelijke gesprek. De mens vraagt en God antwoordt. Maar je begrijpt zijn antwoorden niet. Je kunt ze niet begrijpen. Omdat ze uit het diepst van de ziel komen en daar tot aan de dood blijven. De juiste antwoorden vind je alleen maar in jezelf.' Dan stelt iemand hem de vraag: Maar waarom bid jij? 'Ik bid de God die in mij is mij de kracht te geven Hem de juiste vragen te stellen.'

Wie klaagt wil gehoord worden. Wie een vraag stelt, verwacht een antwoord. De lijnen blijven open. Zo was het ook bij Habakuk. Hij beklimt de wachttorens en opent zich voor wat God hem zal laten zien. Er leeft nog voldoende hoop en verwachting in hem om zich op God af te stemmen. Advent leert ons ons opnieuw open te stellen voor Gods licht, voor antwoorden op onze duisternis. Wij verwachten God zoals een wachter de morgen verwacht.



*Het volk dat in duisternis ronddoelt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.*

Jesaja 9,1

Collecte overzicht

Eerste Rondgang

29 november

Pameijer - Dagactiviteitencentrum

info: zie uitgelicht

6 december

Stichting Jaffa Project

info: zie uitgelicht

13 december

Amnesty International

info: zie weekbrief en/of www.amnesty.nl

20 december

Stichting Pa en Zoon Helpen

info: zie uitgelicht

24 december (kerstnacht)

Solidaridad

info: zie weekbrief

25 december

Kinderen in de knel

info: zie uitgelicht

27 december

Actie Sprinkhaan

info: zie uitgelicht pagina 22

3 januari

Fonds Armoedebestrijding

info: zie weekbrief

10 januari

Goud van Noord

info: zie weekbrief

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

Giften

Ontvangen giften:

Vluchtelingen kamp Moria € 20,-

Voedselbank € 10,-

Diverse giften diaconie € 80,-

Kerk € 20,- & € 250,-

Collectes

wie
anders
pameijer

29 november Pameijer
Dagactiviteitencentrum

Op de Oost-Voorstraat 79 in
Oud-Beijerland bevindt zich
het dagactiviteitencentrum

(DAC) van Pameijer. Ook in De Open Hof zijn regelmatig diverse mensen die van Pameijer op bezoek komen en diverse activiteiten ondernemen. Degenen die in het 'DAC' hun dagbesteding vinden hebben een breed uiteenlopende psychiatrische achtergrond. Door hun ziektebeeld zijn ze vaak niet in staat om deel te nemen aan het 'drukke' dagelijkse maatschappelijk gebeuren, zij hebben een andere structuur nodig in hun leven. De gevolgen hiervan zijn vereenzaming en vaak ook financiële problemen. In het 'DAC' zijn begeleiders en kan men terecht voor een praatje of ondersteuning op sociaal gebied. Jammer dat sommige bezoekers niet mee kunnen doen aan sommige activiteiten of aan een maaltijd, omdat ze het gewoonweg niet kunnen betalen. Daardoor zit er voor hen een bezoekje of het meedoen aan deze activiteiten die Pameijer organiseert niet in. Met deze collecte willen wij een duit in het zakje doen, van waaruit deze mensen geholpen kunnen worden en wel mee kunnen doen. Zie ook: www.pameijer.nl



6 december

Open House Ramle via
Stichting Jaffa Project

Bij de gespannen sfeer tussen de
Palestijnen en Israel is het werk van
organisaties als Open House van zéér
groot belang. Open House wil n.l. een

ontmoetingsplaats zijn voor Joden én Arabieren. Tal van activiteiten worden ontplooid teneinde de negatieve beeldvorming over elkaar te doorbreken en weg te nemen. Tijdens de zomerkampen ontmoeten de Joodse en Arabische kinderen elkaar, tekenen samen, gaan met elkaar zwemmen, eten gezamenlijk. Zo ontdekken ze veel over zichzelf en over elkaar. Zo ontdekken ze ook dat er van alles is wat ze gemeenschappelijk hebben en dat een verschillende achtergrond daarin helemaal geen rol speelt. Zie ook: www.friendsofopenhouse.org & www.jaffaproject.nl

Pa en Zoon Helpen

20 december Stichting Pa en Zoon Helpen

De Stichting Pa en Zoon Helpen staat bekend om hun directe hulp aan kleinschalige projecten en discrete hulp aan kansarme mensen in Sri Lanka. Dankzij de geweldige ondersteuning en het vele medeleven uit de Open Hof realiseren we veel op het gebied van educatie, medische zorg, woonvoorzieningen en hygiëne! Helaas is het na de lockdown er niet meer van gekomen om Sri Lanka te bezoeken. Speciaal ons Gamini bejaarden tehuis wordt flink getroffen. De laatste 2 jaar hebben we de bewoners dankzij jullie op "luxe" wijze naar hun eindpunt kunnen begeleiden echter door de huidige crisis zijn verschillende bewoners vervroegd overleden. Door de Corona-crisis wordt Sri Lanka vooral economisch getroffen. Al bijna 8 maanden is het vliegveld dicht en komt er dus niemand het land in! In een land dat bijna geheel afhankelijk is van toerisme is dat de doodsteek. In landen zoals Sri Lanka is er geen hulp vanuit de overheid en zie je dat honger, lees voedseltekort, echt een probleem aan het worden is. Momenteel kunnen we alleen op afstand via Ruzain, onze Sri Lankaanse vriend, verschillende bevolkingsgroepen helpen met de ondersteuning in hun dagelijks levensonderhoud, lees voedselpakketten. Uw steun is helaas hard nodig momenteel. Voor meer project info:

www.facebook.com/paenzoonhelpen



27 december Actie Sprinkhaan - Verjaag de honger

Een enorme golf woestijnsprinkhanen vreet

Oost-Afrika en Zuid-Azië kaal. De gevolgen zijn enorm. De sprinkhanen eten complete oogsten op en dat maakt de armoede en de honger in deze gebieden nog groter. Boeren in landen als Ethiopië, Zuid-Soedan en Pakistan raken hun oogst en daardoor hun inkomen kwijt. Na corona maakt de sprinkhanenplaag de armoede nóg groter. Kerk in Actie ondersteunt deze boeren. Met waarschuwingssystemen, die tijdig signaleren wanneer er sprinkhanen komen en een geluid afgeven om ze te verjagen. En met voedselnoodhulp, om honger te voorkomen waar sprinkhanen de oogst hebben verwoest. Zie ook: www.kerkinactie.nl/projecten/sprinkhanen

3 januari Fonds Armoedebestrijding

Al weer heel wat jaren vragen de kerken om aandacht voor het proces van verarming en verrijking in onze samenleving. Bij veel mensen heeft dit de ogen geopend en meer inzicht gegeven voor de problemen en de oorzaken rondom de armoede. Toch blijft de kloof tussen arm en rijk. Veel mensen, voor het grootste deel alleenstaande vrouwen of één-ouder-gezinnen, leven op of onder de rand van het maatschappelijk minimum. De voedselbanken zien niet voor niets het aantal mensen dat daarvan afhankelijk is maar niet kleiner worden. Er gaan wel mensen uit die weer op weg zijn geholpen, maar er komen steeds weer nieuwe mensen bij. Nu met de gevolgen van het corona komen er ook meer mensen die zich melden bij Voedselbanken. Ook bij diaconieën kloppen er nog steeds mensen aan voor hulp. Reden genoeg voor de kerken om onverkort aandacht te blijven vragen voor dit onrecht, ook hier in onze eigen gemeente en in onze Hoeksche Waard.

In herinnering: Jannetje Jozina (Anneke) van der Wiel – de Wit

Op 9 oktober overleed Jannetje Jozina van der Wiel – de Wit.

Anneke was de grote liefde van Henk. Zij leefde voor haar twee zoons en drie dochters die haar herinneren als een lieve, zorgzame en fantastische moeder en oma.

Toen de kinderen groter werden behaalde zij haar diploma om te gaan werken in de zorg en zij kwam terecht in de Egmontshof. Daar heeft zij zich met veel liefde ingezet voor mensen met dementie. Nog maar kort na haar pensionering werd zij ziek. Dapper ging zij de strijd aan en het leek goed te gaan. Tot de kanker enkele maanden geleden terug kwam. Kwaliteit was vanaf dat moment belangrijker dan kwantiteit. De dagen plukken als een geschenk uit Gods hand, dat wilde zij doen, samen met Henk en de kinderen. Anneke was niet bang voor de dood. Zij vertrouwde dat haar lichaam zal terugkeren tot de aarde en dat haar levensadem terug zal keren naar God onze Schepper.

In herinnering: Erik Paul Bijl

Op 16 oktober jongstleden is op 55-jarige leeftijd overleden

Erik Paul Bijl. Erik is een van de vijf kinderen van Atie Bijl. Erik heeft vele jaren in het buitenland gewoond, de laatste jaren met name in Thailand. Zijn bijzondere, persoonlijke keuzes in het leven brachten hem naar vele oorden. Daar kreeg hij veel mee, zowel wat betreft exotische natuurschoonheid als exotische gewoontes en gebruiken.

Ook op spiritueel gebied ervoer Erik dat het Oosten ons westerlingen veel kan leren. De zoektocht die Erik maakte, betekende voor hem een verrijking. Toen Erik ernstig ziek werd, is hij eind 2018 naar Oud-Beijerland teruggekeerd. We hebben van Erik afscheid genomen tijdens een gedachtenisbijeenkomst in De Open Hof op woensdag 21 oktober jongstleden.

Aansluitend heeft de naaste familie Erik begeleid naar het crematorium te Heinenoord.

Erik laat vier kinderen en een vrouw na. De Eeuwige zal zich in liefde over hem ontfermen.

Ds. Frits Renes



In herinnering: Anna (Annie) Weeda-Letterman

Vrijdag 16 oktober jongstleden is Annie Weeda-Letterman op 90-jarige leeftijd overleden. Annie is altijd een actieve vrouw geweest.

Tot haar 65e jaar is ze 23,5 jaar koster geweest in de Ontmoetingskerk. Het kosteren deed ze altijd graag en vol overgave. Actief zijn vond ze fijn, zeker wanneer dat in en rond de kerk plaatsvond. Ze was ook een enthousiast kerkdienstbezoekster, de laatste jaren gebruik makend van de kerkauto. Ze hoopte vurig dat ze na de crisis waarin we verkeren weer elke zondag de dienst zou kunnen bezoeken. Enkele dagen geleden moest ze naar het ziekenhuis, alwaar ze vrijdag is overleden. Annie laat een dochter en een zoon na.



Donderdagmorgen 22 oktober hebben we in een gedachtenisdienst in De Open Hof afscheid van haar genomen, waarna de begrafenis plaatsvond op de begraafplaats alhier.

Wij mogen Annie toevertrouwen aan de oneindige liefde van de Eeuwige.

Ds. Frits Renes

In herinnering: Paulina Jannigje (Paulien) Polderdijk-van Holten

Op zaterdag 17 oktober jongstleden is op 89-jarige leeftijd overleden Paulina Jannigje (Paulien) Polderdijk-van Holten. Paulien is geboren in Numansdorp. In haar huwelijk woonde ze met haar gezin op Heijlplaat.

Zij was sinds 2015 weduwe van Nico Polderdijk. In 2017 is zij in Oud-Beijerland komen wonen. Altijd heeft ze een actief leven geleid: fietsen, graag schoonmaken en ze heeft veel gewerkt als naaister.

Paulien was een statige en zelfstandige vrouw. Ze had een goede gezondheid en heeft, tot op het laatst, ook nooit medicijnen geslikt.

De laatste tijd woonde zij in Alerimus, locatie De Buitensluis te Numansdorp, de plaats waar haar leven begon en eindigde. Paulien laat twee kinderen, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen na.

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden op donderdag 22 oktober jongstleden in de kapel van begraafplaats 'Charlois' te Rotterdam. In aansluiting daarop is zij aldaar ter aarde besteld.

Zij heeft haar rustplaats gevonden bij de Eeuwige.

Ds. Frits Renes



Even bijpraten, staat hier altijd boven. Maar er gebeurt zoveel! Laat ik om te beginnen zeggen dat ik u vreselijk mis. Niet omdat ik liever met meer mensen in de kerk zou willen zijn, -dat ook- maar omdat ik ú mis. Ik schrijf dit stukje een dag voor ik vertrek naar Friesland voor twee weken vakantie. Het zal fijn zijn om even bij te tanken en uit te waaien. Met frisse moed hoop ik er weer te zijn eind november.

Het gaat ons beiden goed. Bas werkt, zoals velen van jullie, al sinds begin maart thuis. Dat geeft rust: geen files, geen haastwerk met koken en eten. Tegelijkertijd verlangt hij er ook naar om af en toe onder collega's te zijn.

In oktober zijn we met een nieuw enthousiast C-Team van start gegaan. Het is onze opdracht om na te denken over kerk-zijn in coronatijd.

Daarbij gaat het vooral om de vraag wat er allemaal wél kan in plaats van wat er niet kan. Creatieve en verbindende ideeën mogen vanuit het C-Team hun weg vinden naar de verschillende taakgroepen.

Het was bijzonder om samen avondmaal te vieren in oktober. Het was maar een klein groepje in de kerk en terwijl we brood en wijn deelden.

We voelden de verbondenheid met elkaar en diegenen die thuis meevierden. Maar de pijn van

de afstand, de gebrokenheid, kwam ook even hard bij mij binnen.

Datzelfde geldt misschien wel voor de zondag dat wij de overleden gemeenteleden herdachten.

Velen van u hebben gereageerd op de dienst.

Fijn om achteraf te horen wat we van tevoren hadden bedacht: dat de omstandigheden op geen enkele manier afbreuk mochten doen aan de waardigheid en liefde waarmee wij de namen noemen en gedenken. Het was bijzonder en helend om maandagmiddag 2 november de kerk open te stellen voor al wie een lichtje wilde aansteken. Iets dat normaal gesproken in de dienst zou hebben plaatsgevonden. De lichtjes bij de levensweg, de muziek van Leo, de koffie in de Omloop en het weten van het gedeelde verdriet waren troostend.

Het zou maar zo kunnen zijn dat we dit voor volgend jaar doorzetten. Verder blijf ik u natuurlijk ook bijpraten via het wekelijkse berichtje op de Weekbrief.

Met een hartelijke groet voor u en jullie!

ds. Lyonne Verschoor



Vieren

Op het moment van schrijven weten we niet hoe we ervoor zullen staan in december. Zullen we nog steeds met 30 mensen samenkomen of alweer met meer, of juist met minder.. we weten het niet.

Wat we wél weten is dat de lofzang vanuit De Open Hof doorgaat en dat we ook onze opdracht om Gods Woord in deze wereld te laten klinken en vorm te geven niet zullen verzaken. Hoe het er ook uit zal zien, wat er ook allemaal níet doorgaat, Advent gaat wel door. Ook in De Open Hof.

Advent: Dicht bij het Licht!

Dat is dit jaar het thema voor de zondagen van advent en Kerst. Wat betekent het dat Jezus zichzelf in het Johannes-evangelie het Licht voor de wereld noemt? En waar in de Bijbel gaat het nog meer over licht? De kinderen ontvangen wekelijks materiaal bij de lezingen van de zondag via de mail.

Zondag 29 november: Op deze eerste zondag van Advent begroeten we als gastvoorganger ds. Elzo Bijl uit Heinenoord. De kinderen worden voor deze zondag uitgenodigd voor de kinderdienst. Niet zoals we dat gewend zijn een moment tijdens de kerkdienst. Het wordt een extra lange en zeker extra leuke! Wat zal het geweldig zijn om elkaar weer te zien.

Ouders of grootouders mogen hun (klein)kinderen om tien uur bij de kerk afzetten en zich aanmelden voor de dienst in de kerkzaal. Om elf uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald.

Meer informatie krijgen de kinderen thuis.

6 december: Als alles normaal zou zijn geweest, zouden we op deze zondag brood en wijn hebben gedeeld. Dat komt te vervallen. We hopen op betere tijden om met zoveel mogelijk mensen de vreugde van de maaltijd van de Heer te kunnen delen. We lezen uit Genesis over de schepping van het licht, de eerste voorwaarde voor leven, levenslicht. Wat een prachtig begin. Al is er ook het verhaal van de rabbi die, als hij begon te lezen in de Tora, nooit verder kwam dan: 'God zei...' zo groot was zijn verwondering dat de Eeuwige een sprekende God is, een God die communiceert. Mooi om daar samen over na te denken.

Zondag 13 december gaat ds. Frits Renes voor. Fijn dat hij, als tijdelijke predikant voor wijk West, ons voorgaat.

20 december: Deze vierde zondag van Advent wordt een bijzondere. Voor deze dienst worden namelijk alle kinderen en tieners uitgenodigd. De grote mensen zijn van harte uitgenodigd om thuis de dienst bij te wonen. We gaan samen zingen, samen bewegen en luisteren naar een mooi verhaal. Ook hierover krijgen de kinderen meer informatie thuis bezorgd.

Kerstavond: Op kerstavond is de kerk gesloten. Maar er is wél een kerstnachtviering! Om 22.00 uur bent u online van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. Thema voor deze dienst is: Lichtpuntjes. Op kerstmorgen is er om 10.00 uur een viering in de kerk. Thema voor deze dienst is: Jezus is het ware licht! Hoe de dienst wordt ingevuld weten we op dit moment nog niet. Het is een van de vele onzekerheden waarmee we het moeten doen. Ook wat betreft de bijeenkomst op oudejaarsavond houden wij u op de hoogte via de website en de Weekbrief. Op nieuwjaarsmorgen is er in ieder geval geen morgengebed in de kerk.

Adventskalender

Om thuis toe te leven naar Kerst kunt u een gratis adventskalender bestellen bij de Protestantse Kerk en bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

Geef licht, het goede leven met elkaar delen!

Dat is het thema van de adventskalender 2020 van de Protestantse Kerk. God gaf ons licht in het donker. U ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over het leven in Gods licht. De adventskalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar Kerst. 'Het goede leven met elkaar delen' is de rode draad door alle dagen van de kalender. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met vraag om over na te denken of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, lied of quote. U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2020 aanvragen via www.petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender



'Vrede op aarde' is het thema van de adventskalender van het NBG: voor veel mensen zijn die woorden uit het Lucas-evangelie onlosmakelijk verbonden met Kerst. Het zijn woorden vol hoop, maar ze roepen ook vragen op. Aan de hand van de bijbelteksten en kunstwerken in deze adventskalender gaan we op zoek naar antwoorden. Gaandeweg ontdekken we hoeveel de Bijbel te zeggen heeft over vrede met de mensen om ons heen, over vrede in ons hart en vrede met God. <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/adventskalender2020>

Allerzielen 27 oktober



We zullen het op een punt ongetwijfeld met elkaar eens zijn: het is een rare tijd. Door het Covid-19-virus werd alles anders. Ons maatschappelijke en ons religieuze leven kregen een knauw. Maar wellicht is nog wel het ergste in deze periode: ons sociale leven werd nagenoeg stilgelegd. De belangrijkste voorwaarde om een gelukkig leven te leiden, contact hebben met anderen, viel stil. Het kloppend hart van ons bestaan, mens zijn te midden van mensen, hield op zuurstofrijk bloed door de aderen van ons bestaan te pompen. Het gehele leven veranderde plotsklaps. We hielden ons hart vast en onze adem in.

Behalve de mens worstelde ook de kerk met deze crisis. Na een korte tijd van verbod op fysieke kerkdiensten, mochten we weer met een gelimiteerd aantal van dertig mensen de kerkdienst beleven. Enige tijd later kwam er een verruiming naar honderd bezoekers per dienst. Dat begon tenminste ergens op te lijken, zo vond men in het algemeen. Onlangs moesten de kerken bij dertig weer de stop erop zetten. En zo golft de kerk mee met de fatale golfslag van het coronavirus.

In de gedachtenisdienst van 1 november jongstleden, een dienst die ds. Lyonne Verschoor en ik samen mochten leiden, liepen we als kerk ook wel hard tegen de dertignorm aan. In die jaarlijks terugkerende dienst worden familieleden van de in het afgelopen jaar overleden kerkleden uitgenodigd. Ze mogen, wanneer de naam van hun gestorven dierbare wordt genoemd, een kaars aansteken aan het licht van de paaskaars. Gelukkig is het toch een plechtige, sfeervolle viering geworden waarin aan een ieder recht is gedaan. Fijn was het ook, dat de dienst online te volgen is. Hierdoor konden velen meebeleven dat we de onzen gedachten. Zo kon ieder ook voor een gestorvene uit eigen kring thuis een kaarsje aansteken. Zo, in de

kerk en online, konden we ons toch met velen een voelen.

Al bijna driekwart jaar ben ik betrokken bij en verbonden aan De Open Hof-gemeente, met name voor Oud-Beijerland-West. Het is altijd een dankbare taak een gemeente te mogen dienen, ook al is het parttime. Niet dankbaar is het feit dat je niet met alle mensen contact kunt hebben. Gelukkig word ik door mensen vanuit onze gemeente en door collega ds. Lyonne Verschoor geregeld ingelicht over gemeentelieden die behoefte hebben aan een gesprek van hart tot hart. Het is goed, dat u – wanneer u mij wilt spreken – dit mij laat weten. De snelste manier is om mij even te bellen (06 4930 8049).

Ds. Frits Renes

Sinds dit voorjaar zijn de meesten van ons nauwelijks meer in de kerk geweest. Velen hebben de diensten thuis gevolgd, maar anderen zijn afgehaakt. Is dat erg? Sommigen zeggen dat ze God net zo goed in de natuur kunnen vinden; zo zei een vriendin van me vroeger nog weleens dat ze die zondag naar dominee Van der Zee geweest waren; een grapje als excuus. Anderen zeggen dat je dan toch echt iets mist.

In navolging van mijn schoonvader steun ik de stichting Alde Fryske Tsjerken. In het jubileumnummer van dit voorjaar – ze bestaan 50 jaar – vond ik een gedicht van Piter Jelles Troelstra, dat aangeeft dat deze discussie honderd jaar geleden ook actueel was. In vertaling staat er:



Ik vind het een mooi gedicht, omdat het de scheiding aangeeft, maar ook de verbinding. Maar als gemeentelid stoort me het woordje 'het' voor Eeuwige. Piter Jelles was niet voor niets een socialist, vandaar dat hij dit 'het' heel bewust gekozen heeft: God is voor hem iets algemeen, onpersoonlijk. Ik ben bang dat hij God gelijk stelt aan de Natuur, zoals meer mensen doen sinds de Romantiek, toen de woeste gronden – het Onland -, waar men eeuwenlang liever ver bij vandaan bleef, opeens als de onbedorven Schepping gezien werden.

Ik kan daar niet mee uit de voeten: ik ben het met Piter Jelles eens dat God in de natuur te vinden is, in alle eenzaamheid, maar Hij is overal te vinden: op je werk, in een saaie vergadering, of thuis, als je aan het stofzuigen bent. Sterker nog: God is vooral daar waar je mensen tegenkomt. Jezus benadrukt niet voor niets de gemeenschap der gelovigen.

Daarom moeten we, zodra het weer kan, weer bijeenkomen, want samen beleven we het geloof het sterkst. En tot die tijd God zoeken waar Hij ook is, maar dat blijft behelpen...

Hoe dan ook: een zinvol Kerstfeest!

Beeld

Jaap den Boer

'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' Ze antwoordden: 'Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.' (Marcus 8)



Soms is mijn voorstellingsvermogen beperkt. Neem nu het beeld van God. Toen ik een kind was zag ik God als een man met een baard, omgeven door engelen met trompetten.

Als ik nu aan God denk of als ik denk dat God aan mij denkt dan zie ik in mijn verbeelding iets met een vriendelijke uitstraling. Helder licht ook. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht (psalm 97, oude berijming). Maar het blijft gissen.

Als ik aan Jezus denk dan zie ik een blanke man. Hij heeft lange haren, een baard en blauwe ogen. Het is het beeld dat zich in mijn geheugen heeft vastgezet via kinderbijbels, opvoeding, schilderijen en westerse cultuur. In China wordt hij afgebeeld als Chinees, in Japan als Japanner en in Ethiopië als zwarte man.

Was Jezus een blanke man met blauwe ogen? Nee, hij was een Galileeër. Die had een lichtbruine huidskleur en donkere ogen.

Droeg hij een baard? Dat was wel de gewoonte in die tijd. Puntig of rond? Over de vorm bestaat geen zekerheid.

Was Jezus slank van postuur? Dat mag je aannemen. Hij maakte lange voetreizen (soms gebruikte hij een ezel) en at gezond. Geen varkensvlees, wel vis. Dronk een wijntje op bruiloften of op feestdagen.

Leek hij op zijn vader? Dat is een probleem. Jozef was zijn echte vader niet. Dus die valt af. Hij noemde God zijn vader.

De mens is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Misschien was Jezus wel het beeld dat God voor ogen had.



De Basiscatechese gaat weer van start!

Basiscatechese is catechese voor meisjes en jongens die in groep 6, 7 of 8 van de basisschool zitten. In zeven bijeenkomsten behandelen we het christelijk geloof op een voor kinderen aansprekende manier. We maken gebruik van een speciale methode voor basiscatechese 'Basics' van JOP. Het materiaal sluit aan bij de praktijk en is creatief, speels en informatief. Dit seizoen beginnen we met het spel Sirkelslag, daarna zullen we door het jaar heen regelmatig bijeenkomen op zondagmorgen. Groepsbinding vinden we erg belangrijk daarom doen we ook spelletjes tussendoor waarin ze lol maken en moeten samenwerken.

Wat: Basiscatechese voor iedereen in groep 6/7 of 8

Waar: Open Hof Kerk, de Baan

Wanneer:

Vrijdag 20 november 19.15-21.30 Sirkelslag!

Zondag 13 december 11.15-12.30

Zondag 24 januari 11.15-12.30

Zondag 14 februari 11.15-12.30

Zondag 14 maart 11.15-12.30

Zondag 18 april 11.15- 12.30

Zondag 13 juni 11.15-12.30 afsluiting

We vinden het leuk als uw (klein) kind mee komt doen! We vinden het fijn als ze vooraf worden aangemeld bij Jolanda Griesdoorn, of Altina Verhorst. Mailen kan naar jolanda.griesdoorn@live.com

Uiteraard volgen we de voorschriften rondom corona.



EEN TEKEN VAN TROUW
GOD ZORGT VOOR JOU

Wat is het toch een rare tijd! Dat geldt natuurlijk voor iedereen, dus ook voor de Baanbrekers. Op woensdag 14 oktober hebben we vergaderd. Online dit keer.

Anne Mae heeft toen iets verteld over de World Servants. Er is namelijk een aantal Baanbrekers dat wel met de World Servants mee zou willen. Of dat komend jaar gaat lukken is nog even de vraag, maar om er meer over te horen is altijd fijn. Ook voor de anderen was dit leuk, want als we weer acties kunnen organiseren nemen we dit doel daar ook in mee. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

We hebben met elkaar gesproken over een actie rond de kerst. Of dit gaat lukken is, nu wij dit schrijven, nog de vraag. We houden jullie op de hoogte!

De Baanbrekers gaven aan dat ze heel graag echt bij elkaar willen komen, ook al zou dat betekenen dat ze afstand moeten houden en gebruik moeten maken van mondkapjes! Daar gaan we dan voor de volgende vergadering ook weer ons best voor doen!



Wij hebben al eerder aangegeven dat Anne Mae in februari stopt met het leiding geven aan de Baanbrekers. Wij zouden het heel fijn als er iemand is die ons team (Sander en Daniëlle) zou kunnen komen versterken. Dus ben jij iemand die samen met een enthousiaste groep jongeren de uitdaging aan wil gaan om iets te betekenen voor de mensen om ons heen, veraf en dichtbij? Dan zoeken we jou! Wanneer je belangstelling hebt of vragen kun je contact opnemen met Daniëlle (0186-625555).

Groetjes en tot ziens van Loïs, Joeri, Luka, Julia, Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Jelte, Madelief en natuurlijk ook van Sander, Anne Mae en Daniëlle

Pastoraat

Net voor corona zijn intrede deed pakte ds. Frits Renes het pastorale werk in wijk West op. Daar zijn we nog steeds blij mee. Zijn tijdelijke aanstelling is verlengd tot 1 maart 2021.

Hieronder vindt u voor de duidelijkheid nogmaals de verdeling van de pastorale wijken.

Wijk West bestaat uit: Centrum-Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk, Zorgcentrum De Open Waard, Hoeksche Waard West. Gemeenteleden in deze wijk kunnen een beroep doen op ds. Frits Renes: 06 – 49 30 80 49 of ds.f.l.renes@gmail.com.

Wijk Oost bestaat uit: Spuioever, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Poortwijk, Zorgcentrum Rembrandt, Futurazorg, Hoeksche Waard Oost. Gemeenteleden in deze wijk kunnen een beroep doen op ds. Lyonne Verschoor: 06 – 83 09 76 88 of ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl



Hoop en Troost tijdens een Meditatief Moment in De Open Hof



Zondag 6 en 20 december wordt er een Meditatief Moment gehouden in De Open Hof.

We steken een kaars aan en zijn stil. Leo Lommers speelt meditatieve muziek op vleugel en orgel. Wij luisteren naar een woord van bezinning en een gebed.

Maar vooral zijn we stil!

Om 18.45 uur gaan deuren open en kunnen 30 mensen in de kerkruijnte in stilte verblijven. Dit Meditatief Moment begint om 19.00 uur en zal om 19.30 uur eindigen. Deze viering kunt u volgen via internet en later op ieder gewenst moment via KerkdienstGemist.

U bent welkom.

Annelies Bosch, Leo Lommers en Jaap van de Griend
leolommers.musicus@gmail.com



SINAASAPPEL-AMANDELTAART

voor een ronde bakvorm van
ca. 24 cm doorsnede

Ingrediënten

- 2 onbespoten sinaasappels
- 6 eieren
- 250 g suiker
- 1 zakje bakpoeder
- 250 g amandelmeel
- poedersuiker en stersjabloon
of losse amandelen

Bereidingswijze

Klop de eieren met suiker. Voeg daaraan amandelmeel en bakpoeder toe en klop opnieuw. Je kunt de sinaasappels in zijn geheel koken tot ze zacht zijn, in stukken snijden en pureren en alles toevoegen aan het beslag. Je kunt ook alleen het sap eruit persen en - bij bio-sinaasappels - de geraspte schil toevoegen. Bak de taart ca. 50 minuten op 180 graden.

Bron:

Naar een recept van claris Beatrijs Corveleijn in: Clara's Bron, recepten voor eenvoudig leven en (h)eerlijk koken. Berne Media 2017.

FEESTMAAND MET FEESTTAART



Amandelbomen bloeien als een van de eerste bomen in de winter en kondigen nieuw leven aan. In de Bijbel is de amandel een beeld van bevestiging en uitverkiezing (Numeri 17,23 en Jeremia 1,11). Een taart met amandelmeel is daarom een verwijzing naar het verbond tussen God en de aarde. Met Kerstmis buigt God zich in Christus naar de wereld en zoekt een plek in ons hart. De ovale vorm van de amandel wordt ook gebruikt bij afbeeldingen van Jezus om zijn uitverkiezing en goddelijke licht te illustreren.

Een mens met een groot hart voor kinderen was Nicolaas. We verwelkomen hem uit Spanje, het land waar sinaasappelen groeien. Je kunt de taart versieren met losse amandelen in de vorm van een hart. Voor Kerstmis kun je met een sjabloon en poedersuiker de taart met bijvoorbeeld een ster versieren. Een ster, als welkom aan het kind Jezus dat als morgenster en 'licht van de wereld' richting wijst. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

Is uw e-mailadres nog niet bekend bij ons, laat het ons dan weten.

Juist in deze tijd is het van belang dat we u adequaat van informatie kunnen voorzien of iets toe kunnen sturen. We zijn ervan overtuigd dat velen van u beschikken over een e-mailadres. Het is een snelle manier van communiceren en bovendien duurzaam, het bespaart papier en drukkosten, en het is in deze corona-crisis ook veilig.



Denkt u dat uw huidige e-mailadres nog niet bekend is bij het kerkelijk bureau, dan willen wij u vriendelijk verzoeken dit door te geven aan kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Uw e-mailadres is ook belangrijk voor de komende actie Kerkbalans. Met uw e-mailadres gaat u via de digitale snelweg ook mee doen aan KerkbalansOnline. Hiermee besparen u en wij tijd.

Als we beschikken over uw e-mailadres krijgt u begin volgend jaar een e-mail met daarin een link. Met enkele eenvoudige muisklikken kunt u de toezegging voor de actie Kerkbalans 2021 direct invullen waarna alles automatisch wordt verwerkt in onze administratie. Daarmee wordt de kans op een eventuele fout sterk gereduceerd. Het bespaart ons veel werk en is duurzaam, het bespaart papier, enveloppen en drukkosten!

Deed u begin dit jaar al mee aan KerkbalansOnline en is uw e-mailadres gewijzigd, geeft u dit dan door aan ons e-mailadres: kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Als u niet meedoet met KerkbalansOnline ontvangt u in de actieperiode gewoon het papieren toezeggingsformulier.

Als u nog vragen heeft over meedoen aan KerkbalansOnline kunt u die stellen aan

- Leo Brussaard, 06-29526738,
- Henk Edel, 06-45266389.

Alvast hartelijk dank, De kerkenraad



Ontwerpbegrotingen 2021

Op 17 november 2020 heeft de kerkenraad de ontwerpbegroting 2021 van het College van Diakenen en die van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De samenvattingen van deze ontwerpbegrotingen zijn in een bijlage bij dit kerkmagaZIN opgenomen. In de periode van 29 november t/m 6 december 2020 ligt een volledig exemplaar van beide ontwerpbegrotingen ter inzage in de Huiskamer. Een reactie op deze ontwerpbegrotingen kan t/m 10 december 2018 worden gestuurd aan de scribe J.J. Crucq-van Maldegem, Boerderijweg 40, 3262 CC Oud-Beijerland, emailadres scriba@deopenhofoudbeijerland.nl.

Klok terug

Nog even, dan gaat de klok weer terug, wintertijd. Ja, voor mij persoonlijk heb ik het niet zo op dat klok verzetten. Onze biologische klok raakt weer van slag. Oké, misschien slapen we dan weer beter omdat het dan niet meer zo warm is. Het wordt bovendien weer vroeger donker. Nee, in plaats van de klok weer dat uur terug zetten, konden we beter de tijd terug zetten en dan geen uur, maar pakweg 70 jaar. Als dat nou eens kon, terug naar de jaren eind 1950. De tijd van 'Toen was geluk nog heel gewoon'. Eerbied voor de ouders, of voor een agent die je zomaar tegenkomt, boodschappen doen bij kleine winkels, waar je het bedrag even kon laten opschrijven om het aan het eind van de week af te rekenen. Je huiswerk maken aan de tafel, pa en ma die je konden helpen met soms moeilijke opdrachten van school. Je mocht na het avondeten nog een uurtje buiten spelen tot de lantaarns aangingen. Buiten spelen, touwtje springen, knikkeren, tollen, tikkertje en verstoppertje. Later op dansles, je eerste afspraakje maken, soms stiekem, bioscoopje. Ja, en dan ben je al weer rond de 20, verloven, trouwen en dan begint het leven waarvan je als kind dacht: dit is het. En ben je dan op een leeftijd van 70 of later en denk je terug aan die jaren dan zou je kunnen denken "Wat heb ik een mooi leven gehad!"

Dat heb ik (misschien) nog, ik ben gelukkig, geniet van mijn AOW, en/of pensioen, kan nog mooie reizen maken en dan ineens corona! Wat een ramp. Zeker als je er direct mee te maken hebt of hebt gehad. Alles staat op zijn kop. 20 jaar geleden dacht je, wanneer ik mijn pensioenleeftijd bereikt heb, ga ik reizen, cruisen, plannen, plannen, plannen....

Maar nu? Alles ligt in duigen. Of je wordt ziek, of krijgt ontslag, wat kunnen wij nog meer voor narigheid bedenken? Jeugd speelt niet meer op straat, is ook veel te gevaarlijk, geweld in welke vorm dan ook is er overal. Geen ontzag meer voor ouderen, hulpverleners en ga maar door. Het lijkt wel of door de corona het geweld nog erger wordt.

Iedereen heeft wel eens met een grote of een kleine ramp te maken gehad, Wat voor een ramp het ook is, het eerste wat wij zeggen, "O, God, sta ons bij, laat het mijn huis voorbij gaan." Eigenlijk is dit erg egoïstisch, waarom ik niet? Ik ben niet beter dan die ander. Ik bid: "God, wilt u met ons allen zijn, behoedt ons tegen ziekte en geweld, Nu, en tot aan onze laatste adem. Amen."

Gonnie Confurius – de Keijzer

Wintertijd: Je wint-er-tijd mee
Klok achteruit dus.



De Protestantse Kerk in Nederland wil u graag op de hoogte brengen van activiteiten in het hele land, van nieuwe uitgaven en materiaal voor het gemeentelieven. Hieronder een greep uit de komende activiteiten. Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl



Geef licht aan vluchtelingen- kinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten, Azië en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchte-

lingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. Kom ook in actie en doe mee met de kerstcampagne van Kerk in Actie. Lees op de website wat u kunt doen. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!

>> kerkinactie.nl/kerst



Gratis kerst-cd met liedjes van Stef Bos

Bestel ook dit jaar gratis de kerst-cd van 'Daarom Kerst'! Dit jaar vindt u op de cd twaalf liedjes van Stef Bos, die eerder verschenen op het album 'In een ander licht' en bij veel mensen een snaar raakten. De liedjes gaan over twaalf Bijbelse figuren, waaronder Ruth, Petrus en Lot. Stef Bos brengt hun verhalen dichtbij, waardoor het mensen worden van deze tijd. Nieuwsgierig? Bestel de cd voor uzelf of doe hem cadeau aan iemand anders.

>> daaromkerst.nl

Kerst met Petrus

In december vindt u op petrus.protestantsekerk.nl volop verhalen, meditaties en muziek rond Kerst. Houd de website in de gaten of abonneer u op de nieuwsbrief, via petrus.protestantsekerk.nl/nieuwsbrief. Dan krijgt u wekelijks nieuwe inspiratie in uw mailbox!

>> petrus.protestantsekerk.nl/kerst



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



December

zo 6 1 Tessalonicenzen 1:1-10

ma 7 1 Tessalonicenzen 2:1-12

di 8 1 Tessalonicenzen 2:13-20

wo 9 1 Tessalonicenzen 3:1-13

do 10 1 Tessalonicenzen 4:1-12

vr 11 1 Tessalonicenzen 4:13-18

za 12 1 Tessalonicenzen 5:1-11

zo 13 1 Tessalonicenzen 5:12-28

ma 14 Haggai 1:1-15

di 15 Haggai 2:1-9

wo 16 Haggai 2:10-23

do 17 Jesaja 50:1-3

vr 18 Jesaja 50:4-11

za 19 Psalm 132

zo 20 Jesaja 51:1-8

ma 21 Jesaja 51:9-16

di 22 Jesaja 51:17-23

wo 23 Jesaja 52:1-6

do 24 Psalm 2

vr 25 Jesaja 52:7-12

za 26 Jesaja 52:13-15

zo 27 Jesaja 53:1-6

ma 28 Jesaja 53:7-12

di 29 Jesaja 54:1-5

wo 30 Jesaja 54:6-10

do 31 Jesaja 54:11-17

Tijdens publicatie van dit nummer is het NBG leesrooster nog niet beschikbaar voor 2021.





VERWELKOMEN KIK

Het is bijna Kerstmis. De dominee heeft mevrouw Ruitrok een taak gegeven. Ze gaat zorgen dat iedereen zich met kerst welkom voelt. 'De mensen hebben zo lang gewacht op dit samenzijn,' zegt de dominee, 'dat we ze extra warm gaan ontvangen!' 'Op véilige afstand', roept mevrouw Ruitrok. 'Laat dát maar aan mij over. Ik heb een subliéme idee.' Een dag later stopt er een vrachtwagen voor de kerk. Mevrouw Ruitrok staat klaar met een legertje jonge vrijwilligers. De laadbak gaat open. Er komen kerstbomen uit. Een, twee, drie ... vierenveertig kerstbomen! 'Kijk, jongens!' roept ze, 'We gaan ze door de héle kerk neerzetten, zodat de mensen automatisch afstand houden. Je kunt door de bomen heen met elkaar praten, en het staat nog gezellig ook!'

De jongeren zetten de bomen neer en versieren ze. 'Als dát geen warm welkom is!' jubelt mevrouw Ruitrok. Kikker en de muizen zien door de bomen de kerk niet meer. De dominee is in zijn nopjes en neuriet 'Nu zijt wellekome'. Met kerst komen de eerste mensen binnen. Ze lopen wijd om de bomen heen, maar ze proberen ook elkaar te ontwijken. 'Au!' 'Oeps!' 'Sorry!' hoor je overal. Algauw kan er niemand meer bij. Dan roept iemand: 'Laten we die bomen wat opzij zetten!'. Na een half uur staan alle kerstbomen buiten. En zitten de mensen binnen, warm van het gesjouw. Er is plek genoeg. Mevrouw Ruitrok kijkt beteuterd. 'Nou ja,' zegt ze, 'Het was tóch een warm welkom!'



Aanraakwoorden

Je kunt iemand welkom heten met woorden. Maar vaak komt er een aanraking bij. Wat voor aanrakingen bestaan er allemaal?

De tekening helpt je om het woord te vinden. Alles ingevuld? Dan lees je in de gekleurde vakjes (misschien wel) het mooiste aanraakwoord.



Oplossing: boks - arm - arm - high five (omhelzing)

Uit de Bijbel

Hoe welkom is de vreugdebrenger die over de bergen komt aangerend, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en zegt: 'God is koning!'

naar Jesaja 52,7



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns