



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Pasen en Hemelvaart

Beroepingswerk

75 jaar Bevrijding

Nummer 51 - april en mei 2020

Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 51
april - mei 2020



Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Dijk
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Mw. T. v.d. Meer tel. 614739

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. W.A. Sijbrandij
Mw. P. van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
52 7 mei / 28 mei / 14 juli

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Rinie Heij

PASTORAAT

ds. L. (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiioever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen,
Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche
Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

Vacant:

wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk, Hoeksche
Waard West)
Gedurende de periode dat de vacature niet is vervuld wordt pastorale
ondersteuning verleend door ds. Frits Renes. Van Ballegooijsingel 45, 3055
PB Rotterdam, tel. 06-49308049 e-mail ds.fl.renes@gmail.com

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a
3273 LM Westmaas
tel. 06-236 66973 / 571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
T. Nobels
Lange Hille 24
3261 TL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
B. Schelling
tel. 06-235 66898
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
- vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
- giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
- diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

RSIN/Fiscaal nummer
- Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
- Diaconie: 824.103.452

'Hij ging die weg zo eenzaam, tot in Jeruzalem.' *

Een van mooiste beelden van het lijden van Jezus is 'Christus op de koude steen'. Het staat zo niet in de Bijbel maar het is een volkse aanvulling op het kerkelijke verhaal uit de 15e eeuw. Het is ontleend aan Ludolf van Sachsen, in zijn levensbeschrijving van Jezus. Hij schreef: 'O lieve Heer, hoe jammerlyck sadt gy opten kouden steen, beevender van grote koude ende pynen.'

In dit beeld zien we geen verheerlijking van het lijden, geen vergoddelijking van het lijden, als zou Jezus als Zoon van God geen pijn hebben meegemaakt, maar een mens die geconfronteerd wordt met de harde en koude dood.

Jezus heeft zijn doornenkroon al op het hoofd. Zijn kleren zijn hem afgenomen. In alle naaktheid en kwetsbaarheid zit hij daar, te wachten tot hij gekruisigd zal worden. Zijn blik is treurig.

Is hij verdrietig omdat zijn vrienden het niet konden opbrengen om met hem te waken en te bidden? Om Petrus die hem heeft verloochend? Of om Judas die hem verraden heeft? Of zijn zijn gedachten weer bij het gebed van kort daarvoor: 'Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!' Het doet een beetje denken aan Job die in het stof en vuil zit. Alles is hem afgenomen en waarom?

Op een vreemde manier troost dit beeld mij. Jezus komt heel dichtbij omdat hij een mens is als wij; bekend met pijn en lijden, een mens die schreeuwt om God. Dat hele kwetsbare mens-zijn is bij God bekend. Het ging de Vader aan het hart dat de Zoon stierf en Hij ontfermde zich over hem in de dood. Hoe zal Hij dan voorbij kunnen gaan aan het lijden van mensen vandaag? Wij zijn door hem gekend in onze eenzaamheid.

Het beeld straalt iets van gelatenheid uit. Geen verzet tegen wat komen gaat; geen angst daarover en geen verwijt naar hen die hem in de steek lieten. Die tijd is voorbij. Het wordt daarom ook wel 'De rust van Christus' genoemd. In Jezus zie ik een mens die niet wegliep voor de consequenties van zijn roeping. Hij koos de weg van de liefde, tot het uiterste van hem gevraagd werd. Jezus aanvaardde uiteindelijk de dood en legde zijn leven in de handen van God. Het is de vraag of wij hem willen volgen op die weg. En of wij met eenzelfde liefde de consequenties zullen aanvaarden.

Het verhaal van Jezus' lijden, álle lijden, is eigenlijk alleen te verdragen omdat wij weten dat het Pasen is geworden.

Lyonne Verschoor

*Nieuw Liedboek 560

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
5 April	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Palmpasen</i>
9 April	19:30u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Witte Donderdag</i>
10 April	19:30u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Goede Vrijdag</i>
11 April	22:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Stille Zaterdag</i>
12 April	9:00u		<i>Paasontbijt om 9:00</i>
12 April	10:30u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Paasviering & doopdienst</i>
19 April	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
26 April	10:00u	mw. Ds. J.M Boers - de Jong	
3 Mei	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
4 Mei	18:15u	Pastor Jacques Geurts	
10 Mei	10:00u	ds. Rienk Lanooy	
17 Mei	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Maaltijd van de Heer</i>
21 Mei	10:00u	Illa Lommers	<i>Hemelvaart</i>
24 Mei	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	

 kerkdienstgemist.nl Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.



Bovenstaand rooster zoals ingepland volgens jaarplanning.
Wijzigen i.v.m. corona worden via andere media gepubliceerd.

Favoriete Lied

Ik vind het heel moeilijk om één specifiek lied te selecteren. Favoriete liederen zijn bij mij heel afhankelijk van hoe ik me voel, waar ik zin in heb, wat is de periode van het jaar en dergelijke. In deze periode rondom Pasen luister ik graag naar de Matthäus-Passion van Johan Sebastiaan Bach. Ik ben hiermee opgegroeid in mijn jongenskoorjaren bij het Rotterdam Jongenskoor. De paasperiode was altijd een piekperiode (net als kerst ? overigens). Twaalf uitvoeringen in 2 weken was geen uitzondering.

Bach heeft in het eerste deel van de Matthäus-Passion een aantal delen gecomponeerd met een expliciete tegenstem voor een jongenskoor. Dit zijn dan ook wel mijn favoriete delen. Het openingskoor van de Matthäus begint met klinkende ritmiek in de baslijn, het symboliseert de 'stoet der gelovigen' die zich op statige wijze verplaatst naar de locatie waar de kruisiging zal plaatsvinden: Golgotha. In het openingskoor spelen twee groepen de hoofdrol: de discipelen (koor I, links op het podium) en het volk (koor II, rechts op het podium) vragen aan de niet betrokken toeschouwers deel te nemen aan deze processie. In het openingskoor zit prachtig verweven het koraal 'O Lamm Gottes unschuldig' wat ik als koorknaapje heel hart mee kan zingen.

*O Lamm Gottes unschuldig,
am Stamm des Kreuzes geschlachtet,
allzeit funden geduldig,
wiewohl du warest verachtet:
all' Sünd' hast du getragen,
sonst müßten wir verzagen.
Erbarm' dich unser, o Jesu!*

Mijn favoriete uitvoering is te vinden op Spotify en Youtube en is die van Ton Koopmans.

Zoals Rembrandt bijbelverhalen op doek zet met zijn eigen visie, zo doet Bach dit met zijn muziek. Ieder lied is als een mooi schilderij, de instrumenten, de stemmen met hun noten en teksten samen.

Persoonlijk hou ik niet zo van vertaalde muziek naar het Nederlands. Ik mis een stuk essentie, een stukje ziel. Aan de andere kant, ik heb ook vaak geen pepernoot begrepen van al die Latijnse teksten die ik als tiener zong.

Ik geniet net zo veel van de moderne The Passion, met de emoties, het verhaal, de popliederen en de vertaling naar deze tijd.



Mijn favoriete lied is iedere keer weer anders. Ik roep iedereen ook op om open te staan voor nieuwe muziek en er vooral van te genieten.

Martin van der Pol

Collecte overzicht

Eerste Rondgang

5 april

Pa en Zoon Helpen

info: zie weekbrief en/of

www.facebook.com/paenzoonhelpen

12 april

Paascollecte - JOP

info: zie weekbrief en/of www.jop.nl

19 april

Gestrande Vluchtelingen

info: zie uitgelicht

26 april

Stichting Sibusiso

info: zie uitgelicht

3 mei

Traumahulp voor slachtoffers van
Boko Haram

info: zie uitgelicht

10 mei

Vluchtelingenwerk HW

info: zie weekbrief en/of

www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel

17 mei

Stichting Opkikker

info: zie weekbrief en/of www.opkikker.nl/

21 mei

Stichting Exodus

info: zie uitgelicht

24 mei

Lepra Stichting

info: zie uitgelicht

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

Giften

Ontvangen giften voor de kerk:

€20,- uit wijk oost

€40,- via Marijke Schipper

19 april

Kerk in Actie

Opvang Gestrande

vluchtelingen aan

de Griekse grens

Borderline Lesvos helpt

vluchtelingen die

vastzitten op het Griekse

eiland Lesbos. Volgens afspraken tussen de EU en

Turkije moeten zij worden teruggestuurd naar Turkije,

maar in de praktijk komt hier vanwege lange

procedures weinig van terecht. Nog steeds komen

iedere maand veel vluchtelingen aan op de kust. De

organisatie richt zich op medische zorg voor

vluchtelingen. Borderline biedt eerste hulp, informatie

en transport aan vluchtelingen die met bootjes

aankomen.

Borderline Lesvos begon in 2015 en werd in 2016 een

onafhankelijke NGO. Ze zijn actief met verschillende

projecten, zoals de eerste opvang van vluchtelingen

(noodhulp), maar ook met integratieprojecten die

samenwerken met de lokale bevolking en

vluchtelingen op Lesbos. Ze geloven dat het

opbouwen van een inclusieve gemeenschap van

solidariteit en waardigheid, waarbij bruggen gebouwd

worden tussen vluchtelingen, lokale bevolking en

mensen wereldwijd, het enige antwoord kan zijn op de

zogenaamde 'vluchtelingencrisis'. Zie ook

www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen



Syrische vluchtelingen gestrand in Griekenland

26 april

Stichting Sibusiso

Het Sibusiso programma in Tanzania is een uniek

programma voor verstandelijk gehandicapte kinderen

en hun families. Sibusiso is een centrum waar kinderen

tijdelijk worden opgenomen en waar tal van

activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is het programma

'community based', wat wil zeggen dat het ook in

dorpen, waar de kinderen vandaan komen, actief is.

Sibusiso streeft ernaar het taboe rond handicaps te

doorbreken en de acceptatie van verstandelijk

gehandicapte kinderen in Tanzania te

vergroten.

vervolg op pagina 7

Sibusiso maakt hierbij geen onderscheid in de religieuze of culturele achtergrond van kinderen. Het bestuur (oprichters Henk en Atty Hammer) van de Stichting Sibusiso (zowel in Nederland als in Tanzania) bestaat uit een team van 'professionele' vrijwilligers. Dit betekent minimale overheadkosten, zodat alle gelden ten goede komen van het Sibusiso project. Alle inkomsten worden volledig aangewend voor het Sibusiso project in Tanzania. Zie ook: www.sibusiso.n

3 mei

Noodhulp - Traumahulp voor slachtoffers van Boko Haram

Op 5 mei vieren we nu al ruim 75 jaar lang onze vrijheid. Een bijzonder voorrecht, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. In het noordoosten van Nigeria lijdt de bevolking onder geweld van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Ze roven, moorden en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt. Joseph vertelt: "Ik kon lang niet meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele leven bepaalde." Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men door naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: "Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn." Geef via de collecte meer slachtoffers van geweld kans hun trauma's te verwerken. Kijk voor meer info op: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria

21 mei

Stichting Exodus

Stichting Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun gevangenisstraf. Wel moeten zij gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te blijven. Deze (ex-)gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen of bij een maatje uit het

Exodus vrijwilligersnetwerk. Ook biedt men hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. Exodus gaat uit van vier sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. Door de samenwerking tussen de Exodushuizen en het vrijwilligerswerk is bovendien een solide keten ontstaan waarin pastoraat en begeleiding geboden wordt vanaf het begin van detentie tot ver in het weer vrije leven daarna. Zie ook: www.exodus.nl

24 mei

Lepra Stichting

De Leprastichting heeft drie prioriteiten: vroege leprabestrijding, handicap preventie en inclusie van (ex)leprapatiënten. Al onze activiteiten binnen deze prioriteiten dragen bij aan onze visie: 'Een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van een handicap' en onze missie: Het stimuleren en ondersteunen van de gezondheid, het vermogen en de volledige integratie in de samenleving van (ex-)leprapatiënten en personen met een handicap. In de landen waar we actief zijn, ondersteunen we de gezondheidsdiensten bij het vroegtijdig opsporen van nieuwe leprapatiënten. We geven extra trainingen aan artsen en verpleegkundigen, zodat ze de ziekte tijdig herkennen. En we sturen opsporingsteams op pad om ook in afgelegen gebieden leprapatiënten op te sporen. Lepra is in zes tot twaalf maanden volledig te genezen, afhankelijk van het type lepra dat iemand heeft. Maar als het gevoel in handen en voeten eenmaal is verdwenen door lepra, komt dit niet meer terug. Sommige leprapatiënten houden blijvend letsel over aan de ziekte. In door ons opgerichte of ondersteunde zelfzorggroepen leren ze hun gevoelloze handen en voeten goed te verzorgen, om te voorkomen dat ze (verder) verminkt raken. Soms zorgen we voor een hersteloperatie, om handen en voeten weer beter te kunnen gebruiken. Wij richten ons op het mobiliseren en versterken van deze organisaties. Zie ook: www.leprastichting.nl

Gedachtenis aan het leven van Maarten Louwersens van der Steen

Op 21 februari overleed Maarten Louwersens van der Steen in de leeftijd van 81 jaar. Velen zullen Oud-Beijerlandse Maarten kennen van de viswinkel die hij samen met broer Leen had aan de Molendijk. Hij was een hardwerkende man, die echter ook tijd vrijmaakte voor zijn gezin. In 1970, op 7 april 50 jaar geleden, trouwde hij met Anneke. Samen kregen ze drie kinderen: Netty, Jaap en Johan. Zij herinneren zich hun vader een zorgzame man, die ieder van hen de ruimte gaf om hun eigen weg door het leven te kiezen.



Na de verkoop van de winkel in 1997 braken andere tijden aan. Er kwam tijd om te tuinieren en te genieten van de vogels in de tuin. Eerst aan de Kievit, later in de Witte de Withstraat. Dankbaar wordt teruggekeken op de momenten dat de hele familie bij elkaar was. We danken God voor het leven van Maarten en bidden om troost voor Anneke en de kinderen.

Gedachtenis aan het leven van Cornelis Hordijk

Kees mocht bijna 48 jaar getrouwd zijn met Sjanie. Samen kregen ze twee zonen, Martin en Jeroen. Kees heeft altijd een eigen administratiekantoor gehad. Dat past bij zijn zorgvuldige karakter. Ook zijn sportiviteit en liefde voor de natuur zullen wij ons herinneren. Hij was geen man die op de voorgrond trad, maar voor wie hem nodig had was hij er altijd.

25 jaar geleden werd de ziekte Parkinson geconstateerd maar Kees liet zich daardoor niet klein krijgen. Zolang als het kon bleef hij wandelen met de lotgenotengroep en fietsen op de duo-fiets. Hij deed niet liever dan samen zijn: de mannenuitjes met zijn zonen en de weekends met het hele gezin.

Kees was de trotse opa van Kris en Naomi, van Rebecca, Marinthe en Sabine. Zolang het kon heeft hij hen voorgelezen, spelletjes gedaan en met hen gespeeld. Dankbaar zijn we dat Sjanie en Kees tot het einde samen mochten blijven aan de Admiraal Helfrichsingel. Kees overleed op 24 februari in de leeftijd van 74 jaar. Wij bidden dat God Sjanie, de kinderen en kleinkinderen, en allen die hem zullen missen, troost mag geven.



Gedachtenis aan het leven van Pieter Kokken

Piet was een geboren Rotterdammer. Daar groeide hij op en nam hij op latere leeftijd een benzinepomp over aan de Stadionweg. Hij zou als eerste in Nederland ook LPG gaan verkopen. Het is daar waar hij Jeannette ontmoette. Ondanks het leeftijdsverschil werden ze verliefd en trouwden ze. Tot hun verdriet bleven ze kinderloos maar de jongere zussen van Jeannette, Cora en Wilma, hebben in Piet bijna een vaderfiguur gehad. Ook de neefjes en nichtjes wisten dat zij altijd bij oom Piet en tante Jeannette terecht konden.

Na de verkoop van de zaak hebben Piet en Jeannette genoten van het leven, samen en met hun broers en zussen. De laatste periode van zijn leven was zwaar. Communiceren was moeilijk geworden en zijn lichaam werd almaar brozer. Dankbaar zijn we dat Jeannette de kracht van de liefde heeft gekregen om hem tot het einde toe thuis te verzorgen. Piet overleed op 25 februari in de leeftijd van 94 jaar. Wij bidden dat God zich ontfermen zal over Jeannette en al wie hem zullen missen.



Gedachtenis aan het leven van Elise Paula van Kapel-Carter

Lizzy werd geboren in Surabaya, het toenmalig Nederlands-Indië. Daar maakte zij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog aan den lijve mee. Na de oorlog ging zij aan het werk als secretaresse bij de KNIL om haar familie te ondersteunen. Daar leerde zij Ernst kennen met wie zij gelukkig jaren beleefde in Nederlands-Indië. Helaas waren zij na hun groot verlof in de jaren '50 niet meer welkom en zij begonnen samen opnieuw in Nederland. Hier werden Remco, Ingrid en Yvonne geboren. Zij herinneren zich de onafhankelijkheid van hun moeder en haar veerkracht. Lizzy genoot van de goede dingen van het leven maar ook van de vele bloeiende planten op haar terras. Ondanks de toenemende beperkingen bleef ze betrokken bij wie haar lief waren en helder tot haar laatste dag. Lizzy van Kapel overleed op 7 maart in de leeftijd van 93 jaar. Mogen de goede herinneringen aan haar tot troost zijn voor allen die haar zullen missen.





EVEN BIJPRATEN

'Het regent harder dan ik hebben kan, harder dan ik drinken kan. Het regent harder dan de grond aankan, harder dan ik hebben kan.' Rake woorden van Bløf die even op mij van toepassing waren. Eerder kwam er na een periode van grote drukte

ook wel weer een meer ontspannen week, maar die bleef steeds vaker uit. Enorm blij en opgelucht was ik met de onmiddellijke steun van de kerkenraad en met de bereidheid van collega Frits Renes om bij te springen. Mensen van wijk West kunnen op hem een beroep doen. Ik vertrouw op een goede tijd samen.

In februari en maart lazen we met een groep 'De kunst van het ongelukkig zijn'. De gesprekken, alles wat we delen en hoe we van elkaar leren, ik koester het als kostbare schatten. Dat geldt ook voor het clubje waarmee we Bijbel Journalen. Terwijl onze handen bezig zijn, staan onze monden niet stil. Ook de wijkontmoetingen van Oost en West wil ik noemen als momenten van delen. De komende periode is er even geen aanbod voor groepswork van mijn kant. Ik kom eerst even bij. In juni gaat de Summer School in de herhaling. Vorig jaar ging het over het Nieuwe Testament. Dit jaar zal het gaan over (de geschiedenis van) de liturgie. Welke teksten gebruiken we en waarom? Wat is hun ontstaansgeschiedenis en wat zeggen ze vandaag? Verdere informatie volgt.

Van 4 tot en met 11 mei zijn we met ons gezin een weekje weg. Collega Frits Renes neemt dan waar voor de beide pastorale wijken.

VIEREN

Op Witte Donderdag zal de cantorij meewerken aan de dienst. We lezen wat Jezus zelf zegt over zijn dood en de opdracht die hij zijn leerlingen meegeeft tijdens hun laatste maaltijd samen. We vieren het heilig avondmaal in de kring.

Op Goede Vrijdag lezen we over Jezus' lijden en dood. God lijkt verder weg dan ooit. Maar mensen zijn dichtbij. We lezen over Maria, over Johannes, Nicodemus en Jozef. Ook vanavond werkt de cantorij mee. Voor in de kerk ligt een kruis. Daar kunnen we ons gebed kwijt.

In de Paaswake staan we erbij stil dat we iets te verwachten hebben; uit het donker groeit het licht. De nieuwe Paaskaars wordt naar binnen gedragen en we lezen verhalen over levens die lijken te mislukken maar toch doorgaan.

Pasen wordt één groot feest: John en Denise Neuteboom, en hun kinderen Nighel en Lois, zullen worden gedoopt. The Credo Singers, olv Bert Kruis, zullen medewerking verlenen.

75 JAAR VRIJHEID

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.

We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We

vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

Ook in De Open Hof willen we hier bij stilstaan.



Op woensdag 15 april komt Frank Krake, schrijver van het boek *De Laatste Getuige*, vertellen over zijn boek. Hij vertelt hierin het verhaal van Wim Alosery. Deze moet gaan werken in Duitsland, maar duikt na een gelukke ontsnappingspoging onder. Hij wordt echter opgepakt en belandt in drie verschillende kampen die hij wonderwel



overleeft.

Hij overleeft ook als een van de weinigen de ramp van de Cap Arcona in mei 1945. Dit boek is een goed voorbeeld van 'petit histoire'. Door het verhaal van één persoon te vertellen wordt de verschrikkelijke werkelijkheid van het leven als kampgevangenen duidelijk gemaakt en kan de lezer voelen hoe het moet zijn geweest. De zaal is open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. Tijdens de pauze bent u in de gelegenheid om *De Laatste Getuige* of een van Frank Krakes andere boeken aan te schaffen.

Op donderdag 30 april vertonen we de film *La Vita è Bella*. Het is het aangrijpende verhaal van vader Guido die zijn zoon Giosué probeert te beschermen tegen de vreselijke waarheid van het concentratiekamp. Hij doet alsof het kamp eigenlijk het decor van een moeilijk spel is, waarin de gevangenen spelers zijn die meedoen voor een hoofdprijs. Als Giosué zich goed aan alle regels houdt, zal hij punten krijgen en een prijs winnen. Wat je uit liefde niet allemaal doet om je geliefden te beschermen. De film eindigt met de nachtelijke chaos rondom de bevrijding van het kamp door de Amerikanen. Zaal open: 19.30 uur; aanvang film 20.00 uur.

Op zondag 3 mei sluit het thema van de dienst aan bij het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: Verhalen om nooit te vergeten. Gospelkoor 4Him, olv Sylvia Robbemont, komt zingen.

AGENDA

Zaterdagavond 18 april, 20.00 uur, kunnen we genieten van een heerlijk Huiskamerconcert van het Shantykoor De Hoeksche Waard. De bar is geopend. Dat wordt meezingen en deinen.



GELUKWENS

Op 17 april zijn getrouwd: Anton van Dijk en Willeke Storm. In de dienst in de Hoflaankerk te Rotterdam ging ds. Gertjan Robbemond voor. Van harte gefeliciteerd!

*'Gods zegen bidden wij je toe
Hijzelf gaat steeds vooraan
hoe ook je weg zal gaan
Geen mens weet waar en wat en hoe
toch mag je altijd hopen
God doet de toekomst open.'*



Even voorstellen...

Zoals u inmiddels wel bekend is, zal ik in uw gemeente enige tijd ondersteuning verlenen in het pastoraat. Aangezien er voor een tweede predikant een vacature bestaat, komt het pastorale (predikanten)werk momenteel alleen neer op ds. Lyonne Verschoor. Om de gemeente in deze tussenperiode toch pastoraal volledig te kunnen bedienen, is mij als predikant gevraagd tijdelijk een rol hierin te spelen. Met genoegen heb ik op het verzoek van de kerkenraad positief gereageerd. Mijn pastorale werkzaamheden in uw gemeente ben ik begonnen per 9 maart jongstleden. Ik zal mij met name ontfermen over wijk West van Oud-Beijerland. Ik ben aangesteld voor tien uren per week. Dit houdt in praktijk in, dat ik elke week mijn tijd over twee dagen verdeel. Dat zullen niet altijd dezelfde dagen zijn. U kunt mij altijd gemakkelijk bereiken en wel op telefoonnummer 0649308049. Schroomt u niet mij te bellen voor een afspraak voor een pastoraal bezoek. Mijn e-mailadres is: ds.f.l.renes@gmail.com.



Aangezien ik als gastpredikant geregeld in uw kerk voega en ik derhalve geen onbekende voor u ben, wil ik me toch nog even aan u voorstellen d.m.v. wat persoonlijke informatie.

In mijn jonge jaren heb ik Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Toen ik afstudeerde, werkte ik inmiddels al in het onderwijs. Ruim vier decennia heb ik in het onderwijs gewerkt. De laatste 24 jaar was ik als docent verbonden aan het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam. Gedurende de laatste jaren van mijn onderwijsleven gaf ik behalve Nederlands ook lessen kunstgeschiedenis aan de leerlingen van klas 4, ter voorbereiding van hun Romereis in klas 5. De Romereis was een jaarlijks terugkerend fenomeen, waar ik ook altijd bij betrokken was. Op een gegeven moment ben ik in mijn vrije tijd theologie gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht. Daar bestond namelijk de mogelijkheid om op zaterdag colleges te volgen, wat voor iemand met een baan een uitkomst was. In begin 2008 was ik klaar met de studie theologie en met de kerkelijke opleiding. Vrijwel onmiddellijk ben ik toen door de kerk in Rotterdam-Ommoord gevraagd pastorale bijstand te verlenen, i.v.m. de ziekte van een van de predikanten. Wat aanvankelijk een half jaar zou duren, groeide uit tot tweeënehalf jaar. Toen heb ik dit werk beëindigd, aangezien de gereformeerde kerk van Puttershoek-Maasdam een beroep op mij had uitgebracht. Op 17 april 2011 ben ik in deze kerk bevestigd als predikant. Aangezien het een predikantschap voor 50% betrof, ben ik in mijn gymnasiale werkzaamheden teruggegaan van fulltime naar parttime. Tot de zomer van 2017 heb ik beide parttimefuncties gecombineerd. Op die datum ben ik namelijk (na 42 jaar) voor wat betreft het onderwijs met vervroegd pensioen gegaan. Onlangs, namelijk per 1 januari jongstleden, ben ik als predikant met emeritaat gegaan.

Ik woon in Rotterdam-Hillegersberg. Ik ben (ruim 42 jaar) getrouwd met Els. We hebben een zoon (Frederik) en een dochter (Eline). Els en ik mogen oma en opa zijn van zeven kleinkinderen, variërend in leeftijd van twee tot tien jaar.

Ik hoop velen van u binnenkort te leren kennen. Spreekt u mij gerust aan wanneer u mij ziet. Ik stel dat bijzonder op prijs.

Ds. Frits Renes

Stampottenavond!

Op 15 maart hebben wij een stampottenavond avond met World Servants georganiseerd. Zoals elk jaar zijn er weer veel mensen naar deze avond geweest en hebben genoten van de heerlijke stampot die is gemaakt door de gemeenteleden. De Baanbrekers hebben zich weer goed ingezet om alles naar wens te maken voor de aanwezigen. We hebben verschillende taken uitgevoerd deze avond, zoals het doen van de afwas, het welkomstcomité ondersteunen, mensen voorzien van drinken, stampot, spekjes en worst opgeschept. Oftewel we hebben weer hard ons best gedaan!



Grote actie

Ook zijn we druk bezig met het organiseren en plannen van de grote actie. Jullie krijgen binnenkort te horen welke actie dat wordt, wanneer dit plaats gaat vinden en voor welk goede doel dit zal zijn.

Onze volgende acties

Elke maand hebben wij een taartenverkoop van World Servants waarbij wij helpen met het verkopen van de taart. De taartenverkoop is elke derde week van de maand. In de week van 29 maart helpen wij World Servants met de collecte.

Groetjes en tot ziens van , Lois, Joeri, Luka, Julia, Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter en natuurlijk ook van Sander, Anne Mae, Daniëlle



Quarantaine...

Jaap den Boer

Kom je uit Italië en heb je koorts? Dan moet je veertien dagen in quarantaine. De behandelende artsen moeten beschermende kleding en mondkapjes dragen.

In bijbelse tijden (3500 jaar geleden) waren virussen nog onbekend. Wel kwamen er huidziektes voor. Ook toen golden er strenge protocollen. De priester – dominees waren er toen nog niet – moest beoordelen of iemand in quarantaine moest worden geplaatst. Een voorbeeld:

Leviticus 13: Als een man het haar boven op zijn hoofd verliest, wordt hij gewoon kaal. Maar stel dat er op de kale plek een lichtrode vlek te zien is. Dan kan het een huidziekte zijn. De priester moet ernaar kijken. Stel dat die rode plek er net zo uitziet als een plek met huidziekte. Dan heeft de man een huidziekte op zijn hoofd.

Als iemand een huidziekte heeft, moet hij zijn kleren scheuren. Hij moet zijn haar los laten hangen, en zijn snor en baard bedekken (mondkapje?). En hij moet roepen: "Ik ben onrein, ik ben onrein!"

Hij mag niet in het kamp wonen. Hij moet apart wonen (quarantaine).



Voordat die persoon weer gezond verklaard kan worden, moet hij naar de priester worden gebracht. De priester moet hem onderzoeken buiten het kamp.

Wordt hij gezond verklaard dan moet hij zijn kleren wassen, zijn haar afscheren en zich wassen. Hij mag weer terugkomen in het kamp.

Een dominee is geen priester. Die heeft andere zaken aan haar/zijn hoofd. Heeft het al druk genoeg!

Cholera

Rob van Brakel

Ter voorbereiding op Goede Vrijdag heb ik ooit een klas een filmpje laten zien, waarin achter elkaar alle narigheden passeerden, die hier op aarde onszelf en anderen overkomen, onderbroken door de steeds terugkerende zin: "Het is nog maar Vrijdag; Zondag moet nog komen!" Als je om je heen kijkt in deze wereld, is er inderdaad veel wat naar Goede Vrijdag verwijst, en maar heel weinig naar Pasen: armoede, ziekte, geweld en dood spelen een prominente rol, niet alleen in ons nieuws, maar vaak ook in onze omgeving, al onze inspanningen ten spijt. Het is moeilijk vol te houden dat het eens allemaal goed zal komen, als het failliet van onze goede bedoelingen je aan grijnst.

Het Kwaad, dat ons meestal individueel treft, krijgt zo af en toe een gezicht, als onze hele maatschappij erdoor beïnvloed wordt, zoals nu met het Coronavirus. Hoe het er voorstaat tegen de tijd dat u dit stukje onder ogen krijgt, weet ik natuurlijk niet, maar op het moment dat ik dit schrijf, maken sommigen zich daar al behoorlijk druk om. Het ultieme kwaad is het in ieder geval niet, want – ook al wordt de wereld behoorlijk ontwricht door de angst voor besmetting en is elke dode door het virus er een teveel - in het verkeer valt per jaar een veelvoud aan slachtoffers en aan andere, veel gemakkelijker uit te bannen, ziektes overlijden wereldwijd ook veel meer mensen. De persoon die de titel van Gabriel Garcia Marquez 'Liefde in tijden van cholera' verbasterde tot 'Liefde in tijden van corona', overdreef dan ook behoorlijk.

Cholera was vroeger bij ons, en is nog steeds in veel streken op aarde, een plaag, vergelijkbaar met de pest, maar qua sterftcijfer onvergelijkbaar met ons virus. Uit West-Europa heeft men de ziekte verdreven, maar in brandhaarden als Syrië en Jemen tiert ze welig. De boektitel heeft op het eerste gehoor dan ook iets tegenstrijdigs: liefde in tijden van kwaad, parels voor de zwijnen. Aan de andere kant: aan cholera is wel wat te doen. Het zou inderdaad zonde van de moeite zijn als de liefde het kwaad niet kon uitbannen, maar dat kan uiteindelijk wel. Het kan lang duren, maar daarom kom ik ook terug bij de zin uit mijn filmpje: "Het is nog maar Vrijdag; Zondag moet nog komen!"

Het is inderdaad nog maar Vrijdag, en alles om ons heen is duister en beangstigend. Het lijkt er niet op dat het ooit Zondag wordt, en dat zal het ook niet worden als wij niet zelf voor het eerste straaltje licht zorgen. Dan nog kan het lang duren, maar het wordt straks Zondag.

Een goed Pasen!



JACOBSWEG NIEUMEGHEN

Waar gebeden wordt voor vrede

De oudste stad van Nederland? In ieder geval verzamelden zich eeuwenlang mensen op dit kruispunt van land- en waterwegen – handelaars, reizigers, en pelgrims uiteraard. Hier loopt een van de paden die uiteindelijk voert naar Santiago de Compostela. Maar oud oogt Nijmegen niet. In 1944 werd het centrum zwaar beschadigd door een geallieerd vergissingsbombardement.

De deur van de Stevenskerk staat open. Het is druk. Toch nodigt de ruimte uit tot verstillings- en bezinning. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Hoe sta je in het leven? Als vanzelf zoek ik de Stiltekapel. Een kaars, een voorbedenboek, een icoon – en een 'spijkerkruis'. Waar zo'n kruis hangt van twee spijkers – nagels – wordt elke vrijdagmiddag gebeden voor vrede en verzoening. Een vaste tekst met als keervers: 'Vader, vergeef'. In Rotterdam hangt er ook één, in Deventer en op marinebasis Den Helder. Vijftien stuks in Nederland, in kerken met een geschiedenis van verwoesting en geweld. Ze maken deel uit van de gemeenschap die ontstond in het Engelse Coventry. Nadat een Duits bombardement in 1940 de kathedraal verwoest had, vond een geestelijke op de grond een paar dakspijkers die een kruis vormden. Hij las erin dat niet vergelding de reactie op verwoesting hoort te zijn, maar verzoening. Het werd het symbool van het netwerk van kerken die tegenstellingen willen overbruggen en die willen zoeken naar een gezamenlijke toekomst. Meer dan 200 kerken hebben inmiddels zo'n *Cross of Nails*. Ze staan op Cuba en in Sudan, net als in Dresden en Berlijn.

Jacobsweg Nijmegen, die aansluit op het Jacobspad Groningen-Drenthe en het Friese Jabikspaad, loopt van Hasselt naar 's-Hertogenbosch en is 204 kilometer lang. Wie vanuit Nijmegen naar Zyfflich loopt – 11 km – kan daar overstappen op het Limburgse Jacobspad naar Eijsden. Jacobsweg Nijmegen is beschreven in de gids *Jacobswegen in Nederland deel 2* van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, ook verkrijgbaar via de boekhandel.

Zie www.santiago.nl. ■

Tekst en foto: Dick Vos



Ontwikkelingen Coronavirus

De deadline voor het inleveren van kopij voor dit KerkmagaZIN was donderdag 12 maart, de dag waarop de regering verregaande maatregelen afkondigde om het Coronavirus in te dammen en te bestrijden. De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen volgen elkaar snel op en er is dan ook geen enkel zicht op wat de situatie zal zijn bij het uitkomen van deze editie. De kerkenraad heeft als beleid dat de richtlijnen van de PKN en de maatregelen zoals de overheid die voorschrijft, gevolgd worden. Uiteraard zit er dan toch altijd een klein grijs gebied dat vragen kan oproepen. In dit KerkmagaZIN kunnen we geen actuele stand van zaken vermelden.

Onze grote zorg is het pastoraat. Het is op dit moment helaas noodzakelijk pastorale bezoeken tot een minimum te beperken; deze zullen uitsluitend plaats vinden nadat dit telefonisch is afgestemd. Heeft u behoefte aan een (pastoraal) gesprek dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de predikanten. Desnoods kan dit telefonisch plaatsvinden. Er worden geen pastorale bezoeken afgelegd wanneer iemand verkouden of griepig is. We roepen alle gemeenteleden op om ogen en oren open te houden en alert te zijn en naar elkaar om te zien. Als suggestie geven we mee dat u misschien eens iemand opbelt of een keer een extra kaartje stuurt.

Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de website <http://www.deopenhofoudbeijerland.nl> of naar Facebook; indien nodig worden er extra korte digitale weekbriefberichten verzonden aan de mensen die geabonneerd zijn op de weekbrief. Ontvangt u de weekbrief nog niet digitaal, dan adviseren wij u dit wel te doen; dit kan door een mailtje te sturen naar weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl.

Ds. René de Reuver, scriba van de PKN, verwoordde het zondag 15 maart treffend tijdens de overweging die uitgezonden werd op NPO 2: "We denken vaak dat we grip hebben op het leven. Maar nu heeft het coronavirus grip op óns. Psalm 25 is een bemoediging. Om midden in het donker de ogen te richten op God. Om zijn licht op je leven te laten vallen, en ook op het leven van de ander. Zodat je zelf ook een beetje een lichtdrager in deze donkere wereld wordt."

Laten we met deze boodschap elkaar vasthouden, voor elkaar en voor de wereld bidden en naar elkaar omzien.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba Cobi Crucq, tel. 0612200685 of per mail scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

VOOR HETZELFDE GELD HOUD JE WÉL ELKE MAAND WAT OVER

Een startpunt voor iedereen die goed wil omgaan met geld.

MEER TIPS EN ERVARINGEN: VOORHETZELFDEGELD.ORG

www.Voorhetzelfdegeld.org

Sommigen hebben soms moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

Recentelijk is door de gemeente Hoeksche Waard, Dienst Gezondheid & Jeugd, Humanitas, HW Wonen, Welzijn Hoeksche Waard en de Rabobank een Convenant Preventie Schuldhulp Hoeksche Waard opgesteld.

Het motto is: Voor hetzelfde geld houd je wél elke maand wat over.

De initiatiefnemers hebben folders beschikbaar gesteld met informatie over organisaties waar je terecht kunt over geldzaken, en 26 praktische tips om je geld slim te besteden, te besparen en om schulden te voorkomen.

Deze folders zijn te vinden in de Huiskamer, of te verkrijgen via de diaconie.

Solidariteitskas 2020

Bij deze editie van het KerkmagaZIN ontvangt u een brief betreffende een bijdrage aan de Solidariteitskas. Dit is een fonds van de Protestantse Kerk bedoeld voor specifieke projecten van plaatselijke gemeenten – b.v. om op basis van een goed plan hun gemeente te vitaliseren – en voor het bovenplaatselijk werk van de PKN zoals het dovenpastoraat en het koopvaardijpastoraat. De gedachte achter het fonds is 'gemeenten helpen elkaar'. Ook onze gemeente heeft in de periode 2011 tot 2015 een bijdrage uit de Solidariteitskas mogen ontvangen ter verlichting van de financieringskosten van ons nieuwe kerkgebouw. Onze gemeente moet jaarlijks een vaste bijdrage aan dit fonds betalen, dit jaar € 4.700. Ten behoeve hiervan vragen wij een bijdrage van u. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? U kunt deze voldoen op bankrekening NL26 RABO 0373 7099 35 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland onder vermelding van Solidariteitskas.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op de website www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas.

Beroepingswerk

De beroepingscommissie stelt de gemeenteleden van De Open Hof in de gelegenheid om namen op te geven van door hen geschikt geachte predikanten. Deze opgaven zullen voorzien moeten zijn van een motivering of argumentatie en de naam van degene die de opgave doet. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het 'Profiel' van onze predikanten, waarin de kenmerken van de beoogde nieuwe predikant zijn verwoord. Dit profiel is, tezamen met andere informatie over het beroepingswerk, te vinden op de website van De Open Hof: <https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/beroepingswerk>.

De opgaven kunnen gestuurd worden naar Nico den Boer (nicodenboer55@gmail.com), voorzitter van de beroepingscommissie. Voor eventuele vragen kunt u hem ook bellen op 06-38583596





Een Impressie van de classis-vergadering op 2 maart 2020 te Nieuwerkerk (Schouwen- Duiveland)

In de mooie ruimte tussen de toren en de kerk van Nieuwerkerk vergaderden de leden van de classicale vergadering Delta voor de negende maal.

Preses ds. Marjo Wisse deelt mee dat er een avond geweest is voor kerkenraadsleden uit gemeenten met een (aanstaande) predikantsvacature. Daar is informatie gegeven over wat er allemaal komt kijken bij het beroepen van een nieuwe predikant of kerkelijk werker. Daar waren 7 gemeenten vertegenwoordigd.

De classispredikant deelt mee dat er een constructief gesprek is geweest met een delegatie van het college voor de kerkorde over de kerkordelijke procedure voor de verkiezing van de leden van de classicale vergadering en de in de classis Delta ondervonden tekortkomingen daarin. Er zijn een aantal benoeming te doen. Om verschillende redenen zijn er vacatures ontstaan in het Breed Moderamen. Er wordt naar gestreefd dat vanuit elk ring-gebied iemand in het BM benoemd is. Drie nieuwe BM-leden worden voorgedragen en door de vergadering benoemd: Ouderling - kerkrentmeester P. Dogterom, uit Oude Tonge, ds. W. Hendriks uit Mijnsheerenland en ouderling E. de Haan – Roelse uit Nieuw en St. Joosland. Per classis worden vijf personen afgevaardigd naar de Synode. Door vertrek en regulier aftreden zijn er twee nieuwe synodeleden te benoemen. Er worden een diaken en een predikant voorgedragen door het BM. Beiden worden met instemming van de vergadering afgevaardigd. Het zijn diaken J. (Jaap) Scheele (PG Axel) en ds. P. (Petra) van Oosten (PG Serooskerke – Walcheren. Er wordt naar gestreefd de vacature die per 1 januari 2021 ontstaat iemand uit de ring Goes af te vaardigen. Dit dient dan een predikant te zijn. Verder wordt dhr. J. van den Bosch uit Numansdorp benoemd in het classicaal college behandeling beheerszaken

De ringen komen ter sprake. In een aantal ringen zijn al meerdere bijeenkomsten geweest rondom diverse thema's. Nog niet alle zes de ringen zijn goed van de grond gekomen. Op 5 maart zullen vertegenwoordigers van alle ring-stuurgroepen bij elkaar komen voor uitwisseling en overleg.

De meeste tijd wordt deze avond besteed aan bespreking van een tussenrapportage van de -door de synode ingestelde- werkgroep 'Kleine gemeenten lichter'. In april komt het onderwerp opnieuw ter synode en dan met een eindrapportage. Dhr. Bart van Noord, voorzitter van de werkgroep, is aanwezig om de ideeën van deze werkgroep met ons te delen en onze reacties te horen. In de rapportage gaat het over de essentie van (kleine) gemeenten en de knelpunten, mogelijke aanpassingen in de kerkorde en tot slot om wat noodzakelijk is om als kleine gemeente te kunnen blijven functioneren. Zo zijn er in het rapport kenmerkende eigenschappen van een gemeente benoemd. Samengevat: de eredienst, het pastoraat, het diaconaat, het missionaire werk en geestelijke vorming. Waar die aspecten vitaal aanwezig zijn kan men spreken van een gemeente. Naast genoemde aspecten speelt ook de kwaliteit van het bestuur en beheer een rol: eenvoudig, verantwoord en transparant. Eenvoudiger vormen van beheer en administratie zijn misschien wenselijk en mogelijk in kleine gemeenten. Ten slotte worden reacties gepolst op een suggestie om in een (kleine) kerkenraad het bevestigd worden in een ambt niet meer te verplichten, terwijl wel volledige medeverantwoordelijkheid gedragen wordt. Dit laatste roept bij de leden van de classicale vergadering toch wel heel wat vragen op en niet veel bijval. Dhr. van Noord zegt toe alle opmerkingen mee te nemen naar de werkgroep.

Deze eerste vergadering van het jaar wordt, na het zingen van een lied, besloten met een sapje en een hapje.

Elizabeth de Haan-Roelse

Kivido maakt gebruik van de jeugdruimte

Enige tijd geleden is De Open Hof benaderd door Kivido met als doel om de mogelijkheden te onderzoeken of Kivido op een aantal middagen per week ruimte in De Open Hof zou kunnen gebruiken voor haar buitenschoolse opvangactiviteiten (BSO). Kivido heeft in de CBS De Kriekenhof, die achter De Open Hof ligt, een BSO locatie.

Als gevolg van de sterke groei van het aantal leerlingen op deze school is de vraag naar buitenschoolse opvang ook groter geworden, met als gevolg dat de beschikbare ruimte in De Kriekenhof niet meer toereikend was. Kivido moest dus zoeken naar een aanvullende ruimte.



Voor Kivido zou uitbreiding van haar accommodatie in De Open Hof een prima oplossing zijn. Een aantal gesprekken tussen de directie van Kivido, het College van Kerkrentmeesters en de koster hebben geleid tot afspraken die zijn vastgelegd in een gebruiksovereenkomst. Op drie middagen per week, maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag, maakt Kivido tegen vergoeding gebruik van de jeugdruimte. Op die middagen zijn er geen activiteiten in deze ruimte. Deze ruimte past qua uitstraling en mogelijkheden precies bij de behoefte van Kivido. Kivido schrijft: 'een leuke, lichte ruimte met voldoende mogelijkheden, een aangrenzend kluslokaal, een keukentje en dicht bij het park, ruimte genoeg om te relaxen na een drukke dag op school.' Doordat de jeugdruimte in een apart deel van het kerkgebouw is gesitueerd, is er geen (geluids)hinder te verwachten voor overige activiteiten in het gebouw. Aan de jeugdruimte hoeft nauwelijks iets aangepast te worden. De toegangsdeuren zijn door Kivido voorzien van knelbeveiligingen en er is een ladekast bij geplaatst. De bar in de jeugdruimte spreekt Kivido zo aan dat zij de versleten barkrukken zal vervangen door fraaiere exemplaren. Ook De Open Hof is blij met deze gasten in het gebouw. Door de aanwezigheid van kinderen is er extra levendigheid en tegelijkertijd wordt zo een nuttige invulling gegeven aan deze ruimte. Deze keuze past prima binnen het beleidsplan waarin staat vermeld dat samenwerking met andere partijen wordt gezocht om De Open Hof ten volle te benutten. Op donderdag 5 maart is Kivido in de jeugdruimte gestart. De invulling verkeert nog in de opbouwfase: in de maand maart is gestart met één middag per week op donderdag.



GROENE KRUIDENPATÉ MET MATZES

GROENE KRUIDENPATÉ

Een smakelijk smeersel op brood, matzes of crackers voor 8 personen

Ingrediënten

- 40 g peterselie*
- 40 g bieslook
- 20 g basilicum
- 20 g majoraan
- 2 eetlepels verse tijmblaadjes
- 300 g roomkaas of feta
- ca. 5 eetlepels yoghurt
- peper en zout

*je kunt ook andere verse kruiden gebruiken die bij de hand zijn, of die je lekker vindt, of in een andere samenstelling!

Bereidingswijze

Snij of knip alle kruiden fijn. Meng er de roomkaas of feta en de yoghurt door. Breng op smaak met peper en zout.

Kruidensaus

Je kunt de paté verdunnen met ca. 3 dl yoghurt. Dan heb je een kruidensaus die bij salades of pastagerechten bruikbaar is.

Bron: Naar een recept en tekst uit: Clara's Bron – recepten voor een eenvoudig leven en (h)eerlijk koken, Beatrijs Corvelyn en Elisabeth Luurtsema. Berne Media, 2017



Mei is de maand om stil te staan bij de bevrijding van ons land. En bij de strijd en het verlies van zovelen. Mei is ook de maand om bevrijd te worden van de winterjas, de kou en narigheid die je beklemde en in de greep hield. Ik denk hierbij aan een tekst van de franciscaan Guy Dilweg:

*Groen de natuur, overal om ons heen,
een barmhartige baaierd van leven (...)
Mij doet het groen de luiken openen,
naar buiten keren
en op een buiten hopen
waar tederheid regeert.*

Brood uit de hemel, het manna, staat symbool voor het bevrijd worden uit datgene wat je gevangenhoudt. Je verandert van prikkeldraad in het zachte kwetsbare groen met alle groeimogelijkheden. Het is een ontluiken en groeien waarin vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan, voor elkaar en de kwetsbare aarde.

Daarom reik ik u een recept aan voor een mix van groene kruiden met zachte kaas, smaakvol als beleg, als het brood dat uit de hemel kwam aan het einde van de oorlog. ■



April		Mei	
zo 5	Matteüs 21:1-17	zo 3	Exodus 17:1-7
ma 6	Exodus 13:17-14:14	ma 4	Exodus 17:8-16
di 7	Exodus 14:15-31	di 5	Psalm 23
wo 8	Matteüs 26:1-16	wo 6	Exodus 18:1-12
do 9	Matteüs 26:17-75 <i>Witte Donderdag</i>	do 7	Exodus 18:13-27
vr 10	Matteüs 27:1-56 <i>Goede Vrijdag</i>	vr 8	Exodus 19:1-15
za 11	Matteüs 27:57-66 <i>Stille Zaterdag</i>	za 9	Exodus 19:16-25
zo 12	Matteüs 28:1-7 <i>Pasen</i>	zo 10	Psalm 68:1-19
ma 13	Matteüs 28:8-15	ma 11	Psalm 68:20-36
di 14	Exodus 15:1-21	di 12	Handelingen 17:1-9
wo 15	Exodus 15:22-27	wo 13	Handelingen 17:10-15
do 16	Exodus 16:1-20	do 14	Handelingen 17:16-21
vr 17	Exodus 16:21-36	vr 15	Handelingen 17:22-34
za 18	Psalm 111	za 16	Psalm 34
zo 19	Prediker 9:1-10	zo 17	Exodus 20:1-17
ma 20	Prediker 9:1-10	ma 18	Exodus 20:18-26
di 21	Prediker 10:1-11	di 19	Exodus 12:1-13
wo 22	Prediker 10:12-20	wo 20	Exodus 12:14-28
do 23	Prediker 11:1-10	do 21	Exodus 12:14-28 <i>Hemelvaart</i>
vr 24	Prediker 12:1-14	vr 22	Psalm 47
za 25	Psalm 95	za 23	Exodus 21:28-22:3
zo 26	Handelingen 15:1-5	zo 24	Exodus 22:4-16
ma 27	Handelingen 15:6-21	ma 25	Exodus 22:17-30
di 28	Handelingen 15:22-35	di 26	Exodus 23:1-17
wo 29	Handelingen 15:36-16:5	wo 27	Exodus 23:18-33
do 30	Handelingen 16:6-15	do 28	Exodus 24:1-18
Mei		vr 29	Ruth 1:1-22
vr 1	Handelingen 16:16-24	za 30	Ruth 2:1-23
za 2	Handelingen 16:25-40		



HERSCHEPPEN



Er zit een treurig muisje op de rand van Kikkers bloembak. 'Wat krijgen we nou?' zegt Kik, 'De zon schijnt, de kerk staat vol paasbloemen, en jij hebt verdriet?' Muisje schudt haar hoofd en beeft: 'Het is zo erg. Zó erg.' Kikker begrijpt dat het érg is. Maar wat? 'Is er iemand gewond?' 'IK. Ik ben het', snikt muisje. 'Ik ben STOUT, van binnen, en het komt niet meer goed.' Nu snapt Kik het: muisje voelt zich schuldig over iets. Tja, dan zie je de zon niet meer en voel je niks van Pasen. Kik neemt muisje mee voor een goed gesprek in de tuin. 'Fluister het maar', zegt Kik, 'Wat heb je gedaan?' Muisje huppelt dat ze een dief is. 'M-mijn vriendin Mimi krijgt binnenkort jonkies. Net als ik.

Ze had zacht hooi en pluus opgespaard voor haar nest. Toen heb ik het gepikt, voor mezelf. Straks, als Mimi's kindjes geboren worden, hebben ze geen nest en gaan ze dood. Door mijn SCHULD!' brult muisje, 'Ik wil onder een steen kruipen en NOOIT meer tevoorschijn komen!'. 'Dat helpt niet', zegt Kik, 'Je moet juist tevoorschijn komen.' Muisje spijst haar oren. 'En Mimi zeggen dat IK dat heb gedaan?' 'Ja', zegt Kik, 'en dat je erge spijt hebt. Kun je Mimi helpen een nieuw nest te bouwen?' Muisje voelt weer een beetje leven van binnen. 'Ja.' Ze kijkt om zich heen. Ze ziet grasjes en mosjes om een nest mee te maken. En zonlicht.



Puzzel

pasen is een blij feest. Want Jezus was gestorven, maar Hij laat zich zien in een nieuw licht. Hij leeft! Wij weten nu dat God ons nooit in de steek laat. Deze puzzel laat je oefenen met het koppelen van blijde woorden aan treurige woorden. Bij elke punt staan twee woorden. Trek rechte lijnen van punt naar punt, van het treurige woord naar het bijpassende blijde woord. Tip: ze hebben dezelfde kleur. Als je ze goed hebt, zie je een symbool voor licht!



Uit de Bijbel

Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde.

naar Jesaja 65:18



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns