



KerkmagaZIN



Wees wie God bedoeld heeft dat je bent en je zult de wereld in vuur en vlam zetten - Catharina van Siena

Eind april was ik een paar dagen in het klooster Nieuw Sion in Diepenveen. In verbondenheid met onze katholieke broeders en zusters werd op 29 april aandacht besteed aan de heilige Catharina van Siena. Een uitspraak van haar die bij mij binnenkwam en waarmee ze, door de eeuwen heen, al verschillende mensen heeft geïnspireerd is: Wees wie God bedoeld heeft dat je bent en je zult de wereld in vuur en vlam zetten.



Een uitspraak die ons oproept om dicht bij onszelf te blijven. Authentiek te zijn. Om ons niet anders voor te doen dan we zijn. Om onszelf niet steeds te vergelijken met anderen en daar een kwalificatie aan te verbinden in termen van beter of slechter, meer of minder. Maar in plaats daarvan te leven vanuit het vertrouwen dat je er mag zijn en dat jouw leven ertoe doet. Je een geliefd kind bent van God en van waarde bent. Je als uniek mens nodig bent. Je vanuit je eigenheid en je innerlijke roeping, je een positieve en krachtige invloed op je omgeving kunt hebben.

Catharina van Siena voelde zich onder meer geroepen tot werken van barmhartigheid. Ze verzamelde onder meer kleding en voedsel in voor de armen, bezocht gevangenen en verpleegde zieken. Ook mensen die een besmettelijke ziekte hadden en waar anderen niet durfde te komen. In wat ze deed, inspireerde zij anderen, die met haar mee gingen doen. Waardoor haar vuurtje zich verder verspreidde. Zijn zoals God je bedoeld heeft?

Roeping kan als iets groots voelen en ook een bepaald ongemak geven. Hoe weet je hoe God je bedoeld heeft? En wat betekent dit dat dan voor je studie of baan? Of misschien denk je wel mijn werkzame leven zit erop. Zie je even niet wat je kunt bijdragen en hoe jij van betekenis kunt zijn.

Zijn wie je bent en doen wat je hart heeft, het is vaak een zoektocht. Een proces waar we als mens doorheen gaan. Een weg om te gaan met God en de mensen om ons heen. Daarin kunnen en mogen we dicht bij huis beginnen. Stilstaan bij ons menszijn in deze tijd en de plek waar we zijn. God die ons geschapen heeft als mens. Een medemens zodat niemand alleen hoeft te zijn.

We zijn geroepen om een naaste te zijn voor elkaar. Als mens mogen we daarbij geven én ontvangen. Want alleen wanneer wij durven en kunnen ontvangen, kan de ander geven en van betekenis zijn. Soms hebben wij dat juist nodig om weer mens te kunnen zijn. Is er eerst een luisterend oor nodig, een arm om je heen, een gesprek of een bemoediging in woorden die we krijgen aangereikt. Kunnen we in het samen optrekken en de verbondenheid met elkaar van waarde zijn. Om van daaruit te ontdekken welke talenten en gaven we hebben ontvangen om in te zetten voor de mensen en de wereld om ons heen.

Daarbij mogen we ons gesteund en gesterkt weten door de Heilige Geest, die ons wilt helpen om mens te zijn zoals God ons bedoeld heeft. De Heilige Geest die mensen in beweging brengt en inspireert, aanvuurt, kracht geeft, heelt, troost, woorden geeft om te zeggen en helpt om vrucht te dragen. Te groeien in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Laten we ons door die Geest leiden, in wie we zijn en wat we doen.

Een hartelijke groet,
Missionair kerkelijk werker Hanneke Blom



Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
07 juni	10.00u	ds. Carla Schoonenberg-Lems	Viering Maaltijd van de Heer
14 juni	10.00u	mw. Hanneke Blom	
21 juni	10.00u	ds. Carla Schoonenberg-Lems	
28 juni	10.00u	ds. Carla Schoonenberg-Lems	
05 juli	10.00u	ds. Carla Schoonenberg-Lems	Overstapdienst
12 juli	10.00u	ds. Ger van der Ende	



Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl. Daarna kunt u ze twee weken lang terugkijken.





Protestantse Gemeente
De Open Hof – Oud-Beijerland

zondag 7 juni 11.30 - 13.15 uur

Ronde tafel gesprek & lunch

voor gezinnen
met jonge kinderen



inloop 11.30 uur
start 11.45 uur

Met andere ouders gaan we in gesprek over de rol van het geloof in jullie gezin. Welke uitdagingen komen jullie tegen? Hoe kan de kerk hierbij ondersteunen?



Om 12.45 lunchen we met z'n allen. Neem te eten mee voor je eigen gezin + 1 persoon extra. We delen de meegebrachte lunch.

**Er is oppas voor
jullie kind /
kinderen.**



WILLEM V. VLIETSTRAAT 2A
3262 GM OUD-BEIJERLAND

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Aanmelden bij Jolanda
Griesdoorn

[jolandagriesdoorn@deopenhof
oudbeijerland.nl](mailto:jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl) of

06-37474733

Er staan nog wat mooie activiteiten op de agenda, juist ook voor de mensen die thuisblijven of thuis zijn deze zomer. Het is een programma met inhoud, gericht op ontmoeting en inspiratie. Dus welkom om op een van deze momenten aan te sluiten!

De magie van het geloof, in gesprek met...

De voormalige Theoloog der Nederlanden en inmiddels scriba van de Protestantse Kerk, Kees van Ekris, gaat graag in gesprek met bekende en onbekende tijdgenoten. Dat brengt hem bij vormen van bezieling en betovering die anderen ook inspireren. We volgen in twee bijeenkomsten de uitkomsten van zijn pelgrimage door Nederland. En we laten ons daardoor inspireren. Nog maart kortgeleden verscheen zijn boek *De magie van het geloof*, KokBoekencentrum, 2025. De bijeenkomsten beginnen met een korte inleiding en daarna gaan we in gesprek. Er is geen voorbereiding vooraf nodig. Data: woensdag 24 juni en 1 juli van 15.00-16.30 uur in De Open Hof. Aanmelding via: predikant@deopenhofoudbeijerland.nl

Overstapdienst

In de maand juni is er een bijeenkomst met de mensen die betrokken zijn bij de overstap van hun kind(eren). Dit is de overgang van de vertrouwde kerkelijke activiteiten naar de volgende fase. Maar ook de stap van basisschool naar de middelbare school. Daarmee verschuiven de gewoontes en de rituelen. Om dit te markeren staat de dienst van zondag 5 juli in het teken van deze overgang. De voorbereiding hiervoor vindt plaats met (een van de) ouders of verzorgers van de kinderen. Want ook zij stappen over en krijgen een andere rol. De exacte datum van dit moment van voorbereiding wordt in onderling overleg afgestemd.

Vooruitblik: zomerse bijeenkomsten rondom geloof en duurzaamheid

De uitgebreide informatie over deze bijeenkomsten staat elders in het KerkmagaZine en zal t.z.t. ook in de weekbrief worden geplaatst. Wie nu al geïnteresseerd is, kan de data alvast noteren: woensdag 15, 22 (excursie naar Klein Profijt) en 29 juli van 14.30-16.30 uur in onze kerktuin of in De Open Hof.

In het volgende nummer blik ik graag terug op 'een jaar Open Hof'. Voor nu nog de intrigerende woorden van de dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926):

*'Ik wil u, voor zover ik daartoe in staat ben, vragen
om geduld te hebben met alles wat onopgelost is in uw hart.
Probeer de vragen zelf lief te hebben
als kamers die gesloten zijn
en als boeken in een volslagen vreemde taal.
Ga nog niet op zoek naar antwoorden
die u niet gegeven kunnen worden,
omdat u niet in staat zou zijn ze te leven.
En het gaat erom alles te leven.
Leef nu de vragen.
Misschien leeft u dan geleidelijk,
zonder het op te merken,
ooit op een dag het antwoord binnen.'*



Hartelijke groet, ds. Carla Schoonenberg

Uitslag examens

Spannende tijd voor examenkandidaten van middelbare scholen. Op 11 juni horen ze of ze geslaagd zijn voor hun examens. Veel sterkte die dag voor examenkandidaten en hun ouders, grootouders, broers en zussen.

Ronde tafel gesprek & lunch voor gezinnen

Zondag 7 juni na de kerkdienst nodigen Carla, Hanneke en ik graag gezinnen met jonge kinderen uit. We willen praten over hoe het geloof een rol heeft in het leven van gezinnen met kinderen. Welke uitdagingen ervaren ouders hierbij? Hoe kan de kerk hierbij ondersteuning bieden? Er is oppas voor de kinderen zodat de ouders een uurtje met elkaar in gesprek kunnen. Om 12.45 uur lunchen we met elkaar. Iedereen neemt iets te eten mee dat we met elkaar delen. Aanmelden bij mij, Jolanda.

Dit gesprek is een eerste aanzet om in contact te komen met gezinnen en te horen op welke manier geloven een rol speelt in hun leven.

Hoe was de Lighthouse-avond over de wapenrusting van God?

De op één na laatste avond van Lighthouse ging over Efeziërs 6. In dit stuk verwijst Paulus naar een geestelijke wapenrusting die God ons wil geven. We bespraken met zeven jongeren hoe dat in de praktijk werkt. We gebruikten praktijkvoorbeelden zoals pesten op school, gemene reactie op een social media post of als je boos op je ouders bent. Deze bijzondere wapenrusting stelt ons in staat om sterk te zijn in ons geloof en tegen het slechte invloeden te staan. Na ons gesprek konden de jongeren afreageren met een aantal rondes van lasergame die we in een donkere kerk deden. Super leuk.



Vakantie

Als gezin hebben we zomervakantie vanaf 13 juli t/m 2 augustus. Voor vragen of spoed tijdens mijn afwezigheid kunt u terecht bij mijn collega Carla Schoonenberg-Lems.

Contact

Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp. Ik werk 24 uur in de week. Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

Jolanda Griesdoorn – van der Pol, 06-37474733 of
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl



Hoe is het met

De Taakgroep Huiskamer

Samenstelling en taakverdeling

In de taakgroep Huiskamer is er een kleine verschuiving van taken. René Strijder is gestopt als voorzitter en penvoerder. Hij blijft gelukkig betrokken bij de Huiskamer. Hij richt zich op dat waar hij energie van krijgt en de Huiskamer waardevol maakt: de ontmoeting en gesprekken met elkaar. In juni zullen we dankbaar stilstaan bij zijn inzet in de afgelopen jaren. Janneke Hempel en Thea van de Wetering nemen de verslaglegging over. Zelf zal ik de komende tijd de rol van voorzitter vervullen. De taakgroep bestaat daarnaast uit Nel van der Sluijs, die de gastvrouwen/ heren vertegenwoordigd en Arjan van Dijk die namens de diaconie bij de Huiskamer betrokken is.

Meehelpen met de communicatie rondom de Huiskamer?

Daarmee kiezen we er vooralsnog voor om de taken onder de huidige taakgroep leden te verdelen. Tegelijkertijd kijken we naar mijn takenpakket en kijken we hoe we tijd vrij kunnen maken om naar buiten te gaan, nieuwe ideeën te onderzoeken en meer beschikbaar te zijn voor gesprek en ontmoeting. Een deel van mijn tijd gaat naar communicatie over de Huiskamer. Denk daarbij aan het Huiskamer nieuws, de website en Huiskamer folder. Mocht je het leuk vinden om daar een steentje aan bij te dragen, neem dan contact met mij op.

Samenwerking met Pameijer

Eind 2025 namen we afscheid van Sanne als inloopcoach van Pameijer. Inmiddels hebben we op de woensdag weer een 'vaste' inloopcoach: Alicia en daar zijn we blij mee. Want het is fijn om een vertrouwd gezicht te hebben. Natuurlijk heeft Alica ook weleens vrij en wordt er dan een andere inloopcoach ingeroosterd.

Bij een eerste evaluatie kwam de wens naar voren voor een extra vrijwilliger op woensdag van 16.00 tot 17.30 uur. Rond deze tijd ontvangen we veel bezoekers en vinden de voorbereidingen plaats voor de avondmaaltijd. Juist op dat moment is er nu geen vaste vrijwilliger vanuit De Open Hof, zoals we die 's morgens en begin van de middag wel hebben. Een vaste vrijwilliger zou fijn zodat Alica zich kan richten op haar kerntaak: het coachen en begeleiden van cliënten. We zoeken iemand die naast het helpen met koffie/ thee inschenken, ook wil ondersteunen met kleine andere taken. Zoals bijvoorbeeld het afrekenen of kan helpen met schoonmaken of opruimen. De precieze invulling is in overleg en je hoeft niet elke week te kunnen. Eens in de twee weken zou mooi zijn. Uiteraard mag je dan ook mee eten. Interesse? Kom een keer langs en spreek mij of Alicia aan.

SAVE THE DATE: Bezoek jongeren aan de Huiskamer op 7-9 juli

Op dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 juli zijn er weer jongeren van de CSG Willem van Oranje te gast in de Huiskamer van 10.00 uur tot 12.00 uur. De leerlingen uit klas 1 en 2 van de Havo en VWO brengen een bezoek aan diverse plekken in de wijk in het kader van het project "Samen bewegen = gezond". Elke dag is er een andere groep jongeren in de Huiskamer en zal er een activiteit zijn om met de jongeren in gesprek te gaan. Een mooie kans om jongeren te ontmoeten. We hopen dat veel mensen daar gebruik van maken en op één of meerdere dagen langskomen. We zorgen voor een kopje koffie/thee en wat lekkers. Komt u/ jij ook?



Huiskamer folder nieuwe seizoen 2026/ 2027

Het kerkelijk seizoen 2025/2026 gaat richting het einde. Dat betekent dat, naast het afronden en terugblikken op het seizoen, het ook weer tijd wordt om vooruit te kijken en na te denken over het nieuwe seizoen. Waar willen we ons op richten? En welke activiteiten passen daarbij? Ga je een activiteit organiseren in de Huiskamer (of elders) die ook openstaat voor mensen buitenaf? Laat mij dit dan vóór 1 juli weten zodat ik het overzicht heb én met het oog op een goede spreiding van de activiteiten. Tekst voor de aankondiging van de activiteit met één of meerdere afbeeldingen, kan later worden opgestuurd. Deze heb ik uiterlijk 5 augustus nodig om de activiteit te kunnen vermelden in de Huiskamer folder.

Voorgaan

Op zondag 14 juni mag ik voorgaan in De Open Hof. Voor deze zondag staat een 'missionaire' Bijbeltekst op het leesrooster. Twaalf leerlingen worden door Jezus erop uitgestuurd om de mensen te vertellen dat Gods Koninkrijk nabij is. Een uitzending nadat Jezus medelijden voelt met de mensen die er uitgeput en hulpeloos uitzien, als schapen zonder herder. Een mooie kans om met elkaar stil te staan bij de missionaire opdracht toen en wat dat voor ons betekent.

Vakantie

Vanaf maandag 15 juni ben ik met vakantie tot en met zondag 28 juni. Daarnaast ben ik een weekend weg van 3 tot en met 6 juli.

Contact

Heb je een tip voor een Huiskameractiviteit of wil je mij spreken? Neem dan contact met mij op via Whatsapp, telefoon of email. Tel. 06-57323416 of hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl Mijn werkdagen zijn in principe de woensdag en vrijdag. Een hartelijke groet, Hanneke Blom



Spreekuur in de Open Hof – een initiatief van het professionele team

Wil je even: stilstaan bij wat je beweegt, je hart luchten, tot verheldering komen...of wil je iets anders onder onze aandacht brengen?

Neem de vrijheid om daar voor jezelf een moment voor te zoeken en bij ons te 'boeken'. Het team van professionals is hier specifiek voor beschikbaar tijdens spreekuren in De Open Hof. We werken met aanmeldingen. Je kunt daartoe een afspraak maken via:
<https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/spreekuur/>

Na je digitale aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met de afgesproken datum en het tijdstip in De Open Hof. Het gesprek duurt doorgaans 30 minuten. Mogelijkheden tot vervolg worden in onderling overleg afgesproken. Weet je welkom!

Ds. Carla Schoonenberg, kerkelijk werker Hanneke Blom, pastor Jolanda Griesdoorn

Uitnodiging gemeenteavond – 24 juni - 20.00 uur

We nodigen u van harte uit voor een gemeenteavond op 24 juni om 20.00 uur, in de Huiskamer. De Beleidsadviesgroep (BAG) heeft haar advies met de kerkenraad gedeeld in de vergadering van 19 mei. Er is besloten het advies te gaan volgen — een belangrijke stap richting de toekomst. Via de weekbrief is een verhaal over het toekomstige beleid met u gedeeld. Tijdens de gemeenteavond vertellen we u graag over dat advies, welke ideeën we erover hebben, wat het betekent voor onze gemeente en hoe we samen verder kunnen bouwen. Uw ideeën, vragen en gedachten zijn daarbij onmisbaar. Laten we met elkaar ontdekken welke richting we op willen gaan — in vertrouwen, in verbondenheid, en met oog voor de toekomst. U bent van harte welkom!

Namens de kerkenraad,
Wilma Petersen – scriba.

Inspiratiebijeenkomsten over geloof en duurzaamheid

In de zomerperiode ben je van harte welkom bij de inspiratiebijeenkomsten rondom geloof en duurzaamheid. Hoe geef jij invulling aan de zorg voor Gods schepping? En waar ligt de grens? God wil toch ook dat we genieten van wat Hij ons geeft?

De bijeenkomsten worden geleid door ds. Carla Schoonenberg-Lems en Hanneke Blom en zijn los van elkaar te bezoeken. Je hoeft ze dus niet alle drie bij te wonen. Aan één of twee bijeenkomsten deelnemen kan ook. Aanmelding vooraf is praktisch voor de voorbereiding via predikant@deopenhofoudbeijerland.nl of hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl. Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we in gesprek over het thema 'Meer dan het gewone doen'. De tweede bijeenkomst gaan we naar het Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt (met de fiets of met de auto). We maken daar een wandeling (zowel een korte als langere route is mogelijk) en drinken wat met elkaar. Daarna gaan we weer terug naar De Open Hof.

Tijdens de laatste bijeenkomst gaan we in gesprek met het thema "Genieten van Gods goede gaven". Zowel bij de eerste als laatste bijeenkomst steken we ons licht op bij de Bijbel en maken we gebruik van het boekje 'Genoeg!' van de IZB.

Data: Woensdag 15, 22 en 29 juli van 14.30 tot 16.30 uur. De eerste en derde bijeenkomsten vinden bij mooi weer plaats in de kerktuin en anders in één van de zalen in De Open Hof.



Rondleiding op de chips boerderij Hoekse Hoeve

Vorig jaar was er in juni een rondleiding georganiseerd bij de Hoeksche Hoeve en dat werd als zeer positief ervaren. Er kwamen meerdere verzoeken om een herhaling. Vandaar dat we als Taakgroep Duurzaamheid ook dit jaar een rondleiding organiseren en hopelijk ook weer met een rondrit met de huifkar.



Nieuwsgierig hoe chips wordt gemaakt? Ga dan mee naar de chips boerderij de Hoekse Hoeve (www.hoekschechips.nl) in 's Gravendeel. Op de Hoekse Hoeve wordt heerlijke chips gebakken van eigen geteelde aardappelen. Tijdens een rondleiding van circa anderhalf uur krijgen we te zien hoe de aardappelen groeien, worden bewaard, gesorteerd en gewassen om uiteindelijk te veranderen in heerlijke chips. Bij de rondleiding zal ook extra aandacht besteed worden aan het aspect duurzaamheid. Stap voor stap gaan we het hele fabricage proces langs. En na afloop krijgen we natuurlijke allemaal.....

Vooraf aanmelden is nodig en kan via de intekenlijst in de Huiskamer of bij Hanneke Blom (hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl) of bij Peter van der Wel (mail@peterc.nl). Kinderen onder de 8 jaar mogen gratis mee. Voor volwassenen en kinderen van 8 jaar of ouder vragen we een eigen bijdrage (contant of via QR-code) van € 5,00 per persoon (normaal tarief is € 12,50). Het verschil betaalt De Open Hof. Het maximaal aantal deelnemers is 24. Aanmelden voor 8 juni 2025!

- Woensdag 17 juni: verzamelen om 13.00 uur op de parkeerplaats bij De Open Hof; rondleiding start om 13.30 uur. Vervoer regelen we met elkaar. Om circa 15.30 uur zijn we weer terug.





De Open Hof Zomerfeest



Opening Seizoen 2026-2027

Zaterdag 5 september

Aanvang 16.00 uur.

Einde 20.00 uur.

Slachtoffer

Jaap den Boer

Fraudeslachtoffers, toeslagenslachtoffers, iemand slachtofferen. Als ik het woord slachtoffer lees of hoor dan denk ik aan de geur van verbrand vlees.

Slachtoffer is een samenstelling van twee woorden: slacht en offer. In de tijd van het Oude Testament betekende dit een dier dat werd geslacht en op een altaar werd gelegd om verbrand te worden. Dit werd een brandoffer genoemd.

Het woord slachtoffer heeft in de loop van de tijd een tweede betekenis gekregen. Het betekent ook dat iemand ergens de dupe van is.

In Leviticus 1 wordt de procedure voor het brengen van een brandoffer uitvoerig beschreven. Ik noem een paar punten: als het brandoffer een rund, schaap of geit is dan moet het een mannelijk dier zijn zonder gebrek. Het offerdier moet worden gevild en in stukken gesneden. Alles van het dier moet op het altaar worden verbrand. Zo is het een brandoffer, als geurige gave die de Heer behaagt. (in die tijd leefde nog het idee dat God een reukorgaan had).

Grote aantallen dieren hebben het loodje gelegd. 1 Kronieken 29 verhaalt daar van. Koning David draagt hier het volk op om gulle gaven te geven voor de tempelbouw. Hierna brachten de mensen brandoffers aan de Heer. 1000 stieren, 1000 volwassen rammen en 1000 jonge rammen. Allemaal geslachtofferd. Verbrand vlees!

Ik heb me voorgenomen om het woord slachtoffer niet meer in de mond te nemen als het gaat om iemand wiens fiets gestolen is.



Onzichtbaar

Rob van Brakel

Dit jaar is het alweer veertig jaar geleden dat de ramp met de kernreactor in Tsjernobyl plaatsvond. Een ramp, door mensen veroorzaakt, die aanvankelijk verzwegen werd en pas werd toegegeven toen half Europa al onder het radioactieve stof zat. Een ramp ook, die op het moment zelf, maar vooral in de jaren erna veel mensen het leven kostte.

Hoewel het logisch lijkt dat je dus het beste ver uit de buurt kunt blijven van die plaats, is dat maar ten dele waar. Het hangt er namelijk vanaf waar je bent, en hoe lang, zelfs als je in de zogenaamde Verboden Zone komt. Ik ben in het najaar van 2021 in Tsjernobyl geweest (of beter gezegd, in Pripjat, waar het complex staat), zelfs op nog geen 100 meter afstand van de ontplofte reactor, en daar werd net zoveel straling gemeten als je oploopt bij het vliegen naar je vakantiebestemming. Wel moesten we erg oppassen, want op andere plekken – bijvoorbeeld bij een regenpijp die besmet water gelekt had – was het stralingsniveau opeens weer heel hoog. Gelukkig hadden we een stralingsmeter bij ons die ons daarvoor waarschuwde, want zien of voelen kun je het niet, wat deze straling heel verraderlijk maakt.



Niet waarneembaar, maar toch heel gevaarlijk. Dat geldt niet alleen voor straling, maar voor veel dingen in ons leven. Zo blijft haat veelal ondergronds, uit het gezicht, tot dat het opeens door iets tot een uitbarsting wordt gebracht. Soms bij mensen van wie je het helemaal niet verwacht. Je merkt het vaak pas als het te laat is: als de ruiten van azc, moskee of synagoge al zijn ingegooid, als de bloemenkrans of -driehoek al vertrapt is, of als iets waar je veel van houdt besmeurd is. Dan is er vaak al zoveel tussen mensen kapot gemaakt, dat het vrijwel onmogelijk is dat nog te helen.

Helaas bestaat er, analoog aan een stralingsmeter, niet zo iets als een haatmeter. Het zou mooi zijn als je van tevoren wist wie haatgevoelens opbouwen. Het zou nog mooier zijn als je die haatgevoelens kon voorkomen, zoals je zonder menselijke fouten ook geen kernramp gehad zou hebben. Helaas is ook dat een utopie, maar wat je wel kunt doen is haat zo min mogelijk de gelegenheid te geven te groeien. Door medemenselijkheid bijvoorbeeld. Door aan anderen te doen wat je zelf ook rechtvaardig zou vinden. Iets, wat moeilijk is en blijft. Maar weinig mensen kunnen dat, maar we kunnen het – met het voorbeeld van die Ene voor ogen – altijd proberen.

Collecte overzicht

Eerste Rondgang

7 juni

Pakistan, samen bouwen aan een
gezamenlijke toekomst

zie uitgelicht

10 juni

Stichting Pa en Zoon Helpen

zie weekbrief

21 juni

Save the children

zie uitgelicht

28 juni

Bolivia, toekomst voor inheemse
jongeren in kwetsbare dorpen

zie uitgelicht

5 juli

Diaconaal vakantiewerk

zie weekbrief

12 juli

Missionair vrijwilligerswerk

zie uitgelicht

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

7 juni: Pakistan, samen bouwen aan een gezamenlijke toekomst

Met het programma Shared Futures bevordert Kerk in Actie vreedzaam samenleven in landen waar spanningen zijn tussen religies, zoals Kenia, Egypte en Pakistan. Binnen dit programma werken jongeren met verschillende religieuze achtergronden samen. In Pakistan, waar intolerantie en geweld tegen religieuze minderheden toenemen, volgen jongeren samen een vakopleiding en trainingen in ondernemerschap, sociale vaardigheden en leiderschap. Ze starten soms samen een bedrijf, krijgen meer begrip voor elkaar en worden in hun eigen gemeenschappen ambassadeurs voor verdraagzaamheid. Meer info:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl>

21 juni: Save the children

De organisatie Save the Children is uitgegroeid tot 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie. Ze bereikt kinderen in ongeveer 120 landen op 4 continenten. In deze landen zijn zij dagelijks keihard bezig met het opkomen voor de meest kwetsbare kinderen. Kwetsbaarheid kan voortkomen uit een acute noodsituatie door een (natuur)ramp of door langdurige conflictsituaties zoals oorlog of chronische armoede. Ook in Gaza is de organisatie actief ondanks tegenwerking. In alles wat ze doen staat één doel voor ogen: met structurele hulp én noodhulp verbeteren van de levensomstandigheden. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind zijn, heeft de aandacht en zorg van Save the Children. Kinderen hebben recht op veiligheid, gezondheid en onderwijs

Daarom bieden ze medische zorg, goede voeding, bescherming en bouwen ze scholen of noodlokalen om les te geven. Met programma's vergroten ze de zelfredzaamheid van de kinderen. Meer informatie:

<https://www.savethechildren.nl>

28 juni: Bolivia, toekomst voor inheemse jongeren in kwetsbare dorpen

In Zuid-Bolivia wordt het heter en ontstaat er tekort aan drinkwater. Grote bedrijven veroorzaken ontbossing door monocultuur en mijnbouw van mineralen. Dat tast de biodiversiteit aan, versnelt klimaatverandering en bedreigt de inheemse bevolking. Veel inheemse jongeren vertrekken van hun geboortegrond. Vier Boliviaanse organisaties steunen 55 inheemse gemeenschappen in de regio met landrechten, betere drinkwatervoorziening en trainingen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Jongeren leren ecologisch tuinieren en bijen houden en krijgen leiderschapstrainingen. Zo worden kwetsbare dorpen weer leefbaar. Meer info: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl>



12 juli: Missionair Vrijwilligerswerk

Vanuit De Open Hof zijn er diverse persoonlijke initiatieven om wereldwijd een verschil te maken. Om deze initiatieven te ondersteunen is het fonds missionair vrijwilligerswerk opgericht. Voorheen ondersteunden we jongeren die via World Servants bouwwerkzaamheden in ontwikkelingslanden ondernamen. Dit jaar zijn er vanuit onze gemeente geen jongeren die hieraan deelnemen.

Vanuit dit fonds wordt ook de stichting Pa en zoon helpen en de Hongaarse gemeente in Ordea ondersteunt.

Robert Andeweg is via zijn stichting Pa en Zoon helpen ook dit jaar weer naar Sri Lanka geweest. De nood is er hoog. Met Ruzain, zijn Sri Lankaanse vriend, zijn weer diverse projecten bezocht. De economische situatie in Sri Lanka is zeer slecht. Uw steun is helaas hard nodig momenteel.

Als gemeente willen we onze gemeenteleden en deze missionair-diaconale projecten van harte steunen.

Opbrengsten collecte

Zondag 01 maart	Libanon	€ 521,00
Zondag 8 maart	Egypte, betere toekomst voor meisjes	€ 519,00
Zondag 15 maart	Moldavië, kinderen en ouderen	€ 509,80
Zondag 22 maart	Burkina Faso	€ 497,40
Zondag 29 maart	Rwanda, gezond eten	€ 485,90
Zondag 5 april	India onderwijs	€ 965,50
Zondag 12 april	De Overbrugging	€ 617,55
Zondag 19 april	Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard	€ 663,65
Zondag 26 april	Hospice Hoeksche Waard	€ 780,15

Gemeentebezoek uit Burg

Van 23 t/m 26 april hebben we bezoek gehad van vijftien gemeenteleden uit onze partnergemeente Burg in Duitsland.

Op vrijdag 24 april hebben we met onze gasten een bezoek gebracht aan Fenix, het museum over migratie, in Rotterdam. We startten met koffie en een heerlijk taartje van Koekela. De fototentoonstelling The Family of Migrants, over vertrek, reis en aankomst, vond men zeer indrukwekkend. Op foto's van vluchtelingen zie je soms de angst in de ogen van volwassenen en kinderen. Er zijn ook foto's van de val van de Berlijnse muur.

Verder is er een doolhof met tweeduizend koffers, waaronder heel oude hutkoffers. De herinneringen van de gebruikers van de koffers zijn te beluisteren.

Vanaf de top van de Tornado heb je een prachtig uitzicht over Rotterdam.

We hadden te weinig tijd om alles goed te bekijken.

Na de lunch op het overdekte stadsplein hebben we een rondvaart gemaakt met watertaxi's. Het zonnige weer droeg bij aan een stralende dag!

Op zaterdag was er vrije tijd om de Hoeksche Waardse bollenvelden te bekijken, een oranje tompouce te proeven, of naar zee te gaan. 's Avonds was er een heerlijke gemeenschappelijke maaltijd, een gezellig samenzijn, en werd er fanatiek gesjoeld.

De dienst op zondag was voorbereid door Carla Schoonenberg, samen met de predikant uit Burg, Jan Mävers. De lezingen waren in het Nederlands en in het Duits, het gebed in beide talen, en het Onze Vader werd door ieder in zijn eigen taal gebeden. We werden toegezongen door onze Duitse gasten en er werd een mooie kaars overhandigd. We kregen de zegen mee van beide predikanten samen, heel bijzonder.

Na koffie en lunch was het al weer tijd om afscheid te nemen. Onze gasten hadden 800 kilometer voor de boeg. Tegen middernacht was iedereen weer veilig thuis.

In 2027 hopen we weer een bezoek aan Burg in het Spreewald te brengen. Nieuwe reizigers zijn altijd welkom!



Namens de werkgroep Internationale Contacten,
Anita Berger





Vier je verjaardag in de kerk

Op 11 april jl. mochten we met een aantal gemeenteleden in de huiskamer hun verjaardag vieren. Hoewel de groep iets kleiner was dan voorgaande keren, was het enthousiasme er niet minder om. Sterker nog, onder het genot van een hightea werden er al ideeën geopperd voor het nieuwe seizoen. Dus dat belooft wat!

Ina in 't Veld, Marianne Apeldoorn, Nel van der Sluijs, Wilma Petersen en Dianne van den Berg.





TIP van de maand

Samen leren om verantwoordelijk met de aarde
en haar schepselen om te gaan

MINDER WC PAPIER GEBRUIKEN? DAT IS BETER VOOR HET MILIEU!



Tip: gebruik eens een velletje minder!

Minder gebruik van gerecycled wc papier is beter voor het milieu.

Motiveren
Activeren
Faciliteren
in
Duurzaamheid



Happen en trappen voor beter onderwijs in Oeganda

Een prachtige fietstocht door de Hoeksche Waard met lekkere hapjes onderweg.

Wanneer: 13 juni 2026

Vertrek: tussen 10:00 en 10:45u

Vanaf: W.Van Vlietstraat 2a Oud Beijerland

Deelname: €25,- (Kinderen €10.50)

Aanmelden: via apverhorst@hotmail.com



Leesrooster

juni			juni / juli		
zo	31	Exodus 33:12-23	zo	28	1 Samuël 23:14-28
ma	1	Exodus 34:1-9	ma	29	1 Samuël 24:1-23
di	2	Exodus 35:10-26	di	30	Psalms 57:1-12
wo	3	Exodus 35:27-35	wo	1	Ezechiël 1:1-14
do	4	Matteüs 8:2-13	do	2	Ezechiël 1:15-28a
vr	5	Matteüs 8:14-22	vr	3	Ezechiël 1:28-3:3
za	6	Matteüs 8:23-34	za	4	Ezechiël 3:4-15
zo	7	Matteüs 9:1-17	zo	5	Ezechiël 3:16-27
ma	8	Matteüs 9:18-34	ma	6	Ezechiël 4:1-8
di	9	Psalms 50:1-23	di	7	Ezechiël 4:9-17
wo	10	1 Samuël 20:1-11a	wo	8	Psalms 79:1-13
do	11	1 Samuël 20:11-23	do	9	Matteüs 12:22-37
vr	12	1 Samuël 20:24-34	vr	10	Matteüs 12:38-50
za	13	1 Samuël 20:35-21:1	za	11	Matteüs 13:1-12
zo	14	Psalms 120:1-7	zo	12	Matteüs 13:13-23
ma	15	Matteüs 9:35-10:15	ma	13	Matteüs 13:24-35
di	16	Matteüs 10:16-33	di	14	Matteüs 13:36-46
wo	17	Matteüs 10:34-11:1	wo	15	Matteüs 13:47-58
do	18	Psalms 37:1-24	do	16	Psalms 84:1-13
vr	19	Psalms 37:25-40	vr	17	1 Samuël 25:1-19
za	20	1 Samuël 21:2-10	za	18	1 Samuël 25:20-35
zo	21	1 Samuël 21:11-22:5			
ma	22	1 Samuël 22:6-23			
di	23	Psalms 34:1-23			
wo	24	Matteüs 11:2-15			
do	25	Matteüs 11:16-30			
vr	26	Matteüs 12:1-21			
za	27	1 Samuël 23:1-13			

Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

Editie 104

juni - juli



Redactie

Truus Middelhoek

Joke Waltmans

Arjan van Gameren

Martin van der Pol

kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Verspreiding & digitale abbonementen

Janneke Hempel

tel. 06-27012097

coördinatiekmdeopenhof@gmail.com

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl

scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Atie Middelhoek

Pietta van Reeven

weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot

105: 25 juni / 16 juli / 26 aug

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Werkgroep Burg

PASTORAAT EN MISSIONAIR WERK

ds. Carla Schoonenberg-Lems, predikant,

tel. 06-1905 0530, E-mail: predikant@deopenhofoudbeijerland.nl

Spuifront 30, 3262 AR

Wijk Oost: Spuioever, Centrum-Noord, Oosterse Gorzen, zorggebouw Rembrandt, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, Hoeksche Waard-Oost (ten oosten van de A29, incl. Heinenoord).

mw. Jolanda Griesdoorn-van der Pol, kerkelijk werker,
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag. tel. 06-3747 4733

e-mail jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl

Wijk West: Centrum-Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk, Hoeksche Waard-West (ten westen van de A29), en alle adressen buiten de Hoeksche Waard.

mw. Hanneke Blom, missionair kerkelijk werker,
werkdagen: woensdag en vrijdag. tel. 06-5732 3416,

e-mail: hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl

Overige gegevens

De Open Hof

W. van Vlietstraat 2a

3262 GM Oud-Beijerland

tel. 0186-612936

Scriba

Wilma Petersen

(doop, huwelijk, overlijden)

scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad

Marc Bijl

tel. 06-4118 1319

voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst

Ed Stierman

edstierman@gmail.com

Secretaris Taakgroep Eredienst

Margriet Dijkshoorn

margriet.dijkshoorn@gmail.com

Voorzitter Taakgroep Pastoraat

Rob van Brakel

pastoraat@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter College van Diakenen

Arjan van Dijk

diaconie@deopenhofoudbeijerland.nl

Vertrouwenspersoon

Anita Berger

vertrouwenspersoon@deopenhofoudbeijerland.nl

@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau

Berto Apeldoorn

bereikbaar op dinsdagochtend

tel. 0186-612936

kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen

Leo Brussaard

tel. 06-2952 6738

collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw

Arie Maaswinkel

tel. 06-319 39769

koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.

Protestantse Gemeente

te Oud-Beijerland.

vrijwillige bijdragen

NL04 RABO 0373 7099 43

giften, collectebonnen etc.

NL26 RABO 0373 7099 35

diaconie

NL89 RABO 0373 7119 05

Of uw bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer

Protestantse Gemeente te

Oud-Beijerland: 002.633.218

Diaconie: 824.103.452



Roeping



Verhaal

Mozes kijkt om zich heen. Hij past op de schapen van zijn schoonvader. Hij moet goed opletten of ze er allemaal wel zijn. Ineens ziet hij iets raars. Het lijkt wel vuur. Voorzichtig zet hij een paar stappen vooruit. Dan ziet hij het beter: een struik staat in brand.



“Mozes!” Verbaasd kijkt Mozes op. Wie roept hem daar? Hij ziet niemand. “Mozes!” “Ja, ik luister”, zegt Mozes. “Kom dichterbij. Trek je schoenen uit, want dit is een heilige plek. Ik ben God, en ik wil dat je me gaat helpen. Mijn volk is in Egypte. Ze hebben mij geroepen, want ze zijn gevangen. En jij moet ze bevrijden.” Mozes schrikt. “Maar dat kan ik helemaal niet!” roept hij uit. “Stel dat ze vragen wie mij hierheen heeft gestuurd?” “Zeg dan: ‘IK ZAL ER ZIJN’ heeft mij naar jullie gestuurd. En hij zal jullie helpen als jullie doen wat ik zeg. En ik zal je helpen.”

Mozes kijkt op. Het vuur is uit, de schapen staan te wachten. Het is tijd om te gaan.

God helpen

In het verhaal van Mozes vraagt God aan Mozes of hij hem wil helpen.

God heeft namelijk iemand nodig om met het volk en met de koning van Egypte te praten. God vraagt vaak aan mensen of zij willen helpen de wereld een beetje mooier te maken. Wat zou jij kunnen doen om de wereld mooier te maken? Schrijf dat in het tekstwolkje hierboven!



Om thuis te doen

God zegt in het verhaal “Zeg dan IK ZAL ER ZIJN heeft jullie gestuurd.” Gods naam wordt niet uitgesproken maar ziet er zo uit:

יהוה

Deze letters betekenen ‘ik zal er zijn.’ Want God is altijd bij ons. Schrijf deze letters netjes over op een mooie steen, met watervaste stift of verf. Doe hem in je zak, zodat je altijd eraan kan denken dat je niet alleen bent, maar dat God altijd bij je is om je te helpen. Net als bij Mozes!



Om over na te denken

Mozes wordt hier geroepen door God. God vraagt hem iets te doen. Mozes vindt dat spannend, maar doet het. Wat vind je daarvan? Heeft iemand jou wel eens gevraagd om iets te doen waarvan je niet wist of het wel kan? Heb je het toen gedaan? Hoe lukte het je om te vertrouwen dat het zou lukken?