



PROTESTANTSE GEMEENTE
De Open Hof
TE OUD-BEIJERLAND

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mevr. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.

Mevr. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN

Weekbrief nr. 28 Zondag 7 juli 2024

Zesde zondag van de zomer Liturgische kleur: groen

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN DE MENTIMETER Ga naar www.menti.com en vul de code in. Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden.

BIJ DE DIENST De grootste zonde/valkuil is afgoderij: in plaats van toewijding aan God, ga je eigen gewin, gelijk, bezit, status vooropstellen. En daar dan anderen in meenemen, de hele groep verleiden, dat is desastreus voor een samenleving. Daarop staat in de Thora de hoogste straf: totale uitroeiing. Dat gebod wordt in het verhaal van een eierzuchtig echtpaar in de eerste gemeente door God zelf toegepast. Navolging en dienstbetoon worden zo wel drastisch op scherp gezet. Leven en aan God doen, dienen en delen, zijn kennelijk niet vrijblijvend.

BIJBEL BASICS SALOMO WORDT KONING



Op deze zondag staat 1 Koningen 1:1-2:12 centraal: Salomo volgt zijn vader David op als koning van Israël.

DE DIENSTDOENDE TAAK- EN AMBTSDRAGERS

Voorganger: ds. Cees Romkes; ouderling dhr. Nico den Boer en mw. Cobi Crucq; diaken: mw. Desiree Goudswaard; lector: mw. Cobi Crucq; kinderoppas: mw. Irene Uittenbroek; kinderdienst: mw. Annemarie Schipper; muzikale leiding: dhr. René Strijder en koster: dhr. Anton van Driel en dhr. Jan Middelhoek.

DE 1^E COLLECTE IS VOOR DIACONAAL VAKANTIEWERK

Hetvakantiebureau.nl

VAKANTIES
MET AANDACHT

Jaarlijks genieten veel mensen van een vakantieweek, die het VakantieBureau

organiseert. Het VakantieBureau biedt vakantie-mogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. Men viert vakantie in een van de vier eigen (aangepaste) of enkele gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland.

De vakanties zijn bijvoorbeeld bedoeld voor:

- ouderen, (echt)paren die over een goede gezondheid beschikken, maar het moeilijk vinden (weer) op vakantie te gaan.

- ouderen, (echt)paren van wie een van de partners of misschien allebei (eenvoudige) hulp nodig hebben bij de dagelijkse persoonlijke zorg of verpleegkundige zorg.

- personen die zijn aangewezen op (veel) zorg en/of rolstoelgebonden zijn.

Voor info

en/of aanmelding zie: www.hetvakantiebureau.nl of via telefoon: 0343 745890

De 2^e collecte is voor het kerkenwerk

Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 *collectemandjes*.



GIFT U kunt ook via de **GIFT-app** bijdragen aan de collecten.

BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN VAN DEZE KERKDIENTST

1^e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 71 1905, t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

2^e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35, t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd



om elkaar te ontmoeten in de Huiskamer en de Omloop. Daar is koffie/thee/limonade.

Mw. Marijke Schipper trakteert iets lekkers bij de koffie. Zij is vandaag jarig en viert haar 80e verjaardag!

VAKANTIE Vanwege vakantie zal ik, **Arie Maaswinkel** niet bereikbaar zijn van **zaterdag 15 juni t/m maandag 8 juli**. Tijdens mijn afwezigheid worden taken, voor zover nodig, waargenomen door **Anton van Driel**.

Anton is bereikbaar via 06 21 170605. Met ingang van dinsdag 9 juli ben ik u weer graag van dienst.

VAKANTIE Vanaf zondag 7 juli ben ik, Jolanda Griesdoorn, 2 weken met vakantie. Na deze 2 weken ben ik 3 weken aan het werk. Dan de laatste 2 weken van de zomervakantie ben ik weer afwezig.

Dus ik ben vrij van : 7 juli t/m 21 juli en 10 t/m 25 augustus. Voor vragen tijdens mijn afwezigheid kunt u/jij terecht bij onze scribe Cobi Crucq. Fijne zomer. Hartelijke groet, Jolanda Griesdoorn – van der Pol, Kerkelijk werker van Protestantse Gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland, Tel 06-37474733

TERUGBLIK ZOMERFEEST Wat was het een geweldig leuk, gezellig en goed georganiseerd zomerfeest, een prachtige afsluiting van het seizoen. Heel veel dank aan iedereen die heeft meegeholpen bij de voorbereidingen, op de dag zelf met bar-, bak- en buffetdiensten. En laten we vooral niet vergeten de ploeg die de volgende dagen alles verder heeft opgeruimd en schoongemaakt. Er zijn mooie foto's en filmpjes gemaakt. Deze zijn te zien op de website, de facebookgroep en de facebookpagina en op Instagram. Zo kunnen we nog even nagenieten met elkaar.

STICHTING DE OVERBRUGGING ZOEKT VERSTERKING

Deze stichting is één van onze diaconale projecten die wij financieel steunen; het is niet gebruikelijk dat we dit soort oproepen plaatsen, maar hiervoor maken we toch een uitzondering. Mede met het oog op de aankomende decentralisatie in 2026 binnen de zorg, wat zal betekenen dat hun werk zeker uitgebreid zal worden zijn ze dringend op zoek naar een aantal mensen zowel mannen als vrouwen die hun team willen versterken:

- Gemotiveerde Facilitair bestuurder/ manager.
- Winkelbestuurder.
- Onderhoudsmanager.
- Vrijwilligers voor de kringloopwinkel, chauffeur voor de expeditie.

- Schoonmakers voor de winkel. (Ongeveer 2 – 4 uur per week)

U kunt contact opnemen met de secretaris; mevrouw M. van der Velden, secretaris@deoverbrugging.nl

EXPOSITIE KUNST IN DE KERK



In de Omloop is er een expositie van Boukje Gjaltema. Zij is geboren en getogen in Friesland. Tegenwoordig woont zij met veel plezier in de Hoeksche Waard.

Haar interesse ligt bij de natuur en landschappen, dit is dan ook een grote inspiratiebron voor haar werk.

EXAMEN Diegene die van de week geslaagd zijn, van harte gefeliciteerd. Allen een fijne Diploma uitreiking gewenst!

RED DE GIFTENAFTREK

Van de PKN ontvangen we iedere week een nieuwsbrief. Deze week stond daarin een aanbeveling om een petitie te ondertekenen over giftenaftrek voor de belastingdienst. De aanstaande coalitie wil de botte bijl zetten in de mogelijkheden voor miljoenen Nederlanders om royaal te kunnen schenken aan doelen die onze samenleving dragen. Deze doelen, dus ook kerken, lopen hierdoor jaarlijks tientallen miljoenen mis en daarmee vallen er grote gaten in de samenleving. Samen met een groot aantal goede doelen en bedrijven kwam de ChristenUnie met een breed ondertekende petitie om de giftenaftrek in stand te houden. Kerk in Actie is een van de medeopstellers. De formulering is:

Wij

goede doelen, stichtingen, kerken en medestanders constateren dat de aanstaande coalitie de botte bijl wil zetten in de mogelijkheden voor miljoenen Nederlanders om royaal te kunnen schenken aan doelen die onze samenleving dragen door het uitkleden van de giftenaftrek zij jaarlijks tientallen miljoenen aan giften mis zullen lopen er grote gaten zullen vallen in de samenleving Nederland opbloeit wanneer mensen omzien naar elkaar; de samenleving is krachtiger wanneer we betrokken zijn bij de ander.en verzoeken Deze coalitie af te zien van deze maatregel. Om het omzien naar elkaar te steunen en niet af te straffen. Daarom zeggen wij: red de giftenaftrek! Geef om de samenleving. Als u wilt kunt u deze petitie ook ondertekenen via de link:

<https://reddegiftenaftrek.petities.nl> **De Kerkenraad**

VOEDSELBANK Het was heel fijn dat ook in de afgelopen maand heel wat producten vanuit De Open Hof naar de Voedselbank konden gaan.

In de vakantiemaanden juli en augustus graag koffie, thee en vruchtensap.

U kunt uw producten altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten.

Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen en uw product(en) in het krat zetten.

Naast genoemde producten kunt u ook altijd houdbare producten inleveren.

Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank.

KERKRAP

Mijn naam is Bijl uit Rotterdam-Noord, en daar heb ik van de rap gehoord.

Van rappen ben ik helemaal niet vies, nee, ik doe het van mijn kuif tot aan mijn gypies.

Ik ga nu rappen in een grote zaal, en jongens, het is voor jullie allemaal.

Ja, we zitten hier gezellig en we zitten hier oké,

Want voor een echt spektakel neem je toch een dominee. Maar toch wil ik jou eens vragen wat je waard is voor je poen, over wat je komt bekijken, wat je hier komt doen, Want oké, dit is spektakel en helemaal goud, en wat is de erk toch jong ook al lijkt ze zo vaak oud.

Maar kom je nou alleen voor wat is dat een gave band, en kom je nou alleen voor wat is dat een leuke vent, Kom je nou alleen voor een dominee die rockt en voor hoe die uit zijn dak gaat en voor hoe die mensen schokt, Nou, luitjes, laat me zeggen, dan zit je hier verkeerd. Dit huis is een huis waar je over leven leert, In dit huis kun je leven zonder schijn en kouwe kak en alleen om die reden ga ik hier uit mijn dak.

Want dit huis is een huis van leven, dit huis is een huis van recht.

In dit huis kun jij jezelf beleven, in dit huis als je voor leven vecht.

Dit huis is een huis van samen, in dit huis ben je nooit alleen.

Dit huis is een huis van Gods liefde, dit huis door heel je leven heen

En als ze klaar zijn dan zeggen ze "amen", want amen is voor allemaal samen.

Amen is altijd strijk en zet: zo gaan we het doen en zo is het maar net.

Op Facebook kunt u een filmpje zien en op de website staat een link.

VOORGANGERS

Wat fijn dat we na een groot feest op zaterdag 29 juni ook op zondag weer bij elkaar konden zijn als gemeente van De Open Hof. En dat we er weer met zoveel mensen waren. We zijn de moeite waard. God houdt van ons. Dat was voor mij de kern van de boodschap van ds. Elzo Bijl. In de muziek en de liederen klonk dat door evenals in de rap. Ook van genoten? Kijk anders ook nog even terug. De Rap staat hier in de weekbrief en op de website.

Zondag 7 juli ds. Cees Romkes. Een goede oude bekende. Urker van origine. Heeft gestaan in Westmaas, Mijnsheerenland, later in Zwijndrecht, gevolgd door Barendrecht waar hij ook nog steeds actief is ook al is hij met emeritaat. Hij heeft ook elke week een eigen 'lied van de week' met toelichting. Velen volgen dat met veel plezier. Vorige week had hij een prachtig kyrielied waarbij het opmerkte dat het helaas niet wordt gezongen omdat het te moeilijk is. Dat liet Leo Lommers zich niet zeggen. Ondanks zijn vrije zondag is hij er. Let dus vooral zondag even extra op de muziek van dat lied. Ook trouwens op de wijze waarop het gloria weerklinkt. Maar dat zal ons vast niet afleiden van het geheel van de dienst.

Fijn als u er ook weer bent aanstaande zondag: Samen kerk!

Op 14 juli ds. Nicolien Luitwieler. (Zij stelt zich zo mooi voor dat ik daar niets aan durf toe te voegen of van weg te laten) In deze vacante periode zien jullie veel nieuwe gezichten. Ook op zondag 14 juli. Sinds februari 2023 ben ik predikant in het prachtige Willemstad aan de andere kant van het water. Willemstad is mijn eerste gemeente.

Hiervoor werkte ik in verschillende marketing- en communicatierollen bij de overheid en in het bedrijfsleven en woonde, samen met mijn man Ronald, in de buurt van Zaltbommel. Naast gemeentepredikant werk ik aan een promotieonderzoek aan de universiteit. Ik ben in mijn werk altijd op zoek naar verbindingen of dialoog tussen contexten; tussen kerk en stad, tussen de oude teksten en onze tijd, tussen geloof en ongelooft en wat is dat dan, tussen religies, tussen traditie en vernieuwingen, tussen

ratio en hart, etc. Welke taal kan ons daarbij helpen of zit ons in de weg? Hoe doet het lichaam mee?
Ik heb twee honden, eigenwijze Welsh corgi's, waar ik graag mee wandel, ik trap graag een balletje bij de Kogelvangers en drum in een bandje en af en toe op een cajon. Graag tot zondag 14 juli!
En dan komt 21 juli '24 ds. Piet van Die.
Gr.Jaap van de Griend

ZOMEREDITIES WEEKBRIEF Vanaf zondag 14 juli verschijnen er drie edities in de zomeruitgave. Dat betekent een 14-daagse verschijning. Als volgt:

nr. 29 en 30	komt uit op zondag	14 juli
nr. 31 en 32	komt uit op zondag	28 juli
nr. 33 en 34	komt uit op zondag	11 augustus
nr. 35	komt uit op zondag	25 augustus

Wij verzoeken degenen die kopij aanleveren hier rekening mee te houden.

KINDERDIENST Vandaag is de laatste kinderdienst voor de zomerstop. Vanaf zondag 1 september is er weer kinderdienst. De tussendagen ligt er voor de kinderen die er zijn een passend werkje klaar om mee te nemen tijdens de dienst.

MEEDENKEN OVER HET JAARTHEMA: ALS NIEUW!



In het nieuwe seizoen 2024/2025 gaan we als gemeente aan de slag met het jaarthema **Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk**. De aftrap is op de startzondag, 15 september. We willen het

thema als een rode draad door het nieuwe seizoen laten lopen. Daarbij vinden we het belangrijk om ruimte te bieden aan ideeën vanuit de gemeente en aan te sluiten bij wat er leeft en waar behoefte aan is. Ik zou het mooi vinden als het lukt om een groepje te vormen om na te denken over de invulling van het thema. Op woensdagavond 17 juli is er daarom van 19.30 uur tot 21.00 uur een brainstormavond in De Huiskamer. Na een kop koffie of thee staan we stil bij het thema. Welke reactie en/of vragen roept het thema op? Waar zou jij je in willen verdiepen? Vervolgens proberen we een vertaalslag te maken naar concrete activiteiten.

Je bent van harte welkom om aan te schuiven! De inbreng van iedereen is waardevol. Deelname aan de brainstorm groep betekent niet dat je de activiteit mee hoeft te organiseren. Een hartelijke groet, Hanneke Blom

VAKANTIEKAARTEN ACTIE Ook dit jaar organiseert de Diaconie weer de vakantiekaarten actie voor mensen waarvan we denken dat ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gaat u de komende weken op vakantie, maar ook als u thuis blijft, stuur dan een vrolijk kaartje naar een gemeentelid. Namen en adressen zijn beschikbaar via het bekende strookje dat vanaf zondag 23 juni beschikbaar is in De Open Hof. Op doordeweekse dagen kunt u ook een strookje ophalen in de huiskamer. Of u kunt mailen naar desiree@parage.net. U krijgt dan drie adressen toegezonden.

DANK U WEL Onze 45-jarige trouwdag hebben we dankbaar en blij gevierd. De vele kaarten met felicitaties en /of lieve woorden hebben de dag een extra feestelijk tintje gegeven. Dank daarvoor.
Jaap en Jelly van de Griend.-

DANK U WEL Lieve mensen, hartelijk dank voor de bloemen, de vele kaartjes en bezoekjes. Dit geeft veel steun tijdens mijn revalidatie in de Rembrandt. Sjanie Hordijk-Leeuwenburgh

In de Croonenburg woont een mevrouw van 78 jaar. Zij zoekt iemand die 1x per week met haar ergens naar toe wil gaan. Zij moet er op medisch advies zo af en toe eens uit. Alle kosten van benzine en lunch onderweg worden vergoed. Zij hoopt dat er één of enkele mensen zijn die haar kunnen en willen helpen. Haar telefoonnummer is 0636300784 Als je belangstelling hebt mag je mij ook bellen of mailen. Ineke Wisse

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 28

ZATERDAG 6 JULI HAPPEN EN TRAPPEN

- 1. Beste mensen,** De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. De openingstijden zijn *maandag t/m vrijdagmorgen* van 10.00–12.00 uur.
- 2. Maandagmorgenwandeling 8 juli.** Maandagmorgen is er om 10.00 uur een groep wandelaars. Na een uurtje wandelen, samen een kopje koffie/thee drinken, en wat napraten in de Huiskamer.
- 3. Woensdag 10 juli inloop samen met Pameijer.** We zijn de hele dag open. Er is een gezamenlijke lunch: 12 uurtje. Diner: Zomer krootjes met speklappen; toetje na. Aanmelden voor 11.00 uur (lunch) en 14.00 uur (diner) De Open Hof 612936; inloop Pameijer 088 2716506. Hartelijk Welkom.
- 4. Donderdagmorgen 11 juli** treft u Liedy van Putten in de Huiskamer.
- 5. Gezond natuurwandelen vrijdagmorgen 12 juli.** Om 10.00 uur starten we met een uurtje wandelen met aansluitend gezellig wat drinken in de Huiskamer. Je kan altijd meedoen. Opgeven is niet nodig. Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!
- 6. Vrijdagmiddag 12 juli 13.30-16.00 uur** zijn handwerkers van harte welkom. Ook jongeren die willen leren haken of breien, kom gerust een keertje kijken. Het handwerk wordt gegeven aan de Stichting Ondersteuning Sovata in Roemenië.



DIENST ZONDAG 14 JULI Zevende zondag van de zomer
Liturgische kleur: groen

10.00 uur De Open Hof ds. Nicolien Luitwieler

Wij wensen elkaar een gezegende zondag en van hieruit een goede week

