



PROTESTANTSE GEMEENTE
De Open Hof
TE OUD-BEIJERLAND

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mevr. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.

Mevr. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN

Weekbrief nr. 31 en nr. 32 Zondag 28 juli 2024 en Zondag 4 augustus, negende en tiende zondag van de zomer
Liturgische kleur: groen

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN DE

MENTIMETER Ga naar www.menti.com en vul de code in. Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden.

BIJ DE DIENST

Zondag mag ik, ds. Piet Schelling, bij u voorgaan. Zoals de naam 'Schelling' doet vermoeden, liggen mijn wortels in de Hoeksche Waard. Mijn eerste gemeente was de gereformeerde kerk in Heinkenszand (1976), vervolgens ben ik predikant in Almelo geweest. Daarna kwam ik als missionair predikant in dienst van de classis 's-Gravenhage en heb ik enkel jaren gewerkt voor de landelijke kerk (PKN). Tot slot ben ik weer gemeentepredikant geworden, in Monster. Met veel plezier kijk ik terug op al die 'werkplekken'. Waar ik ook steeds plezier in heb gehad, is het schrijven; voornamelijk over kerkelijke en theologische thema's.

Het thema van zondag gaat over 'ik en wij'. In de samenleving heerst sterk het ik (mijn mening, mijn wil, mijn idee), soms met ijzeren vuist. Daar maak ik me zorgen over. Zo ontstaat er scheefgroei ten koste van saamhorigheid: toenemende vervreemding, uitsluiting en agressie. We zien het dagelijks gebeuren. Ik ben op zoek, vanuit de Bijbelse verhalen, om het 'ik en wij' vruchtbaar samen te smeden. Een spannende onderneming!

DE DIENSTDOENDE TAAK- EN AMBTSDRAGERS

Voorganger: ds. P. Schelling; taakdrager ouderling dhr. Jan Uittenbroek en ouderling dhr. Marco Bijl; diaken: dhr. Arjan van Dijk; lector: mw. Nolleke Heijboer; kinderoppas: mw. Helma van Dijk; muzikale leiding: dhr. Arnoud Hobbel en koster: dhr. Arie Maaswinkel.

DE 1^E COLLECTE 28 juli Interkerkelijke st. Ethiopië/ Eritrea: "Een kip en ei maakt ieder kind blij."

De Solonschool in Hawassa is een school voor blinde kinderen. De kinderen krijgen hier 2 jaar Braille onderwijs om daarna door te kunnen stromen in het reguliere onderwijs. Zonder deze kennis zouden ze geen kans maken. Ze verblijven intern op de beschermde compound van de school. Om een bijdrage te leveren aan de goede voeding van de kinderen heeft ISEE een project gesteund om kippen te houden op het schoolterrein. De kinderen kunnen

leren met de dieren om te gaan en de eieren leveren goede voedingstoffen. Het project bestaat uit de bouw van een kippenverblijf, aankoop van voer en het aanstellen van een verzorger. Vorig jaar hebben we hier ook voor



**dienen
delen
doen**

gecollecteerd maar er zijn meer kinderen bijgekomen waardoor de school uitgebreid wordt met meer lokalen. Afdeling Hoeksche Waard steunt dit project ook in 2024. Meer informatie vindt u op de website van ISEE: <https://www.isee-urk.nl/nog-veel-te-verbeteren/> Meer informatie vindt u op de website van ISEE: <https://www.isee-urk.nl/nog-veel-te-verbeteren/>

De 2e collecte is voor het kerkenwerk

Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collectemandjes.



GIFT U kunt ook via de Givt-app bijdragen aan de collecten.

BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN VAN DEZE KERKDIENTST

1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905, t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.
2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35, t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

VAKANTIE KINDERDIENST Er is geen kinderdienst t/m zondag 25 augustus. Vanaf zondag 1 september is er weer kinderdienst. De tussenliggende zondagen ligt er voor de kinderen die er zijn een passend werkje klaar om mee te nemen tijdens de dienst. En als u dat wilt kunt u thuis of op vakantie zelf met de (klein)kinderen aan de slag met de verhalen van BijbelBasics via deze link: Salomo-Zondag-4-Salomo-bouwt-de-tempel.pdf (bijbelbasics.nl) Deze zondag is de vierde van een blok met verhalen over Salomo. We lezen hoe Salomo koning wordt, dat hij een wijze koning is, en dat hij de tempel voor God bouwt. We hebben in dit blok ook een wijsheidstekst uit het Bijbelboek Prediker gelezen. Op deze zondag staat 1 Koningen 6:1-38 centraal: koning Salomo bouwt de tempel voor God. De maten, materialen en versieringen worden heel precies beschreven. De tempel wordt vanbinnen helemaal bedekt met hout, waarin Salomo versieringen laat snijden. Heel de binnenkant van de tempel wordt bedekt met een laagje goud. Salomo laat ook andere gebouwen die bij de tempel horen bouwen, en er komt een tempelplein met een heel groot altaar voor offers. In de tempel zijn verschillende ruimtes. De belangrijkste is de allerheiligste zaal, achter in de tempel. Daar komt de heilige kist te staan. In de heilige kist ligt de wet van God: de twee stenen platen met de wetten die Mozes en de Israëlieten van God hadden gekregen na hun vertrek uit Egypte (Exodus 25:10-22, Bijbel Basics – De bouw van de heilige kist). De heilige kist was in de woestijn altijd met de Israëlieten meegereisd. Het was het belangrijkste voorwerp in de heilige tent, en een teken van de aanwezigheid van God. Cobi Cruca

KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd



om elkaar te ontmoeten in de Huiskamer en de Omloop. Daar is koffie/thee/limonade.

VAN DE DIACONIE Het woord 'Diaconie' is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent 'Barmhartig of dienstbaar zijn'; dienen, delen en doen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan

mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. De oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan. Bij barmhartigheid gaat het er niet allereerst om wat we voor de ander voelen, maar om wat we voor de ander doen, heel concreet.

Naast de acties Kerkbalans in januari en de Generale kas in mei, die bedoeld zijn voor de instandhouding van de organisatie van de plaatselijke en landelijke kerk, voeren we ook jaarlijks actie voor de Diaconale Vrijwillige Bijdrage. Deze is bestemd om invulling te geven aan onze diaconale opdracht als gemeente. Waar nodig ondersteunt de diaconie gemeenteleden met materiële of financiële problemen. In deze tijd, waarin voor meer mensen het bestaan onzeker wordt, moeten wij er zijn. Bij verzoeken om een steuntje in de rug wordt serieus en vertrouwelijk gekeken wat wij als kerk kunnen betekenen. Daarnaast dragen wij bij aan regionale en landelijke instellingen die zich inzetten voor armoedebestrijding, vluchtelingen en mensenrechten. En de landelijke kerk vraagt voor haar diaconale werk een jaarlijkse (verplichte) bijdrage van onze gemeente. Willen we het werk van de diaconie kunnen blijven voortzetten dan is, en blijft, uw bijdrage hard nodig. Daarom doen wij graag een beroep op u om te kunnen blijven voldoen aan de opdracht van de Heer. Overweeg, als u nu nog niet bijdraagt, een Diaconale Vaste Vrijwillige Bijdrage te geven, of overweeg uw bijdrage wellicht te verhogen. Uw bijdrage kan per maand, per kwartaal of per jaar. Wij ontvangen uw bijdragen graag op onze bankrekening: **L89 RABO 0373 711 905, o.v.v.DVVB**. Kunnen wij op u rekenen?

ANBI

Belastingaftrek

De Diaconie van De Open Hof is ANBI geregistreerd, zodat uw periodieke bijdrage tot belastingaftrek kan leiden. Wanneer u besluit om uw bijdrage te doen middels een vaste periodieke schenking voor tenminste vijf jaar is deze zelfs geheel aftrekbaar.

Op onze website www.deopenhofoudbeijerland.nl vindt u daarover informatie. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Harm Bakker (06-33186916 of penningmeestercvd@deopenhofoudbeijerland.nl)

EXPOSITIE KUNST IN DE KERK



In de Omloop is er een expositie van Boukje Gjaltema. Zij is geboren en getogen in Friesland. Tegenwoordig woont zij met veel plezier in de Hoeksche Waard.

Haar interesse ligt bij de natuur en landschappen, dit is dan ook een grote inspiratiebron voor haar werk.

VOEDSELBANK In de vakantiemaanden juli en augustus graag koffie, thee en vruchtensap.

U kunt uw producten altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten.

Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen en uw product(en) in het krat zetten.

Naast genoemde producten kunt u ook altijd houdbare producten inleveren.

Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank.

ZOMEREDITIES WEEKBRIEF Vanaf zondag 14 juli verschijnen er drie edities in de zomeruitgave.

Dat betekent een 14-daagse verschijning. Als volgt:	
nr. 29 en 30	komt uit op zondag 14 juli
nr. 31 en 32	komt uit op zondag 28 juli
nr. 33 en 34	komt uit op zondag 11 augustus
nr. 35	komt uit op zondag 25 augustus

Wij verzoeken degenen die kopij aanleveren hier rekening mee te houden.

BALLONVAART FAMILIE VERSCHOOR.

Op 10 maart nam ds. Lyonne Verschoor afscheid van onze gemeente De Open Hof. Eén van de afscheidscadeau's was om een ballonvaart te maken met hun gezin. Op woensdag 17 juli was het dan eindelijk zover dat de weersomstandigheden goed waren en alle agenda's vrij waren of gemaakt waren.

Reactie van Lyonne na afloop: Wat een TOP cadeau!!! De foto's zijn te zien op de website, Facebook en Instagram

DANK U WEL lieve mensen voor de enorme hoeveelheid kaarten met lieve en bemoedigende woorden mbt mijn gezondheid. Deze is sinds enige tijd redelijk stabiel. Milde chemo's blijven echter noodzakelijk. Zo dankbaar dat er nog tijd van leven gegeven wordt!

Lieve groet, Cocky en Johan Vliem, en bij vragen even bellen of mailen aub.

DANK U WEL Beste mensen, Dank voor de persoonlijke aandacht, warme betrokkenheid, mooie kaarten met ontroerende teksten en bloemen. Een troost en vreugde voor mij en de kinderen. Verbonden met mensen die het leven goed en licht maken. De herinneringen aan Jan bewaren wij in ons hart. Vriendelijke groet, Annelies van den Berg - Bosch

VOORGANGERS Toevallig stond ik afgelopen zondag 21 juli ter verwelkoming van U bij de ingang. Heel opvallend was het hoe vaak er werd gevraagd naar De Weekbrief. Eerlijk gezegd miste ik hem ook. Dat is dan meteen een leuk compliment aan Atie en Pietta als redactie. We blijven graag bij. Gelukkig hebt u hem nu weer in beeld of in de hand.

Vorige week zondag 14 juli was ds. Nicolien Luitwieler uit Willemstad onze voorganger. Het ging over het begin van de kerk, hoeveel mensen door de Geest in beweging werden gezet, maar uit haar overdenking bleef ook een opmerking over het gebed bleef me bij: Neem een vast moment, begin met danken! Zo ga je op weg.

En daar sloot ds. Piet van Die mooi bij aan in de dienst van de 21e juli: Neem je rust, de sabbat is er voor de mens.

Laat je niet verleiden tot een soort wetticisme maar zoek in een ritme ook rust, neem de tijd voor wandelingen, besef dat een kwartier mediteren rust geeft, tijd is niet hetzelfde als prioriteit. Zomaar wat dingen die ik noteerde.

De komende twee zondagen is de Heinenoordtunnel afgesloten. Gelukkig had ik dat nog niet in beeld toen ik contact had met de predikanten voor die zondagen. Je zou er een slecht geweten van krijgen.

Komende zondag 28 juli is ds. Piet Schelling uit Monster onze gastpredikant. Hij ging al eerder bij ons voor en geeft ook dit keer vast weer heel wat mee om te overdenken. Omdat hij zichzelf ook aan ons voorstelt in deze weekbrief, verwijs ik daarnaar.

Een week later reist ds. Kees Burger af naar De Open Hof. Hij was predikant in de Thomaskerk van 1987 tot 1995 en nog steeds zijn er velen die mooie herinneringen hebben aan die tijd. Lees vooral zijn introductie en vergeet zeker

niet de opmerking dat de liederen ons (in mijn eigen woorden) ons weer boven onze narigheid kunnen uittillen. Kortom, we zijn weer blij met onze gastpredikanten. Voor ons als Hoekse Waarders is De Open Hof gelukkig goed bereikbaar. Komt Allen!! Jaap van de Griend.

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 31 en 32

1. Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek.

De openingstijden zijn *maandag t/m vrijdagmorgen* van 10.00–12.00 uur.

2. Maandagmorgenwandeling 29 juli en 5 augustus.

Maandagmorgen is er om 10.00 uur een groep wandelaars.

Na een uurtje wandelen, samen een kopje koffie/thee drinken, en wat npraten in de Huiskamer.

3. Woensdag 31 juli inloop samen met Pameijer.

We zijn de hele dag open.

Er is een gezamenlijke lunch: Club Sandwich kip.

Diner: Nasi met saté; toetje na.

Aanmelden voor 11.00 uur (lunch) en 14.00 uur (diner)

De Open Hof 612936; inloop Pameijer 088 2716506. Hartelijk Welkom.

Woensdag 7 augustus: Lunch: Huzaren/eiersalade stokbrood.

Diner: Sperziebonen, hamburger en aardappelen; toetje na.

Hartelijk Welkom

4. Gezond natuurwandelen vrijdagmorgen 2 en 9 augustus.

Om 10.00 uur starten we met een uurtje wandelen met aansluitend gezellig wat drinken in de Huiskamer.

Je kan altijd meedoen. Opgeven is niet nodig.

Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!

5. Vrijdagmiddag 2 en 9 augustus 13.30-16.00 uur



zijn handwerkers van harte welkom.

Ook jongeren die willen leren haken of breien,

kom gerust een keertje kijken.

Het handwerk wordt gegeven aan de Stichting

Ondersteuning Sovata

in Roemenië.

6. Zondag 11 augustus zondagse lunch.

We starten om 12.00 uur met een drankje en gaan om 12.30 uur aan tafel.

We laten ons verrassen door de keukenbrigade.

Opgeven in de Huiskamer of via de mail:

huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl

7. Donderdag 15 augustus 19.30 uur Alzheimer Trefpunt.

Dagbesteding biedt structuur en kan een zinvolle invulling van de dag geven

voor de persoon met dementie. Degene die voor iemand zorgt met dementie krijgt weer wat tijd voor zichzelf. Welke vormen van dagbesteding er zijn

wordt op deze avond besproken. Van harte welkom!

DIENST ZONDAG 4 augustus

Voorganger ds. Kees Burger

BIJ DE DIENST

Mijn naam is Kees Burger, emeritus, zoals dat heet. Vanaf 1987 tot 1995 was ik verbonden aan de Thomaskerk. Ik kijk er met plezier op terug. Inmiddels ben ik 74 jaar, en wij hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen.

Het thema voor de dienst van zondag 4 augustus is: :

'Beschadigd geloof.'

Men zegt weleens 'geloven doe je in de kerk', maar wat moeten gelovigen aan met hun geloof wanneer dat aangevochten is, wanneer rampen inbreken in hun leven, wanneer zij twijfelen aan een goede en liefdevolle God? Eén ding is zeker: daar moeten we niet overheen preken. En in deze dienst zal er speciaal aandacht voor zijn: aan de geloofspijn, aan de deuken die we olopen in het leven. Geen vrolijk thema, maar gelukkig zijn er liederen die ons uittillen boven onze vragen.

DE DIENSTDOENDE TAAK- EN AMBTSDRAGERS

Voorganger: ds. Kees Burger; taakdragers ouderling; dhr.

Jack van den Bosch en dhr. Hugo Crucq; diaken: mw.

Desiree Goudswaard; lector: mw. Nel Koudijs; kinderoppas:

dhr. Pieter Uittenbroek; organist: dhr. Anton van Driel en

kosters: mv. Janneke Hempel en dhr. Jan Middelhoek

DE 1^E COLLECTE 4 augustus: De Overbrugging

Stichting De Overbrugging is een non-profit instelling welke zich richt op hulp en opvang van mensen met een hulpvraag. Ze helpen en begeleiden mensen die

vastgelopen zijn in hun functioneren in de maatschappij en bieden opvang om hen te begeleiden in het leren zelfstandig wonen en leven of het vinden van de benodigde zorg bij een organisatie. Vanuit de locatie op de Bosschen organiseert De Overbrugging hun activiteiten. In Oud-Beijerland wonen enkele jongeren zelfstandig, met een lichte begeleiding. Het hoofddoel is de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mensen te bevorderen. Dit gebeurt ook door de inzet van jongeren in de 2^e handswinkel op de Bosschen. De overbrugging is uitgegroeid tot een professionele instelling. Uw hulp en bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Voor meer informatie: www.deoverbrugging.org

DIENST ZONDAG 11 augustus, elfde zondag van de zomer

Liturgische kleur: groen

10.00 uur De Open Hof mw. Anneke Klaver.

**Wij wensen elkaar een gezegende zondag
en van hieruit een goede weken**