



Protestantse Kerk Classis Delta

Website: www.gelovenindedelta.nl

Scriba classis:
Dhr. A.A.T. (Bram) Kievit
Bloemenweg 25
3247 GA Dirksland
06 - 24102850
[classisscriba-
delta@protestantsekerk.nl](mailto:classisscriba-delta@protestantsekerk.nl)

Classispredikant:
ds. A.P. (Arie) van der Maas
06 – 31 99 11 07
a.vandermaas@protestantsekerk.nl

Aan de leden van de kerkenraden, de predikanten en de kerkelijk werkers
in de classis Delta van de Protestantse Kerk.

Wemeldinge, 15 december 2020

Betreft: *coronabrief bij de lockdown*

Beste zusters en broeders,

In de week tussen de derde en vierde zondag van advent schrijf ik u voor de twaalfde keer dit jaar een 'corona-brief'. De aanleiding is de ingrijpende toespraak van minister – president Mark Rutte van gisteravond. De hoop die er na Pinksteren was dat het ergste van de pandemie misschien achter de rug was, werd in de maanden na de zomer al flink getemperd. Nieuwe maatregelen, beperkingen en (dringende) adviezen waren nodig om een tweede golf zoveel als mogelijk af te vlakken. Met als doel het aantal directe slachtoffers te beperken en andere schadelijke gevolgen van overbelasting van de zorg te voorkomen. Ook als kerken hebben we veel gedaan om ons aan te passen en te doen wat nodig was. Mijn grote waardering, niet alleen voor creativiteit maar vooral ook voor grote inzet en trouw van predikanten, kerkelijk werkers en vrijwilligers, heb ik al in eerdere brieven tot uitdrukking gebracht. Inspanningen waardoor de verkondiging van Gods Woord ook in 2020 is doorgegaan. Voor dat alles danken we de Eeuwige God, bron van alle goed.

Maar nu blijkt het niet genoeg te zijn. Het lijkt erop dat de tweede golf overgaat in een derde die mogelijk nog hoger is. De regering heeft moeten besluiten tot de meest vergaande maatregel: een lockdown. In de komende vijf weken is alles erop gericht om alle mogelijke fysieke contacten die voorkomen kunnen worden, niet te laten plaatsvinden. Dat is de hoofdlijn. Net als afgelopen voorjaar bij alles nadenken: is deze ontmoeting – fysiek – noodzakelijk of kan het worden uitgesteld? Kan ik ook bellen? Of kunnen we het online doen? (Waar velen inmiddels gelukkig toch al handiger in zijn geworden).

Vanwege de grondwettelijke positie hebben de kerken ook nu vrijheid om zelf te bepalen hoe ze uiteindelijk handelen. Vanuit de richtlijnen blijft het mogelijk om met maximaal 30 personen bijeen te komen voor een kerkdienst. Velen heb ik echter in de afgelopen 24 uur al horen zeggen: "dat moeten we nu toch echt niet doen", "ook wij moeten zoveel mogelijk een bijdrage leveren aan het vermijden van contacten in groepsverband" en "laten we als kerk solidair zijn met alle andere onderdelen in de samenleving die 'dicht' gaan".

Omdat de overheid een zekere vrijheid laat aan de kerken, was het vandaag best lastig om in de landelijke verbanden van CIO en eigen kerk tot een verstandig advies te komen wat ook recht doet aan de verschillende benaderingen die – ook in onze kerk – beleefd worden. Eind van de middag heeft het moderamen van de synode het volgende bericht op de landelijke website geplaatst:

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/moderamen-begrijpt-goed-als-gemeenten-kiezen-voor-volledig-online/>

Misschien zullen sommigen zeggen: “typisch de kerk”.... of: “had het niet helderder gekund?” Ik meen dat er een heldere boodschap in zit in welke richting geadviseerd wordt. Tegelijkertijd wordt (zo zit onze kerkstructuur nu eenmaal in elkaar) de verantwoordelijkheid gelaten bij de plaatselijke kerkenraad om, binnen de kaders die de overheid stelt, eigen afwegingen te maken.

Als u het mij persoonlijk vraagt, mijn advies is: ga online. Hoe pijnlijk en treurig het ook is om - juist nu met het kerstfeest voor de deur - helemaal geen mensen meer in de kerk te kunnen ontvangen. Maar het is voor nu de helderste en veiligste lijn. Dit geldt ook voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. Voor de komende weken, gedurende de lockdown, uitstellen wat uitgesteld kan worden en zoveel mogelijk online.

Ik hoop dat u mijn schrijven niet opvat als een kil advies op grote afstand. Ik voel zeker de pijn van het niet – juist de komende weken – in een gevulde kerk te kunnen zingen, bidden en luisteren. Als ik YouTube filmpjes opzoek om te gebruiken bij het voorgaan in een kerkdienst en ik zie en hoor in een volle kerk ‘Hoor de eng’len zingen d’eer zingen’ of ‘Op u mijn Heiland blijf ik hopen’ dan biggelen de tranen soms over mijn wangen. Ik voel heimwee. Verlangen naar de tijd dat we elkaar weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten. Handen schudden. Samen in een kerkbank kunnen zitten. En zingen, lekker uit volle borst zingen. Ere zij God... Maar het kan gewoon nog niet. Althans niet in een volle kerk. We hebben onze verantwoordelijkheid te nemen.

Ik sluit ook nu af met een lied. Misschien voor een aantal onder u minder bekend. Het is gekozen om iedere zondag van Advent de uitzending van Geloof in Zeeland mee te openen. Christus ons Licht, lied 1005 uit het nieuwe Liedboek. Komende zondag, tijdens de uitzending vanuit IJzendijke, klinken couplet 1 en 5:

*Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.*

*Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.*

*Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.*

*Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.*

Ik wens u, onder de gegeven lastige omstandigheden, met allen die u zijn toevertrouwd, een gezegend kerstfeest en goede jaarwisseling. Mede namens het breed moderamen, in Christus verbonden,

