

Orde van dienst zondag 20 september De Open Hof te Oud-Beijerland

Voorganger: Ds. Lyonne Verschoor-Schuijjer
Muzikale leiding: Leo Lommers

VOORBEREIDING

Welkom door de ouderling van dienst

De tafelkaarsen worden aangestoken.

bemoediging en toenadering (vrij naar Ps 131)

o: Onze hulp is de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

o: Mijn trots heb ik neergelegd, mijn masker afgedaan.

Hier beroep ik mij niet op wat ik heb, of heb bereikt.

Ik kom in alle eenvoud,

stil geworden als een kind bij zijn moeder.

g: IK KOM VOL VERTROUWEN OP U. AMEN.

lied door allen: Laten wij zingend, NL 212: 1 en 3 *staande

groet

v: De Heer zij met u.

g: OOK MET U ZIJ DE HEER.

*we gaan zitten.

kyrie, NL 301k door voorganger en voorzangers

gloria: Bless the Lord, NL 103e

DIENST VAN HET WOORD

voor grote en kleine mensen: een ontmoeting met God

kinderlied: Ik ben het begin

<https://www.youtube.com/watch?v=SqxovqrExx4>

uit de Bijbel: 1 Koningen 19:1-16

Lied: Niet in 't geweldige geluid, NL 892 (voorzang)

De moerbeitoppen ruischten, Nicolaas Beets, NL blz 568

Overweging

Elia, een lied, Willem Barnard, NL blz 1416

Lied: De Geest van God, NL 691 (voorzang)

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

Mededelingen door de diaken

Slotlied door allen: Halleluja, eeuwig dank en ere, LvdK 257
*we gaan staan.

zegen

V: De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen.

De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen.

De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.

Gem. Amen.

inzameling van gaven, bij de uitgang

afbeelding: Moerbeiboom,
Vincent van Gogh



