



PROTESTANTSE GEMEENTE  
**De Open Hof**  
TE OUD-BEIJERLAND

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: [weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl)

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mevr. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.

Mevr. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN

**Weekbrief nr. 33 en nr. 34 Zondag 11 en 18 augustus 2024**  
**elfde en twaalfde zondag van de zomer** Liturgische kleur:  
groen

### BIJ DE VIERING ..... TOCH EEN BEETJE SAMEN DE

**MENTIMETER** Ga naar [www.menti.com](http://www.menti.com) en vul de code in.  
Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden.

### BIJ DE DIENST



Toen ik de vorige keer in Oud-Beijerland voorging, had ik niet kunnen bedenken dat ik er een paar weken later zou werken. Ik doe dat met veel plezier, voel me welkom thuis in Oud-

Beijerland en ik zie ook weer uit naar de dienst van aanstaande zondag.

Nog even een korte introductie:

Mijn naam is Anneke Klavers, 56 jaar, echtgenote, moeder van twee kinderen, ooit leerkracht basisonderwijs, maar al ruim elf jaar werkzaam als kerkelijk werker, waarvan de laatste acht jaar in de protestantse gemeente van Zuidland en nu dus tijdelijk in de Open Hof. Daarnaast werk ik als geestelijk begeleider en ben ik druk met mijn vele hobby's, waarbij zingen een van de grotere liefhebberijen is. Ik heb mij in de achterliggende weken verdiept in de profeet Jona en zondag deel ik graag iets van wat ik daarin ontdekt heb. Het boek Jona is een klein, rijk en vooral ook humoristisch boekje! Hopelijk ontmoeten we elkaar zondag!

### DE DIENSTDOENDE TAAK- EN AMBTSDRAGERS

Voorganger: mw. Anneke Klaver; taakdrager ouderling mw. Carin Uyl-de Groot en ouderling dhr. Peter v.d. Wel; taakdrager diaken: mw. Sjaan de Geus; lector: mw. Anita Berger; kinderopas: mw. Ina Yntema; muzikale leiding: dhr. Art de Jonge, en koster: dhr. Anton v. Driel en dhr. Arie Maaswinkel.

### DE 1<sup>E</sup> COLLECTE **Christenen in Pakistan staan sterker in hun geloof**

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof.



Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die Pakistaanse christenen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als

christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen, onder wie veel jongeren, aan deze trainingen mee.

Meer informatie:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/colle-kerk-in-actie-2024-zending-pakistan/>

De 2e collecte is voor het kerkenwerk

Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collectemandjes.



GIFT U kunt ook via de Givt-app bijdragen aan de collecten.

### BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN VAN DEZE KERKDIENTST

1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,  
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.  
2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,  
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

### VAKANTIE KINDERDIENST



Tijdens de zomervakantie is er geen kinderkerk. Er liggen wel kleurplaten voor de jongste kinderen en werkbladen met opdrachten voor de oudere kinderen klaar die passen bij het verhaal van deze

week. En als u dat wilt kunt u thuis of op vakantie zelf met de (klein)kinderen aan de slag met de verhalen van BijbelBasics via deze link: GX-Matteus-Zondag-2-De-balk-en-de-splinter.pdf (bijbelbasics.nl)

Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. Op deze zondag staat Matteüs 7:1-5 centraal: een voorbeeld van Jezus uit de Bergrede waarin Hij oproept om voorzichtig te zijn met je oordeel over anderen. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die zegt dat je vooral op je eigen fouten moet letten, in plaats van op de fouten van anderen. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jezus die zegt dat je andere mensen niet moet veroordelen.

18 augustus volgt het derde verhaal van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. Op deze zondag staat Matteüs 18:21-35 centraal: een voorbeeld waarin Jezus uitlegt wat vergeven is en hoe je dat moet doen. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die zegt dat je moet vergeven zonder bij te houden hoe vaak je dat hebt gedaan. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het voorbeeld van de koning die medelijden krijgt met zijn dienaar en hem een grote schuld kwijtscheldt.

### KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd



om elkaar te ontmoeten in de Huiskamer en de Omloop. Daar is koffie/thee/limonade.

**VAKANTIE** Van 10 t/m 25 augustus ben ik vrij. Voor vragen tijdens mijn afwezigheid kunt u/jij terecht bij onze scriba Cobi Crucq. Fijne zomer. Hartelijke groet, Jolanda Griesdoorn – van der Pol

**BHV en EHBO** Na afloop van de dienst van 28 juli jl. heeft Peter van der Wel, namens het CvK, onderstaande tekst over Bedrijfs hulpverlening en EHBO uitgesproken. Omdat het vakantietijd is, wordt de tekst ook in de eerstvolgende weekbrief geplaatst. Onderstaand, ter informatie, de tekst:

Afgelopen weken zijn we twee keer geconfronteerd met het gegeven dat iemand onwel werd en de hulpverlening moest worden ingezet. Gelukkig is het beide keren goed gegaan. Toch geven deze ervaringen aan hoe belangrijk

het is om de bedrijfshulpverlening op orde te hebben. Gelukkig is het in DoH goed geregeld. Er zijn procedures en alle hulpverleners zijn opgeleid en oefenen jaarlijks. Er zijn bij iedere dienst (en ook bij een grote activiteit) een of twee opgeleide BHV-ers en ook is er iemand met EHBO of een verpleegkundige of geneeskundige achtergrond. Jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Zo was de planning dat we ook dit jaar "ergens in de zomer" een ontruimingsoefening zouden doen. Gezien de twee incidenten van afgelopen weken hebben we besloten om nu geen ontruimingsoefening te houden. Wel wil ik kort uitleg geven over hoe te handelen als er iets gebeurt. Dat kan van alles zijn. Iemand kan flauwvallen, een ernstige bloedneus krijgen of – nog ernstiger – een hartstilstand. Hoe gaat het dan?

Uiteraard geven de omstanders een signaal dat iemand onwel wordt of hulp nodig heeft. Ga staan en roep om hulp!

De coördinatie van de hulpverlening ligt bij het Hoofd BHV. Deze zit achter in de kerk. Vaak is dat de koster, maar niet altijd. Deze beoordeelt de situatie en instrueert de BHV'er en EHBO'er en neemt het besluit of er wel of niet ontruimd wordt en communiceert dit. Bij een reanimatie wordt direct ter plekke door de EHBO'er begonnen met reanimatie en de BHV'er haalt of geeft opdracht tot het halen van het AED-apparaat (bij de zijuitgang) en handelt conform de training. Het Hoofd BHV belt 112 of draagt zorg dat dit gedaan wordt.

Het is van belang dat bij een ernstig incident zoals reanimatie de ruimte zo snel mogelijk in de directe omgeving van het slachtoffer vrij gemaakt wordt en dat de kerkzaal ontruimd wordt. Met name wil ik u vragen om dit ook echt zo snel mogelijk te doen en zonder te praten! De hulpverleners moeten namelijk goed kunnen beoordelen of er een vorm van communicatie is met het slachtoffer en of ze ademhaling horen. Het kan zijn dat niet alle uitgangen te gebruiken zijn. Volg de instructie van het Hoofd BHV. De d.d. ouderlingen en de diaken staan ook bij de uitgangen. Hou voldoende ruimte voor ambulancepersoneel en andere hulpverleners. Van harte hoop ik dat er geen calamiteiten gebeuren, maar mocht het nodig zijn dan weet u wat u wat te doen.

#### **EXPOSITIE KUNST IN DE KERK**



In de Omloop hangt momenteel werk van Sofie Rozendaal. Naast haar werk als schrijver en journalist, tekent en schildert zij heel graag. Ze is hier al op jonge leeftijd mee begonnen en later hielp het haar door een moeilijke tijd heen in haar leven. Ze vindt het een eer dat ze haar werk mag exposeren in de Open Hof. Meer informatie kunt u vinden op haar website [www.sofierozendaal.nl](http://www.sofierozendaal.nl)

**SENIORENMIDDAG** (voorheen KOG) dinsdag 27 augustus de eerste bijeenkomst van dit seizoen. Een film toont ons de wonderbaarlijke natuur in de wildernis. Vanaf 14.15 uur schenken we thee, om half 3 beginnen we. Tussendoor is er nog een rondje koffie. Voor vervoer: Gerrie de Jong, tel. 06 40279085 te bellen t/m maandag 26-8 10.00 uur.

**VOORGANGERS** De afgelopen twee weken was de Heinenoordtunnel weer dicht en zaten we echt op een eiland. Gelukkig heeft dat voor ds. Piet Schelling (vanuit Monster), noch voor ds. Kees Burger (vanuit Kamerik) echt problemen opgeleverd. Beide waren dan ook ruimschoots op tijd vertrokken. Wellicht herinnert u zich ook nog hoe we begonnen te rekenen bij ds. Schelling en daarna uitkwamen bij ik..., jij..., wij! En zo schreef Paulus: Jullie zijn

samen een leesbare brief van Christus. Ds. Schelling gaf later nog mee terug te kijken op een fijne dienst waarbij opvalt, de hartelijkheid en openheid van de gemeente. Daar worden we dan toch weer blij van.

Ook bij de dienst met ds. Kees Burger over 'beschadigd geloof' voelde ik me geïnspireerd. Soms gaan zoveel mooie woorden en gedachten snel voorbij, te snel. We hebben dus na een dag nog maar eens even teruggeluisterd en weer meegedacht. Citaat uit het slot van de preek: Hoe zouden we de zee kunnen vatten in een schelp. En daarom volgt op ps. 88 psalm 89. Op de klaagzang volgt de lofzang. Hoe rijk!

Na de dienst wordt er bij de koffie nagepraat. En zijn er goede ontmoetingen zijn, ook na zoveel jaar. Een aantal keren is gevraagd naar de tekst van de preek. Ik heb die gekregen en met enkelen gedeeld. Ook zelf de woorden weer wakker gelezen. Verhelderend! Klamp me rustig even aan als u vergeten zou zijn.

Aanstaande zondag is mw. Anneke Klavers onze voorganger. U leest van haar hoe ze zich nog even introduceert. Gelukkig kennen we haar nog en weer, ze is opnieuw verbonden met ons en daar zijn we blij mee. Ze deelt ook dat ze heeft gestudeerd op 'Jona'. Zondag gaat het daar dus over. Spannend; eerlijk gezegd weet ik niet zoveel meer van hem dan de verhalen uit mijn kindertijd. Herkenbaar? Zorg dat je er ook weer bij bent. We blijven deze hele zomer met een mooie 'harde kern' de diensten volgen.

Dan volgt op 18 augustus ds. Karin van den Broeke. Ook zij was vorig jaar al een keer onze voorganger. Mooi dat de Zeeuwse contacten zo doorgaan. Ook een week later trouwens want dan reist ds. Chris Kors vanuit Middelburg weer naar ons af. Na hem begroeten we begin september Eline van den Beukel - Renes. En wilt u verder kijken dan is er natuurlijk altijd de website van onze gemeente waar het hele preekrooster te vinden is. Jaap van de Griend

**VOEDSELBANK** In de vakantiemaanden juli en augustus graag koffie, thee en vruchtensap.

U kunt uw producten altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten.

Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen en uw product(en) in het krat zetten.

Naast genoemde producten kunt u ook altijd houdbare producten inleveren.

Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank.

**ZOMEREDITIES WEEKBRIEF** Vanaf zondag 14 juli verschijnen er drie edities in de zomeruitgave.

Dat betekent een 14-daagse verschijning. Als volgt:

nr. 29 en 30	komt uit op zondag	<b>14 juli</b>
nr. 31 en 32	komt uit op zondag	<b>28 juli</b>
nr. 33 en 34	komt uit op zondag	<b>11 augustus</b>
nr. 35	komt uit op zondag	<b>25 augustus</b>

**Wij verzoeken degenen die kopij aanleveren hier rekening mee te houden.**

**DANK U WEL** Graag wil ik alle mensen bedanken voor de velen kaarten en de telefoontjes en appjes, dat heeft mij heel goed gedaan, Dank u wel, vriendelijke groet, Letta Krau

**DANK U WEL** Het was een verrassing kaarten te ontvangen tgv onze 50e trouwdag. Met vriendelijke groeten, Kees en Jenny van Bochove

**DANK U WEL** Mijn vader heeft genoten van zijn 93-ste verjaardag en dat niet in de laatste plaats door de vele

verjaardagskaarten met goede wensen die hij mocht ontvangen van mede-gemeenteleden van de Open Hof met wie hij zich verbonden weet. Hij is er zo blij mee en merkbaar ontroerd door de aandacht en het feit dat hij niet vergeten is. Namens hem heel veel dank voor deze hartverwarmende geste! Met een hartelijke groet van Jaap van Gijzen en dochter Tine.

**DANK U WEL** Bedankt lieve mensen voor de kaarten en bloemen en de vele persoonlijke felicitaties in de huiskamer, bij ons 50 jarig huwelijk. Dank u wel, Jan en Trijnie van der Linden.

**DANK U WEL** Lieve mensen van De Open Hof, wat hebben we veel lieve, warme en hartelijke felicitaties ontvangen voor ons 50-jarig huwelijksjubileum. Heel veel prachtige kaarten, soms zelf gemaakt, met mooie en lieve wensen, bloemen, appjes, mailtjes, cadeautjes. Heel hartelijk dank. Wat is het fijn om persoonlijk te ervaren dat we zo naar elkaar omzien. Hugo en Cobi Crucq

**DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 33 en 34**  
**Vandaag is de zondagse lunch. We starten om 12.00 uur met een drankje en gaan om 12.30 uur aan tafel. Wees welkom er is altijd wel een plaatsje vrij.**

**1. Beste mensen,** De Huiskamer is open voor inloop. Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een serieus gesprek. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur.

**2. Maandagmorgenwandeling 12 aug. en 19 aug.** Maandagmorgen is er om 10.00 uur een groep wandelaars. Na een uurtje wandelen, samen een kopje koffie/thee drinken, en wat napraten in de Huiskamer.

**3. Woensdag 14 aug. inloop samen met Pameijer.** We zijn de hele dag open. Er is een gezamenlijke lunch: Broodje gezond. Diner: Bami met zoetzure saus en kip; toetje na. Aanmelden voor 11.00 uur (lunch) en 14.00 uur (diner) .De Open Hof 0186-612936; inloop Pameijer 088 2716506. Hartelijk Welkom.

**Woensdag 21 aug:** Lunch: Broodmaaltijd. Diner: Barbeque; toetje na. Hartelijk Welkom, **aanmelden vóór 14 aug.** in de Huiskamer.

**4. Gezond natuurwandelen vrijdagmorgen 16 aug. en 23 aug.** Om 10.00 uur starten we met een uurtje wandelen met aansluitend gezellig wat drinken in de Huiskamer. Je kan altijd meedoen. Opgeven is niet nodig. Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!

**5. Donderdag 15 aug 19.30 uur Alzheimer Trefpunt.** Dagbesteding biedt structuur en kan een zinvolle invulling van de dag geven voor de persoon met dementie.

Degene die voor iemand zorgt met dementie krijgt weer wat tijd voor zichzelf. Welke vormen van dagbesteding er zijn wordt op deze avond besproken. **Van harte welkom!**

**6. Vrijdagmiddag 16 aug. en 23 aug. 13.30-16.00 uur** zijn handwerkers van harte welkom. Ook jongeren die willen leren haken of breien, kom gerust een keertje kijken. Het handwerk wordt gegeven aan de Stichting Ondersteuning Sovata in Roemenië.

**7. Seniorenmiddag dinsdag 27 augustus** de eerste bijeenkomst van dit seizoen. Een film toont ons de wonderbaarlijke natuur in de wildernis. Vanaf 14.15 uur schenken we thee, om half 3 beginnen we. Tussendoor is er nog een rondje koffie. Voor vervoer: Gerrie de Jong, tel. **06 40279085** te bellen t/m maandag 26-8 **10.00 uur.**

**DIENST ZONDAG 18 augustus**  
**Voorganger: ds. Karin van den Broeke**

**DE DIENSTDOENDE TAAK- EN AMBTSDRAGERS**  
Voorganger: ds.Karin van den Broeke ; taakdrager ouderling; dhr. Peter v.d. Wel en mw. Ineke Wisse; diaken: mw. Desiree Goudswaard; lector: mw. Geke Mons; kinderoppas: mw. Helma van Dijk; organist: dhr. René Strijder; koster. Arie Maaswinkel en dhr. Anton van Driel.

**DE 1<sup>E</sup> COLLECTE: Training in thuiszorg biedt werk en hoop in Libanon**



Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische

vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en bureu. Dat biedt hoop voor de toekomst! Meer lezen: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2024-werelddiaconaat-libanon/>

**DIENST ZONDAG 25 augustus,** 13<sup>e</sup> zondag van de zomer  
Liturgische kleur: groen  
10.00 uur De Open Hof ds. Chris Kors.

**Wij wensen elkaar een gezegende zondag  
en van hieruit een goede weken**